

Inleiding

Water als bron van leven en dood

Betekenis van WATER in de Schepping en Verlossing

Wij zoeken in deze studie naar het Scheppingsmotief, het Herordeningsmotief, het Oordeels- of Reinigingsmotief, en het motief der eindbestemming in de Bijbel, en willen zien welke rol water daarin speelt.

Water is een van de elementen waaruit onze schepping bestaat, met de chemische formule H₂O.

Wij mensen worden geboren op aarde en zijn gewend aan het bestaan der dingen alsof alles zo hoort, en wij ermee mogen doen wat wij willen. Wij gaan met water, vuur, aarde en lucht om alsof het de normaalste zaken van deze wereld zijn.

Wij realiseren ons nauwelijks dat ons lichaam voor het grootste deel uit water bestaat, dus uit vloeistof.

Petrus vertelt ons van de aarde die uit en in het water bestaat, zie 2 Petr.3:6-7,10,12....6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen.

8 ¶ Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.

9 ¶ De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

11 ¶ Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

12 Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

Dit alles wijst ons naar de (oor-)oer-sprong of bron (eisprong) of geboorte van de aarde!

Water(en) in het Hebreeuws = *mayim*, dat is zowel zoet- als zoutwater.

In het leven van de aarde speelt water een grote rol, en de boze machten weten van het water ge(mis)bruik te maken om daarmee de schepping, dus in feite de Schepper aan te vallen.

Ook in het leven en de geschiedenis van het volk Israël speelt water een hele grote rol.

Genesis 49:22-26 spreekt over de *zegeningen des afgronds* (er staat “diepten” der zee, en dat heeft weer direct verband met Gen.49:13; Num.24:3-9; Deut.33:9; Ps.89:26, dat is een zeemacht, een maritieme natie (wereldnatie).

Ook Bileam, Num.24:3-9) voorziet Israëls zaad aan vele wateren.

De Bijbel is het boek der wordingen, geboorten van hemel en aarde, en speciaal van de wording van het **vrouwenzaad, het volk Israël**.

Dat volk krijgt de heerschappij van het Rijk Gods, en speelt een sleutelrol in het terug verkrijgen van de heerschappij over de aarde. De aarde is onder heerschappij van Lucifer, de satan en zijn trawanten gekomen, die zich incorporeerden in grote zeemonsters, Leviathan en Rahab, waardoor de oorspronkelijke aarde *woest en ledig werd*. De aarde is niet als een chaos geschapen, daar alle dingen zeer goed waren. De chaos is ontstaan door de val in de engelenwereld in de voortijd, d.w.z. voor het huidige “scheppingsverhaal”. Het scheppingsverhaal (in feiten twee verhalen) is dan ook een *her-orderingsverhaal*.

De Geest van Elohim zweefde (broedde) op de wateren.

Wateren is hier meer een vloeibare moddermassa, waarin Elohim scheiding aanbracht. Het droge werd aarde genoemd, de wateren noemde Hij zeeën.

In den beginne, het “bere’shiyth”, zie Strongs 7225, is het eerste stadium van een serie gebeurtenissen. In Deut.33:21 komen wij ditzelfde woord tegen, en is het vertaald door “eerste deel”.

Bara = scheppen, Strongs 1254. Dit woord houdt niet in dat uit niets iets werd geschapen, maar het is scheppen **na** niets, en is meer een ordenen. iets uit niets scheppen kan niet. Alle dingen zijn geschapen door het Woord, Joh.1:3, en Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen, zie Rom.11:36

Joh.1:3 *Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.*

4 *In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.*

Alle dingen zijn uit en door Elohim zelf geschapen, Joh.1:3; Col.1:16, en er is geen ander woord voor de energie waardoor alles geschapen is dan het woord "licht", zie 1Joh.1:5.

1Jo 1:5 ¶ *En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.*

Een juiste weergave van Gen.1 is:

In het eerste stadium van een serie gebeurtenissen, selecteerde en bracht Elohim de hemel en de aarde voort, schoon en heerlijk.

De aarde nu werd woest en chaotisch.

Het woordje "werd" = hayah, Strongs 1961 = came to be.

De mooie schepping **werd** tot een chaos, terwijl Elohim geen chaos geschapen had. Chaos = bohuw, een ruïne, waardoor een afgrond ontstond, een golvende deinende blubbermassa, waardoor aardverschuivingen, etc.

Strongs 1961 hayah {haw-yaw}

a primitive root compare 1933; TWOT - 491; v

1) to be, become, come to pass, exist, happen, fall out

1a) (Qal)

1a1a) to happen, fall out, occur, take place, come about, come to pass

1a1b) to come about, come to pass

1a2) to come into being, become

1a2a) to arise, appear, come

1a2b) to become

1a2b1) to become

1a2b2) to become like

1a2b3) to be instituted, be established

1a3) to be

1a3a) to exist, be in existence

1a3b) to abide, remain, continue (with word of place/time)

1a3c) to stand, lie, be in, be at, be situated (with word of locality)

1a3d) to accompany, be with

1b) (Niph)

1b1) to occur, come to pass, be done, be brought about

1b2) to be done, be finished, be gone

De Nieuwe Wereldvertaling heeft: *De aarde nu bleek vormloos en woest te zijn...."*

Daarboven zweefde de Geest. (Rachaph = broeden).

Het aardoppervlak werd geagiteerd, chaotisch en duister. Dat is disorde, waar de Geest nodig was om weer harmonie te brengen. In Ez.28:11-19 lezen wij o.a. het antwoord waardoor die chaos ontstond.

12 *Mensankind! hef een klaaglied op over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid!*

13 *Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.*

14 *Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.*

15 *Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.*

16 *Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!*

17 Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien.

18 Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al degenen, die u zien.

19 Allen, die u kennen onder de volken, zijn over u ontzet;

Met de herstelde schepping ging het ook maar heel even goed. Lucifer sloeg via Nachash en andere gevallen engelen zijn slag, zodat er een geheel verbasterde en onrechtvaardige samenleving ontstond, uitmondend in de "dagen van Noach".

deark van Noach

Toen liet Elohim de **zondvloed** komen, een vloed om de zonde weg te spoelen. Niet dat etymologisch het woord "zondvloed" iets

met zonde te maken heeft. Zondvloed komt van sintvloed of "grote vloed".

Men dient er goed op te letten dat hetzelfde water dat de mensen in de zondvloed deed omkomen, diende tot behoudenis van Noach en zijn acht zielen. Wij lezen nadrukkelijk dat het *water* Noach spaarde, omdat hij een *hulpmiddel* had gemaakt op Goddelijk bevel, n.l. een ark. De anderen werden door precies hetzelfde water verdrinken. 1Petr.3:20-21....

20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.

21 ¶ Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;

Elohim belooft de aarde niet meer door water, maar door vuur te zullen zuiveren en gaf daartoe Zijn boog in de wolken, Gen.9

Het water heeft zijn werk gedaan, en dat is het wat het boek Genesis ons in vogelvlucht over het "water" laat zien.

De aarde is een groot filter om het water steeds te zuiveren. In de aarde wordt het zuivere water opgeslagen en dat komt via bronnen, putten en heden ten dage via pompinstallaties naar boven. Momenteel is de mens door de roes der welvaart dusdanig van slag dat hij meent dat de kringloop van het water ongestoord zal blijven voortgaan, ondanks de vervuiling en zware belasting van het milieu.

Helaas, dat is niet het geval. Het filter (de aarde) raakt een keer verzadigd, en dan kan alleen nog maar een reiniging door vuur (thermisch) plaatsvinden, om weer een nieuwe hemel en schone aarde te verkrijgen waarop gerechtigheid zal wonen. Denk hierbij aan onze verbrandingsinstallaties voor allerlei afval en verontreinigde grond.

Water als materie

Materie in vloeibare toestand is zowel meegaand als dwars. Vloeistoffen hebben een soort onhandelbare tweeslachtigheid. Daarvan heeft Lucifer handig gebruik gemaakt om van Elohim's schepping een chaos te maken.

Vloeistoffen zijn bijna net zo onhandelbaar als gassen en vertonen dezelfde losbandigheid.

Water is vloeistof nummer één. De aarde is voor driekwart deel met water bedekt, en 60% volgens opgave (dit lijkt ons te weinig) van ons lichaamsgewicht is water. Van de tot nog toe bekende 110 elementen die in de natuur voorkomen zijn er maar twee vloeibaar, nl. broom en kwik. Dus zijn natuurlijke vloeistoffen zeldzaam.

De meeste vloeibare stoffen die wij nu kennen zijn menselijke producten, zoals olie, alcohol, glycerine, aceton, etc-.

Vloeistof wordt, net als gassen, bezielde door de aard en het gedrag van zijn eigen moleculen.

Moleculen in gassen hebben onderling veel ruimte. In vaste stoffen zijn moleculen op elkaar gepakt. Moleculen in vloeistof zijn, net als in gassen, onophoudelijk in beweging, en zijn bijna even dicht op elkaar gepakt als in vaste stoffen.

Daarom zal Lucifer juist de vloeistoffen uitgekozen hebben om de vaste stoffen te vernietigen en de goede schepping tot een chaos te maken.

Eén molecuul water bevat één atoom zuurstof en twee atomen waterstof, en deze twee atomen waterstof steken als twee oren uit de molecuul water. Dat zijn enorm geladen deeltjes en zoeken naar het zuurstofatoom van andere watermoleculen en houden deze vast.

Als de temperatuur van water boven het kookpunt van 100 graden Celsius (bij atmosferische druk) komt, kan geen enkele kracht nog verhinderen dat de moleculen uit elkaar vliegen, waardoor er damp of stoom ontstaat. Als de temperatuur daalt tot beneden het

vriespunt, glijden de moleculen niet meer langs elkaar heen, maar "klonteren" vast, en dat noemen wij ijsvorming.

Een vloeistof heeft geen eigen vaste gedaante en laat zich gewillig in elke vorm manipuleren. Dat paste Lucifer het beste om daarmee de Schepper en Diens werken aan te vallen.

Vloeistoffen zoeken vanwege de aantrekkings- en zwaartekracht altijd het laagste niveau op, waardoor enorme krachten ontstaan o.a. bij watervallen, waarmee men elektriciteit-centrales kan aandrijven.

Water (ook iedere druppel) heeft een oppervlaktespanning, die wordt veroorzaakt door een elektrische aantrekking van de oppervlaktemoleculen op elkaar en benedenwaarts gerichte trek van de daar onder liggende moleculen. Hieruit kan verklaard worden hoe in bepaalde gevallen de wonderen konden plaatsvinden, zoals het drijven van de bijl bij Elisa, en het wandelen van de Heiland en Petrus op het water, waarbij de oppervlaktespanning verhoogd is geworden.

Olie heeft als eigenaardige onverklaarbare eigenschap dat het woelige baren tot kalmte brengt.

Dit werd reeds door Plinius in de eerste eeuw na Christus ontdekt. De oppervlaktespanning van water wordt door olie verlaagd, en dat remt de golven.

Water bezit een ongelooflijke inherente kracht, welke zich door nagenoeg niets laat bedwingen. Door zeepmoleculen te gebruiken kan water zelfs olie "nat" maken. Het gedrag van zeep is nl. ook tweeslachtig, zodat het ene eind van de zeepmoleculen naar de watermoleculen wordt getrokken, en het andere eind naar de vetmoleculen. Op die wijze lokt de zeepmolecule het water en maakt het mogelijk dat vet wordt afgespoeld. En wat zouden wij zonder zeep moeten beginnen!

Water heeft tevens nog een capillaire eigenschap, en hierdoor kan het in de grond dringen, of opklimmen. Mede daardoor kan ons bloed tot in de dunste haarvaatjes doordringen.

Wij zien dus dat water een heel bijzonder iets is, dat een rusteloos gedrag vertoont. Water heeft een deinende, kruipende, vloeiende en stijgende beweging, en zoekt nota bene haar eigen ondergang op, als het gasvormig wordt (damp).

De hoofdschuldigen in dit verdampingsproces zijn de oppervlaktmoleculen met hun merkwaardige gedragingen.

Hiervan heeft de Geest van Elohim juist gebruik gemaakt door op de wateren te broeden, zodat deze verdampten en een watergordel vormden in de ruimte boven de aarde en de modder opdroogde. Daardoor ontstond de scheiding tussen wateren en aarde.

Verdamping gaat altijd met afkoeling gepaard. Lucht wordt op den duur verzadigd van damp, en bij teveel damp condenseert de damp weer tot vloeistof. Warme lucht neemt meer damp in zich op dan koude lucht.

Doordat de aardas scheef kwam te staan tijdens de zondvloed is de temperatuur gaan dalen en is de watergordel rond de aarde weer neergestort. De "sluizen" des hemels werden geopend:

Ge 7:11¶ In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend.

Ge 8:2 Ook werden de fonteinen des afgronds, en de sluizen des hemels gesloten, en de plasregen van den hemel werd opgehouden.

Bij verdamping zet water meer dan 1500 maal uit, waardoor enorme krachten ontstaan, expansiekrachten, die men o.a. gebruikt bij stoommachines.

Duidelijk is dat de gehele schepping en ons gehele leven afhangt van de grilligheden van water. Lucifer heeft daarmee getracht de Schepper te onttronen. De Schepper toonde dat Hij troonde bóven de wateren, en dat Hij heerst over de opgeblazenheid der zee.

Ps 89:9 (89:10) Gij heerst over de opgeblazenheid der zee; wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt Gij ze.

Hij bedaart en bedwingt de zee, dat zien wij in Mt 8:27 En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn!

Volkeren en natiën worden eveneens vergeleken bij vele wateren, het onberekenbare, het monster der publieke opinie, de massa of meerderheid. Wateren in toom houden en bedwingen is een ware kunst. En wij zullen hierna zien welk volk op aarde de gave van Boven heeft gekregen deze kunst op bijzondere wijze aan de dag te leggen.

Het boek Exodus (uittocht) toont ons dat water een grote rol speelt(de) in en bij de verlossing van het vrouwenzaad. Het gaat in heel de schrift om dat Vrouwenzaad en de strijd om overwinning over het Slangenzaad.

Egypte wordt het eerst aangetast via de eerste plaag in de verandering van water in bloed. De doortocht door de zee, en daarna de wateren in de woestijn om de dorst te lessen, maar verder speelt water niet meer de hoofdrol. Het schijnt eerder dat de aarde een hoofdrol ging spelen, zie Ex.15:12 bij de gerichten van Jahweh, en niet de zee.

Op wondere wijze was er water nodig voor een groot volk in de woestijn, en daar werd voor gezorgd, door water uit een rotssteen voort te brengen. De rots was een type van Christus, het Levende water.

Elohim laat door wonderen en tekenen zien dat Hij er nog wel terdege is, en dat Hij nog wel degelijk het geroep van Zijn volk hoorde, hoewel zij niets van Hem bemerkten in Egypte. Mozes

moest naar het volk toegaan en zeggen dat Elohim de "Ik zal zijn" is, en dat zal Hij demonstreren door water, vuur, aarde en lucht via de tien plagen. Hij is de "Ik ben, die Ik ben", en is er altijd bij, nauw bij betrokken, en begeeft Zijn volk en erfenis niet!

Israëls verlossing is altijd een *uittocht*, een exodus, n.l. eerst uit Egypte, en tenslotte in de eindtijd uit het grote Babylon, geestelijk Sodom, waar de dagen van Noach zijn teruggekeerd.

Tijdens de uittocht uit Egypte speelde water en vuur (vuur en wolkkolom) een hoofdrol, en in de eindtijd zullen eveneens water, maar vooral vuur een hoofdrol spelen in de reiniging van deze aarde.

Zo zien wij een parallel tussen de wateren (grote wateren) als de vijanden van Jahweh enerzijds en anderzijds Zijn volk en Zijn Almacht, 2 Sam.22:16-17.

En de diepe kolken der zee werden gezien, de gronden der wereld werden ontdekt, door het schelden des HEEREN, van het geblaas des winds van Zijn neus.

golf

De krachten van de zee moeten beteugeld worden!

Leviathan is de grote zeeslang, de grote zeemacht, samen met Rahab, welke verbrijzeld worden, Ps.87:4, 89:11; Jes.51:9. Dit is in feite Lucifer.

De zee is hier symbool van het kwaad, Job.38:8-18; Ps.18:16-18; 74:13-17; 77:20.... alwaar wij zien dat de zee iets ondoorgrondelijks heeft.

8 Of wie heeft de zee met deuren toegesloten, toen zij uitbrak, en uit de baarmoeder voortkwam?

9 Toen Ik de wolk tot haar kleding stelde, en de donkerheid tot haar windeldoek;

10 Toen Ik voor haar met Mijn besluit de aarde doorbrak, en zette grendel en deuren;

11 En zeide: Tot hiertoe zult gij komen, en niet verder, en hier zal hij zich stellen tegen den hoogmoed uwer golven.

12 ¶ Hebt gij van uw dagen den morgenstond geboden? Hebt gij den dageraad zijn plaats gewezen;

13 Opdat hij de einden der aarde vatten zou; en de goddelozen uit haar uitgeschud zouden worden?

14 Dat zij veranderd zou worden gelijk zegelleem, en zij gesteld worden als een kleed?

15 En dat van de goddelozen hun licht geweerd worde, en de hoge arm worde gebroken?

16 Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen der zee, en hebt gij in het onderste des afgronds gewandeld?

Ps 18:16 (18:17) Hij zond van de hoogte, Hij nam mij, Hij trok mij op uit grote wateren.

Tijdens de grote dag van Jahweh, de dag der gerichtten, zullen de wateren nog wel van grote betekenis zijn, Jes.11:9,15,16; 17:12,13; 24:17,20.

12 ¶ Wee der veelheid der grote volken, die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen; en wee het geruis der natiën, die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen!

13 De natiën zullen wel ruisen, gelijk grote wateren ruisen; doch Hij zal hem schelden, zo zal hij verre wegvlieden, ja, hij zal gejaagd worden, als het kaf der bergen van den wind, en gelijk een klood van den wervelwind.

14 Ten tijde des avonds, ziet, zo is er verschrikking, eer het morgen is, is hij er niet meer. Dit is het deel dergenen, die ons beroven, en het lot dergenen, die ons plunderen.

Voordat die "dag der gerichtten" komt, heeft Jahweh Zijn volk in een veilige schuilplaats gebracht, en bewaart dat volk als in een baarmoeder. Dat is de "bestemde plaats", het veilige erf, 2 Sam.7:10. Dat land is een kustland in het Noord-Westen, en is voor een groot deel uit de zee herwonnen. Het is een land vol stromen en rivieren, Jes.18:2. Het water zal Zijn volk niet bedreigen, maar juist tot zegen zijn, Jes.43:2, 19-21.

2 *Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.*

3 *Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland; Ik heb Egypte, Morenland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats.*

4 *Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest in Mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest, en Ik heb u liefgehad; daarom heb Ik mensen in uw plaats gegeven, en volken in plaats van uw ziel.*

5 *Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen, en Ik zal u verzamelen van den ondergang.*

Ook Zijn volk wordt als volk geboren, gelijk een baby uit de baarmoeder en het vruchtwater, tot een nieuwe levensexistentie om zelfstandig te leven, los van de navelstreng. Op gelijke wijze zal Sion los komen te liggen van het continent, als "Berg Gods", verhoogd en omhoog gedrukt, verheven. *Isa 2:2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeden.*

De Knecht van Jahweh (Malak Jahweh) wordt één met Zijn volk, Jes.50:4, 59:20, 63:8-9. Hij is de SPRUIT uit David, Jer.23:8, en zal regeren zolang de hemelen en aarde er zijn, Jes.65:17.

Een zee zal over Babel rijzen, Jer.51:42-64.

Jer 51:42 Een zee is over Babel gerezen, door de veelheid harer golven is zij bedekt.

Lucifer verhief zich, Ez.28:2, maar zal vergaan.

Het werk van Christus op Golgotha heeft alles te maken met de overwinning, uittocht en uiteindelijke bestemming van Zijn volk, het Vrouwenzaad, want Hij is de Plant van Naam, Ez.34:29, Die zal heersen van zee tot zee, Zach.9:10. *En Ik zal de wagens uit Efraim uitroeien, en de paarden uit Jeruzalem; ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, en Hij zal den heidenen vrede spreken; en Zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.*

De wateren van Elohim (voorgesteld als de Heilige Geest) overwinnen de wateren van Leviathan (Lucifer of Diabolos = doorenmenger), Ez.47:1-12; Openb.22:1-3.

Eze 47:8 Toen zeide hij tot mij: Deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea, en dalen af in het vlakke veld; daarna komen zij in de zee; in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond.

1 ¶ *En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.*

2 *In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen.*

3 *En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;*

Christus is de grote Israëliet (geen jood), en Israël is type van Christus. Ook Jona is type van Christus, die drie nachten en drie dagen in de vis was, zoals Christus 72 uur in de aarde lag. De schuld van het Vrouwenzaad moest verzoend en uitgedelgd worden, en daarvan is de doop het teken en zegel, Rom.6, om geboren te worden uit het dodenrijk, vanonder de wateren. Alle zonden blijven achter in het graf (watergraf), in de diepten der zee, Micha 7:19.

Mic 7:19 Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.

Zach.10:11, in Nederland is de grote verzameling van het overblijfsel, een land dat uit de zee getogen is, door inpoldering en Deltawerken.

Het water was zeer goed toen het geschapen werd. De boze maakte er een chaos van en wilde daarmee de Allerhoogste naar de kroon steken. Elohim is de sterkste, en verpletterde de kop van de Leviathan. Elohim baant voor Zijn volk een pad door alle bedreigende wateren. Wateren hebben een ondoorgrondelijk iets, een mysterieuze kracht. Die ter zee varen en met schepen handel drijven, kennen iets van die kracht, zie Ps.107:23.vv.

23 ¶ Die met schepen ter zee afvaren, handel doende op grote wateren;

24 Die zien de werken des HEEREN, en Zijn wonderwerken in de diepte.

25 Als Hij spreekt, zo doet Hij een stormwind opstaan, die haar golven omhoog verheft.

26 Zij rijzen op naar den hemel; zij dalen neder tot in de afgronden; hun ziel versmelt van angst.

27 Zij dansen en waggelen als een dronken man, en al hun wijsheid wordt verslonden.

28 Doch roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, zo voerde Hij hen uit hun angsten.

29 Hij doet den storm stilstaan, zodat hun golven stilzwijgen.

30 Dan zijn zij verblijd, omdat zij gestild zijn, en dat Hij hen tot de haven hunner begeerte geleid heeft.

31 Laat hen voor den HEERE Zijn goedertierenheid loven, en Zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen;

32 En Hem verhogen in de gemeente des volks, en in het gestoelte der oudsten Hem roemen.

De Bevrijder is de Verlosser, dat staat in heel de Schrift centraal, als Lijdende Knecht, Jes.53, die één werd met Zijn volk. Dat volk is, net als Hij, betuugelaar van water, letterlijk en figuurlijk. Nederland is het kleine kikkerlandje, waar de grote baggeraars, bruggenbouwers, deltawerkers, inpolderaars, vissers, scheepsbouwers, etc- vandaan komen. Nederland is een maritieme

natie. Een groot deel van ons volk woont beneden de zeespiegel. Hier woont de kern van de twaalf stammen uit de verstrooiing!

Uit dat grote Israel-volk wordt de Gemeente gevormd, en voor hen is de geloofsdoop. De natuurlijke geboorte is in en door water, en ook de geestelijke verwekking en geboorte is uit en van onder de wateren, de doop en daarna de vuurdoop met de Heilige Geest.

Het huidige kosmische astronomische tijdvak is dat der "vissen", denk aan de discipelen en hun beroep, die tot vissers der mensen werden gemaakt.

Het voor ons liggende tijdvak is het "Waterman-tijdperk". Daarop wees de Heiland toen het Pascha bereid moest worden, en men een man met een waterkruik moest volgen. Dat was een zeer opvallend teken, daar normaliter alleen vrouwen met waterkruiken liepen.

De Waterman, man met de kruik, ziet op het komende tijdvak, waar stromen **levend** water over de aarde zullen gaan, nl. de Heilige Geest, en de kennis van Elohim zo groot zal zijn als de wateren de bodem der zee bedekken, Jes.11:9.

Daaraan vooraf zal een korte tijd van verdrukking gaan, de eindtijd, een tijd waarin grote dorst zal ontstaan, door totale vervuiling via gif, virussen, bacteriën, radioactiviteit, pesticiden en dergelijke.

Openb.8:10-12 spreekt over 'bitter water' (wormwood, heeft dezelfde betekenis als "alsem" zoals bij Tsjernobyl), via duivelse machten tot stand gebracht, Openb.12:12.

10 En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren.

11 En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.

En Openb.16:13 En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle levende ziel is gestorven in de zee.

Dat zal een benauwende tijd zijn.

Water, regen en dauw zijn wondere zaken

De aarde herbergt water in vloeibare vorm, en vaste vorm, ijs, en in de lucht is er bovendien water in dampvorm.

Het water in de aarde halen wij met pompen uit bronnen, en putten omhoog. Water is als levenselement zeer belangrijk. Het beloofde land zou een land zijn dat door Jahweh vanuit de hemel zou worden bevoeid, Deut.11:10; Ps.65:10; 105:41; Joel 3:18; Zach.14:8.

10 Want het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven, is niet als Egypteland, van waar gij uitgegaan zijt, hetwelk gij bezaaidet met uw zaad, en bewaterdet met uw gang, als een kruidhof.

11 Maar het land, waarheen gij overtrekt, om dat te erven, is een land van bergen en van dalen; het drinkt water bij den regen des hemels;

12 Een land, dat de HEERE, uw God, bezorgt; de ogen des HEEREN, uws Gods, zijn gedurig daarop, van het begin des jaars tot het einde des jaars.

Water heeft een leven gevende kracht, en daarmee wordt het handelen Gods (en van Christus) vergeleken, Hos.6:4; 14:6; Jes.12:3; 32:15; 55:10; Jer.2:13; Ps.36:9; Math.5:6; Joh.4:10; 7:37. *Isa 12:3 En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils;*

Joh 4:10 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de gave Gods kendet, en Wie Hij is, Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd, en Hij zoude u levend water gegeven hebben.

Voor ritueel gebruik als wassingen, Godsoordeel en doop zag en ziet water op de herkomst uit de diepe aarde en hoge hemel, waardoor men als het ware in contact kwam met de geheimzinnige aard- en hemelkrachten.

In water zitten leven gevende elementen, de mineralen. Dat zijn in water opgeloste stoffen. Dus zouden de mensen op water wel heel zuinig zijn, zou men denken. Nee, alom zien wij grote vervuilingen, en dat bedreigt ons eigen bestaan.

De zondvloed kon het destijds ontstane vuil nog wegspoelen; het hedendaagse vuil is blijkbaar niet meer weg te spoelen, zodat een vuur-reiniging noodzakelijk wordt. Door ongeremde groei van welvaart en vervuiling, en door explosie van zwarte rassen, waarvan de urine en uitwerpselen problemen geven bij de waterzuivering, komt de drinkwatervoorziening in gevaar. In Zuid-Afrika zijn watervoorzieningsmeren die bedreigd worden door lozingen van riolen uit zwarte wijken. De scherpe stoffen van hun urine dringen zelfs door dikke betonnen pijpen en asfalt heen, zoals ingenieurs ter plekke vaststelden. (Artikel uit de "Verbondskoerier" 1988.

Herzuiveren van afvalwater en sterk vervuuld water is niet mogelijk en schadelijk voor de gezondheid van mens, dier en plant.

De mens is wat hij eet, en is wat hij drinkt. Via vuil water komt het vuil tevens in ons voedsel, in de planten, groenten en bomen (vruchten) die wij consumeren Ook de dieren drinken verontreinigd water. Maar dat deert niet, stond er in "De Boerderij" aug.1998, daar het vee kwalitatief goed gezond is. Ja, ja, daarover circuleren ook heel andere berichten! Het wordt er niet beter op, ook het vee niet dat slecht water drinkt.

Wij zijn als mens steeds in gevaar. Een heel scala van stoffen beïnvloedt onze hormoonhuishouding. Dit heeft effect op onze gezondheid, op ons zenuwgestel, op de voortplanting. Bovendien kunnen sommige verontreinigingen kanker veroorzaken. Wat zit er al in het afvalwater en in de bodem waarop onze gewassen groeien? Resten medicijnen, anticonceptiepillen, groeihormonen, bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, etc.

Water dat leven gevend zou moeten zijn, kan levensbedreigend worden.

Water is nagenoeg kleurloos, reukloos en smaakloos, maar door alle vervuilingen gaat het water een kleur krijgen, ruiken en stinken, en komt er een vieze smaak aan, denk aan chloor.

Water is van vitaal belang en is door **niets** te vervangen!

Geen goed water, dan ook geen gezond leven!

En per dag moet elk mens ongeveer twee en halve liter zuiver water tot zich nemen.

Onze planeet is een "water-planeet", 97% van al het water op aarde is zout, en 3% is zoet. Van die 3% zoetwater zit voor tweederde deel opgesloten in ijskappen en gletsjers, en slechts eenderde deel is voor de mensheid direct toegankelijk om te gebruiken, dus 1% van het totaal. Dat is relatief weinig zouden wij zeggen.

Wij moeten bedenken dat in de schepping in feite niets vernietigbaar is. Wat er nu aan hoeveelheid water op aarde is, was er 6000 jaar geleden ook. Alleen was er voor de zondvloed meer water in de lucht, als een dampgordel.

Enkele waterfeiten (Overgenomen uit "Oogst 12-8-1977)

Wereldwijd is 45.000 km³ zoet water beschikbaar. Volgens sommige wetenschappers is dit genoeg voor maximaal 9 miljard mensen. In het jaar 2000 is daarvan naar schatting al 18.700 km³ nodig, dus 42%. Een mens kan in leven blijven met 1 liter drinkwater per dag. Maar er is ook water nodig voor hygiëne, koken, wassen, etc-. De Nederlander gebruikt dagelijks 141 liter water; 54 liter voor douchen en baden, 40 liter voor het toilet en 23 liter voor de was. Volgens de V.N. heeft ieder mens ca. 80 liter water per dag nodig. Driekwart van de wereldbevolking heeft per persoon niet meer dan 50 liter per dag ter beschikking.

Water maakt een kringloop, Pred.1:7.

Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats, waar de beken heengaan, derwaarts gaande keren zij weder.

waar het water zich bevindt

Watertekort kan een grote bedreiging gaan vormen voor het leven, en volgens de Wereldbank bedreigt watertekort nu reeds 80 landen, dat is 40% van de wereldbevolking. De vraag naar water neemt alleen maar toe, dus is vervuiling ervan een angstaanjagende zaak, waardoor wateren voor het leven, wateren des doods worden.

Waterverontreiniging is een mondiaal, dat is een wereldomvattend probleem. De wereldwijde watercrisis is geen economische strijd, maar in de eerste plaats een gevecht om te overleven.

vervuiling

Hoewel er miljarden worden geïnvesteerd in pro-gramma's voor waterzuivering, zijn zeer velen nog verstoken van schoon drinkwater.

Wij mensen zijn de natuurlijke cycli der natuur zoals de Schepper deze schiep aan het verstoren, Openb.14:7

De vervuiler betaalt, en dat is inderdaad het geval. Wij als vervuilers op aarde moeten zelf de dure prijs betalen dat er straks geen goed drinkwater meer voor handen zal zijn.

Wereldwijde watertekorten zetten vrede onder druk. Regionaal beheer van waterbronnen moet oorlogen voorkomen. Het watertekort-probleem wordt acuut, mede door de snel groeiende wereldbevolking (bijna 6 miljard). De bron van ons leven wordt onbetaalbaar, dus zullen oorlogen in de toekomst gaan over water!

Water dat eens een bedreiging vormde voor het Vrouwenzaad, zoals te zien in Openb.12:15, zal door de aarde, die de vrouw te hulp kwam, ophouden een bedreiging te zijn : En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren.

16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen.

Zie Openb.16:12... *En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon [komen] [zullen].*

Het koningsvolk, Israël, het Vrouwenzaad zal op een gebaande weg gaan! Het gaat goed, lees maar:

*Openb. 21:6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het **water** des levens voor niet.*

*Openb.22:17 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het **water** des levens om niet.*

*Openb. 21:11 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de **zee** was niet meer.*

De verwekking van ons mensen geschiedt in en via vocht, het sperma, en de geboorte in het vruchtwater. Eveneens gaat de geestelijke verwekking en geboorte niet zonder water. Met geweene smeking als tekenen van berouw zullen zij komen en de Zaligmaker aanschouwen, in Wien zij het leven vinden. En eenmaal zal Elohim alle tranen afwissen!

Openb. 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

PF VDM 9-9-1998

21:1 ¶ En ik zag een nieuwen ee was niet meer. (SVV) Re 21:1 ¶ En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorijgegaan, en de zee was niet meer. (SVV)