

# Gelukzoekers



Door P.F.v.d.Meer sr en  
jr  
[Pentahof@planet.nl](mailto:Pentahof@planet.nl)

Dit is uitgave no. 1177 van het  
Lage Landen Leerhuis.

Datum 06-03- 2019

### Ontdekkingsreizigers

Wij mensen zijn ontdekkingsreizigers. Wij hebben de hele aarde doorvorst en zijn bezig het heelal te doorkruisen. Wij zoeken het geluk en de bevrediging zo te zien altijd buiten ons, terwijl het in wezen binnen in ons aanwezig is. Wat is er nu precies in ons binnenste aanwezig, aangezien wij zo onrustig zijn, zo leeg zijn en naar vulling zoeken? De ware rust, vrede en geluk met levensvreugde is in ons, alleen moet het daar wel gezocht en gevonden worden. Anders blijven wij leeg en zoeken het in de wereld buiten ons. Zelfs temidden van stormen zal het in ons rustig zijn indien wij de ware rust in ons ontdek hebben. Doordat wij de levensvreugde en alle geluk buiten ons zoeken komen we teleurgesteld uit en ontstaat negativiteit. Negativiteit is dan ook een veel voorkomende 'ziekte' die ons ongelukkig maakt. In de praktijk blijkt dat rijkdom dikwijls nog ongelukkiger maakt dan wij al zijn. Een mens lijkt nooit genoeg te kunnen vinden. Het ene vermaakt moet met een ander genot opgevuld worden. De slotsom is dat het ware geluk niet tot ons komt door gebeurtenissen en eigenschappen, prestaties, etc. Het kan alleen ons deel worden als wij het innerlijk leren vinden. Het gaat daarbij om de verwerkelijking van de volmaaktheid. Niets is op aarde volmaakt, maar het volmaakte is in delen wel aanwezig om vervolmaakt te worden. Het woord aanwezig geeft het al aan... aan-wezig, het behoort tot ons bestaan, alleen dient het aangeboord te worden, niet buiten ons in allerlei vormen die voorbijgaan, maar innerlijk in ons hart, wat blijvend is. De blijdschap van het ware geluk komt niet door dingen of gebeurtenissen die buiten ons zijn. Veel rijke mensen zijn en blijven innerlijk leeg en diep ongelukkig. De ware rust is immers elders (repos ailleurs) namelijk in ons hart door de band met onze Schepper.

Wij zijn ontdekkingsreizigers, op zoek naar echte vulling en vervulling van ons levensdoel. Wij ontvangen daartoe een zekere afgemeten tijd voor, de één wat langer dan de ander.