

JERUZALEM: wat bedoelt de Schrift?

Aller ogen zijn gericht op Jeruzalem, de huidige stad in het Midden-Oosten. Dáár zal het gaan gebeuren.

"God is bezig Zijn volk Israël te herstellen", hoort men christenen allerwegen roepen. En straks worden alle joden volgens hen bekeerd en zouden zij wereldzending gaan bedrijven.

Maar helaas. De Bijbel stelt hen in die verwachting teleur.

Dat komt doordat men het **oude** Jeruzalem verward met het **toekomstige** of profetische Jeruzalem.

Wij lezen immers ook dat het oude Babel is verwoest en niet meer bestaat. Evenwel spreekt de Schrift toch in profetische woorden over "Babel". Dan gaat het niet meer over de oude stad Babel, die door Saddam Hoessein in Irak weer in oude glorie werd herbouwd. Het gaat in de profetie om een heel ander Babel, het Babylon in de eindtijd, dat dezelfde structuren heeft als het oude Babel.

Met de stad Jeruzalem is het iets anders gegaan. Het huidige Jeruzalem functioneert nu nog als zodanig onder dezelfde naam van weleer. Juist daarom menen vele christenen dat het profetische Jeruzalem betrekking heeft op de huidige stad Jeruzalem.

Wat zegt Matth.23:37-39 ons? *Jeruzalem! Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb ik uwe kinderen willen vergaderen, gelijk ene hen hare kiekens vergadert onder hare vleugelen; maar gij hebt niet gewild. **Zie, uw huis zal u woest gelaten worden.** Want ik zeg u: Gij zult mij van nu af niet zien, totdat gij zeggen zult: Geloofd zij hij, die komt in den naam des Heren!*

Jeruzalem wordt woest gelaten. Dus moet het profetische Jeruzalem op iets anders zien. Zie Zach.1:

12 *Toen antwoordde de Engel des HEEREN, en zeide: HEERE der heirscharen! hoe lang zult Gij U niet ontfermen over Jeruzalem, en over de steden van Juda, op welke Gij gram geweest zijt, deze zeventig jaren?*

13 *En de HEERE antwoordde den Engel, Die met mij sprak, goede woorden, troostelijke woorden.*

14 *En de Engel, Die met mij sprak, zeide tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een groten ijver.*

15 *En Ik ben met een zeer groten toorn vertoornd tegen die geruste heidenen; want Ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen.*

16 *Daarom zegt de HEERE alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen; Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de HEERE der heirscharen, en het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden.*

17 *Roep nog, zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede; want de HEERE zal Sion nog troosten, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.*

Op grond van deze profetie menen vele christenen dat het oude Jeruzalem - en daarin de Tempel - zal worden herbouwd.

Zacharia spreekt echter over een **uitbreiding** van de stad. Jeruzalem moet daarom op een heel ánder oord zien.

In Zach.2:1-4 wordt dit nieuwe aardse Jeruzalem gemeten:

1 *Wederom hief ik mijn ogen op, en ik zag; en ziet, er was een man, en in zijn hand was een meetsnoer.*

2 *En ik zeide: Waar gaat gij henen? En hij zeide tot mij: Om Jeruzalem te meten; om te zien, hoe groot haar breedte, en hoe groot haar lengte wezen zal.*

3 *En ziet, de Engel, Die met mij sprak, ging uit; en een andere Engel ging uit, hem tegemoet.*

4 *En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal **dorpsgewijze** bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden derzelve wezen zal.*

5 *En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.*

6 *Hui, hui, vliedt toch uit (het Hebreeuwse woord "min" is ook "naar") het Noorderland, spreekt de HEERE; want Ik heb ulieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de HEERE.*

7 *Hui, Sion! ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel!*

8 *Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Naar de heerlijkheid over u, heeft Hij mij gezonden tot die heidenen, die ulieden beroofd hebben; want die ulieden aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan.*

Het profetisch Jeruzalem zal een **open** stad worden, met veel vee in haar midden (boerendorpen). Dus moet die stad veel groter zijn dan voorheen, zo groot zelfs dat de Engel het moest uitmeten. Waarom zou het nieuwe aardse Jeruzalem moeten worden uitgemeten indien het een voortzetting zou zijn van het oude?

Het is SION, Jeruzalem waar Elohim Zelf is. Het is de Berg van Jahweh, Micha 4:2. Berg staat voor natie, dus een natie waar Jahweh Zelf is. En tot die "berg" worden de volkeren geroepen. Tot dit profetische Jeruzalem worden de twaalf stammen geroepen en ze komen als vogelen tot hun vensters.

Zach.8:7 toont dat dit niet geschied als of die verstrooide schapen nog atheïsten zouden zijn, maar als "christenen". Dit is in West Europa en in de Westerse beschaving geschied en aanvankelijk in vervulling gegaan. Van hieruit zijn de landen als Zuid Afrika, Amerika en Canada, Australië en Nieuw Zeeland bevolkt door Europese Israëlieten, die als "christenen" te boek staan.

7 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ziet, Ik zal Mijn volk verlossen uit het land des opgangs, en uit het land des nedergangs der zon.

8 En Ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid.

De vele profetieën over Jeruzalems herstel en de bijeenvergadering van het twaalfstammig Israël zijn onmogelijk toe te passen op het kleine stadje, in Palestina. Er zal een heel groot volk in het "midden van Jeruzalem" wonen. Dus mag "Jeruzalem" wel heel groot zijn.

Zal Jahweh weer gaan wonen in de stad waarvan Hij geprofeteerd heeft dat ze woest zal blijven? Matth.23:37. En zal Jahweh Zich weer ontfemen over het volk waarvan Paulus schrijft dat de "toorn van Elohim over hen gekomen is tot het einde"? 1Thes.2:16.

14 Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der Gemeenten Gods, die in Judea zijn, in Christus Jezus; dewijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden;

15 Welke ook gedood hebben den Heere Jezus, en hun eigen profeten; en ons hebben vervolgd, en Gode niet behagen, en allen mensen tegen zijn;

16 En verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden; opdat zij te allen tijd hun zonden vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen tot het einde.

In Jer.7:1-12,14 staat dat Silo geheel verlaten is. Elohim heeft met Jeruzalem gedaan gelijk als met Silo. In Silo stond de tabernakel, waar Zijn naam werd aangeroepen, Joz.18:1, en waar de Hogepriester offerde, Richt.18:30.

In 1 Sam.2:31-35 staat hoe JHWH Silo heeft verlaten. Evenzo verliet Hij Jeruzalem in Palestina, om er nooit meer terug te keren. Door de zonden van de zonen van Eli heeft Hij Silo verlaten, en de catastrofe eindigde met een "Ikabod".

Na Silo kwam Rama, waar Samuel zijn leven lang verbleef.

Silo is verlaten, en Jeruzalem krijgt hetzelfde lot. Hoe kan er dan nog sprake zijn dat Jahweh daar ooit zal terug keren? Ps.78:59-61

Ps 78:60 Dies verliet Hij den tabernakel te Silo, de tent, [die] Hij tot een woning gesteld had onder de mensen.

Jeruzalem, de Tempel, het was gelijk aan een rovershol, Jer.7:11. Vergelijk dit eens met Matth.21:13. De Tempel was leeg, en Edomitische priesters hielden er een pure show.

Jer 7:11 Is dan dit huis, dat naar Mijn Naam genoemd is, in uw ogen een spelonk der moordenaren? Ziet, Ik heb [het] ook gezien, spreekt de HEERE.

Mt 21:13 En Hij zeide tot hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden; maar gij hebt dat tot een moordenaarskuil gemaakt.

Geen steen zal op de andere gelaten worden!

Jeruzalem is tot een vloek voor alle volkeren geworden.

In Zach.12 wordt dan ook **niet** over het oude Jeruzalem gesproken, en ook niet het moderne tegenwoordige Jeruzalem, maar over het profetische Jeruzalem.

Dat nieuwe aardse Jeruzalem is een "lastige steen", nl. het "Stenen Koninkrijk" uit Daniël 2 dat de andere rijken vermaalde. Dat is het echte volk van Israël, de verstrooide schapen uit de twaalf stammen, Jak.1:1; Hand.26:7, een volk dat vrucht draagt, Matth.21:43.

De joden zijn nagenoeg geen Semieten, geen afstammelingen van Sem, van Juda. Zij dragen die naam "Jood" als scheldwoord en niet als of dat inhoudt dat zij van Juda zouden afstammen. Zij zijn overwegend nakomelingen van Ezau en Kain. Zie de werken van prof. P. Wexler (Tel Aviv) en Arthur Koestler hierover.

Het profetische nieuwe aardse Jeruzalem zal een oord zijn aan de einden der aarde, in kustlanden, laag en vlak, waar de schapen Israëls de stem van hun Herder hebben herkend en Hem volgen. Zulks is in de Reformatie en daarna geschied.

Wat de zionisten presteren, door het oude land voor zich op te eisen, is het streven van Ezau, dat wij lezen in Ez.34-36, om het oude land in bezit te nemen en daarmee de wereld te verblinden. In het oude Jeruzalem wil men zelfs de oude Tempel herbouwen en de tempeldienst herstellen.

In 1 Kron.26:18 lezen wij van Parbar, parvarim, een tempelgebouw dat diende als opslagplaats voor alle vuil en wegwerpselen. Dus moet de nieuwe tempel die men wil gaan bouwen niets anders zijn in Elohim's ogen dan een "parbar", een vuilstortplaats van de ergste soort. Mogelijk zal men er met de teruggevonden Ark des Verbonds afgoderij gaan plegen.

Het land was aan Israël **voorwaardelijk** gegeven. Israël heeft deze voorwaarden verbroken en is geheel uit het land verdreven, 2 Kon.17:18-20.

2Ki 17:20 Zo verwierp de HEERE het ganse zaad van Israël, en bedrukte hen, en gaf ze in de hand der rovers, totdat Hij hen van Zijn aangezicht weggeworpen had.

In Klaagliederen van Jeremia, hoofdstuk 2, lezen wij de breuk van de dochter Sions. Jahweh heeft Zijn altaar verstoten, Zijn heiligdom te niet gedaan. De breuk der dochter Sions is zo groot als de zee, wie kan ze helen. En zie Deut.4:

25 Wanneer gij nu kinderen en kindskinderen gewonnen zult hebben, en in het land oud geworden zult zijn, en u zult verderven, dat gij gesneden beelden maakt, de gelijkenis van enig ding, en doet, wat kwaad is in de ogen des HEEREN, uws Gods, om Hem tot toorn te verwekken;

26 Zo roep ik heden den hemel en de aarde tot getuige tegen ulieden, dat gij voorzeker haast zult omkomen van dat land, waar gij over de Jordaan naar toe trekt, om dat te erven; gij zult uw dagen daarin niet verlengen, maar ganselijk verdelgd worden.

27 En de HEERE zal u verstrooien onder de volken; en gij zult een klein volksken in getal overblijven onder de heidenen, waar de HEERE u henen leiden zal.

28 En aldaar zult gij goden dienen, die des mensen handenwerk zijn, hout en steen, die niet zien, noch horen, noch eten, noch rieken.

29 Dan zult gij van daar den HEERE, uw God, zoeken, en vinden; als gij Hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

*30 Wanneer gij in angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen; in **het laatste der dagen**, dan zult gij wederkeren tot den HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn.*

31 Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet verlaten, noch u verderven; en Hij zal het verbond uwer vaders, dat Hij hun gezworen heeft, niet vergeten.

Eerst de ongehoorzaamheid, dan de verstrooiing, het dienen van vreemde goden, zatheid en stille gerustheid, gelijk de zonde van Sodom, en daarna het grote keerpunt, vers 29, de ontferming. Wanneer geschiedt zulks? In **het laatste der dagen**.

Van dit gebeuren staan alle profeten vol.

In Jer.11:10 de verbondsverbreking:

Jer 11:10 Zij zijn wedergekeerd tot de ongerechtigheden hunner voorvaders, die Mijn woorden geweigerd hebben te horen; en zij hebben andere goden nagewandeld, om die te dienen; het huis Israëls en het huis van Juda hebben Mijn verbond gebroken, dat Ik met hun vaders gemaakt heb.

Pas daarna komt in het laatste der dagen de wederaanneming, Rom.9-11, van de "rest" of het overblijfsel van Israël.

"Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt".

Over die tijd van herstel spreekt oa. Jesaja in hoofdstuk 60, en maant Israël zich op te maken om verlicht te worden. Daaraan vooraf gaat een periode van duisternis en donkerheid.

Daarna gaat Jahweh Zijn huis heerlijk maken, 60:7,13.

Dit verzamelde Israël wordt een "stad" genoemd, het Sion, vers 14. Daarin zal welvaart en vrede zijn. De muren worden "heil" genoemd, en de poorten "lof". En Jahweh is haar LICHT. Heel het volk bestaat uit rechtvaardigen.

61:11, zoals een hof uit doet spruiten wat in haar gezaaid is, also doet Jahweh met Zijn volk Israël. Heel het aangenomen Israël zal genoemd worden "de stad die niet verlaten is", 62:12.

De leer dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen heeft vanaf de eerste eeuwen de christenheid beheerst. De gemeente zag niet meer uit naar het herstel van de twaalf stammen. Men dacht dat Elohim Zijn volk voor altijd had laten varen. Men had geen oog meer voor het heilsgebeuren van Elohim om de wereld te redden via Israël als eersteling der volken, met aan het hoofd Christus en Zijn Gemeente.

In die tijd, dus iets voor Augustinus, deed de verkiezingsleer haar intrede, dat er van heel het mensdom maar enkelingen behouden zouden worden, en dat de rest voorbestemd was bij Goddelijk besluit tot de eeuwige pijniging in een hel. De hoop op een geredde en nieuwe mensheid was verdwenen. Dat er een nieuwe aarde zou komen zag men niet meer zitten. Men verlangde als enkelingen slechts om van de aarde verlost te worden en in een hemel ergens te mogen vertoeven, weg van de aarde die in het boze lag.

Tijdens de Reformatie is er een kentering gekomen in de doodse afglijding en mateloze berusting der mensen. Er kwam een ontwaking, die zich zo nu en dan doorzette tot meerder licht in Bijbelse zaken. In onze eeuw van totale Godsverduistering zijn er toch enkele groepen en personen als helden Davids doorgedrongen door de barrières van verzet en tegenstand, om water te halen uit Bethlehems bornput. Er waren groepen en mensen die weer oog kregen voor Israël, voor het ware Israël der twaalf stammen in de verstrooiing. Anderen menen dat de joden het ganse Israël zijn, maar dat berust op misleiding en onkunde.

Vele joden beschouwen zichzelf als het "uitverkoren volk", hoewel geen van hen zijn afstamming kan aantonen, en juist het tegendeel aan te tonen is. De joden beschouwen het oude Jeruzalem als hun heilige stad, en zij zeggen dat ze altijd al heimwee naar deze stad hebben gehad. Voor hen is het de stad van David, hoewel David helemaal geen jood was en geen enkele binding heeft met de joden van vroeger en van nu.

Maar goed, je moet maar met het christelijke jodensyndroom bezet zijn.

Wij mogen weten dat Israël onder andere namen de geschiedenis is ingegaan en dat de Allerhoogste Israël incognito en onherkenbaar heeft weten te bewaren. Hij zal Zijn volk niet vergeten, noch hen verlaten. Hij keert weder om alle stammen op te richten.

De twaalf stammen in de verstrooiing zijn grotendeels in Noord West Europa na veel omzwervingen aangekomen, onder allerlei namen. Het is het blanke ras. Vanuit Europa zijn in andere werelddelen de Israëlieten neergestreken, vanwege hun talrijkheid.

Nederland vormt de kern van het grote wereldwijde Israël in de verstrooiing. Nederland is een uniek land, een kustland in het Noorden, met de grootste havens ter wereld. Nederland is de Poort van Europa.

Over de herbouw van de Tempel

"Jeruzalem dat ik bemin....." Jes.62:7.

Het gaat over JHWH's heiligdom dat Hij eeuwig in het midden der kinderen Israëls zal hebben, naar o.a. Ez.34:25, 37:26-28.

Jeruzalem zal worden hersteld, daar spreken de profeten over, vanwege het verbond dat Elohim met haar had opgericht, toen zij nog jeugdig was, Ez.16:60,62.

Jeruzalem had het erger gemaakt in uitspattingen en zonden dan haar zuster Sodom, Gomorra en Samaria.

De toegezegde toekomstige vrede is beide, geestelijk en aards.

Elohim zal met Zijn volk familiair omgaan, door Zijn heiligdom in hun midden te plaatsen. De verloren schapen zullen bijeenverzameld en gered worden en een Enige Herder krijgen. Ez.34. Gans Israël wordt verzameld, 37:19 en zal in veiligheid zijn. Waar zal dat geschieden. In Palestina of elders?

2Sam7:10 spreekt over de "beveiligde plaats".

2Sa 7:10 En Ik heb voor Mijn volk, voor Israël, een plaats besteld, en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wone, en niet meer heen en weder gedreven worde; en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. (SVV)

Dit is nimmer op het land Kanaän van toepassing geweest, want daar woonde het oude volk Israël. Het ziet op een aparte plaats op aarde waar het verstrooide Israël definitief veilig zal wonen.

De huidige staat Israël kan men niet "veilig" noemen, daar het de meest explosieve en gevaarlijke plek op deze aarde is. En het volk dat er nu woont, beschrijft Ezechiël in hfst. 35, dat het "Edom" is, dat zich het land wederrechtelijk heeft toegeëigend.

De "veilige en bestelde plaats" ziet op Israël in het Westen. Dat nieuwe en herstelde volk Israël krijgt de naam "Jeruzalem", een open stad, een dorpland, hoog in het Noorden. De Geest komt er tot rust, Zach.6:8.

Dat land zal worden als een hof van Eden. U kent het spreekwoord wel: "God schiep de hemel en de aarde, en de Hollanders schiepen Nederland".

Het is een uniek land en volk. Het land is een land dat door wateren en rivieren opgeslokt en doorsneden wordt, zie Jes. 18:2 en 33:21.

Het is een vlak land, een land dat voor een groot deel uit de zee gewonnen is en onder de zeespiegel ligt. Het volk dat er woont is een uniek volk met unieke karaktereigenschappen. Het is een klein, maar dapper volk, tot grote prestaties instaat. Het is het volk der Galaten, (Kelten, Gelten/Gelderland) de kern van het oude bondsvolk Israël, dat aldaar verzameld is.

Daar, in dat land en onder dat volk zal Elohim de plaats van Zijn troon verkiezen en hebben, Ez.37:27, 43:7.

De profetieën van Ezechiël zijn letterlijk nog nooit vervuld. Het is toekomst. Dat zal plaats vinden in het Messiaans Vrederijk.

In de huidige staat Israël is geen vervulling te zien van Ezechiëls profetieën, daar dat land en volk nog zeer verdeeld is, er geen enkel zicht is op de zogenaamd "verloren stammen", en de huidige joden niet tot het oude bondsvolk qua afstamming zijn te herleiden.

Ezechiël heeft gesproken tot het volk in de taal en termen die het volk kon begrijpen. Het had echter een overdrachtelijke zin. Vandaar dat de meeste christenen, die geloven dat de joden de enige vertegenwoordigers zijn van het oude Israël, zich blindstaren op de plaatsnamen en locatie-aanduidingen.

Spreekt Ezechiël in dezelfde profetische bewoordingen als Johannes in de Openbaringen?

Beiden spreken over de nieuwe hemel en aarde, over de rivier van het water des levens die in het nieuwe Jeruzalem ontspringt, en over de bomen langs die rivier. Vergelijk eens Ez.47 met Openb.22.

Nee, Ezechiël wijst heen naar de aardse locatie van het herstelde volk Israël uit de twaalf stammen, naar een land dat "Jeruzalem" wordt genoemd, dat een kopie zal zijn van het hemelse, waarover Johannes spreekt, het nieuwe hemelse Jeruzalem, de stad met paarden poorten, die als een soort satelliet boven het aardse Jeruzalem zal komen te hangen.

Het nieuwe hemelse Jeruzalem is -wat afmetingen betreft- niet op aarde te realiseren.

zie figuur

Ezechiël spreekt nog over sterven, Ez.44:22, terwijl Johannes zegt dat er aldaar geen dood meer zal zijn, Openb.21:4.

Johannes zag geen tempel in het hemelse nieuwe Jeruzalem, terwijl Ezechiël juist wel een Tempel ziet in het midden des volks.

In het aardse nieuwe Jeruzalem zal de tempel (niet de 3e) worden herbouwd, daarover spreken o.a. Jes.2:2, 56:1-8, Micha 4:2 en Zach.14:20. Dat nieuwe hemelse Jeruzalem zal niet in het Midden-Oosten komen te hangen, maar hoog in het Noorden, Ps.46-48.

Dat de zionisten zelf kunstmatig de profetieën in vervulling laten gaan en willen laten gaan, is duidelijk aantoonbaar. Het is een nagenoeg perfecte show. Zij koesteren reeds jarenlang plannen om in de huidige stad Jeruzalem de (3e) Tempel te herbouwen. Tot hun grote ergernis staan op de plaats waar de oude Tempel heeft gestaan, nu twee Islamitische heiligdommen. De joden kunnen het niet maken om deze gebouwen met de grond gelijk te maken en daar hun fel begeerde tempel en tempeldienst te bouwen en op te starten.

De tempel zou reeds lang klaar zijn gemaakt in pre-fab in de USA, zodat deze snel gebouwd zou kunnen worden. In 1967 verschenen er al berichten in de krant dat er in de USA 60.000 ton van de beste Bedfordsteen uit Bedford (Indiana) waren besteld om naar Israël verscheept te worden voor de herbouw van de Tempel, via pier 26 in New York.

De rode vaars zou ook reeds gefokt en goedgekeurd zijn door de rabbijnen, die nodig is ter ontzondiging.

Velen, oa. Jan Willem van der Hoeven, geloven in Gods directe ingrijpen, zodat de moskeeën op de Tempelberg zullen instorten en de Arabieren gewillig zullen zijn dat de joden daar hun tempel zullen bouwen.

Van der Hoeven ziet nog één grote oorlog spoedig komen, en dat daarna de Arabieren zullen inzien dat ze maar beter vrede kunnen sluiten met hun "broeder". Jan Willem ziet alle Joden als zonen van Sara en de Arabieren als zonen Hagar. Dat laatste is correct, maar voor het eerste is geen enkel bewijs, integendeel zijn er overtuigende bewijzen dat de joden in het geheel niet afstammen van Izaak en Abraham, maar een vreemd volk zijn, met een Turks-Mongoolse afstamming, de Khazaren.

In die herbouwde tempel, meent men, zal straks de antichrist zitten. Van der Hoeven wil een mini-tempel bouwen als een soort Madurodam en dat aan de joden laten zien, om hen op te wekken eens die Tempel te gaan bouwen. Hij zegt dat het hart van Israël Jeruzalem is, en het hart van

Jeruzalem de Tempel is. Jan Willem gelooft wel dat de antichrist even die nieuwe Tempel zal gebruiken, maar dat het toch Gods Huis blijft.

Er is in de staat Israël een organisatie "Getrouwen van de Tempelberg", die zich al jarenlang beijveren voor het herstel van de Joodse eredienst in een herbouwde Tempel op de Tempelberg. Er is reeds een halve shekel geslagen voor de herbouw van de Tempel, de opbrengst komt in een fonds waaruit de herbouw moet bekostigd worden. Rabbijnen maken al jacht op de jonge priester en op de rode koe. Een kudde van 500 rode koeien is overgevlogen naar Israël, waar een geheel rode vaars wordt uitgezocht, zodat men nu toch het offer zou kunnen brengen voor het reinigingsritueel, dat de inleiding moet vormen voor de herbouw van de Tempel. Echter, een paar witte haren in de geselecteerde koe stuurden het schema in de war. De vaars moet volkomen gaaf zijn. Zie Num.19, de rode vaars (heifer) zonder gebrek. Men moet ook een rein jongetje zien te vinden die als hogepriester kan dienen, een pure cohen, die de slacht mag uitvoeren. Een keuze is moeilijk, daar er zeventig halachische redenen zijn voor diskwalificatie. De kinderen moeten volkomen gaaf zijn, mogen niet in een ziekenhuis geboren zijn, daar zij niet met de dood in aanraking mogen komen. Tot hun dertiende jaar moeten de jongens, die in aanmerking komen, afgezonderd zijn van de wereld. Ook de aarde, die een verblijfplaats is voor de doden, mogen zij niet betreden. Zij worden dan ook opgevoed in een gebouw, met vloeren boven de begane grond.

Maar wie is een priester, een cohen, als nakomeling van Aäron?

Een kohen moet langs de mannelijke lijn van Aäron afstammen. Dat is niet te bewijzen, door geen enkele jood. Dus heeft men aangenomen dat iedereen een kohen is die dat zegt. Men gelooft de joden op hun woord. Slechts de achternaam toont dat al aan volgens hen, dus geen stambomen of oorkonden. Heet iemand Cohen, Cohn, Katz, Kahn, Kahana, enz. dan duidt zulks op iemands priesterlijke afstamming. Dat dit zeer suggestief is zal ieder duidelijk zijn.

Prof. Karl Skorecki is een kohen, en vond het maar vreemd dat andere kohens zozeer van hem verschilden in uiterlijk. Toen ging hij een onderzoek instellen naar het Y-chromosoom in de mannelijke lijn. Uit de Asjkenazische en Sefardische gemeenschap werden proeven genomen, en jawel hoor, de gegevens kwamen wonderwel overeen. De "zonen" van Aäron dragen het genetische stempel al 3300 jaren voort, beweert men.

Heeft men dan het DNA van Aäron ter beschikking om daarmee aan te tonen dat zij van hetzelfde DNA zijn? In Hollywood verbeteren de acteurs dit spel niet.

Dat de plannen om de Tempel te bouwen ook de goedkeuring krijgen van de regering is duidelijk, daar de vorige premier Netanyahu een zilveren bas-reliëfkaart voor het Kerstfeest heeft gegeven aan het hoofd van de Grieks Orthodoxe kerk, waarop een joodse Tempel stond i.p.v. de Al-Aska moskee.

Dat de zogenaamde 3e Tempel er moet komen is voor de Joden vanzelfsprekend, alleen de vraag is wanneer?

De Hoeksteen is er al en de "Getrouwen van de Tempelberg" nemen deze steen regelmatig mee in een processie naar de Oude stad, maar worden daar steevast door de autoriteiten tegengehouden. De steen staat al enige jaren op een pleintje nabij het Oriënt Huis in Oost-Jeruzalem. Volgens deze groep joden moet de Al-Aske moskee verhuizen naar Mekka, om plaats te maken voor de 3e Tempel. De drie kronen van het vroegere joodse rabinisme zullen in ere moeten worden hersteld, n.l. de keter Malchoeth (koningschap), de keter Torah (de Wet) en de keter Kehoena (priesterschap). Zonder de bouw van de 3e Tempel, op exact dezelfde plaats als de oude Tempel, heeft het installeren van de keter Kehoena (de priesterdienst) geen enkele zin.

De 3e Tempel wordt echter het centrum en summum van valse aanbidding. De Antichrist zal er gebruik van maken. Het zal de "joodse" Messias zijn, die na 7 jr door kosmisch vuur en Goddelijk ingrijpen vernietigd zal worden. Dit afgodisch Kapernaüm zal tot de hel toe vernederd worden en in de aarde wegzakken.

De te herbouwen Tempel in Jeruzalem zal dus de 3e Tempel zijn, niet de 4e van Ezechiël, en ook niet het laatste Huis van JHWH..

De Ark is door Ron Wyatt reeds gevonden, en de Menorah en ander tempelgereedschap is in het Vaticaan opgeslagen. Ook is een Menorah gemaakt van staal, met goud overtrokken. Wanneer de paus Jeruzalem weer eens bezoekt, zal hij geen grotere dienst kunnen bewijzen dan de tempelgereedschappen over te dragen aan de zionisten. Daarmee zullen zij straks hun talmoedische afgoderij kunnen botvieren, zodat alles net echt

lijkt te zijn. Die 3e Tempel is in het diepst van de zaak een "parbar", een plaats waar men alle vuiligheid in opslaat, 1 Kron.26:18.

Wat is nu de achterliggende gedachte van vele joden om de 3e Tempel te bouwen? Het is de definitieve afwijzing van JHWH.

Het rabbinaal jodendom valt terug op de 2e Tempel, als voortzetting van de dienst van Mozes en de profeten. Het is het Talmoedisch jodendom, waar de Antichrist geheel op z'n plaats is, gezien de zeer godslasterlijke taal der Talmoed. Men wil de eigenwillige godsdienst volledig in eer herstellen.

Zij zullen tevergeefs bouwen! Het is pure afgoderij die men zal gaan bedrijven met de eens heilige voorwerpen. Het is het kaballistische Sanhedrin der Illuminati (internationale zionisme) dat via New Age de Antichrist zal introduceren. De Antichrist is de "Atomaire hogepriester" die beschikt over de oerkracht, de god Maüzzim, de god der burchten, Dan.11:38. (zie onze brochure over het Atomaire tijdperk) De Antichrist is een opvolger van Nimrod en diens systeem.

Op 5 febr. 1962 stonden alle 8 planeten in het teken van Aquarius, hetwelk in geen 2000 jaar voorkomt. Volgens Jeane Dixon is toen de baby geboren van koningin Nefertiti uit oud Egypte, als reïncarnatie. Dat kind zou alwetend zijn, vol van wijsheid en kennis, zodat alle mensen hem zullen aanbidden. Hij zou dan momenteel ongeveer 47 jaar zijn. Dit zou dé Antichrist dus kunnen zijn. Obama is op vier augustus 1961 geboren, hij is dus niet de persoon waarover Jeane Dixon spreekt..

Het joods kaballistisch Sanhedrin is puur atheïstisch. Zij hebben een gruwelijke afkeer en haat tegen de orthodoxe joden, hun "broeders". Het Sanhedrin zal hen opofferen om haar doel te bereiken, nl. de wereldregering, onder het beheer van de antichrist. De antichrist en zijn aanhang zullen de hoer (Rome met haar Isis-zonaanbidding) gaan haten en vernietigen. De Antichrist zal de "waarheid" over Rome's dwalingen aan het licht brengen. Het Roomse systeem zal daardoor doorzichtig worden en als een kaartenhuis inelkaar zakken. Rome heeft het misgehad. Ook nu verkondigt de paus al dat de hemel en de hel geen locaties zijn, maar situaties.

De Tempel die gemeten wordt in Openb.11 is niet de 4e Tempel van Ezechiël, maar de 3e, waar het voorhof buiten gelaten wordt. Ook Daniël ziet deze 3e Tempel, en ziet daar de gruwel der verwoesting opgericht, Dan.12:11, Matth.24:15.

Zal het aardse oude Jeruzalem door een atoombom worden vernietigd? De gruwel der verwoesting heeft te maken met de god der oerkracht, der burchten, Maüzzim.

Door zeer grote kosmische rampen is de Berg Sion ontstaan, een volledig afgegrensd en veilig gebied, de "bestelde plaats", 2 Sam.7:10.

Ezechiël wordt door een Engel rondgeleid en neemt de afmetingen van de nieuwe Tempel goed in zich op. Daar zal Elohim Zelf komen te wonen.

Dat is de plaats voor de nieuwe herstelde Israëlnatie, die met voortreffelijke leiders zal worden gezegend. Ook zal daar weer een koning zijn uit David. Het volk zal elk een eigen deel land ontvangen, naar de verdeling der twaalf stammen. Daar zal de zuivere aanbidding en Godsverering zijn. Land en volk zullen een voorbeeld zijn voor de gehele wereld, van organisatie, samenwerking, vrede en zekerheid.

Niemand zal nog zeggen ziek te zijn, Jes.33:24, want het geboomte levert gezondmakende vruchten en bladeren.

De naam der stad zal zijn: **Jahweh is aldaar!**

Elohim is in alles de eerste en de laatste. Hem zij de lof, eer en aanbidding, tot in alle eeuwen.

Laten wij met verlangen en verheuging uitzien naar Zijn heil en zeer spoedige verschijning!