

Israels overblijfsel (de 'rest'-gedachte)

Elia dacht dat hij nog alleen overgebleven was. Maar wat zegt hem het Goddelijk antwoord? Dat er nog 7000 waren die niet hun knie gebogen hadden voor Baäl.

Abraham daarentegen, toen hem aangezegd was dat Sodom en Gomorra vernietigd zouden worden, begon te pleiten voor Sodom, wanneer daarin nog 50 rechtvaardigen zouden zijn.

Wij zien uit deze twee voorbeelden het grote verschil. Elia dacht min of meer bekrompen over de zaak van JHWH, en meende dat hij alleen nog overig was. JHWH wees hem op de voor zijn ogen verborgen 7000. Het blijkt dat er onder Israël áltijd nog 7000 rechtvaardigen zijn, die men in Sodom niet zal kunnen vinden!

Abraham dacht ruim over het werk van JHWH, ja zo ruim dat hij het mogelijk achtte dat er nog 50 rechtvaardigen in dat goddeloze Sodom zouden zijn. Daarin werd hij teleurgesteld, maar niet berispt.

Wij mogen niet te eng in onze gedachten zijn over JHWH en Zijn zaak. Laten wij ruimdenkend zijn, daar Zijn gedachten immers altijd veel hoger zijn dan onze gedachten. Wij zien aan wat voor ogen is. Hij kent de harten.

In de Schrift lezen wij op diverse plaatsen dat er in de eindtijd nog een **rest**, een **overblijfsel** zal zijn van het heilige zaad, van Israël.

Zie o.a.

Jes. 1:9 Zo niet JHWH der heirscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden.

10:20 En het zal geschieden te dien dage, dat het overblijfsel van Israël, en de ontkomenen van het huis Jakobs niet meer steunen zullen op dien, die ze geslagen heeft; maar zij zullen steunen op , den Heilige Israels, oprechtelijk.



Abraham en de 3 engelen

10:21 Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot den sterken God!

10:22 Want ofschoon uw volk, o Israël! is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid.

11:11 Want het zal geschieden te dien dage, dat JHWH ten anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrie, en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en van Sinear, en van Hamath, en van de eilanden der zee.

11:16 En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel Zijns volks, dat overgebleven zal zijn van Assur, gelijk als Israël geschiedde ten dage, toen het uit Egypteland optoog.

Jer 15:11 JHWH zeide: Zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn! zo Ik niet, in de tijd des kwaads en in tijd der benauwdheid, bij den vijand voor u tussenkome!

Jer 23:3 En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik ze verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen.

Jer 31:7 Want zo zegt JHWH: Roept luide over Jakob met vreugde, en juicht vanwege het hoofd der heidenen; doet het horen, lofzingt, en zegt: O JHWH! behoud Uw volk, het overblijfsel van Israël.

Am 5:15 Haat het boze, en hebt lief het goede, en bestelt het recht in de poort, misschien zal JHWH, de God der heirscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn.

Mic 2:12! Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker zal Ik Israëls overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen.

Mic 4:7 En Ik zal haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die verre henen verstoten was, tot een machtig volk; en JHWH zal Koning over hen zijn op den berg Sions, van nu aan tot in eeuwigheid.

Mic 5:7! (5:6) En Jakobs overblijfsel zal zijn in het midden van vele volken, als een dauw van , als druppelen op het kruid, dat naar geen man wacht, noch mensenkinderen verbeidt.

Mic 5:8 (5:7) Ja, het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de heidenen, in het midden van vele volken, als een leeuw onder de beesten des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden; dewelke, wanneer hij doorgaat, zo vertreedt en verscheurt hij, dat niemand redde.

Mic 7:18 Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan goedertierenheid.

Zec 8:12 Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, en de aarde zal haar inkomen geven, en de hemelen zullen hun dauw geven; en Ik zal het overblijfsel dezès volks dit alles doen erven.

Ro 9:27 En Jesaja roept over Israël: Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden.

Ro 11:5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.

Wanneer wij spreken over een 'restje' of 'overblijfsel' denken wij terstond daarbij aan een restantje dat nog overig is van een groot geheel. De Bijbel bedoelt met het woord 'overblijfsel' echter veel en veel meer. Het gaat daarbij in het geheel niet om een restant, om een nachhutje dat overig is. Zoiets klinkt ons dan ook heel vreemd in de oren, maar dat zullen wij met voorbeelden toelichten.

De gelijkenis van de Parelkoopman toont ons aan dat de Koopman al wat hij had inwisselde voor die ene parel van grote waarde. Dus had hij niets meer, dan slechts die éne parel! Dat is niet veel zouden wij zeggen. Inderdaad. Matth.13:45.

Maar die ene parel had meer waarde dan ál het andere bezit dat hij had. Dus vertegenwoordigt die parel een zeer groot geheel.

De parelkoopman ziet op de vermeerderde rijkdom van de Israëllanden. Niet de parel, maar de Koopman symboliseert het koninkrijk Israëls. Israël is de Koopman, zoals wij in de westerse landen vooral industrie en koophandel zien. Nederland was in de Gouden Eeuw de grootste handelsnatie ter wereld.

Israël als Koopman zal de parel van grote waarde vinden, dat is.... Israël zal de enige juiste kennis van het Koninkrijk van Elohim krijgen, vinden én in praktijk brengen. Daartoe zullen wij wel alles wat wij nu hebben moeten inwisselen (democratie en westerse welvaart) om dát te verkrijgen, maar dat zal straks gewillig gaan. Ook



Een Parel

de kerken zullen al hun dogma's en liturgiën moeten inleveren, om de hógere kennis van het koninkrijk te verkrijgen.

Dan zal men achter de verborgen schat in de akker komen, dat is de verborgen identiteit van Israël en het koninkrijk. Israël, toen zij haar identiteit vond, verborg deze. Niet in de akker, maar bewaarde deze



in haar hart. Wel kocht Israël de akker, maar dan uit dankbaarheid dat zij in haar de schat had gevonden. Zo begraven wij onze Israël-identiteit niet in onze grond, onze Westerse grond, maar in ons hart. Wel kregen wij de grond lief waar wij die identiteit hervonden, en kochten die grond, ons vaderlandse erf, het Israël in het Westen, of Westerse Jeruzalem.

En, gelijk als in een fabriek, waar duizend werknemers arbeiden, er achthonderd uitvallen, zullen vervolgens de overgebleven tweehonderd hun taak moeten overnemen. Die overgeblevenen vertegenwoordigen alsdan de volle duizend en moeten hun taak vervullen. Dat nu is de "rest"-gedachte van en over het volk Israël.

Dus is het "overblijfsel" geen verzwakking en aftakeling, noch een versmalling van de kracht en positie des volks, o nee. Het overblijfsel staat op één lijn met het gehele volk. De ene parel is in feite nog meer waard dan al het andere tezamen.

Het is juist zo dat het "overblijfsel" de zwakte van het gehele volk te boven is gekomen! Het overblijfsel is veel en veel sterker en waardevoller in de ogen van Elohim dan de grote massa! De grote massa was dikwijls zeer ongehoorzaam aan het verbond.

Om de kwaliteit en heerlijkheid van die ene parel goed te laten uitkomen, moet dat overblijfsel eerst gelouterd worden in het vuur, Zach.13:9.

Het overblijfsel is het "heilige zaad" dat wordt beproefd of het nog voldoende kiemkracht heeft na alle vergiftigingen van de boze. **En ja wel, het heilige zaad blijkt een geweldig potentieel te bezitten, het is onverwoestbaar.**

Het heeft de elektromagnetische kracht van Boven ontvangen en is onoverwinnelijk. Zie ook Haggai 2:19, waar wordt gevraagd of er nog zaad in de schuur is. Ja, dat is er, een handvol. Dat handje vol heeft Goddelijke kiemkracht, zodat de vrucht ervan zal ruisen als de Libanon. Zie ook: *1Pe 1:5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.*



Tarwehalm met zaad

Het zit 'm niet in de veelheid, wat wij zien bij Gideon, die met 300 man de strijd aan moest gaan, en de rest van de mannen naar huis liet gaan.

Alle instrument dat tegen haar gebruikt wordt, mislukt. Het heilige zaad treedt naar buiten als nooit tevoren en blijkt de parel van



grote waarde te zijn, door JHWH, in Wie zij meer dan overwinnaars zijn.

En, wij zouden niet meer verder durven leven wanneer wij alleen zouden letten op de zeer grote bedreigingen der satanische wereldmacht tegen ons gericht.

Om een voorbeeld te noemen:

De uitvinding van de Tesla-draadloze energieoverdracht is momenteel zo ver gevorderd, dat de Amerikanen in Alaska een project, genaamd HAARP (High Frequency Active Aurora Research Program) in 1998 in gebruik hebben genomen. Dit is het



Hoe HAARP werkt

allernieuwste soort wapen, hetwelk alle andere soorten wapens in de schaduw stelt. Men kan dit oa. lezen in het boek 'Das HAARP-project', Verlag, Edition Neue Energiën. W-Dld. In Alaska staan 360 Tesla-torens (grote antennes) met gebouwen. Met deze torens stuurt men stroom in de ionensfeer, 60 tot 1000 km hoog rond de elektromagnetische

aardkegel. De ionensfeer is er om de aarde te beschermen tegen dodelijke zonnestraling uit het zonnespectrum. De ionensfeer is een onzichtbaar schild dat ook radiosignalen terugkaatst. Wanneer men de ionensfeer kunstmatig verandert dmv. HAARP-straling, gebeurt het volgende:

Wat als hoogfrequentie omhooggestuurd is, komt naar de aarde terug als laagfrequentie! van 0,001 Hertz tot 40 kHz. Laagfrequentie wordt afgekort als ELF. Deze ELF-stralen dringen overal doorheen, door alle levende cellen, door water, door de aarde, etc. Men is met ELF in staat de gehele aarde door te lichten, zoals met Röntgenstralen. Bunkers, tunnels, onderaardse nucleaire installaties, bodemschatten, etc. álles kan men met HAARP terugvinden en opsporen. HAARP

kan ook voor militaire doeleinden worden ingezet, bv. om raketten te zien aankomen en op te blazen, via de EMP (Electro Magnetische Puls). De EMP verstoort álles wat maar met elektriciteit te maken heeft. Alle stroom valt erdoor uit.

Wij begrijpen dat wie de HAARP-techniek bezit, de wereldcontrole heeft. Daardoor kan elke tegenstander schaakmat worden gezet.

Men kan via de HAARP de mensen en het menselijk gedrag beïnvloeden. Het is zo goed als zeker dat de Amerikanen in Somalië, Irak en Bosnië de HAARP hebben uitgetest. In Irak waren de soldaten helemaal hun richtingsgevoel verloren.



HAARP in Alaska

Via HAARP beïnvloedt men het magnetische veld van de aarde, zodat ook vogels en vissen hun richtingsgevoel kwijt zijn, vandaar

dat zovele walvissen, dolfijnen en potvissen aanspoelen, en vele vogeltrekken verstoord zijn. Zie op Internet diverse websites over HAARP.

Dr. Wolfgang Volkroth, hoogfrequentie-expert van Siemens, zei van HAARP: “Dit is geen kinderspel. HAARP is er om de nieuwe wereldorde tot stand te brengen”.

Wij hebben echter niet te vrezen, zelfs niet voor HAARP. JHWH zal ons beschutten. Over alles wat ‘heerlijk’ is zal een beschutting komen, zie:

*Jes. 4:5 En JHWH zal over **alle woning** van den berg Sions, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en den glans eens vlammenden vuurs des nachts; want **over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen.***

*Zach 2:5 En Ik zal haar wezen, spreekt JHWH, een **vurige muur rondom**; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.*

*Ps.91:5 **Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijn, die des daags vliegt;***

*6 **Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest.***

Er is een volkomen Goddelijke bewaking en afgrenzing tegen alle verderf. Daarop mogen wij geheel vertrouwen!

Het overblijfsel

Er ligt wel een soort beperking in de uitdrukking ‘overblijfsel’, zie Jes.10:22. Evenwel, met het oog op de toekomst, ligt er een geweldig potentieel in het overblijfsel, dat het de kracht vernieuwt, en dat het in hun kooi samenvergaderd zal worden, waar het zal gonzen vanwege de menigte, Micha 2:13, en zij zich zeer vruchtbaar zullen vermenigvuldigen, Jer.23:3.

Dus is de ‘rest’ geen armoedig clubje dat zich terugtrekt en Gods water over Gods akkers laat lopen. Nee, het overblijfsel is een nieuwe generatie Israëlieten, die de kracht hebben vernieuwd als de arenden en opvliegen met ongekende vaardigheid.

Door een geweldige crisis heen zal het overblijfsel uitkomen als een leeuw in het woud die verscheurt. De roeping van JHWH is onberouwelijk, en Israël krijgt de wereldomvattende taak om de (schaap)volkeren tot de Berg te roepen, Micha 5:6.

Israël is de Knecht van Jahweh, en volgt het voorbeeld van haar Meester. Jes.53 toont ons die gang, eerst de vernedering en verachting, het lijden, de dood. En daarna de opstanding in ongekende kracht en majesteit. Daarin toont Elohim dat het lijden productief is voor Israël en de wereld.

In de ogen der wereld en der volkskerk was de lijdende Knecht veracht, de onwaardigste onder de mensen, maar in de ogen van JHWH had dit een omgekeerde betekenis. Hij zal zaad zien, Hij ontvangt loon op Zijn arbeid! Vanwege de afdwaling van het volk was het nodig dat de Knecht (het volk) zou lijden, hoewel dat niet de wil van JHWH was.

Wanneer wij alleen letten op de gebeurtenissen in ons land, in Zuid Afrika en in de wereld, zou de schrik ons om het hart slaan. Maar indien wij weten wat Elohims bedoelingen ermee zijn, dan kunnen

wij zeggen dat het **goed gaat**, zoals het nu gaat. Er is een geweldige uitholling aan de gang. Wij worden geschud op de zeef, alleen om alle ware Israëlieten tevoorschijn te doen komen.

Wij en ons nageslacht, die heden hier zijn als "overblijfsel" van het heilige zaad, zullen door de allergrootste wereldcrisis die voor de deur staat heengaan, als goud dat in de oven wordt geworpen. Wij zullen, naar de belofte des Allerhoogsten, uitkomen als het allerzuiverste en fijnste goud van Ofir. Wij, wij zullen in Zijn naam ons verheugen. Treuring en droefheid zullen wegvlieden, en een eeuwige blijdschap zal op onze gezichten af te lezen zijn.

Verheugt u, o volk, wiens God JHWH der legers is!



Kaart Zuid Afrika

Wij hebben deze korte uiteenzetting speciaal opgesteld voor onze Zuid Afrikaanse mede-Israëlieten, die in een steeds benauwender situatie aldaar geraken. Wij mogen niet blijven staren op die beangstigende gebeurtenissen. Wij moeten ons verlaten op de profetie en de beloften aan Israël gedaan.

Let op wat er staat in Psalm 23:5 vv

Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.

Ps 66:12 Gij hadt den mens op ons hoofd doen rijden; wij waren in het vuur en in het water gekomen; maar Gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing.

Isa 10:22 Want ofschoon uw volk, o Israël! is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid.



Een zeef

Het gericht van JHWH en de benauwdheid die Jakob zal overkomen heeft een doel, en dat doel moeten wij steeds voor ogen houden. Dat doel is, zoals uiteengezet, de **loutering**, opdat wij gereinigd en geheiligd te voorschijn zullen komen uit de verdrukking.

Een nieuw Israël zal opstaan. Een nieuwe wereld zal ontstaan en verrijzen op de ashoop van het moderne grote Babylon.

Naderend einde

De profeten van het O.T. wijzen ons steeds op het naderende einde. In die tijd zal er hongersnood heersen. Dat kan als gevolg van nucleaire straling en fall-out zijn, zodat oogsten niet mogelijk is v a n w e g e v e r h o o g d e radioactiviteit. Ook grote droogte vanwege intense hitte van de zon, Joël 1:19. Die dag is nabij en komt als een verwoesting van JHWH. Ook Haggai 2:16 wijst op grote schaarste. Jesaja 18:5-7 geeft ons het tijdstip aan in het jaar dat de 'dag van JHWH' zal komen, n.l. vóór de druivenoogst.



Druivenbloesem

5 Want vóór den oogst, als de botte volkomen is, en de onrijpe druif rijp wordt ná den bloesem, zo zal Hij de ranken met snoeimessen afsnijden, en de takken wegdoen en afkappen.

6 Zij zullen te zamen gelaten worden den roofvogelen der bergen, en den dieren der aarde; en de roofvogelen zullen op hen overzomereren, en alle dieren der aarde zullen daarop overwinteren.

7 Te dien tijd zal JHWH der heirscharen een geschenk gebracht worden van het volk, dat getrokken is en geplukt, en van het volk, dat vreselijk is van dat het was en voortaan; een volk van regel en regel, en van vertreding, welks land de rivieren beroven; tot de plaats van den Naam van JHWH der heirscharen, tot den berg Sion.



Het betreft hier vooral het land en volk waar zeer veel rivieren zijn, en waar men er een zeer grote hoeveelheid regelgeving de burgers opgelegd heeft. Welk land ter wereld zal dat kunnen zijn?

Jonathan Gray uit Australië geeft in zijn rondschrijven te kennen, dat de vroegere Amerikaanse regering bij een wet had vastgesteld dat er voor elke Amerikaan voor 3 jaar graan in voorraad moest zijn, om als volk te kunnen overleven. In 1996 gaf het departement van landbouw reeds te kennen dat er voor elke Amerikaan in de steden nog slechts voor 3 dagen voorziening was, en in de buitengebieden slechts voor 5 dagen. In 2003 was er nog slechts voor minder dan één dag voorziening voor elke Amerikaan! In 2003 was er 77 pounds voedsel per persoon in voorraad. In september 2005 was er nog slechts 15,7 pounds reservevoedsel. Daarbij komt dat de voedselprijzen enorm omhoog zijn geschoten. Regeringen zorgen in de eerste plaats voor zichzelf. De onderdanen moeten maar zien. Het moet een opgezette strategie zijn van de illuminati om op deze wijze de bevolkingen aan zich te onderwerpen via honger! Texe Marrs heeft er een boek over geschreven: "Days of hunger".



De Marslander

JHWH zal komen en schrikkelijk brullen, Jeremia 25:30, In die tijd zal de stad Damascus totaal verwoest worden, Jesaja 17:1. Tevens zal in die tijd volgens Jesaja 16:10 Davids troon hersteld worden. Die dag zal zijn tegen de zondaren op aarde, tegen Babel. Dan zullen de sterren hun licht niet geven en de morgenzon geen licht laten schijnen, Jesaja 13:10, omdat JHWH de boosheid der mensen zal bezoeken. Alle allochtonen die nu tussen de verstrooide Israelieten in het Westen wonen, zullen naar hun eigen landen terugkeren, Jesaja 13:14. Babel wordt geheel verwoest, en zal nooit meer opgebouwd worden, vers 19-20. De vorst van Babel was/is dermate arrogant dat hij zijn troon boven de sterren Gods wil verhogen, Jesaja 14:3, n.l. op de berg der samenkomst der goden, aan de zijden van het Noorden. Hij wil de Allerhoogste gelijk worden (rivaliteitsstreven). Via de

huidige techniek van de ruimtevaart is dat letterlijk mogelijk. Hun zaad zal echter uitgeroeid worden, zodat er geen nakomelingen van het zaad der boosdoeners zal overblijven. Met de bezem des verderfs zal JHWH hen uitvagen, 14:23.

Sion daarentegen is gegrond, opdat de verdrukten van Zijn volk er een toevlucht zouden hebben vers 32. Jakob wordt echter ook sterk uitgedund, 17:4, zodat zijn botten van magerte zullen worden gezien. Een nalezing zal er overblijven, 17:5-6. Talrijke legers van Assur en anderen zullen tegen



Graven Rus- soldaten

I s r a e l i n h e t *W e s t e n* aankomen, om ons te beroven en uit te roeien. Hier in West Europa is nog voedsel voldoende opgeslagen. In de avond zullen die legers er plotseling zijn, via een blitz-aanval, en voordat het morgenstond is zullen ze door JHWH allemaal in de pan gehakt zijn, vers 14. Jesaja 29 toont ons ditzelfde tafereel op gelijke wijze. Er zijn reeds eerder plannen uitgewerkt door Rusland om Nederland aan te vallen, wat zij destijds niet hebben uitgevoerd. Maar nu wel, nu zullen zij het uitvoeren! Nederland is strategisch gelegen, als de Poort voor het achterland van Europa. De vijandelijke legers zullen er niet best afkomen! JHWH zal ons verlossen via een zeer groot kosmische spektakulair ingrijpen, zie Jesaja 29:

- 3 *Want Ik zal een leger in het rond om u slaan, en Ik zal u belegeren met bolwerken, en Ik zal vestingen tegen u opwerpen.*
- 4 *Dan zult gij vernederd worden, gij zult uit de aarde spreken, en uw spraak zal uit het stof zachtjes voortkomen; en uw stem zal zijn uit de aarde als van een tovenaars, en uw spraak zal uit het stof piepen.*
- 5 *En de menigte uwer vreemde soldaten zal zijn gelijk dun stof, en de menigte der tirannen als voorbijvliegend kaf; en het zal in een ogenblik haastelijk geschieden.*
- 6 *Gij zult van JHWH der heirscharen bezocht worden met donder, en met aardbeving, en groot geluid, met wervelwind, en onweder, en de vlam eens verterenden vuurs.*

JHWH heeft Zich lange tijd stilgehouden in Zijn woning, tot de tijd vlak vóór de oogst in de zomer, n.l. wanneer de onrijpe druiven zich hebben gezet ná de bloesem. Dán zal JHWH komen en de ranken afsnijden met snoeimessen! De ranken of uitlopers zijn nutteloos en schadelijk. Ze zullen worden verwijderd. Dat is ongeveer in de maand juli, wanneer de druivenkrentsters in het Westland in de kassen de druiven gaan krenten. In die tijd zal door het verdrukte en verlost Israel aan JHWH een geschenk worden gebracht, nl. de ware aanbidding van Zijn Naam!



Druivenrank

Joël 3 handelt over dezelfde gebeurtenissen in dezelfde tijd, de ‘dag van JHWH’, zie onderstaand:

14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens.

15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken.

16 En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israels zijn.

17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan.

Jesaja 19 handelt over Egypte, wat niet wijst op het huidige Egypte, maar op ons land. Egypte betekent zoveel als aarde dat opgehuibt is vanuit de rivieren. De rivieren de Rijn, de Maas en de IJssel hebben veel aarde en klei



Druivenkassen in het Westland



Afsluitdijk en polders

Zeeland en rond het vroegere Zuiderzee.

Jesaja 19:8 *En de vissers zullen treuren, en allen, die den angel in de stromen werpen, zullen rouw maken; en die het werpnet uitbreiden op de wateren, zullen wijnen.*

De wijzen van de EU zijn in werkelijkheid dwazen, vers 11-14. Dat bleek wel tijdens de MKZ en Vogelpest, toen men via massaslachtingen van het vee deze ziekten dacht te kunnen bestrijden. In dit ‘Egypte’ zullen 5 steden de spraak van Kanaän voeren. Wijst dit erop dat er in Nederland een ‘Bijbel-gordel’ is waar men nog vrij godsdienstig is? In het midden van dat land is een altaar of gedenksteen voor JHWH opgericht. Velen denken hierbij aan de Grote Piramide van Gizeh. Dat kan niet, want dat bouwwerk is door de Nefilim geplaatst, en is een phallussymbool. In vers 20 staat dat JHWH ons een Verlosser zal zenden, en dat Hij ons zal genezen. In dat ‘geestelijke Egypte’ zullen in hoofdzaak drie soorten Israëlieten worden bijeenvergaderd, nl. die uit het land zelf, dus de ‘Egyptische’,

meegevoerd, wat langs hun kanten en bij haar mondingen steeds aanslibte. Nederland wordt ook wel ‘geestelijk Egypte’ genoemd, Openbaring 11:8. Over ons heeft de koning van Babel geheerst met zijn vele regelgeving vanuit Brussel. De wateren van de zee zijn vergaan, via delta- en polderwerken. De vissers treuren erom, vers 8, denk aan de vele visserplaatsen in



De ‘Bible-belt’ in Nederland

en vervolgens de Assyrische, die vanuit de Assyrische ballingschap voortkomen, en die van Israel, waar er nog nazaten zijn van het Israel der 12 stammen in de verstrooiing, die naar ons toe zullen komen.

De dag van Babels ondergang wordt gekenmerkt door donkerte in de morgenstond, Jesaja 21:12, zie:

11 De last van Duma. Men roept tot mij uit Seir: Wachter! wat is er van den nacht? Wachter! wat is er van den nacht?

12 De wachter zeide: De morgenstond is gekomen, en het is nog nacht; wilt gijlieden vragen, vraagt; keert weder, komt.

Jesaja 26:20 geeft ons in verband met de eindtijd en ‘dag van JHWH’ de volgende opdracht:

Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.

En Jesaja 54:7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen.

Lu 21:28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.

Daarna wordt alles nieuw, vernieuwd, waarop wij het oog gevestigd moeten houden:

*Openb,21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. 5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, **Ik maak alle dingen nieuw**. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. 6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. 7 Die overwint, zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. 8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en*

afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

9 ! En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams.

10 En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.

Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Immers, JHWH heeft gezegd, zie Jeremia 16:17, dat Zijn ogen op ál onze wegen zijn. Wel zal Hij eerst onze ongerechtigheden bezoeken, om daarna onze Toevlucht te zijn.



De nieuwe aarde als oesterparel