

Inleiding

Wij zullen de opbouw of structuren van het Rijk Gods bespreken in deze brochure. JHWH heeft heel aanschouwelijk en begrijpelijk zijn bedoelingen aan Israel voorgesteld, ontleend aan tafereelen uit de landbouw. JHWH heeft niet de intentie om myterieus met Zijn volk te handelen, maar gaat heel vertrouwelijk met hen om. Hij vergelijkt hen met bomen en vruchten. Wel zet JHWH de satans-lieden die Zijn volk belagen op een dwaalspoor, om hun aanslagen te laten mislukken. Het gaat JHWH om de heerschappij over de aarde. Deze diende vanuit het Paradijs door Adam en diens nageslacht te worden gevestigd over de gehele aarde. Zij dienden de satanisten hun vermeende rechten te ontnemen. Het omgekeerde vond plaats. Het lukte Nachash (is ten onrechte vertaald door 'slang') om Eva te verleiden en Adam van de rechte weg af te brengen. Zij waren niet meer in staat om de satanisten te ontronen, om de heerschappij van JHWH over en op de aarde te herstellen. JHWH is bezit de chaos die door de satanisten was ontstaan te herstellen, om orde te scheppen, wat wij lezen in Genesis 1-3, wat een her-scheppings actie van JHWH impliceert. JHWH gaf de belofte van definitief herstel, zie Genesis 3:15. Het vrouwezaad (is meervoud, een geslachtslijn) zal de kop van het slangenzaad (is meervoud en een geslachtslijn, satanische bloedlijnen) vernietigen. De hoop gloort aan de horizon. **In het Paradijs ging het mis rond een aantal 'bomen'**. Wij horen er van de boom van kennis van goed en kwaad, en van de boom des levens, waarheen de toegang werd geblokkeerd. In het Verbondsword wordt het herstel bezegeld. Dat herstel wordt door de zaadlijn van de vrouw bewerkt, wat via Abraham, Izaak en Jakob loopt, het volk Israel (niet de zionisten-joden). Ook nu weer worden er 'bomen' genoemd, als symbolen, als een zaak die groeit en tot bloei komt. Het gaat hier om de wijnstok, de olijfboom en vijgenboom. Er is ook een onvruchtbare vijgenboom, die wordt vervloekt. In andere brochures zijn deze bomen besproken.

Het Messiaanse Vrederijk

Over het Messiaanse Vrederijk, over het Chiliasme, de leer van het duizendjarig rijk, is reeds veel, ja zeer veel geschreven en nagedacht. Algemeen wordt het Messiaans Vrederijk niet serieus genomen, dwz. niet letterlijk opgevat, maar geestelijk. Verder zijn er velen o.a. de kanttekenaren van de Statenvertaling, die menen dat het duizendjarig rijk reeds geweest is, beginnende rond de tijd van keizer Constantijn.

Hoe kunnen wij uit de velerlei informatie, meningen, stellingen en wat al niet meer aan informatie over deze zaak, duidelijkheid verkrijgen? Zo dat al mogelijk is. Wij zijn ervan overtuigd dát dat inderdaad mogelijk is. De Bijbel is wel een boek van verhullingen, maar dan meer voor de ongelovigen. Voor de gelovigen is er het licht van de Geest óver het Woord, zodat de nevels verdwijnen. "In Uw licht zien wij het licht". Ps. 119.

Welke houding dienen wij alsdan te hebben om tot het ware licht en juiste inzicht te komen? Dat zullen wij met een voorbeeld verduidelijken.

Voorbeeld: Op een dag ontvangt mijnheer B. een aangetekend stuk van zijn notaris. Mijnheer B. opent de brief en leest daarin tot zijn grote verbazing dat hij van een oude bekende een zeer groot landgoed heeft geërfd, met daarbij een formidabele som gelds om het landgoed te kunnen onderhouden en er zelf van te leven. B. wordt verzocht zich binnen drie weken na datum bij de notaris te melden om diverse aktes te ondertekenen. B. is beduusd. B. raadpleegt een vriend en laat aan zijn vriend zijn twijfels merken aangaande de aangezegde erfenis. De vriend gelooft er ook niets van en zegt tegen B. dat hij de brief van de notaris **niet serieus** dient te nemen. Volgens hem is de brief niet letterlijk maar geestelijk of symbolisch bedoeld. B. stemt daarmee in en neemt de brief niet langer serieus, gaat niet naar de notaris en loopt daarmee zijn erfenis mis. De notaris hoort niets van B, neemt vervolgens contact op met B., maar kan B. niet van de werkelijkheid overtuigen.

Dit voorbeeld geeft enigszins aan hoe het met de vroege kerk na de apostelen is gegaan, en hoe het nu nog gaat met de kerk en met vele gelovigen. De boze lieden hebben kans gezien om de christelijke gemeente in de tijd kort na de apostelen te beroven van de haar toegezegde erfenis.

De list van de satanisten om de mensen gevangen te houden in de wereld van de leugen, is om hen in een waan te laten leven. Dan mag men best de Bijbel lezen, maar dan wel door de bril van de leugen. De engel des lichts geeft zijn eigen licht over het Woord, en dat is de wereld van de schijn. Vandaar dat Rome de onzekerheid leerde. Niemand kan zeker zijn van zijn zaligheid, leerde zij. De boze gaf de christenen en anderen wel een religie, met belijdenissen, kerken en indrukwekkende vertoningen als processies, de mis, en dergelijke. Houdt de mensen maar bezig, vooral met de Wet, in

wetticisme, dan komen zij nooit tot de kennis der waarheid, zo redeneren de satanisten.

Leefden de eerste christenen nog sterk in de verwachting van de spoedige wederkomst en oprichting van het Koninkrijk van Elohim, die verwachting werd steeds minder doordat de werkelijkheid niet aan de sterke verwachting voldeed. Het duurde langer dan men dacht, en tenslotte verdween de verwachting, doordat de boze een heel andere kijk op de zaak gaf en zei dat zij de leer van het Vrederijk niet letterlijk, maar geestelijk dienden op te vatten.

Welnu, wanneer wij een zaak geestelijk gaan opvatten, wil dat zeggen dat wij die zaak uit de werkelijkheid gaan verplaatsen naar het buiten-werkelijke, naar de geesteswereld waar geen enkele controle of zicht- en tastbare realiteit voor ons geldt. Daarmee nemen wij dan ook niet meer alle profetie aangaande het Vrederijk serieus, dat wil zeggen, letterlijk.

En wanneer wij de profetie aangaande het Vrederijk van de Messias niet meer letterlijk opvatten, houden wij totaal niets meer over. Dan is alles lucht en bespiegeling, een sprookje. Evenwel hebben wij goede moed. JHWH is niet gelijk de vriend van mijnheer B. En ook is JHWH niet gelijk aan de notaris die B. niet kon overtuigen van de realiteit. Nee, JHWH verbreekt de duisternis en laat Zijn licht opgaan, zodat de duisternis als vanzelf wijkt.

In en tijdens de duisternis zijn de wezenlijke dingen in de natuur vaag en schimmig. In het daglicht zijn alle vormen en gestalten duidelijk omljnd en zichtbaar. Wij hebben licht nodig. En dat licht heeft JHWH Zijn volk gegeven, hoewel zij merendeels dat niet hebben begrepen en erkend.

JHWH gaf hen Zijn jaarlijkse feesten om daarin Zijn wereldplan, of liever "bestek", te demonstreren. In letterlijke en symbolische zin hield Hij Zijn volk voor ogen wat Hij aan het uitwerken was naar Zijn raad en **voornemen met de eeuwen.**

Het is voor ons allereerst van belang dat wij weten wat er met het begrip "eeuw" en "eeuwen" wordt bedoeld, en verder wat JHWH's feest-kalender is en wat daarmee wordt uitgebeeld.

Dat zijn heel eenvoudige zaken, met een verstrekkende betekenis.

Daarbij wees JHWH via Zijn symbolische aanwezigheid in de Tabernakel op de diverse tijdvakken en bedelingen.

Wanneer wij op al deze zaken geen zicht hebben of krijgen, zullen wij in de duisternis blijven. Dan zullen wij genoeg nemen met het feit dat wij alles geestelijk zouden moeten opvatten.

Wanneer echter de geest der waarheid in ons werkt, willen wij weten waaraan wij toe zijn. Dan willen wij als erfgenamen des lichts weten wat ons vermaakt is. Dan gaan wij JHWH's woorden serieus nemen. Dan wordt alles werkelijkheid voor ons. Dan vallen de schellen van onze ogen.

Weliswaar kan dat trapsgewijze gaan, daar veler ogen zozeer aan de duisternis gewend zijn en op het grijze zijn afgestemd, dat zij het volle licht niet ineens kunnen verdragen en verwerken. Wel is het zo dat de gelovigen elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn. Vragen waarmee wijzelf jarenlang hebben geworsteld en waarop wij een antwoord hebben gevonden, kunnen wij voor anderen mogelijk snel oplossen.

Wij mogen ons niet van onze erfenis laten beroven. Wij dienen ons bewust te worden van Elohims trouw, van Zijn waarachtige en betrouwbare toezegging, van Zijn werkwijze en uitwerking via tijdvakken en bedelingen. Dan pas gaan wij zien hoe rijk JHWH is, en hoe rijk Hij ons als mede-erfgenamen heeft willen maken, indien wij deze hoop maar mogen verkrijgen en vasthouden.

Men leze vooral de profeet Jesaja over het Messiaans Vrederijk, hfst.2, 4, 9, 11, 12, 14, 25, 26, 27, 32, 40, 52-57.

DE VIJF WERELD-TIJDVAKKEN

De vijfdeling komen wij in de schepping en in de Schrift veelvuldig tegen. De mens heeft 5 tenen, 5 vingers, 5 zintuigen.

Op gelijke wijze heeft JHWH Zijn BESTEK in VIJF delen gedeeld, of te wel VIJF tijdvakken, de AIONEN.

Jakob noemde de plaats waar hij met de onbekende man worstelde "Pniël", want zei hij: "Ik heb Elohims aangezicht gezien". Gen.32:30.

Pniël komt van Penuel, zie Strongs Concordance 6439, dat is het aangezicht van Elohim. Pennah of pinnah = een hoek, een vijfhoek, pentagram/pentagon.

Vooraf dienen wij begripsverwarring te voorkomen, daar het woord "AION" in de meeste bijbelvertalingen foutief en afwisselend is vertaald.

Het woord "eeuwig" is een **bijvoeglijk naamwoord** en geeft dikwijls de toestand of eigenschap van een zelfstandig naamwoord beter te verstaan.

Neem bijvoorbeeld de uitdrukking: WARME MELK.

Warm is het bijvoeglijk naamwoord, en melk is het zelfstandig naamwoord. Het woord "warm" geeft de toestand van de melk te kennen, en zo is het ook met het woordje "eeuwig". Het woordje "eeuwig" geeft niet iets aan dat EINDELOOS zou zijn, zoals men veelal denkt.

Eeuwig is afkomstig van het Griekse woord AIOON = eeuw, tijdvak.

Een eeuw is niet eindeloos, en eeuwig is dat ook niet !

Om een juist begrip van deze zaak te vormen heeft JAHWEH ons afbeeldingen gegeven o.a. in de Tabernakel, waarin wij de volgende VIJF-deling zien :

1. Buiten de legerplaats
2. De Legerplaats
3. Voorhof
4. Heilige
5. Heilige der Heiligen

In Hebr.9:1 lezen wij dat dit het WERELDLIJK HEILIGDOM was, en alzo symboliseert dit heiligdom de VIJF werelddelingsvakken.

De Tabernakel en Tempel stonden in betrekking tot de wereld en de aionen in al hun meervoudige betekenissen.

Zo beeldt de Tabernakel af :

- | | |
|--|------------------|
| 1e. de tijdslijn, de vijf werelddelingsvakken, | ...> de lengte |
| 2e. de concentrische opklimming | ...> de breedte |
| 3e. de mystieke toenadering | ...> de diepte |
| 4e. de geestelijke opgang | ...> de hoogte |
| 5e. de beweeglijkheid | ...> 3e dimensie |

De tabernakel stond in het midden van het volk Israël en beeldde niet alleen de vijf wereld-aionen uit, maar was tevens een type van de

concentrische rangschikking, en toont de VIJF cirkels van de toekomst en de manier waarop ELOHIM bij de mensen gaat tabernakelen n.l.

1e. eerst de TEMPEL ... dat is het Allerheiligste, verborgen

2e. dan Jeruzalem ... het Heilige, in het midden van het volk

3e. het land Israël ... de voorhof

4e. de einden der aarde ... de legerplaats, de BESTELDE PLAATS, 2Sam.7:10, hoog in het Noord Westen, Zach.6:8.

5e. de wereld, schaapvolken buiten de legerplaats, de oikumene

De tabernakel geeft de VIJF sferen van toenadering aan en vertolkt de diepten van de gemeenschap met JHWH

1e. in de Hogepriester de (eindtijd) Messias naar Melchizedeks orde.

2e. in de Priesters de geheiligden, de GEMEENTE der 144.000

3e. in het volk Israël de vaders, aan wie het land Israël was beloofd.

4e. in de Israël-volken (de schapen) die aan de heidenen gelijk waren geworden n.l. de twaalf stammen in de verstrooiing zij ontvangen de zegening der VADEREN

Zij bewonen de "einden der aarde" namelijk de TWAALF stammen in N.W.Europa, het Profetische Israël! in kustlanden aan de rand van het continent, in het Noorden.

5e. in de schaap-volken naast Israël die buiten de legerplaats wonen

De Tabernakel toont ons tevens VIJF **opgaande** sferen:

1e. de hemel der hemelen = het Heilige der Heiligen

2e. de hemelen = het Heilige

3e. de lucht = de Voorhof

4e. de aarde = de legerplaats (oudtijds Palestina)

5e. onder de aarde = buiten de legerplaats, de SHEOL, het graf, of onderwereld = Helland, Holland, Laagland = Nederland, centrum van het profetische Israël.

Aion is een Grieks woord dat "eeuw of tijdvak" betekent. Het Hebreeuwse woord voor "eeuw" is OLAM, en het Hebreeuws kent geen woord voor ons woordje "eeuwig". De vertalers hebben vertaald: "dit is een eeuwige inzetting", maar zulks moet zijn: "dit is een inzetting der eeuw". De St.Vert. heeft het woord AION soms vertaald in "eeuw", dat is goed, maar men heeft het ook vertaald in "wereld", dat is fout, want dat is in het Grieks "kosmos". Men heeft Aion ook vertaald in "eeuwigheid", met de betekenis

van: dit is eindeloos. Als "eeuwigheid" eindeloos zou zijn, waarom komt het dan wel 60x in de Schrift voor in het meervoud als eeuwigheden?

De Schrift bedoelt iets geheel anders dan iets wat nimmer eindigend zou zijn. De "Gouden Eeuw" is een tijdvak uit onze geschiedenis, en hier is eeuw eindig. JHWH zette Zijn heilsplan uit over de Aionen of Tijdvakken. Men heeft Ef.3:11 dan ook foutief vertaald waar men heeft: "naar Zijn EEUWIG VOORNEMEN". Hier heeft men van het meervoudige zelfstandig naamwoord "EEUWEN" een bijvoeglijk naamwoord "eewig" gemaakt. Dit maakt een groot verschil! Het moet zijn: Naar Zijn voornemen met de eeuwen.

Het einddoel nu van de 1e aion is de vergankelijkheid der dingen aan te tonen.

Het einddoel der 2e aion is het toebereiden van een groep, de GEMEENTE der 144.000, als eerstelingen die ONvergankelijkheid aandoen.

Het einddoel van de 3e aion is dat die groep de overgang tot stand brengt voor de anderen (Rom.8 het ganse schepsel).

Het einddoel der 4e aion is de grote schifting tussen het zaad der VROUW en het zaad der Slang/Nachash.

Het einddoel van de 5e aion isde bundeling van het GOEDE en ONVERGANKELIJKE opdat JHWH zal zijn ALLES en in ALLEN.

Al deze einddoelen van Elohim (Grieks télos) blijven, ondanks dat de zonde tussenkwam en de aionen uitgebreid moesten worden om toch dezelfde eindresultaten te bereiken.

Het grote einddoel wordt bereikt en wat tussengevoegd werd is (als interim): DE BEDELING DER VERBORGENHEID n.l. de GEMEENTE.

Wat Adam had moeten doen is door de 2e Adam gedaan, en in Hem door de GEMEENTE als LICHAAM van de Messias..

Deze TIJDEN der EEUWEN kunnen wij schematisch als volgt indelen:

De Hoofdindeling: de voor-aionische tijd, het begin der Schepping >>> daarna de aionische tijden, de tijdvakken der eeuwen >>> dan de na-aionische tijd, JHWH alles in Allen.

De verdere indeling :

Voordat de aionen er waren, is alles geschapen door het Beginsel.

Daarna de toen-wereld, 2Petr.3:6, dat is de toen-wereld die woest en ledig

WERD door invloed van Leviathan en Bayhemoth.

Deze verwoeste schepping werd in 6 dagen herordend, waarna de "oude wereld" kwam, 2Petr.2:5 tot aan de zondvloed.

Dan volgt de wereld van NU, Ef.2:2, 6:12, tot aan de toekomst van de Messias, waarna de wedergeboorte plaatsvindt, Math.19:28, 12:32; Jes.65.

En daarna komt de nieuwe herordening/ schepping, Openb.21:1 en de tijd van de voleinding der Aionen, de overgave van het Koninkrijk.

Tot nog toe hebben wij gezien :

A. JHWH, heerlijk in Zichzelve, zonder tijd of aionen.

B. De tijd voor de aionen, de EERSTGEBORENE aller creaturen, het Godelijk Beginsel.

C. Het voornemen der aionen n.l. :

I. De eerste twee aionen, de SCHEPPING, de strijd en val van Lucifer en de ondergang van de toen-wereld.

II. De tweede aion, met aan het begin de HER-ordening van hetgeen woest en ledig was geworden door Lucifers strijd.

In de derde aion zien wij eerst DRIE bedelingen:

1e. de staat der rechtheid van Adam.

2e. de huwelijkse staat, Adam & Eva.

3e. het geslacht van Adam tot de zondvloed.

III. In de derde aion, beginnende bij het verbond met Noach zetten de bedelingen zich voort n.l. :

4e. de 70 geslachten, de nieuwe mensheid.

5e. de bedeling der belofte aan Abraham gedaan, zelfs tot in duizend geslachten.

6e. de bedeling der WET, het verbond "Mozes".

7e. de volheid des tijds: Israel.

8e. de Pinksterbedeling, uitstorting van de H.Geest.

9e. de bedeling van de 12 stammen in de verstrooiing en bijeenvergadering ervan.

10e. de dag der wraak. De 12e planeet nadert de aarde en richt grote verwoesting aan, met de komst van het hemelse Jeruzalem. Poolwisseling, 3dagen duisternis.

IV. De 4e aion, de Messias zittend op de troon van David.

- 11e. de bedeling van het Messiaans Vrederijk.
 12e. satans laatste krijg en ondergang aan het eind der duizend jaren.
 13e. het witte troongericht.

V. De 5e aion: De Herschappen wereld

14e. De bedeling waar JHWH "tabernakelt" bij de mensen. De THEOCRATIE en de tijd van de aionen tot aan het GROTE JUBELJAAR, het 50.000e jaar.

15e bedeling, als Elohim zal zijn ALLES en in ALLEN.

Dit is het einde van Gods voornemen met de eeuwen !

Daarna is JHWH alles en in allen, en de eindtijd Messias is dan boven allen. Alles is uit Hem, door Hem en tot HEM geschapen.

Het Hebreeuwse woord voor eeuw is OLAM, wat een absoluut relatief begrip is. Het geeft een volkomenheid aan die meetbaar en eindigend is. Olam is in feite oneindig-eindigend, maar niet in de zin van ... oneindig-eindeloos.

OLAM omvat de volgende begrippen:



Netsach is de volkomenheid van de ononderbroken duur.

Olam is het verborgene, hetgeen verweg is, zowel in het verleden als voor de toekomst. Olam is datgene wat buiten ons gezichtsveld ligt.

Wij mensen zijn eindig en leven bij de dag, bij het moment. Wat morgen is weten wij niet, en zelfs weten wij niet wat over enige minuten zijn zal. Wij zijn beperkt en eindig.

In het Grieks is het begrip "eeuwigheid" geheel anders, nl. als iets dat de tijd opheft.

Augustinus heeft deze zienswijze van de Grieken overgenomen en in de theologie gebracht, terwijl zulk een denken totaal vreemd is aan de bijbelse opvattingen. Aldus legt men Openb.10:1 steevast foutief uit naar Griekse opvatting, als of de tijd zou ophouden. Maar daar gaat het in deze tekst in

het geheel niet over. Het gaat in de tekst over de eindafloop der dingen, het einde van een aion. In de Schrift is nergens sprake van een soort tijdloze eeuwigheid.

De hemelgedachte der christenen zal daarom ondergeschikt moeten worden aan de komst van het herstelde Godsrijk op de nieuwe aarde, waar de tijd normaal voortgaat en waarin JHWH Zijn beloften vervult. Wanneer déze kijk op de aionen en de tijd weer helder wordt voor de gelovigen, verlost van alle Platonische invloeden, zal er weer zicht komen op het Messiaans Vrederijk, zoals in Openb.20, en al de profeten ons wordt voorgeschilderd.

In Matth.13:39 moet niet staan zoals het er nu staat, dat de "oogst de voleinding is der wereld". Er moet staan: "De oogst is de voleinding der eeuw". Men mag ook niet zeggen: "De eeuwige God (Elohim)", maar men moet zeggen: "de God (El) der eeuw".

Eeuwig drukt immers geen eigenschap van JHWH uit, maar het is de aanduiding van de tijdelijke relatie. JHWH is immers de Elohim van alle eeuwen! Er is vertaald dat de dingen die men ziet tijdelijk zijn, en de dingen die men niet ziet EEUWIG zijn.

Dit is niet goed. Er moet staan: De dingen die men in deze eeuw ziet zijn tijdelijk en voorbijgaand, maar de dingen die men nu nog niet ziet zijn voor de volgende eeuw om dán gezien te worden.

"In alle eeuwigheid" is ook fout, dat moet zijn: "in de EEUW dér EEUWEN", net als Koning der Koningen. Er komt een eeuw die de voornaamste van alle zal zijn, zie Ef.2:7, n.l. wanneer de Messias-ben-David duizend jaren zal heersen.

Volgorde van de AIONEN:

Het begin der eeuwen, de oorspronkelijke schepping

Het pré-Adamitisch tijdvak

De 6 (herordening)scheppingsdagen, begin jaartelling

Tijdvak vóór de zondvloed

Mozaïsch tijdvak

Tijdvak waarin Israël tijdelijk opzij is gezet

Armageddon, 1e opstanding, begin 1000jr rijk, aanneming van Israël, de grote oogst

Laatste strijd Gog-Magog, na de 1000 jr de 2e opstanding, Witte troongericht

Theocratie: Elohim alles in allen

Het Messiaans Vrederijk is de aanlooperperiode. Aan het einde van de 1000 jr zal Gog en Magog een laatste aanval doen op het herstelde Israël der twaalf stammen in het Noord Westen van Europa, doch het zal hen niet gelukken !

Het Koninkrijk van Elohim zal zeer lang duren, en ten laatste zal de Messias het Rijk overdragen aan JHWH, opdat JHWH zal zijn ALLES en in ALLEN.

Israël is een heilig volk, apart gezet, Deut.7:6-9, en Elohim handhaaft Zijn verbond tot in 1000 geslachten, Ps.105:8.

Sinds Abraham leven wij ongeveer in het 138e geslacht, en zouden er nog 862 moeten volgen ná ons, wat in totaal 1000 generaties van 50 jaar geeft. Davids troon zal gedurende deze tijd bestendig zijn, Ps.89:30.

Zonder een recht inzicht in deze tijdvakken en verdeling van Hemelswege is het onmogelijk de zaken omtrent Elohim's heilshandelen te zien.

Tenslotte komt het EINDE der EEUWEN, 1Cor.15:24-28, dat is het 50.000e jaar, het GROTE YUBILEE.

Wat nádien zijn zal is ons nog onbekend, maar dat het ook dán goed zal zijn is zo zeker als JHWH leeft.

Verkiezing en verwerping

Een besluit van eeuwige verwerping en totale vernietiging van deze aarde lezen wij niet in de Bijbel. Dat leerstuk leeft ook niet bij de mensen, zoals een verenigd Europa niet leeft bij de burgers.

Wij zijn bevoorrecht boven de eerste christenen en voorvaderen, daar wij gekomen zijn aan het einde van dit chaos-tijdvak, het vissentijdperk en het waterman-tijdvak voor ons ligt, het Messiaans Vrederijk, waarnaar de Messias verwees toen Hij het Pascha liet bereiden in een zaal waar de MAN met de waterkruik heenging. Let wel, een MAN met een waterkruik was een ongewoon gezicht, want dat was vrouwenwerk.

Indien wij dan leven in de hoop en verwachting van deze nieuwe tijdvakken welke komen, hoedanigen behoorden wij dan te zijn in heilige wandel!

De toekomstige eeuwen

De aanwezigheid (parousia) van de eindtijd Messias zal een einde maken aan de huidige boze aion, met als sluitstuk het Armageddon.

Daarna volgt de eerste opstanding en is de Gemeente compleet.

Israël wordt verzameld, alle twaalf stammen, en wordt het volk van instructeurs voor andere (schaap)volkeren.

De komst van het hemelse nieuwe Jeruzalem zal in die eerste aion plaatshebben. Dan begint de vernieuwing van de hemelen en de aarde. Het Messiaanse Vrederijk is een aanlooperperiode voor het definitieve Godsrijk. Dat nieuwe hemelse Jeruzalem heeft de zon en maan niet meer nodig, aangezien het zelf een lichtstad is. En op aarde zal het nieuwe aardse Jeruzalem worden hersteld, dat verlicht wordt door het licht van het hemelse nieuwe Jeruzalem.

Zo Boven, zo Beneden!

De Gemeente (de uitgekozenen uit Israël als eerstelingen) is er ten bate voor de rest van Israël, die niet uitverkoren zijn om in de Gemeente deel te nemen. Heel Israël kan immers geen plaats bekleden in de Gemeente als regeringslichaam van JHWH. Dat zijn er slechts 144.000. De niet-uitverkoren Israëlieten - het aardse herstelde Israël der twaalf stammen - is er voor de rest van de wereld, voor de schaapvolkeren. Gods werkwijze is also om de uitgekozenen ten dienste te stellen voor de niet-uitgekozenen.

De Schrift spreekt nergens over een eeuwig besluit der verwerping van de niet-geselecteerden onder de schapen, die van Adam afstammen. Wel zullen de bokken verwijderd worden, het slangenzaad. Gen.3:15.

Elohim's verkiezingen houden juist in om doormiddel van de verkorenen de overigen te redden! Zie brochures: 132, 133, 293,

Die verkiezingen en de tijd der genade houden niet op aan het einde van onze huidige boze aion, zoals ons altijd is geleerd en voorgehouden. Dezen gaan door in het Messiaanse vrederijk, waar het aardse Israël verzameld zal worden en zal leven onder het (her)nieuwde verbond, Jer.30-31.

Ook na het Messiaans Vrederijk gaan de verkiezingen en de tijd der genade door, totdat Elohim eenmaal zal zijn alles en in allen!

Wij dienen ons áltijd naar de Geest en de Schrift te voegen en niet naar dogma's en belijdenissen der mensen. De menselijke leringen vormen de 'elementen die branden zullen en vergaan'.

Het Messiaans Vrederijk en het Eeuwige Leven

Israël's feesten symboliseren Elohim's heilsverwachting.

Pinksteren is het feest der eerstelingen, de Gemeente.

Het Loofhuttenfeest is het feest van de grote oogst.

Het Loofhuttenfeest heeft zijn vervulling in het Messiaans Vrederijk en is

het feest van de troonsbestijging van de Vorst uit Davids huis. Israël is op weg naar de volwassenheid en trouw. Tijdens de woestijnreis was Israël als een kind, levende in tenten en hutten. Loofhuttenfeest is het feest van de grote oogst, de volgroeidheid of voltalligheid van een volk (Rom.11:12,26).

Er is een nieuwe toekomst voor Israël en de wereld.

De mensheid leeft en heeft in angst geleefd wat er zal gaan gebeuren, Luk.21:26. Maar dan de verlossing, 21:28! Een totaal nieuw tijdperk. Geen zieken meer, geen oorlog, geen armoede, geen volle gestichten maar lege gebouwen, geen corruptie, uitbuiting, woeker, politiek gekonkel, geen torenhoge belastingen, geen geldwoeker der bankiers, etc.

Geen verwoeste levens, geen gevangenschappen, geen mega-bedrijven, geen geweld, geen overtollig lawaai, geen vervuild water, geen vervuilde lucht, geen ontwaard voedsel, etc.

Wat wordt de nieuwe wereld saai !?

Wanneer er niet meer is 't lawaai van brullende motoren, die de rust verstoren! Geen enkel mechanisch geluid, stijgt dan nog boven de aarde uit. Alleen nog stilte en rust, over land, van kust tot kust.

Het Messiaans Vrederijk, uitgebeeld in het Loofhuttenfeest behoort tot de leer der "laatste dingen". Deze leer is niet in de belijdenisgeschriften der kerk opgenomen, maar wordt er ook niet in veroordeeld. En hoe komt het dat er zoveel verschil van mening bestaat over de leer der laatste dingen? In details is bijna niemand onder de christenen het met elkaar eens, en in hoofdzaken evenmin.

Dat kan zijn oorzaak hebben in het feit dat de dingen die over de eindtijd zijn geopenbaard, in de vorm van gelijkenissen zijn voorgesteld, dus in "verborgenheden".

Alles over de eindtijd staat bij Elohim vast. Zo en zo zal het er naar toe gaan! En voor ons geestesbesef kan zulks nog niet vast staan, daar de profetie geen wondermiddel is, geen waarzeggerij of voorspelling.

Israëls profeten waren uniek in deze wereld. Zij hebben Israëls geschiedenis gevolgd en vooruit gezien. Wij hebben, net als zij, Zijn Geest nodig, Die het getuigenis der waarheid in onze harten geeft. De laatste grond voor het ware geloof kan niet de Bijbel als boek zijn, want dan komen wij tot dogmatisme, intellectualisme of biblicisme. En ook niet

alleen de Geest, dan komen wij tot mysticisme en subjectivisme. Wij hebben Geest en Woord nodig! En in dat Woord wordt er bijna alleen over het Rijk van Elohim en Zijn heerschappij gesproken!

Het Messiaans Vrederijk behoort tot de dingen die over de eindtijd gaan, en is een aanloopperiode voor de vestiging van het definitieve Godsrijk. Wanneer de Messias als Koning heeft geheerst en ten laatste alle vijanden onder Zich heeft gebracht, zal Hij het koningschap overdragen aan de Vader, opdat Elohim zij alles in allen. Zie 1 Cor.15:28

Alle geslachten Israëls zullen delen in het Vrederijk en het uiteindelijke Godsrijk, Jer.31:1. Geen steentje zal er worden gemist, zie Amos 9:9.

In en aan het begin van het Vrederijk zal Davids vervallen hut worden opgericht, Amos 9:11. En Micha 4:1 "in het laatste der dagen v.v.

Israël bestaat tijdens de 1000 jaren vrede gewoon als aards volk, waar kinderen zullen worden geboren en ouden zeer oud pas zullen sterven, Jes.66:22 v.v.

Alleen de eerstelingen, de Gemeente der 144.000 zullen aan het begin van het Vrederijk opgewekt en veranderd worden en onsterfelijkheid krijgen.

Het verbondsword werd tot het volk Israël gesproken op de Sinaï in en rond een zichtbaar adventsheiligdom, de Tabernakel, hetwelk zag op de komende realisering van Elohims wonen temidden van Zijn volk, dus op het Godsrijk. Dit oude moest door het nieuwe worden vervangen.

Augustinus, ook wel de "stille paus" genoemd, zei dat de kerk in de plaats was gekomen van het natuurlijke Israël. Ieder schepsel die zich maar bekeert wordt een geestelijke Israëliet, en tenslotte komt Jezus als oordeler over levenden en doden, en dan is het Godsrijk volbracht, aldus Augustinus.

Hoe geheel anders leert het de Schrift. Hagg.2:6-10....

Davids rijk wordt hersteld, waarin Zerubbabel (=verstoorder van Babel) als zegelring zal fungeren, Zach.8:13.

Augustinus meende dat het 1000-jarig rijk reeds gekomen was, en daarmee was de kerk op een troon gezet. Openb.20:4 zag hij in de kerkelijke clerus (overheden). De kerk werd heilsinstituut.

De komende verlossing in het Messiaans Vrederijk werd verlegd naar de verlossing in de kruisdood. De Augustiniaanse verklaring dat de kerk Israël

geworden was, heeft juist de dood in de kerk gebracht. In Constantijn de Grote dacht men de werkelijke Vredevorst te vinden, hoewel hij een goddeloze belhamel is gebleven tot aan zijn dood. Augustinus heeft zich zwaar vergist in zijn visie op de kerk en Israël!

Israël is een volk met een eeuwige bestemming. In de woestijn werd hun via het Loofhuttenfeest gedemonstreerd hoe het Messiaans Vrederijk zou fungeren, als een tijdelijke iets, als een overgangsfase, gelijk als het woestijnverblijf dat eveneens was. Dan is het volk als volk reeds apart gezet, maar Kanaän moet nog worden veroverd. De laatste allesomvattende slag tegen Gog en Magog moet nog worden gestreden aan het eind der duizend jaren. Daarna is er pas sprake van een definitieve en vaste vorm der Godsregering. Openb.20; 1Cor.15:28.

Dat geeft een stralend toekomstbeeld! Alle verbazingwekkende uitvindingen die gedaan zijn, maar die ter wille van de economie zijn doodgezwegen, zullen alsnu worden toegepast ten dienste van de mensheid. Dan volgt de tweede opstanding en het witte troongericht en het eeuwige leven. Wat men heden ten dage meent te bereiken zal het gericht niet doorstaan.

HET CHILIASME

Het Griekse 'chilios' betekent: duizend.

Er bestaat een a-chiliasme, dus een tégen-chiliasme, dit zijn mensen die het toekomstig vrederijk verwerpen en alles vergeestelijken.

Dan is er een prae-chiliasme, dit zijn mensen die vóór het letterlijke Messiaanse Vrederijk zijn, en een eerste opstanding aan het begin van dat rijk. En aan het einde van dat rijk een tweede opstanding, met het laatste oordeel. Zij leren dat de Messias persoonlijk zal regeren in die 1000 jaren.

Tenslotte is er het post-chiliasme. Dezen leren het vrederijk lang vóór de wederkomst van de Messias en dat er geen tweeërlei opstanding is. Er zou slechts één opstanding zijn aan het einde van het Messiaans Vrederijk.

Sinds Augustinus heeft men de toekomstverwachting -en dus ook het Bijbelboek Openbaring- geestelijk opgevat. Men zag niet in dat het boek Openbaringen een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen beschreef, die leiden naar een climax in de eindtijd. Men nam het meer geestelijk, en zag

het in de historie afwisselend, als een oordeel of zegen. Op deze wijze hebben de kanttekenaren van de Statenvertaling het opgevat. Men had géén oog voor de toekomst, voor het Armageddon, voor de Wederkomst en het herstel der 12 stammen Israëls.

De belijdenissen die wij hebben, en de drie formulieren van Enigheid, hoe goed ook in sommige zaken, voldoen beslist niet aan de eis der Schrift op het punt der **eschatologie**, de leer der toekomstverwachting. De opstellers van de belijdenissen waren immers niet onfeilbaar. Hun woorden kunnen niet gezaghebbend zijn in hetgeen wij wel of niet hebben te geloven. Hoe kan een instituut als de 'kerk' haar leiders en leden binden aan een door mensen opgestelde belijdenis, waarbij de predikers uitsluitend volgens die belijdenis mogen prediken? Niemand heeft de algehele waarheid in pacht, ook de opstellers van belijdenissen niet.

Neem art.37 NGB, alwaar wij een voorstelling krijgen hoe men over de opstanding der doden dacht. Men denkt dat er één algemene opstanding zal zijn bij de wederkomst, waar álle doden tegelijk zullen opstaan.

De twaalf artikelen geloofsbelijdenis heeft het over de 'wederopstanding des vleses en een eeuwig leven', Dat klopt niet, want dit is niet in overeenstemming met 1Cor.15:36-42.

Ten tijde van de Heiland wist men nog niet precies hoe het met de opstanding uit de doden zat, dat blijkt uit Mark.9:10 en Joh.11:24. Martha wist wel dat de opstanding 'ten laatste dage' zou zijn.

Er zal een opstanding zijn der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. Luk.20:35 waar de rechtvaardigen **uit** de doden, d.w.z. van tussen uit de overige doden gehaald en opgewekt zullen worden, 1Cor.15:23.

Art.37 NGB zegt ook dat wij hetzelfde vleselijke lichaam dat wij nu hebben, zullen terugkrijgen bij de opstanding.

De Schrift leert het geheel anders! Zie 1Co 15:44 *Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.*

En bij de komst van de Gezalfde meent men dat de wereld totaal zal verbranden en vergaan, ziende op Matth.24:3,

Petrus spreekt echter over het grote vuuroordeel ná de 1000 jaar.

In Matth.13:39-49, 24:3 is geen sprake van een vergaan der wereld, maar van een **voleinding dezer eeuw (aion)** volgens de grondtekst). Dit huidige tijdvak loopt af en een nieuw begint.

Ook de Dordtse vaders -hoe hoog wij dezelve ook hebben- hebben niets gezien van dit alles. Men had alleen oog voor de kerk en de leer des geloofs tot verkrijging der zaligheid.

Er zit in het Bijbelboek Openbaring een strikt systematische gang, en daar had men geen oog voor.

De profeten schilderen ons de toekomst van Israël en de aarde in de allermooiste kleuren voor ogen, en laten zich in bijna lyrische (geestvervoerende) taal uit over datgene wat de regering van de Messias en het aardse herstel betreft van Davids huis. Reeds Mozes sprak over de grote Profeet, Deut.18:15, en over Israëls nationale herstel, Deut.4:30.

Lees b.v. de profeet Jesaja, die het in allerlei schone woorden en voorbeelden duidelijk maakt dat Israël hersteld wordt en de Knecht van Jahweh is. Neem hfst.49, waar de profeet de hemelen, bergen en aarde oproept te juichen, vreugde te maken, omdat Jahweh Zijn volk heeft getroost en verzameld. En dat Hij Israël niet vergeten is. Mogelijk zou een moeder haar zuigeling vergeten, maar Jahweh vergeet Israël nooit! 49:15.

De Gezalfde zal op aarde regeren via een telg uit het herstelde huis Davids. Een Gezalfde wordt een Messias genoemd. Dat komt van het Egyptische woord messa, dat is zalven. De Gemeente der 144.000, die in de eerste opstanding worden opgewekt en verheerlijkt, is de hemelse bruid, wonend in het Nieuwe Jeruzalem. Vandaaruit zullen zij instructies geven aan het nieuwe herstelde aardse Israël, de aardse bruid.

Om een voorbeeld te geven hoe het vernieuwde verbond functioneert en werkt, en ons een heel nieuw maatschappelijk bestel én nieuwe mensheid garandeert, het volgende:

Stel dat wij wonen in een oud en bouwvallig krot, wij er uitzien als een bedelaar, en wij geen bezittingen en mooie spulletjes meer hebben. Dat wij zelf de oorzaak zijn van onze ellende, en niemand iets te verwijten hebben. Daarbij zijn wij ziek, hebben geen toekomstverwachting en dreigen binnen afzienbare tijd te sterven.

Ineens komt er iemand naar ons toe. Hij geeft ons de hand en feliciteert ons, noemt ons zijn kind en zegt dat hij ons algeheel zal helpen, en álles nieuw zal maken.

Dat is toch ongelooflijk! Dan gaat het duizelen in ons hoofd. Dan vraag je je af of dit wel werkelijkheid is, en of je niet droomt!

Wanneer iemand ongevraagd zich over ons ontfermt, geheel éénzijdig,

zonder enige verplichting. Vervolgens geeft hij ons eerst onze gezondheid terug. Hij kleedt ons netjes aan, en neemt ons mee naar een mooi huis, en zegt dat dat voor óns is. Hij wijst ons naar een grote meubelzaak en zegt: Zoek daar maar uit wat je hebben wilt, geeft niet wat het kost! En daarbij geeft hij ons het recht om in een nieuwe leefgemeenschap te wonen waarin nog veel meer broeders en zusters leven, die op dezelfde wijze als wij door die persoon zijn geholpen. Alles is nieuw. Het is niet in te denken! En wij behoeften er niets voor te doen, dan alleen te bekennen dat wij niets hebben, ons schamen over onze zonden en onszelf te reinigen en bekeren, om te leven naar Zijn voorschriften.