

De URIM en THUMMIM

De Urim en Thummim was een object waardoor Israël de wil van Elohim kon vragen en raadplegen, dus een gids voor het volk, een medium. Het was een edelsteen, opgeborgen in de borsttas van de hogepriester. Wij weten niets van de herkomst en het functioneren ervan. Vandaar dat het ons prikkelt tot nader onderzoek, temeer daar de UT een zeer belangrijke functie vervulde in Israel.

Plaatsen in de Bijbel waar gesproken wordt over de Urim en Thummim:

Exodus 28:30 Gij zult ook in den borstlap des gericht's de Urim en de Thummim zetten, dat zij op het hart van Aaron zijn, als hij voor het aangezicht des HEEREN ingaan zal; also zal Aaron dat gericht der kinderen Israels geduriglijk op zijn hart dragen, voor het aangezicht des HEEREN.

Leviticus 8:8 Voorts deed hij hem den borstlap aan, en voegde aan den borstlap de Urim en de Thummim.

Numeri 27:21 En hij zal voor het aangezicht van Eleazar, den priester, staan, die voor hem raad vragen zal, naar de wijze van Urim, voor het aangezicht des HEEREN; naar zijn mond zullen zij uitgaan, en naar zijn mond zullen zij ingaan, hij, en al de kinderen Israels met hem, en de ganse vergadering.

Deuteronomium 33:8 ¶ En van Levi zeide hij: Uw Thummim en Uw Urim zijn aan den man, Uw gunstgenoot; dien Gij verzocht hebt in Massa, met welken Gij getwist hebt aan de wateren van Meriba.

1 Samuel 28:6 En Saul vroegde den HEERE; maar de HEERE antwoordde hem niet; noch door dromen, noch door de urim, noch door de profeten.

Ezra 2:63 En Hattirsatha zeide tot hen, dat zij van de heiligste dingen niet zouden eten, totdat er een priester stond met urim en met thummim.

Nehemia 7:65 En Hattirsatha zeide tot hen, dat zij van de heiligste dingen niet zouden eten, totdat er een priester stond met urim en thummim.

En plaatsen waar gesproken wordt over de efod:

Exodus 25:7 Sardonixstenen, en vervullende stenen tot den efod, en tot den borstlap.

Exodus 28:4 Dit nu zijn de klederen, die zij maken zullen: een borstlap, en een efod, en een mantel, en een rok vol oogjes, een hoed en een gordel; zij zullen dan voor uw broeder Aaron heilige klederen maken, en voor zijn zonen, om Mij het priesterambt te bedienen.

Exodus 28:6 ¶ En zullen den efod maken van goud, hemelsblauw, en purper, scharlaken en fijn getweerd linnen, van het allerkunstelijkste werk.

Exodus 28:25 Maar de twee einden der twee gedraaide ketentjes zult gij aan die twee kastjes doen; en gij zult ze zetten aan de schouderbanden van den efod, recht op de voorste zijde van dien.

Exodus 28:26 Gij zult nog twee gouden ringen maken, en zult ze aan de twee einden des borstlaps zetten; inwendig aan zijn rand, die aan de zijde van den efod zijn zal.

Exodus 28:27 Nog zult gij twee gouden ringen maken, die gij zetten zult aan de twee schouderbanden van den efod, beneden aan de voorste zijde, tegenover zijn voege, boven den kunstelijken riem des efods.

Exodus 28:28 En zij zullen den borstlap met zijn ringen aan de ringen van den efod opwaarts binden, met een hemelsblauw snoer, dat hij op den kunstelijken riem van den efod zij; en de borstlap zal van den efod niet afgescheiden worden.

Exodus 29:5 Daarna zult gij de klederen nemen, en Aaron den rok, en den mantel des efods, en den efod, en den borstlap aandoen; en gij zult hem omgorden met den kunstelijken riem des efods.

Exodus 35:9 En sardonixstenen, en vervullende stenen, tot den efod en tot den borstlap.

Exodus 35:27 De oversten nu brachten sardonixstenen en vulstenen, tot den efod en tot den borstlap;

Exodus 39:2 Aldus maakte hij den efod, van goud, hemelsblauw en purper, en scharlaken, en fijn getweerd linnen.

Exodus 39:20 Nog maakten zij twee gouden ringen, die zij zetten aan de twee schouderbanden van den efod, beneden, aan deszelfs voorste zijde, tegenover zijn andere voege, boven den kunstelijken riem des efods.

Exodus 39:21 En zij bonden den borstlap met zijn ringen aan de ringen van den efod, met een hemelsblauw snoer, dat hij op den kunstelijken riem van den efod was; opdat de borstlap van den efod niet afgescheiden wierd, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had.

Leviticus 8:7 Daar deed hij hem den rok aan, en gordde hem met den gordel, en trok hem den mantel aan; en deed hij hem den efod aan, en gordde dien met den kunstelijken riem des efods, en ombond hem daarmede.

Numeri 34:23 Van de kinderen van Jozef: van den stam der kinderen van Manasse, de overste Hanniel, zoon van Efod;

Richteren 8:27 En Gideon maakte daarvan een efod, en stelde die in zijn stad, te Ofra; en gans Israel hoereerde aldaar denzelfen na; en het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik.

Richteren 17:5 En de man Micha had een godshuis; en hij maakte een efod, en terafim, en vulde de hand van een uit zijn zonen, dat hij hem tot een priester ware.

Richteren 18:14 ¶ Toen antwoordden de vijf mannen, die gegaan waren om het land van Lais te verspieden, en zeiden tot hun broederen: Weet gijlieden ook, dat

in die huizen een efod is, en terafim, en een gesneden en een gegoten beeld? Zo weet nu, wat u te doen zij.

Richteren 18:17 Maar de vijf mannen, die gegaan waren om het land te verspieden, gingen op, kwamen daarhenen in, en namen weg het gesneden beeld, en den efod, en de terafim, en het gegoten beeld; de priester nu bleef staan aan de deur van de poort, met de zeshonderd mannen, die met krijgswapenen aangegord waren.

Richteren 18:18 Als die nu ten huize van Micha waren ingegaan, en het gesneden beeld, den efod, en de terafim, en het gegoten beeld weggenomen hadden, zo zeide de priester tot hen: Wat doet gijlieden?

Richteren 18:20 Toen werd het hart van den priester vrolijk, en hij nam den efod, en de terafim, en het gesneden beeld, en hij kwam in het midden des volks.

1 Samuel 2:28 En Ik heb hem uit alle stammen van Israel Mij ten priester verkoren, om te offeren op Mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om den efod voor Mijn aangezicht te dragen; en heb aan het huis uws vaders gegeven al de vuurofferen van de kinderen Israels.

1 Samuel 14:3 En Ahia, de zoon van Ahitub, den broeder van Icabod, den zoon van Pinehas, den zoon van Eli, was priester des HEEREN, te Silo, dragende den efod; doch het volk wist niet, dat Jonathan heengegaan was.

1 Samuel 21:9 Toen zeide de priester: Het zwaard van Goliath, den Filistijn, denwelken gij sloegt in het eikendal, zie, dat is hier, gewonden in een kleed, achter den efod; indien gij u dat nemen wilt, zo neem het, want hier is geen ander dan dit.

David nu zeide: Er is zijns gelijke niet; geef het mij.

1 Samuel 23:6 En het geschiedde, toen Abjathar, de zoon van Achimelech, tot David vluchtte naar Kehila, dat hij afkwam met den efod in zijn hand.

1 Samuel 23:9 Als nu David verstond, dat Saul dit kwaad tegen hem heimelijk voorhad, zeide hij tot den priester Abjathar: Breng den efod herwaarts.

1 Samuel 30:7 ¶ En David zeide tot den priester Abjathar, den zoon van Achimelech: Breng mij toch den efod hier. En Abjathar bracht den efod tot David.

Hosea 3:4 Want de kinderen Israels zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim.

De betekenis van de Urim en Thummim (voortaan UT) is volgens Strongs:

0224'uw r iy m , zn meerv. van 0217 AV-Urim 7; Stv-Urim 4, urim 3; 7

Urim = "lichten"

De kanttekenaren van de S.V.: 1) stenen bewaard in een zakje op de borstplaat ('borstlap') van de hogepriester, die werden gebruikt om God te raadplegen over bepaalde moeilijkheden en problemen

Thummim:

Perfection (LXX., "truth; " Vulg., "veritas"), #Ex 28:30 De 33:8 #Jud 1:1 20:18 ISa 14:3,18 23:9 2Sa 21:1 What the "Urim and Thummim" were cannot be determined with any certainty. All we certainly know is that they were a certain divinely-given means by which God imparted, through the high priest, direction and counsel to Israel when these were needed. The method by which this was done can be only a matter of mere conjecture. They were apparently material objects, quite distinct from the breastplate, but something added to it after all the stones had been set in it, something in addition to the breastplate and its jewels. They may have been, as some suppose, two small images, like the teraphim (comp.) #Jud 17:5 18:14,17,20 Ho 3:4 which were kept in the bag of the breastplate, by which, in some unknown way, the high priest could give forth his divinely imparted decision when consulted. They were probably lost at the destruction of the temple by Nebuchadnezzar. They were never seen after the return from captivity

Het gaat bij deze om het vragen, het onderzoeken naar de wil van Elohim. Het Hebreeuwse sha'al = vragen, onderzoek doen.

Van David lezen wij dat hij de efod liet halen om de UT te raadplegen. De UT zat in de efod opgeborgen. 1Sam.30:7-8.

Abjathar, de enige overlevende van de slachting der priesters door Doëg de Edomiet, bracht de efod met de UT naar David.

De efod was een deel van de kleding van de hogepriester, waaraan hij de borstlap kon vastmaken. In de efod bevond zich de UT. De efod was een soort tasje of zakje, waarin de UT kon worden opgeborgen. Ex.28:30, Lev.8:8.

Door het raadplegen van de UT werd aan David een duidelijk antwoord gegeven, een "ja" of een "nee". Hier hebben wij niet te denken aan een lot dat geworpen werd, 2Sam.5:19

Na David lezen wij niet meer dat de UT gebruikt werd. Wel lezen wij van het lot, in Spr.16:33, Hand.1:23-26. Daarna lezen wij ook niet meer van het lot. Toen werd het de leiding van de Heilige Geest, 1Cor.2:9-16. Dan zegt de inwendige stem de gelovigen "ja" of "nee". Jes.30:21. Dan wordt er een deur geopend of gesloten, Hand.16:6.

De UT was een soort orakel, zoals later de Tarot, de Rune, de kristal-lezing, en er nog meerdere orakels zijn.

De Borstlap werd aan de efod vastgeknoopt, bevattend de 12 edelstenen, naar de 12 stammen, ziende op hun hemelse afkomst, afgebeeld in de Zodiac.

De Schrift veroordeelt de heidense astrologie, maar gaat zelf uit van astrologische/astronomische principes, waarvan Elohim de Schepper is.

Jozef was in Egypte. Hij was intelligent, maar bovenal godvrezend. Hij bezat de gave van dromen-uitlegging. In Egypte werd hij bekend met de praktijken aldaar. Daar pleegde men waar te zeggen via orakels, via het bezien van de lever. Maar eveneens door middel van een beker, of groot glas, of via een kristallen bol dacht men de toekomst te kunnen voorspellen. De beker waarmee Jozef zou waarzeggen speelt de hoofdrol inzake Benjamin.

De onderzoeken betroffen lichtreflecties. Uit een pas geslacht varken nam men de lever, en op het vlies van de lever zag men allerlei kleuren. Dat is de breking van het licht, zoals bij een prisma, zodat men de kleuren van de regenboog krijgt te zien. Dat vond men oudtijds een fenomeen.

In een glas deed men water en liet daarop een enkele oliedruppel vallen, waardoor er ook allerlei vormen en kleuren ontstonden aan de oppervlakte van het water.

Urim = licht. Thummim = perfectie, volmaaktheid, totaliteit.

Voor edelstenen kunnen schitterende lichtreflecties geven. Denk aan kristal of een geslepen diamant. Mogen wij bij de UT denken aan een soort eenvoudige kristalontvanger, een simpele radio?

In de dagen dat de UT nog funktioneerde was Planeet X nog niet vertrokken. Die planeet is de woonplaats van de goden, de Elohim. Juist die planeet zorgde voor veel atmosferische electriciteit (het st.Elmusvuur). Heeft de UT gereageerd op deze vorm van electriciteit? Ging er iets gloeien, en of sprongen er vonkjes over en werd er een vlamboog getrokken?

Edelstenen zijn stroom-isolators, en goud is een goede geleider. Het kan zijn dat de UT dus werkte via lichtmanifestaties van het St.Elmusvuur.

De UT was een priesterlijk voorwerp. De priesters waren immers de ingewijden, zowel bij de heidense godsdiensten als in Israël. Zij dienen de raadsele te kennen, de mysteries, om de godheid te raadplegen.

Wij weten niet vanuit de Bijbel wat de oorsprong van de UT is en hoe deze precies werkte. Het enige wat wij weten is dat het een enkelvoudig fysiek voorwerp was (mogelijk voorwerpen). Vooral in moeilijke zaken en zaken van landsbelang werd de UT geraadpleegd om de wil van Elohim te leren kennen.

Er zijn twee gedachten wat betreft de UT:

1, dat deze werd gebruikt als een soort instrument om te loten, waarbij men de uitkomst aan de wil van Elohim toeschreef.

2, dat deze diende als een symbool van gezag van de hogepriester om naar de wil van Elohim te mogen zoeken.

Volgens sommigen bestond de UT uit twee edelstenen, omdat er gesproken wordt over Urim én Thummim. De borstlap zou een concaaf zijn van één zijde, en convex aan de andere zijde.

Anderen menen dat de witte keursteen uit Openb.2:17 een soort UT is voor de gelovigen.

De 12 stenen met hun kleuren in de borstlap schijnen volgens sommigen van groot belang te zijn geweest in het raadplegen van het "orakel".

In de Bijbel is ook van een terafim sprake, dat was een soort imitatie van de UT. Maar de terafim spraken ijdelheid, zie Zach.10:2.

In de Septuagint wordt de UT "photizo" genoemd, dat is iets wat licht geeft, een lichtbeeld. Men kan de UT omschrijven als een voorwerp dat een intensieve tegenstelling geeft, Ez.19:11, een zogenaamde "hendiadys".

Hendiadys is een uitdrukking van een zaak bij omgekeerde volgorde, zoals: "Wij drinken water uit bekere van glas, uit glazen bekere". Hier wordt dus twee keer van bekere en van glas gesproken in omgekeerde zin.

Hen -**dia** - dys. Dia komt van dialoog, dat is een samenspraak.

De UT heeft de betekenis van "perfect licht", of te wel "onfeilbare openbaring" van Elohim's wil.

Saul raadpleegde ook wel de UT, maar Elohim antwoordde hem niet. Toen wierp Saul maar het lot, hetwelk altijd onderscheiden is van het gebruik der UT. Wij dienen te bedenken dat het werpen van het lot nooit een antwoord kan geven. Er is bij lotwerping slechts eenmaal een ja of nee. Bij de UT kon er worden samengesproken, een dialoog worden gevoerd, 2Sam.2:1.

De terafim was een illegale UT, Richt.17:5. In Hosea 3:4-5 gaat het blijkbaar over een geautoriseerde terafim, cq. UT.

De terafim wordt gezien als een beeldje, als een object dat tegenovergesteld is aan een ander. Dit zou het bewijs zijn dat de UT slechts één enkelvoudig object was. De UT als de terafim gelden beiden als orakels, waarvan de UT alleen de Goddelijke goedkeuring had. Elke gelijkenis van de UT viel onder de verboden dingen, Deut.18;10, Ez.13:7.

Augustinus schrijft in "Questiones Exodi 117", dat de UT een steen was die van kleur kon veranderen.

Calvijn zegt bij 1Sam.28:1-7 dat het om een soort briljant ging, die extra-ordinair licht schitterde, als beeld van God, Die als het Licht in de duisternis schijnt.

Wij weten van bloedkoralen kettingen dat zij de gezondheidstoestand van de drager/draagster weergeven aan hun kleur. De Dode Zee rollen menen dat de UT een agaath was (edelsteen), bij Jes.34:11,12. Zacharia spreekt over een steen met 7 ogen.

De UT moet één steen zijn geweest. Geen twee, twaalf of vijftien zoals sommigen denken. Dat de steen de naam droeg van Urim en Thummim wil niet zeggen dat het om twee objecten ging. Sommigen van ons hebben ook twee of meer voornamen. Het betreft dan één persoon met meerdere namen. De UT schijnt een Goddelijke inscriptie te hebben gehad, zoals ook de Wet op twee stenen tafelen Elohim's schrift was.

Zach.3:9 spreekt over de UT. De steen met 7 ogen zal in Zerubbabels hand zijn. De 7 ogen lopen heen en weer door het ganse land, dus is er van heen en weer sprake, dat is de dialoog, de samenspraak tussen Elohim en de gerechtigde der UT.

De heer Dallas E. James beweert dat hij mogelijk de UT in bezit heeft. Hij is het hoofd van de Association for Biblical Christianity, 2442 NW Market Street. PMB40, Seattle, WA 98107-4177, USA, zie internet <http://www.bibleprophet.com/Elijah012.html>

James omschrijft de steen als zijnde een agaath, bloedrood met een blauwe gloed. Het is een vlakke ovaal van ongeveer 3 cm dik. Op de steen is een gouden leeuw aangebracht in liggende houding, met daarachter een boom waarin een slang zit. De leeuw, de boom en de slang zijn bijzonder mooi gegraveerd. De leeuw heeft 2 ogen en een vurige tong, de boom heeft 2 ogen en de slang heeft er 3. Totaal 7 ogen.

De liggende leeuw is een symbool van de stam Juda.

De boom is een symbool van de boom des levens (of van de boom der kennis van goed en kwaad).

De slang is een symbool van de satan.

In Gen.49:24 wordt Jakob een hoeder van de steen van Israël genoemd. Christus Zelf wordt de Hoeksteen genoemd, Ef.2:20, zoals in Jes.28:16, waarop de gelovigen als levende stenen worden gebouwd, 1Petr.2:4-8.

Christus is onze enige Hogepriester en Herder. Hij is de Steen van Israël, symbolisch vertegenwoordigd in de UT.

Israël als natie is de steen zónder handen afgehouden, Dan.2:34. Israël is van Goddelijke oorsprong en makelij, zoals de steen uit Zach.3:9.

In de lijst van de voorwerpen van de tabernakel komt de UT niet voor. Of de UT soms ouder is en uit Egypte kwam weten wij niet.

Aaron moest de UT dragen in de borsttas, geplaatst op zijn hart. De steen functioneerde slechts als deze in handen was van door Elohim geautoriseerde personen! Bij Eli werkte de UT niet vanwege zijn diskwalificatie, 1Sam.3:14.

De heerlijkheid van Jahweh was vertrokken (Ikabod) 1Sam.4:20. Dit ziet niet alleen op de ark des verbonds, maar meer op de UT die niet meer werkte, omdat de priesters niet langer geautoriseerd waren.

Lang daarna verschijnt de UT weer in beeld bij David, wanneer Abjathar de efod naar hem brengt, 1Sam.30:7. Maar ook Abjathar kon de UT niet raadplegen, daar hij tot de Eli-priesterlijn behoorde, dus geen autoriteit meer bezat. Hier volgt iets heel opmerkelijks. David neemt de UT en gaat Elohim raadplegen, en Elohim antwoordde David wél! Saul kreeg ook geen enkel antwoord via de UT.

De UT was dus overgegaan van het priestergeslacht van Eli uit Levi, naar het koningsgeslacht van David uit Juda! Dat is heel opvallend en merkwaardig. David at zelfs een keer van de toonbroden der priesters, Mark.2:26. Wij zien hier een soort polariteits-wisseling. Dat fenomeen bestaat in de schepping. De polen van onze aarde kunnen zich eveneens wisselen. Welnu, het volk Israël heeft een kosmische polariteit, gericht op de Schepper. Die polariteit kan zich wisselen, daarop wijst Ps.114:2.

Zo werd Juda tot Zijn heiligdom, Israel Zijn volkomene heerschappij.

Wij zien dat de heilsgeschiedenis van Elohim via twee polen loopt, doordat vanuit de wereld der geesten de aardse zaken worden bestuurd. Het Rijk van Elohim berust op de twee pilaren van het koningschap en priesterschap, Jachin en Boaz. Oorspronkelijk was het priesterschap aan Levi en het koningschap aan Juda toegewezen. Echter, in tijd van verval en niet goed functioneren van een der pijlers kan Elohim de polariteit wisselen, en dat deed Hij dan ook. Dat maakt het satan verdraaid moeilijk, want dan weet hij niet meer waar hij de koning moet zoeken. Dan wordt het voor satan een doolhof, waar hij linksom en rechtsom kan gaan, waar hij bovengronds of ondergronds kan gaan, naar voren en naar achteren, etc. Want dan kan Elohim zelfs uit de Olijfboom druiven voort laten komen, en uit de wijnstok olijven! Zie Ps.128:3, waar het nationale aspect afhankelijk blijkt te zijn

van het geestelijke. Let echter wel op dat Elohim niet uit de onvruchtbare vijgenboom nog vruchten gaat voortbrengen. Dat volk is afgeschreven, daar de toorn op hen rust tot het einde, 1Thes.2:15.

Ook kan de wijnstok niet het koninklijk/priesterlijk aspect voortbrengen zónder het volk als tussenschakel. Eerst moet er een volk zijn (het heilige zaad) en daarna kan er pas de koning- en het priestergeslacht komen.

De wijngaard is Israël, het volk, en het Huis Juda is de vijgenboom, en de vruchten zijn het heilige zaad. Dat lijkt een raadsel. Maar wanneer wij weten dat Elohim de polen kan omdraaien, is het raadsel opgelost. De kerk kan dus nooit Israël zijn! En ook de onvruchtbare vijgenboom kan nooit Israël zijn! Ze liegen het, Openb.2:9. De joden hebben de Messias verworpen, afgestoten zoals een magneet kan afstoten, maar ook kan aantrekken. Het ware volk Israel trekt aan, dat zijn de schapen die naar de stem van de Herder horen. De joden verwierpen de profeten en zelfs de Erfgenaam!

De vijgenboom symboliseert het geestelijk/priesterlijk aspect van het rijk van Elohim, en daarvan is Juda het heiligdom van Jahweh, Ps.114:2. De goede vijgen zijn positief, de kwade vijgen negatief.

De wijnstok symboliseert het geestelijk/koninklijk aspect van het rijk van Elohim. De wijngaard is het regerend aspect in dat rijk, Jes.5:1-7. En de toren in de wijngaard is het huis Davids, en de wijnpers is de Wet. Er hoort in Jes.5:7 niet “mannen van Juda” te staan, dat is fout volgens A. Holland “In bondgenootschap met God”. Er staat enkelvoud “man van Juda”, hetwelk wijst op een Spruit of Zémach (Begroeiing) uit David (Zerubbabel in de eindtijd).

De UT werkt niet in handen van mensen die de goede polariteit hebben verspeeld of hebben verloren. Alleen die er gerechtigd toe zijn, dáár werkt de UT. En dat was bij David het geval.

De “steen van Israël” is de UT, dat is Christus. De UT/steen is het voornaamste symbool van Israël!

In Hab.1:12 staat het volgende:

12 ¶ Zijt Gij niet van ouds af de HEERE, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven; o HEERE! tot een oordeel hebt Gij hem gesteld, en o Rots! om te straffen, hebt Gij hem gegrondvest.

Het was de steen die tot David sprak, de rots. Wat sprak de steen tot David? (Het was Elohim Die via de steen tot David sprak).

Dat lezen wij in 2Sam.23:1vv

2 De Geest des HEEREN heeft door mij gesproken, en Zijn rede is op mijn tong geweest.

*3 De God Israels heeft gezegd, de **Rotssteen Israels** heeft tot mij gesproken: Er zal zijn een **Heerser** over de mensen, een **Rechtvaardige**, een **Heerser in de vreze Gods**.*

4 En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van den glans na den regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen.

5 Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil, en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten.

6 Maar de mannen Belials zullen altemaal zijn als doornen, die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten;

7 Maar een iegelijk, die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout ener spies; en zij zullen ganselijk met vuur verbrand worden ter zelve plaats.

Dat is iets geweldigs! Dat wijst naar de eindtijd-Messias!

En over het volk en haar uiteindelijke veilige woonplaats zegt de Geest van Elohim via David: 2Sam.7:10:

10 En Ik heb voor Mijn volk, voor Israel, een plaats besteld, en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wone, en niet meer heen en weder gedreven worde; en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst.

16 Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid.

De rechten van de UT behoorden oorspronkelijk tot de stam Levi. Bij David maakte Elohim een hoge uitzondering, door de UT aan zĳn huis te geven. David klaagt wel dat zijn huis alzo niet is bij Elohim zoals dat behoorde te zijn.

Saul had het priesterschap naar zich toe getrokken. Dat was een grote zonde, door zelf te beginnen met offeren. Dat kostte hem zijn koningschap.

David herstelde het priesterschap onder Zadok, zodat deze in bezit kwam van de UT, hoewel wij er dan nooit meer iets van horen of lezen.

Uit Hos.3:4 blijkt dat Israël lang zonder UT heeft gedaan. Uit Ezra 2:63 blijkt dat de UT mogelijk door vele handen is gegaan, maar toen onvindbaar was..

Dan volgt de profetie van Zach.3:8.

8 ¶ *Hoor nu toe, Josua, gij hogepriester! gij en uw vrienden, die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken; want ziet, Ik zal Mijn Knecht, de SPRUITE, doen komen.*

9 *Want ziet, aangaande dien steen, welken Ik gelegd heb voor het aangezicht van Josua, op dien enen steen zullen zeven ogen wezen; ziet, Ik zal zijn graveersel graveren, spreekt de HEERE der heirscharen, en Ik zal de ongerechtigheid dezes lands op een dag wegnemen.*

De Spruit is de “Begroeiing” of volledige uitloper aan de stam van Juda, die samen met de hogepriester Jozua in de eindtijd een tweespan vormt, de twee getuigen, Zach.4:14, Openb.11:3. Eén van hen is “Elia”, zie Mal.4:5, die alle dingen zal herstellen en het hart der vaders tot de kinderen zal brengen en omgekeerd.

De UT is ook gelijk aan de “sleutel Davids”, Openb.3:7, het instrument om te openen. Wanneer de UT weer in handen zal zijn van de door Elohim daartoe gezalfden, zal de UT weer functioneren! Dan is de perfecte Godsopenbaring er weer van het licht. David is Elohims knecht, Jes.22:20-22. De heerschappij is op de schouder van de eindtijd Messias, zoals de hogepriester de UT in de borstlap op zijn hart droeg, vanaf zijn schouder met riemen.

Toen David werd gezalfd tot koning uit een hoorn, trad er een wijziging op in de situatie van het priesterschap. Dat zal in de eindtijd weer rechtgezet worden, wanneer Jozua zal komen als Hogepriester.

David kreeg tijdelijk de UT. De hogepriester in de eindtijd krijgt tijdelijk het koningschap. Beiden, Jozua en Zerubabel vervullen in de eindtijd nog heel even een omgekeerde rol. Daarna wordt alles weer teruggedraaid.

Mal.3:1 zegt: *Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snelijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen.*

Wanneer die Engel des verbonds komt zal de UT weer functioneren, zodat Israël weer een Herder en Hogepriester zal hebben. Dan pas zal het nieuwe aardse en hemelse Jeruzalem er zijn. En dié plaats, dát nieuwe aardse Jeruzalem zal een lastige steen (UT?) zijn voor alle volken!

Dat zal een geweldige tijd worden. David zal dan huppelen van vreugde, zoals hij huppelde voor de ark toen deze opgebracht werd naar Jeruzalem.

Zie 2Sam.6:14-15. Huppelen bij muziek, dat is een soort heilige dans, de hoogste vorm van lofprijzing. Iemand zó te zien dansen wekt op òf tot jaloersheid, òf tot afgunst, zoals bij Michal.

Rome heeft het niet kunnen nalaten om weer eens een imitatie UT te maken, zie de speciale foto van paus Paulus VI met een kleine borstlap waarin een UT. Op de borstlap zijn 12 stenen aangebracht, waarmee de paus aanduidt dat hij de herder van het geestelijke Israël zegt te zijn.

Nee, het is bedrog. Het bedrog zal wereldwijd openbaar worden.

Elohim heeft Zijn “man” geboden Jeruzalem te gaan meten. *Zach.2:1 ¶ Wederom hief ik mijn ogen op, en ik zag; en ziet, er was een man, en in zijn hand was een meetsnoer.*

2 *En ik zeide: Waar gaat gij henen? En hij zeide tot mij: Om Jeruzalem te meten; om te zien, hoe groot haar breedte, en hoe groot haar lengte wezen zal.*

3 *En ziet, de Engel, Die met mij sprak, ging uit; en een andere Engel ging uit, hem tegemoet.*

4 *En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden derzelve wezen zal.*

5 *En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.*

6 ¶ *Hui, hui, vliedt toch naar (het Hebreeuwse woordje “min” betekent naar of uit) het Noorderland, spreekt de HEERE; want Ik heb ulieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de HEERE.*

7 *Hui, Sion! ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel!*

8 *Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Naar de heerlijkheid over u, heeft Hij mij gezonden tot die heidenen, die ulieden beroofd hebben; want die ulieden aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan.*

9 *Want ziet, Ik zal Mijn hand over henlieden bewegen, en zij zullen hunnen knechten een roof wezen. Alzo zult gijlieden weten, dat de HEERE der heirscharen mij gezonden heeft.*

10 ¶ *Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik zal in het midden van u wonen, spreekt de HEERE.*

Het gaat hier niet om het oude Jeruzalem, noch om het huidige aardse Jeruzalem. Het gaat hier over het nieuwe aardse Jeruzalem in de eindtijd, de “bestelde plaats”, hoog in het noorden, daar waar Babel zich bevindt. Jeruzalem ziet in dezen op het volk en op het nieuwe land, een locatie, waar het volk vanwege de veelheid “dorpsgewijze” zal wonen. Dát volk geniet Elohim's bescherming, een vurige muur rondom.

Wat wil de Urim en Thummim ons leren?

Het is de leerles van de “geest en de materie”, waartoe alle dingen geschapen zijn. Alle dingen zijn **uit Hem, door Hem en tot Hem** geschapen. Dus als een Goddelijke kringloop. Van alle dingen in de natuur is de rots het symbool van vastigheid en duurzaamheid. Oudtijds was de rots het symbool van het eeuwige universum. De “eeuwige rots” is de geest van de mens(en), weliswaar verworpen door de bouwlieden (Nefilim, gevallen engelen), maar door Elohim tot een hoofdsteen gemaakt voor het

toekomstige altijddurende leven der mensen, waarvan Christus het Hoofd is.

Paulus wijst op het feit dat onze voorvaderen allen gegeten hebben van het manna, dat is het brood der Machtigen, der hemelingen. 1Cor.10:4, Ps.78:25.

Allen dronken water uit de rots, en de Rots was Christus.

Dan moeten wij even in de tijd terug naar de schepping om te begrijpen wat er wordt bedoeld. De Schepper schiep en scheidde “in den beginne” geest en materie. Als mens (schepsel) staan wij daar tussenin, gedeeltelijk materie en gedeeltelijk geest (gekliefd van de Rots).

Materie is afgekoeld Licht. Licht is de Bron van alles. Elohim is en bewoont een ontoegankelijk licht, 1Tim.6:16.

Een witte lichtstraal die op een prisma schijnt, splitst zich in 7 kleuren. Hier zien wij de samenwerking van geest en materie, licht en glas, waaruit een derde iets ontstaat, naar voren treedt. En daar gaat het ons nu om.

De cirkel is de grote eenheid, de Schepper, uit Wie en door Wie alle dingen zijn. De cirkel doorgeknijpt en rechtgebogen vertoont een lijn (de tijds-lijn). Alles in de schepping gaat uit van de Schepper, heeft een zelfstandig bestaan en keert weer tot Hem terug. Althans zo behoort het te gaan.

De lijn teruggebogen, zoals een bi-metaal zich terugbuigt, vertoont als eerste geometrische vorm de driehoek of triangel.

Wij zien dat het leven op aarde een triade, drievoudig wordt, nl.

1e. Het vestigt zich op een eigen plaats

2e. Het ontwikkelt zich en vermeerdert

3e. Het keert zich weer om en gaat terug naar de bron waaruit het kwam.

Het licht, de levenskracht van alles, splitst zich in 7 basisstralen, elk met een eigen kleur, eigen natuur, eigen trillingsgetal, zoals in het octaaf.

De oude Grieken illustreerden deze vorm van triniteit als een drievoudige activiteit van het zonlicht. Zij zagen ten 1e het zonlicht dat gloeide, en noemden dat de Vader. Het zonlicht ten 2e als uitstroming van het licht vanuit het centrum naar de ruimte, hetwelk zij de Zoon noemde. En ten 3e het koude donkere licht zoals zij dat noemden, hetwelk de terugkerende zonnestrallen waren, vanaf de aarde terug naar de zon, zijnde de H.Geest. Dat waren voor hen de drie vormen van het ene licht.

Pure geest kan alleen haar kracht geven wanneer het in contact treedt met een materie die weerstand biedt. Alleen de aarde kan op die wijze de verborgen krachten van de geest tot licht en leven brengen. En zo is het

geschiedt, en dát is het proces in de schepping en op aarde hetwelk eeuwen vergt, wat wij voor onze ogen zien voltrekken.

Na de driehoek komt het vierkant. Vier is het universele getal van het fysieke frame der schepping: de vier hoeken van de aarde. Dat zijn de twee solstices en twee equinoxen der zon. In Egypte waren dat de vier dieren, Amsta (man), Hapi (aap), Tuamutaf (jakhals en Kabhsenuf (havik).

Het ziet ook op de vier windstreken, de vier grote jetstromen. Vier is het nummer van fundamenteën, van de basisvormen, van de materie die helpt bij datgene wat de Geest voortbrengt. Vandaar de vormen van de piramiden, een vierkante basis, met driehoekige zijvlakken, ziende op de triade van de geest, rustende op de vierhoekige basis der materie. Het lichaam helpt de geest, en de geest helpt het lichaam. Een gezonde geest moet in een gezond lichaam wonen en moet gezonde voeding krijgen. Ook het tetragrammaton bestaat uit vier letters, de I H V H. Daarin zagen de ouden de I als de Vader, de H als de Moeder, de V als de Zoon, en de H als de wereldmoeder, waarin de materie omgekeerd wordt tot geest, het eeuwige leven.

Vier is de structurele basis van alle leven, zoals de ouden dachten naar de vier hoofdelementen, aarde, lucht, water en vuur.

De aarde als materie/lichaam, het water als het emotionele lichaam, lucht als mentaal lichaam en vuur als het geestelijk lichaam.

De Borstlap was daarom ook een vierkant!!

Na het vierkant volgt de vijfhoek, het laatste van de reeks enkelvoudige geo-lichamen. Daarna volgt de dualiteit, de zeshoek.

De vijfhoek wijst op de perfectie van de materie door de geest, de wedergeboorte, de transfiguratie of gedaantewisseling, van pop naar vlinder.

Het fysieke leven heeft een viervoudig principe, maar is zevenvoudig in haar vervolmaking. De creatieve puls (getal vier) zet zich voort in zeven golven. Vandaar dat het scheppende Woord samengesteld was uit 7 klinkers, de 7 pilaren waarop de Wijsheid Haar huis bouwde, Spr.8/9.

Zeven is het getal van de geestelijke volmaaktheid, het octaaf, de compleetheit, de week.

De mens, de Adam, is een levende geest ingeblazen, met als doel om mede-schepper, mede-regeerder te worden, te heersen over al Elohim's werken, Zijn plaatsvervanger te zijn. *Hebreeën 2:7 Gij hebt hem een weinig minder*

gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt Gij hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen;

Alleen een geestemens -en dat zal uiteindelijk blijken- is in staat rechtvaardig te regeren. Daartoe heeft Elohim Zijn volk verkoren, Israël apart gezet, hen Zijn Rots gegeven, de Hoeksteen, opdat zij het volk zouden vormen van het "Stenen Koninkrijk", onoverwinnelijk! Dan.2.

Deut.33:8. Christus is de MAN uit en van Israël, de vrouw, de Hogepriester naar de orde van Melchizedek, die de UT op Zijn hart draagt. Israël als volk is Zijn aardse vrouw. De Gemeente uit Israël is Zijn hemelse Bruid.

De Vader hoort Hem altijd en Hij leeft om voor Zijn volk te bidden. Wij kunnen op Zijn leiding aan. Hij is onze UT. Hij zal ons niet begeven, Hij zal Zijn erve niet verlaten! Zodat wij met vrijmoedigheid mogen zeggen dat Hij onze Helper is!

Vraagt naar Jahweh en Zijne sterkte, naar Hem die al uw/ons heil bewerkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk! Ps.105.

De huidige technologen proberen met zeer grote radiotelescopen (sommigen hebben een doorsnede van 300 meter!) signalen uit de ruimte op te vangen. Wat knap, òf, wat dwaas, want met de UT, een heel klein object kon Israël met Elohim communiceren. Door Zijn Geest wil Hij ons leiden, met ons communiceren en in alle waarheid leiden.

De hogepriester moest de UT op zijn hart dragen. Het hart is de plaats van de hoogste energieconcentratie in het menselijk lichaam. Daarover zullen wij het DV nog eens hebben.

PF VDM 3-4-2000