

## 1 Wat is religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom

### Wat is religie?

Dat lijkt een heel simpele vraag. Toch is die vraag niet zo simpel als het lijkt. Religie heeft met godsdienst te maken, dat wil zeggen, het dienen van God (Elohim).

Volgens Van Dale's woordenboek heeft religie de betekenis van,

1. Godsdienst, geloofsleer, 2. Godsvrucht.

En religieus betekent: 1. Betrekking hebbend op de godsdienst,

2. Godvruchtig, godsdienstig, aan de godsdienst gewijd, 3. Consciëntieus, nauwgezet.

Dan komt direct de volgende vraag, wie is er in werkelijkheid godsdienstig, godvruchtig, consciëntieus en nauwgezet?

Wat zegt de Schrift ervan?

*Johannes 9:31 En wij weten, dat God de zondaars niet hoort; maar zo iemand godvruchtig is, en Zijn wil doet, dien hoort Hij.*

*Handelingen 22:12 En een zekere Ananias, een godvruchtig man naar de wet, goede getuigenis hebbende van al de Joden, die daar woonden,*

*Lucas 2:25 ¶ En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem.*

*Job 1:1 ¶ Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job; en dezelve man was oprecht, en vroom, en godvrezende, en wijkende van het kwaad.*

*Hebreeën 12:28 Daarom, alzo wij een onbeweeglijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door dewelke wij welbehaaglijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.*

Uit bovenstaande blijkt dat Godvruchtig, Godvrezend, Godsdienstig en Hem dienende, degene is die Zijn wil doet, Hem vreest, rechtvaardig is, de vertroosting Israëls verwacht en de heilige Geest heeft, van het kwaad wijkt, etc. Dat zijn zaken die onmiskenbaar zijn, niet zijn tegen te spreken.

De Gemeente is op Pinksteren voorzien van de heilige Geest, als lichaam van Christus. De Gemeente als orgaan en opzet is slechts voor de ware gelovigen, ter gemeenschap en gezamenlijke deelname. Zij hebben allen even dierbaar geloof ontvangen, *2 Petrus 1:1 ¶ Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus;*

## 2 Wat is religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom

Het opmerkelijke hierin is, dat in de aardse bedeling er nog allerlei onbekeerde lieden kunnen insluipen in de Gemeente, die niet met het ware geloof zijn begiftigd, die niet waarlijk godvrezend zijn. Als voorbeeld Simon de tovenaars, die "gelovig" was geworden en zich had laten dopen, maar niet inwendig vernieuwd was en probeerde de gaven van de heilige Geest te kopen voor geld, zie Hand.8.

Doordat deze en dergelijke onvernieuwde lieden de Gemeente binnenslopen en er een volwaardige plaats innamen, ontstond er superstitie (bijgeloof). Vroeg of laat komen dezulken dikwijls wel openbaar, maar zij kunnen ook hun leven lang onopgemerkt blijven, in ieder geval als het geestelijk onderscheidingsvermogen der ware gelovigen niet zo heel erg scherp meer is.

En wanneer de gemeentesamenkomsten - door gebrek aan waar geestelijk leven - overheerst gaan worden door deze in feite ongelovige lieden, die het ware geloof missen, maar wel menen iets te hebben wat erop lijkt, is het bijgeloof overheersend geworden. Immers, zij die het ware geloof missen, kennen God in Christus niet, zijn blind, verstaan in werkelijkheid niet waarover de ware gelovigen spreken. Zij leven bij voorstellingen, niet bij de werkelijkheid.

Een schoolmeester kan een schitterend verhaal vertellen over Amerika, hoewel hij er nooit is geweest. Maar als de schoolmeester zélf eens in Amerika gaat kijken hoe alles daar is, kijkt hij daar toch met geheel andere ogen tegenaan. Een voorstelling van iets, zit altijd bezijden de realiteit.

*Zie 1Cor.2:12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;*

*13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.*

*14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.*

De metafysische werkelijkheid, de bovennatuurlijke realiteit kan met het verduisterde verstand en het gesloten oog niet worden verstaan of gezien. Er is vernieuwing nodig, een nieuw hart, een geopend oog en een verlicht verstand, zie *Efeze 1:18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;*

Deze bovennatuurlijke werkelijkheid wordt voor de wijzen en verstandigen verborgen gehouden, maar aan de kinderen geopend, zie Luk.10:21

### 3 Wat is religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom

Men kan best de gehele Bijbel uit z'n hoofd kennen. Men kan best zeer veel godsdienstige ervaringen, uitredingen, overtuigingen, vertroosting, etc., menen te bezitten en daarover vrijmoedig spreken. Men kan menen dat deze ervaringen bewijzen en vruchten zijn van het nieuwe leven. Echter, zij missen de ware grond. Deze mensen zijn nooit wezenlijk afgebroken van al het hunne en in Christus als nieuw schepsel opgericht, doordat Hij Zich aan hen openbaarde in de belofte van het Evangelie. Alleen dán voelt men zich vernieuwd, gereinigd en ontdaan van de zonden. Alleen dán ontvangt men het getuigenis des Geestes, waardoor onze geest getuigt met Zijn Geest dat wij kinderen Gods zijn, *Romeinen 8:16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. Hebreëen 10:15 En de Heilige Geest getuigt het ons ook;*

Er is een wezenlijk en hemelsbreed onderscheid tussen een waar oprecht gelovige en een nabijkomend gelovige. Helaas, de kennis van zaken hieromtrent is nagenoeg verdwenen, zodat alles wat maar enigszins de naam “geloof” draagt, aangezien wordt voor waar geloof. Het ware geloof ontvangt van Bóven haar vulling of inhoud. Het is een “geleid worden door de Geest”, *Romeinen 8:14 Want zo velen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Galaten 5:18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.*

Al het andere “geloof” zoekt vulling in zichzelf en geeft zélf inhoud eraan, in de vorm van gods-dienst, belijdenissen, etc. Daaruit is de kerkvorm ontstaan, waarbij men eventueel zelfs belijdenis van zijn geloof kan doen in de vorm van “belijdenis van de waarheid zoals deze alhier wordt geleerd”. Dat is een zeer ruim begrip.

Kerk is alzo orgaan, heilsorgaan, dus organisatie, dat wil zeggen monopolisering van macht. De kerkelijke leiders hebben de macht in handen. Zij menen over diplomatieke onschendbaarheid te beschikken. Vandaar hun bewering dat er buiten de kerk geen zaligheid is. Dit, terwijl de Heiland leerde dat niemand over een ander enige macht mocht uitoefenen: *Mattheus 23:8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders.*

Zij die het ware geloof missen zijn niet aan zichzelf en de zonde gestorven en kennen Christus niet als hún persoonlijk eigendom. Zij kunnen niet door het ware geloof leven, om de eenvoudige reden dat hun dit ontbreekt. Zij leven op iets dat erop lijkt, maar kunnen niet leven zónder er iets bij te zien om er zich aan vast te klampen.

De ware gelovigen echter kunnen wél leven zonder iets te zien, zie *Jesaja 50:10 ¶ Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den Naam des HEEREN, en steune op zijn God.*

### 4 Wat is religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom

De nabijkomende “gelovigen” hebben graag enig zichtbaar en tastbaar houvast, zie eveneens *Jes.50, vers 11 Ziet, gij allen, die een vuur aansteekt, die u met spranken omgordt wandelt in de vlam van uw vuur, en in de spranken, die gij ontstoken hebt. Dat geschiedt u van Mijn hand, in smart zult gijlieden liggen.*

Alle andere “gelovigen” buiten degenen die het wáre geloof ontvangen hebben als een hemelse gave, *Ef.2:8, zijn zichzelf gebleven met al hun ervaringen, ook al zijn niet al deze ervaringen van henzelf. Zij zijn nooit gestorven aan de wet, Gal.2:19. Er kunnen ervaringen zijn die men van de heilige Geest ontvangt, maar die niets te maken hebben met onze persoonlijke deelname in het heil. Saul ontving ook de Geest en profeteerde, maar bleef dezelfde mens. Zijn staat werd er niet door veranderd. In Hebr.6 staat het meest waarschuwend en schrikwekkend beschreven, nl. vers 4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn,*

- 5 *En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomstige eeuw,*
- 6 *En afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zich zelve den Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken.*
- 7 *Want de aarde, die den regen, menigmaal op haar komende, indrinkt, en bekwaam kruid voortbrengt voor degenen, door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God;*
- 8 *Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijc, en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding.*

De mens, en dat geldt zeer zeker voor de natuurlijke en niet de in-Christus-vernieuwde mens, ziet aan wat voor ogen is, terwijl het Elohim om het hart gaat, *1 Samuel 16:7 Doch de HEERE zeide tot Samuel: Zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur, want Ik heb hem verworpen; want het is niet gelijk de mens ziet; want de mens ziet aan, wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.*

*2 Corinthe 10:7 ¶ Ziet gij aan wat voor ogen is? Indien iemand bij zich zelve betrouwt, dat hij van Christus is, die denke dit wederom uit zich zelve, dat gelijkerwijs hij van Christus is, alzo ook wij van Christus zijn.*

Zij die nog onvernieuwd zijn willen alles zelf nog regelen, organiseren en zich aan vormen vastklemmen. Zij kúnnen de heilige Geest niet laten werken, want zij zien en kennen Hem niet, *Johannes 14:17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.*

Dus gaan zij organiseren, zelf aan het werk. Dikwijls vertonen deze lieden een zeer grote ijver, lopen vooraan en zijn progressief, vooruitstrevend, omdat zij het

## 5 Wat is religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom

zélf moeten doen, zij menen zichzelf te moeten waarmaken. Zie Jehu, 2Kon.10:16.

En dan verrijzen er kerken met een geestelijke stand en geloofsbelijdenissen. Zij geloven niet in bijbelse zin, dat is met een vast en zeker vertrouwen, Hebr.11:1, zoals verwoordt in Zondag 1 en 7 van de H.C. Nee, hun “geloof” zoekt het in mysteries. Daarmee kunnen zij hun geestelijke armoe verbergen. Uitredingen, Godsbemoeienissen en opmerkelijke voorvallen, daarvan hebben zij hun mond vol. Zij zijn en blijven helaas ongeestelijk, en menen dat godsdienst een gewin is, *1 Timotheus 6:5 Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken.*

Godsdienst is voor hen een winstgevende zaak. Rond hun godsdienst verrijzen dan ook hun marktkramen. In christelijke bladen staan hun advertenties levensgroot uitgestald.

Waar de Geest van het ware geloof niet is, daar is het regel op regel, gebod op gebod, Jes.28:10.

En dat toont ons de geschiedenis, nl. de verwereldlijking van de eerste Gemeenten na Pinksteren. Het is maar heel eventjes “goed” gegaan.

Kijk maar eens naar de foto's van de eerste grote concilies, hoe de “gelovige leidslieden” gekleed waren! Dan ziet men allemaal mannen in de mooiste lange gewaden met hoge mijters op hun hoofden. Deze lieden moesten beslissen over goddelijke zaken, over de dogma's en kerkelijke geloofsbelijdenissen, ja zelfs over de canon van de heilige geschriften, waaruit zij de huidige Bijbel samenstelden, hetwelk zij toeschreven aan de leiding van de heilige Geest.

Nogmaals, wanneer wij de foto's bezien van de concilies, ontgaat ons alle hoop en verwachting dat het hier nog om wáre gelovigen zou gaan, die wérkelijk geleid werden door de heilige Geest. Deze geestelijke leidslieden hadden hun vooraanstaande plaatsen en rangen in de kerk gekocht! En zij betaalden grote bedragen aan steekpenningen om hún ideeën als waarheden te laten gelden.

Zie voorbeeld uit het boek “De Heilige Geest” onder redactie van prof.dr.J.H.Bavinck, etc.

Het betreft Cyrillus, een hartstochtelijke bisschop uit Alexandrië, die een geschil had met Nestorius over de titel van Maria als “moeder Gods”. Op het concilie van Efeze in 431 werd Nestorius veroordeeld. Op een tegen-concilie onder leiding van Johannes van Antiochië werd Cyrillus veroordeeld. De strijd laaide zeer hoog op. Nestorius werd naar Egypte verbannen, waar hij nog 16 jaar leefde. De strijdmethodes zijn een beschamend getuigenis van wat vlees en wereld op kerkelijke vergaderingen aan onverkwikkelijks kunnen presteren. Het optreden van Cyrillus was geraffineerd onbeschaamd. Hij gaf aan de hofdames en hoge

## 6 Wat is religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom

keizerlijke dignitarissen prachtige tapijten en meubelen ter waarde van meer dan f. 500.000,- Dat was een formidabel bedrag in die tijd.

Dioscurus, patriarch van Alexandrië, was een man van een geweldige heerszucht en onverzettelijkheid. Zijn machtswellust was even groot als zijn ruimheid van geweten. Met niets ontziende middelen trachtte hij het conflict uit te buiten voor zijn machtspositie. Hij tiranniseerde het concilie van Efeze op onbeschaamde wijze met zijn gewapende monnikensbenden. Het ging dan ook niet om de waarheidsvraag, maar om de machtsvraag. De waarheid was opgeofferd aan menselijke heerszucht.

De eenheid (?) die er destijds was, was geforceerd en afgedwongen. Grote en mooie kerken werden er gebouwd via de ruggen van vele arme en onwetende kerkgangers. Allerlei slag van mensen werden als kerkelijke leden aangenomen en werden “gelovigen” genoemd. De kinderdoop werd ingevoerd, met als doel het kerkelijk ledental te vergroten. Aan die kinderdoop werden reeksen theorieën verbonden, en dat alles zónder het ware zaligmakende geloof! Op een enkeling na!

Die enkeling werd meestal in de kerk niet geduld vanwege zijn protest. Immers, een waar gelovige, wanneer deze al die poppenkast en eigengemaakte godsdienst ziet, zal protesteren. Vandaar dat de ware gelovigen in de regel buiten de kerk vertoefden in eenzaamheid.

### Leerles

De les uit het voorgaande is, dat zodra godsdienst georganiseerd wordt, het bijgeloof en magie is. Dan wordt de vorm voor het wezen aangezien. Dan krijgen denkbeelden vaste vorm, dan verrijzen er kerken en worden er theologen gekweekt. De organisatie vereist een geestelijke stand om leiding te geven, leden te werven en het instituut draaiende te houden.

Wie wil lezen hoe dat in zijn werk gaat en het voorbeeld in de praktijk werkzaam wil zien, leze het goed gedocumenteerde boek van dr. ir. Frans Nieuwenhuis: “Monseigneurs en Managers; de kerk van Rome en de Shell vergeleken.”

Nieuwenhuis is een oud Shell-man, rooms katholiek, dus iemand die weet waarover hij het heeft.

De vroege christengemeente bevatte al gauw bijna geen ware gelovigen meer, want die werden categorisch opzij gezet en monddood gemaakt, wanneer zij ageerden tegen de gang van zaken. In de eerste eeuwen rezen er vele vragen onder de mensen. Daarop wilde de kerk een antwoord geven, dus waren er theologen nodig. Waar het wáre geloof wordt gemist ontstaan de vragen. Immers,

## 7 Wat is religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom

een waar gelovige gelooft. Een waar gelovige gelooft Elohim op Zijn heilswoord, ook al zou er in dat heilswoord staan dat niet de vis Jona, maar Jona de grote vis opslokte! Maar nee, de kerk wilde op allerlei vragen een antwoord. Zodoende kwamen de concilies bijeen. Daaruit blijkt de geestelijke armoe en het lage peil van waarachtig origineel geestelijk leven. De strijd ontbrandde en de belijdenissen ontstonden. Het ware geloof dat gemeenschap geeft in Christus met Elohim was gaan ontbreken en daarvoor in de plaats kwamen geloofsbelijdenissen die iedereen uit zijn hoofd kon leren. En voor het kerkelijk examen slaagde iedereen! Het “geloof” werd een hoofdzaak, ver buiten het hart. Het ging hier nog slechts om een tijdelijk, kerkelijk, historisch geloof, dat zich beriep op dogma’s en mysteriën.

Deze godsdienst en vorm van “geloven” is volgens de theologen uiteraard tot grote zegen geweest, want de kerken werden al groter en groter. Het kerkinstituut werd erdoor in stand gehouden, en dat was precies het hoofd-belang der geestelijken. En daarbij komt, dat de theologen het dikwijls veel beter weten dan Elohim!

### Eenheid in het geloof

Elke christelijke religie is verschillend van de andere, naar gelang men de Bijbel anders uitlegt en interpreteert. De Bijbel, noch de geloofsbelijdenissen zorgden voor een ware eenheid.

Als voorbeeld het omstreden gedeelte over de overheden, uit Rom.13.

Dus zouden wij niets terug mogen doen wanneer de overheden ons kaal plukken en onrechtvaardig behandelen, want ze zouden door Elohim zijn ingesteld. Wil Elohim dan dat wij door overheden uitgebuit en leeggezogen worden? Wil Elohim de moderne slavendienst?

Dus van eenheid is er geen enkele sprake, niet in geloof, niet in kerken, niet in geloofsbelijdenissen, niet in exegese, niet in liturgie, kortom in geen enkel ding is er sprake van een volslagen eenheid. Dat blijkt een utopie, een luchtkasteel te zijn.

De geschiedenis van het christendom heeft aangetoond, gezien haar vruchten, dat het “geloof” hoogmoed uitwerkt in haar clerus of geestelijke stand, die arrogant en dominerend (dominee) zijn, en in de leden werkt het lijdelijkheid en onverschilligheid. In beiden werkt het bijgeloof, afgoderij en moorddadigheid, zie wat er zich tijdens de Inquisitie heeft afgespeeld!

## 8 Wat is religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom

Wat zegt de Schrift over het ware geloof en wat dat uitwerkt?

Zie wat de Heiland Zelf ervan zegt, hoe een waar christen leeft:

*Lucas 6:36 Weest dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is.*

*Efeze 4:32 Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkterwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.*

*Jakobus 5:11 Ziet, wij houden hen gelukkig, die verdragen; gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een Ontfermer.*

*2 Corinthe 4:13 Dewijl wij nu denzelfden Geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken; zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook;*

*1 Timotheus 6:11 Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid.*

*2 Timotheus 3:10 ¶ Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid.*

*En Rom.5:3,4; 2Cor.1:6; Kol.1:11.*

*Galaten 5:22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.*

*Efeze 4:2 ¶ Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;*

*Kolossensen 3:12 ¶ Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;*

### De ontwikkeling van een religie

De ontwikkeling van een religie is altijd begonnen bij en rondom één persoon. Zo’n persoon heeft geprobeerd een antwoord te vinden op levensvragen via meditatie, terugtrekking in de eenzaamheid, o.a. in bergen of op vlakten, etc. Het antwoord dat de persoon meende ontvangen te hebben, gaf hij door aan anderen, die het op hun beurt weer doorgaven aan anderen. Wanneer het antwoord geloofd werd, kreeg het doorgeven ervan een sneeuwbal-effect.

Autoriteiten verdrukten meestal nieuwe religies, maar deze groeiden altijd tegen de druk in. Dit zelfde fenomeen passen regeringen momenteel ook toe in de drugshandel. Enerzijds bestrijden regeringen de drugshandel en vangen enkele kleine visjes. De grote vissen vangen zij niet, want die zorgen voor grote inkomsten. De internationale drughandel wordt in veel gevallen door overheden gestimuleerd en toegestaan.

De Rooms Katholieke religie is één van de meest georganiseerde religies. In werkelijkheid is de R.K.kerk geen religie, maar een georganiseerde superstitie.

## 9 Wat is religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom

Het christendom bestaat reeds 20 eeuwen en is al die tijd de verdediging geweest van alles wat met superstitie (bijgeloof) te maken had. Men bestrijdt en bestreed de waarheid en wetenschap. De pausen waren de aanvoerders in deze eeuwenlange strijd, beweerde dat zij onfeilbaar waren/zijn. Zoiets is natuurlijk absurd. Maar om deze absurditeit te verbergen, beweren de pausen dat zij plaatsvervangers zijn van Christus, de enige Zoon van God.

Welnu, zo redeneren zij, God is voor de meeste mensen een fictie en geen werkelijkheid, alsook dat Jezus de Zoon van God zou zijn. En deswege is de onfeilbaarheid van de paus een onredelijkheid, die men verbergt achter mysteries.

Toen Galileo ontdekte dat de zon niet rond de aarde draaide, was hij reeds zeer oud. Hij werd op zijn doodsbod naar de paus gedragen, die hem gebod zijn stelling te wijzigen, omdat deze volgens hem tegen de bijbel in ging. De paus stelde dat de bijbel het woord van God was, en dat elk ding dat daar tegenin gaat fout was.

Galileo antwoordde de paus: *“Geen probleem, ik zal mijn standpunt wijzigen. Ik zal in mijn boek exact schrijven wat God heeft geschreven in de Bijbel, nl. dat de zon rond de aarde gaat. Maar één ding moet u duidelijk zijn, dat noch de zon, noch de aarde mijn boek zullen lezen. Wat de realiteit betreft, de aarde zal gedurig rond de zon gaan! Ik heb het bewijs. Iedereen met een wetenschappelijk verstand zal mij dat toegeven. Vroeger of later zult u moeten instemmen, omdat niemand tenslotte de waarheid kan weerstaan”*.

De paus zei daarop: *“Wij kunnen niet toestaan wanneer er ook maar iets is dat tegen de bijbel indruist, want daarmee valt de deugd van de goddelijke onfeilbaarheid. God is onfeilbaar, en wat te denken van Jezus Christus? En wat van de paus? Wanneer God iets verkeerd kon schrijven, wie weet dat? Hij mag ook vele dingen fout geschreven hebben, maar wij kunnen ons dat niet permitteren!”*

Sinds die tijd strijden de pausen om het hardst tegen alle wetenschappers en hun ontdekkingen, als hoofden van de enige religie die zulks doet. Het woord van de pausen is wet. Wanneer de paus zei dat Jeanne d’Arc een heks was, was dat zo en moest zij verbrand worden. En waarom? Alleen omdat deze jonge vrouw véél meer presteerde dan alle roomse geestelijken bij elkaar. Zij vocht voor de vrijheid van het volk. En NB. 300 jaren daarna verklaarde een andere paus haar zalig. Haar naam werd veranderd in Saint Joan of Arc, en haar beenderen liggen nu in een mooie kathedraal opgebaard.

## 10 Wat is religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom

Wie van deze twee pausen was werkelijk onfeilbaar? Wil de échte paus eens opstaan?

De huidige paus is tegen geboortecontrolé. Maar het Vaticaan heeft wél een hoofdbelang in de fabriek die de pil maakt. De paus wil zelfs dat de pil de “katholieke pil” wordt genoemd.

De R.K. religie is puur politiek, hoewel de paus beweert dat zijn geestelijken zich niet met politiek inlaten. Het Vaticaan is een staat met overal in de wereld ambassades.

De gehele christelijke theologie is gebaseerd op stupide ideeën, waarvoor men geen enkele redelijke bewijsgrond kan leveren. Men wil ook geen zelfbewuste leden, maar alleen slapende honden en ja-knikkers.

De R.K. kerk telt ongeveer 700 miljoen leden, die allemaal ogen hebben om te zien, maar blijkbaar niet echt zien wat er aan de hand is.

Paus Paulus de 6e was een homoseksueel. Zijn vriend werd tot zijn secretaris gemaakt. Dit feit is nooit geloofend door het Vaticaan. Deze paus gebod dat alle kardinalen en bisschoppen die tot de Vrijmetselarij behoorden, geregistreerd zouden worden. De gehele roomse curie keerde zich toen tegen hem, om rede dat de meesten van hen vrijmetselaren waren. Toen moest de paus de vrijmetselarij wel tolereren, hoewel hij wellicht de enige humane, intelligente en snuggere paus was uit heel de pausen-geschiedenis.

Deze paus eiste tevens een onderzoek naar de rol van de Bank van het Vaticaan inzake de honderden miljoenen dollars van de drugs maffia die deze bank wit waste. De Vaticaanse bank is de grootste maffia-bank ter wereld. Rome preekt tegen de drugs, maar incasseert er wel de miljoenen inkomsten van.

Het spreekt voor zich dat Rome zó’n paus niet kon gebruiken. Deze paus werd dan ook binnen één maand na zijn “kroning” vergiftigd. Direct nadat hij gestorven was werd hij gebalsemd, dus ontdaan van alle bloed en gevuld met allerlei chemicaliën, zodat autopsie (lijkschouwing) zinloos werd. Nog voordat zijn dood lichaam in de vroege morgen ontdekt was, waren de mensen die hem moesten balsemen al opgetrommeld. Door wie? Door zijn moordenaars!

Wanneer religie georganiseerd wordt, is het politiek. Vandaar dat religie nooit georganiseerd mag zijn. Religie is een individuele zaak, die wel met anderen mag gedeeld worden, maar niet als een gemeenschappelijk bezit. Ware godsverering kan alleen bloeien wanneer deze vrij is van alle kerkelijke vormen en doctrines, dus buiten de legerplaatsen, waar ook onze Heiland geleden heeft, Hebr.13:13.

## 11 *Wat is religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom*

Waarheid is simpelweg waarheid. Daaraan hoeft nog niet eens een kerkelijk etiket of prijskaartje te hangen. Liefde is liefde, zonder enige vorm van dwang en formulering. Wij mensen zijn vrij. Wij vragen ook niet als wij ergens eten of de producenten ervan wel Rooms Katholiek, Protestant of Islamiet waren, hoewel dat in enkele gevallen weleens wenselijk zou zijn in verband met offervlees.

Alle georganiseerde religies beroven de mensen van hun vrijheden en maken hen tot slaven. Men dient dit of dat te geloven en aan te nemen. Buiten de kerk géén zaligheid, zo beweren de kerken en hun leiders.

Al doen de geestelijken nog zo vreemd, de mensen accepteren het blindelings. Iets is geloofwaardig voor de mensen als het absurd klinkt (credo quia absurdum) Wanneer de paus ergens in een vreemd land komt, kust hij de grond. Zelfs in India deed de paus dat. Wilde hij de Hindoe-religie proeven of ruiken? De grond kussen is toch een gebaar dat alleen idioten doen? Maar van de paus slikt iedereen het.

Rome handelt verder nog al heel gemakkelijk in geloofszaken. In concilies werd/wordt vergaderd, waar álles toegeschreven werd/wordt aan de leiding van de heilige Geest.

Uit “Het Concilie” van dr. C.A. Rijk, p.106 het volgende:

“Cyprianus schreef in de 3e eeuw naar paus Cornelius: Wij hebben deze besluiten genomen onder ingeving van de heilige Geest.”

En zo ging dat ook met het samenstellen van de canon van de Bijbel. In alle vroegere concilies stond de Bijbel centraal op een altaar als een soort afgod, en daaromheen waren de concilievaders gegroepeerd. Zij hadden de Bijbel vervaardigd, samengesteld en canoniek verklaard. De joodse familie Piso in Rome had het Nieuwe Testament voor haar rekening genomen. Zij waren aristocraten en slavenhandelaars.

Zie internet <http://www.geocities.com/Athens/8261/>

en <http://www.geocities.com/Athens/Delphi/604/>

en <http://members.tripod.com/~Reuchlin/>

De concilies werden geopend met het lezen van Joh.1:1, rond de geopende Bijbel op het altaar. “In den beginne was het Woord”. Daarbij dachten zij aan hún bijbel.

En dát “woord” was door hén samengesteld. Dat woord was niet de lévende Christus, maar een papieren Jezus, waarmee men kon sollen zoveel als het hun goeddacht. Toen de Apostelen het Woord Gods tot de joden spraken, was er nog geen Bijbel, zie Hand.13:46

Zie plaatjes van concilies:

## 12 *Wat is religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom*

Constantine VI met een Byzantijns in het centrum.

Het concilie van Chalcedon (451). Het “Heilige Boek” staat centraal op een aparte troon. Let op alle mijters, visbek-hoeden.

De “christenen” waren aanvankelijk heel erg vervolgd, vermeden, versmaad en beklad. Zij leefden in de grootst mogelijke levensonzekerheid. Later, in de kerk van Constantijn werd dat alles anders. Daar viel de christenen grote eer en rijkdom ten deel. Dus werd het christelijke geloof door velen gemakkelijker aanvaard dan voorheen. En dat zien wij dan ook in de tijd van Cyprianus. Hij is één van degenen die daarom de christenvervolgingen als een positief iets zag, waarmee de “Heer” zijn “familia” die zo verslapt was, op de proef stelde.

Cyprianus schreef: *“Ieder is er op uit voor zich het zijne te vermeerderen met een volkomen vergeten van hetgeen de gelovigen vroeger in tijden van de apostelen hadden gedaan en altijd behoorden te doen. Met onverzadigbare begeerte legden de christenen het er nu op toe hun vermogen en bezittingen te vergroten. Zelfs bij de priesters was geen toegewijde vroomheid, bij de diakenen geen ongeschonden trouw, geen barmhartigheid in goede werken, in zeden en geen tucht. De mannen deden hun baard weg, de vrouwen maakten zich op, haar ogen, die Gods hand gemaakt had, werden vervalst en heur haren leugenachtig geverfd. Om de harten der eenvoudigen te bedriegen verzon men leugen en bedrog, om de broeders te misleiden huichelde men meegaandheid. Met ongelovigen werden huwelijken gesloten, de ledematen van Christus aan heidenen geprostitueerd. Niet alleen zwoer men lichtvaardig maar ook vals, de voorgangers verachte men in trotse waan, met vergiftigde lippen sprak men kwaad en in hardnekkige haat verwijderde men zich van elkander. Vele bisschoppen, die anderen tot aansporing en voorbeeld behoren te zijn, werden met verachting van de goddelijke Voorzienigheid procurators van aardse koningen, lieten hun katheders en hun gemeenten in de steek om door provincies, waar zij niet thuis hoorden, rond te zwerven achter lucratieve zaken aan, om de markten te bezoeken en, terwijl de broeders in hun kerk te kort kwamen, hun eigen zakken met geld te vullen.”* De lapsis c.6. Zie “Cultuurgeschiedenis van het Christendom” onder redactie van Prof.dr. J. Waterink, Sevenster, Kohnstamm, etc.

De hier beschreven christenen verloochenden hun geloof in tijden van vervolging zeer lichtvaardig, en kwamen als de rust was weergekeerd, even licht bewogen weer naar de kerk terug en gedroegen zich dan alsof er weinig of niets was gebeurd en de kerk zich over hun nieuwe bekering alleen maar diende te verheugen. Cyprianus dacht daar echter heel anders over. Hij stelde hen onder strenge kerkelijke tucht.

Uit een gedeelte van een predikatie van Johannes Chrysostomos (354-407) is een duidelijk beeld te vormen van de toestand van het christendom in zijn dagen, waartegen hij terecht fel protesteerde.

*“Des middags om twaalf uur worden in het theater de gordijnen opengetrokken; de acteurs komen in groepen binnen, vermomd en met maskers voor hun gezichten; zij reciteren een oude fabel en geven al sprekende de gebeurtenissen weer. De een treedt op als filosoof zonder filosoof te zijn; de ander als koning zonder koning te zijn, maar gekostumeerd als koning ter wille van het stuk; deze treedt op als arts zonder zelfs maar een stuk hout te kunnen behandelen, slechts als arts gekleed; gene als slaaf hoewel hij vrij is; weer een ander als professor zonder zijn vak te kennen. Zij schijnen niet wat ze zijn, maar schijnen wat ze niet zijn: arts zonder medische kennis, filosoof alleen maar door de haardos, die het masker siert, soldaat door de militaire uitrusting. Door zijn voorkomen schept het masker een verbeelding, maar het kan de natuur, welke werkelijkheid het verbergt, toch niet doen liegen. Zolang de toeschouwers blijven zitten om zich te vermaken, blijven de maskers ook. Maar als de avond valt, de voorstelling geëindigd is en de toeschouwers vertrokken zijn, worden de maskers afgeworpen. Wie koning was in het theater blijkt bij het weggaan smid te zijn; wie op het toneel vrij was, is buiten het toneel weer slaaf.. Zo is het nu ook met het leven en de dood. De wereld is het theater; de menselijke levensomstandigheden, rijkdom en armoede, koningschap en onderdaan-zijn, enzovoorts, zijn toneelvermommingen. Wanneer deze dag voorbijgegaan zal zijn en die ontzettende nacht komt - die men beter dag zou kunnen noemen, nacht voor de zondaars en dag voor de rechtvaardigen - wanneer de voorstelling ten einde is en de maskers zijn afgeworpen; wanneer men een ieder zal oordelen naar zijn werken, niet naar zijn rijkdom, zijn waardigheid, zijn ereambten en zijn macht, maar met zijn werken: de magistraat en de vorst, man en vrouw; wanneer men ons zal afvragen een deugdzaam leven en deugdzame werken, zonder rekening te houden met iemands deftige waardigheden of wel zijn lage en armoedige staat en de druk der verachting waaronder hij heeft geleefd; wanneer men tot ons zeggen zal: Toon mij uw werken, zo gij een slaaf zijt, edeler dan die van een vrije; zo gij een vrouw zijt, mannelijker dan die van een man - dan zullen, als de maskers gevallen zijn, de wáre rijke en de wáre arme in het volle licht staan”.* (Preek over Lazarus, VI)

Het einde van de kerken-kultuur is in zicht. Het is een aflopende zaak. Rome verwacht in 2020 dat er nog maar 1% opkomst zal zijn.

De Protestantse kerken beroemen zich erop dat God nog met hen is, daar de kerk ondanks alles nog bestaat. Welke kerk? De Rooms Katholieke kerk bestaat

## 15 *Wat is religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom*

immers al bijna 2000 jaar en heeft het oudste getuigenis. Dat is echter geen garantie dat ze uit Elohim is! In werkelijkheid is de georganiseerde religie niets anders dan georganiseerd bandietendom. Daarvoor zijn voldoende overtuigende bewijzen aan te voeren. Niet alleen uit de geschiedenis van de Rooms Katholieke kerk, met name de Inquisitie, maar ook verschillende feiten uit de Reformatorische kerken, als daar zijn de verbranding van Servet door Calvijn (zo bont maakte zelfs Rome het niet, door eigen geloofsgenoten op de brandstapel te brengen en over te leveren aan de Inquisitie), en verder de Dordtse Synode, hoe de Gereformeerde vaders met hun geloofsbroeders zijn omgegaan, waar geen goed woord over valt te zeggen, en ter afsluiting van de Synode aan de buitenlandse gasten een groot galadiner gaven, waar luchtig geklede vrouwen achter gordijnen zongen en grimassen vertoonden. En daarna hoe verschillende predikanten zijn afgezet op manieren die verre van christelijk zijn.

Ook dit bewijst dat het ware geloof geheel verschillend is van alle andere geloven. Zie hoe de afgezette Ned.Hervormde ds. J.P. Paauwe tot in hoge ouderdom geheel alleen heeft gestaan als predikant en een gezegende bediening heeft gehad. Het ware geloof kan geheel alleen staan en de gehele wereld overwinnen.

*1 Johannes 5:4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. 5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?*

De eigengemaakte godsdienst is eigenwillig, zie *Kolossensen 2:23 Dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees.*

De ware godsdienst is redelijk, zie *Romeinen 12:1 ¶ Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst*

U kunt het verschil gemakkelijk opmerken tussen voornoemde twee soorten godsdienst. De eigenwillige godsdienst begint altijd met de “heiligmaking”, zonder eerst van staat verandert te zijn, dus zonder rechtvaardiging. De ware godsdienst ontstaat door de totale afbraak van al het onze heen, door het sterven aan zichzelf door de Wet, en het opgericht worden in Christus, om door het ware geloof te leven een Gode welbehaaglijk leven van heiliging.

De eigenwillige godsdienst is in feite bandietendom, diefstal en eerroof van Elohim en Christus, het leven in de schijn, dus komedie van de ergste soort, waarbij men zichzelf en anderen bedriegt. En dat nu is de algemene trend vandaag de dag in alle kerken, helaas ook in de bevindelijk gereformeerde kerken en gemeenten. Daar wordt algemeen de orde des heils omgedraaid en een geloof

## 16 *Wat is religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom*

geleerd dat geen zekerheid hoeft te bevatten als kern. De predikanten voeren dan ook een toneelspel op, door te doen als of zij en de leden “bekommerden, hongerenden en dorstenden” zijn, die reeds in heiligmaking zouden leven, maar nog vóór de zaak staan en Christus nog niet bewust kennen. Zij geven voor iets te zijn wat zij niet zijn. Alleen de mens die in Christus vernieuwd en overgegaan is, is een nieuw schepsel. Het is eigenlijk onnodig en absurd hierbij te vermelden dat zulks natuurlijk bewust geschiedt. Dan alleen is het oude voorbijgegaan en is alles nieuw geworden, 2Cor.5:17. Dan hoeven wij zelf niet onze vrede te bewerken, want Hij is onze vrede, Ef.2:14.

Dan weten wij dat Elohim niet meer nodig heeft door ons gediend te worden, en dat Hij niet meer in “Godshuizen” woont, *Hand.17:24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 25 En wordt ook van mensenheden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft;*

Bronvermelding:

A. Zischka, Wetenschap vernietigt monopolies; C. Pallenberg, De financiën van het Vaticaan; Dr. C.J. de Vogel, Ecclesia Catholica; Drs. W.L. Helmig, De katholieke kerk in de loop der eeuwen  
Dr. C.A. Rijk, Het Concilie; P. Bamm, Een geloof verovert de wereld; R. Henseling, Omstreden wereldbeeld; Dr. T. Dowley, handboek geschiedenis Christendom; Dr. H. Kraemer, Godsdiensten M.v.d.Plas, Dagboek van het concilie; Dr. W.H.v.d.Pol, karakteristiek van het reformatorisch christendom; J.Bernhard, De drievoudige kroon; Dr. C.Berkouwer, Vaticaans concilie en nieuwe theologie; Fulop/Miller, Macht en geheim der Jezuieten; Seppelt/Loffler, Pápstgeschichte  
C.H. Staal, De kleren van de kardinaal; L. Kaufman, Paus Johannes Paulus II  
P. De Rosa, Stadhouders van Christus; Dr J.N. Sevenster, Rome en de vrije bijbel  
Dr. H.v.d.Linden, Rome en de una sancta; Leon de Poncins, Judaisme and the Vaticaan  
Rondgang door de R.K. kerk; Kardinaal de Jong, handboek kerkgeschiedenis, 4 delen.  
Prof.M. Müller, oorsprong van de godsdienst  
Dr. G. Lukken, Rituelen in overvloed. K. Deschner, Andermaal kraaide de haan.  
De kogel door de kerk, uitgave “De Ooievaar”.  
Prof.dr.C.Graafland, Kinderen van één moeder.



## 17 *Wat is religie? Kerkelijk Georganiseerd Bandietendom*

Dr. J.A. Wylie, De geschiedenis van het Protestantisme. P.J. Kloppers, De zegepraal van het kruis. R. Husen, Geschiedenis der hervorming. W. Andringa, Gekeurd en gelouterd. Basilius Steidle, De Kerkvaders. Dr. R. Boon, Offer, priesterschap en Reformatie. Dr. D. Franses, De Apostolische kerkvaders. V.N. Olsen, Pausdom en godsdienstvrijheid. Prof. dr. A.J. Bronkhorst, Het concilie en de oecumene. J. Duynstee, Dominees tot priester gewijd. Dr. H.M. van Nes, Drie eeuwen strijd. Drs. J. De Jongh, Verhalen over radicalen. Dr. W.J. Aalders, Mystiek, en Theocratie of ideologie. Dr. W.J. de Haan, Moderne zielkunde en het Evangelie. H. te Merwe, De wereldweg der kerk. Dr. K.H. Miskotte, Kennis en bevinding. Dr. P.J. Roscam Abbing, Komen als geroepen. H. Boschma, Eenvoudig Christendom. Dr. G. Brillenburg Würth, Het Evangelie. A. van Duinkerken, Verscheurde Christenheid. P.A. de Rover, De kerk in opmars.