

Godsdienst als ideologie wekt waanzin

Zodra mensen van zichzelf gaan denken dat ze een gelovige zijn geworden, zónder dat zij werkelijk geheel en al aan zichzelf zijn gestorven en Christus zich aan hen heeft geopenbaard en zij in Hem totaal vernieuwd zijn geworden, zijn zij over een zekere drempel heen gestapt, waarbij tegelijkertijd de waanzin heeft toegeslagen.

Luther doorzag en erkende dit fenomeen. Hij adviseerde, de mensen vooral hun godsdienst af te nemen, hen te leren niet meer godsdienstig te zijn. Juist godsdienstige “gelovigen” zijn dikwijls de grootste fanaten, zeloten en ijveraars der Wet. Daarvoor moeten wij heel erg oppassen, daar zij blindelings tewerk gaan en in het wilde weg hun losse flodders afschieten, belust op sensatie en eigenroem.

Dan komt het grootste gevaar soms ergens vandaan waar men het niet van zou verwachten. Uit eigen kring, van wat je beste vrienden schijnen te zijn en van je vertrouwelijke raadgevers, of je huisgenoten en familie. Zie hoe David verraden werd door zijn hoogste raadgever en vertrouwensman Achitofel, én door zijn eigen zoon Absalom. En hoe onze Heiland verraden werd door Judas. Dat zijn diepingrijpende zaken.

Wat moet je ermee aan? Eenmaal verraden te zijn, of dat men diverse pogingen daartoe heeft ondernomen. Later komt men er soms op terug, maar niet van harte, niet met oprecht en diepgaand berouw. Dan is er een vertrouwensbreuk ontstaan die nooit meer volkomen kan geheeld worden. De persoon die eenmaal in staat was om zijn beste vriend, broeder, vader of moeder, broer of zus opzettelijk te bedriegen, om de tuin te leiden, te verraden, is en blijft niet langer een geschikt vertrouwenspersoon, ook niet na verzoening. Men kan nooit meer op gelijke voet als tevoren ermee omgaan. Wie dat wel doet is naïef en stoot zijn neus gegarandeerd voor een tweede keer. Men kan het vertrouwen wel weer gedeeltelijk herwinnen, maar nooit meer geheel terug verwerven. Daarom is het zo belangrijk dat wij nooit het vertrouwen werkelijk schenden, misbruiken en daarin anderen beschamen.

Jakob heeft Ezau nooit meer vertrouwd en wilde ook niet dat Ezau zijn lijfwacht en beschermheer werd. Gen.33:12vv.

Wij mensen hebben behoefte aan vertrouwen, maar er zijn maar weinig mensen die ons vertrouwen waard zijn en blijven. Abraham had Eliëzar als vertrouwensman. Daar kon hij volkomen van op aan. Abraham liet hem zelfs een vrouw voor zijn zoon kiezen. En zie hoe de knecht dat in overleg

met Jahweh deed en hoe hij Rebekka ontmoette. Dat zijn toch de mooie kanten van het leven.

Zie hoe David volkomen van Husai op aan kon, en van zijn vertrouwensman Jonathan, de zoon van Saul. David en Jonathan hadden elkaar lief, en die liefde was wonderlijker dan van de vrouwen, 2Sam.1:26. Zij zwoeren elkaar trouw, en beminden elkaar van hart tot hart.

1 Samuel 18:1 ¶ Het geschiedde nu, als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David; en Jonathan beminde hem als zijn ziel.

Het is altijd akelig en vermoeiend met personen om te gaan die ons diep hebben gekwetst en ons vertrouwen hebben ingedeukt. Een oppervlakkig contact is dan kennelijk nog de enige weg. Daarbij altijd oppassen wat je zegt. Hoewel ze altijd met je woorden op de loop kunnen gaan, en zeker ook met je woorden aan de haal gaan, omdat ze die verdraaien en of je bedoelingen anders uitleggen. Zelfs de discipelen begrepen dikwijls de Heiland niet en legden Zijn woorden nog zo aardsgesind uit. Dus zelfs met mensen waarvan men mag verwachten dat ze geestelijk zijn, of althans geestelijke dingen zouden kunnen verstaan, is het soms nog oppassen geblazen, daar zij soms geestelijke dingen nog te aards opvatten en ons daarmee zouden gaan verdenken en beschuldigen, ten onrechte.

Moeten wij voortaan onze mond maar houden en ten alle tijde slechts over koeien en kalveren praten, en of over het mooie en slechte weer? Nee, maar we dienen wel voorzichtigheid te betrachten.

We dienen ons altijd van te voren af te vragen of de gesprekspartner of persoon die wij tegenover ons hebben ons wel kan verstaan. Zijn wij geestelijk en oprecht en is hij of zij dat eveneens. Daar de ongeestelijke mens niet verstaat de dingen van de Geest, 1Cor.2:14.Rom.8:5.

Als toetssteen voor ons staan er een aantal kenmerken in de Schrift van het onderscheid tussen een nog vleselijk mens en een geestelijk mens, zie

1 Corinthe 3:3 Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens?

1 Corinthe 3:4 Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk? (partijzucht)

1 Johannes 2:16 Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.

Gal.5:19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, 20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, 21 Nijd, moord,

dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 23 Tegen de zodanigen is de wet niet. 24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. 25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. 26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

1 Corinthe 6:9 *Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beërven?*

1 Corinthe 6:10 *Dwaalt niet; noch hoereers, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.*

1 Corinthe 15:50 *Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijheid beërft de onverderfelijheid niet.*

Ps.15:1 *Een psalm van David. HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid?*

2 *Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt;*

3 *Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;*

4 *In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die den HEERE vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;*

5 *Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.*

1Tim.1:9 *En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers,*

10 *Den hoereers, dien, die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is;*

Dit zijn voor ons enige bakens en herkenningstekens op onze levensweg. Mensen kunnen wel een schoon gelaat en een mooi verhaal opdichten. Het gaat om de feiten, om de uitgangen van het hart, of wij oprecht zijn of niet, of wij personen uit één stuk zijn, of dat wij gespleten persoonlijkheden zijn..

De wijze raad en hetgeen ons te doen staat, lezen wij in:

1 Petrus 3:9 *Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven.*

Veinzen is toneelspelen, zich bewust anders voordoen dan men werkelijk is. De geveinsde bidt, geeft aalmoezen, vast, om bij anderen de schijn te wekken dat hij godvruchtig zou zijn. Vitten is hun kenmerk, op alle slakken zout leggen, een ander gaarne zwart maken om er zelf witter door te lijken. Zelfkwelling, eigenroem, kastijding, uitsloven, is kenmerkend voor geveinsden, 1Joh.3:19-21.

Trouw is in het Grieks pistos, hetzelfde woord voor geloof. Dat hangt samen.

Luk.18:9-14 de Farizeeën “vermeten” dat ze rechtvaardig waren, volgens de Luther-bijbel. Vermeten betekent, foutief afmeten, zich verrekenen, door onjuiste maatstaven aan te leggen. Dat gebeurt helaas maar al te vaak.

Zij waren godsdienstig geworden, dikwijls gewoon vanwege opvoeding. Dan is godsdienst een ideologie waarvoor men zal vechten.

De gedaante van godzaligheid

Pas er voor op! Waarvoor? Voor hen die een “gedaante” van godzaligheid hebben, maar de kracht derzelve verloochenen. Zie 2 Timotheus 3:5 *Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.*

Wie zijn dat? Dat kunt u zijn die dit leest, of het kunnen uw vrienden zijn, die zeggen “gelovigen” te zijn, “kinderen Gods” te zijn, maar waar godsdienst slechts een masker is dat zij dragen, gelijk een wolf in schaapskleren. Het kunnen uw geloofsbroeders zijn, welke u in vertrouwen neemt, die u helpt en in alles ter wille bent, maar die intussen loeren op uw doen en laten als een hongerige beer. Het kunnen zij zijn die u vertellen dat zij in overtuigingen van zonden hebben gelopen, hoe zij in Christus het leven zouden gevonden hebben en hoe zij nu voor Hem godzilig willen leven. Maar die niet schromen u te verraden zodra u het niet meer van hen “overneemt”, zodra u hen iets in de weg staat. Dus die de kracht van de godzaligheid verloochenen. De kracht der godzaligheid bestaat daarin dat wij leven zoals Ps.15 zegt, en zoals 1Cor.13 ons toont. 2 Petrus 1:6 *En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. En zie 1Tim.3:16, 4:8, 6:5. De minste te kunnen zijn.*

Wanneer het echter waarheid in uw binnenste is, mag u wel gedurig bidden: “O Elohim, verlos ons van dezulken die een schoon gelaat tonen, maar van binnen vol roof zijn. Verlos ons van “broeders en zusters” die er hun hand niet voor omdraaien ons te verraden en op arglistige wijze te bedriegen. Die ons misbruiken en letten op onze woorden om ons daarop te vangen, ja zelfs niet schromen onze woorden te verdraaien, dit tegen ons gebruiken wanneer het in hun kraam te pas komt, om ons wereldwijd te schande maken. Bewaar ons voor hen die geen enkel respect en liefde voor hun naaste en geloofsbroeders/zusters kunnen opbrengen, maar waarbij alles draait om hun eigen zielige ik. Die na ontmaskerd te zijn, die na gewezen te zijn op hun fouten, géén enkel excuus willen maken, geen schuld willen belijden, maar doorgaan met het zoeken naar argumenten om hun vermeend gelijk te halen. Ja, verlos ons van al dit soort Amalekieten en vrome Farizeeërs, die zelf anoniem willen blijven en anderen voor hun karretje spannen om ons te raken in het verborgene.

Verlos Gij ons van zulke boze geesten en laat Uw goede Geest ons geleiden en bewaren, getrouw en oprecht doen zijn, rechtvaardig en U vrezende, temidden van een krom en verdraaid geslacht. Leer ons evenwel vreugde te scheppen in velerlei verzoeken wanneer deze onze weg kruisen, zoals in Jak.1:2 staat, en Matth.5:12

Jak.1:2 ¶ Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeken valt;

3 Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. 4 Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk.

Matth.5:11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. 12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn. 13 ¶ Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen vertreden te worden. 14 Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. Amen.”

Verzoeking heeft toch iets afschrikwekkends in zich en daarom wapenen wij mensen ons toch daartegen? Ja, verzoeking heeft iets dreigends. Men kan verraden worden, plotseling overvallen worden, etc. Wij zoeken dan ook normaliter het onheil niet op, maar mijden het gevaar.

Wat vreemd dat Jakobus en Mattheus spreken over “vreugde en blijdschap” bij zulke ingrijpende dreigingen en afschrikwekkende omstandigheden wanneer deze ons ten deel vallen. Wanneer wij als gelovigen in benarde

posities komen, dus lijden, dienen wij ons te verheugen i.p.v. bedroefd eronder te zijn! Men zou de moed laten zakken, daar in het lijden zelf immers niets triomfantelijks ligt? Er is toch pas stof tot vreugde als de verzoeking(en) overwonnen zijn?

Maar nee, er wordt door de Schrift geleerd dat in elk kruis, in elke verzoeking, zowel een engel als een duivel aanwezig is. Dus rust op ons de taak in elk kruis de duivel op te sporen en hem te verslaan, opdat de engel ons Zijn vrede moge geven! Er is pas overwinning na strijd, en strijd ontstaat door verzoeken. Juist als er velerlei verzoeken zijn in uiteenlopende vormen, zodat wij omver gelopen zouden worden, eronder platgedrukt dreigen te worden, als de situatie voor ons uitzichtloos wordt, dan, ja dan is het juiste moment aangebroken dat de ware gelovigen volgens de Schrift zich dienen te verblijden! Dat lijkt tegenstrijdig.

Maar, het ware geloof is een genade die beproefd wordt. De jonge vogels moeten eens uit hun nest gewipt worden door hun ouders, opdat zij hun vleugels leren uitslaan. Daartoe is de beproeving, of de vogels “luchtwaardig” zijn, of de gelovigen resistent zijn tegen de boze en diens listen, tegen het kwaad van binnen en van buiten, tegen valse broeders. Tegen valse propaganda, tegen laster en leugens, tegen dreiging en geweld.

Vroomheid kan o zo goddeloos zijn, wanneer men er zichzelf mee dient en niet Elohim. De vrome joden verwierpen Christus! Men kan geheel in het zwart gekleed gaan en een gedaante van godzaligheid vertonen. Het is veelal om er profijt van te trekken, om van de mensen gezien en geprezen te worden. Men kan de allerbeste boeken en waarheid voorstaan. Men kan de reformatoren, Th. van der Groe en ds. Pauwe hoog in het vaandel dragen, maar intussen uit de werken der wet een eigen rechtvaardigheid zoeken op te bouwen. Men mist de Geest van Christus, de Geest der zachtmoedigheid, *Mattheus 11:29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.*

1 Petrus 4:14 Indien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid, en de Geest van God rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt.

De “vrome” huichelaars weten het, zij voelen dat zij missen wat de ware gelovigen bezitten, en daarom zijn zij vreselijk jaloers op hen. Zij zullen niet nalaten de ware gelovigen met hun leugens te benadelen, in een kwaad daglicht te plaats, opdat zij er zelf voordeel van zouden mogen trekken.

Zij schromen niet de oprechten via leugenachtige propaganda aan de schandpaal vast te binden. Ook Hitler en Goebbels maakten gebruik van propaganda.

Door valse voorlichting wordt haat, verachting, verdachtmaking en afgunst gezaaid en gekweekt. Dit soort technieken worden alom wereldwijd toegepast door geestelijken, politici, mensen van de pers en reclame, om meningen te beïnvloeden, maar ook “geloofsbroeders” volgen dit kwade voorbeeld!

Wij leven in het informatietijdperk en worden dagelijks overladen met negatieve en positieve propaganda. Door de overvloed lijdt het logische denken, zodat de negatieve propaganda haar verwoestende werk kan doen.

Propaganda is een Latijns woord dat gebruikt werd door paus Gregorius XV in 1622 om er een groep geestelijken mee aan te duiden die anderen moesten winnen voor het geloof, de “Congregatio de Propaganda”, als of het een geloofsovertuiging zou betreffen, tot verbreiding van het R.K.-geloof.

Het is duidelijk dat men door bepaalde tendentieuze berichtgeving een gunstig of ongunstig klimaat kan scheppen, waarbij er niet meer over feiten, maar over bijzaken wordt nagedacht, over karakterfouten en dergelijke. Daarmee wil men dan een stigma drukken op een persoon of een etiket plakken op een groep, waartoe men zelf ooit behoorde. Dit heeft soms ellendige gevolgen, want daarmee pleegt men karaktermoord. Daarmee kan men een ander economisch vernietigen, reputaties schenden. Daardoor kan men anderen razend maken, zodat zij zich zouden te buiten gaan. Voorwaar, de onderdrukking zou een wijze dol maken, Pr.7:7.

De propagandisten spelen op gevoelens in, via valse berichtgeving, via valse beschuldigingen, ook al kunnen zij het niet waar maken. Zij zijn onedel, gewetenloos, afgunstig, insinuerend. Hun sluwe propaganda kan het gezonde denken verlammen en een zuiver oordeel vertroebelen.

Volksdemagogen maken misbruik van nationalistische gevoelens, trots en eer. Het gaat hen niet om waarheid en welzijn.

Hoe kan men zich daartegen wapenen?

Door selectief te zijn, Spr.14:15. Door te letten of men uit de werken, dan wel uit het geloof leeft: Of men schuld kan belijden, of men oprecht van hart is. Of men nauwgezet leeft en toch niet wettisch, eigengereid.

Door alles te toetsen alvorens iets aan te nemen. Door goed te onderscheiden en te letten of men doorgaans met vleiende woorden en een teveel aan complimenten ons tracht te paaien. Daarachter zit meestal het

venijn, Rom.16:18, Kol.2:4. Zoek naar de motieven, en weeg de waarde af van bepaalde berichtgeving. Toets alles aan de Bijbel door en in de Geest van Christus.

Veinzen

Veinzen hangt samen met het woordje “beantwoorden”, dus iets uitspreken. Een hypocriet is iemand die iets uitspreekt maar er niets van meent en gelooft, dus een voordracht houdt, zonder er zelf achter te staan.

Men doet voorkomen dat men iemand bemint, maar in werkelijkheid haat men de persoon.

Verdraaiingen van woorden hangt met veinzen samen. Men moet de waarheid afbreuk doen door er een iets andere kleur aan te geven.

Zie wat Spr.4:21 daarvan zegt: *20 ¶ Mijn zoon! merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen.*

21 Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten.

22 Want zij zijn het leven dengenem, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees.

23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.

24 Doe de verkeerdheid des monds van u weg, en doe de verdraaidheid der lippen verre van u.

25 Laat uw ogen rechttuit zien, en uw oogleden zich recht voor u heen houden.

26 Weeg den gang uws voets, en laat al uw wegen wel gevestigd zijn.

27 Wijk niet ter rechter hand of ter linkerhand, wend uw voet af van het kwade.

Jakobus wijst naar de tong als bron van onbedrieglijk kwaad. Veinzen en verdraaien maakt mensen volkomen onbetrouwbaar. Het is een wereld van ongerechtigheid. Kwaadspreken, liegen, uitvluchten maken, schelden, klagen, vloeken, lasteren, dreigen, ontkennen, verraden, het heeft alles met elkaar verband, om de schuld van zichzelf af te schuiven op anderen. Men klaagt om vermeend onrecht. Men gaat de ander in een verdacht daglicht plaatsen. Waar op de wereld is nog een huis te vinden waarin déze wereld van ongerechtigheid niet woont en wordt bedreven? Deze zonden zijn zo algemeen goed geworden, tot een tweede natuur.

Feiten verdraaien, iets anders inkleuren, een kleine wending ergens aan geven, en, op die wijze is de waarheid onherkenbaar gemaakt, misvormt.

Dat dit valse streken zijn zal iedereen beamen. Het is gewiektheid om zich vrij te pleiten. Of het is slechte slimheid om iets te verkopen aan anderen,

door het mooier te maken dan het is, en of door af te dingen op iets, door het slechter te maken.

Het zijn geen brute leugens die wij mensen algemeen plegen, maar het zijn de subtiele leugens. En de geniepige zonde van woord-verdraaiing springt nog niet zo vlug in het oog, vandaar dat dit kwaad algemeen in zwang is. Het wordt dagelijks toegepast in de reclamewereld, in de kerken, in de politiek, ja overal!

Wij mensen menen dat wij niet zonder deze verdraaiingen van de waarheid kunnen. Dan menen wij niets te zullen verkopen, geen klanten meer over te zullen houden, etc. Wij houden onszelf voor de gek.

Eigenbelang staat voorop in het plegen van deze leugens. Het begon reeds in het paradijs, waar Nachash de zaken in een ander daglicht aan Eva voorstelde dan ze in werkelijkheid waren.

Door de klemtoon op iets anders te leggen, krijgt men een heel andere voorstelling van zaken. Dat brengt de anderen in verwarring, zodat ze niet weten waaraan zij zich hebben te houden.

Het is immers met alles zo gelegen dat men maar net een zaak kan beoordelen hoe men er tegen aan kijkt. Voordrachten die men geeft lijken meestal heel veel op de werkelijkheid, maar stemmen er toch niet geheel mee overeen. Predikers kunnen een vloed van woorden over hun hoorders laten gaan, zonder dat zij iets wezenlijks van betekenis zeggen. Zonder dat de vraag wordt beantwoordt geven politici en anderen een langgerekt "antwoord". Met kleine leugens kan men zichzelf schoonwassen en in stand houden.

Echter, wat voor zin heeft het liegen en verdraaien van woorden en feiten in werkelijkheid? Men benadeelt er anderen door en men bevlekt zichzelf. Men bezwaart het geweten. Dus hebben zulke praktijken geen blijvend succes. De waarheid laat geen verdraaiingen toe, de kosmos staat niet achter zulk een vorm van bedrog. De waarheid zal altijd overwinnen. De waarheid is ingedeeld, één.

Velen hebben er echter hun leefwijze van het liegen gemaakt, zodat zij geen vijf woorden kunnen spreken zonder er twee van te liegen.

Daaraan mag een christen zich niet schuldig maken. Hij moet oprecht zijn en als een licht schijnen in de duistere wereld. De christen mag zijn karakter niet verderven, mag geen vloek over zich halen, mag het licht des Geestes niet uitdoven, mag die kanker der leugenachtige onoprechtheid niet in zich laten voortwoekeren.

Stukje van O. Sedgwick uit het RD van 19 mei 2000 en van Jozef Alleine 23-5-2000:

Voorbeelden uit de geschiedenis

Voorbeelden van verraad, veinzen, godsdienstwaan, twist en afgunst, etc. zijn er te over. Daarvan zijn boeken vol te schrijven.

Een enkel voorbeeld:

In de tijd na het Concilie van Nicaea 325, toen de Arianen aanvankelijk een nederlaag hadden geleden, bedachten de volgelingen van Arius de meest gekste beschuldigingen met het doel om Athanasius veroordeeld te krijgen. Volgelingen van een godsdienstleraar begrijpen maar zelden hun leraar en gaan met enkele stellingen aan de loop en doen in hun blinde ijver de vreemdste dingen. De Arianen beschuldigde Athanasius ervan dat hij de Egyptische bisschop Arsenius zou hebben vermoord en diens handen eraf zou hebben gehakt, om daarmee magische praktijken te plegen. Toen de zaak onderzocht werd bleek dat er niets van waar was. Arsenius leefde nog en was in het gelukkige bezit van zijn beide handen.

Toen de Arianen zagen dat zij verslagen waren bedachten zij een andere list. Zij stuurden sommige van hun bitterste en gewiekste collega's naar Alexandrië in Egypte waar Athanasius bisschop was om te zoeken naar mogelijke beschuldigingen. Vanuit Egypte werd Constantinopel, de stad waar keizer Constantijn woonde, voorzien van graan, dat per schip werd vervoerd. Op de een of andere wijze hebben de Arianen kans gezien een schip met graan tegen te houden, en zonden toen heel vlug een brief naar Constantijn dat Athanasius niet langer voor graan wilde zorgen. Constantijn geloofde deze leugen en liet Athanasius naar Duitsland, in Trevers verbannen.

Maar ook bij onze Heiland kunnen wij zien hoe in Judas de waanzin toesloeg (toen de “duivel” in hem voer). Hij verraadde zijn eigen Meester. En toen kwamen de valse beschuldigingen los. Men had Hem horen zeggen dat Hij de tempel in drie dagen zou afbreken en weder opbouwen. Dát was schending van het heiligdom.

Uit Col.3 is en volgende les en vermaning ons gegeven:

- 1 ¶ Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
- 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
- 3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
- 4 Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
- 5 ¶ Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst.
- 6 Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;
- 7 In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet.
- 8 ¶ Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond.
- 9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,
- 10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;
- 11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.
- 12 ¶ Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
- 13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkterwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.
- 14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.
- 15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.
- 16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.
- 17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.

Dat wij ons wachten voor de schijn en wettische heiligmaking en elkaar niet verketteren om het minste en geringste vermeend ongelijk, zie Col.2:

- 16 ¶ *Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;*
- 17 *Welke zijn een schaduw der toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.*
- 18 *Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses;*
- 19 *En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijken wasdom.*
- 20 *Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast?*
- 21 *Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan.*
- 22 *Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen;*
- 23 *Dewelke wel hebben een schijn rede van wijsheid in eigenwilligen gods dienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, doch zijn **niet in enige waarde,** maar tot verzadiging van het vlees.*

Raadgeving

Probeer een situatie altijd te beheersen, te overzien en via humor te benaderen. Humor is één van de schoonste en nuttigste dingen in ons leven. Wij kunnen met humor een tegenpartij soms fiks de waarheid laten voelen, zodat erger kan worden voorkomen.

Humor laat ons dikwijls de tegenstellingen zien via een zonnige en lachwekkende zijde, hoewel de zaak waar het om gaat wellicht in-en-in triest kan zijn, en er een pijnlijke kant aanzit. Het is daarom de kunst om humor ook voor je eigen situatie te gebruiken, wanneer je zelf het slachtoffer van laster en kwaad bent, n.l. door afstand te nemen van je instincten en gevoelens om alsdan te laten zien dat je het hele gebeuren rondom jouw persoon beheerst en onder controle hebt, zelfs je eigen gevoelens.

Ook in de Bijbel en evangeliën, in de gelijkenissen komen wij een zekere humor tegen, zonder sarcasme en leedvermaak. Zie het boekje van ds. Okke Jager “De Humor van de Bijbel”.

Het is gezonde humor dat positief en helend werkt, opdat mogelijk de ogen der anderen opengaan, zodat zij het erge en de waan van hun eigen denkbeelden en praktijken zouden inzien.

Een leervol artikel van prof.dr.J.H. Bavinck uit “Stille tijd in vrije tijd” p.73, over de tyran die “ik” heet:

Magie en toverij

Magie en toverij heeft ten doel om voordeel van anderen te verkrijgen via bedrog. Magie en toverij heeft vele vormen. Toverij is afgodendienst. Afgoden vragen altijd om offers, en daarmee uit. De ware Elohim van Israël vraagt daartegenover gehoorzaamheid en volkomen toewijding.

Afgodendienst en magie gaan hand in hand en vinden goed voedsel in een religieuze bodem. Betovering en waan weet zich op listige en veelal ondoorzichtige wijze te vermengen met waarachtig geestelijk leven. Door betovering vervagen de scherpe lijnen en raakt men het rechte spoor bijster. Dan maken wij een god naar óns beeld en naar ónze gelijkenis.

Hoe zal een mens zijn waan en afgodendienst ooit kwijtraken? Dat kan alleen door te sterven, door een afstervingsproces. Mozes moest zelfs 40 jaar in de woestijn de kudde weiden om van zijn waan enigszins verlost te worden. Israël moest 40 jaar de woestijn in om een lesje te leren, maar had haar les na 40 jaar nóg niet geleerd. Alleen door het ware geloof sterft men aan zichzelf en leert men geheel en alleen op de Heiland steunen. Alles wat met godsdienst buiten de ware Christus-kennis te maken heeft is toverij, geestelijke hoerij, overspel. Vandaar dat afgodendienst altijd onrein maakt. Het gebed van de Farizeeër was afgodendienst, roken aan zijn eigen ik, eer aan zichzelf. Zijn aanbedding tot Elohim was bidden om zichzelf te aanbidden. Dat berust op magie. Alsdan is de god die aanbeden wordt het eingen ik. Wanneer dominees zichzelf als gezalfde knechten beginnen op te werpen, worden ze voorwerp van aanbedding. Zij zien zich als magische tussenpersonen tussen Elohim en de mensen, verheven. Daardoor worden de mensen betoverd en volgen de voorganger alsof ze “God” volgen. Het domineren neemt alzo steeds grotere vormen aan, zodat ze menen onschendbaar te zijn en dat hun positie hen onaantastbaar maakt. De rituelen die ze uitvoeren in de naam van God, berusten op magie en toverij, zoals de kinderbesprenkeling, etc. Ook offeren om er zelf beter van te worden is magie, om er de zegen van Boven door af te dwingen. Succes maakt veelal blind, vandaar dat succes géén maatstaf is in het Evangelie!

Illusie

Elk mens heeft illusies, Het woord illusie komt van licht, verlichting. Illusie is betoverend, een schijnwereld, die niet wezenlijk bestaat. Onze zintuigen

vangen indrukken op, die omgezet worden in impulsen naar ons bewustzijn. Ons bewustzijn selecteert de impulsen, en daaruit bouwt de mens zijn verwachtingen op. Het blijkt helaas maar al te dikwijls dat de menselijke verwachtingen teleur worden gesteld. De mens aanvaardt bepaalde zaken als waarheid. Vergezeld van illusies rond de menselijke waarheid bestrijden mensen elkaar op het allerfelst. Werkelijkheid is voor de mens datgene wat in zijn eigenbelang telt. Heel deze “werkelijkheid” verdwijnt echter bij b.v. ernstige ziekte of dood. Er bestaat ook een onsterfelijke werkelijkheid, de waarheid van Elohim, waarop de satan en dood geen grip hebben. De grens tussen illusie en werkelijkheid is voor de gewone mens onzienlijk. Hij kan de Goddelijke waarheid niet zien en kennen tot zijn zaligheid. De geestelijke dingen zijn hem dwaasheid.

Wij dienen onze illusies los te laten, daar ze ons misleiden. Ze voldoen nooit aan de realiteit. Ons verstand is verduisterd, ons hart is gesloten. De mens zoekt wel naar vernieuwing, naar nieuwe wegen, om los te komen van zijn waan en illusies. Helaas, de mens is erg honkvast, zal alles geven voor zijn leven. De mens zal het nieuwe willen aanvaarden, met behoud van het oude. En dat gaat niet. Nieuwe wijn moet in nieuwe lederen zakken. De mens wil wel uit de kringloop van zijn gedachten en illusies, maar blijft rondcirkelen in de tredmolen van zijn dagelijkse bestaan. De waan is de gevangenis waarin hij is geacclimatiseerd. Hij voelt er zich redelijk veilig, hoel bedreigd en onzeker. De mens krijgt in zijn leven roepstemmen genoeg om van richting te veranderen, om uit zichzelf te treden, om vernieuwd te worden, om verlicht te worden met de bovennatuurlijke onvergankelijke werkelijkheid. Er is bij sommige mensen wel bewustwording. Echter, bij de meesten is de kracht tot zelfhandhaving groter dan de wil tot werkelijke bevrijding. Vernieuwing eist totale zelfovergave. Om zover te komen zal de mens zijn eigen schijn en totale bedrog moeten inzien, om los te komen en zich over te geven aan de Waarheid, aan Yashua ha Messiah.