

**De drie grote R's: Reinheid, Regelmaat en Rust**

De Schepper heeft ons in Zijn schepping reinheid, regelmaat en rust gegeven. Onder de reinheid dienen wij de heiligheid te verstaan, de gehoorzaamheid naar Zijn wil en wetten

Onder regelmaat dienen wij te verstaan de orde en de cycli, zoals Hij die gaf in de schepping, door de rotatie en afwisseling.

Onder rust dienen wij te verstaan de vrede of harmonie in al het geschapene. En vooral in ons mensen de innerlijke rust, door de band des vredes in de heilige Geest.

Vanwege de disharmonie (dat is de zonde) heerst er alom onreinheid en onheiligheid, wanorde en chaos, onrust en onvrede.

De mens is door de zonde zijn koers kwijt geraakt, en is niet meer afgestemd op zijn Schepper, maar op de “vader der leugens”.

Elohim is in Zijn opzoekende trouw begonnen met de wederoprichting van Zijn Rijk met het volk Israël. Hij gaf het volk aanschouwelijk onderwijs tijdens de woestijnreis, waar het volk als in quarantaine leefde, gescheiden van de heidense volkeren en hun natuurgodsdiensten. Elohim nam Zijn volk en onderwees hen, hoewel Israël een zeer slechte leerling bleek en bleef. In de dienst van de Tabernakel, het heiligdom, gaf Elohim aanschouwelijk onderwijs hoe het volk diende te leven, met name vooral in het seksuele of voortplantingsleven. Elohim's Rijk heeft onderdanen nodig, en wel reinen, heiligen, rechtvaardigen, evenwichtigen, geordenden, die met Hem in gemeenschap leven en op Hem zijn gericht in heel hun doen en laten.

De woestijnreis was zomaar geen pretje. Het volk moest onderwezen worden in de weg der waarheid, der reinheid, der geordendheid en der vrede.

Daartoe ontving het de Wet als verbond, de sabbat als rustdag, het hemels manna als symbool van het Brood dat uit de hemel zou neerdalen, dat is Christus, daar de mens niet bij brood en water alleen dient te leven, maar bij alle woord dat door Elohim's mond uitgaat.

Er moest héél wat afgeleerd, én er moest heel wat aangeleerd worden. De oudere generatie bleek echter niet in staat het Goddelijk onderwijs te kunnen volgen en daarin te volharden. De jongere generatie stond open en was ontvankelijk. Ook datzelfde zien wij vandaag de dag. De ouderen blijken te conservatief en teveel behoudend aan de traditie. Een jongere generatie in wording zal wellicht met de kroon gaan prijken welke voor de oudere generatie voor het grijpen lag. Welnu, wij zullen gaan zien waarin de reinheid, regelmaat en rust al bestaat en hoe dat uitgebeeld werd aan het volk Israël via de Tabernakel.

**Schepping van man en vrouw**

Wij mensen begrijpen nog maar zo slecht ons eigen bestaan op aarde. Alles is zo gewoon. Wij worden geboren, groeien op, krijgen verkering, gaan trouwen, krijgen kinderen als het goed gaat, voeden hen op, en ook die gaan weer trouwen. En tenslotte sterven wij en worden begraven. Zo gaat dat. Het lijkt een soort kringloop, iets onafwendbaars, en iets waaraan wij weinig of niets kunnen veranderen. Ook al vinden velen het leven en het huwelijk saai en platgetreden, wij kunnen niet zonder, anders overleven wij niet.

Wanneer wij de betekenis van iets niet weten, en niet weten hoe iets functioneert, kan dat al een reden zijn waarom er saaiheid of automatisme zou kunnen intreden. Het is altijd van groot belang dat wij zoveel als mogelijk is van dingen hun oorsprong, doel, nut en werking aan de weet komen. Dat is op zichzelf niet verkeerd, mits wij er niet de verkeerde kant mee op gaan. En gezien de vele ontsporingen op het gebied van de seksualiteit, de voortplanting van het leven, de vele huwelijken die stuk lopen en de ellende en nasleep wat dat allemaal met zich meebrengt voor partners, kinderen, gezinnen en families, zal het nuttig zijn dat wij daar eens bij stil staan in deze studie. Over hetgeen wij zullen behandelen wordt bijna nooit gesproken noch geschreven. En waarom niet?

Trouwen -wanneer het uit ware liefde en innige verbondenheid gedaan wordt- behoort tot de mooiste kanten van het leven. Toch is gebleken dat het huwelijksbootje heel kwetsbaar is en het vakmanschap vereist om behouden aan wal terug te keren, om het huwelijk goed, rein en eerbaar te houden door de jaren heen. Velen blijken achteraf te trouwen in een roes van eerste kalverenliefde. Wanneer zij daaruit ontnuchteren en de werkelijkheid tot hen gaat doordringen, gaat het dikwijls botsen in hun onderlinge verhoudingen. En wát moet en mag men dan doen? Geeft de Bijbel daarover informatie? Lees dat eens in:

*Mal.2:16 Want de HEERE, de God Israëls, zegt, dat Hij het verlaten haat, alhoewel hij den wrevel bedekt met Zijn kleed, zegt de HEERE der heirscharen; daarom wacht u met uw geest, dat gij niet trouwelooslijk handelt.*

*Deut.24:1 ¶ Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, en in haar hand geven, en ze laten gaan uit zijn huis.*

*2 Zo zij dan, uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal heengaan en een anderen man ter vrouwe worden,*

*3 En deze laatste man haar gehaat, en haar een scheidbrief geschreven, en in haar hand gegeven, en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan; of als deze laatste man, die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft, zal gestorven zijn;*

*4 Zo zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet mogen wedernemen, dat zij hem ter vrouwe zij, nadat zij is verontreinigd geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEEREN; alzo zult gij het land niet doen zondigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve geeft.*

*Jes.50:1 ¶ Alzo zegt de HEERE: Waar is de scheidbrief van ulieder moeder, waarmede Ik haar weggezonden heb? Of wie is er van Mijn schuldeisers, aan wien Ik u verkocht heb? Ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden.*

Om aan de weet te komen wat trouwen in feite is, dienen wij te weten wat wij als mensen zijn, hoe wij zijn gemaakt en met wel doel. Zie Gen.1:26.

Eerst is de man geschapen en uit de man is de vrouw gebouwd. Gen.2:24... zij zullen tot één vlees zijn, zie ook Matth.19:5-6 (Joh.17:22)

Het is kennelijk de bedoeling van de Schepper dat er via het huwelijk een vleeselijke eenwording zal plaatsvinden. Om die vleeselijke eenheid te benadrukken heeft de Schepper géén twee aparte mensen los van elkaar geschapen en deze daarna samengevoegd. Nee, Hij schiep de man en maakte uit het lichaam van de man een vrouw als zijn hulpe. De vrouw is uit de man gemaakt en is geen aparte schepping uit de aarde, (adamah).

De man in dezen is de **zaaddrager, de zaadlijn**, Mal.2:15.

*15 Heeft Hij niet maar een gemaakt, hoewel Hij des geestes overig had? En waarom maar dien enen? Hij zocht een zaad Gods. Daarom, wacht u met uw geest, en dat niemand trouwelooslijk handele tegen de huisvrouw zijner jeugd.*

*16 Want de HEERE, de God Israëls, zegt, dat Hij het verlaten haat, alhoewel hij den wrevel bedekt met Zijn kleed, zegt de HEERE der heirscharen; daarom wacht u met uw geest, dat gij niet trouwelooslijk handelt.*

De man is geschapen met testikels die telkens vers zaad aanmaken. De vrouw daartegenover heeft een eierstok met enkele tienduizenden eicellen. Deze worden dus niet nieuw aangemaakt zoals bij de man, maar zijn beperkt, waardoor de meno-pauze aanbreekt na verloop van tijd. Zo lezen wij ook van Sara dat de “moeder in haar verstorven was”. Rom.4:19.

De man is de **zaad-gever**. De vrouw is de **zaad-ontvangster**. De testikels bevinden zich in een aanhangsel (serotum), om het zaad koel te bewaren, daar het zaad bij te hoge temperaturen snel zou bederven. Strakke kleding is voor de man ook niet goed, dat koelt niet voldoende.

De vrouw is uit de man, met als doel dat de vrouw zich weer vast aan haar man zou klemmen om met hem tot één vlees zijn. Eenwording van vlees sluit onlosmakelijk de eenwording van bloed in (de ziel is in het bloed, Deut.12:23). Vlees en bloed zijn niet van elkaar los te denken. Dus geeft het huwelijk niet alleen een vleeselijke band, maar tevens een bloedband.

Tegelijk dient er eenwording van geest te zijn en te groeien. Geest is de verstandhouding en communicatie onderling.

Verder is er nog een verschil in de schepping van de man en de wording van de vrouw. De man heeft van Elohim regelrecht de adem des levens

ingebazen gekregen, de intellectuele zuurstof. De vrouw daarentegen heeft het leven ontvangen op de wijze waarop momenteel nog de kinderen worden geboren, door het wonder van het zelfstandig gaan ademen. De man is een regelrechte of directe schepping van Elohim uit de adama (klei der aarde). De vrouw is een indirecte schepping, gebouwd uit de man (de adam). De man is een heel bijzondere schepping, want hij is de zaadgever, die het bloed doorgeeft, de bloedlijn of heilige zaadlijn in stand houdt. De Adam is geschapen naar of in het beeld van de Elohim.

De vrouw is een even bijzondere “schepping”, de zaadontvangster, die de zaadlijn tijdelijk in zich draagt en geboren doet worden, nieuwe gestalte geeft. Als Schepper heeft Jahweh háár verkoren om Zijn heilige zaadlijn voort te brengen vanuit haar lichaam. De man is de gever van het zaad en heeft ervoor te zorgen dat de vrouw alleen maar zijn zaad ontvangt, opdat het leven en de zaadlijn zich rein en heilig kan voortplanten. Met andere woorden, de vrouw is de “fabriek” van Jahweh, waarin Zijn heilige zaadlijn wordt gefabriceerd. Daartoe heeft Hij man en vrouw op unieke wijze geschapen en gebouwd, voorzien met heel unieke eigenschappen.

De vrouw is eveneens op buitengewone wijze gebouwd en toegerust om draagster te zijn voor zulk een Goddelijk hoogwaardig doel. Jahweh heeft de vrouw een baarmoeder gegeven, waarin zij het zaad van de man kan ontvangen, kan doen samensmelten en dragen, waar, na een draagtijd van 9 maanden, de vrucht kan uitgaan door geboorte.

**Reinheid:** Om te voorkomen dat de “fabriek” van Jahweh bevuild of bezoedeld zou worden, bracht Hij een speciale beveiliging aan in de toegangspoort, nl. een extra “deur”. Niemand kan dus naar binnen komen en de “fabriek” bevuild zolang als die extra “deur” toegesloten blijft. Alléén wanneer Jahweh een man en vrouw samenvoegt in het huwelijk, geeft Hij aan de man de sleutel en toestemming om de extra beveiliging te verbreken en de “fabriek” te ontsluiten. Dan pas geeft Jahweh Zijn goedkeuring aan het in werking zetten van het voortplanting procédé. Tegelijk neemt de man de heilige plicht op zich er nauw op te letten dat er nooit een andere of vreemde man door de “deur” zich in de “fabriek” zal begeven. Daartoe heeft de Schepper aan de man een deugd gegeven ter toerusting, n.l. de jaloersheid en grimmigheid, zie ...Spr.6:34

Ook zal de man wanneer hij dochters heeft, ervoor hebben te waken dat de “deuren” bij hen absoluut gesloten blijven zolang zij ongehuwd zijn!

In het apocriefe boek Jezus Sirach hfst.42:11vv en in Deut.22:13-30 kunnen wij lezen hoe zwaar aan de reinheid/maagdom wordt getild, en terecht.

*Deut.22:13 ¶ Wanneer een man een vrouw zal genomen hebben, en tot haar ingegaan zijnde, alsdan haar zal haten,*

*14 En haar oorzaak van naspraak zal opleggen, en een kwaden naam over haar uitbrengen, en zeggen: Deze vrouw heb ik genomen, en ben tot haar genaderd, maar heb den maagdom aan haar niet gevonden;*

*15 Dan zullen de vader van deze jonge dochter en haar moeder nemen, en tot de oudsten der stad aan de poort uitbrengen, den maagdom dezer jonge vrouw.*

*16 En de vader van de jonge dochter zal tot de oudsten zeggen: Ik heb mijn dochter aan dezen man gegeven tot een vrouw; maar hij heeft haar gehaat;*

*17 En ziet, hij heeft oorzaak van opspraak gegeven, zeggende: Ik heb den maagdom aan uw dochter niet gevonden; dit nu is de maagdom mijner dochter. En zij zullen het kleed voor het aangezicht van de oudsten der stad uitbreiden.*

*18 Dan zullen de oudsten derzelver stad dien man nemen, en kastijden hem;*

*19 En zij zullen hem een boete opleggen van honderd zilverlingen, en ze geven aan den vader van de jonge dochter, omdat hij een kwaden naam heeft uitgebracht over een jonge dochter van Israel; voorts zal zij hem ter vrouwe zijn, hij zal haar niet mogen laten gaan al zijn dagen.*

*20 Maar indien ditzelve woord waarachtig is, dat de maagdom aan de jonge dochter niet gevonden is;*

*21 Zo zullen zij deze jonge dochter uitbrengen tot de deur van haars vaders huis, en de lieden harer stad zullen haar met stenen stenigen, dat zij sterve, omdat zij een dwaasheid in Israel gedaan heeft, hoererende in haars vaders huis; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.*

*22 Wanneer een man gevonden zal worden, liggende bij eens mans getrouwde vrouw, zo zullen zij ook beiden sterven, de man, die bij de vrouw gelegen heeft, en de vrouw; zo zult gij het boze uit Israel wegdoen.*

*23 Wanneer er een jonge dochter zal zijn, die een maagd is, ondertrouwd aan een man, en een man haar in de stad zal gevonden, en bij haar gelegen hebben;*

*24 Zo zult gij ze beiden uitbrengen tot de poort derzelver stad, en gij zult hen met stenen stenigen, dat zij sterven; de jonge dochter, ter oorzake, dat zij niet geroepen heeft in de stad, en den man, ter oorzake dat hij zijns*

*naasten vrouw vernederd heeft; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.*

*25 En indien een man een ondertrouwde jonge dochter in het veld gevonden, en de man haar verkracht en bij haar gelegen zal hebben, zo zal de man, die bij haar gelegen heeft, alleen sterven;*

*26 Maar de jonge dochter zult gij niets doen; de jonge dochter heeft geen zonde des doods; want gelijk of een man tegen zijn naaste opstond, en sloeg hem dood aan het leven, alzo is deze zaak.*

*27 Want hij heeft haar in het veld gevonden; de ondertrouwde jonge dochter riep, en er was niemand, die haar verlostte.*

*28 Wanneer een man een jonge dochter zal gevonden hebben, die een maagd is, dewelke niet ondertrouwd is, en haar zal gegrepen en bij haar gelegen hebben, en zij gevonden zullen zijn;*

*29 Zo zal de man, die bij haar gelegen heeft, den vader van de jonge dochter vijftig zilverlingen geven, en zij zal hem ter vrouwe zijn, omdat hij haar vernederd heeft; hij zal ze niet mogen laten gaan al zijn dagen.*

*30 Een man zal zijns vaders vrouw niet nemen, en hij zal zijns vaders slippe niet ontdekken.*

*Jezus Sirach 42: 11 Een dochter is haar vader een heimelijk waken, en zijn zorg voor haar beneemt de slaap.*

*12 En in haar jeugd vreest hij dat zij misschien niet veroude, en is zij getrouwd, dat zij misschien niet gehaat worde.*

*13 Is zij maagd, dat zij niet misschien ontreinigd, en in haars vaders huis zwanger worde, en hebbende een man, dat zij niet misschien overtrede, en getrouwd zijnde, niet misschien onvruchtbaar zij.*

*14 Houd scherpe wacht over een wrevelige dochter, dat zij niet misschien make dat uw vijanden over u vrolijk zijn, dat men in de stad van u spreke en het volk u naroepe, en zij u beschame in de menigte van lieden.*

*15 Zie niet op de schoonheid van enig mens, en zit niet in het midden der vrouwen.*

*16 Want van de klederen komt de mot voort, en van de vrouw de boosheid der vrouw.*

*17 De boosheid van een man is beter dan een goeddadige vrouw, namelijk een vrouw die beschaamd maakt tot versmaadheid.*

Wanneer echter de vrouw van haar eerste man af is en na een zekere periode tot de staat van haar maagdelijkheid is teruggekeerd, zal er geen sprake zijn van de zonde van vermenging wanneer zij een andere man

trouwt. In het geval van een weduwe kan de periode om tot maagdelijkheid terug te keren korter zijn, dan bij een gehuwde vrouw. Bij een gehuwde vrouw is de geest van de levende man nog langer aanwezig, dan bij een weduwe. Hos.3:3, Openb.21:27, Jer.3:1, 2Kron.23:19.

Verbastering en vermenging is ten alle tijde verboden. David handelde in strijd met het gebod, door Michal terug te nemen, die besmet was door een andere man, 2Sam.3:14. Jahweh maakte haar daarna onvruchtbaar. En ook zondigde David zeer inzake Batseba en Uria. Vandaar ook dat Elohim het kindje wegnam dat Batseba hem baarde. Dat was immers een mengproduct, 2Sam.11:3, 12:9:20. Ook Salomo in al zijn wijsheid was een overtreder van het huwelijksgebod, 1Kon.11, met zijn vele vreemde vrouwen. In Spr.6:29 veroordeelt hij zichzelf.

### **Vreemde vrouwen**

Wanneer een Israëlitische man erachter kwam een vreemde vrouw te hebben, mocht hij haar wegzenden. Jahweh heeft gemengde huwelijken verboden, Ezra 10:3,11, Neh.13:3.

Anderzijds werden er wel sommige vreemde vrouwen gespaard tijdens oorlogen, en ook werden weleens vrouwen geroofd, als maagden. Dat waren dan vrouwen die toch wel tot het vrouwenzaad behoorden. En daarbij komt dat de bloedlijn niet via de vrouw loopt, maar via de man, zodat de vrouw alleen maar draagster is. Wanneer een Israëliet tevreden was met zijn “vreemde” vrouw, mocht zij bij hem blijven.

Een echtbreker zal er voor hebben te zorgen dat zijn wederhelft opnieuw zal kunnen trouwen. Waar overspel plaats heeft, is de ander vrij. Bij jonge vrouwen die nog kinderen kunnen voortbrengen, geldt het volgende: Zij is één vlees met haar man en zal na scheiding goede kinderen kunnen voortbrengen, indien zij daarna terstond met een andere man trouwt, met in achtneming van een periode om tot maagdelijkheid terug te keren. Hier geldt niet het zwager-huwelijk (leviraat), maar het gewone huwelijk, waarin mensen voor Jahweh zuivere kinderen willen voortbrengen.

Hos.3:1-3 geeft het voorbeeld .....1 ¶ *En de HEERE zeide tot mij: Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet; gelijk de HEERE de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden, en beminnen de flessen der druiven.*

*2 En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een halven homer gerst.*

3 En ik zeide tot haar: Gij zult vele dagen na mij blijven zitten (gij zult niet hoereren, noch een anderen man geworden), en ik ook na u.

4 Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim.

5 Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.

Deze vrouw had haar man verloren en daarna een verhouding met een andere man gehad. De vrouw, indien ze weer wil trouwen en rein zaad voortbrengen, zal gedurende een periode zich dienen te onthouden van geslachtsgemeenschap. Het lichaam van de vrouw moet de gelegenheid krijgen om zich te herstellen tot de staat van maagdelijkheid. Hoewel, wanneer een maagdenvlies eenmaal gebroken is, dat onherstelbaar is. Maar wel kan zij haar lichaam herstellen, dat zij weer als een maagd is. Een vrouw kan onder bepaalde omstandigheden haar maagdelijkheid hebben verloren, met of zonder eigen schuld, en kan na bezinning, berouw en onthouding zichzelf herstellen om daarna weer geschikt te zijn een rein nageslacht voort te brengen. Zij dient daartoe niet meer één te wezen met haar vorige man of vriend, maar zal zich gedurende geruime tijd dienen te onthouden. Hoe lang deze periode ongeveer dient te zijn valt af te leiden uit Gen.38:11-14, wanneer een vrouw de klederen van haar weduwschap mocht afleggen. Zo ook Ruth, die met Boaz mocht trouwen, na een tijd van weduwschap.

In het boek Judith is sprake van drie jaren en vier maanden, dus ongeveer 40 maanden, Judith 8:4, 10:3.

Volgens enkele geleerden zijn blanke vrouwen die met zwarten gemeenschap hebben gehad voor altijd ongeschikt om in de heilige zaadlijn reine kinderen voort te brengen, zie dr. A. Flint en prof. Romanos, in "Textbook of human physiology".

Een blanke vrouw die geslachtsgemeenschap met een zwarte heeft gehad, behoort volgens deze geleerden in wezen niet meer tot het blanke ras. De invloed van de zwarte op de blanke is van blijvende aard, vanwege de geheel andere samenstelling van bloed en sperma en hun chemische reacties in de blanke vrouw. Ook dr. Spencer en dr. W.J. Youmans bevestigen dit.

Mannen hebben er goed op toe te zien of hun toekomstige vrouw geen seksuele gemeenschap heeft gehad met een zwarte. Ook hebben ouders er op toe te zien en erop te letten dat hun kinderen niet met zwarten geslachtsgemeenschap hebben, opdat hun kleinkinderen straks geen sporen vertonen van neger-karaktertrekken.

Volgens Deut.23:17 mag er ook geen hoer en homoseksueel zijn in Israël.  
17 Er zal geen hoer zijn onder de dochteren van Israël; en er zal geen schandjongen zijn onder de zonen van Israël.

18 Gij zult geen hoerenloon noch hondenprijs in het huis des HEEREN, uws Gods, brengen, tot enige gelofte; want ook die beiden zijn den HEERE, uw God, een gruwel.

Zie p.187 de Z-Afrikaanse Apartheid Bijbel, bij Luk.22:46, waar staat dat ook de homoseksuelen die er nog waren uit de dagen van zijn vader Asa, uit het land uitgeroeid werden.

In Ps.128:3 wordt de vrouw een vruchtbare wijnstok genoemd. Dan geldt voor haar wat in Deut.22:9 staat, dat de wijngaard niet met twee soorten zaad bezaaid mag worden! Dus apartheid is geboden!

Hoereren : zich vermengen met een ander ras, Judas vers 11.

Overspel : binnen eigen ras verkeerd gaan.

### **Ontbinding**

Wat is in feite overspel?

Wat is een huwelijk en wanneer wordt dat gesloten?

Een huwelijk is, wanneer een jonge of man met een meisje (maagd) of vrouw tot overeenstemming komen om tot seksuele handelingen over te gaan, en het meisje daarbij wordt ontmaagd. Oudtijds had men daartoe de ouderlijke toestemming nodig. En dat behoort nu ook nog zo te zijn!

Het huwelijk is een samenspel (game = spel) tussen twee mensen, die van dezelfde soort dienen te zijn om vermenging te voorkomen. Wanneer er een vreemde man of vrouw van hetzelfde ras tussen beiden komt, en één van de partners gaat met die vreemde seksuele handelingen aan, dan is dat overspel (buitenechtelijk samenspel).

Wat betreft de "verkering". Het was zo dat in het Midden-Oosten de vrouw (uiteraard een maagd) werd uitgehuwelijkt. Een verkeringstijd bestond er niet. De ouders beslisten. De positieve zijde daarvan is, dat het de jonge mensen niet in de grote verleiding brengt om samen gemeenschap te hebben

vóór het huwelijk. Immers, de maagdom heeft zijn grote waarde en betekenis, met het oog op het rein en heilig houden van de heilige GODDELIJKE zaadlijn. Er stond een grote straf op het ontbreken van de maagdom bij een vrouw. Wij verstaan waarschijnlijk nog niet geheel waarom de Schepper Zijn voorzorg om Zijn zaadlijn heilig te houden in de mens zelf inbouwde, in de vorm van een maagdenvlies. Het moet te maken hebben met dat wat wij "telegony" noemen. Die telegony is een overdracht van bloed en cellen van een man op een vrouw via geslachtsgemeenschap. Nu schijnt het dat er tevens een overdracht plaatsheeft van cellen via het mond- of tongzoenen, via het speeksel. Die overdracht brengt allerlei chemische reacties in het lichaam van de andere partner op gang. Mogelijk, vanuit die gedachtegang dat sommigen de verbreking van een verlovingsreeds als strijdig zien met de geest van het 7e gebod. Zie dr. S.P. Dee "Het geloofsbegrip bij Calvijn" (is een dissertatie).

Opgemerkt  
R.D. zomer 2000

### **De Tabernakel en reinheid**

Tabernakel in het Hebreeuws is "Ohel", dat betekent tent, en "Ohel Mo-ed" is **tent van de ontmoeting** (toenadering van Jahweh met Zijn volk om weer hun "Partner" te zijn).

Het leven is vol geheimen, en het geheim van het leven zelf, is het grote geheim van Elohim. Dat kunnen wij niet ontrafelen! Het geheim van de levensadem, van de bevruchting, van de voortplanting, dat heeft Elohim aan Israël aanschouwelijk voorgehouden in de woestijn, in de Tabernakel. Hoe het menselijk organisme werkt heeft alle eeuwen door de belangstelling van de mens gehad. En in de Tabernakel hield Elohim Zijn volk voor hoe het zich als volk moest rein houden, ontwikkelen, voorttellen, als "heilige zaadlijn". De tabernakel was een rechthoek (vier hoeken). Merkwaardig is, wil een volk overleven, dan moet men minimaal vier kinderen voortbrengen per gezin.

Overleven was voor Israël een eerste vereiste. Men moest zich vermenigvuldigen en op sterkte blijven, anders zouden grotere volkeren een bedreiging kunnen gaan vormen. In de Tabernakel heeft Elohim uitgebeeld hoe de heiliging en reiniging plaatsvond en hoe Israël zich daaraan moest spiegelen. Weliswaar, het leven en de generatie blijft een mysterie. Vandaar het dikke doek over de gehele tent, om nieuwsgierige blikken buiten te houden. Dat kleed wijst op de hymen, of het maagdenvlies, dat de toegang tot het heiligdom, tot de baarmoeder, afgesloten houdt.

De heilige dingen zijn door Elohim altijd voorzien van een sluier. Dat zien wij ook bij het mannelijke geslachtsdeel, nl. de voorhuid. Bij erectie valt die sluier vanzelf weg en wordt het kanaal zichtbaar waardoor het "heilige zaad" wordt overgebracht in de baarmoeder.

Bij Israël gaat alles om de zaadlijn van het vrouwenzaad. Elohim's zorg daarover strekt zich uit tot in de kleinste details. Zelfs over de identiteit van Zijn volk heeft Hij een sluier getrokken, dat er eens weer van af zal vallen, Jes.25:7. En ook ons oog. Over ons oog ligt een sluier (het ooglid),

waarmee wij knippen, om het oog te beveiligen en te reinigen en te smeren

In de Tabernakel (en Tempel) ging de Hogepriester eenmaal des jaars naar binnen, op de Grote Verzoendag. In het Heilige der Heiligen stortte hij het bloed uit ter verzoening, voor de reiniging en ontzondiging. Daar vond iets geheimzinnigs plaats. Voor de mensen was het onverklaarbaar. Dáárna kan pas de gemeenschap tussen Jahweh en Zijn volk voortbestaan.

Zo ook in het huwelijk. Tijdens de geslachtsgemeenschap gebeurt er iets geheimzinnigs. Er is overdracht van zaad, waardoor samensmelting, fusie. Daaruit ontstaat een nieuw mens. In de Tabernakel en Tempel was (is) Elohim de **gevende** en Israël de ontvangende factor. In het huwelijk is de man de gevende en de vrouw de ontvangende factor.

Seksualiteit heeft echter vele gevaren. Wij zien dan ook de zo vele ontsparingen op dit gebied. De Tabernakel was gericht op de heiliging, daar juist via de seks zoveel ontheiliging voortkomt. De mensen denken er meestal te gemakkelijk over. Algemeen wordt er maar wat aangerommeld! Daarom stelde Elohim er elk jaar een dag voor in, om de verzoening en heiliging van het volk te doen plaatsvinden. Het boze moest Israël uit haar midden wegdoen. Geen uitwassen tolereren!

De Grote Verzoendag was dé hoogtijdag voor Elohim en het volk, ter heiliging en liefde. Echte heiliging gaat niet zonder liefde. Evenzo is de coïtus (samenkomst of gemeenschap) de hoogtijd, waarna de vruchtzetting tot stand komt. Die hoogtijd werd afgebeeld door de vele leliën in de Tabernakel, die tevens symbool zijn van reinheid.

Op de Grote Verzoendag doet Elohim Zijn liefdesroep tot Zijn volk uitgaan, om tot een samenkomst (coïtus) te komen. Vandaar dat de Tabernakel ook **tent der samenkomst** werd genoemd. Daar treedt men buiten zichzelf om zich volkomen over te geven aan Hem. En ook dát is nodig in de huwelijksgemeenschap, volkomen overgave. Die volkomen overgave is geen zaak van enige seconden. Daartoe is het liefdesspel, het voorspel vereist, om op elkaar afgestemd te geraken. Dan wordt naar het orgasme toegewerkt via de geslachtsgemeenschap, dat is de uittreding, waar de vlam der liefde ineens oplaait. Dat is de levensgeest van Pinksteren in het Lichaam van Christus, de Gemeente, waar de manifestatie te zien was in de

verdeelde tongen als van vuur, waar mensen in vuur en vlam stonden en hun tongen de grote werken van Elohim verkondigden.

Hygiëne is een van de belangrijkste zaken om deel te willen nemen aan het generatieproces. Dat werd afgebeeld in de Tabernakel. Daar was eerst de buitenplaats, het maatschappelijke leven. Dan was er de voorhof, het huiselijke gezinsleven, en daarna het heilige, het religieuze leven. Tenslotte was er het heilige der heiligen, de plaats van gemeenschap en ontmoeting. De Hogepriester moest op de Grote Verzoendag geheel in het wit gekleed gaan, na zichzelf gewassen te hebben, als teken van reinheid. Dat wijst erop dat de huwelijksgemeenschap zich rein moet voltrekken, daar er anders afwijkingen uit voortkomen, die de heilige zaadlijn afbreken in plaats van opbouwen. Zo behoorde de vrouw in Israël de personificatie van de reinheid (kuisheid) te zijn, en de man de personificatie van de liefde.

Heiligheid behoort nu eenmaal bij een heiligdom. Kuisheid behoort bij de plaats der levensvoortplanting. Kuisheid is een levensheilgende kracht, ter bescherming van vreemde invloeden. Ook de GEMEENTE behoort het teken te zijn van heiligheid en reinheid. Ontwijding van een heiligdom is altijd het grootste kwaad dat bestaat, en is ontoelaatbaar. Daar werd echter wel massaal de hand mee gelicht, net als dat vandaag de dag het geval is. De geestelijke leidlieden onder de joden hadden er een potje van gemaakt. Tempelprostitutie was algemeen in gebruik.

*Math.23:24 Gij blinde leidlieden (kwakzalvers), die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt.*

*25 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid.*

*26 Gij blinde Farizeeër, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worde.*

*27 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid.*

*28 Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.*

*29 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de graftekenen der rechtvaardigen;*

Vers 24 moet staan dat het blinde **kwakzalvers** waren (hodegos), die het afscheidsel van klieren (konops, endocrinon) uitziften, maar de kameel doorzwelgden, dus dwz. die de liefde der waarheid in leven en daad verkrachten. U zult wellicht weten wat een "kwakkie" is? Dat is de joodse uitdrukking voor een zaadlozing, sperma. Dus een kwak-zalver is iemand die met sperma aan het zalven gaat.

En ook maakten velen vaders of moeders er vroeger een potje van, net als vandaag de dag. De zonden op seksueel terrein zijn ten hemel schreiend. En willen wij dan nog een gezond en sterk geslacht overhouden? De dienst van het heiligdom, zoals in Hebr. uiteengezet, toont ons het grote doel: Heiligheid!

Die heiligheid is Zijn huis sierlijk! Daartoe ook Pinksteren, om de Gemeente te heiligen en toe te rusten, zie *2 Cor.11:2 Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om [u] [als] een reine maagd aan een man voor te stellen, [namelijk] aan Christus.*

*Eph 5:27 Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.*

De geslachtsdaad is die geheel aparte, schone en heerlijke relatie waarin man en vrouw delen (zich delen tot een eenheid). Het is een geheiligde ervaring en belevenis van het wonder der voortplanting.

Dat de Schepper ons mensen van geslachtsorganen heeft voorzien, om daardoor in het huwelijk elkaar vreugde en genot te geven, is iets dat eeuwenlang niet gezegd mocht worden. De Bijbel toont dat wel terdege.

Hebr.13:4, waar staat dat het bed onbevlekt is. In het Grieks staat "koite", dat betekent letterlijk: gemeenschap door het inbrengen van het mannelijk sperma". Koite is verwant met keimai = liggen, samenliggen. (Dus geen Kunstmatige Inseminatie)

Alle seks buiten of voor het huwelijk wordt door de Bijbel fel veroordeeld. De maagdelijkheid lijkt in onze eeuw helemaal van geen enkele betekenis meer te zijn. De Bijbel waardeert de maagdelijkheid echter zeer hoog, als de ongereptheid van de bruid, daar de bruidegom het grote voorrecht alleen dient te bezitten zijn eigen bruid seksueel in te wijden! Op gelijke wijze wijdt Christus Zijn hemelse vrouw, de Gemeente in, door haar Zijn Geest te geven, welke haar in al de waarheid leidt. Dat is Pinksteren.

Tevens drukt de kuisheid van de bruid haar waardering uit voor het mysterie van het huwelijk. Het meisje geeft aan haar bruidegom haar maagdelijkheid, en hij geeft aan haar daarmee haar vrouwelijkheid. Zij laat haar maagdelijkheid eens en voor altijd los en treedt een nieuw tijdperk binnen. Dit is het offer dat het meisje brengt, waarvoor zij veel meer terug ontvangt. Zij verliest iets, om er iets nieuws voor terug te krijgen. De kuisheid en heiligheid eist discipline, zelfbeheersing, controle over je seksuele lusten.

Deut.22 toont ons hoe zwaar de Bijbel tilt aan de maagdelijkheid:

Israël als vrouw hoereerde. Israels ontrouw maakte Elohims trouw gelukkig niet teniet, Jer.33:6. Ik zal haar de gezondheid doen rijzen.

Israël is ziek, dodelijk ziek. Wanneer iemand ziek is, is het niet zo best gesteld. Tijdens ziekte gaan er een hele reeks andere dingen spelen die tevoren er niet waren. Dan komt het natuurlijke afweersysteem in werking. Dan begint de innerlijke strijd, met de hoop en de vrees van het erop of eronder. Tijdens ziekte voelt men zich altijd beroerd, slap en uit z'n doen. En juist dán wordt van het lichaam verwacht het uiterste te doen om de ziekte uit te werpen. Koorts is een uniek middel om ziekte te bestrijden, maar dat kost wel veel energie. Daarom is een goede lichamelijke conditie van groot belang.

*Ex 22:16 Wanneer nu iemand een maagd verlost, die niet ondertrouwd is, en hij ligt bij haar, die zal haar zonder uitstel een bruidschat geven, dat zij hem ter vrouwe zij. (SVV)*

*Deut.22:23 Wanneer er een jonge dochter zal zijn, die een maagd is, ondertrouwd aan een man, en een man haar in de stad zal gevonden, en bij haar gelegen hebben;*

*24 Zo zult gij ze beiden uitbrengen tot de poort derzelve stad, en gij zult hen met stenen stenigen, dat zij sterven; de jonge dochter, ter oorzaak, dat zij niet geroepen heeft in de stad, en den man, ter oorzaak dat hij zijns naasten vrouw vernederd heeft; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.*

*25 En indien een man een ondertrouwde jonge dochter in het veld gevonden, en de man haar verkracht en bij haar gelegen zal hebben, zo zal de man, die bij haar gelegen heeft, alleen sterven;*

*26 Maar de jonge dochter zult gij niets doen; de jonge dochter heeft geen zonde des doods; want gelijk of een man tegen zijn naaste opstond, en sloeg hem dood aan het leven, alzo is deze zaak.*



27 *Want hij heeft haar in het veld gevonden; de ondertrouwde jonge dochter riep, en er was niemand, die haar verloorste.*

28 *Wanneer een man een jonge dochter zal gevonden hebben, die een maagd is, dewelke niet ondertrouwd is, en haar zal gegrepen en bij haar gelegen hebben, en zij gevonden zullen zijn;*

29 *Zo zal de man, die bij haar gelegen heeft, den vader van de jonge dochter vijftig zilverlingen geven, en zij zal hem ter vrouwe zijn, omdat hij haar vernederd heeft; hij zal ze niet mogen laten gaan al zijn dagen.*

Maagdelijkheid werd als een wezenlijke voorwaarde gezien voor het huwelijk, Deut.22:14. Ontrouw van een verloofde maagd werd gestraft met de dood.

De vrouw is biologisch verschillend van de man. De geslachtsorganen bij een vrouw liggen inwendig (warm), en die van een man zijn uitwendig (om het zaad gekoeld te bewaren). De vrouw krijgt een eierstok mee met een aantal eitjes (ongeveer 30.000), en na een maan-periode van 28 dagen menstrueert zij en wordt er o.a. een onbevucht ei afgestoten.

Wij zijn uit de aarde gebomen, en ook zij 'menstrueert', en zal het onproductieve zaad van zich afstoten, n.l. het Babylon-hoer-666-systeem. Er komt iets nieuws, het Israël-moederprincipe zal worden hersteld, en het Kain/Ezau-vaderprincipe zal verdwijnen. Het Vrouwenzaad zal het Slangenzaad de kop vermorzelen. De Nieuwe Hemelse MAN is de Messias met Zijn Lichaam, de Gemeente der 144.000, en Israël der twaalf stammen is Zijn aardse bruid. Dán wordt het Vrederijk realiteit, en het zal uitmonden in het Koninkrijk van Elohim, tot Hij zal zijn **ALLES en in ALLEN**.

Die **GEMEENTE is als een MAAGD zonder vlek of rimpel**.

Het maagdschap hoort bij een ongehuwde vrouw die nog van geen man weet, dus nog geslachtelijk ongerept is. Maagd in het Hebreeuws is **ALMAH**, zie Strong's 5959= gesluierd, bedekt. Almown= verborgen; Alemet= bedekt.

Dit betekent dat de bron van voortplanting nog verborgen is, afgedekt met het zgn. 'maagdenvlies'.

Virgin (maagd) in Strong's 1330= Bethwlah = gescheiden. Beth = huis, en lah = besloten, bedekt. Zo is haar baarmoeder nog een afgesloten huis (des levens).

Schending van het maagdschap geldt als iets vreselijks, Jes.23:12.

De Schepper had een specifiek doel met deze afscherming der baarmoeder, n.l. tot reinheid, als symbool van zondeloosheid. De Schepper heeft in Zijn

wijsheid over de bron waar het menselijk leven ontstaat een dun vlies gespannen. Daaronder en daarbinnen vindt het proces der éénwording plaats, waaruit een nieuwe splitsing voortkomt, bevruchting, een 'nucleaire' zaak.

De baarmoeder heeft dan ook de betekenis van een HEILIGDOM.

Het vlies roept een halt toe aan vroegtijdig vuil dat wil indringen. Pas binnen een huwelijk mag de weg tot dit 'heiligdom' worden doorboord, zoals in de tempel het voorhang scheurde en de weg des heiligdoms geopend werd door het bloed van de Messias. Elke jongen of man moet weten dat hij een overtreder is der scheppingsorde wanneer hij ongehuwd zijnde bij een maagd dit vlies doorbreekt.

In de tempel (het lichaam van de mens is een tempel des H. GEESTES, en dit geldt wel heel specifiek de baarmoeder) mocht niemand in het Heilige der Heiligen komen dan eenmaal des jaars de Hogepriester. Er hing een dik gordijn, de zgn. **voorhang**. Op Grote Verzoendag mocht de Hogepriester achter dit gordijn treden. De Messias heeft door Zijn bloedstorting de weg geopend voor de toegang tot de Vader, tot aanneming (verwekking) van kinderen, Hebr.8:2, 9:24, 10:14.

De Messias is de NIEUWE MAN, en de Gemeente is Zijn lichaam, die zónder vlek of rimpel is in Hem, 2 Cor.11:2, Ef.4:11-16. De Bruid van deze Nieuwe Man is het aardse volk Israël. Hos.2.

Schending van het maagdschap is iets vreselijks, wat afgebeeld is door de voorhang des tempels, want ieder die het probeerde daar achter te komen, werd gedood! Het huwelijk is een samenspel, en dán is het een eerlijke zaak, en is het bed onbevlekt. Daarbuiten is het overspel of hoerierij, hetwelk Elohim zal oordelen. Overspel in het Hebreeuws is NAWAF, Strong's 5003, en komt van 'ruimte maken, verwerpen'. Na'ah= huis. Door overspel, buiten het gegeven huwelijksspel om, verwerpt men de scheppingsorde, maakt men ruimte, door het maagdenvlies te doorbreken, waar dat niet mag. Men is als een inbreker die in andermans huis inbreekt. Dit is overspel en zonde tegen het zevende gebod, hetwelk met de dood (werd) gestraft (behoorde te worden). Lev.20:10; Deut.22:22.

Gemeenschap met een niet-verloofde maagd werd oudtijds niet voor overspel gehouden, maar voor hoerierij. Hebr.13:4 waarschuwt tegen hoereerders en overspelers. Juist rond het voortplantingsproces zien wij zovóél zonden. Wat rein gehouden moet worden, is dikwijls zo zeer verontreinigd!

De baarmoeder is de plaats (matrix) waar de materie 'begeesterd' moet worden om nieuw leven voort te brengen. Waarom is de mens zo dwaas

geweest alle eeuwen door om reeds bij de wortel van zijn **ontstaan en voortbestaan** zoveel zondigs toe te laten? Hier zien wij dat daar de Boze zijn pijlen op heeft gericht!

### **Regelmaat en Rust**

De regelmaat en levenscycli zien wij terug in het generatieproces. De vrouw heeft haar maan(d)-cyclus. Om te voorkomen dat een vrouw niet te vlug weer in verwachting zou zijn, stopt haar vrouw/maandcyclus net zo lang als zij borstvoeding geeft en haar jonge kind zoogt. De vrouw heeft ook rust nodig, om zich voor te bereiden op een eventueel volgend zaad.

In de schepping is de regelmaat en rust overal terug te vinden. Daartoe was de wekelijkse cyclus van de sabbat een voorbeeld, de dag der rust. Het menselijk lichaam is geen machine en kan niet continu doorgaan. Ook vinden wij de cyclus terug in de nacht en dag-wisseling, waar wij des nachts slapen en overdag werken. Wij kunnen niet zonder slaap. De regelmaat zorgt voor orde en goede gezondheid. Een onregelmatig leven is een chaotisch leven, wat tot stress en overspanning leidt.

Ook in het voortplantingsleven, in het seksuele verkeer is orde, regelmaat en rust noodzakelijk. Dat vergeten de mannen nog al eens, door te denken dat de vrouwen seksmachines zijn. Nee, de liefde dient pas te geschieden als daar lust toe is, weerzijds, zie driemaal in de volgende teksten:

*Hooglied 2:7 Ik bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem! die bij de reeën, of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve luste!*

*Hooglied 3:5 Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem! die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het haar luste!*

*Hooglied 8:4 Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem! dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve lust!*

Wij dienen niet ónze lusten te volgen, maar deze te beheersen en onder controle te houden, in dienst van het welzijn van elkaar.

***De heiligheid is voor Uw huis o Heer,  
eeuw in eeuw uit tot sierraad en tot eer!***

Maar wát een zonde en wat een ongerechtigheid kleeft ook aan het huis Jacobs! Wat zal het zijn, te leven in volmaaktheid naar de eis en reinheid van het hemels heiligdom, waar geen disharmonie meer zal zijn!

Hier is nog niet het land der rust. Het volmaakte komt nog. De ganse schepping ziet reikhalzend ernaar uit, Rom.8:19 *Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.*

20 *Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft;*

21 *Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.*

22 *Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensood is tot nu toe.*

23 *En niet alleen dit, maar ook wij zelve, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelve, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtede de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.*

Hoedanigen behoren wij niet te zijn indien wij weten tot die eerstelingen te behoren, in voorbeelden van reinheid, regelmaat en rust, die van ons uit dient te gaan en van ons af dient te stralen!

*Efeze 2:14 ¶ Want Hij is onze vrede!*

En een verzoening voor onze zonden!

Psalm 89 berijmd, vers 13:

13. *„Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad,  
Zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat.  
Maar zo zijn kinders ooit Mijn zuiv're wet verlaten,  
Zo 't richtsnoer van Mijn recht ter reeg'ling niet kan  
baten,  
Zo zij ontheiligen, wat Ik heb voorgeschreven,  
Dan mogen zij gewis voor Mijne straffen beven!"*

14. *„Dan zal Ik hen, die dwaas of wreev'Ig overtreên,  
Bezoeken met de roê en bitt're tegenheên;  
Doch over hem Mijn gunst en goedheid nooit doen enden.  
Niet feilen in Mijn trouw, noch Mijn verbond ooit schenden.  
'k Zal nooit herroepen 't geen Ik eenmaal heb gesproken,*

*'t Geen uit Mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken."*