

Internet is momenteel het middelpunt der belangstelling:

**“Oud dilemma rond nieuw medium”** zie R.D. 11-10-2000

Discussie over internet tussen ing. J. Koetsier van RD-Holding en mr. H. Medema, uitgever. Hamvraag: Hoever kunnen christenen gaan?

Medema: Stap er maar in, pak de uitdaging als christen maar aan en communiceer over de wereld, maak van internet een instrument tot glorie van God.

Koetsier: Begin er niet aan als je het niet nodig hebt.

Medema: Je neemt de gevaren niet weg door er een hek omheen te plaatsen. (zie dan eens Deut.22:8. PM)

Koetsier: De Schrift roept op tot zekere distantie. Beschermen tegen het verkeerde dat internet biedt, vloeit niet voort uit gemakzucht maar uit realiteitszin.

Beide heren: Internet is een buitengewoon verleidelijk medium dat veel onheiligs biedt (porno, sex, etc..)

Medema: Christenen moeten elkaar opvoeden tot nuttig gebruik. Een filter is een nuttig hulpmiddel.

Koetsier: Als wij onze kinderen weerbaar willen maken, dienen we ze voor te leven in de vreze des Heeren. Internet kan zeker door de satan worden gebruikt. Maar ook door God. De techniek is op zich niet goed of fout, het zit in het gebruik.

En zie het RD 30-6-2001 Synodes Geref. Gem. in Ned. En Oud Geref. Gem. gaan censuur niet uit de weg

### **De zonde van e-mail en internet**

*“Privé-gebruik van internet is censurabel als een ‘grote zonde’. RDNet is een vermaning waard, evenals het gebruik van e-mail. De synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland nam deze week deze rigoureuze besluiten. De synode van de Oud Gereformeerde Gemeenten ging eerder deze maand nog een stapje verder: ook RDNet en e-mail werden censurabel gesteld. Hoe reëel zijn deze besluiten? Zijn ze ook uitvoerbaar?”*

### **Internet: Zegen òf vloek?**

*([Http://www.Internet/666/Boomderkennisvangoed/kwaad.html??](http://www.Internet/666/Boomderkennisvangoed/kwaad.html??))*

De honger naar kennis is groot en lijkt onverzadigbaar.

Door het Amerikaanse Adviesbureau Gartner wordt geadviseerd zich vooral aan te sluiten op Internet, *“want wie nú de boot mist, wordt later een Internetanalfabeet. In de toekomst gaat Internet zó’n belangrijke rol spelen in de samenleving, dat gebrek aan kennis ervan gelijk komt te staan met analfabetisme”*.

Wij mensen willen weten. Wij willen weten wat waar is, wat de dingen zijn waarin en waarmee wij leven en werken. Wat het doel van ons leven is. Wie God is en wat er ná dit leven zal zijn. Ons leven lijkt echter zo wazig, de realiteit zo ongrijpbaar, zo ondoorzichtig en ver weg. Wat is waarheid? Hoe kunnen wij weten of iets écht is, en wat schijn is?

Wij worden nagenoeg zonder enige kennis op de wereld geplaatst. Wat wij weten hebben wij van onze ouders, onderwijzers en voorgeslachten. Uit hetgeen wij aan de weet komen gaan wij onze werkelijkheid opmaken, onze eigen waarheid. Zoiets is altijd betrekkelijk, want wat en wie geeft ons de zekerheid dat hetgeen wij aan de weet kwamen werkelijkheid is?

Informatie is er in overvloed, en toch blijkt steeds weer dat er een chronisch tekort is aan wézenlijke kennis en informatie betreffende de onomstotelijke waarheid. Steeds blijkt dat wij mensen uit de zeer grote hoeveelheid informatie van vandaag slechts waarschijnlijkheden kunnen opmaken. En de hoogste waarschijnlijkheden noemen wij virtualiteiten, (virtueel = voorwaardelijk aanwezig), dus iets wat onder voorwaarden werkelijkheid voor ons is. Natuurlijk is dat voor ieder mens weer anders, omdat niemand gelijk is. Dus is er tenslotte voor de mens die álles onderzocht heeft aan voorhanden zijnde informatie nog maar

één ware werkelijkheid die rest, en dat is de dood, het einde van alles, Spr.14:12, 16:25.

#### *Het nieuwe leven*

Hoe heel ánders staat het met het nieuwe leven in Christus! Dat komt tot stand door een werking van Boven af, de gave van het geloof, waardoor het ons met Christus verbindt, waarna het zich bekend wil maken en vorm zoekt om zich te manifesteren, opwast in de kennis en vreze van Christus. Dat is met recht bezieling, hetwelk bewustzijn geeft met een vormend vermogen. Dat vormend vermogen gaat zich beelden scheppen, waardoor ons vernieuwde bewustzijn informatie ontvangt en wat zich aldaar tot een werkelijkheid vormt. Vanuit het nieuwe hart wordt die verwerkelijking wezenlijk kenbaar, door de openbaring van Christus eraan en het getuigenis des Geestes, zodat het ware geloof is, wat in Hebr.11 staat omschreven: een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Door dát geloof kunnen wij slechts getuigenis verkrijgen van de werkelijkheid! Daardoor ontstaat er een wezenlijk en betrouwbaar zicht op de realiteit der dingen en hun oorsprong. Dan gaan wij vanuit het vernieuwde hart de dingen met geheel ándere ogen bezien en krijgen wij er grip op. Van dit geloof is kennis de basis. Joh.17:3.

#### *Ons eigen kunnen schiet tekort*

Waar dit ware geloof ontbreekt, gaan wij vanuit onszelf zoeken naar antwoorden via informatie die voor handen is, om een antwoord te krijgen op onze levensvragen en alzo een werkelijkheid scheppen waarin wij menen te kunnen leven. Er staat ons geen ándere weg open. Maar wat wij ons uit alle informatie aan beelden gaan vormen, zijn slechts voorstellingen van de werkelijkheid, die wij voor realiteiten houden, als uitkomst van ons speurwerk. De op deze wijze verkregen “werkelijkheid” is in wezen ons eigen hersenspinsel, hetwelk wij gaan koesteren als ons geesteskind. Op z’n best ontstaat hieruit formalisme, dorre orthodoxie, waar praktisch geen enkele doorbraak mogelijk is om tot de wáre werkelijkheid door te dringen. Immers, wij mensen zullen alles op alles zetten om het bolwerk van

onze eigen “werkelijkheid” te verdedigen, want die lijkt ons hét enige houvast te zijn. Dat die “werkelijkheid” verkregen is door conclusies, syllogismen en overleggingen van ons hart, deert ons niet. Pas aan het einde zal blijken dat ze virtualiteiten waren en ze ons verlaten wanneer we er ons aan vast willen klampen.

Het is noodlottig maar waar, dat ons eigen verstand en denken ons in de weg staat en ons fataal wordt. Ons verstand blijkt de kloof tussen ons en onze oorsprong te verbreden, i.p.v. te overbruggen. Ons verstand laat na het ware goede op te merken. Wij komen er met ons verstand alleen niet, zelfs niet met een zeer hoog IQ.

Evenwel willen wij grip krijgen op de werkelijkheid en wij blijven kennis vergaren. Echter, wij kunnen niet ontsnappen aan de duisternis der onzekerheid, aan de vergankelijkheid, aan de vertwijfeling en uiteindelijk aan de dood, zelfs niet met onze high-technologie.

#### *Hemelse krachten*

Waarom is het ware wezen van ons mensen te herkennen. Waarin onderscheidt zich onze schijn van de werkelijkheid? Ergens moet in onszelf het antwoord aanwezig zijn. Daartoe is zelfkennis nodig, ontdekkend licht. Daardoor vallen onze maskers af, de realiteit wordt gezien, hetwelk tot heilzame wanhoop kan leiden. Gelukkig laat de Geest zich niet afschrikken door onze radeloosheid, maar breekt alles in ons af wat scheef staat. Dan komt het wáre zelf van ons voor de dag. Wij raken verlegen met ons zelf, daar wij onze latente vermogens en verborgen krachten niet kunnen dressereren noch verbeteren. Geen enkel denkproces kan ons over onze onmacht en onwil heen tillen. Waarop wachten wij dan nog?

Er is een van buitenaf tot ons komende informatie (openbaring) nodig, waardoor wij uit de wereld van de schimmen treden, in de werkelijkheid. En dat vindt plaats als Christus Zich aan ons hart openbaart, Gal.1:16, en God in Christus woning in ons maakt, Joh.14:22. Dat geeft ware innerlijke rust en onwankelbare zekerheid. Dan worden wij ons zelf bewust, hoe zondig wij zijn en hoe

onmetelijk de afstand is tussen God en ons. Dan ontvallen ons alle eigengemaakte werkelijkheden en nemen wij er vrijwillig afstand van en zien wij ons geheel verwerpelijk. En in die hopeloosheid valt er een stilte. Het gelijk is aan Gods zijde. Daar stort onze wereld in en richt God in Christus een nieuwe wereld op, de wereld waarin Hij Zichzelf met ons verzoende, onze zonden ons niet toerekenende.

Hier valt alle verzet van ons eigen geprogrammeerde bewustzijn weg en ontvangen wij een gelouterd denken, dat niet wil dwalen en in oprechtheid wil leven, en dat zelfs in de duisternis Hem volgt. Een nieuw denken ontstaat, dat verlicht is door bovennatuurlijk licht, hetwelk de glans der zon overtreft. Dat is de liefde Gods in Christus in ons hart uitgestort, hetwelk ons gehele lichaam doorstraalt en het belangrijkste centrum ervan in ons hoofd, de hypofyse als de “sleutel der ziel” (centrum van ons denken en doen) in bezit neemt. Dan worden wij afgestemd en gericht op onze Schepper, met al onze vermogens, Luk.10:27.

#### *Negatief denken*

In het andere geval blijven wij mensen geestelijk onbegrip tonen, en beheerst onwil en onbegrip ons denken en doen. Dan klampen wij ons vast aan tradities, hoe goed deze soms ook mogen zijn. Dan zijn vormen ons steunsel, zónder dat wij in staat zijn of de wil hebben het waarheidsgehalte ervan te onderzoeken. Dan bevinden wij ons in een neergaande spiraal, de weg des doods, door een steeds voortgaande afwijking, verstarring, uitmondend in totale verwarring en desillusie. Het negatieve denken is eigengericht, zonder houvast, dus angstig en richt ons te gronde.

#### *Positief denken*

De vernieuwde mens in Christus leert echter positief denken. Aan ons mensen is een levensgeest gegeven met als doel zich terug te wenden naar onze oorsprong. Door de zonde zijn wij los geraakt van onze Schepper en oorsprong. Dus ontwikkelen wij ons steeds verder van Hem af, vanwege des-oriëntatie. Alleen de geest van een mens die op Hem gericht wordt, is tot het Licht gekomen, laat de

onzekerheid van zijn bestaan vallen, laat alle mysteries van zijn oude bestaan achter zich voor wat ze zijn, sterft met Christus en staat met Hem op in een nieuw leven. Hier verkrijgen wij een geheiligde kennis.

#### *Kennis-vermeerdering via de digitale “goden”*

Is alle andere kennis en informatie en de daaruit verkregen wijsheid bij voorbaat fout? Nee, kennis en wijsheid is goed, maar dan mét een erfdeel, Pred.7:11, n.l. het erfdeel in Christus gerechtigheid.

Alleen maar kennis en wetenschap vermeerderen geeft smart, Pred.1:18. En toch hongert de mensheid naar kennis. Aanvankelijk werd de mensheid dom gehouden, maar nu, nu lijkt het hek van de dam en wordt de mensheid óvervoerd.

Vroeger vond de kennis-overdracht plaats van mond tot mond. Door de boekdrukkunst, die enkele eeuwen in beslag nam om zich goed te ontwikkelen, kon de kennis al beter en sneller worden overgedragen. Daarbij is er nog een redelijke controle mogelijk naar bronnen en herkomst van de informatie.

In de 20e eeuw kwam de wereldwijde communicatie in beweging, radio, tv, telefoon, fax, etc. De kennisoverdracht ging nu veel sneller, maar wel oncontroleerbaarder wat betreft oorsprong en doel. Het vergde bijna driekwart eeuw om de communicatie-systemen te ontwikkelen.

En nu het toppunt, Internet, het World Wide Web, hetwelk in nog geen vijf jaar tijd ontwikkeld en uitgegroeid is tot een medium van gigantische kennisoverdracht. Blijft de vraag, wélke kennis er wordt doorgegeven, door wie en met welk doel?

Immers, kennis is macht, en wie de bron van kennis bezit (via media en mediums) die heeft de macht, althans dat lijkt zo. Wanneer de doorgegeven kennis stoelt op leugen, halve leugens, misleiding, verdraaiing van feiten, kunnen de mensen die naar kennis hongeren, in werkelijkheid met de kennis die zij voorgezet krijgen géén wezenlijke winst te doen, want het berust op misleiding, men voedt zich met surrogaat.

Mensen staan te springen om informatie. Onkunde is groot. Mensen willen meer weten. Dus floreert de informatie-markt. Boeken, tijdschriften, computers, internet, het loopt alles als een sneltrein. De vraag blijft, of het menselijk bewustzijn er wèrkelijk door verrijkt wordt? Of wordt de mensheid op grote schaal geheersenspoeld?

De kennis die op technologische wijze alleen verkregen en verspreid wordt en die van deze wereld-aion is, berust echter op illusie. Zijn alle mensen dus slachtoffer van de technologische vooruitgang en de kennis-explosie? Nee, het is de geest van de mens -dat is de onderlinge communicatie- die het slachtoffer is van onze eigenwijsheid. Wij zijn en vormen ons eigen kwaad, door met ons bedorven verstand te rade te gaan. Wij scheppen ons schijn-werkelijkheden, waarvan het einde niets anders dan chaos zal zijn. Dat hoort bij de vergankelijkheid, bij de toestand der zonde, welke afgesloten wordt door verval, ondergang en dood.

#### *Ontsnapping uit de vicieuze cirkel*

Temidden van die misère klinkt Gode zij dank de roep der Wijsheid tot ons allen in de boodschap van het Evangelie, onze eigen weg te verlaten en de weg van het leven te verkiezen. De enige werkelijkheid die ons alzo wordt voorgehouden in Christus, als de Weg, de Waarheid en het Leven, blijven wij echter vertalen door deze boodschap niet serieus te nemen en van het leven nog iets te maken, door godsdienstig te worden, door ons een waanbeeld te vormen. Ontsnapping hieraan wordt ons bevolen en aangeboden, o.a. in het bevel “Laat u met God verzoenen”, etc. Spr.1:20, 2:10, 3:13, 4:5-7, 8:11, 9:6-10. Dát is een Godswonder!

Wij hebben in het Paradijs geluisterd naar de leugen en gegeten van de boom der kennis van goed en kwaad. Keuren tussen goed en kwaad om als God te zijn. Goed en kwaad liggen soms héél dicht bij elkaar. Waan en werkelijkheid grenzen aan elkaar. De werkelijkheid die wij experimenteel uit onszelf verkrijgen is slechts een benadering, en blijkt een luchtkasteel. Ook al is er momenteel een kennis-explosie en al reikt de Internet-WWW-Babel-toren tot in de

hemel, het baat ons niet. Wij zijn formeerders van gesneden beelden, virtualiteiten, en die zijn ijdelheid, Jes.44:9 en doen geen nut. De satan, die aan het beeld een geest heeft gegeven -de geest van wereldwijde communicatie via de tele-technologie- weet dat hij daarmee de gehele wereld kan misleiden, en dát vindt momenteel plaats. Via Internet gaat er een wereld voor de mensen open, maar het is de wereld die verandert mét de mens, én de mens die verandert met zijn eigen wereld. In werkelijkheid gebeurt er niets positiefs. Wij zijn bezig met onze kennisvermeerdering de wereld te vernieuwen, o.a. door genenmanipulatie, klonen, etc., zónder dat ons innerlijk wordt vernieuwd. Wij willen de goddelijke status verkrijgen, als God te zijn, wat de boze ons voorhield. Wij hebben daartoe computers gebouwd, daar ons denken kennelijk tekort schiet, en wij dus een hulpbron nodig hebben. Die bron (de chip) is echter uit zand (uit de Silicon-Valley) gebouwd, net als de dwaze bouwer zijn huis op de zandgrond bouwde. De wijze bouwer fundeerde zijn huis op de rots, het vaste fundament, dat is Jezus Christus.

#### *Satans misbruik*

Satan maakt altijd gretig gebruik van nieuwe technieken. Internet is een medium wat in zijn kraam goed te pas komt. Leverde de boekdrukkunst slechts datgene wat gedrukt staat, het rationele, dat van de lezer rationeel denken vereist. Het gedrukte kan een uiteenzetting van logische argumenten zijn, van tegenspraken, van vergelijkingen, etc. En dat konden de mensen direct na de boekdrukkunst nog volgen. Vandaar de lange en complexe stukken en preken die men hield en volgde, soms wel drie uren lang. Toen echter de telegraaf ontdekt werd verbreedde de mens zijn kijk op de dingen. Nieuws van een uur terug kon hij nu lezen. Het wereldnieuws ging meer en meer de aandacht der mensen opeisen. De mensen wilden alles weten, maar konden er helaas niets aan doen, dus was en is alle nieuws irrelevant. Daarna werd de fotografie ontdekt, zodat ook beelden konden worden vertoond van het wereldnieuws. Het visuele begon meer en meer de logische argumentatie te vervangen. En daarna kwam de tv. Daarbij is

logische argumentatie praktisch uitgesloten vanwege het irrelevante nieuws. Men aanschouwt alle nieuws terwijl men passief blijft, dus is alle nieuws dan vermaak.

Oude culturen zijn gevormd door logische argumentatie. Onze cultuur wordt momenteel gevormd door irrelevante informatie, waarbij de mensen zich nauwelijks nog kunnen concentreren, daar alles afstandelijk is. En zo zwalkt (surft) menigeen doelloos van de ene website naar de andere, zonder na te denken. De tv en internet hebben onze samenleving op de meest ingrijpende wijze veranderd en meer kwaad gebracht als goed, door het denkvermogen van de mensen aan te vallen en te verzwakken. De mensen worden overladen, door het lawine-effect van o.a. de e-mails. Binnenkort 10 miljard e-mails per dag!

#### *Vernieuwd denken*

Ons denken moet vernieuwd worden in de geest van ons gemoed, Ef.4:23, en wij dienen de nieuwe mens aan te doen, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van onze Schepper, Col.3:10.

Dán alleen verbreden wij onze horizon. In het andere geval zijn wij bezig een medium te scheppen, hoger dan de toren van Babel, waarin goed en kwaad, het hoogste en heerlijkste zich met het slechtste en vulgairste samen mengen tot een voor ons onontwarbare Gordiaanse knoop. Internet zal onze honger naar kennis niet kunnen bevredigen, hoewel er zeer veel goed, maar ook evenveel kwaad vanaf te halen valt. Grenzen vervagen snel en voor men het weet zit men midden in het moeras, waaruit redding tot de zeldzaamheden behoort.

Er is geen medium waar de zonde zó op de loer ligt en zal blijven liggen, zo lang wij in een wereld leven waarvan de overste de satan is.

Ondanks de kennis-explosie is er een groot gebrek aan wezenlijke kennis, Jes.1:13, Hos.4:1. Daardoor wordt de geestelijke impuls tot redding, die van het Evangelie uitgaat in het kloppen op de deur van

ons hart, Openb.3:20, door de meeste mensen helaas negatief omgezet in eigengemaakte godsdienst in opgeblazenheid.

Jesaja 55:6 Zoekt dan de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

Wat baat het ons, zo wij de gehele wereld zouden gewinnen en via Internet alle voorhanden zijnde kennis in ons brein hebben, maar schade zouden leiden aan onze zielen door gebrek aan kennis van Christus? Wat baat het ons als wij over de gehele wereld via Internet surfen en alle talen der mensen of engelen spraken, maar de liefde Gods zouden missen? 1Cor.13. Terwijl de kroon des levens boven onze hoofden hangt en wij deze verwerpen!

#### *Geen struisvogelpolitiek*

We mogen ook geen struisvogelpolitiek voeren en altijd maar achter de feiten aan hobbelen en alle nieuwe technologische uitvindingen als zonde stigmatiseren, dus censurabel stellen. Op zichzelf is internet een geweldige bron van informatie en e-mail een snelle vorm om te corresponderen. Zeker in het zakendoen. Zakelijk gebruik zou dan nog toelaatbaar zijn, maar privé-gebruik niet, volgens RD 30-6-01. Dat herinnert me aan vroeger toen de eerste treinen en vrachtwagens kwamen. Onze voorvaders zagen daarin de duivel op wielen. En toen de vliegtuigen kwamen wilde geen enkele ware gelovige zich in zo'n luchtschip laten vervoeren, terwijl nu het vliegtuig algemeen in gebruik is. De technologische ontwikkelingen leggen een taak op onze schouders, om onszelf en onze gezinnen steeds beter toe te rusten. Bepaalde dingen zijn niet domweg 'duivels' te noemen en te negeren. Nee, het gaat erom of wij als een toegerust volk het goede weten te scheiden van het kwade. Ja, het kwade weten te overwinnen door het goede. Paulus vermocht alle dingen door Christus die hem kracht gaf. Plaats Christus in het leven, en de verleiding ketst af. Breng hoeren en tollenaars tot Hem, en Hij geneest hun wonden en eet met hen. Plaats Christus in Internet en e-mail, en je ziet verbazingwekkende wonderen zich voltrekken. Hij is ons grote voorbeeld, die een man met baard en snot niet als

“verregaand wereldgelijkvormig” zou hebben genoemd, want daarmee zou Hij Zichzelf hebben veroordeeld. Wijzelf zijn niet meer opgewassen tegen de verzoeking, door ónze ongeestelijkheid!

### **Technologie: niet goed en niet kwaad?**

Wanneer technologie niet goed en niet kwaad is, wat is het dan wél? Neem als voorbeeld de computer, zoals momenteel in gebruik bij de militaire diensten.

De CIA heeft ooit stiekem een virus-programma geplaatst in een printer die voor Irak's interne netwerk van de luchtverdediging bestemd was. Toen de “Desert Storm” oorlog begon, wilde Irak zich verdedigen. Maar wat gebeurde er? Alle computers begonnen te sneeuwen. Dit was veroorzaakt door het virus. Dit was dus het digitale startschot in de Golfoorlog. Dat noemt men dan de Cyberwar, de oorlog via de computer. En de winnaar is hij, die de knapste hackers in dienst heeft. Hackers kunnen in de computer van de vijand binnendringen en daar alles in de war sturen. Niet alleen militaire instellingen kunnen door hackers worden binnengedrongen. Met een enkele muisklik kunnen hackers de halve wereld lam leggen en enorme schade veroorzaken, denk aan het “I love-virus”.

Een beetje knappe hacker kan bijna overal binnendringen en zelfs kruisraketten afvuren, die op militaire doelen staan.

De chip is een wonder dingetje. De chip wordt overal toegepast. In alle wapensystemen zijn chips verwerkt. Dus heeft de cyberwar een gouden toekomst. Volgens TNO, ing. E. Luijff is Nederland ook heel kwetsbaar. Electronica -als onpersoonlijke macht- neemt momenteel in veel gevallen de menselijke verantwoordelijkheid op zich. Denk aan o.a. de automatische piloot in vliegtuigen en op schepen. Soms kan techniek dus bevrijdend werken, hoewel er grote risico's aan verbonden zijn. Een enkele kleine storing kan heel grote rampen tot gevolg hebben. Het gaat er inderdaad over hoe wij de techniek gebruiken. Het is gebleken en het zal steeds weer blijken dat wij zondige mensen altijd de techniek gedeeltelijk tot ons heil, en grotendeels tot ons onheil aanwenden. Technologen geven toe dat de

mensheid bezig is zijn eigen oordeel over zich af te roepen. Wij worden steeds afhankelijker van de techniek en haar specialisten. Is dat een zegen? Boeren en boerinnen verlaten het karrespoor en begeven zich op de digitale snelweg.

Boerinnen tonen steeds meer belangstelling voor de relatieve “zegeningen” van internet en de computer, zie B'veldse krant 18-10-2000.

De e-mail doet het ook goed, binnenkort verwacht men 10 miljard e-mails per dag wereldwijd. Tot het jaar 2005 kan dat aantal stijgen tot 35 miljard per dag. De e-mail verandert zowel het zakenleven als het privé-leven, aldus het onderzoek van International Data Corp.

In het Onderwijs is de computer, en daarop Internet, niet meer weg te denken, en verdringt de schoolbibliotheek. Internet in het voortgezet onderwijs is onontkoombaar. Dus hakten de reformatorische scholen de knoop door over de manier van filtering.

Internet-verslaving neemt hand over hand toe. Ouders zijn dikwijls nog meer on-line dan hun kinderen!

Er worden nu al 10 intense internet-verslavingen genoemd:

1. Porno, 2. Chatten, 3. MP3, 4. Gokken, 5. Internetactivisme, 6. Games, 7. Fansites, 8. Hacken, 9. Doelloos surfen, 10. Koopverslaving.

En het einde van alle technologische ontwikkelingen is nog niet in zicht! Daarom is goede toerusting méér dan nodig! Om als Johannes de Doper voor Hem een toegerust volk te bereiden, opdat de ware gelovigen volmaakt zouden zijn, tot alle goed werd volmaakt toegerust. Hoe? Door de gehele wapenrusting Godes aan te doen.

P.F.v.d.Meer, publicist.

Kootwijkerbroek

