

### De wereld van waan en illusie

Er zijn verschillende werelden! Wij spreken onder andere over de materiële wereld, de geestenwereld, de waanwereld, de wereld der demonen, de gedachtewereld, de wereld van de handel, de wereld van de wetenschap en de techniek, de onzienlijke wereld, etc.

Het is moeilijk voor ons aan te nemen dat wij allen leven in een wereld van schijn, waan, onwerkelijkheid, leugen, bedrog en inbeelding. Wanneer wij zoiets zeggen en daarbij geen toelichting geven, zal iedereen ons uitlachen en niet serieus nemen. Toch is hetgeen wij stellen, namelijk **dat wij allen in "bedrog" leven**, gemakkelijk toe te lichten aan de hand van enkele voorbeelden. En u zult ervan verbaasd staan kijken, dat wij mensen tevreden kunnen zijn mét dat bedrog, met die abnormale leefwereld. Hoe komt dat toch? Omdat wij nu leven in de bedeling van satans invloed, de vader der leugens. Daarom heeft onze samenleving als basis de vlucht uit de werkelijkheid. Vertel de waarheid en u zult weinig of geen vrienden overhouden. Het lijkt of men de onvergeeflijke zonde pleegt wanneer men zich aan de waarheid houdt.

Wij zullen het eerst hebben over de quantum-mechanica en de realiteit. Het was een halve eeuw geleden nog onmogelijk om daarover te spreken. Maar nu, via de moderne wetenschappelijke en proefondervindelijke ervaringen valt daar iets over te zeggen. Sommige fysici en hooggeleerde wetenschappers stellen dat wij mensen **allen in (fysisch) bedrog leven**, menend dat er een werkelijke en waarneembare wereld zou bestaan. Daarbij vallen klinkende namen te noemen van Nobelprijswinnaars als Niels Bohr en Werner Heisenberg.

Daarmee is niet gezegd dat wij mensen in het geheel niets kunnen waarnemen, want wij nemen wel terdege een en ander waar. Wij zien de wereld, wij zien onszelf en anderen, mits wij niet lichamelijk blind zijn. En wij leven ook niet meer in de onwetendheid van vroeger tijden, waarin de mensen nog dachten dat de aarde een platte schijf was, als gevolg van het kerkelijke middeleeuwse machtsdenken. Een ieder die toen ter tijd beweerde dat de aarde rond was, werd niet serieus genomen. En toch, de vaststelling via onze waarneming, dat de aarde plat zou zijn, is nog niet zo heel onlogisch als het lijkt. Voor onze waarneming is de aarde vlak, dus plat, omdat wij beperkt zijn en op een klein stukje van de aarde leven. Ook vanuit de ruimte gezien, wanneer men slechts op één punt van de aardbol zijn blik richt, lijkt deze plat. Slechts een totaalbeeld vanuit de ruimte laat

ons zien dat de aarde rond is (bolvormig). Onze waarneming is beperkt, en daarom zien wij slechts een deel van het grote geheel. En dat deel wat wij zien lijkt vlak, maar is in werkelijkheid bolvormig. Echter omdat het zo weinig rond is, valt het ons niet op. Dus leven wij in een soort bedrog, daar wij menen op een vlakke bodem te staan, terwijl die bodem zich heel langzaam kromt.

Daarbij komt nog het volgende fenomeen, dat voor onze waarneming de zon draait en de aarde stilstaat. In werkelijkheid draait de aarde met grote snelheid om zijn as, hoewel wij dat niet zo waarnemen. Wij menen dat wij in een geocentrisch systeem leven, met de aarde als middelpunt, terwijl wij in werkelijkheid leven in een heliocentrisch systeem, waarbij de zon het middelpunt is. Dan zullen we het nog niet eens hebben over geleerden die beweren dat wij aan de binnenzijde van een holle aarde zouden leven.

Onze waarnemingswereld geeft ons géén juist beeld van de ware werkelijkheid, dus leven wij -goed beschouwd- in illusie, doordat wij klein zijn t.o.v. de grootte van de aarde. Wij zijn beperkt, en daardoor kunnen wij de wáre werkelijkheid niet zien. Pas op het moment dat wij onze beperktheden zouden verliezen, zouden wij de wáre werkelijkheid gaan zien. Nu nog moeten wij via wetenschappelijke 'bewijzen' maar aannemen dat de aarde inderdaad rond is. Zien doen wij dat zelf echter niet. Alleen vanuit grote hoogte via



de ruimtevaart is dat inderdaad te zien.

Aan het einde van de 20e eeuw hebben wij meer inzicht gekregen in de structuren van de atomen. Daarmee is er voor ons een nieuwe wereld

opengegaan. In die wereld wordt iets van de wáre werkelijkheid gezien, o.a. dat de kleuren van het licht zoals de atomen die uitstralen, niet overeenstemmen met alles wat wij ervan in onze wereld zien en dachten.

De natuurwetten zoals wij die kennen, vormen ook een deel van onze waarnemingswereld, die beperkt is. De quantum-mechanische kenmerken en wetten zijn door hun atomische structuren totaal verschillend van datgene wat wij dagelijks waarnemen. Het onafhankelijke bestaan van onze

materiële wereld is dan ook een grote illusie. En daarin leven en bewegen wij ons elke dag, menend dat dát de enige werkelijkheid zou zijn.

De heer Schrödinger is één van de uitvinders van de quantum-mechanica en weet hoe schokkend de ervaring is van mensen die voor het eerst met deze nieuwe wereld in aanraking komen. Dat wat wij mensen waarnemen is immers niet de ware werkelijkheid. Achter onze waarnemingen gaat de wáre werkelijkheid schuil. Wij leven in een waan-beeld. Niet dat het een fata morgana is, want dat is onwerkelijk. Nee, wij leven in een soort werkelijkheid, die echter verschilt van de wáre werkelijkheid.



De CERN-ring onder de grond

In het CERN-laboratorium te Genève, onderzoekt men de structuren van de atomen, de quantum-mechanica. De LEP, een oude cyclotron, (zie voor deze namen de betekenis op Internet) is kortgeleden stopgezet, omdat men op een krachtiger apparaat wil gaan zoeken naar het zogenaamde Higgs-boson deeltje. Dat is een fel gezocht deeltje, dat nog niet met zekerheid vastgesteld is. Higgs-boson moet het sluitstuk zijn van de deeltjesfysica. CERN heeft een concurrent in Chicago, het Fermilab, dat eveneens naar het Higgs-boson deeltje opzoek is. Geleerden zoeken naar de ware werkelijkheid, zo die voor ons mensen al te vinden zou zijn via wetenschappelijk onderzoek.

De Bijbel leert ons dat wij niet vanuit de natuur -dus niet via wetenschap of iets dergelijks- tot de wáre werkelijkheid kunnen doordringen. Ook de ware gelovige nog niet, want wij kennen in dit aardse stadium slechts ten dele. Wij zien nog als door een spiegel in een duister gat.

*1 Corinthe 13:12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.*

Duistere rede in het Grieks is ainigma, dat is "raadsel", een mysterie.

Dat komt doordat ons verstand verduisterd is, Ef.4:18.

Wij zien en aanschouwen de dingen. Maar die dingen die we zien zijn tijdelijk, dus voorbijgaand. De dingen die wij **niet** zien, zijn er wel, en die zijn blijvend, *2 Corinthe 4:18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet,*

*maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.*

*Hebreeën 11:3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, also dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.*

Wij leven in een wereld die bezet gebied is, waarvan de overste de duivel is, Ef.2:2, die de zinnen van ons mensen verblindt, *2 Corinthe 4:4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.* Wetenschappers zeggen: "Het heelal heeft een begin gehad, maar wetenschappers kunnen niet het waarom ervan verklaren. Het



antwoord is God. Er moet een intelligentie achter de complexiteit van het leven schuilen", aldus Ken Tanaka, planetair geoloog in de USA.

"Wetenschap en religie zijn niet onverenigbaar. Beide zijn op zoek naar dezelfde waarheid. De wetenschap maakt duidelijk dat God bestaat", aldus D.H.R. Barton, hoogleraar scheikunde in Texas.

De mensheid, wij allen, leven in een waanbeeld. De vader der leugens houdt ons allen massaal voor de gek en in zijn greep. Wij lopen er allemaal dagelijks in. Wij stellen ons gerust en tevreden met wat godsdienst en aardse genoegens. Wij zien aan wat voor ogen is, 1Sam.16:7, 2Cor.10:7, maar Elohim ziet het hart aan. Hij kijkt achter onze maskerales.

De twaalf verspieters hadden 40 dagen lang het land Kanaän verspiet, en tien ervan hadden alles met natuurlijke ogen waargenomen, en bij zichzelf vastgesteld dat het een ondoenlijke opgave was dat land in te nemen. Slechts twee van hen hadden met geloofsogen de zaak aanschouwd en brachten een goed gerucht tot Mozes en het volk. Het is maar net hōe wij zien!

Ook onze eigen ogen misleiden ons. Een rode appel wordt door ons als rood gezien. Dat komt doordat een voorwerp de kleur aanneemt van datgene wat het niet absorbeert. Vandaar dat een appel rood kleurt, want de appel kaatst de rode straling van het licht terug en absorbeert de groene. Hemoglobine kleurt voor ons rood, omdat het groen en blauw absorbeert. Ook zien wij de wereld en alle dingen in feite ondersteboven. Maar goed, daaraan zijn wij al

gewend en kunnen er goed bij leven. Via het stralingsspectrum van materie zien wij slechts een klein deel. UV-stralen zien wij niet, ook Infrarood niet, en ook Röntgenstralen niet.

Alles is op aarde onbestendig en heeft een voorbijgaand karakter. De “gedaante dezer wereld” wordt het genoemd, die voorbij gaat.

*1 Corinthhe 7:31 En die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende; want de gedaante dezer wereld gaat voorbij.*

*Hebreeën 12:28 Daarom, alzo wij een **onbeweeglijk (onwankelbaar/harmonisch)** Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door dewelke wij welbehaaglijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid.*

*Daniël 6:26 (6-27) Van mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij mijns Koninkrijks beve en siddere voor het aangezicht van den God van Daniël; want Hij is de levende God, en **bestendig in eeuwigheden**, en Zijn koninkrijk is **niet verderfelijk**, en Zijn heerschappij is tot het einde toe.*

*Spreuken 8:21 Opdat Ik Mijn liefhebbers doe beërven dat **bestendig** is, en Ik zal hun schatkamers vervullen.*

*Mattheus 24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.*

### Massaal bedrog

De krant brengt dikwijls de leugen in het land, luidt een oude spreuk. Er staan toch dingen in die onze aandacht vragen. Regelmatig komt er nieuws waaruit blijkt dat overheden massaal hun onderdanen om de tuin leiden. In die zin leven wij ook in bedrog. Die uitspraak deed onlangs de psycholoog en emeritus hoogleraar prof. dr. J. v.d. Berg in een interview met drs. Pieter van Kampen via de E.O.

Wij weten en vermoeden wel dat het zo is, maar kunnen er niets of weinig tegen doen. Dus berusten wij er maar in. Eigenlijk is dat een vreemde situatie, een wezensvreemde leefwijze en leefwereld, waarin bedrog de baas speelt en triomfen voert. Is het nu écht bedrog? Of is het boerenbedrog? Of heet zulks volksmisleiding? Het komt allemaal op hetzelfde neer.

Wij lezen in de krant van 9-11-2000 dat de “Bescherming Bevolking” een zoethoudertje was. De Nederlandse regering wist dat de B.B. haar taak, om de Nederlandse bevolking een eventuele kernoorlog te laten overleven, nooit waar kon maken. Evenwel hield de overheid de B.B. in stand om de burgers het idee te geven dat ze overlevingskansen zouden hebben, in geval van een kernoorlog, aldus dr. B.E. van den Boom van de Leidse Universiteit.

Ook het zogenaamde broeikas-effect is volgens sommigen een mythe (zie De Telegraaf 11-11-2000). Het is grote onzin, stelt geofysicus A. Boere, dat het klimaat door toedoen van de mens verandert. Deze mythe wordt kunstmatig in stand gehouden, alleen omdat het grof geld oplevert. Wetenschappers zeggen dat de invloed van de mens op het klimaat te verwaarlozen is. Politici spelen handig in op de emoties van de mensen, daar er grote financiële belangen mee gemoeid zijn, in de vorm van milieu-heffingen, etc.

Deze bron van inkomsten is zó snel gegroeid, dat er inmiddels meer mensen zijn die door het milieu betaald worden, dan dat er mensen onder zouden lijden. Er zit wel één goede kant aan deze kwalijke zaak, nl. dat mensen er milieu-bewuster door zijn geworden. Maar dat had ook op een andere wijze gekund. Inderdaad waren er veel vervuilingen, en nog zijn er milieu-overtredingen.



Het is goed dat daartegen maatregelen worden genomen. Maar dat alle milieu-overtredingen van ons mensen het klimaat zouden doen veranderen, is een grote leugen.

Eén vulkaanuitbarsting vervuult méér dan 6 miljard mensen met hun industrie en vervoer kunnen doen.

Ook prof. Kouffeld van de T.U. in

Delft deelt deze mening. Klimaatverandering is big business geworden, en niemand spant zich in om de werkelijke oorzaak van de klimaatverandering op te sporen. Men legt alleen maar heffingen op, zonder de problemen zelf aan te pakken.

Niet het CO<sup>2</sup> maakt de aarde warmer. Het is veeleer de zon die na het stadium van “Maunder Minimum” naar een “Maunder Maximum” gaat en de oceanen opwarmt. Warm water neemt minder CO<sup>2</sup> op dan koud, zodat de concentratie ervan in de dampkring vanzelf hoger wordt.

Politici ontbreekt de deskundigheid. Zij laten gaarne hun oren hangen naar milieubewegingen, om de belastingheffingen een schijn van waarheid te kunnen geven. En zo stromen er tientallen miljarden binnen aan heffingen, waarvan men er slechts enkelen uitgeeft om de CO<sup>2</sup>-emissie te bestrijden. De rest is voor andere doelen. De schijn dient een glans van werkelijkheid te dragen! En op die wijze bewegen de politici en bevolkingen zich voort op glad ijs in een hete woestijn. Toezeggingen om de zaak grondig aan te

pakken en te hervormen blijven bijna altijd in nevelen gehuld en onuitgevoerd. Het is vooral de “wereldpolitie” Amerika, die vanuit het Pentagon schuift met pionnetjes zoals in het “Mens-erger-je-niet” spel!

Op de VN-wereldklimaat-conferentie in Den Haag, waarvan onze oud-minister Pronk voorzitter is geweest, heeft men nu al de klimaatverandering waargenomen, zo zegt men. En, “het staat inmiddels buiten kijf dat klimaatverandering op aarde ook (voor slechts 1%, PM) door de mens wordt veroorzaakt”, volgens de voorzitter. “Weliswaar zijn er nog steeds mensen die twifelen, maar uit **voorzorg** moeten we nu maatregelen nemen”, aldus min. Pronk. De minister zit er erg mee in zijn maag, want zegt hij: “Welke troost kan ik geven aan hen die slachtoffer zijn van onverklaarbare weerpatronen”. Ja, zo’n minister leeft tenminste nog met de mensen mee! Daar heb je wat aan! “Het gaat om hun toekomst, want het kan zijn dat sommige kleine staten in de Stille Oceaan over honderd jaar niet meer bestaan”, vervolgde hij te zeggen. Dus dienen er grootschalige heffingen te worden geheven en moet er het nodige aan worden gedaan! De ‘waarheid’ heeft áltijd gelijk! De zaak heeft echter twee kanten, want het massaal vervuilen en opgebruiken van bodemschatten, ontbossing en dergelijke, is nooit gezond. Het doel van de Illuminati is om ons er chaos door te laten bewerkstelligen, waaruit zij een Nieuwe Wereld Orde kunnen creëren.

Gesteld dat er een buitenaardse onafhankelijke waarnemer naar de aarde zou komen om rapport te maken voor zijn hogere opdrachtgever. Dat zou toch wel een heel mooi rapport worden, kan ik u verzekeren!

Wanneer wij het wereldnieuws van één dag op ons in laten werken, toont ons dat geen erg rooskleurig mensbeeld. Alle gruweldaden, moorden, overvallen, diefstallen, schandalen, maffiose-praktijken, etc. van één dag, levert al een boekdeel vol op aan feiten.

Er is van de mensheid zoals ze nu is dan ook niets positiefs te verwachten. Het Evangelie van het Rijk der Hemelen geeft ons een geheel ándere hoop op een vernieuwde hemel en aarde. Niet de Nieuwe Wereldorde der Illuminati en hoge graad vrijmetselaars, van Bush en zijn Skull&Bones mannen, waarin de mensen een nummer zijn en krijgen, en absolute gehoorzaamheid wordt afgedwongen. Zij willen het kwaad in de wereld bedwingen met een nog groter kwaad, de dwang en tirannie, de wereldwijde

controle, zónder de mens als mens te vernieuwen. Het Evangelie pakt de mens in diens zondige wortel aan en vernieuwd hem in Christus.

Op álle terreinen des levens heerst immers nog het bedrog, op het financiële terrein, waar men de mensen met papiergeld, boekgeld en muntgeld zoet weet te houden, zonder dat er enige waardevolle gouddekking meer tegenover staat. Op het religieuze vlak worden de mensen bedrogen, door kerkelijke systemen met hun dogma’s waarvan men er nagenoeg niet één kan hard maken. Op het politieke vlak worden alle mensen bedrogen. Dat weten wij al lang, maar er valt schijnbaar niets tegen te doen. Dus hobbelen wij er maar achter aan.

Op het medische vlak worden wij massaal bedrogen, door te geloven dat wij gezondheid kunnen kopen via chemische medicijnen. De wortel en oorzaak van ziekten zullen de medici nooit aanpakken, alleen de symptomen bestrijdt men. En dat levert miljarden op. De mensen worden doorgaans zeker van de medicijnen dan van hun oorspronkelijke kwalen.

Op ethisch vlak worden wij massaal bedrogen, door een leefwijze te volgen die naar onze ondergang voert. Wij brokkelen langzaam maar zeker ons eigen leven en de samenleving af. De wereld kan -volgens sommige wetenschappers- hooguit nog 200 jaren gaan zoals de vaart er nu in zit, gezien het verbruik van bodemschatten, erosie, etc. Ethische waarden vallen weg, euthanasie, homo-huwelijken, het huwelijk en echtscheiding, abortus, etc. Zedenverwildering neemt hand over hand toe.

Welnu, dat is niets anders dan het toonbeeld van het rijk van de vorst der duisternis. En zo’n samenleving kán geen stand houden!

Het Rijk van Elohim daarentegen wordt het rijk van het Licht genoemd, met daarin de kinderen des lichts. Elohim's ogen zien naar waarheid. Jeremia.10:10 Jahweh is de God der Waarheid, v.v.

*Jesaja 65:16 Zodat, wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in den **God der waarheid**; en wie zal zweren op aarde, die zal zweren bij den **God der waarheid**, omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn, en omdat zij voor Mijn ogen verborgen zijn.*



### De goeie oude tijden

De mensen leven graag bij het verleden, als of het toen zoveel beter was dan nu. Ook dát is bedrog. De ouden met al hun ‘wijsheid’ leefden ook in



bedrog. Het oude Egypte en Griekenland is vermaard vanwege hun wijsheid. Dat is te zien in hun bouwwerken, de Grote Piramide als één der wereldwonderen. In Egypte waanden de Farao's zich goden te zijn, die van de sterren afkomstig waren en daar weer naar terug zouden keren. Dat menen de New Agers eveneens. De Farao's waanden zichzelf onsterfelijk en lieten zich daarom balsemen. Jammer voor hen, dat er nog nooit een mummie tot leven is gekomen. Allen zijn nog in redelijke staat te bezichtigen, als restanten van wat eens een vorst moet zijn geweest. In die tijd was men wijs, dat is waar. Men bestudeerde de natuur, de loop der sterren en planeten. Men wist er heel veel van, soms meer nog dan wij daarvan weten. En toch stoelden ook hún inzichten op beperkte kennis. Zij erkenden Elohim niet. Israël is het volk van de Gods-openbaring, van de wáre hogere kennis. Dát alleen maakt vrij en opent de ogen voor de werkelijkheid. Er bestaat immers ook een "verlichting" van de "Engel des lichts", die tot "vorst der duisternis" is geworden. Daarvan was Bileam lid, de orde het "verlichte oog", wat nu de orde van het Alziend-Oog is. (Zie de USA dollar)

De mens is blind en er is verlichting nodig van de heilige Geest, ogenzalf, Openbaringen 3:18, om tot zichzelf te komen (bewustwording). De mens leeft in het duister, onder de macht van satan, in het krachtenveld der dwaling. Maar hoe komen wij daaruit? Dat is een Godswerk. Hij pakt ons eruit en zet over in het Licht. Wij mensen leven als het ware in een donker vertrek, zonder wezenlijk alles te kunnen zien wat ons omringt. Wij zijn geacclimatiseerd daarin. Pas wanneer er een kleine lichtstraal naar binnen valt in die donkerte, gaan we de stofjes zien die daar zweven. Dan realiseren we ons hoe ongezond onze situatie is. In zekere zin leven wij als paranoïden, daar wij dingen doen die zich tégen ons keren, ons wezensvreemd zijn. Wij bevuilden ons eigen nest.

Alléén de waarheid (het Woord van JHWH) maakt vrij en doet ons roemen in de God der waarheid. In Christus gaat een nieuwe wereld voor ons open, wanneer wij oprecht in hart en geest worden gemaakt door het geloof in Zijn Naam. De oprechten gaat het licht op in de duisternis.

Jesaja 65:16 *Zodat, wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in den **God der waarheid**; en wie zal zweren op aarde, die zal zweren bij den **God der waarheid**, omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn, en omdat zij voor Mijn ogen verborgen zijn.*

Openbaring 21:5 *En Die op den troon zat, zeide: **Ziet, Ik maak alle dingen nieuw**. En Hij zeide tot mij: **Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw**.*

### Het bedrog van het geld

Hoe bestaat het dat geld -dat de enige echte schepping van de mens is- zo'n geweldige macht is geworden, daar het in feite niet méér is dan een simpel betaalmiddel?

Dat komt omdat wij mensen de oorspronkelijke ruilhandel hebben verlaten en onze toevlucht hebben genomen tot geld om de waarde van producten ermee aan te geven. Daarmee hebben wij onszelf de das omgedaan, maar dat zien wij helaas nog niet, en vandaar dat wij als mensheid al eeuwen voortsukkelen met geldbuidels, bankrekeningen en een uitbuitsysteem erop na houden van rente en woeker. Wij houden als klanten der bank hun systeem in stand. Wanneer wij het massaal laten afweten, kunnen de banken sluiten! En daartoe doen wij bij dezen een oproep tot U uitgaan!

Als betaalmiddel is het materiaal waarvan het geld wordt gemaakt van weinig of geen betekenis meer, sinds de goudstandaard is losgelaten. Wij accepteren geld zelfs als symbool, of zelfs als cijfertjes in boeken en op computerschermen. Ongelooflijk.



Het grote geld heeft nl. in de meeste gevallen geheel géén enkele tastbare substantie als dekking. Wanneer iedereen maar vertrouwen blijft stellen in ons geldsysteem, functioneert de handel.

Geld is het onbezielde, en wij als bezielde mensen schiepen dat onbezielde, en juist dát onbezielde bestuurt en regelt nadien de gehele mensheid! Raar maar waar. En hoe moeilijk valt het de mens om zich aan de toverkracht van het geld te onttrekken! Wij hebben er allen dagelijks mee te maken!

Alles in de wereld draait om geld. Zonder geld begint u vandaag de dag niets!

Wij zijn mensen met idealen, want een mens zonder idealen is geen mens meer. Idealisme is de motor of drijfkracht achter al ons menselijk streven, maar alle idealen die wij nastreven worden gelukkig niet bereikt. Realiseerbare idealen, en onrealiseerbare. Om zichzelf te ontplooien dienen wij ons hoge idealen te stellen. Ieder mens heeft zijn gaven, aanleg, karakter, etc. En dat dienen wij zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Dat maakt het leven zinvol. Maar met die levensidealen die op zich niet slecht behoeven te zijn, gaan dikwijls andere idealen en begeerten samen die wél slecht zijn. En dan denken wij aan de begeerte naar het grote

geld. Geld wordt in veel gevallen een hoofd-ideaal, een onverzadigbare begeerte, een drang tot steeds rijker worden. Geld wordt dan voor ons een toverformule die de wereld ontsluit naar bezitsvorming, luxe, pracht en weelde. Op beurzen, in casino's, in banken, in handel, etc. kan men zien wat voor geweldige kracht het geld uitoefent op mensen. Met geld op zak telt men mee, anders is men niet in tel.

Wat is geld? Het is niets dan lucht! Papier heeft geen enkele intrinsieke waarde, en plastic ook niet, en de getallen in de boeken of in de computers bij de banken stellen helemaal niets voor. Geld is bedrog. En dát is nu ónze schepping. Onze enige schepping is puur bedrog, en door dat bedrog wordt de gehele wereld misleid en in haar greep gehouden.

Geld is alles waaraan wij waarde toekennen. Geld is pure fictie, het is niets. Geld bezit echter wél de potentie dat men er alles voor kan kopen, en dát maakt het zo aantrekkelijk, dat wij er allemaal in geloven en eraan meedoen.

Geld op zich is niets. Alleen wat wij ervoor kunnen kopen is iets. Geld zelf is een heel wazig iets. En toch betovert geld miljarden mensen en voert het een levenslange heerschappij over hen uit.



Geld stelt de mensen schadeloos, want hoe of op wat voor wijze wij aan geld komen, is voor de meeste mensen geen probleem. Als ze het maar hebben! En hierin ligt toch iets dat tegen onszelf indruist. De mens wil bezitter zijn, hoe dat doet er weinig toe. Het leven is een zware strijd, en daarbij moet de ander dan maar zien hoe hij rondkomt, als wij het bezit maar naar ons toe kunnen trekken! En de waan daarbij is, dat elk mens meent dat hij pas geteld wordt als hij bezit heeft. En daarmee verlaagt geld de wezenlijke waarde van de persoon, hoewel het lijkt of geld juist de mensen verhoogt, daar alle deuren alsdan voor je opengaan wanneer je met je geld rinkelt.

U mag het grootste genie op aarde zijn. Zonder geld kijkt niemand naar u om. En u mag zo dom zijn als het achtereind van een varken, wanneer u maar met geld aankomt, buigt iedereen zich voor u neer.

Mensen die innerlijk leeg zijn, die weinig of geen idealen hebben, die weinig onderlegd zijn, voor hén heeft geld extra grote betekenis. Iemand die werkelijk iets is, die geen status heeft hoog te houden, die innerlijk rijk is, voor hem zal geld weinig of geen betekenis hebben, als het goed is. Zulken

kunnen zich de grote weelde van de eenvoud, of zelfs van de armoe permitteren, zonder zich daarvoor te schamen. Ondanks geldelijke armoe weten zij zich rijk. Zulke mensen zijn er echter niet veel, helaas.

Geld verzoent alles. De mens kan er zich door ontplooien. En dat is wellicht nog de meest aantrekkelijke kant van het geld. Men kan er boeken mee kopen, waardoor hogere ontwikkeling. De macht van het geld lijkt echter meer op almacht, daar geld voor de meeste mensen het laatste houvast is wat zij hebben, hun enige bevrediging, daar zij er alles mee kunnen realiseren. Met geld kun je alles doen, terwijl het zélf niets is dan papier, plastic of getallen.

Geld is dus niets, dat tóch álles kan!

Alleen schenkt het niet de troost en voldoening die men ervan verwacht. En dát zijn juist de wezenlijke zaken in het leven waarom het gaat. Dus stelt geld teleur, het laat ons leeg. Het kan ons niet geven waaraan wij juist zo'n grote behoefte hebben. Geld is en blijft illusie, schijn, bedrog, zonder echte waarde, hetwelk het voor ons zo moeilijk maakt om het op de juiste waarde te taxeren. Daarbij komt dat geld niet louterend werkt, veeleer verhardend, hoogmoedig, stug en heerszuchtig maakt. Dat komt doordat geld geen zedelijke macht is die de mens zou kúnnen heiligen. Geld kan wel mogelijkheden scheppen tot ontplooiing van gaven, maar zélf kan het geld ons niets schenken. Geld werkt geen regeneratie (levensvernieuwing) in ons uit.

Welke rol speelde geld in het leven van onze Heiland?

Hij erkende wel de nuttige functies ervan, maar kende er niet die rol aan toe, welke het heeft en had in alle mensen en tijden. Daarom eiste Hij soms van de mensen om álles te verkopen en Hem te volgen. Het Bijbelse systeem staat haaks op het Babylonische systeem van rente en krediet.

Geld heeft alle functies van een god, maar is in wezen een zielloze afgod. En die onbezielde macht beheerst de gehele mensheid. Omdat de mens nog enig Godsbesef heeft, sluit geld zich daarbij keurig netjes aan, zónder in de echte Godsbehoefte te voorzien! Dat is het bedrieglijke ervan.

Bij Elohim gaat het om het zijn, wie wij zijn, en niet om wat wij hebben. Bij ons gaat het altijd maar weer om ons bezit, om wat wij hebben en niet zozeer om wat wij zijn. Wanneer een slechterik veel geld heeft en veel bezittingen is iedereen jaloers op hem en kan hij nagenoeg alles voor elkaar krijgen. Het bezit maakt van hem een verwrongen persoonlijkheid. Maar bij Elohim gaat het niet om ons bezit, want Hij is de Bezitter van alles en wij

zijn slechts leenheren, pachters. En Hij let erop hoe wij zijn en met welke innerlijke gesteldheid wij Zijn bezit beheren.

Geld werkt verslavend, vraagt om steeds meer. Daarom kunnen de meeste mensen in hun jacht naar geld alleen nog maar denken in termen van geld. Zij zetten alles in hun denken om in geld. Tijd is voor hen geld, en als ze eten is dat verloren tijd, dus kost dat geld. Een vrije dag wordt door hen als een economisch verlies gezien. Dus bezit geld magische krachten.



Wie heeft geld uitgevonden? Heeft Elohim aan Adam en Eva toen Hij hen verdreef uit het paradijs een beurs met goudstukken meegegeven?

Nee, geld komt van het Kaïn-Nimrod-Babylon! En heeft sindsdien alle samenlevingen beheerst, hoewel het niets meer en niets minder is dan een soort betaalmiddel. Hoe zal de toekomst eruit zien? Zonder geld?

### De Geldboom

De geleerde Ali Ashraf Khan zegt dat elke dollar die Pakistan geleend heeft van het IMF en de Wereldbank met \$12 is terugbetaald door zijn land. De staatslening was in 1991 \$17.29 miljard en is nu opgelopen tot \$39.5 in 2001. Pakistan betaalt van haar totale uitgaven 60% af aan schulden per jaar. Alzo oogsten de rijken wat de armen zaaien en bewerken. Vanwege de hoge rente betalen de armen méér terug aan de rijken dan wat zij van hen leenden. De rijken -dat zijn enkele families en maken een paar procent uit van de wereldbevolking- hebben de grondstoffen der aarde in handen gekregen en beheren het geld. Tijdens het jaar 2000 hebben het IMF en de Wereldbank \$ 292 miljard uitgeleend aan ontwikkelingslanden, terwijl in datzelfde jaar die landen \$269 terugbetaalden van hun schulden. In werkelijkheid ontvingen deze landen slechts \$23 miljard. In 1970 leenden deze landen totaal \$75 miljard, tegen \$2038 in 2000. In de jaren 80 betaalden deze landen alleen al \$1280 miljard af aan hun schulden. (Inflatie buiten beschouwing gelaten). De geldboom der rijken groeit dus bijzonder goed! De afstand tussen rijk en arm wordt steeds groter, wat om een revolutie roept. Geld en macht verblinden de rijken, wat tot arrogantie leidt. Dat is de waan-wereld.

### De tijdgeest

Er wordt dikwijls gezegd dat “tijd geld is”. Wanneer men daaraan vasthoudt, zien wij het bedrog van geld, daar er in Openbaring 10:6 staat dat er géén tijd meer zal zijn.

Aioon = eeuw, tijdvak, eeuwen, duur, maar ook wel tijdgeest. De aionen overspannen de tijd en tonen iets van de onafgebroken duur, het statische, wat niet van déze wereld-aion is.

Tot de huidige aion behoort het wisselende, dat de ouden zagen in de dierenriemtekens, als gevolg ervan dat de wereld van het Godsplan is afgeweken door ongehoorzaamheid. Het bewustzijn van de mens is volgens de oude wijsheid sindsdien verdeeld in 12 aspecten en wordt gedreven door het satanische ego-systeem als leidend principe. De 12 aionen vormen samen met de 7 planeten (archonten of heersers) de machthebbers dezer eeuw en geestelijke boosheden in de lucht, Ef.6:12.

Oudtijds werd een aion tevens gehouden voor de gezamenlijke energievelden van groepen van mensen, die eensgeestes waren. Eén geloof,

één doop, etc. Waardoor er een collectief magnetisch veld ontstaat wat buitengewoon sterk kan zijn. Die saamhorigheid werkt stimulerend, als een krachtbron waardoor ze worden gevoed, en zij voeden de band der eenheid, waardoor zij zichzelf en anderen sterken in het geloof. Dat geloof overwint de wereld, de aion en tijdgeest, die de massa gevangen houdt. Op die wijze



was Israël sterk vanwege gehoorzaamheid aan Jahweh en Zijn Wet, in saamhorigheid. Bij afwijking was Israël zwak.

Een tijdgeest wordt ook een aion genoemd, en zolang als de tijdgeest maar de baas is, is het hem gelijk of men nu vóór hem of tégen hem is, want hij is en blijft de heerser over de algemene menselijke opinie. En alles wat wordt geproduceerd door degenen die nog gevangen zijn door de tijdgeest, hetzij boeken, films, etc. vertonen de trekken ervan en trachten hen die er reeds los van zijn nog te beïnvloeden. Het zakelijke belang van de tijdgeest is so-wie-so om géén klanten te verliezen en de massa naar de mond te spreken, dus greep te houden op de menigte. Op die wijze zijn godsdiensten ontstaan en houdt men de kerkelijke systemen in stand.

Het is echter een luchtbel, die behoort bij déze aioon der vergankelijkheid. En de luchtbel is een fenomeen dat alle wetenschappers op deze aarde nog niet hebben kunnen verklaren. Er is nog niet één geleerde gepromoveerd op het fenomeen “luchtbel”. Want wat is een luchtbel en hoe bestaat het dat

deze zich in water niet oplost, maar naar boven stijgt en zich in de lucht wél oplost, of beter gezegd, zich met de lucht verenigd?

En alzo leven wij met luchtbellen in onze huidige aioon, en denken dat we ons eraan kunnen vastklampen. Echter, zodra de luchtbel boven de waterspiegel is, is ze weg! Zodra wij boven de “waterspiegel” van deze aion zijn, voorbij het wisselende, in de dynamische geestenwereld, is het fenomeen luchtbel verdwenen! En waar is dan ons houvast?

### Geloofszekerheid

Bijna iedereen zal het erover eens zijn dat het geloof een gave Gods is, Ef.2:8. Dus dat het ware geloof niet iets is van de mens. Het ware geloof behoort tot een ándere wereld, dimensie en status, dan onze huidige wereld-dimensie. En dat typeert de Schrift op verschillende manieren, o.a. dat het Rijk Gods niet van déze wereld (van dit wereld-tijdvak, aioon) is, Joh.18:36. De Schrift spreekt over het hier nu zijnde als “het vergankelijke en voorbijgaande, het zienlijke en bewegelijke”, dus het *dynamische en wisselende*. En de Schrift spreekt daarnaast over het toekomstige als zijnde het “onwankelbare, onzienlijke, altoos blijvende, onvergankelijke, harmonische, etc.”, dus het *stabiele en verankerde vaste*.

Deze twee tegengestelde zaken houden wij even goed vast in onze gedachten.

Momenteel leven wij mensen, of wij nu gelovigen in Bijbelse zin zijn of niet, in het dynamische, het bewegelijke en voorbijgaande van een dialectisch (tegengesteld) tijdperk van spitsvondige redeneerkunde. Wij kunnen gewoonweg niet denken in geestes-dynamische entiteiten, zelfs de knapste kopstukken niet, maar geven slechts daarover onze gedachten weer in abstracte begrippen, die tekortschieten en niet beantwoorden aan het wáre wezen van het geestelijke en onvergankelijke leven. Een blinde kan niet over kleuren oordelen. Hier openbaart zich ons menselijk gebrek en tekort. En ook de ware gelovigen leven nog in deze wereld vol tegenstellingen, met dit verschil dat hun wandel reeds in de hemelen is. Dus is in hen iets van dat geestes-dynamische aanwezig. Dat wordt gezien en gehoord aan hun doen en laten en spraak.

De huidige “werkelijkheid” waarin wij leven is bedrog, daar alles wisselt van gedaante en de verschijningsvorm van deze wereld snel voorbijgaat. Dus leven wij in een hectische en in een steeds hectischer wordende zintuiglijke werkelijkheid, die onze aandacht geheel opeist om in leven te

blijven en te overleven. Onze leefstijl zit vastgeketend aan het wisselende karakter, dat ons afhoudt van de hogere geestelijke werkelijkheid. In deze dynamische toestand ziet de mens zichzelf als het centrale punt in de schepping waaromheen alles draait, dat is het egocentrische ervan. Maar als dít de enige werkelijkheid was, dan zouden wij medeverantwoordelijk zijn aan al het menselijk falen op aarde, en dát erkent de mens niet. Wij mensen schudden alle verantwoordelijkheid van ons en zeggen: Ben ik mijns broeders hoeder? En vandaar de onverschilligheid, hardheid, vijandigheid onder de mensen. Wél staat de mogelijkheid open dat wij ons medeschuldig, ja hoofdschuldig leren kennen. Dat “volkomen zich schuldig kennen” is een Godswerk, waar wij aan onszelf ontdekt zijn en álle verantwoordelijkheid van alle kwaad en zonde in de schepping op ons nemen en voor de hoge Schepper buigen. Dit is een crisismoment onder Elohim's toorn, waarna Hij ons een leven schenkt in Zijn Zoon uit vrije gunst. De vluchtweg tot behoud wordt ons in Christus getoond in de belofte van het Evangelie, met toepassing en toe-eigening voor onszelf. Want wat heeft een mens aan een foto die hem zou worden voorgehouden van iets waaraan hij dringend behoefte heeft. Het gaat om de zaak zelf, om die toe te eigenen. In dát crisismoment wordt het ware geloof geschonken en tegelijkertijd werkzaam, waardoor wij uit de dood overgaan in het leven, uit het wisselende in het geestes-dynamische (in beginsel). Kol.1:13. Joh.5:24.

De mens zoals hij is, heeft géén andere werkelijkheid dan de huidige wisselend-dynamische en is daarin min of meer geacclimatiseerd en houdt deze voor de enige zekerheid. Daarbij weet een ieder wel dat dit schijn is, daar alles wisselt, wankelt en tijdelijk is en er in feite geen andere zekerheid is dan de dood. En met laatstgenoemde kán hij niet uit de voeten en houdt er dan ook nagenoeg geen enkele rekening mee. Dus leeft elk mens in zelfbedrog, in de waan onsterfelijk te zijn, menend slimmer te zijn dan de dood, hoewel dagelijkse voorbeelden ánders zeggen.

Echter, er is een totaal ándere zekerheid verkrijgbaar, nl. die van het ware geloof, als geschenk des hemels, waardoor wij mensen zien en aanvaarden sterfelijk te zijn, geestelijk dood door de zonde, én levend in Christus tot redding en ingang in het geestes-dynamische rijk.

Goed vasthouden dat déze unieke zekerheid niet behoort tot de dynamische en dialectische aioon, daar déze zekerheid onwankelbaar en volkomen is, hoewel dat niet impliceert dat deze verzekering geen versterking zou behoeven.



Het “geloof en geloven” van de dialectische aioon heeft als inhoud de vraag óm zekerheid, waarbij het “geloofsbegrip” een vraag is van aannahme, losstaand en wankelbaar. Vandaar dat er zoveel “geloof” is zónder zekerheid (=gebakken lucht) en er vele misleidende onderscheidingen zijn uitgedacht door sommige theologen, zoals wezen en welwezen. Dit is niets minder dan karaktermoord van het wáre geloof, want het ware geloof laat zich niet dialectisch verklaren. Het ware geloof en geloven is en behoort tot de harmonische aioon, en is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet, Hebr.11:1. Het ware geloof is een geestes-dynamische entiteit, van hemelse oorsprong, hetwelk zich uitsluitend richt op Christus, de Wijsheid. En het bewustzijn van een mens die met dit ware geloof begiftigd is, komt accentueel te staan in die metafysische wereld van de Geest, hoewel in dagelijkse strijd met de wereld van de dynamica, wat een schijnbaar onverzoenlijke tegenstelling is, als vlees staat tot geest en geest staat tot vlees. Het nieuwe en geheiligde bewustzijn van zulk een gelovige ontwikkelt zich, en het geloof wast en groeit al sterker en sterker, want dat is er een eigenschap van. Gedurige twijfel zoals sommigen dat stellen, is niet in overeenstemming en kan niet samengaan met de allesoverwinnende kracht van het ware geloof, 1 Johannes 5:4 *Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.*

Dit geloof wordt vergeleken met goud, dat is het meest op het statische en onvergankelijke gelijkende metaal. Het aardse wordt vergeleken met aarden flessen, zie Klaagliederen van Jeremia 4:1 en 2. En hoe komt dat? Vanwege de zonde van haar profeten en misdaden van haar priesteren, vers 13. De geestelijken (theologen) hebben het geloof aangepast, hebben met hun dialectisch denken het statische trachten te vervormen. Daardoor is er een ander gedevalueerd en ontwaard geloofsbegrip ontstaan, door het gelijk te schakelen (differentiëren) met het dynamische en menselijke.

Het dialectisch dynamische bewustzijn is nog opgebouwd uit diverse lagen, o.a. het bewustzijn en het onderbewustzijn (dat laatste werd pas ontdekt in de 19e eeuw, Jung, Adler en Freud).

Alleen het wáre geloof geeft statisch bewustzijn, zónder uit lagen te bestaan. Het omvat geheiligde kennis en zekerheid, volkomen toestemming en een vast vertrouwen met een roemende standvastigheid. Alzo horen wij de gelovigen in de Bijbel spreken, roemen en getuigen, hoewel er ook klachten staan, maar deze worden overstemd door de roem des geloofs. Dan staat er dat de gelovigen wéten wiens eigendom zij zijn: *Jes.44:5 Ik ben des Heeren. 2 Samuel 22:3 God is mijn Rots, ik zal op Hem betrouwen; mijn*

*Schild en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek en mijn Toevlucht, mijn Verlosser! Van geweld hebt Gij mij verlost! Job 19:25 Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; Psalmen 19:14 (19-15) Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser!*

*Johannes 6:69 En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Johannes 11:27 Zij zeide tot Hem: Ja, Heere; ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon Gods, Die in de wereld komen zou. 2 Corinthe 5:1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.*

*Romeinen 14:14 Ik weet en ben verzekerd in den Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf.*

Dit waarachtige en verzekerde geloof zijn wij kwijtgeraakt, en is ingewisseld door theologen en pseudo-gelovigen voor een onverzekerde geloof, dat in werkelijkheid geen echt geloof is, dat zou bestaan in een uitzierende en twijfelende houding. Dat is een vacuüm dat geestelijke ademnod en leegheid baart. Zal Jahweh nog hét geloof vinden als Hij terugkomt?

Het Bijbels/reformatorisch geloofsbegrip is omgebogen tot het tegendeel, waardoor de verwarring compleet is (het is ingewikkeld geworden).



### Bevrijding

Het leven is gecompliceerd en wonderbaar. Daarmee is veel gezegd. Om het daarbij te laten is echter te weinig gezegd. Wij mensen zijn levende wezens, sterfelijk, geschapen uit stoffen van de aarde, van het voorbijgaande. Onze levensgeest werd in ons geblazen door de Schepper, dus bezitten wij een stukje van Elohim, en dát is de kern van wat blijvend is. Eén deel van ons mensen is vergankelijk, ons lichaam. Het andere deel is hemels, onvergankelijk, onze levensgeest. Niet dat wij een gespleten persoon zijn, maar wel dat er verschillende krachten in ons werken. Dat noemen wij bipolariteit. Bi = twee, en polariteit = gerichtheid.

Leven is in beweging, en wij menen dat wij ons rechtlijnig bewegen. Niets in deze schepping is echter rechtlijnig. Alles wat uit Elohim is ontstaan buigt zich vroeg of laat weer tot Hem. Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Dus dient de uiteindelijke resultante van een mensenleven weer voor Elohim te zijn, het aankomen van ons mensen in het Vaderhuis. Daartoe dienen alle tegengestelde krachten overwonnen te worden. Dat kost

strijd. Als de strijd gewonnen is, hebben wij ons einddoel bereikt. Wij keren eerst terug naar ons domein, de aarde, het graf. Dat is de eenwording met de aarde, de lagere natuur.. De hogere eenheid ligt in Elohim, zoals Jesjoea één was met de vader. Wij dienen in die hogere eenheid opgenomen te worden, om onsterfelijkheid te verkrijgen. Immers, leven wanneer het écht is, is onvergankelijk. Wat wij aan menselijk leven bezitten is slechts een bepaalde vorm van leven, die onderbroken kan worden. Leven zelf is oneindig. Zelfs als er géén enkele levensvorm zou zijn, is er leven, namelijk Goddelijk leven. Elohim IS de Zijnde. De IK Ben. Dat is de oerkracht (energeia of werkzaamheid), de alles voortbrengende kracht van levensvormen. Die vormen kunnen hemels of aards zijn. Het Leven in Elohim is absoluut, onbegrensd, oneindig. En door Hem is ons de levensgeest ingeblazen. Elohim heeft iets van Hem in ons gelegd, geschapen in of naar Zijn beeld en gelijkenis. Ons lichaam is aards, sterfelijk, wat in feite het niet-altoos levende is. Het lichaam keert terug tot zijn domein, de aarde. Juist het sterven opent de mogelijkheid om op te gaan in het bovennatuurlijke, de eenwording met Elohim in Christus. Dát is de bevrijding van de rups die in de cocon zich ontpopte tot vlinder en zich richt op de zon. Waar men uit de duisternis van de cocon ontbonden wordt en op mag vliegen met vleugelen van de arend, richt de nieuwe mens zich naar het Licht. Men kan dat licht niet naar zich toehalen, nee, het licht komt tot ons. Het is de aanraking met het Goddelijke. Juist daardoor leert men zijn aardse bestaan kennen, vol tegenstellingen. Licht is leven, liefde van Boven. Vanuit dat Licht zien wij Elohim in Christus vol erbarmen, waar alle schaduwen wijken. Het is onze ogen goed het licht van deze Zon der gerechtigheid te aanschouwen. Het is een licht dat boven de kracht der zon uitgaat, zoals Paulus op weg naar Damascus zag. Niet iedereen ziet dit licht. Maxwell ontdekte dat zelfs niet alle aards licht voor het menselijk oog zichtbaar is, zoals ook alle geluiden niet voor het menselijk oor hoorbaar zijn. Bohr toonde aan dat licht zich zowel in deeltjes in de vorm van fotonenbundels als ook in golven laat waarnemen. Elk fysiek object hangt af van de waarneming. Dat is de kwantum-mechanica. Er is dus tegenstrijdigheid zelfs in het aardse licht, zo goed als er tegenstrijdigheid is in onze hersenen.

Het Rijk van Elohim lost alle tegenstellingen op en geeft volmaakt evenwicht. Dat Rijk valt als erfenis ten deel aan mensen die de liefde van Elohim kennen en er zich voor hebben gegeven. Daardoor werden zij geheel vernieuwd, tot algehele zelfovergave, met bereidheid Hem alleen te dienen. Elohim is niet de abstracte vol tegenstellingen. Het 1e, 2e en 3e gebod

verbiedt elke voorstelling en omschrijving van Elohim. Toch verlangen wij mensen naar een plastische voorstelling van Hem. Maar dan krijgen wij de god der filosofen, een voorstelling en een naam. Een naam alleen is niets dan lucht. Nee, het is juist alleen door het geloof dat men de Onzienlijke aanschouwt. Ons optisch waarnemen is slechts een subjectieve waarneming van de realiteit. De realiteit zélf blijft altijd voor ons verborgen, totdat de sluiers worden weggenomen!

Alsdan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht, en kennen zoals wij van Hem gekend zijn, zie 1Cor. 13:12. De sluier over onze Israël-identiteit zal alsdan ook worden weggenomen, Jesaja 25, waarna wij zullen zien wie wij zijn en waar het pseudo-Israël zich bevindt.

Die tijd nadert snel. Gelukkig als onze ogen zijn geopend in dit leven. En nog gelukkiger wanneer straks geloof zal overgaan in daadwerkelijk aanschouwen, om verzadigd te worden met Zijn lichtvolheid (liefde). En dát is die liefde van Elohim welke nimmermeer vergaat, zie 1Cor.13.

#### **Afbeeldingen die bewijzen zijn van “bedrog”**

