

Geboorteregeling

Geboorteregeling is in, al eeuwen. Alleen de technische hulpmiddelen waren primitief. Maar dat is veranderd. Men kan nu op velerlei wijze zelf de keuze maken om zwanger te geraken of niet. ‘Wij zouden in dezen liever kiezen voor het woord “gezinsvorming”, dan voor het woord geboorteregeling’. Dat zegt dr. A. Heijmans in zijn boek “Het gezonde huwelijk”.

In deze brochure, als vervolg op brochure 233 en 236, die gaan over het mysterie van de voortplanting, zullen wij enkele belangrijke vragen en onderwerpen bespreken inzake de gezinsvorming en de huwelijks plichten. Men is nooit te oud om hierbij te leren. Ik herinner mij nog heel goed toen ik pas getrouwd was (nu 30 jaar geleden), dat ik een lesje kreeg van een oude vrouw uit Letland, die tegenover mij woonde. Haar man was reeds lang gestorven. De man was kapitein geweest op een schip en vaarde dan eens een paar maanden, en dan weer was hij een paar maanden thuis. De oude vrouw vertelde mij dat haar man dan prompt elke dag geslachtsgemeenschap met haar wilde hebben. Zij vertelde eerlijk dat haar dat tenslotte tegen ging staan. Voor haar was het mooie en schone ervan verbleekt, door het teveel, te dikwijls. En die les gaf ze mij mee, dat een man zichzelf niet moest beogen en zijn bevrediging, maar dat hij om de vrouw moest denken. Daarbij was één à twee maal geslachtsgemeenschap per week voldoende, zo luidde haar advies. De vrouw is geen sex-object, waarbij mannen ongelimiteerd hun gang kunnen gaan. Er is overal een tijd van komen en gaan, van regelmaat en orde.

De oude vrouw had gelijk. Haar voorlichting was goed, hoewel er aan goede voorlichting op dit gebied grote schaarste heerst. De bijbel leert ons het volgende:

1 Petrus 3:7 Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Wij dienen als mannen met verstand bij de vrouw te wonen en niet als onverstandigen slechts aan onszelf en onze lusten te denken. Het huwelijk is niet uitsluitend voor de sex en het in stand houden van het menselijk geslacht. Man en vrouw zijn er allereerst voor elkaar. Ook is geslachtsgemeenschap niet slechts dan geoorloofd, wanneer er bereidheid is een kind te verwekken. Volgens velen zou de seksuele daad verwerpelijk

zijn als er geen bedoeling is kinderen te verwekken. Dat is een misverstand. Man en vrouw zijn er voor elkaar om elkaar de liefde te geven en elkaar daarin op te bouwen, zowel fysiek als geestelijk. Dat daaruit de vrucht kan ontstaan van een nieuwe geboorte, is een tweede. Dat behoort tot de gevolgen van het geslachtsverkeer, die wij dienen te aanvaarden als blijkt dat de vrouw zwanger is. Verder is het een hardnekkig misverstand dat wij de geboorteregeling dienen over te laten aan de voorzienigheid, aan de “natuurlijke” gang der zaken.

Nee, wij hebben ons verstand en onze verantwoordelijkheid te gebruiken. Dat het vroeger iets anders was dan tegenwoordig is waar. In vroeger tijd bereikten slechts de helft van de geboren kinderen de leeftijd van zes jaren. Dus dienden er toen meer kinderen verwekt te worden, om het menselijk geslacht in leven te houden, ja te doen vermeerderen. Toch dienen ook wij heden ten dage te rekenen met geboortedaling, daar er anders achteruitgang zou komen in plaats van vooruitgang in het menselijk geslacht.

De gezondheid van de vrouw is vooral bij het verwekken en opvoeden van kinderen van groot belang. De vrouw mag niet al te zwaar worden belast in deze grote en belangrijke taak. De leer der voorzienigheid ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid t.o.z.v. gezinsvorming. Wel berust de geboorte van een nieuw leven uiteindelijk in Elohims hand, en dus mag de berekening van het aantal kinderen dat wij graag zouden willen hebben géén pure zaak van onze kant zijn. Evenmin mogen wij dat aan het vrije lot overlaten, daar dat te kort doet aan onze plicht en verantwoording. Ouders dienen zelf naar de juiste weg te zoeken, daar omstandigheden mede bepalend zijn. Wij hebben de zorg voor elkaar, dat bij de vrouw de zwangerschappen niet al te snel elkaar opvolgen. Daartoe is borstvoeding al een prima natuurlijk middel. Het voorkomen van zwangerschap houdt echter niet in dat er dan ook geen geslachtsgemeenschap zou mogen plaatsvinden. Immers, hoe en op welke wijze dient ongewenste zwangerschap te worden voorkomen? Hoe kan op verantwoorde wijze geboorteregeling tot stand komen? Hier moeten niet zozeer de middelen, maar de motieven doorslaggevend zijn. Er zijn verschillende technieken. Daaraan kleven echter grote gevaren, die wij zullen bespreken met elkaar. De meest gebruikte methode was de periodieke onthouding. Mogelijk is nu de pil de meest gebruikte methode. Verder is er de coïtus interruptus, die veel wordt gebruikt. Wel dienen wij vooraf op te merken dat geen van alle technieken en methoden voor 100% betrouwbaar zijn. Alleen de algehele onthouding is slechts volkomen betrouwbaar. De Rooms Katholieke kerk

achtte tot voor kort steeds nog de periodieke onthouding de enige geoorloofde methode.

Gezin

Het gezin dient -als dat mogelijk is- niet bewust zo heel klein te blijven dat het in feite niet de naam 'gezin' zou mogen dragen. De geslachtsgemeenschap blijft in dienst staan van het huwelijk en de beperking van kinderen in dienst van het gezin.

In moderne kringen is het onbeperkt grote gezin achterhaald en onaanvaardbaar. Dat is voortgesproten uit de angst voor het leven. Men wil algemeen op de hoogste tree van de maatschappelijke ladder klimmen, waarbij men meent dat alsdan het gezin klein dient te blijven. Anders bereikt men niet wat men wil bereiken. Kinderen vormen in dit streven, zo denkt men, een hinderlijke bagage. Mede doordat voor velen de wereld weinig zin en doel heeft, hoort men de vraag: "Waarom verwekken we eigenlijk kinderen? Voor de kanonnen?"

Zulke vragen komen voort uit de verharding in de staat der zonde.

In de Bijbel, in Israël ging het er geheel anders aan toe. Het doel van het huwelijk was voortplanting. En de plicht was, om te huwen en kinderen te verwekken. Zich daaraan te onttrekken was tegen het gebod van Elohim. De lijn der geslachten diende te worden opgebouwd, opdat eens alle geslachten Israëls in het Messiaans Vrederijk de Messias zouden mogen meemaken. Ook bij de oude omliggende heidense volkeren van Israël was de vruchtbaarheid een cultus der verering. Van de geslachtsgemeenschap maakte men een goddelijke handeling. In de coïtus zag men de eenwording met de godheid.

Israël en de heidenen waren wat dat betreft niet bang voor zichzelf. Zij vroegen zich niet af of ze grote gezinnen wel aan konden. Niet dat men er mateloos grote gezinnen op na hield, zoals hele harems, hoewel dat ook wel gebeurde. In Israël ging het bij de gezinsvorming niet in de eerste plaats om een maximum of minimum, maar om een optimum, een zo goed en sterk mogelijk gezin. Het schriftwoord "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt U", is nooit uitgelegd als: "Zorg ervoor dat U in alle omstandigheden zoveel mogelijk kinderen verwekt". Nee, ook in het huwelijk is zelfbeheersing noodzakelijk. Wij mensen zijn redelijk/zedelijke schepselen en dienen ons altijd af te vragen wat de gevolgen van onze daden zijn. En dan dienen de besten en sterksten voor grote gezinnen te zorgen, en de zwakken voor kleinere. Daarmee bouwt men aan een zo goed mogelijke samenleving.

Geboorteregeling en voorbehoedmiddelen

Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door levensvijandige vooroordelen. Vandaag de dag is het de gewoonste zaak ter wereld dat jonge mensen spreken over het huwelijk en hun voornemens. Zij willen eerst een jaar of vijf tot tien samen genieten, op verre vakanties gaan, en daarna gaan ze pas over kinderen denken. En dan vooral niet meer als één of twee. Dat dit spreken wel zó onnatuurlijk is als het maar mogelijk is, en ingaat tegen de normale loop der dingen binnen het huwelijk, dringt niet tot hen door. De vleselijke eenwording binnen het huwelijk is er niet slechts eventjes voor de paring, voor de lol. Nooit dient uit het oog verloren te worden dat het verwekken van nieuw leven een vrucht daarvan is, en het zeer zeker om deze vrucht dient te gaan, hoewel men daarbij niet altijd per se hoeft stil te staan.

Om dus in het begin van een huwelijk doelbewust de ontvangenis en bevruchting te vermijden, hoe dan ook, is afkeurenswaardig.

Dat er technieken zijn om bevruchting te voorkomen, weten wij. De onderbroken vereniging, de coïtus interruptus, is gevaarlijk voor man en vrouw, daar het in feite berust op zelfbedrog. De man onderbreekt het orgasme op het moment dat zijn zaadlozing begint en laat zijn zaad niet in de baarmoeder komen. Hierdoor loopt het zenuwstelsel van de man schade op. Het bevredigt niet. Er volgt uitputting, overgevoeligheid, vermindering van werklust, slecht humeur, etc. Het maakt tenslotte van mannen zenuwpatiënten, volgens artsen en psychiaters. De uitstorting van zaad vindt wel plaats, maar niet het volledig "orgasme", zoals bij een gewone natuurlijke paring. Maar ook aan de vrouw brengt het schade toe. Bij haar komt eveneens het orgasme niet tot de volle hoogte. De ontspanning volgt niet, zodat de inwendige genitaliën langere tijd sterke bloedvulling krijgen. Hierdoor kunnen baarmoederziekten ontstaan. Ontstekingen door cysten (blazen) leiden weer tot onvruchtbaarheid. Veel vrouwen die zelf meenden hun zwangerschap te kunnen regelen, die dachten de natuur te kunnen misleiden, kwamen zelf bedrogen uit. Coïtus interruptus is in feite een grote zonde tegen de natuur en tegen zichzelf. Tegelijk is het een grote belediging voor de vrouw. Elke deskundige op dit gebied zal dan ook zeggen dat deze wijze van geboortebeperving buitengewoon schadelijk is.

**** Onanie**

Dat is het voorkomen van zwangerschap, door zich vóór de zaadlozing uit de schede terug te trekken. Voor Onan was dit een grote zonde, daar hij de plicht had zijn schoonzuster zaad te geven. Hij pleegde de coïtus interruptus.

5 *Het mysterie der voortplanting III (Geboorteregeling) No. 231*

Het condoom is eveneens schadelijk. De zekerheid dat condooms zwangerschap voorkomen is slechts 20%, en de zekerheid dat een coïtus interruptus een zwangerschap voorkomt is 20 - 30%.

Hierbij is domheid en naïviteit de leidsman der gebruikers. Immers, het condoom prikkelt de schede, waardoor ontstekingen, witte vloed en andere ziekten ontstaan. Doordat er geen sperma in de vagina komt, verandert de zuurgraad op ziekelijke wijze in de schede, waardoor baarmoedervlies ontstekingen, etc. Ook tampons, sponsjes, portio-condooms of gummi kapjes verhinderen het binnen dringen van sperma. En daarbij kan de afscheiding van de baarmoeder niet naar buiten, waardoor verettering en verkorsting kan optreden.

Het gebruik van het zogenaamde pessarium is ook af te raden, want deze sluit eveneens de ingang naar de baarmoeder af. Dit is dan ook in werkelijkheid geen voorbehoedmiddel, maar een abortivium, een vruchtafdrijvend middel.

Dr. W.B. Huddleston Slater zegt in zijn boek: "Ik heb geen man": "Het domme publiek blijft zonder blikken of blozen met sommige middelen doorgaan, zoals met het condoom en de coïtus interruptus".

Ook de zogenaamde schedespoelingen zijn bijzonder slecht. De inwendige schede reinigt zichzelf, perfect, en daarbij moet men geen chemische troep gebruiken. Door schedespoelingen worden juist infecties in de hand gewerkt. Alle chemische middelen irriteren en beschadigen de schedewand. De natuur beoogt dat het sperma van de man in het lichaam van de vrouw wordt opgenomen. Daarbij kan men vragen, of het sperma slechts dient als voertuig voor de zaadcellen, of heeft het sperma ook nog andere functies? Ja, het sperma heeft nog andere functies. De vrouw wordt erdoor gebouwd en gevoed. De vrouw is uit de rib van de man gebouwd, en wordt door de man gevoed, opgebouwd. Ook al wordt de vrouw van het zaad der man niet zwanger, ze wordt er evenwel door gebouwd. Ze neemt het sperma in zich op en wordt erdoor veranderd naar het beeld van haar man. Dat is de man in de vrouw. Ziekten van een vrouw kunnen door het sperma van de man worden genezen. Tijdens oorlogen en lange afwezigheid van mannen kunnen vrouwen bepaalde gebreksziekten krijgen, die spoedig genezen wanneer de mannen weer thuis zijn, is de ervaring. Sperma wordt in het vrouwelijk mechanisme opgenomen (telephony). Aldus diverse artsen.

Aan alle voorbehoedmiddelen kleven grote bezwaren. Ze proberen het sperma van de man buiten werking te stellen, zodat de vrouw het niet in zich kan opnemen, wat juist wél de bedoeling van de Schepper is.

6 *Het mysterie der voortplanting III (Geboorteregeling) No. 231*

Ouderwets vrouwbeeld

Er bestaat een vrouwbeeld dat nog uit de oertijd stamt, wat beladen is met vooroordelen, mythen, discriminatie, etc. Wij hebben het reeds gezegd dat Augustinus één van degenen is geweest die het christendom op een totaal foutief spoor heeft geplaatst. Dat beeld van de vrouw ziet er ongeveer als volgt uit: De vrouw zou er slechts zijn om kinderen te baren met smart, en deze kinderen groot te brengen, om thuis in het huishouden te werken, dus huis-vrouw in de meest letterlijke zin te zijn. Vrouwen zijn aan hun huizen gebonden, en de rest van het maatschappelijk leven dienen zij aan de mannen over te laten. De vrouw zou een extra straf ontvangen hebben vanwege haar eerste overtreding in Eva, Gen.3:16.

Het levensgeluk der vrouwen lijkt dan ook slechts te bestaan in het huwelijksleven, kinderen, kleinkinderen, gezondheid, schoonmaken, eten koken en kleren. Uit onderzoeken begin en midden van deze eeuw is gebleken dat inderdaad 96% der Nederlandse vrouwen zich daarmee gelukkig voelden. De vrouw leeft temidden van diverse k's: de kinderen, de keuken, koken, de kleren, de kamer, etc.

De traditionele rol van de huisvrouw ligt verankerd in het feit dat de huisvrouw niet bij haar kinderen weg kan, vanwege de borstvoeding. Maar daarin kwam verandering door de fles, de vervanging van de moedermelk (o.a. Nutricia). Sindsdien is de vrouw niet meer absoluut noodzakelijk huisgebonden. Haar lichaam bepaalde haar lot: de voortplanting. Haar leven werd bepaald door deze fysieke bestemming. Moederschap was voor de vrouw de enige mogelijkheid tot zelfverwerkelijking. Van deze soort 'nood', heeft de cultuur een deugd gemaakt en het moederschap verheven genoemd. Of men nu rijk of arm is, hoog of laag van stand, elke vrouw moet op dezelfde wijze kinderen voortbrengen en grootbrengen, haar huishouden regelen, al dan niet of wel met werksters.

De vrouw kan zich sinds kort van haar fysiologische bestaan redelijk vrij maken, door de pil te slikken. Ze kan kindertal nu exact zelf bepalen. Het "eeuwige" vrouwelijke is aan het verdwijnen. Vrouwen staan nu hun mannetje en runnen grote bedrijven, doen mee in de politiek, economie, techniek, etc. Het typisch vrouwelijke is aan het wegsterven.

Biologisch is door de natuur bepaald dat de vrouw kinderen zal voortbrengen. Door middel van de vervangende moedermelk in de fles, is de tijd van de gezonde borstvoeding bijna voorbij. De vrouw is haar levensdoel nu wat meer buitenshuis gaan zoeken. Ze telt mee in het maatschappelijke leven. Voor veel vrouwen is deze ontdekking het begin

7 *Het mysterie der voortplanting III (Geboorteregeling) No. 231*

geweest om naar de pil te grijpen. Ze zien in dat ze veel en veel meer in hun mars hebben dan alleen maar kinderen groot te brengen. De pil was hét wondermiddel, en daarna hielp de fles, en ook de kindercrèche. De huisgebondenheid was over!

De anticonceptiemiddelen zorgen voor de uitweg om toch vooral het genot van de huwelijksomgang te kunnen smaken, zonder zich te moeten afvragen wat de gevolgen ervan zouden kunnen zijn. Dank zij de wetenschappelijke vooruitgang kan de moderne mens over tal van anticonceptiemiddelen beschikken. Met het gebruik ervan zou men het peil van het huwelijksleven hoger kunnen houden. Immers, voor de meeste vrouwen is zwangerschap toch maar een noodzakelijk “kwaad”. Voortaan zal het verwekken van kinderen slechts enkel en uitsluitend het werk zijn van de vrije wil. Men kan alles zelf regelen. En dat is een verlokken- en voor velen een verlossende- gedachte.

De vrouwen hebben via de anticonceptiemiddelen zelfbeschikkingsrecht gekregen. Dat is een verworvenheid die zijn kost-wat-kost niet meer willen prijsgeven. De mens wil zelf uitmaken wat voor gezin men wil hebben. Wanneer er één of twee kinderen zijn willen de meesten er een punt achter kunnen zetten. En dat kan vandaag de dag. Anders meent men dat men geen “verantwoord ouderschap” kan uitoefenen. Genot en gemak stevent hier boven het aanvaarden van kinderen uit. Maximale lust en minimale last!

** Heel vroeger werden de mensen bijna 1000 jaren oud. Wij lezen niet dat zij bij één vrouw een paar honderd kinderen verwekten. Er waren wel grote gezinnen, maar meestal vanwege meerdere vrouwen. De mannen hebben kennelijk toch wel aan een soort natuurlijke geboorteregeling gedaan, gezien er anders véél en veel grote gezinnen zouden zijn ontstaan.

De vrouw kan ook niet “oneindig” kinderen krijgen. De moeder kan versterven, zoals bij Sara, d.w.z. de menopauze. Het houdt een keer op.

Gezinsgrootte

De Bijbel -en daar zijn wij ook op voor- pleit voor een groot gezin, d.w.z. minimaal 4 of 5 kinderen, daar anders de menselijke soort niet overleeft. Dit houdt echter niet in dat wij ernaar moeten streven om maar een zo groot mogelijk aantal kinderen voort te brengen, het maximale. Er is wijs beleid nodig om een goed en gezond gezin te vormen. Het grote gezin biedt vele voordelen boven het kleine en héél kleine gezin van hooguit één of twee

8 *Het mysterie der voortplanting III (Geboorteregeling) No. 231*

kinderen. Het hele kleine gezin gaat al gauw vereenzamen. In het grote en grotere gezin leren de kinderen veel beter zelfverloochening en hulpbetoon. Kinderen zijn volgens de Bijbel een zegen, en waarom zouden wij ze dan niet verwekken, of slechts een klein aantal?

Psalmen 128:3 Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis; uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel.

Wel kunnen er omstandigheden zijn die een groot gezin niet toelaten, zoals de gezondheid van de vrouw (medische indicatie). Op grond van welke motieven zouden we niet aan conceptie mogen denken? Dat zijn er niet zoveel. Dat is medische indicatie. Maar ook daar zijn verschillende gevallen bekend dat ondanks medische indicatie de bevallingen voorspoedig verliepen.

Het is ook waar dat wij als mannen het leven der vrouwen niet in de waagschaal mogen stellen. Dan is een ieder verantwoordelijk in de situatie waarin hij is geplaatst. Verder is er een sociale indicatie. Bij extreem grote gezinnen dreigt de sociale orde dikwijls uit de hand te lopen en dreigt het gezin weg te zakken in het a-sociale.

Gezinsvorming is en blijft echter een Goddelijke roeping, die men niet lichtvaardig aan de kant dient te schuiven. Er bestaat namelijk een Goddelijke natuurwet inzake het huwelijksleven. Die kan en mag men niet zomaar negeren en daarna zelf het heft in handen nemen. Wanneer er geen dringende redenen zijn, is onthouding of het gebruik van voorbehoedmiddelen ongeoorloofd. Onthouding legt een zware eis op mannen en vrouwen, wanneer er sprake is van een gezond en gelukkig huwelijk. Doe daarbij dat alle voorbehoedmiddelen min of meer schadelijk zijn, daar ze de natuurlijke gang van zaken willen tegen gaan. Onthouding is een opvatting die berust op de foutieve gedachte dat het geslachtsleven uitsluitend zou gaan om de lust te bevredigen. En anderen denken dat het daarbij uitsluitend zou gaan om kinderen te verwekken. En zo zijn er al wat misverstanden.

Volgens de Bijbel behoort het geslachtsverkeer tot het wezen van het huwelijk, als hoogtepunt van de liefde. Om dit opzettelijk na te laten door onthouding, druist tegen de natuur in.

De R.K.kerk wil van géén medische indicatie weten, noch van enig voorbehoedmiddel. Zij stelt het leven van het kind zelfs boven dat van de moeder. Rome prijst wel de onthouding aan en vindt het van haar geestelijken de allergrootste prestatie zich te onthouden. Of dat in de praktijk en in het donker ook daadwerkelijk gebeurd is een tweede.

Rome durft nog bindende regels te stellen, dat is in ieder geval een plus!

Voortplanting als levensgeheimenis

De duivel probeert ons altijd op het verkeerde been te zetten, zeker wanneer het gaat om een groot en zeer belangrijk levensgeheimenis als dat der voortplanting. In de bevruchting gaat het om een Goddelijk en bovennatuurlijk levensgeheimenis, zoals reeds besproken, nl. de verlossingsgedachte en vrijmaking. Vandaar het woordje 'vrijen'. Mogen wij met onze eigen gemaakte middelen daarin ingrijpen, proberen dat scheppende wonder te voorkomen? Grijpen we daarmee niet zélf in, wat in Elohim's voorzienigheid normaliter tot stand zou zijn gekomen?

Nee, zo eenvoudig liggen de zaken niet. Tegen rampen en gevaren dienen wij ook preventie-middelen aan te wenden. Geldt dat ook bij het verwekken van kinderen, wat in de Schrift een zegen wordt genoemd? Hoe hebben wij daarin te handelen? Bij het gebruik van anticonceptie-middelen is immers het gevaar denkbeeldig dat wij het Schriftgegeven uit het oog zouden verliezen, dat kinderen een erfdeel van Jahweh zijn. Dan zouden we slechts met onszelf te rade gaan en met onze eigen omstandigheden rekenen.

Toch hebben wij onze verantwoordelijkheden, ook in de gezinsplanning, en dus zal het bij degenen die menen voorbehoedmiddelen te moeten gebruiken, allereerst dienen te gaan om de motieven. De Schrift wijst niet per definitie menselijke middelen af. Alleen lichtvaardig gebruik ervan is ongeoorloofd. Maar hoe men het ook wendt of keert, alle methoden om bevruchting te voorkomen tijdens de daad van de geslachtsgemeenschap, doen afbreuk aan het heerlijke karakter ervan. Dat komt omdat wij van de eros een foutief beeld hebben meegekregen door de loop der eeuwen. Het hoogste van het lichamelijke en geestelijke genot wordt alsdan niet bereikt. De geslachtsdaad is niet alleen maar even een kort moment, en daarmee uit. Er dient heel wat aan vooraf te gaan en op te volgen, wat jammer genoeg in heel veel huwelijken ontbreekt. Wij weten niet meer wat de geslachtsdaad allemaal inhoudt. Uit die geslachtsdaad kunnen hele grote gevolgen voortkomen. Er kan een nieuw leven tot stand komen. En met het gebruik van preventie-middelen schakelen wij bewust die mogelijkheid van bevruchting uit.

Hoewel er aan elke vorm van anticonceptie of voorbehoeding gevaren en bezwaren kleven, zullen ouders toch in gebed zich dienen af te vragen hoe zij hebben te handelen in alle oprechtheid, om een verantwoorde gezinsplanning te maken.

Duivelsbedrog

De duivel heeft beweerd dat Elohim drie grote fouten heeft gemaakt (Genesis 1-3), nl.

1e, dat het niet waar is dat Elohim de mens schiep en tot een levende ziel maakte, maar dat de mens een losse onsterfelijke ziel zou hebben. De mens zou een fysiek vleselijk lichaam hebben, en daarin zou een onzichtbare onsterfelijke ziel wonen. Het lichaam zou slechts de behuizing van de ziel zijn.

2e, dat niet de gehele mens kwaad en zondig zou zijn, maar dat slechts het lichaam kwaad en zondig is. Het geestelijke, de ziel zou altijd ongeschonden zijn gebleven. Al het kwade zou lichamenlijk zijn, al het goede geestelijk.

3e, dat Elohim de mensen in alle eeuwigheden zal straffen naar lichaam en ziel, in plaats van de dood te laten steven. De duivel beweert dat bij het sterven de ziel uit het lichaam gaat en eerst geoordeeld wordt, om bij de opstanding weer met het lichaam verenigd te worden. Daarna het eindoordeel, een nimmer eindigende eeuwigheid in de vuurpoel, of in een hemel.

Deze beweringen van satan heeft hij bewust gedaan met het oog op de voortplanting en seksuele gemeenschapsliefde. Dáárin zou het kwaad schuilen, nl. in het vleselijke. Het lichamenlijke zou totaal slecht zijn, niet het geestelijke. Vandaar dat hij de seksuele liefde binnen het huwelijk als een noodzakelijk kwaad voorstelt, tegen het banale af. Satans kracht ligt in het delen, splitsen. En zo heeft hij de mens in twee delen (of soms drie delen: ziel, geest en lichaam) opgesplitst om de mens tegen zichzelf op te kunnen zetten.

De mens is echter een éénheid, als beeld van Elohim, die Eén is. Zo iets als een losse ziel bestaat niet. De mens is ziel, een levende ziel. En de ziel die zondigt, zal sterven. Dus is er géén onsterfelijke ziel. De seksualiteit is aan de mens gegeven als vermogen om zich voort te planten, procreatief, waarbij de liefde de uitdrukking is van het gehele lichaam. Liefdesgemeenschap en voortplanting zijn geen zonden binnen het huwelijk, en al wat daar bij hoort, als liefdesspel, voorspel, etc.

Tijdens de huwelijksgemeenschap zijn er twee verschillende energievelden nodig om tot het orgasme te geraken. Dat weet de satan 'duvelsgoed', en daarmee slaat hij dan ook zijn slag. De satan laat via zijn aanbidders of aanbidders hen sex bedrijven met onwetenden, om alzo via hun

11 *Het mysterie der voortplanting III (Geboorteregeling) No. 231*

energieveld dat van de ander in beslag te nemen en er 'kinderen der hel' van te maken. Vandaar dat de satanisten en Illuminati altijd vrije sex propageren. Aan sex op zichzelf is niets fout, alleen als de verborgen krachten ervan worden misbruikt. Als het ene energieveld van de partner het andere energieveld van een willekeurig slachtoffer kan beïnvloeden, dat er een demonische bezetting uit volgt, is satans list geslaagd. De Illuminati en satanisten zijn bezeten van sex, want juist daardoor gaat de poort open om anderen demonisch te bezetten. Vandaar dat zij drugs, drank en vrije sex stimuleren. Alzo mobiliseren zij de natuurlijke krachten der liefde om het satanische kwaad de mensen binnen te dragen. Sex schept immers een energie-verbinding tussen partners. Juist daardoor kan satan via zijn handlangers zijn energie over laten lopen in anderen. Op die wijze verovert hij controle over anderen. Onder de satanisten en Illuminati zijn veel pedofielen, die vooral jonge kinderen proberen te verleiden tot seksuele handelingen, waardoor satan van hen bezit kan nemen. Er zijn heel wat gevallen aan het daglicht gekomen over het kidnappen van vooral blanke onschuldige kinderen onder de vijf jaar, die door hen worden misbruikt. Zie o.a. de boeken en artikelen van David Icke.

Het seksuele leven van Clinton was bekend, en dat de familie Bush lijdt onder drugs-, drank- en seksverslaving is eveneens bekend.

De gehele samenleving is op drift geraakt de laatste 50 jaar. Nog geen halve eeuw geleden werden naaktfoto's in beslag genomen door de politie en mochten vrouwen niet met een badpak op straat lopen. De naaktcultuur veroverde de zedelijkheid, en sindsdien meent men de grote vrijheid te bezitten. Toch zijn er altijd nog die verborgen schuldgevoelens. Men is niet werkelijk vrij. Om een gezonde samenleving op te bouwen en een goede huwelijksrelatie is er heel wat meer nodig dan seksuele vrijheid en een beetje genot. Immers, de seksuele liefde is de allerdiepste gevoelsrelatie, waar men momenteel een vluchtig genotsspelletje van heeft gemaakt, waarvan verveling de uitkomst blijkt te zijn. Het is daarom een groot gebrek dat er de eeuwen door geen goede richtlijnen zijn opgesteld over de seksualiteit. Verveling ondergraaft de ganse samenleving, en daardoor vervreemdt men van elkaar.

Juiste partnerkeuze

Partnerkeuze is dan ook heel belangrijk. En ook dat jongens en meisjes weten hoever ze mogen gaan. Zij dienen te weten wat voor gevolgen het onderlinge contact heeft, en welke uitwerkingen het lichamelijke contact

12 *Het mysterie der voortplanting III (Geboorteregeling) No. 231*

heeft, als ook het geslachtelijke contact. Seksualiteit is een gave om te genieten, dat ons als een geboortegeschenk is meegegeven. Wij zijn dikwijls beroofd van het schone ervan, doordat wij geen juiste seksuele opvoeding kregen. Er zijn zeer veel seksuele analfabeten, en nog vele malen meerdere erotische achterlijken dan men zou vermoeden.

Jonge mensen dienen te weten dat zij elkaar beïnvloeden. Dat begint al met de verkering, met zoenen en het lichamelijke contact als handje geven, armen om de nek, etc. Dat zet de inwendige hormonenfabriek in werking. En door die hormonale werking verandert er inwendig heel wat, zodat men soms zichzelf niet meer is. Van het gewone zoenen gaat het naar tong-zoenen, waarbij speekseloverdracht, wat chemische uitwerkingen heeft in het lichaam. En daarbij worden de geesten op elkaar gericht. De innerlijke begeerte tot de liefdedaad ontbrandt, en vele geven zich dan ook onvoorwaardelijk aan elkaar over, reeds voor de huwelijksluiting. Dat gevaar kleeft er aan de verkering, althans zeker aan de lange verkering. In de volle liefde zijn alle hormonen als chemische fabrieken in werking gesteld, met het ene doel om tot de verlossende vrije daad der volkomen liefde te komen. Jongen en meisje, man en vrouw worden volkomen door de natuur gereed gemaakt om tot orgasme te komen, waarbij een geschikt moment tot samensmelting van de zaad-eicellen in de baarmoeder. Dat dit eerlijk en onbevlekt is in het huwelijk toont ons de Schrift, en ook de "Odes van Salomo", 42:8-9.

8 Zoals de arm van de Bruidgom op die van de Bruid, zo is Mijn juk op hen die Mij kennen. 9. Zoals het bed wat bereid is in de bruidskamer, zo is Mijn liefde over hen die in Mij geloven.

Alzo wordt hier zelfs de geslachtelijke liefde tot voorbeeld gesteld van de liefde Gods in Christus tot verloren zondaren.

De harmonische basis in het huwelijk

Het verwekken van kinderen is een groot mysterie, hetwelk wij niet aan het toeval mogen overlaten. Anders bestaat de mogelijkheid dat het nageslacht degenerereert, zich niet veredeld. Wanneer mensen 'bewust' kinderen voortbrengen, zal er opbloeï zijn, dat wil zeggen dat ze zichzelf bewust zijn, en weten wat de liefde en liefdesdaad inhoudt. Wanneer het alleen maar gaat om de verzwelgingsdrift bij seksuele handelingen, komt er absoluut cultuurverval. De natuur leert ons dat soorten zich door de loop der eeuwen heen veredelen. Daar de natuur erop gericht is een steeds beter product te leveren. Er komen steeds meer volmaaktere soorten uit de nog onvolmaakte. Er is ontwikkeling en progressiviteit. De drang naar de

13 *Het mysterie der voortplanting III (Geboorteregeling) No. 231*

vervolmaking ligt in onze geest en wil gerealiseerd worden. Het gaat dan ook in het huwelijk vooral om de geestelijke zijde van het leven, om geest-ontvankelijke producten voort te brengen. De menselijke geest heeft een voertuig nodig om te kunnen manifesteren. In dat voertuig (het lichaam) kan de geest 'varen' om er-varing op te doen. Vanzelfsprekend dat de kwaliteit van het voertuig zo goed mogelijk dient te zijn, om de geest te helpen. Immers, volmaaktheid is een zaak van bewustzijn.

En wij, wij staan momenteel op de drempel van een nieuw kosmisch tijdperk (waterman) waar het water wijst naar de geest, het geestesbewustzijn dat uitgebreid zal worden. Daarvan spreken de profeten op bijna lyrische wijze, zie o.a. *Jesaja 32:15 Totdat over ons uitgegoten worde de Geest uit de hoogte; dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden, en het vruchtbare veld zal voor een woud geacht worden.*

Alsdan worden de mensen van binnenuit bewust, doordat Elohim Zijn wetten in de harten schrijft. Jer.31. De mensheid (Israël het eerste) zal weer zicht krijgen op het huwelijk, het mysterie der voortplanting en de erotiek, de geboorteregeling en al wat erbij hoort. Er zal een nieuw en verbeterd mensengeslacht ontstaan. De verloedering en degeneratie zal een einde nemen. De jeugd zal weer inzicht krijgen in haar toekomstige taak, en zij zullen zich niet langer door hun hartstochten laten leiden. De liefde alleen zal de beslissende rol spelen in partnerkeuze, niet verliefdheid.

Het leven heeft een verborgen geestelijke zijde, die mede de zuivere grondslag van het huwelijksgeluk bepaalt. Aan een huwelijk zit veel meer vast dan men algemeen zou denken. Het gaat er niet om bij het huwelijk om op elke fles maar een passende dop te vinden. Het gaat erom wát het echt-paar zal produceren in de toekomst, en of hun voortbrengsel een veredeling is der soort. Er dient wel degelijk een deskundige huwelijkspartner-keus te zijn. In de partnerkeuze staat de samenstelling van de volgende generatie op het spel. Dat is geen kleinigheid. Brengen wij oorlogszuchtigen voort, of vrede-stichters?

Bij verliefdheid gaat het in de regel slechts om bezit, en niet om wederliefde. Het egoïsme speelt nog een dominante rol. Het is de misleiding van de natuur verliefden in een zekere waan te laten, dat wat men voor zichzelf goed vindt, dat automatisch ook voor het nageslacht goed zal zijn. Door dit instinct wordt weliswaar de soort nog in stand gehouden, maar ze degenerereert er wel door. De verliefden doen iets en menen in de wolken te zijn, zonder dat het wezen ervan tot hen doordringt.

14 *Het mysterie der voortplanting III (Geboorteregeling) No. 231*

Zij wanen zich de gelukkigsten op de hele aardbodem en offeren alles eraan op elkaar te mogen bezitten. Van deze romantiek is het huwelijk meestal het einddoel. Maar daar is het de natuur niet om te doen. De natuur is het erom te doen dat mensen paren en een nageslacht voortbrengen, dat kwalitatief hoger is dan zij zelf zijn. Na de verliefdheid komen velen weer tot zichzelf en zijn ontgoocheld, want dan blijkt dat op wie zij zo verliefd waren, deze geen geschikte levenspartner is. Zij hadden geen oog voor de kosmische samenhang aller dingen, voor datgene wat de wereld bij elkaar houdt. Het leven is verbrokken, schijnt voor de meeste mensen als los zand aan elkaar te hangen. Dat is echter onjuist. Alles heeft in de ganse schepping verband met elkaar. De mens is in deze kosmos de 'maat aller dingen', het beeld en de gelijkenis van Elohim. Het is dan ook van het allergrootste levensbelang dat wij de grondoorzaak van de verbrokkeling opzoeken en zien te herstellen. Die oorzaak ligt in de wetteloosheid. Vanwege de wetteloosheid kan er bijna geen harmonisch huwelijk tot stand komen. Wij zullen terug moeten naar de natuurwetten, om een weer recht en harmonisch nageslacht te verkrijgen. De mensen zullen dienen in te zien dat hun seksuele leven en huwelijkskeuze totaal fout zijn, dat ze misleid zijn door hun verliefdheid. De Bijbel toont dat de verliefdheid tijdelijk is, dikwijls niet tot de juiste keuze in staat stelt. Zie 2Sam.13:4vv. (Amnon en Thamar).

Doordat Adam en Eva niet te raden waren gegaan met Elohim en de Engelen, (de gediensstige geesten en raadgevers), wisten zij niet de juiste tijdstippen te bepalen voor de verwekking van nageslacht. Zij hadden met Elohim te rade dienen te gaan, daar de kosmische harmonie door de gevallen engelen was verstoord. De planeten waren in oorlog gekomen vanwege misbesturing van satan, zodat er van het kosmische samenstel niet meer kon worden uitgegaan. Van de kosmische klok kon niemand meer de juiste astronomische tijd aflezen. Vandaar dat Adam en Eva dienden te wachten op advies van Elohim om procreatieve handelingen te verrichten. Dat gebeurde helaas niet. Ze zijn verleid en van de rechte weg afgebracht. In Israël heeft Jahweh de gewoonte ingesteld dat er van verkering in feite geen sprake kon zijn. De gevaren van de blinde verliefdheid werden alzo vermeden. De partnerkeuze werd aan de ouders overgelaten, althans de jongeren luisterden nog naar de ouden, die meer kennis en ervaring hadden. Dat zien we ook toen Abraham zijn knecht Eliëzar wegzond om een vrouw voor Izaak te zoeken.

15 *Het mysterie der voortplanting III (Geboorteregeling) No. 231*

Met dieren brengen wij het er beter af wat betreft ras-veredeling, dan dat wij onszelf en onze soort veredelen. Rasdieren hebben stambomen, en er wordt gefokt op kwaliteit. Bij mensen rommelen wij maar wat aan, iedereen kan en mag met iedereen gaan, maar zien wat ervan komt. Dat gaat net zo lang goed tot het goed fout gaat, tot we volslagen gedegeneerd zijn, een krom en verdraaid geslacht zijn geworden, niet alleen in geestelijke, maar zelfs in letterlijke zin.

Verliefden volgen in de regel slechts hun hartstochten en verenigen zich daarna met elkaar zoals dieren dat ook doen, alleen ter zelfbevrediging. Dat kan niet goed gaan. Partners dienen bewust te worden gekozen, niet in een roes van verliefdheid. Partners dienen allereerst lichaamsverwanten te zijn, maar meer nog geestesverwanten, om met lichaam en geest in elkaar over te kunnen gaan. Daarom dient er een geheel nieuwe huwelijksmoraal te komen, of anders gezegd, we dienen naar de oorspronkelijke oude huwelijksmoraal terug te keren, zoals in de Bijbel ons getoond. Sinds Adam is het onze grote en gemeenschappelijke zonde dat wij als mensen het aan ons gegeven scheppende vermogen in de voortplanting, misbruiken voor wat zinnelijk genot. Wij zullen de natuurwetten weer dienen te kennen, om deze vervolgens allereerst toe te passen op onze huwelijkskeuze en voortplanting. Wij dienen ons bewust te worden dat wijzelf de degeneratie òf de veredeling van het mensengeslacht in eigen hand hebben. Wij zullen tot 'bewuste' huwelijkskeuze moeten overgaan en zulks niet meer aan het 'verliefdheids-toeval' mogen overlaten. Alleen als de levenswetten weer in acht zullen worden genomen, zal tevens de volle zegen der gehoorzaamheid ons deel worden. Dan wordt het ons voornaamste streven om het nageslacht wat wij verwekken, te veredelen. Wij kunnen momenteel geperfectioneerde machines bouwen. Toch lopen wij als mensen achter bij de techniek. Het is nl. slechts een handjevol mensen die in staat zijn de machines te ontwerpen en te repareren. Daartegenover staat een massa a-technische mensen, die al moeite hebben om de machines te bedienen.

Wij moeten de juiste kennis en voorlichting weer verkrijgen inzake huwelijk en voortplanting, zal de mensheid de goede weg inslaan naar een nieuwe en betere wereld. Dat kan alleen door onze eigen wil ondergeschikt te maken aan die van onze Schepper en Zijn wetten. Ons huwelijk en onze gezinnen zullen weer een gezonde basis dienen te verkrijgen, waar rust, vrede en harmonie van uitgaat. Wij moeten de Goddelijke Wijsheid herontdekken in de oude geschriften en in de natuur zelf. De wijze waarop het

16 *Het mysterie der voortplanting III (Geboorteregeling) No. 231*

huwelijk en de voortplanting wordt beleefd, is immers bepalend voor het wel en wee van ons nageslacht. De verwekking van nageslacht is het meest mysterieuze, ingenieuze en grootse natuurproces, waaraan man en vrouw deelnemen. En toch, wat weten de meeste mannen en vrouwen er in feite vanaf? De juiste voorlichting in partnerkeuze, seksuele hygiëne, etc. is een eerste vereiste.

Wij mogen niet langer voortgaan domweg op onze hartstocht te vertrouwen, een partner te kiezen die niet bij ons past en daar evenwel kinderen bij te verwekken. Dat werkt de degeneratie in de hand. Wanneer men eens een leesmap met bladen inkijkt met Privé, Story, Weekend, etc. valt het op dat in de showbizz-wereld het louter en alleen gaat om het uitgaan, om het genot, om de verliefdheid, waaruit wel show-huwelijken ontstaan, maar waar er weer even zovele scheidingen op volgen. Dat zijn de feiten die men deze bladen voorgeschoteld krijgt, en het volk vergaapt zich eraan.

Wij moeten af van de sprookjes aangaande onszelf, onze "erfzondige" afkomst, toekomst in een hel of hemel, betaalde geestelijkheid, verliefdheid, waan en waandenkbeelden. Eeuwenlang zijn wij bedrogen en hebben de leugens van de geestelijken geloofd, die zij mogelijk zelf ook geloofden. Wij moeten niet langer denken dat er 'grote geesten' kunnen worden verwekt door dronkaards, verslaafden, hoereerders, en allerhande wetsovertreders met elkaar te laten paren. Nee, grote geesten zullen alleen voortgebracht kunnen worden door de 'reinen van hart'.

Hervorming huwelijksmoraal

Wij zullen vanaf het stadium van vóór de verwekking al moeten beginnen de zaken op het juiste rijtje te zetten. De conceptie zal op een juist moment dienen plaats te vinden. Het gebouw van de mensheid zal vanaf het fundament geheel uitgelijnd en waterpas dienen te zijn, zonder enige afwijking. Aan de nieuwe cultuur van het Messiaans Vrederijk ligt zoals bij elke cultuur een cultus ten grondslag, n.l. de Godsverering. En uit die verering vloeien als vanzelf geheiligde gewoonten voort, waar de mensen willen leven naar de wetten en rechten ervan. Daaruit zullen geheiligde persoonlijkheden voortkomen, die al hun gaven en kennis ten dienste zullen stellen voor het welzijn der mensen. Zij zijn er niet op uit om zichzelf te verrijken ten koste van anderen, die minder kennis hebben. Noch om te onderdrukken en de massa's uit te buiten. Nee, zij willen de mensen naar een hoger niveau des levens brengen.

Kijk maar naar de grote leiders van Israël. Er hangt reeds rond hun geboorte al iets geheimzinnigs. Denk aan Jozef, Mozes, David, etc. Zij kenden de chaos én de orde, en vandaar hun kracht om orde te scheppen in de chaos, om de mensen leiding te geven.

De mensheid zoals ze nu is, is sterk gedegeneerd. Kijk de massa's maar eens aan. Hoe weinig echt goed gevormde en gezonde mensen ziet U dan? Maar heel weinig. De mensheid is ik-gericht, en dat neemt grootse vormen aan, zodat de hoogmoed en de waan ervan afdruipt. In Jes.2 lezen wij de reden waarom de dag van Jahweh -de dag der gerichten- komt, nl. vanwege de hoogmoed der mensen. Lees dat eens rustig na. Er zal een nieuwe mensheid moeten komen, coöperatief ingesteld, met belangeloze samenwerking. Het Babel-systeem zal voorgoed van de aarde verwijderd worden.

Vrouwen zullen weer als maagd het huwelijk in treden, en mannen als reinen. Er zal weer selectie worden toegepast, om de verdeling van de soort te bewerkstelligen. Er zullen weer goede en harmonische huwelijken tot stand komen, waaruit harmonische en rechtschapen kinderen zullen ontspruiten. Het huwelijk en de voortplanting is geen roulette-spel of grabbelton, waarbij men maar moet zien wat er van komt, of men iets goeds, of dat men iets kwaads verkrijgt. In de kosmos zal de orde worden hersteld. De aarde en de planeten op hun juiste plaats, en het Nieuwe Jeruzalem als de hoofdplaneet en woning der Gemeente, vanwaaruit Israël zal worden onderwezen, en Israël de volkeren zal onderwijzen. Mensen zullen weer weten dat geslachtsgemeenschap mede dient ter uitwisseling van lage magnetische stromen, die voor een goede gezondheid zorgen, zodat de man en de vrouw elkaar bouwen, letterlijk en figuurlijk. De mensheid heeft het in eigen hand om van de chaos over te gaan naar perfectie, om zichzelf omhoog te werken, te veredelen. Alleen kent ze de weg niet, de voorwaarden van de huwelijksverhoudingen en eisen der voortplanting. Wij hebben van de aarde een moordenaarshol gemaakt, een sexueel pervers terrein, zoals voorheen Sodom en Gomorra. Wijzelf hebben de mechanieken geschapen die in werking zullen treden om de aarde te reinigen, om plaats te maken voor iets nieuws. Alleen de erkenning van eigen en collectieve schuld zal ons kunnen redden, om terug te keren naar het Vaderhuis.

Uit Sion zal de Wet uitgaan. Het aardse Israël wordt voorgelicht door de Gemeente. De kennis der kosmische verhoudingen zal door de Gemeente worden overgedragen aan de twaalf stammen. De duivel zal gebonden zijn en de volkeren niet meer kunnen verleiden. Israël wordt verzameld tot een

éénheid, apart gezet in het voor haar bestelde gebied, om daar nooit meer te worden verdreven, 2Sam.7:10.

Jesaja 11:9 Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

Habakuk 2:14 Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des HEEREN bekennen, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.

En, die heerlijke tijd is héél nabij!

Psalm 112: 1 ¶ *Hallelujah! Aleph. Welgelukzalig is de man, die den HEERE vreest; Beth. die groten lust heeft in Zijn geboden.*

2 *Gimel. Zijn zaad zal geweldig zijn op aarde; Daleth. het geslacht der oprechten zal gezegend worden.*

3 *He. In zijn huis zal have en rijkdom wezen; Vau. en zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid.*

4 *Zain. Den oprechten gaat het licht op in de duisternis; Cheth. Hij is genadig, en barmhartig, en rechtvaardig.*

5 *Teth. Wel dien man, die zich ontfermt en uitleent; Jod. hij beschikt zijn zaken met recht.*

6 ¶ *Caph. Zekerlijk, hij zal in der eeuwigheid niet wankelen; Lamed. de rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn.*

7 *Mem. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen; Nun. zijn hart is vast, betrouwende op den HEERE.*

8 *Samech. Zijn hart, wel ondersteund zijnde, zal niet vrezen; Ain. totdat hij op zijn wederpartijen zie.*

9 *Pe. Hij strooit uit, hij geeft den nooddrufte; Tsade. zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid; Koph. zijn hoorn zal verhoogd worden in eer.*

10 *Resch. De goddeloze zal het zien, en hij zal zich vertoornen; Schin. hij zal met zijn tanden knersen en smelten. Thau. de wens der goddelozen zal vergaan.*

*Men noemt het een neomalthusiaanse gedachte om te streven naar een klein gezin. Grote gezinnen wogen vroeger zwaar voor gewone arbeiders, waardoor armoede ontstond. Geboortebeperving werd in vroeger dagen gepropageerd om de armoede in de wereld te bestrijden.

19 *Het mysterie der voortplanting III (Geboorteregeling) No. 231*

* De pil is in ons land het meest in gebruik als voorbehoedmiddel. In 1995 gebruikten 40% van alle vrouwen tussen de 15 en 50 jaar de pil.

* De Donna-zakmicroscopie stelt de eisprong al 3-4 dagen ervoor vast, waarna men zich dient te onthouden van geslachtsgemeenschap.

20 *Het mysterie der voortplanting III (Geboorteregeling) No. 231*