

Wie zijn de Nefilim?

Laten we vooraf eens bezien wat het Hebreeuwse grondwoord is en wat dat betekent.

Reuzen, =Strong's 05303 *n ph i e l of n ph i l*,
van 05307 *StV-reus*

1) *reuzen, de Nefilim*

N F L (nefilim) = zij die uit de hemelen nederdaalden, de gevallenen.

Dat waren de geweldigen, = Strong's 01368 *g i bb oo r*, krachtige mannen.

Gen.6:4 In die <01992> dagen <03117> waren <01961> (8804) er reuzen <05303> op de aarde <0776>, en ook <01571> daarna <03651> <0310>, als <0834> Gods <0430> zonen <01121> tot <0413> de dochteren <01323> der mensen <0120> ingegaan waren <0935> (8799), en zich <01992> kinderen gewonnen hadden <03205> (8804); deze <01992> zijn de geweldigen <01368>, die <0834> van <04480> ouds <05769> geweest zijn, mannen <0582> van name <08034>.

De Nefilim zijn geïdentificeerd als de Anakim, de reuzen, zie:

Genesis 6:4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.

Numeri 13:33 Wij hebben ook daar de reuzen gezien, en de kinderen van Enak, van de reuzen; en wij waren als sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in hun ogen.

Deuteronomium 2:11 Dezen werden ook voor reuzen gehouden, als de Enakieten; en de Moabieten noemden hen Emieten.

Deuteronomium 2:20 Dit werd ook voor een land der reuzen gehouden; de reuzen woonden te voren daarin, en de Ammonieten noemden hen Zamzummieten; Deuteronomium 3:11 Want Og, de koning van Bazan, was alleen van de overigen der reuzen overgebleven; ziet, zijn bedstede, zijnde een bedstede van ijzer, is zij niet te Rabba der kinderen Ammons? Negen ellen is haar lengte, en vier ellen haar breedte, naar eens mans elleboog.

Deuteronomium 3:13 En het overige van Gilead, mitsgaders het ganse Bazan, het koninkrijk van Og, gaf ik aan den halven stam van Manasse, de ganse landstreek van Argob, door het ganse Bazan; datzelve werd genoemd het land der reuzen.

Jozua 12:4 Daartoe de landpale van Og, den koning van Bazan, die van het overblijfsel der reuzen was, wonende te Astharoth en te Edrei.

Jozua 13:12 Het ganse koninkrijk van Og, in Bazan, die geregeerd heeft te Astharoth, en te Edrei; deze is overig gebleven uit het overblijfsel der reuzen, dewelke Mozes heeft verslagen, en heeft ze verdreven.

In Joz.11:21 en Deut.9:2 is daar ook nog sprake van. De reuzen leefden voornamelijk in Zuid Palestina nabij Hebron, gen.23:2. Ze waren oorlogszuchtig, Joz.15:13. Er waren verschillende stammen of families der reuzen. Jozua heeft de meeste van hen uitgeroeid. Sommigen wisten echter te ontsnappen en zijn in Gaza, Gath en Asdod gaan wonen, Joz.11:22. Zij woonden temidden van de Filistijnen als Anakim, 2Sam.21:15-22.

Ze worden ook wel Refaïm genoemd, vreeswekkend en schrik inboezemend vanwege hun grote gestalte en brute taal. En zij stonden bij andere volkeren bekend als Zamzummims en Horieten Deut.2:20, en Zuzim, Gen.14:5. Bij de Moabieten stonden zij bekend als Emim, Emieten, Deut.2:11. 1Kron.20:5.

Torrey's Topical Textbook zegt het volgende over de Anakim:

Afkomst: zie Num.13:22, Joz.15:13

Zij worden zonen van Anak genoemd, Num.13:33, en in Deut.1:28 de zonen van Anakim, en in Deut.9:2 de kinderen van de Anakims.

Ze zijn in drie stammen verdeeld, Joz.15:14. Zij bewoonden de bergen van Juda, Joz.11:21. Hebron was hun hoofdstad, Joz.14:15, 21:11. Zij bezaten een formidabele kracht en grote lichaams statuur. Israël werd door hen aangevallen, Num.14:1, 13:33. Hebron werd aan Kaleb gegeven voor zijn heldhaftigheid, Joz.14:6-14.

Deze Anakim waren zo slecht als wilde beesten, geboren uit een kruising van Grigori en mensen, die snel tot grote reuzen uitgroeiden. Zij hebben geen geesten die tot Elohim kunnen terugkeren. Zij zijn van de eeuwige Geest afgevallen door ongehoorzaamheid, en kunnen nooit meer worden hersteld. Ook al nemen zij lichamen aan om in te wonen, dan nog verkrijgen zij geen onsterfelijkheid. Zij kunnen na de dood niet weer opstaan. Er is voor hen geen enkel pardon, geen enkele hoop om te overleven.

Het zijn de gevallen **beni-ha-elohim**, de zonen Elohim. Dezelfde uitdrukking staat in Job 1:6, 2:1, 38:4-7 te lezen. Daaruit blijkt dat het niet om goede engelen gaat, noch om kinderen van Adam.

De reuzen of Nefilim/Anakim zijn bastaarden die zijn voortgesproten uit een verboden sex-orgie tussen de gevallen engelen en vrouwen uit de kinderen van Adam.

Petrus schrijft over hen in 1Petr.3:19 *In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,*

20 *Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.*

Deze engelen waren vanwege hun zonde gestraft en in de gevangenis geworpen, de Tartarus, zie ook 2Petr.2:4 *Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden;*

Het waren uiterst verdorven wezens, zo ook hun nazaten, hun zaadlijn, de zaadlijn van de satan. Door de zondvloed zijn niet alle Nefilim omgekomen. Sommigen zijn de dans ontsprongen, dat blijkt uit Gen.6:4, waar staat, dat zij er **daarna** ook nog waren, dus ná de vloed. Wel in kleiner aantal dan voorheen.

Elohim heeft Israël het zwaard gegeven en Israëls als zwaard gebruikt om dit satanische geslacht uit te roeien. De Nefilim zaten hoofdzakelijk nog tussen de Kanaänieten, en eenmaal zal er geen enkele Kanaäniet meer zijn, Zach.14:21.

Israëls betekenis

De betekenis van Israël als volk van Elohim, medestrijder van Jahweh, wordt algemeen onderschat en miskend. Israël is door Elohim geroepen als eersteling en knecht -in feite als zwaard en oorlogswapen- om het menselijk ras van Adam te verlossen van de Nefilim. Israël dient de gevallen engelen en de satanische zaadlijn te

vernietigen. Gen.3:15. De Nefilim is een mix, een niet in deze schepping thuishorende bastaardsoort.

Israël heeft de koninkrijkstaak gekregen deze bastaardsoort uit te roeien met wortel en tak. Daartoe werd Israël opgevoed en toegerust. Aanvankelijk was Israël zich bewust van haar identiteit en opdracht. Maar door gebrek aan kennis is het volk, ons volk, verloren gegaan, haar identiteit kwijt geraakt en een zwerversbestaan gaan leiden. Vandaar dat het slangenzaad weer wortel kon schieten en zich kon uitbreiden.

Vermenging van Israël met Kanaänieten was niet slechts met het oog op het genetisch zuiver houden van de natie, maar meer nog om te voorkomen dat er bloed van Adam met dat van de Nefilim zou worden vermengd, zodat de Nefilim zich sterk konden maken in hun rebellie tegen Elohim. De satan en zijn adderengebroedsel willen via allerlei mogelijkheden alsnog in aanmerking komen voor de opstanding en het eeuwige leven. Desnoods op technologische wijze. Maar dat zal hun niet gelukken, zie Jes.26:14, 1Cor.15:22.

Ook Spreuken 21:16 wijst daarop: *Een mens, die van den weg des verstands afdwaalt, zal in de gemeente der doden rusten.* Doden = 07496 r aa ph aa.

Israël heeft de taak de Nefilim geheel uit te roeien, en die opdracht zal het herstelde Israël der twaalf stammen in de verstrooiing straks uitvoeren, zonder medelijden.

In het boek Henoch wordt ook over deze gevallen engelen gesproken.

Zonen der duisternis

De Nefilim worden de ‘zonen der duisternis’ genoemd, en satan de ‘vorst der duisternis’. Maar wat is duisternis? En wat is licht? En wie zijn de kinderen of zonen der duisternis, en wie zijn de kinderen des lichts?

Soms wordt de vraag wel gesteld hoe het mogelijk was dat “God” een volmaakte engel zou hebben geschapen die van Hem af is gevallen, en dat die gevallen engel kans heeft gezien om de mensen, die toch eveneens volmaakt werden geschapen, te verleiden en ten val te brengen? Zit er dan niet iets fout in de schepping, in de Godsvoorstelling, en in de natuur? Er wordt zelfs door Robert Haasnoot in zijn boek “Waanzee”, gesuggereerd dat geen enkel religieus mens hierop een bevredigend antwoord durft geven. Dat is onjuist. Men moet niet denken dat het woordje ‘volmaakt’ inhoudt dat er dan verder niets meer hoeft te worden aangevuld. In onze brochure no.77 over de vervolmaking is daarop dieper ingegaan.

Elohim heeft geen gelijken geschapen in de zin van volslagen gelijken, en ook geen robots. God schiep geen God, geen kloon. Hij schiep schepselen die volmaakt waren in delen, maar die in de weg van gehoorzaamheid en volzaamheid zichzelf zouden vervolmaken. In de schepselen zijn hogere en lagere soorten. De goede engelen zijn vastgesteld in hun staat, na gehoorzaamheid. Alzo zouden Adam en Eva vastgesteld zijn geworden in hun staat na gehoorzaamheid, na een zekere ontwikkelingsperiode.

Tegenover gehoorzaamheid en nederige volzaamheid staat het verzet, de ongehoorzaamheid, wat hoogmoed is. En in hoogmoed is de hoofdzonde te zien van alle afval, zie Jes.2:11-22.