

**Noach's dagen**

Gelijk als in de dagen van Noach, zie Luk.21, zal het in de eindtijd zijn. Noach had in Elohim's opdracht een ark gebouwd om te overleven. In de eindtijd heeft Elohim Zelf een "ark", of te wel een veilige schuilplaats bereid voor het overblijfsel van Zijn schapen van Israël. Gelijk als Noach met zijn acht zielen gespaard bleef tijdens de grote watervloed, zal op gelijke wijze het overblijfsel van de zogenaamd verloren schapen van Israël behouden worden op een bestelde plaats, een beveiligd erf, 2Sam.7:10. Elohim heeft al meer op spectaculaire wijze Zijn zaad of volk beschermd om hen te laten overleven. Denk aan Israël in Egypte, waar het in Gosen licht was, terwijl het in Egypte duisternis was. Alzo zal Hij in de eindtijd de wijze maagden binnen een beveiligd en afgeschermd gebied brengen, waarna de deur zal worden gesloten. Er zal geen vijandelijke pijl daarbinnen komen. Elohim is een vurige muur rondom Zijn volk en zal ons bewaken, Zach.2:5.

We zijn het er allen over eens dat wij heden in de terug gekeerde dagen van Noach leven, gezien de wetteloosheid, vermenging, huwelijken die geen huwelijken zijn, eten, drinken en vrolijk zijn, etc.

**Antichrist**

De gebeurtenissen van de eindtijd zullen zich gaan toespitsen op het moment dat er in het Midden-Oosten een speciaal vredesverdrag wordt gemaakt door de antichrist met Israël, Dan.9:27. Dat verdrag houdt waarschijnlijk in dat Israël de tempeldienst zal mogen herstellen. Althans, dat wordt door velen zo gesteld. Dat verbond wordt na 3½ jaar verbroken. Wanneer dit verbond wordt gemaakt, zullen wij exact daaraan weten wie de (politieke) antichrist is. Het maken van dit verdrag luidt de 70e week van Daniël in, waarschijnlijk op een Pasen. Tegelijkertijd zal Elia terugkeren, Op.11:3, Mal.4:1-5.

De antichrist zal dan 3½ jaar regeren en vooral de christenen vervolgen en doden, Op.13:5. Bij velen zullen de ogen open gaan dat hij een valse Messias is. Het einde van de drie en half jaar valt alsdan op het Loofhuttenfeest. Zie

[www.mt.net/~watcher/tabern.html](http://www.mt.net/~watcher/tabern.html)

Voorafgaand aan het ondertekenen van het 7-jaarsverdrag is er een soort namaak Armageddon, een hevige oorlog in het Midden-Oosten. Het is niet Armageddon, maar de Gog-Magog strijd, zoals in Ez.38/39 staat beschreven. Daniël laat ons verschillende zaken zien rond de verschijning

van de antichrist. Dat zou wijzen op een herstel van de tempeloffers in Jeruzalem. Let wel, nog steeds door de afvallige Edom-Joden. En daarna de verwoesting van Jeruzalem. Daniël geeft een profetische tijdlijn, met een jaar van 360 dagen. Zeven jaren zijn 2520 dagen. 42 maanden zijn 1260 dagen. Aan de 1260 worden nog 30 dagen toegevoegd, dat is 1290 dagen. Ook spreekt Daniël van 2300 avonden en morgens. De offers, wanneer zij weer zullen worden ingesteld, zullen niet ineens aan het begin van de zeven jaren worden gebracht, maar pas na 250 dagen, tijdens het Chanuka-feest. Eerst moet de Grote Verzoendag hebben plaatsgehad, waar men dan op zal wachten. De 2300 avonden en morgens geven een verschil van 2520 + 30 min 2300 = 250. En van Pasen tot Chanuka is exact 250 dagen. Na het midden van de jaarweek moest Daniël geen 1260 dagen wachten, maar 1335, dat is 75 dagen langer.

De antichrist zal een speciale god of godin eren. Zie Dan.11:37-38

*37 En op de goden zijner vaders zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen; hij zal ook op geen God acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken.*

*38 En hij zal den god Mauzzim in zijn standplaats eren; namelijk den god, welken zijn vaders niet gekend hebben, zal hij eren met goud, en met zilver, en met kostelijk gesteente, en met gewenste dingen.*

*39 En hij zal de vastigheden der sterkten maken met den vreemden god; dengenen, die hij kennen zal, zal hij de eer vermenigvuldigen, en hij zal ze doen heersen over velen, en hij zal het land uitdelen om prijs.*

De god Mauzzim is de god der sterkten, forten of burchten. De naam Baälhazor betekent: de heer der forten. Er ligt dan ook een verbinding van de oude Baäldiensten naar de moderne Mauzzim-verering. Baälbamoth = heer van de hoge plaatsen. Baälzebub = Heer van degenen die van plaats tot plaats kunnen vliegen.

Dat Baäl de satan is, toont Matth..10:25, Mark.3:22, Luk.11:15.

De antichrist zal Baäl (satan) aanbidden, de heer van de hoge plaatsen, de prins der luchtkrachten, die kan vliegen, zelfs met UFO's.

Alles wat de antichrist zal doen is namaak

Baäl is de "vader der goden", die beschikt over het licht der zon. Voor hem had men een "heilige boom" of totempaal gemaakt. Dat is het zinnebeeld van de natuurkracht. Dat heeft de Statenvertaling foutief vertaald door "bos", 1Kon.16:13. Deze paal zou de vruchtbaarheid waarborgen. Vandaar dat Achab in Elia een beroerder van Israël zag, die de bronnen van de

welvaart had toegesloten. Zou de Elohim van Elia dan toch sterker zijn dan Baäl?

Elia betekent: Mijn Elohim is Jahweh!

Mozes betekent: Uit het water getogen!

Elia kwam uit Thisbe in Gilead, het over-Jordaanse. Beide namen zijn van de twee getuigen en wijzen naar de “bestelde plaats” in het Noorden van Europa, een klein kustland, Nederland. Nederland is het Westers Jeruzalem genoemd vanaf oude tijden, het boven-Rijnse Gelderland of Gilead. Dit wijst naar Elia. En Nederland is voor een groot deel uit het water getogen, wat naar Mozes wijst. Mozes en Elia waren bidders, en ook die zijn er in ons land velen geweest, en nog is er in ons land een klein overblijfsel.

De antichrist zal trachten de profetie te vervullen alsof hij de messias is, door middel van zijn namaak acties. Hij zal een soort gericht houden, doden laten opstaan en wonderen en tekenen doen, etc. Op een bepaald moment zal hij de hoge plaatsen in het hemelruim moeten verlaten en op de aarde dienen te blijven, zie Jes.24:21, Openb.12:7-9. En wel in het midden van Daniëls 70e week. Satan weet alsdan dat hij nog maar een hele kleine tijd heeft.

Satan was een soort staatsbeambte, hoofd van de gevallen engelen. Zijn mede gevallen engelen zijn als een reptielen-volk, dat zich uiterlijk in vorm kan veranderen, of te wel inter-dimensionaal. Ook de goede engelen kunnen verschijningsvormen aannemen, zoals de engelen die bij Abraham kwamen, en die Simson aankondigden. Zij namen de vorm van een mens aan.

De “satans” waren rebellen, en zijn dat nog, opstandelingen, de roden, als de Phoeniciërs, die in Engeland hun bases hadden en hebben, met Edinburg als hún Jeruzalem. De Illuminati met hun Nieuwe Wereld Orde zullen zo goed als zeker Edinburg tot hun spirituele hoofdstad maken, hun “heilige stad”. In Schotland en Zeeland ligt de hades, de plaats waar de hoofdaanvoerder van de satanisten en een grote groep gevallen engelen worden bewaard. Zij wachten op hun bevrijding uit de “kuil”, om opnieuw hun rijk te vestigen op aarde, het oude Thule (Atlantis). Zij bereiden zich voor op de confrontatie met de wáre Messias in de eindtijd. Ez.26:20, 32:18.

Zie [www.davidicke.net/emagazine/vol19/articles/humanity-historie.html](http://www.davidicke.net/emagazine/vol19/articles/humanity-historie.html)

### Baäl / Moloch

Salomo heeft opnieuw de afgodendienst der oude Kanaänieten ingevoerd, tegen het uitdrukkelijk bevel van Jahweh in. 1Kon.11:5. Dat was de Baäl of Moloch-dienst. Moloch eiste mensenoffers ter bemiddeling, die door Salomo werden gebracht op de berg Sion, in het tranendal, het dal van Hinnom, of Gehenna. Men had voor Moloch een groot bronzen beeld gemaakt. De kop was van een stier.



Het beeld was hol van binnen, gelijk een oven. Brons geleidt de warmte goed, zodat de handen van Moloch behoorlijk heet werden, waarin men de eerstgeboren baby's legde om te roosteren aan de Moloch. Moloch of Melech = koning, de Zon als koning, die graag brandoffers rook. Dat was tijdens de MKZ eveneens het geval, toen in Engeland vele brandstapels gedurig rookten waarop gezond vee werd geofferd aan de god van de welvaart.

In Canada, tussen Quebec en Montreal hebben de Illuminati een Ontmoetingscentrum, van de Bohemian Grove, waar in het bos een groot bronzen beeld van de Moloch staat. Daar vinden jaarlijks nog Moloch-diensten plaats in het geheim. Het is de aloude Vader, Moeder en Zoon occulte dienst, met het getal 666, waarvan de christelijke triniteitsleer is afgeleid. En de joden hebben er hun zespunt ster van overgenomen, zie dr. O.J. Graham: The Six Pointed Star. Deze occulte ster wordt in Amos 5:26 genoemd. Toen Salomo de dochter van Farao huwde bouwde hij voor haar een altaar van Moloch en Astoreth. De vrijmetselaren/Illuminati gebruiken deze oude occulte zespunt ster in hun symboliek, zie het Amerikaanse Grootzegel. De zespunt ster van Moloch werd zowel het symbool van het Internationaal Zionisme (de Illuminati), als van het nationaal Zionisme (de staat Israël). De zespunt ster zal tevens het symbool worden van de

Antichrist, als merkteken van het beest. Waarschijnlijk zal ook het Rode Kruis een rode zespunt ster nemen als symbool. Het trinitarisme is occult van oorsprong, wat de christelijke kerk is binnengedrongen en waar het een drie-in-één-god heeft ingevoerd.

Mozes had in Egypte reeds met deze occulte diensten te maken en was er bijzonder goed van op de hoogte. Elia had er mee te maken onder het bewind van Achab en Izebel, als Baälsdiensten. We zien deze twee profeten terugkeren in de eindtijd, waar zij wederom geconfronteerd worden met dezelfde occulte diensten en machten van weleer. De wedergekeerde Mozes en Elia zullen het nog een heel beetje moeilijker krijgen dan oudtijds. De tovenaars van Farao konden behoorlijk wat nadoen, maar niet alles. En de profeten van Baäl konden geen vuur uit de hemel laten neerdalen. Maar de tijden zijn veranderd. Satan heeft niet stilgezeten met zijn technici. Via de moderne HAARP-installaties, die berusten op vindingen van Nicolaas Tesla, zal de satan vuur kunnen doen neerdalen uit de hemel. Baäl is ook de Heer van de oorlogvoering en van het luchtruim. Nou, hij zal zijn kunnen demonstreren!

Moloch is de Uil-god, waarvoor de reptielen erg bang zijn, daar de uil de reptielen graag verorbert. Moloch heeft 7 paleizen, 7 sferen, ontleend aan de kabbalistiek. Ongeveer 75 mijlen ten Noorden van San Francisco in Sonoma is ook een zomerkamp van 2900 acres (1 acre is ongeveer 0,6 ha) van de Bohemian Grove, waar jaarlijks Moloch-diensten plaatsvinden. In het kamp staat een 40-foot grote stenen uil. De Bohemian Grove is een eliteclub uit de Illuminati, bestaande uit 2600 leden, met nog een wachtlijst van 1500 notabelen. Alle presidenten van de USA behoren erbij. Van staatswege mag er geen enkel onderzoek naar het doen en laten van de club plaatsvinden. Volgens getuigen vinden er mensenoffers plaats, sodomie, pedofilie, en dergelijke ongerechte zaken meer. Moloch werkt samen met Mammon, de geldgod. Vele joden zijn lid van de club. Moloch staat ook bekend als de Babylonische demongod. In haar boek "Trance Formation of America" geeft Cathy O'Brien verslag van wat de Bohemians allemaal uitvoeren. Zij is een bijna-slachtoffer van deze club.



Zie [www.infowars.combg1.html](http://www.infowars.combg1.html)  
[www.users.net-lynx/](http://www.users.net-lynx/)  
[www.conspiracywatch.com/page4\\_2html](http://www.conspiracywatch.com/page4_2html)  
[www.mt.net/~watcher/bohemiangrove.html](http://www.mt.net/~watcher/bohemiangrove.html)

### Mozes en Elia

In het apocriefe boek Sirach staan indrukwekkende omschrijvingen van sommige bijbelse figuren, o.a. van Mozes en Elia. Daar wij deze twee profeten in onze bespreking noemen, laten wij hier volgen wat over hen in Sirach beschreven staat:

### Mozes

45:26 *En heeft uit hem voortgebracht een man der barmhartigheid, die gunst gevonden heeft in de ogen van alle vlees.*

- 1 *Namelijk Mozes, door Elohim en de mensen bemind, wiens gedachtenis is in zegening.*
- 2 *Hij heeft hem der heiligen heerlijkheid gelijk gemaakt, en heeft hem door de vrees der vijanden groot gemaakt; door zijn woorden heeft hij de tekenen doen ophouden; en heeft hem verheerlijkt voor het aangezicht der koningen.*
- 3 *Hij heeft hem bevel gegeven aan zijn volk, en heeft hem zijn heerlijkheid getoond.*
- 4 *Door zijn geloof en zachtmoedigheid heeft Hij hem geheiligd; Hij heeft hem uit alle vlees uitverkoren.*
- 5 *Hij heeft hem zijn stem laten horen, en heeft hem ingevoerd in het donker;*

6 En heeft hem van aangezicht tot aangezicht bevelen gegeven, de wet des levens en der wetenschap; deze heeft Jakob het verbond geleerd, en Israël zijn rechten.

**Elia:**

48:1 Daarna stond **Elia** de profeet op gelijk een vuur, en zijn woord brandde als een fakkel.

2 Welke over hen bracht een zware honger, en door zijn ijver maakte hij dat hunner weinig werd.

3 Door het woord van Elohim hield hij de hemel op, en deed driemaal vuur uit de hemel nederkomen. Hoe zijt gij verheerlijkt geworden Elia, door uw wonderdaden!

4 En wie is u gelijk om te roemen!

5 Gij, die een dode uit de dood hebt opgewekt, en een ziel uit het graf door het woord des Allerhoogsten.

6 Gij hebt koningen afgevoerd in het verderf, en die verheven waren tot eer, van hun bed.

7 Gij, die op Sinai gehoord hebt de bestraffing des Heren, en op Horeb de oordelen der wraak.

8 Gij, die koningen hebt gezalft, dat zij het zouden vergelden, en profeten die na u zouden volgen.

9 Gij, die opgenomen zijt geweest door een vurige draaiwind, in een wagen met vurige paarden.

10 Gij zijt opgeschreven om te doen bestraffingen te zijner tijd, en te stillen de toorn van het grimmige oordeel van Elohim; te keren het hart van de vader tot de zoon, en te bestellen de stammen van Jakob.

11 Zalig zijn zij die u gezien hebben, en die in liefde ontslapen zijn.

12 Want ook wij zullen zeker leven.

13 Elia is het, die bedekt werd met een draaiwind; en Elisa werd vervuld met de Heilige Geest; en in zijn dagen werd hij niet bewogen door de oversten, en niemand heeft hem met geweld onderdrukt.

14 Geen ding ging hem te boven, en als hij ontslapen was profeteerde zijn lichaam;

15 En in zijn leven deed hij wonderen, en in zijn dood waren zijn werken wonderlijk.

16 Door al deze dingen bekeerde zich het volk niet, en stond van hun zonden niet af totdat zij als een roof zijn weggevoerd uit hun land, en verstrooid door de ganse aarde.

17 En daar bleef een klein volk over, en een overste in het huis van David.

18 Enigen hunner deden wel hetgeen, Elohim behagelijk was, maar enigen vermenigvuldigden de zonden.

**De eindtijd Mozes en Elia**

Er staan zeer grote dingen te gebeuren, n.l. de grootste revolutionaire omwenteling aller tijden, waar de satan zijn heerschappij over de aarde en volkeren zal worden ontnomen en aan Yashua ha Messiah zal worden gegeven. Om de wereld -en speciaal het volk der twaalf stammen in de verstrooiing- daarop voor te bereiden, zal Elohim Zijn twee getuigen zenden, Mozes en Elia.

De nieuwe tijd breekt aan, en de oude structuren worden geheel afgebroken. Christus zal regeren in eer en heerlijkheid. Zijn Gemeente wordt met Hem verenigd en de bruiloft des Lams is aanstaande. Vooraf worden de verstrooide stammen Israëls bijeen verzameld op een veilige plaats. Satan wordt voor 1000 jaren gebonden.

Mozes en Elia hebben tijdens de omwandeling van onze Heiland op de berg met Hem gesproken, Hem Zijn uitgang aangezegd en ingelicht over de eindstrijd. Yashua antwoordde de discipelen op hun vraag over Matth.17:10-13, dat Elia eerst zou komen, dat Elia reeds gekomen was in de persoon van Johannes de Doper. Johannes zélf echter beweerde dat hij Elia niet was, zie Luk.1:15-17. Bedoeld is dat Johannes de Doper kwam in de kracht van Elia. Johannes trad op in dezelfde geest en tegen dezelfde geesten als Elia. En op gelijke wijze zal de Elia van de eindtijd optreden tegen het grote verval, tegen de afval, tegen het verkeerde gebruik van technologie, etc. De ontarding van de mensheid neemt hand over hand toe en politici, geestelijken en technici staan machteloos. De wetteloosheid neemt ongekende vormen aan en loopt volledig uit de hand, tot chaos.

Mozes en Elia zullen de laatste reddingsboodschap brengen. Oudtijds hadden zij een speciale opleiding ontvangen vanuit de hemel. Mozes was aan Farao's hof geweest, ingewijd in de occulte mysterie-religies, om daarna 40 jaren in eenzaamheid te zwerven als herder en uiteindelijk nog eens 40 jaar de leidsman van het volk Israël te zijn in de woestijn. Hij was vertrouwd met Elohim om te gaan, die ook met hem sprak als van man tot man. Mozes was de middelaar voor het volk, toen het volk het totaal verbruid had met het Gouden Kalf. Mozes was ook driemaal 40 dagen op de berg alleen en ontving een dubbel van de Wet. Ook Elia verkeerde 40

dagen zonder voedsel, en Elohim heeft hem op wonderlijke wijze verborgen voor Achab en Izebel, door de raven laten voeden, Jak.5:17.

Mozes en Elia, ze deinsden voor niets en niemand terug. Zij stonden voor grote en machtige koningen. Ze leefden afgezonderd. Elia dacht zelfs dat hij nog alleen was overgebleven en kende van de overige 7000 blijkbaar niemand. Ook vertoefde hij niet tussen de 100 profeten die Obadja in het geheim in leven hield.

Door de lange afzondering werden Mozes en Elia gesterkt, afgespeend van de wereld die in het boze ligt, sterk gemaakt van karakter. Hun gelovig bewustzijn heeft zich des te krachtiger ontwikkeld. Zij zijn strijdvaardig geworden, alert en “bedrijfsklaar”. We zien in hen een superieure heldhaftigheid. Elia toonde Achab dat hij bóven hem stond, door te antwoorden dat niet hij, maar Achab Israël beroerde door af te wijken van Jahweh en de Baäls na te volgen.

In die afzondering rijpte in hen het geloofsleven, zodat zij des te krachtiger zouden uitkomen tegen de afgodische machten. Mozes stond tegenover een groot aantal Egyptische tovenaars. Een geheel eenzame Elia stond tegenover honderden Baälpriesters. Elohim hoorde zijn gebed en antwoordde door middel van vuur. Achab en Israël hadden zich volkomen van Elohim losgemaakt. Men diende de Baäl, waarbij het materialisme overheerste, zodat een paard meer waarde had dan een mensenleven. En diezelfde trekken zien we vandaag de dag weer. Het gaat alles om welvaart. Laat “God” maar voor wat hij is. Het volk hinkt op twee en meer gedachten, of ze denken in het geheel niet meer na. De koning en de priesters gaven oudtijds het voorbeeld, en dat doen nu de politici en geestelijken, die het volk misleiden en zichzelf ten koste van de schapen verrijken. Hoewel Elia niet de enige profeet was, zoals we weten, was Elia wél de enige profeet die voor Elohim in het recht zich begaf! Zijn taak was, een totale reformatie door te zetten.

Innerlijk was Elia een man van de allerhoogste cultuur, evenals Mozes. Daarom konden beiden een fel protest laten horen tegen de ontaarding. Elia stond tegenover Achab en Izebel, waarvan in 1Kon.21:25 staat dat Achab zichzelf verkocht had om kwaad te doen. Dat was het toppunt van ongerechtigheid. Toch was het land welvarend. En Achab woonde NB in een elpenbenenpaleis! Hoe is dat te rijmen? Niemand had er méér gezondigd dan Achab, en toch zo welvarend. De huidige situatie in ons

Westen is daaraan gelijk: Niemand zondigt zoveel als Nederland, de koploper in drugs, sex, legalisatie van abortus, euthanazie, homohuwelijken, etc. En toch nog zo welvarend! De economie ging aardig goed. Méér gezondigd dan allen, en evenwel méér welvarend dan allen! Dát is nu juist zo beangstigend! De schijn bedriegt. Achab vergaderde juist toorn van Elohim als een schat. En zo ook ons land. De afrekening komt!

Elia wist, net als elke Israëliet, dat Elohim slechts Zijn zegen en welvaart voor land en volk verbindt aan de verbondsgehoorzaamheid, Deut.11:13-17. Toen hij zag dat evenwel tijdens de ongehoorzaamheid de welvaart doorzette, kreeg hij het innerlijk benauwd, zodat hij biddende bad, dat wil zeggen, aanhoudend aan het bidden was. Hij bad om Elohim's tuchtiging d.m.v. droogte en honger. Dat kwam. De Baälpriesters werden door de welvaart in hun dienst gestijfd, doordat men van Baäl de zegen verwachtte. Elia gaat het om de eer van Elohim en het behoud van het volk. Dat kan slechts in orde komen door tuchtiging, door de twist van Elohim met Zijn volk. En ook ónze welvaart buiten het dienen van de ware Elohim is beangstigend. Men heeft “God” afgeschreven, zeker onze regering, en men knapt alles zelf wel op. De technuten weten immers altijd wel een oplossing te vinden!

Wij lezen van Elia en van Mozes in Maleachi 4:4-6 het volgende:

4 ¶ *Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, der inzettingen en rechten.*

5 *Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.*

6 *En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.*

De taak van Elia is het hart der vaderen tot de kinderen weder te brengen, en omgekeerd. Er is kennelijk een brede kloof ontstaan tussen de geslachten Israëls. Die kloof moet gedicht worden. Het doel ervan is, te voorkomen dat Elohim de aarde volledig met Zijn banvloek zou slaan. Hij moet Elohim's toorn afwenden, gelijk Mozes als middelaar voor het volk optrad. We lezen in Jes.63:16 het volgende, waaruit de diepe kloof blijkt tussen de kinderen en de vaderen: *16 Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet, en Israel kent ons niet; Gij, o HEERE! zijt onze Vader, onze Verlosser van ouds af is Uw Naam*

Elia is de vuur-profeet. Zijn woorden waren indringend en vlijmscherp, onverdraaglijk en doelgericht. Elia deed vele wonderwerken. Hij had een krachtig gebedsleven. Hij bad en er viel in drie jaren geen regen, en hij bad wederom en er viel regen. Doden werden door hem opgewekt, ongeneeslijk zieken genezen.

Mozes en Elia, ze worden de twee getuigen genoemd, Openb.11. Zij zullen 1260 dagen profeteren, dat is drie-en-half jaar. Zij ontvangen macht om de hemel te sluiten, etc. zie Op.11

3 ¶ En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.

4 Dezen zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaars, die voor den God der aarde staan.

5 En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan, en zal hun vijanden verslinden; en zo iemand hen wil beschadigen, die moet also gedood worden.

6 Dezen hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei plage, zo menigmaal als zij zullen willen.

7 En als zij hun getuigenis zullen geeindigd hebben, zal het beest, dat uit den afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden.

8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is.

9 En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natien, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden.

10 En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.

11 En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden.

12 En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.

13 En in diezelfde ure geschiedde een grote aardbeving, en het tiende deel der stad is gevallen, en er zijn in de aardbeving gedood zeven duizend namen van mensen, en de overigen zijn zeer bevreesd geworden, en hebben den God des hemels heerlijkheid gegeven.

14 ¶ Het tweede wee is weggegaan; ziet, het derde wee komt haast.

Mozes en Elia zijn beiden op wonderlijke wijze weggenomen en niet op normale manier gestorven.

Mozes was in Egypte en kende het afgodisch occulte. Dat leeft in de eindtijd weer op in New Age, de Illuminati en vrijmetselarij, etc.

Elia werd geconfronteerd met de Baäl, en dat leeft in de eindtijd weer op, de afgodendienst en het religieuze overspel met de dag van Baäl, de dag der zon (de zondag) en haar eredienst.

De 1260 dagen van hun profeteren omvatten de eerste helft van de 70e week van Daniël. Veelal wordt gedacht dat Daniël zou voorzeggen dat er in Jeruzalem weer een derde tempel zal worden gebouwd en dat de offerdienst weer zal worden ingevoerd, Dan.11:31 en 12:11.

Inderdaad gaan er geruchten dat de orthodoxe joden de tempel willen herbouwen en de offerdienst weer willen herstellen. Dat zal dan weer de oude dienst zijn van het afvallige jodendom, onder Edomitische hogepriesters. Daarvan hoeven wij geen hoge hoed op te hebben. De tempel zou dan na drie-en-half jaar voor een afschuwelijk doel misbruikt worden, waarna er verwoesting volgt. In de tijd van de verwoesting van de laatste tempel werd er een varken geofferd, wat een gruwel was. En zoiets verwacht men wederom.

### Het “gedurige”

In de grondtekst van Dan.11:31 (en ook niet in Dan.8:13 en 12:11) wordt echter in het geheel niet gesproken over een offer en over een tempel.

Het woord “offer” is er door de vertalers zelf ingevoegd ter verduidelijking. Maar daarmee is niets verduidelijkt. Integendeel worden wij erdoor op een foutief spoor geplaatst.

De St.Vert. heeft als volgt vertaald: **31 En er zullen armen uit hem ontstaan, en zij zullen het heiligdom ontheiligen, en de sterkte, en zij zullen het gedurige offer wegnemen, en een verwoestenden gruwel stellen.**

Het gaat echter in deze tekst in het geheel niet over offers, maar de kern van de tekst wijst naar een tijdsduur, het gedurige. De vraag is, van welke tijd hier sprake kan zijn? Het gaat om de verwoestende afval. Het kan niet zien op de offerdienst. Het wijst op iets dat een jarenplan omvat, volgens prof. Uria Smith uit Zuid Afrika, in zijn boek over Daniël.

Gedurig is aanhoudend, en heeft betrekking op afval en verwoesting. Wij kunnen het vrij vertalen als:

**Tot hoe lang zal dat gezicht zijn van de gedurige en verwoestende afval?**

De meest voor de hand liggende verklaring is dan ook dat het hier gaat over de grote afval van de oude christelijke kerk door Rome, die nu reeds vele eeuwen gaande is, en waar er miljoenen mensen door worden misleid en zijn misleid geworden. Tot hoe lang zal die misleiding en afval doorgaan? De breuk wordt steeds groter, de kloof steeds wijder, wat met de voortgaande of voortdurende afval kan zijn bedoeld. De afval begon al ten tijde van de apostelen en eerste Gemeente. En die afval heeft zich doorgezet, groter en groter. En wat er nu nog over is, is een totaal anti-christelijke en verwereldlijkte religie van Rome en de kerken. En dan tenslotte in de eindtijd de confrontatie van deze totaal vervallen religie met de twee getuigen, Mozes en Elia. Het is de strijd der goden: de wáre Elohim tegenover de goden der mensen. In het verwereldlijkte christendom van de USA staat “God” voor dollars, goud, olie en drugs. Op de dollar staat geschreven: “In God we trust”. Dat is de geldgod Mammon en de god van de koophandel Hermes. Met onze gulden is het niet veel beter, want op de rand staat wel “God zij met ons”, maar dat is evenzeer Hermes en Mammon.

Mozes en Elia getuigen van de grote kloof en wijde breuk en roepen op tot een totale reformatie. De Reformatie van Luther en Calvijn was maar ten dele, een lichaam zonder geest, zoals Lodensteijn het noemde. In veel zaken en leerstellingen zijn de protestantse kerken nog even afgodisch, heidens en afvallig als Rome. Het hele kerkelijke systeem moet op de helling, er klopt nagenoeg niets van. In bijna niets is het kerkelijk systeem nog overeenkomstig de wil van Elohim en de oorspronkelijke Gemeente.

Elia heeft een geweldig getuigenis dat zich voornamelijk toespitst op drie zaken, nl. het profetische, priesterlijke en koninklijke zie: Sirach 48:10 (pag.5 en 6)

- \* Om bestraffingen te geven = meester rol (profeet)
- \* Om de grimmige toorn van Elohim te stillen = middelaars rol (priester)
- \* Het hart der vaders tot de kinderen weder te brengen = rol van onderwijzer en opvoeder (koning)
- \* De verstrooide stammen Israëls identiteitsbewust te maken = rol van onderwijzer en leraar (koning)

De stammen Israëls in de verstrooiing zijn aan de heidenen gelijk en weten niet dat zij de ware Israëlieten zijn. Ze zijn zo ver afgeweken van Jahweh en de wetten van Elohim, dat de breuk wijder is dan de zee. De zonden zijn ten hemel schreiend en wekken de grimmige toorn van Elohim terecht op.

De mensen zien hun afwijkingen niet. Ze menen dat het zo hoort met de godsdienst en kerken. Maar dan komt Elia en laat zien dat het hart der vaders tot de kinderen, en het hart der kinderen tot de vaders dient terug te keren, d.w.z. wij moeten naar de oorspronkelijke waarheid en godsdienst terug, zoals bij de eerste christengemeente. Wij dienen identiteitbewust te worden, want als wij niet weten dat wij Israëlieten zijn, zullen we nooit de Schrift goed kunnen verstaan en Elohim op de rechte wijze kunnen dienen. Jes.25. Op deze berg zal Elohim de sluier wegnemen. Elohim zal de prediking van Elia en Mozes zegenen, zodat de bedekking wordt weggenomen en de mensen de werkelijkheid gaan zien en doen.

Het “gedurige verval” wijst op de grote ontsporing, ontstaan ten tijde van de apostelen en daarna, als een scheur die steeds verder gaat, als een breuk die zich repeteert. Aanvankelijk ging het verval langzaam, kleinschalig. Steeds sneller trad het verval in in de christelijke gemeente, die tot kerk en wereldkerk uitgroeide. Het is gelijk de kanker, waar een ongelimiteerde celdeling plaatsheeft en voortwoekert. Het verval is nu reeds een kleine 19 eeuwen gaande, totdat de maat bij Elohim vol is. Van de eerste gemeente en haar leefwijze is bijna niets meer over dan een groot karikatuur. In de christelijke religie en belijdenis staat álles op z’n kop, letterlijk en figuurlijk. Alles is verdraaid, vergeestelijkt, ontkracht, foutief vertaald, verheidenst en in een ander daglicht geplaatst. Alles, teveel om op te noemen. En dáár nu zullen Mozes en Elia op wijzen, de vinger op de zere plek leggen. Zij zullen niet alleen de geestelijken en hun bedrog aanpakken; nee, het gehele maatschappelijke leven en de politici zullen op hun afwijkingen worden aangesproken.

Mozes en Elia, het zijn de twee olijftakken, de twee kandelaren, die voor Elohim staan, Zach.4:2-6.

Drie-en-half jaar duurt hun prediking en getuigenis. Tijdens die periode zijn ze ongrijpbaar en onschendbaar, Op.11:5. Uit hun mond komt vuur om hun tegenstanders te verslinden. Zij spreken de onverbloemde waarheid, waartegen niets is in te brengen. Zij hebben macht de hemel te openen en/of toe te sluiten zodat er geen regen valt. Zij kunnen water in bloed veranderen. En ook al konden de Egyptische tovenaars dat eveneens, en al kunnen de huidige technuten veel. Men zal niet álles kunnen wat Mozes en Elia doen, in de kracht van Elohim de Allerhoogste.

Wanneer zij hun missie hebben voleindigd zal het beest uit de afgrond hun krijg aandoen en hen doden. Hun lijken zullen drie-en-halve dag op de



straten liggen van het geestelijke Sodom en Egypte. Dat zal tot grote blijdschap wezen van het mensdom, zodat men elkaar geschenken zal toezenden, vanwege het feit dat die twee lastposten opgeruimd zijn. Wellicht zal men het grote nieuws van hun dood via de tv life kunnen volgen. Maar helaas, de pijn van hun woorden is slechts tijdelijk verdwenen, want na drie-en-halve dag staan Mozes en Elia weer op van de doden. Dat veroorzaakt grote schrik en ontsteltenis. In een wolkkolom worden beiden opgenomen en varen op ten hemel, in het gezicht van hun vijanden. Het getuigenis van Mozes en Elia was onuitstaanbaar voor de mensen, zowel voor de godsdienstige als niet-godsdienstige mensen. De waarheid is bikkelhard, en dat doet pijn voor wie niet in de waarheid staat en leeft.

### **De Karmel-confrontatie**

De wereldse mensen, maar ook de godsdienstige mensen zien de wáre profeten als “beroeders van Israëls”. Zeiden de joden niet van onze Heiland dat Hij het volk beroerde? Luk.23:5. En de apostelen werden eveneens beroeders van het volk genoemd, Hand.16:20. Evenzo zien de mensen in de eindtijd Mozes en Elia, die als een door Elohim uitgeselecteerd duo Zijn recht handhaven en Zijn waarheid verkondigen, voor beroeders des volks. Immers, er is grote vreugde over hun dood. Met hun dood lijkt de rust weder te keren. Maar niet lang.

Elohim heeft het beste wat Hij aan getuigen de eeuwen door heeft opgeleid, voor de eindtijd apart gesteld en naar voren geschoven, nl. Mozes en Elia. Niet koning David, niet Abraham, niet Salomo, niet Hiskia, niet Jesaja, niet Petrus; nee, Mozes en Elia. Zij staan voor Elohim tegenover alle menselijke wijsheid, technologische kennis, afgoderij, afwijking, etc. Zij staan onwrikbaar, los van alle mensen. Zij zijn opgeleid in de eenzaamheid als alleenstrijders. En nu, nu mogen zij in de eindtijd samen daar staan, als een Gode toegewijd duo, die niet naar de mensen zien, maar alleen naar Elohim! Je mag de mensen alles afpakken, behalve hun goden en hun godsdienst. En dat hebben Mozes en Elia gedaan. We zullen het zien op de Karmel, waar Elia de kwestie van het hinken op twee gedachten in de kracht van Elohim bij de horens beetpakte. Het ging bij het volk vooral om de regen, d.w.z. om het brood, daar er zonder regen geen brood is. Elia had de taak om van dit lagere volksvraagstuk over te stappen naar een veel hoger vraagstuk, n.l. het dienen van de éne ware Elohim. Het volk mag niet tweeslachtig zijn. Er kunnen geen twee of meer goden tegelijk waarachtig

zijn. Of het is Elohim, of het is Baäl. Is Elohim het, dan is Baäl niets, en omgekeerd. Wie het wél is, die moet gediend worden. Elia bedoelde: Kom dan tot uw verstand en dien alleen de wáre Elohim!

Mensen beslissen in deze niet. Elohim of Baäl Zelf beslist. De god die door middel van vuur antwoordt, die is de ware Elohim. Elia laat de tegenpartij eerst de proef nemen. Vierhonderdenvijftig Baälpriesters gaan aan de slag. De god die het brandoffer zélf zal aansteken, is de ware Elohim.

We zien dat Elia zich niet tot de koning Achab richt en/of overleg pleegde met de Baälpriesters met zijn voorstel. Elia richtte zich tot het volk! Het volk blijkt altijd nog een restje volksgeweten over te hebben gehouden, en daarop beroept Elia zich. De geestelijken en politici laten zich kennelijk nooit bekeren, daarom slacht Elia hen allen af. En Achab zegt er niets van. De geestelijken steunden op de vormen, de liturgie en het zienlijke. Dat is de valse religie. Jammer voor de priesters, Baäl antwoordde niet! Elia drijft zelfs de spot met hen, wat als een tang op de neus van een varken werkte. Ze riepen het uit: Baäl antwoordt ons!

Het was bij hen alles autosuggestie, zelfopwinding. Maar, de realiteit kwam openbaar: Baäl antwoordde niet!

En nú is het woord aan Elia! Hij heelde eerst het altaar voor Jahweh, naar de 12 stammen Israëls 12 stenen. Legde hout daarop en een stierkalf, maakte alles doornat, en maakte zelfs een slootje rond het altaar. Dit terwijl het water zéér schaars was!

Er volgde een dodelijke stilte. Elia begon te bidden, omdat hij werkelijk wat te bidden had. Hij hád wat te vragen en te zeggen. De meeste gebeden van geestelijken en mensen bestaan uit het opdreunen van een uit het hoofd geleerd lesje. Elia bad dat Elohim Zichzelf zou bekend maken, en dat het volk Hem zou erkennen. Onbekend maakt onbemind.

Daarna daalde vuur uit de hemel. Het volk werd aan den lijve gewaar dat Elohim een verterend vuur is. Dit Godsoordeel maakte diepe indruk.

Maar nu, in de eindtijd, wat zal er dán nodig zijn om het volk te overtuigen en op de knieën te krijgen? De techneuten kunnen met Tesla-technieken eveneens vuur uit de hemel laten neerdalen. Wat men niet kan, is de dood overwinnen. Technologische onsterfelijkheid blijkt onhaalbaar. En dáár zal Elohim iets van demonstreren. Mozes en Elia worden gedood. Maar na drie-en-halve dag worden zij weer opgewekt en opgenomen in een wolk (UFO?).

Dát is verbazingwekkend, onhaalbaar voor de high-tech mensen!



Elohim zal een grote wereldcrisis toelaten of zenden, waardoor Israëls overblijfsel op de knieën wordt gebracht, en zij zullen erkennen dat Elohim alleen de ware Elohim van Israël is, die verlost uit benauwdheden.

En toen volgde er regen. Elia gaf Achab bevel zich gereed te maken voor de komende regen. Mét de regen komt ook de zegen. Of, de regen ís de zegen. Alzo zal na de prediking van Mozes en Elia, en na hun dood en opstanding, de tijd ingaan van de regen over het overblijfsel van Israël. Dat is de komst van het Messiaans Vrederijk. Het gaat Elohim om de wederoprichting van Zijn Rijk, een rijk van koningen en priesters. Wanneer Israël tot die hoge status zal worden verheven, zal het niet langer op twee gedachten hinken. Het zal één volk zijn onder één Herder, met één volksmond en één belijdenis. Baäl en Izebel zijn verdwenen. Het Karmelgericht vindt plaats na lange droogte. De waarheid zal zijn vergaan van de mond der profeten en priesters. Daarna zal Elia alles weder oprichten, terugvallend op Mozes, de Wet van Elohim. Dan volgt de regen, als symbool van de uitstorting van de heilige Geest. Dat zal een gezegende tijd zijn.

Laten wij gaan en staan in dezelfde kracht en geest als Mozes en Elia, ook al worden we daardoor eenzaam, van allen verlaten en met de rug aangezien. Mozes en Elia hebben op de vergelding des loons gezien.

Zie hoe mooi het in Hebr.11:24-28 beschreven staat, opdat wij hen zouden navolgen in het goede!

*Hebr.11:24 Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden;*

*25 Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben;*

*26 Achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding des loons.*

*27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings; want hij hield zich vast, als ziende den Onzienlijke.*

*28 Door het geloof heeft hij het pascha uitgericht, en de besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou.*