

Het hart van de mens

Het hart van de mens is één der mooiste, sterke, wonderlijke en belangrijke organen. Mogelijk ook nog het minst begrepen orgaan.

Wij mensen lijken allemaal een beetje op elkaar, niet omdat we allen een hart hebben, maar vanwege vorm en bouw, en niet te vergeten vanwege onze oorsprong. Als het goed is hebben wij allen twee benen, twee armen, tien tenen en tien vingers, twee voeten, twee handen, twee oren, twee ogen, een neus, een mond, vijf zintuigen, en ga zo nog maar een tijdje door.

Toch zijn er meer specifieke dingen die heel eigen zijn aan een persoon, iets dat een ander niet exact met ons gelijk heeft. Dan hebben wij het niet over de verschillen in de soorten of rassen. Nee, de specifieke dingen waarover elk mens beschikt zijn onder andere zijn bloedgroep, zijn vingerafdruk, zijn oog-iris, en mogelijk nog meer zaken. Er is echter nog iets dat inwendig in ons zit en aanwezig is, dat een eigenaardig iets is en dat niet iedereen bezit. Dat heeft de mens ook niet van zichzelf, maar is een grote gift van Boven. Anderen kunnen het eveneens hebben ontvangen, waardoor men contact en gemeenschap met die anderen verkrijgt. Wij doelen op het nieuwe of ingesneden hart.



Het hart als centrum van ons mens-zijn

Ons hart wordt in de Bijbel voorgesteld als zijnde ‘onbesneden’, verhard, boos en onontvankelijk voor hogere of geestelijke zaken. De Bijbel spreekt echter ook over het verkrijgen van een nieuw hart, een ‘besneden’ hart, een nieuwe geest of een nieuw denken, waardoor men van ‘natuurlijk’ mens verandert in een ‘geestelijk’ mens, wedergeboren tot een levende hoop in JHWH, 1Petr.1:3. Goed beschouwd zouden er -zo gezien- dus twee groepen mensen zijn waarover de Bijbel spreekt. Althans, zo zag de kerkvader Augustinus het. Dat is echter al te kort door de bocht. Wij zullen in deze studie eens nagaan wat de Bijbel zo al zegt over de mens, over diens hart in de onbesneden toestand, én over het hart van de mens in de besneden situatie. En ook wélke mensen er een besneden hart ontvangen, en waarom de anderen (nog) niet een hart krijgen waarin Elohim Zijn Wetten grift. Toch wel heel interessante dingen om na te gaan en om te zoeken naar antwoorden vanuit de Bijbel, in overeenstemming met het getuigenis van de heilige Geest.

Om aan de weet te komen waaruit het nieuwe hart bestaat, dienen wij ook te weten wat ons natuurlijke hart is, wat het bloed is, wat het verband is tussen hart, bloed, hersenen, lichaam en geest. Om het Bijbels spraakgebruik te kunnen verstaan dienen wij zeker het één en ander te weten wat er met het 'hart' wordt bedoeld en hoe dat in Bijbels denken functioneert. In Spreuken 4:23 lezen wij het volgende opmerkelijke: *Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de **uitgangen des levens**.*

Wat wordt daarmee bedoeld? Niet alleen dat ons hart een spier-pomp is die ongeveer 70x per minuut 4 tot 6 liter bloed in het rond pompt, waardoor er een continue bloedstroom is om onze lichaamscellen te voorzien van zuurstof en bouwstoffen, en tevens de afvalstoffen erdoor worden afgevoerd. Nee, de Bijbel ziet het hart als iets waaruit álle uitgangen des levens voortkomen, wat afgeleid is van de natuurlijke functie(s) van het hart. Het wijst ten dele op de fysieke functies, maar meer op de psychische en geestelijke functies van ons menselijk hart.

Ons biologische hart

Ons hart is een wonder. In 75 jaar klopt het ongeveer drie miljard keer. Door modern hersenonderzoek is men erachter gekomen dat ook ons hart niet louter een fysiek orgaan is, maar dat het ook signalen uitzendt, zoals de hersenen! En dat het hart deze signalen naar ons gehele lichaam stuurt. Ons hart is niet zomaar een pomp om bloed te laten circuleren. Het hart blijkt zijn eigen spirituele eigenschappen te bezitten. Emoties van ons mensen blijken regelrecht met ons hart in verband te staan. Niet alleen de Bijbel, maar ook ons taal- en spraakgebruik wijst daarop. Iemand heeft bijvoorbeeld een 'klein hartje', of is heel 'hartelijk', wat 'hartverwarmend' is.

Harttransplantatie heeft uitgewezen dat personen die een hart van een ander mens (en of varken) ontvingen, daarmee tevens bepaalde eigenschappen meekregen, die behoorden bij de persoon van wie het hart was geweest.

Het hart is uniek. Alle spieren in ons lichaam verouderen, behalve onze hartspier! Die veroudert niet. Het hart bestaat uit twee delen, waarvan de linkerzijde het sterkst is. De rechterzijde reguleert in hoofdzaak de bloedcirculatie van en naar de longen. Het hart verschaft aan de mens een levenslange energie. De cellen van het hart zijn ook weer heel speciale cellen, die als een soort transformator werken, waarin hoge energie wordt omgezet in lage energie. Vanuit het hart wordt die omgevormde energie

Het najaarsfeest wijst op de grote inzameling uit Israël en de volkeren, tijdens het Messiaans Vrederijk. Dan zal Israël nationaal zich tot Elohim bekeren. Zij ontvangen, naar het Nieuwe (herstelde) Verbond, een ingesneden hart, waarin Elohim Zijn Wet geeft, zie Jeremia.30/33. Daarna komt de definitieve regering van Elohim.

Samenvatting

Het zogenaamd apocriefe boek Wijsheid geeft in hoofdstuk 2:2 te lezen, dat *ons denken de vonk is van onze hartklop*.

Het hart wordt aangestuurd door bewustzijn, door denken. De Schrift ziet het hart als het centrum van het leven van ons mensen. Uit het hart zijn de uitgangen des levens, dus van onze gehele levensuitingen. Het gedrag van een mens voert de Schrift terug tot diens hart, zijnde boos en of goed. Het menselijk hart is niet goed zoals wij worden geboren. Het is boos, Godvergetend. De opdracht is dat wij ons hart dienen te besnijden, in te snijden, open te stellen voor Elohim. Dat moet ons in verlegenheid brengen, vanwege onze onmacht en onwil. En waar het bij ons faalt, wat bij ons onmogelijk is, is bij God wél mogelijk. Hij komt en opent ons gesloten hart, verbreekt de grendels en zet de poorten ervan open. Dan ontvangen wij een nieuw hart, waar Hijzelf door Zijn Geest in woont. Dat is een vrije gift van Boven, waar niemand recht op heeft en wat ongevraagd en ongezoekt ons in de schoot wordt geworpen. Want er is niemand die naar Elohim zoekt! Ps..14:1; Rom.3:11. Dat nieuwe hart heeft zijn uitgangen naar Elohim, en zoekt Hem zelfs in de nachten. Dan zegt de mens het: U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op U staren! Hij heelt gebrokenen van harten en verbindt ze in hunne smarten.

De sterfelijke mens keert weder tot zijn aarde. De geest keert weder tot Elohim, die hem ons gaf. Er is géén wederopstanding des vleses, zoals de geloofsblijdenissen beweren. Er komen nieuwe opstandingslichamen. 1Cor.15. Onze harten zien uit naar de vernieuwing van hemel en aarde oftewel de wederoprichting aller dingen. Dan zal ons hart volmaakt één zijn met Elohims hart. Daar gaat geloof en hoop over in aanschouwen en blijft de liefde van Elohim voor altoos ons deel.

Zie het komt. Moge het spoedig komen, is onze wens en bede!

Zijn Naam moet altoos eer ontvangen!

weer het lichaam ingezonden, zodat alle andere lichaamscellen erin mogen delen. Elke hartcel heeft volgens deskundigen een eigen soort hartslag, wat alle andere lichaamscellen missen. Elke hartcel klopt mee met het ritme van een andere hartcel, dus heeft het hart een gemeenschappelijk kloppen van alle cellen. Het lijkt wel op een orkest.. En uit het gezamenlijk kloppen van alle hartcellen ontstaat de normale hartslag. Daardoor wordt het geheim van het leven -wat in het hart schuilt- tastbaar en hoorbaar. De cellen van het hart en van ons zenuwstelsel zijn de enige cellen die zich niet delen. Ze zijn dus immuun voor kanker.



De hartslag is voorwaar een wonder der schepping. Het is een mysterie van energie-opwekking en uitstraling op stoffelijk en geestes niveau. En daarmee is het hart het toonbeeld en evenbeeld van het Goddelijke, van de Goddelijke levenskracht. Het hart is alzo de bron van het leven en heeft een veel groter elektromagnetisch veld dan onze hersenen. Wel 5000x groter. Toch zit ons hart nog vol mysteries, waar de wetenschappers nog druk doende zijn de geheimen ervan op te sporen. Het schijnt zelfs dat de cellen van ons hart afgestemd zijn op datgene wat tijd en ruimte voorbijgaat! Dan rijst de vraag wie of wat en welke buiten ons liggende bron geeft ons hart haar energie zodat het gaat kloppen en er een pulserende beweging ontstaat?

Bij een kindje in de moederschoot begint ongeveer op de 25e dag het hartje te kloppen, wel 100.000x per dag en 40 miljoen keer per jaar. Wie let daar nog op? Het gaat als vanzelf en wij zijn er aan gewoon geraakt. Toch is het een onuitsprekelijk groot wonder! Denk eens na, dat er geen enkel ander orgaan in ons lichaam ononderbroken hoorbaar en voelbaar is, dan ons hart. In bijna het gehele lichaam is de hartslag waarneembaar. Het hart geeft er continu blijk van dat er een energie is buiten ons waardoor wij worden gevoed. Wij hebben het leven, en de aandrijving ervan niet in onze eigen handen.

Het hart blijkt samen met bloed en hersenen de drager te zijn van bewustzijn. Bewustzijn heeft de goede eigenschap dat het zich altijd wil uitbreiden. En daar werkt ons hart aan, heel hard! Het lichaam is één groot samenwerkingsverband, waar het hart deel van uitmaakt, ja de grote motor is achter alles. Het hart is de zetel van het leven.

Ons hart is volgens de Bijbel verhard, Ik-gericht, door het kwaad gedreven en bezet. Die gerichtheid moet veranderd worden, zodat de volheid van het hart zichtbaar wordt. Wij kunnen ons niet ontplooien zoals dat behoort. Daartoe geeft de Bijbel het advies, dat wij ons hart dienen te laten insnijden, zodat de voorhuid ervan losraakt, Deut.10:16; Jeremia.4:4. Dat woordje insnijden komt van het Hebreeuwse 'milah', wat gebruikt wordt om er de besnijdenis van het mannelijk geslachtsdeel mee aan te geven. Dat heeft de betekenis van insnijden (niet afsnijden, zoals gebruikelijk dat men de gehele voorhuid verwijdert). De iets te nauwe voorhuid wordt ingesneden, zodat deze zich over de eikel kan bewegen en de gehele eikel zichtbaar wordt.

voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Galaten 6:15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel.

In Lucas 6:45 lezen wij het volgende:

*45 De goede mens brengt het goede voort uit den goeden schat zijns harten; en de kwade mens brengt het kwade voort uit den kwaden schat zijns harten; **want uit den overvloed des harten spreekt zijn mond.***

46 En wat noemt gij Mij, Heere, Heere! en doet niet hetgeen Ik zeg?

47 Een iegelijk, die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en dezelve doet, Ik zal u tonen, wien hij gelijk is.

48 Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en leide het fundament op een steenrots; als nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen; want het was op de steenrots gegrond.

49 Maar die ze gehoord, en niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens, die een huis bouwde op de aarde zonder fundament; tegen hetwelk de waterstroom aansloeg, en het viel terstond, en de val van datzelfde huis was groot.

Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Geef Uw oor maar te luisteren naar de gesprekken van mensen, en daaruit is dan al gauw vast te stellen of er getapt wordt uit de goede schat des harten, dan wel uit de kwade. Men hoort het al spoedig of mensen die over godsdienstige zaken praten eruit óf erover praten. Een schoolmeester kan een mooi beeld zijn leerlingen voorhouden van een land waar hijzelf nooit is geweest. Dan praat hij erover. Maar wanneer een bewoner van dat land de leerlingen komt vertellen hoe zijn land eruit ziet, is dat een spreken uit ervaring. Daarin ligt het grote verschil.

Bedelingen

De besnijdenis des harten in het tijdperk der Gemeente-vorming (de 144.000) ná Pinksteren, geschiedt individueel. De Feesten of Goddelijke hoogtijden wijzen naar de bedelingen. Het Feest der eerstelingen ziet op de 144.000, de eerstelingen uit Israël. Dit zijn de uitgeroepen (uitgekozenen, uitverkorenen) die een ingesneden hart ontvangen en met JHWH worden verenigd door het geloof. Zij vormen met Hem het nieuwe regeringslichaam en zullen met de eindtijd Messias regeren tijdens de duizend jaren, het Messiaans Vrederijk. Zij zullen de Messias volgen waar hij ook gaat, en met Hem zitten in Zijn troon. Hij is hun Overste Leidsman.

hoe en wanneer hij een nieuw hart ontvangt? Zou het nieuwe hart de mens zomaar komen aanwaaien, en kan men er een beetje naar toe groeien? Nee, men ontvangt het nieuwe hart in één ogenblik van Boven, wanneer God het stenen hart wegneemt en een vlezen hart ervoor in de plaats geeft. Zoiets gaat niet langs ons heen. Het gaat dwars door een mens heen en verandert hem totaal. Daardoor worden wij op JHWH gericht. Wij leerden ons oude bestaan, ons oude hart kennen, dat het hard is als een diamant, dat wij enkel vijandschap tegen JHWH en Zijn wet zijn, dat onze voeten snel zijn om bloed te vergieten, zie Rom.3.

Wij verfoeiden onszelf vanwege dat Gode-vijandige hart, en kregen een walging van onszelf. Het is de liefde van Elohim die in ons hart wordt uitgestort, waardoor wij ontvlammen en voor Hem kiezen, met de woorden: Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen, bij U alleen. Wij staan onvoorwaardelijk in Zijn zaak met een geheel vrijwillige keus, om Hem alleen te dienen, ook al zou het ons het leven kosten, zie de martelaren..

Elohim verbindt onze harten aan Hem, onverbreeklijk, zodat niets meer ons kan scheiden van Zijn liefde. Vanaf het moment dat de Christus-kracht in onze harten heeft geschene, en als de Morgenster daarin is opgegaan, weten wij dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven en hebben in Hem volkomen vergeving van zonden met een hemels recht op het toekomstige leven der heerlijkheid. Het is Zijn Geest die vanaf dan getuigt met onze geest dat wij Zijn kinderen zijn. Wij hebben Hem hartelijk lief. Waarom? Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 1Joh.4:19. Wij zien in hoe dwaas, gevaarlijk en ijselijk tevoren ons leven was. En wij verblijden ons in Zijn heil en grote Naam. Ons hart gaat dagelijks naar JHWH uit, blijft op Hem hopen in de moeilijkste omstandigheden, wacht aan de posten van Zijn deuren, wacht op Zijn steun en toezegging, hoopt op Zijn goedertierenheid.

Vanuit het hart, dat wil zeggen, vanuit ons gehele innerlijk hebben wij Elohim lief. Zijn Wet staat geschreven in de wanden van ons hart. Wij volgen Hem uit toegenegenheid, niet uit verdienstelijkheid. De duisternis van ons bestaan is geweken, de leegheid ervan gevuld, de onzekerheid verdreven. Het is álles nieuw geworden. Die in Christus (JHWH) is, is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, 2 Corinthiërs 5:17 *Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is*



Op gelijke wijze stelt de Schrift het ons voor dat er een symbolische voorhuid (dus geslotenheid) over ons hart ligt, waarin een insnijding noodzakelijk is, ter opening. Wij komen hierop straks terug wat daarmee wordt bedoeld en hoe dat eraan toe dient te gaan.

Bijbels spraakgebruik inzake het hart

Jesaja 59:13 Het overtreden en het liegen tegen JHWH, en het achterwaarts wijken van onzen God; het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart.

Mattheüs 15:18 Maar die dingen, die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart, en dezelve ontreinigen den mens.

Mattheüs 15:19 Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoerereien, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen.

Marcus 7:21 Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoerereien, doodslagen.

In een concordantie kunt U nog vele teksten meer vinden die spreken over het hart.

Het hart en het verband met bloed en nieren

Het bloed is de drager van de ziel, van het leven, Deut.12:23. Het voedsel dat wij eten bepaalt de kwaliteit van ons bloed, en daarmee de kwaliteit van ons gehele lichaam. Ons lichaam haalt uit het voedsel wat het nodig acht voor de opbouw. De rest wordt afgescheiden. Dat proces noemen wij stofwisseling. Wij hebben twee nieren, die slechts goed kunnen werken wanneer zij voldoende bloed krijgen aangevoerd. Onze nieren zijn filters. In het nierbekken wordt de urine opgevangen en naar de blaas getransporteerd. Via het darmkanaal neemt het lichaam vocht op, wat via het bloed naar de nieren gaat en daar wordt gezuiverd, gefilterd. Binnen



één uur wordt al het lichaamsbloed door de nieren geheel gefilterd. Zonder nieren zouden wij snel vergifigen. Het stofwisselingsproces scheidt bruikbare van onbruikbare voedingsstoffen (de bouwstoffen voor ons lichaam). Dat gaat alleen wanneer het levende materie betreft. Helaas bestaat ons moderne voedsel vanwege industriële bewerkingen ook uit hoeveelheden ‘dode’ materie. Allerlei lekkere hapjes, opgewarmd voedsel, toetjes, snacks, etc.. Dat zijn wel maagvullers, maar bevatten overigens weinig levende materie. Te zware belasting van filters maakt dat ze verstopt kunnen raken, zoals het overmatig gebruik van suiker, vetten, koffie, alcohol, etc.. Ook als mensen méér eten dan zij werkelijk nodig hebben, worden organen overbelast.

Hart en nieren zijn aan elkaar verbonden, vanwege de bloedsomloop. In één kubieke millimeter bloed zitten ongeveer 5 miljoen rode bloedlichaampjes, en ongeveer 5.000 tot 10.000 witte, en verder 200.000 tot 300.000 bloedplaatjes. De rode dienen als transporteurs van zuurstof, bouwstoffen en afvalstoffen. De witte dienen als bestrijders tegen vreemde stoffen, om deze vervolgens af te voeren. De geaardheid van het bloed heeft heel de geschiedenis door een voorname rol gespeeld, wat te zien is onder andere bij de koningshuizen, die onderling huwden om hun eigen karakteristieke eigenschappen te behouden.

Paracelsus (groot geneesheer) zei: ‘Wie het bloed bezit, heeft de mensheid in zijn macht’. Wanneer men de geheimen van het bloed kent, kan men met anderen doen wat men wil. Vermenging van bloed is dan ook een regelrechte aanslag op het waarachtig mens-zijn, en op het in stand houden van een soort. Het verleden, heden en de toekomst staan in het bloed afgedrukt. Onvermengd bloed geeft uitdrukking aan een collectief verleden. Vermengd bloed maakt steeds nieuwe scheidingen. Bloed is



het die harten en nieren proeft, Ps..7:10. Hij heeft ook mensen naar Zijn hart, zoals David. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar Elohim ziet het hart aan, 1Sam.16:7.

Besnijdenis des harten

Een besneden hart is een geopend hart, Deut.29:4, een geroerd hart, 1Sam.10:26. Het is een hart waarin Gods wet is, Jes.5:17. Het verbrijzelde hart wordt door JHWH levendgemaakt, Jes.57:15. Hij geeft het nieuwe hart om Hem te kennen, Jeremia.24:7. Dat is enerlei hart, gemeenschappelijk, Jeremia.32:29, Hebr.8:10, 10:16.

Het is een geopend hart, Hand.16:14, en is de besnijdenis des harten in de geest, Rom.2:29, dat is, de liefde tot Elohim vanuit een rein hart, Rom.5:5. Met de mond belijden wij tot zaligheid, maar met het hart geloven wij, Rom.10:9-10, waar het hart de zetel wordt genoemd van het geloof. Het hart van de gelovige ontvangt de Geest als zegel en onderpand, 2Cor.1:22, en Elohim schijnt in het hart, wat de verlichting is door Zijn Geest, 2Cor.4:6. De gezindheid van Hemzelf stort Hij uit in het hart, Gal.4:6, waardoor ‘Christus’ door het geloof in onze harten



woont en wij een gezalfde (christos) worden, Ef.3:17, wat door Petrus wordt genoemd, dat de Morgenster in onze harten opgaat, 2Petr.1:19. En de Psalmist wijst erop dat de gebaande wegen in ons hart zijn als het besneden is, Ps..84. Al met al, het gehele werk der bekering van een mens met een onbesneden en verhard hart tot JHWH, of te wel de vernieuwing van onze geest, wordt ook wel de ‘openbaring van Christus aan het hart’ genoemd, Gal.1:16, bestaande in de verlichting van de heilige Geest, de inwoning des Geestes, wat de nieuwe mens vormt. Dit alles wordt toegeschreven in de Schrift aan het hart, het besneden of ingesneden geopende hart.

Zoals het biologische hart voornam en uiterst belangrijk is, als centraal centrum van het leven, zo wordt het nieuwe hart eveneens als centrum genoemd in de Schrift van het nieuwe geestes leven. Als kinderen leerden onze ouders ons reeds vroeg bidden om een nieuw hartje.

Indien ons biologisch hart reeds een wonder op zichzelf is, en wij met al onze hoog-wetenschappelijke kennis daarvan nog slechts een klein deel weten, laat staan wat het nieuwe hart voor een wonderwerk van vernieuwing is, van bovennatuurlijke origine. Zou een mens het niet weten

Bewustzijn is een wonderlijk iets. Het is het vermogen van een systeem, o.a. het zenuwstelsel, om op prikkels te reageren. Het kan zich verruimen tot Kosmisch Bewustzijn, volkomen op onze Schepper gericht.

De oude Egyptenaren zagen de `ziel` des mensen als reizend door het leven en de dood naar de zaal des oordeels. Daar zit Osiris op zijn troon en ontvangt de zielen der overledenen. Het drama kan beginnen, namelijk het wegen der harten, als zetels der zielen. Het drama staat afgebeeld op het papyrus van Ani, wat zich in het Britse museum bevindt, zie plaat:

Achter Osiris staan de godinnen Isis en Nephtys, die hem dienen. Vlak voor Osiris ligt de lotusbloem, waaruit de vier zonen van Horus te voorschijn komen (de vier windrichtingen). Horus komt met de geest van de overledene, die succesvol de weging van het hart heeft doorstaan, waardoor deze recht heeft de godheid te ontmoeten.



Thoth noteert het gericht van de ziel, dat wordt aangegeven door een grote weegschaal. Die weegschaal symboliseert de godin Maát. Op de ene zijde van de weegschaal ligt de veer der waarheid, aan de andere zijde ligt het hart -of het wezen- van de gestorvene.

Het is heel interessant om te zien hoe de Egyptenaren toen reeds over de kennis beschikten dat wij mensen een hoger bewustzijn hebben, en dat alles van onze gehele wezen terug te voeren is naar het hart. In brochure 203 gaan wij dieper op de Egyptische zienswijze in.

Elohim (Gods) hart

Aan Elohim wordt ook een hart toegeschreven, wat smart kan hebben, Gen.6:6, wat gedachten heeft, Ps..33:1, wat getier kan maken, Jeremia.48:36, wat zich om kan keren, Hos.11:8, waarin de dag der wraak is, Jes.63:4, etc.. In Matth.11:29, zegt Jesjoea dat Hij zachtmoedig is en nederig van hart. Hij is het toonbeeld van Zijn hemelse Vader. JHWH is

drager van het bewustzijn, wat de som is van onze levenservaringen. Bloed toont wie de mens is en in welke toestand hij verkeert. Het bloed kan het bewustzijn van een mens benevelen, en of doen ophelderen. Ook gelovigen leven nu nog niet volkomen uit de Geest, maar uit vlees en bloed.

Onze bloedsomloop is heel gecompliceerd en een wonderwerk van buizen en kanaaltjes. Michael Servet, een Spaanse arts, ontdekte de kleine bloedsomloop. Door Calvijn is hij op de brandstapel gekomen vanwege zijn van de kerk afwijkend standpunt inzake de drie-eenheid. De bloedsomloop vanuit het hart gaat via de aorta. Dat is een uiterst gecompliceerde buis. De vorm is gebogen in een speciale kromming om een zo goed mogelijke stroming te verkrijgen. Een stukje technisch vernuft! Er is over nagedacht!

In een binnenbocht stroomt namelijk het bloed -of een andere vloeistof- trager dan in een buitenbocht. In de aorta niet, daar er anders zich in de aorta-bocht een plaque zou kunnen vormen. In de aorta stroomt het bloed spiraalsgewijs vanwege haar constructie, waardoor het probleem van plaque-vorming is opgelost. Het bloed stroomt langs alle wanden van de aorta even snel!

Ons vaatstelsel is al even wonderbaar. Ons lichaam lijkt wel op een gebouw dat volgepropt is met allerlei buizen, kabels, filters, pompen, wisselaars en chemische fabriekjes, etc.. Door dat buizenstelsel stroomt het bloed. De lichaamstemperatuur wordt er door geregeld. Hormonen en allerlei bouwstoffen worden door het vaatstelsel getransporteerd, vervoerd. Het is één groot netwerk van aders, slagaders en haarvaten. Ons vaatstelsel bestaat in hoofdzaak uit twee stelsels, die onderling met elkaar samenwerken:

1. Het cardiovasculaire vaatstelsel



2. Het lymfevatstelsel

Het eerste netwerk omvat het hart, bloed en bloedvaten. Het tweede netwerk voert overtollig vocht van het lichaamswefsel terug naar de bloedbaan. De bloedvaten van een volwassen mens zijn in totaal wel 100.000 km lang. Alle lichaamscellen worden erdoor gevoed. Het hart is in dezen de krachtbron of pomp, die per dag ongeveer 9500 lt. bloed door ons lichaam pompt. Het hart heeft een linker- en rechter kamer, met daaraan een linker- en rechterboezem. Het hart heeft vier kleppen, die ervoor zorgen dat het bloed in één richting stroomt. De linkerkamer pompt zuurstofrijk bloed via de aorta het lichaam in, en is om die reden wel zesmaal zo sterk als de rechterkamer. De slagaders zijn zeer intelligente buizen, waardoor de bloedstroom wordt gepompt. Zij kunnen signaaltjes naar de hersenen geven, waardoor de bloedtoevoer wordt beperkt, en of wordt verhoogd. Wij zien dus de grote en kleine samenhang van alle dingen in ons lichaam, wat zeer complex is en uiterst knap en ingenieus is gemaakt.

Hart, bloed en hersenen

Onze hersenen zijn een twee in één, een linkerhelft en een rechterhelft, die kruislings met elkaar werken. De twee delen worden door een brug met elkaar verbonden, de corpus callosum.

In 1909 kreeg Nederland een instituut voor hersenonderzoek. De meer dan 100 miljoen hersencellen of neuronen wilde men gaan onderzoeken. Men is momenteel zover gevorderd dat men weet dat onze hersenen voor één gedachte ongeveer één miljoen boodschappen uitzendt. Door al het onderzoek is men gaan inzien dat de hersenen onovertrefbaar zijn in grootheid. En toch laat het menselijk brein het op cruciale momenten soms afweten, bijvoorbeeld als het gaat om grote problemen als oorlog op te lossen, of om het probleem van het kwaad uit te bannen.

Volgens deskundigen zouden wij slechts 20% van onze hersenen benutten. Tachtig procent is braak terrein. Men weet inmiddels waar in de hersenen de taalfuncties, de wiskundeknobbels en het creatieve vermogen zich bevindt(en). Ondanks alle onderzoek weten wij nog maar héél weinig van ons brein. Desalniettemin vormen de hersenen één der belangrijkste organen van ons lichaam. Ze besturen de motoriek en levensfuncties. In de hersenen zijn verschillende sectoren, die zich kennelijk uitsluitend met iets van onze lichaamsfuncties bezighouden als: zien, horen, voelen, denken, etc.. Aristoteles vroeg zich reeds af of het denken wel aan de materie

Dat blijkt doordat men slechts zelden vreemde vormen of misvormingen tegen komt onder al die miljarden mensen die nu leven en al duizenden jaren zich vermenigvuldigen. Wanneer wij sterven vertrekt de levensenergie uit ons lichaam. Er volgt ontbinding, dat wil zeggen een teruggave van de stoffen aan de aarde die wij van haar leenden. Naast ons fysieke lichaam beschikken wij over kennis en informatie die wij in de loop der jaren vergaarden. Dat is energie die in ons lichaam werd opgeslagen, welke niet stoffelijk is, en wat zich ook niet in onze hersenen bevindt. Er bestaat alzo een niet/stoffelijk iets dat al onze kennis bevat. Dat brengt de Bijbel terug tot ons hart. Ook de oude Egyptenaren zagen dat het hart de zetel was van deze energie. Aldus bestaan wij uit twee delen, een stoffelijk deel, én een onstoffelijk deel, de levensgeest. Dit denkend en wetend deel van ons wordt altoos bewaard, en keert weder tot Elohim, *Prediker 12:7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.*

Onze lichamen worden ontbonden en weer opgenomen door de aarde, en het `lichaam van onze kennis`, onze geest wordt opgenomen door onze Schepper. Geen energie zal er ooit verloren gaan, noch vernietigd kunnen worden. Ons fysieke lichaam is een tijdelijke behuizing van onze geest.



Links onder begeleidt Anoebis de dode naar het oordeel. Iets verder naar rechts ziet men hem zorgvuldig de weegschaal afstellen. Het resultaat zal opgeschreven worden door Thot met de Ibiskop en aan Osiris gezeten op de troon met achter zich de godin Maat medegedeeld. Horus met de valkenkop zal de dode dan naar Osiris leiden om het verdict te horen. Indien het negatief is zal het beest naast de weegschall het hart verslinden en de overledene zal voor eeuwig ophouden met bestaan

De stof of materie is niet volledig dood. De atomen blijven bestaan, en dáárin zit de levensvatbaarheid voor het nieuwe lichaam der opstanding. Dat is het Pneuma-lichaam, of Roeach-Nefesj-lichaam.

De rechtvaardigen worden in de tijd van deze aion van Boven verwekt en begeesterd door de 'ademtocht van de Geest' (dat is de Malchoeth). Door deze activering van Bóven worden de atomen in de rechtvaardige gericht op 'heiligmaking', tot Kosmisch Bewustzijn. Zie Jes.26:19-21.

Het lichaam van een aards (natuurlijk) mens slaapt, en is als 'dood', want de mens is 'geestelijk' blind. De Nefesj werkt wel, maar er is geen positieve Roeach-geest. De geest van de 'overste dezer wereld' werkt in de zielen of geesten der ongelovigen.

De Goddelijke roep klinkt: *Sta op gij die slaapt, en sta op uit de doden, en de Kurios zal over u lichten.* Ef.5:14 De geest of roeach wordt vernieuwd in des mensen binnenste, en er komt groei in geloof en kennis van onze Zaligmaker, 2Petr.3:18. Zo zal het tevens nationaal gaan. Israël als lichaam slaapt tot de Geest komt (Ezechiël 37) als Roeach. Israël ontwaakt, gaat leven, en komt tot bewustzijn, tot de Nesjamah.



Volgens de Arnhemse cardioloog W. van Lommel is het menselijk bewustzijn géén product van onze hersenen. Hij heeft kunnen bewijzen dat de hersenen slechts ontvangststation zijn van het zelfstandig bewustzijn. Het bewustzijn is er en blijft ook na overlijden blijkbaar bestaan. Sommige patiënten konden tijdens de klinische-doodfase exact navertellen wat er tijdens die fase met hen gebeurde. Bewustzijn gaat niet dood volgens Van Lommel, want het bestaat nog, ook al is de patiënt klinisch dood.

Bewustzijn

Leven heeft als hoofdkenmerk dat het aftakeling tegenwerkt. Het leven zelf is uiterst stabiel. Het DNA van onze chromosomen is stabiele substantie.

verbonden is. Descartes meende dat geest en lichaam zich in de epifyse (pijnappelklier) met elkaar verbonden. Er moet een wisselwerking tussen stof en geest zijn, maar het hoe en wat ervan is nog niet vastgesteld. Onze hersenen bestaan voornamelijk uit drie delen: 1. Grote hersenen (voor intelligentie en denken). 2. Kleine hersenen (voor lichaamsdelen en evenwicht). 3. De hersenstam (voor ademhaling en andere functies als bloeddruk, hartritme, oog-bewegingen en reflexen).



Alleen de mens beschikt over ver ontwikkelde grote hersenen, terwijl dieren veelal alleen een hersenstam hebben. Hersen-activiteiten kan men meten, daar de hersen-processen gepaard gaan met elektrische stroompjes. Deze stroompjes produceren magnetische velden, die zelfs buiten het lichaam met speciale Kirlian-camera's zijn te fotograferen, als aura's. Het nog 80% braakliggende terrein in onze hersenen zou de grote hersenen betreffen. Daar ligt dus nog een zeer groot potentieel op ons te wachten. Wij zijn ons als mensen kennelijk nog maar nauwelijks iets bewust van ons totale kunnen. Door verbinding met de Geest van Jahweh zal herstel volgen, activering van het braakliggend deel. Het Latijnse 'religare' wil zeggen *iets opnieuw aan elkaar verbinden*. En dat is in werkelijkheid religie, de nieuwe of herstelde verbinding in ons met Elohim, waardoor wij vernieuwd worden in ons denken. Daardoor zal ons levensdoel

verwerklijkt worden. Wij dienen ons los te maken van ons eigen ik, anders kan er zich geen nieuw bewustzijn vormen. Dan blijven wij zelfgericht, egocentrisch. Dat nieuwe bewustzijn stijgt boven de innerlijke tegenstellingen (dualiteiten) uit, is alomvattend en kosmisch gericht. Er liggen ongekende mogelijkheden op ons te wachten. Er is nog 80% onbenutte denkkraft!

In het begin van ons bestaan zijn onze voorouders van de rechte weg afgebracht door de verleiding van Nachash (slang). Wij leven sindsdien in het duister en tasten om ons heen in het donker. Wij stoten ons aan alles en raken versuft. Alzo zijn wij dwalende van geest. Wij zijn ons richtingsgevoel kwijt, ons kosmisch bewustzijn verloren. En de 20% die we nog gebruiken is ten prooi gevallen van angst, vrees, ongeloof, kwade invloeden en dergelijke. Dus boos. Daarmee wordt ons hart gelijkgesteld, zodat wij lezen dat wij een boos en hard hart hebben, als van steen, verkild, materieel gericht. En daarmee vullen wij dan ook onze gehele levenstijd. Wij zijn allemaal druk. Druk met dingen die ons lichaam en het verkrijgen van materiële dingen aangaan. Daarmee voeden wij ons, hoewel onze geest leeg blijft en vraagt om méér. Daarvoor hebben wij géén tijd en voedsel, zodat er op deze aarde miljarden ondervoede en zieke geesten zijn.

Er is ontwaking nodig, een tot zichzelf komen. Wij dienen weer waarachtig mens te worden. Wij zijn ontmenselijkt, aan het dierlijke gelijk. Dwalend van hart en geest. Niet meer gericht op onze Schepper, wat wezenlijk vereist is om het leven te kunnen leven zoals dat betaamt. Er is een wonder nodig. Dat noemt de Schrift de 'besnijdenis des harten'.

Lichaam, ziel en geest

Hoe ziet de Bijbel de verhouding van lichaam, ziel en geest? Dat lezen wij onder andere in: *Jes.26:9 met mijn ZIEL heb ik U begeerd in de nacht, ook zal ik met mijn GEEST, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken*

Des nachts is het oog gesloten en overdag is het oog open.

Nefesj in het Hebreeuws is de laagste 'ziel', is symbool van leven, heerst in de nacht, het onderbewustzijn, voedt het lichamelijke. Roeach is de geestesziel, heerst overdag, is bewustzijn.

Beiden vormen en zijn één niveau

De **Nesjamah** (ziele adem) heerst over beiden, en geeft kosmisch bewustzijn. Daardoor wordt de 'heilige' de drager van de verenigde wilskracht. Zach. 12:1 *die de GEEST in het binnenste van de mens formeert*. De lichamelijke moet tot ontwikkeling komen, en daaruit

moet de geestelijkheid weer tot ontwikkeling komen, om tot het Nesjamah te geraken, het Kosmische Bewustzijn. Hierdoor ontstaat pas de 'complete ontwikkelde' mens.

De mens kreeg de 'adem des Levens' ingeblazen en werd een levende ziel.

Gen.46:4 Jozef zal zijn hand op Uw ogen leggen. Het oog is de 'kaars' des lichaams, waar de 'ziel' uitstraalt. Bij het sterven gaan de ogen dicht, dat is de 'slaap' des doods (en zij rusten op hun slaapsteden).

Het lichamelijke keert terug tot dáár waar het vandaan kwam n.l. tot de 'aarde', tot de stof, ontbindt zich als Nefesj, en wordt tot 'atoompjes'.

Zo voor het oog blijft er 'niets' over van de dingen van deze wereld, slechts de atomen vormen nog het enige 'spoor' wat overblijft. Deze atomen zijn als het 'zaad' waaruit

het nieuwe lichaam wordt gevormd bij de wederopstanding. Niet hetzelfde 'vles' van het huidige lichamelijke, als Nefesj-ziel. De Nefesj-ziel is immers sterfelijk. De ziel die zondigt zal sterven, Ez.18:4,20.

Bij een gelovige die wordt 'wedergeboren' (eigenlijk is dit geen goede uitdrukking, en moet het zijn een van Boven verwekt worden) krijgt door de heilige Geest de 'kiem' in zich voor het wederopstandingslichaam, en zal eenmaal Elohim mogen aanschouwen in een nieuwe hoedanigheid. 1Cor.15. Hiermee is aangeduid dat zulk één de Messias **gevolgd is in het proces der wedergeboorte, of vernieuwing van de hemel en aarde. Matth.19:28.**

De Roeach-geest is van Elohim, en keert tot Hem terug. Dit is als het cassettebandje of flopje, dat echter niet kan functioneren zónder de Nefesj-ziel, zonder het lichaam. Deze Roeach-geest heeft een Nefesj-ziel nodig om zich in werking te kunnen stellen, gelijk de flop op zich niets weergeeft, en een cassettebandje niet kan worden afgeluisterd zonder het apparaat.

