

Inleiding

Elke religie heeft zijn of haar feesten, vierdagen of hoogtijden. Wanneer men vanuit een bestaande religie een nieuwe religie begint, dient deze altijd van die bestaande religie in sommige of meerdere opzichten te verschillen, daar men anders geen bestaansrecht kan claimen. Toen Jerobeam met zijn tienstammenrijk brak met het Israëel van Rehabeam, het tweestammenrijk, brak hij tevens met de ware religie van Israëel en begon de kalverendienst te Dan en Bethel. Daartoe bedacht hij uit zijn eigen hart bepaalde feesten om het volk, dat immers gewend was aan de feesten van Jahweh, toch ook feesten te geven die een bepaalde leegte moesten vullen.

Zie 1Koningen 12:28 Daarom hield de koning een raad, en maakte twee gouden kalveren; en hij zeide tot hen: Het is ulieden te veel om op te gaan naar Jeruzalem; zie uw goden, o Israëel, die u uit Egypteland opgebracht hebben.

29 En hij zette het ene te Beth-el, en het andere stelde hij te Dan. 30 En deze zaak werd tot zonde; want het volk ging heen voor het ene, tot Dan toe.

31 Hij maakte ook een huis der hoogten; en maakte priesteren van de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi.

32 En Jerobeam maakte een feest in de achtste maand, op den vijftienden dag der maand, gelijk het feest, dat in Juda was, en offerde op het altaar; van gelijken deed hij te Beth-el, offerende den kalveren, die hij gemaakt had; hij stelde ook te Beth-el priesteren der hoogten, die hij gemaakt had.

*33 En hij offerde op het altaar, dat hij te Beth-el gemaakt had, op den vijftienden dag der achtste maand, der maand, **dewelke hij uit zijn (eigen) hart verdacht had**; zo maakte hij den kinderen Israëls een feest, en offerde op dat altaar, rokende.*

Op soortgelijke wijze is het christendom ontspoord en heeft o.a. keizer Constantijn het christelijk geloof verheidenst. Dat wil zeggen dat hij heidense gewoonten en feesten een christelijke tint heeft gegeven. Met die “erfenis” zijn wij toebedeeld gezien onze nog vele heidense gebruiken.

In het maandblad “Sabbat Nieuws”, nr.14 aug. 2002 staat een lezenswaardig artikel over de “wisseltruc” en de valse voorstellingen van de satan, hoe de sabbat voor een andere dag van de week is ingewisseld. Wij zouden het aantal voorbeelden van de wisseltruc nog kunnen uitbreiden, zoals bijvoorbeeld Laban deze toepaste door

eerst Lea aan Jakob te geven en daarna pas Rachel. Waar het de satan om gaat is, de waarheid te verduisteren, om ons te beroven van Elohims werkelijke bedoeling en wil. Wanneer het satan lukt ons op een zijspoor te zetten, weet hij dat we zullen afdwalen en zondigen. En alzo heeft hij zijn hand gehad in de ontwikkeling van het vroege christendom, door heidense gewoonten en gebruiken in te voeren en deze met een christelijke saus te overgieten. Zoiets is een miskoop te noemen, waardoor wij beroofd zijn van Elohims ware wil en gezette hoogtijden. De meerderheid der christenen weet dan ook helaas niets meer af van Elohims gezette hoogtijden en wat deze symboliseren en voor ons te betekenen hebben.

De feesten of gezette hoogtijden van Jahweh

We lezen het nog wel in het O.T. dat er gezette hoogtijden zijn, en denken daarbij dat deze zijn afgeschaft. Althans zo is het ons voorgehouden. Op de christelijke scholen en in de kerken wordt ons geleerd dat er **vijf** feesten zijn voor de christenen, n.l.:

1. Het Kerstfeest: De geboorte van Jezus (moet zijn Yashua).
2. Goede Vrijdag: Zijn dood op Golgotha.
3. Het Paasfeest: Zijn opstanding.
4. Hemelvaartsdag: Zijn hemelvaart vanaf de Olijfberg.
5. Pinksterfeest: De uitstorting van de Heilige Geest.

Het zal triest klinken voor de meeste christenen -en wij vallen hiermee direct met de deur in huis- dat deze feesten NIET de feesten zijn die door onze Schepper zijn gegeven om gehouden te worden. Deze vijf feesten stammen uit de tijd van het verwereldlijkte Constantijnse christendom, zijn op menselijk gezag ingesteld, of te wel "**uit de duim gezogen**", zoals ook Jerobeam deed.

Dát kan toch niet, zult U zich afvragen.

Wat betreft het Kerstfeest, daarvoor is nog iets positiefs te zeggen, want nu ja, de juiste geboortedatum staat niet in de Bijbel. Er staat echter in de ganse Bijbel geen gebod of toespeling om de geboortedag van onze Heiland te vieren. Dan had zeker de juiste

datum vermeld moeten zijn. Kerstfeest is een van oorsprong heidens feest van de zonnwende. De andere vier feesten der christenen zijn toch Bijbels?

Nee, ook het 2e christelijke feest, de Goede Vrijdag mist naar mijn mening elke schriftuurlijke grond. Ten eerste stierf Yashua niet op vrijdag maar op een woensdag, 14 Nisan in het jaar 31. Opdat vervuld zou worden het JONATEKEN, en wat in de profeet Daniël geprofeteerd staat dat de Messias in het "midden" der (jaar)week uitgeroeid zal worden. Daniël 9:27.

Ook het derde christelijke feest lijkt schriftuurlijk, maar mist elke grond. Het zogenaamde "kerkelijk Pasen" houdt men immers niet op 14 Nisan, maar op een willekeurige datum. Pascha is ook niet een gedachtenisfeest aan de opstanding. Dat heeft men er later van gemaakt. Pascha is het Feest der Uittocht uit Egypte. Een puur bevrijdingsfeest.

Het vierde christelijke feest van de Hemelvaart is nergens in de Bijbel geboden, waarom moet dit dan gevierd worden?

Het vijfde christelijke feest zou schijnbaar het enige zijn wat een rechtsgrond heeft, maar ook hier is het dat men vanwege de willekeurige paasdatum het pinksterfeest niet op de juiste dag viert, en daarbij niet denkt aan de oude betekenis van dat feest.

In de Bijbel staat echter dat wij verplicht zijn de Gezette Hoogtijden van JHWH te houden op de juiste dagen en tijden. Waarom doet het christendom dat dan niet? Men is deze feesten gewoonweg vergeten. De jaarlijkse GROTE FEESTEN zijn **drie** in totaal, waarvan er enkele tegelijkertijd worden gevierd, zodat er in feite **zeven** feesten zijn. De feesten zijn ontleend aan de landbouw, de oogsttijden.

Die GEZETTE HOOGTIJDEN zijn:

a: *de voorjaarsfeesten, de eerstelingenooft*

1. Het **Pascha** op 14 Nisan, de 1e maand, het slachten van het lam, en smeren van het bloed aan de dorpels.
2. De Jaarlijkse Grote Sabbat of uittochtsfeest op de 15e Nisan, waar tegelijkertijd het feest der **Ongezuurde Broden** begint, wat duurt tot de 21e Nisan, symbool van het afleggen der zonde.
3. Het feest der **Eerstelingen**, de voorjaarsoogst, symbool voor de eerstelingen, de 144.000., ook wel het wekenfeest genoemd, 7 x 7 weken na de sabbat in de week van ongezuurde broden, het Pentacostefeest, of feest van de 50e dag, het Pinksterfeest, symbool van de uitstorting van de heilige Geest op "alle vlees".

b: *Daarna volgen de najaarsfeesten, de grote inzameling.*

4. Het **Sjofarfeest**. Symbool van de komst van de Messias.
5. De **Grote Verzoendag**, of de vastendag. Symbool van de verzoening met de twaalf stammen in de vertrooing, het herstel.
6. Het **Loofhuttenfeest**, symbool voor het 1000-jarige Messiaanse Vrederijk, dat is de naoogst, de grote inzameling.
7. Het **Slotfeest**, dat is het symbool voor het Koninkrijk der Hemelen.

De Gezette Hoogtijden zijn door Mozes aan het volk bekend gemaakt in de woestijn. De woestijnreis was voor het volk dé grote toetssteen, zie Deuteronomium 8:22 *En gij zult gedenken aan al den weg, dien u den HEERE, uw God, deze veertig jaren in de woestijn geleid heeft; opdat Hij u verootmoedige, om u te verzoeken, om te weten, wat in uw hart was, of gij Zijn geboden zoudt houden, of niet.*

De verootmoediging kwam en wel via honger (de maag), waarna de spijziging kwam, het manna uit de hemel. Het doel ervan was het volk te laten zien dat de mens bij brood alleen niet zal leven. Israël had moeilijke lessen te leren. De kastijding die daarbij gepaard ging was geen plagerij. Nee, het was beproeving, voorbereiding op het goede land, opdat ze zich niet in zonde zouden gaan verheffen, zie vers 14 en 17.

14 Uw hart zich alsdan verheffe, dat gij vergeet den HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgevoerd heeft;

17 *En gij in uw hart zegt: Mijn kracht, en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verkregen.*

Het grote doel van deze lessen staat in vers 18:

Maar gij zult gedenken den HEERE, uw God, dat Hij het is, die u kracht geeft om vermogen te verkrijgen; opdat Hij Zijn verbond bevestigte, dat Hij aan uw vaders gezwoeren heeft, gelijk het te dezen dage is.

Elohim heeft Zich in Zijn hart laten zien wie Hij was, zie Deuteronomium 4:31, met de grote wondertekenen. De bemoeienissen met Zijn volk zijn vele, groot en verheven. Daarbij gaf Hij hen rechtmatige inzettingen, onder andere de Gezette Hoogtijden, met een heel bijzondere waarborg.

Voor de Israëlieten -dat zijn onze voorvaders- waren deze **drie** gezette hoogtijden van bijzondere betekenis, want dan trok men op naar Jeruzalem, naar de Tempel. Dan was het in die stad een drukte van belang. Toch kleefde er een gevaar aan de onderhouding van deze feesten, want al wat mannelijk was, was dan van huis en haard weg en bijéén in Jeruzalem. De vijand kon dan gemakkelijk een inval doen. Wij zien dan ook de bijzondere zorg van JHWH voor Zijn volk, dat in gehoorzaamheid deze feesten zou onderhouden. Hij gaf dan ook een speciale belofte van bescherming dat er **nooit** tijdens één van deze feesten een vijandelijke aanval zou komen. Alle mannen konden dus zonder enige vreze en met een gerust hart naar Jeruzalem gaan om aldaar JHWH te dienen.

Zie wat er staat in Exodus 34:23,24.

23 *Al wat mannelijk is onder u zal driemaal in het jaar verschijnen voor het aangezicht van Elohim, den God van Israel.*

24 *Wanneer Ik de volken voor uw aangezicht uit de bezitting zal verdrijven, en uw landpalen verwijderen, dan zal niemand uw land begeren, terwijl gij henen opgaan zult, om te verschijnen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods, driemaal in het jaar.*

Het is op z'n minst merkwaardig dat de huidige staat Israël kennelijk **niet** valt onder deze clausule van Goddelijke bescherming, want op Yom Kippoer werd in 1973 tijdens het feest door Egypte aangevallen! Het is echter de Egyptenaren wél slecht gekomen.

De Goddelijke feesten symboliseren alzo de verschillende fasen in het voornemen van Elohim met de eeuwen (aionen) van algehele vernieuwing of wedergeboorte.

De jaarlijkse landbouw stond model voor de uitbeelding van dit schema, voor de uitbeelding van het "bad der wedergeboorte" van de hemel en de aarde. *Mattheüs 19:28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.*

Titus 3:5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;

Het eerste feest is het Pascha. Pascha is voorbijgang, dat de Engel van Jahweh voorbijging als Hij het bloed aan de deurposten zag. Pascha beeldt de aanvaarding uit van Yashua's bloed, de vergeving der zonden. De ongezuurde broden symboliseren de uitdrijving van de zonde. Zuurdeeg is symbool van de zonde.

Zoals gezegd beelden de jaarlijkse oogsten de geestelijke oogst uit. In Palestina waren er twee oogsten per jaar.

De voorjaarsoogst is maar klein, dan gaat het om de **eerstelingen**. Tijdens de dagen der Ongezuurde Broden werd er van het eerste koren een Omer (2 ltr.) gemaaid en gedorst en naar de Priester gebracht, die dit bewoog voor Jahweh om aangenomen te worden. Dit symboliseert de Opgestane Messias, de Eersteling, 1Cor.15:20, Col.1:18. Daarna telde men 50 dagen en hield men het Feest der Eerstelingen, of te wel het Wekenfeest, het Pinksterfeest.

In het najaar valt de nadruk op de Grote Oogst, dat ziet meer op het nationale aspect. Het eerste feest in het najaar is het Bazuinfeest (eigenlijk het Sjofarfeest, daar de sjofar een ramshoorn betreft en niet een bazuin), wat op de 1e der 7e maand begint. De 7e maand wijst op het komen van de sabbatstijd voor deze wereld. Dit feest symboliseert de wederkomst van de Messias, met het geluid van de

bazuin, 1Thes.4:14-17; 1Cor.15:32. Dan worden de eerstelingen opgewekt, en neemt het Messiaanse Vrederijk een aanvang.

Trompetgeschal wekte diepe vrees, want dat kon oorlog betekenen. De Messias gaat Zijn heerschappij op aarde vestigen, in de tijd van grote oorlog (een derde wereldoorlog?) op aarde. Daarna komt de Grote Oogst tijdens de 1000 jaren vrede, als de 12 stammen bijeen vergaderd zijn, en David koning is.

Tien dagen na het Bazuinfeest volgt de Grote Verzoendag of de vastendag, deze valt op de 10e van de 7e maand en wordt wel dé Dag genoemd, een vreugde bij uitstek. Ook noemt men deze dag de Sabbat der Sabbatten, Yom Kippoer. Het is de dag voor nationale verzoening en wederaanneming van Israël in de verstrooiing, na 10 dagen van berouw, boete en verdrukking, Openbaring 3:9.

Het **BAZUINFEEST**

Leviticus 23:23 ¶ *En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:*

24 *Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: In de zevende maand, op den eersten der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping.*

25 *Geen dienstwerk zult gij doen; maar gij zult den HEERE vuuroffer offeren.*

26 *Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:*

27 *Doch op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den HEERE een vuuroffer offeren.*

28 *En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; want het is de verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods.*

29 *Want alle ziel, welken op dienzelven dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken.*

30 *Ook alle ziel, die enig werk op dienzelven dag gedaan zal hebben, die ziel zal Ik uit het midden haars volks verderven.*

31 *Gij zult geen werk doen; het is een eeuwige inzetten voor uw geslachten, in al uw woningen.*

32 *Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op den negenden der maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat rusten.*

Het bazuinfeest ziet op de dag van de wederkomst van de Messias, althans op Zijn verschijning of aanwezigheid (parousia), met het geklank als van een grote bazuin. 1 Thes.4:14-17.

De bazuin of trompet is een symbool van oproep ten oorlog. Zo symboliseert het Bazuinfeest een heel belangrijke gebeurtenis, n.l. de komst van de Gezalfde, met de opwekking van de eerstelingen uit de doden, en daarbij de definitieve vorming der Gemeente = de eerstelingenooft. Nu begint de verlossing en vergadering van Zijn volk Israël en vangt het Messiaans Vrederijk aan.

De trompet heeft tot doel het volk samen te roepen, te waarschuwen voor het dreigend gevaar. Dit kan enerzijds vrees inboezemen, maar nu ook vreugde, want **Hij komt!**

Aardse rijken zullen vallen en vermaald worden, zie Daniël 2. De komst van het nieuwe Jeruzalem zal heel wat voeten in de aarde zetten. Een wereldomvattende chaos zal er komen met grote angst vanwege de plotselinge 72-urige duisternis en kosmische rampen, zie Zefanja 2. De tabernakel of vervallen hut van David zal weder opgericht worden, Handelingen 15:16. De twaalf stammen worden verzameld onder één Hoofd, Jesaja 27:12-13.

Wij moeten m.b.t. de wederkomst extra alert en waakzaam zijn.

Het Bazuinfeest is dus het eerste najaarsfeest van Elohim's 'gezette hoogtijden'. Lev.23:23 In de 7e maand, op de 1e der maand is de



gedachtenis des geklanks. Dit wijst naar 1Thess.4:14-17 en 1Cor.15:52. Wanneer de laatste bazuin zal slaan, worden de 'eerstelingen' ingezameld, de 144.000, en wordt het verstrooide Israël weer hersteld, alsmede Davids vervallen hut, Hand.15:16. Jes.11:11. Het bazuingeklink wijst tevens naar de **parousia** van de Heiland, d.w.z. Zijn aanwezigheid met Zijn hemelse Stad, het Nieuwe Jeruzalem.

Over de bazuin of het bazuinen lezen wij o.a. in Ex.19:16; Lev.25:9; Psalm 47:6, 150:3; Jeremia 4:19, 6:17, 42:14; Exodus 33:4,5; Zef. 1:16; Mattheus 24:31; 1Cor.14:8, 15:52; en vervolgens in Jozua 6:4,8,9,13; Richteren 7:18,24; Psalm 81:4; Jesaja 18:3, 27:13; Joël 2:1,15; Zacharia 9:14 en in het boek Openbaring de 7 bazuinen.

In de oorlog was de bazuin of trompet er om een signaal te geven, zie Job 39:25; Jeremia 4:5, 6:1; Jozua 6:4,20. De aankondiging van het jubeljaar geschiedde ook d.m.v. het blazen op de bazuin, Leviticus 25:9. Bij de Sinai vernam het volk een sterk geluid, als van een bazuin. Exodus 19:16.

De verschijning of aanwezigheid van de Heiland met Zijn planeet of woonplaats (het Nieuwe Jeruzalem), zal komen als een dief in de nacht, met een zeer groot geluid, als een doordringend bazuingeschal. Dit zal de inwoners der wereld doen verschrikken, zodat men zich zal afvragen wat er nú staat te komen. Van zúlk een angstaanjagend geluid zal iedere aardbewoner heel erg schrikken!

Het Bazuinfeest beeldt dan ook een zeer belangrijke gebeurtenis uit in Elohim's raadsplan en voornemen met de eeuwen, zoals alle feesten dat uitbeelden. Het Bazuinfeest symboliseert dus niet slechts de komst van de Messias om de eerstelingen in te zamelen, maar het symboliseert tevens het Goddelijk ingrijpen in de wereldgebeurtenissen die uit de hand dreigen te lopen vanwege wereldomvattende oorlogen, waarin kernwapens zullen worden gebruikt. Elohim zal de volkeren richten, zie Zefanja 2 en 3.

De brochure van Francois Richter uit Zuid Afrika "Die derde wêreld oorlog", geeft een aantal scenario's weer van wat ons te wachten staat. We zien dat de "oorlogsgekte" heeft toegeslagen bij de

wereldleiders als Bush Jr en Blair. Zij zullen de opgestapelde wapenarsenalen inzetten, zodat de wapenfabrikanten er dik geld aan zullen verdienen. De mensheid zal bloeden en geminiseerd worden. Kernwapens zullen worden ingezet, waar Schriftgedeelten op wijzen, zoals *Zacharia 14:12 En dit zal de plage zijn, waarmede de HEERE al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben: Hij zal een iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren; en een iegelijks ogen zullen uitteren in hun hollen; een eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren.*

Er zijn geen wapens uitgevonden die nooit werden ingezet!

Het bazuingeklink zal gelijkstaan aan het 'middernachtgeroep' uit Matth.25:6 n.l.: **Ziet, de bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!** Toen ontwaakten allen!

Laten wij eens de geschiedenis nagaan waarin dit ontwaken bestaat, of reeds bestaan heeft. Tijdens de Reformatie was er een groot ontwaken wat betreft de leer van het persoonlijke heil en haar toepassing. Er zijn helaas nog zeer veel andere zaken aan heidens erfgoed blijven liggen. Wij vragen ons af wat nu in feite **reformatie** is, en wat de kern daarvan is? Dat is namelijk hét moment waarop de boodschap van Jahweh, hetzij in de Schrift of mondeling, door iemand, of dat nu een profeet, priester of koning of bedelaar is, tot leven komt! Zulk een boodschap kan tijden niet zijn gehoord en of verdonkeremaand. Hierbij denken wij in het bijzonder aan de boodschap der profeten, en aan de boodschap van de Heiland, speciaal de Bergrede.

Wanneer wij opmerken wat de boodschap der profeten was, zie speciaal daarvoor Micha 6:8, n.l. **rechtvaardigheid te doen, ootmoedigheid lief te hebben, en getrouw te wandelen met Elohim!** **Daartoe heeft het volk de kans gehad het in praktijk te brengen!** Welke een gemiste kansen wanneer het volk niet luistert!

In 1517 spijkerde de 33-jarige Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg, en dát was het moment dat een grote reformatie begon. Het Schriftwoord begon weer te leven!

Luther vertaalde bovendien ook de Bijbel, zodat deze binnen het bereik van de mensen kwam. Als vruchtgevolg ontstond daaruit het moderne Duits. Dit was als een soort kettingreactie!

Luther verbrak de Rooms Katholieke eenheid en ontwikkelde daarbij een nieuw wereldbeeld. Hij heeft ten laatste als geen ander gezien en begrepen wat en wie de 'Jood' was.

Al deze wapenfeiten staan op naam van deze ene man, hoe is het mogelijk! En toch was zijn werk 'on-vol- en -leeg' (onvolledig) tegelijk! Waarom wilde Luther niet naar zijn leermeester en medebroeder in het geloof Andreas Karlstadt luisteren inzake de sabbat en de Goddelijke feesten? Wij zien het in de geschiedenis eveneens, dat Elohim soms alleenstrijders gebruikt om reformaties op gang te brengen, maar dat een totale reformatie helaas uitblijft.

Zo ontstond door toedoen van Luther wel een nieuw godsdienstig en politiek wereldbeeld. Zijn geluid klonk als het geluid van een krachtige bazuin in de wijde omtrek en veroorzaakte in héél het Westen grote deining! Een totale reformatie bleef jammer genoeg uit.

Het Sjofarfeest

Rosj Hasjana is het Hebreeuwse nieuwjaarsfeest:

Op dit feest wordt de Sjofar geblazen, dat is een hoorn van een ram of bok, waarmee men zich het offer van Abraham herinnert, waar Jahweh in de plaats van Izaäk een ram beschikte.

De blazer van de Sjofar heet een Baäl Toukija. Kinderen, vrouwen en slaven zijn niet verplicht naar het blazen te luisteren en mogen ook nooit Sjofar-blazers zijn. Hij die op de Sjofar blaast moet zich een maand lang met vasten en bidden daarop voorbereiden. Tijdens het blazen (wanneer dit in de synagoge geschiedt) mag er niet gesproken worden. Men blaast in het geheel op de nieuwjaarsdagen 100 tonen.

Het blazen op de Sjofar is om de volgende redenen:

Op die dag zou Elohim de schepping zijn begonnen, en heersen als Koning over Zijn maaksel. Een koning die zijn troon bestijgt, wordt met bazuingeklank begeleid, zodat elk het kan horen. Het bazuingeklank roept ook op tot boete. Bazuinendag is de 1e van de 10 volgende boetedagen. Tevens herinnert het blazen aan de

wetgeving op de Sinaï. Ook moet Israël zich tijdens het blazen der bazuin de woorden der profeten te binnen brengen, daar dezen als een bazuin hun woorden hebben laten klinken. Ez.33:4.

Verder ook tot opwekking om Jahwe te vrezen, Amos3:6, en Israël zich de komende grote dag van Jahweh zal te binnen brengen, daar dat een dag der bazuin en des geklanks zal zijn, Zef.1:16.

Tevens wijst het bazuingeschal op de beloften om de verstrooide schapen van de huis Israëls bijeen te vergaderen, Jes.27:13.

Tenslotte moet het Sjoufer-blazen herinneren aan de opstanding, Jes.18:3, 1Cor. 15 Ontwaakt gij die slaapt, en staat op uit de dood, en de Kurios zal over u lichten!

Wij hebben gezien dat dit geldt voor de letterlijke opstanding, maar tevens voor de geestelijke opstanding en ontwaking van het verstrooide Israël na eeuwenlange slaap in dwaling en valse rust.

1Thess. 4:16 *Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;*

17 *Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.*

Deze perikoop wijst ons naar het Bazuinfeest, naar de wederkomst, zoals ook de volgende schriftplaatsen ons dat tonen:

Hosea 8:1 *De **bazuin** aan uw mond; hij komt als een arend tegen het huis des HEEREN; omdat zij Mijn verbond hebben overtreden, en zijn tegen Mijn wet afvallig geworden.*

Joel 2:1 *Blaast de **bazuin** te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de **dag** des HEEREN komt, want hij is nabij.*

Joel 2:15 *Blaast de **bazuin** te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit.*

Amos 3:6 *Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet siddere? zal er een kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet doet?*

Zephanja 1:16 *Een dag der **bazuin** en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken.*

Zacharia 9:14 En de HEERE zal over henlieden verschijnen, en Zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem; en de Heere HEERE zal met de bazuin blazen, en Hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden.

Mattheus 24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.

Openbaring 1:10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,

4:1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

8:13 En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen.

9:14 Zeggende tot den zesden engel, die de bazuin had: Ontbind de vier engelen, die gebonden zijn bij de grote rivier, den Eufraat.

14:6 en 18:1-2.

De bazuin en het geluid van de bazuin houdt een waarschuwing in, een aankondiging en geweldige boodschap. Plotseling zal dit geschieden, geheel onverwacht voor de meeste mensen.

Wat zullen de meeste mensen, en vooral de Illuminaten en satanisten opkijken als de ware Messias plotseling Zijn aanwezigheid (parousia) zal tonen door middel van de 10e planeet met het Nieuwe Jeruzalem! En wat zullen de Israëlvolkeren verbaasd staan als Jahweh de sluier die hen nog omhult wegneemt, zodat men gaat zien dat het huidige Israël in feite Ezau is en dat wij de échte Israëlieten zijn, nakomelingen van de zogenaamd verloren twaalf stammen in de verstrooiing! Zie Jesaja 25:7 *En Hij zal op dezen berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel, waarmede alle natiën bedekt zijn.*

In die dagen wordt het Stenen Koninkrijk opgericht, zie Dan.2:44 *Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord*

worden; en dat Koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan.

45 Daarom hebt gij gezien, dat uit den berg een steen zonder handen afgehouden is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde; de grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna geschieden zal; de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker.

Het bazuinfeest behoort dus tot de najaarsfeesten en is een symbool van de wederkomst van Christus. Het Bazuinfeest valt altijd op de 1e van de 7e maand (der "joodse" kalender). Dat is de eerste oogst of opstanding der 144.000 eerstelingen, die onsterfelijkheid verkrijgen en de Heiland tegemoet gaan in de lucht.

De Grote Verzoendag of Vastendag komt daarna, en is symbool voor de nationale verzoening en aanneming van het grote volk Israël.

Daarna komt het Loofhuttenfeest, het symbool van het Messiaans Vrederijk, de naoogst en grote inzameling van de tarwe.

Tenslotte volgt het Slotfeest, symbool van het definitieve rijk Gods.

Samenvatting

De voorjaarsfeesten -Pascha, Ongezuurde Broden en Pinksteren- symboliseren het begin van Elohim's heilshandelen met Zijn volk Israël. De najaarsfeesten -Sjofarfeest, Grote Verzoendag, Loofhutten en het Slotfeest- symboliseren de afronding van Zijn heilshandelen in de zogenaamde "eindtijd".

Het Bazuinfeest begint op de 1e van de 7e maand, de maand Tishri. Zal de vervulling ervan plaatsvinden wanneer het 7e duizendtal jaren begint? Tishri betekent *begin*. Deze naam is door de joden in Babel aan de 7e maand gegeven, daar alleen de 1e maand een naam heeft, namelijk Abib of Nisan = rijping. De maanden werden genummerd.

Oorlogen en geruchten van oorlogen zijn ons voorzgd. Maar in de eindtijd is er een wereldomvattende oorlog, wat tegelijkertijd de Dag van Jahweh inluit, zie Zefanja 1:14-17.

En waartoe deze speciale dag van Jahweh? Om Zijn volk Israëel tot inkeer te brengen, zie Zefanja 2:1-3. Waarbij Jahweh Zijn toorn zal uitgieten over de goddelozen, Jesaja 26:20-21.

Het doel van het gericht is Zijn volk te herstellen en tot één geheel te vormen en hen de wereldheerschappij te geven, Jesaja 27:12-13.

Dat geeft reden tot blijdschap en zeer grote vreugde. Een feest is er immers om vreugde te bedrijven, wat we lezen o.a. in Zefanja 3:13-17. Na het Sjofarfeest volgt de Grote Verzoendag, de dag van verootmoediging. Tien dagen zitten er tussen deze twee feesten, wat kan wijzen op de 10 geboden, de Wet, ter verootmoediging en erkenning van schuld. De tien dagen heetten: Yamin haNoraïm, de ontzagwekkende dagen.

Tishri was ooit het begin van de maanden, van het jaar. Later is de maand Nisan (Abib) het begin der maanden geworden, om de geboorte van het volk Israëel te gedenken, toen het volk uit Egypte vertrok op 14 Nisan, zie Exodus 12:2.

Onze Schepper regelt alles naar Zijn eigen orde en wetmatigheid, wat onder andere te zien is in getallen. Het grondgetal 7 staat centraal in de Goddelijke orde. Sjabbat betekent “de zevende”. Er zijn dan ook 7 feesten of hoogtijden, 7 dagen in één week, 7 rustsabbatten en 7 rustjaren, waarna het Jubeljaar.

Pas op het Loofhuttenfeest, ná de wegneming van alle nationale en persoonlijke zonden, is er de grote blijdschap die alle andere vreugde te boven gaat. Zie Jesaja 12:3 *En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteynen des heils;*

Wij gaan een geweldig mooie tijd tegemoet en beleven reeds geweldige tijden. Wij zien de tekenen steeds duidelijker worden van de komende Dag van Jahweh, van de grote wereldomvattende oorlog, waarmee Bush.Jr en Blair bezig zijn. Eerst de mysterieuze dag van 11 september 2001, de val van de WTC-torens, en daarna de bombardementen van Afghanistan. En dan de oorlogsverklaring aan Irak, wat de vlam in het kruitvat zal betekenen.

Het feest van de ramshoorn is vreugdevol, roept op tot inkeer en boete. Ook daarin ligt vreugde, wanneer wij onze schuld en zonden zien én daarvan bevrijd worden. Yom haDin is de dag der vrijspraak, der rechtspraak. Op die dag werd altijd de geschiedenis van het volk Israëel verteld en overdacht. Dan werd herdacht hoe de sjofar klonk bij de Sinaï, waar Elohim Zijn Verbond (de Wet) gaf en bevestigde. Dan zal Israëel zien en weten wat het Goddelijk doel was met de verstrooiing van de 12 stammen, namelijk om Israëel nieuwe krachten te laten verkrijgen en deze in de eindtijd te bundelen. Immers, Jahweh heeft een oog over alle stammen Israëls! Zie Zacharia 9:1 ¶ *De last van het woord des HEEREN over het land Chadrach en Damaskus, deszelfs rust; want de HEERE heeft een oog over den mens, gelijk over al de stammen Israels.*

De nieuwe tijd ligt vlak voor ons.

Jesaja 51:3 *Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en Hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als den hof des HEEREN; vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs.*

Jesaja 51:11 *Alzo zullen de vrijgekochten des HEEREN wederkeren, en met gejuich tot Sion komen; en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden.*

Laten wij Elohim loven en prijzen voor Zijn daden en toezegging. Hem komt de lof toe, zie Psalm 150 berijmd, drie verzen.

7/8 september 2002 = Bazuinfeest. 16/17 september = Grote Verzoendag. Loofhuttenfeest is van 22 tot 28 september, waarna de 29e het Slotfeest, Ad Sereth.