

Dromen in de Bijbel

Begeven wij ons -door op dromen acht te geven- niet op glad ijs? En maakt het het geloof der christenen nog niet veel waziger dan het al is, door te beweren dat sommige dromen van Goddelijke oorsprong zijn? Kunnen christenen niet beter dromen overlaten aan occultisten, spiritisten en verwijzen naar de parapsychologie welke zich bezig houdt met telepathie en helderziendheid? Wat moet je als nuchtere zakenman, of als technicus en wetenschapper aan met dromen?

Wanneer wij onbevungen de Bijbel erop nalezen waar en wanneer er over dromen wordt gesproken, valt het op dat er daarin al heel wat gedroomd is door mensen die Jahweh vreesden, en wij het regelmatig tegen komen dat Jahweh gebruik maakt van dromen om belangrijke zaken mee te delen, als instructies en wegwijzers. Wij zouden zeggen dat het gebruik maken door Jahweh van dromen niet zo'n heel nuchtere en betrouwbare aangelegenheid kan zijn. Het blijkt dat we in veel gevallen in de Bijbel, wat betreft zeer belangrijke zaken, vertoeven in dromenland. Dat moet dan wel een grote betekenis hebben, dat Jahweh de droom als medium of instrument gebruikt om Zijn boodschap aan mensen door te geven, en wel op een wijze dat deze mensen er voor de



volle 100% van overtuigd zijn dat zij geen hersenschim navolgen, maar weten en vertrouwen dat Jahweh hen leidt en bestuurt, via dromen en gezichten.

Dromen kunnen echter in veel gevallen bespiegelingen zijn, bedrog, voortkomend uit een te druk leven. Vandaar dat er algemeen niet veel aandacht aan wordt besteed. Dromen zijn echter niet bij voorbaat bedrog. Nee, dromen kunnen juist een bijzondere gave van de heilige Geest zijn. De Bijbel geeft verschillende voorbeelden van mensen die Goddelijke dromen ontvingen. Dat konden zelfs mensen zijn buiten Israël, zoals Farao en Nebukadnezar, die betekenisvolle dromen ontvingen. Etymologisch komt droom van traum, wat op trauma wijst, dat is drogbeeld. Een Goddelijke droom is beslist geen drogbeeld, maar is betrouwbare informatie, reëel.

Wij vragen ons af waarom de droom het medium is dat Jahweh veelvuldig gebruikt om Zijn bedoelingen bekend te maken en Zijn Geest te laten werken? Het kan zijn dat Jahweh de droom gebruikt tot Zijn doel, ons bekend te maken met onze waan, menend dat wij waken en wakker zijn en juist dán alleen de waarheid zouden kunnen verstaan en ontvangen. Nee, het is merkwaardig dat Jahweh juist de halfslaap-toestand gebruikt om Zijn waarheid op bijzondere wijze bekend te maken aan ons mensen. Het schijnt dat wij in een soort droomtoestand nog het meest bevattelijk zijn voor de vertrouwelijke Goddelijke onderwijzingen. Er was nooit een wijzer man als Salomo, en ook hij heeft in een Goddelijke droom gekozen voor wijsheid en niet voor rijkdom en lang leven, 1Koningen 3:5. Jahweh wil ons kennelijk met onze neus op de feiten drukken dat Hij alleen waakt en wakker is en de waarheid kent (is). Het is echter wel zaak te letten op wát men droomt. De dromen waarvan o.a. de profeet Joël 2:28 spreekt zijn geen gewone dromen. Het zijn Goddelijke dromen. En dan vraag je je af hoe weinig mensen deze gave van de heilige Geest ontvangen hebben. Men hoort zo bitter weinig vertellen over "Goddelijke dromen". Dit soort dromen (en gezichten) zijn evenwel een belangrijk kenmerk van de werking van de heilige Geest in ons hart! Laten wij eens zien wat de Schrift ons zo al over dromen meedeelt:

*Genesis 20:3 ¶ Maar God kwam tot Abimelech in een **droom** des nachts, en Hij zeide tot hem: Zie, gij zijt dood om der vrouwe wil, die gij weggenomen hebt; want zij is met een man getrouwd. En God zeide tot hem in den **droom**: Ik heb ook geweten, dat gij dit in oprechtheid uws harten gedaan hebt, en Ik heb u ook belet van tegen Mij te zondigen; daarom heb Ik u niet toegelaten, haar aan te roeren.*

*Genesis 31:10 En het geschiedde ten tijde, als de kudde hittig werd, dat ik mijn ogen ophief, en ik zag in den **droom**; en ziet, de bokken, die de kudden beklommen, waren gesprenkeld, gespikkeld, en hagelvlakkig. En de Engel Gods zeide tot mij in den **droom**: Jakob! En ik zeide: Zie, hier ben ik!*

*Genesis 31:24 Doch God kwam tot Laban, den Syriër, in een **droom** des nachts, en Hij zeide tot hem: Wacht u, dat gij met Jakob spreekt, noch goed, noch kwaad.*

*Genesis 37:5 Ook **droomde** Jozef een **droom**, dien hij aan zijn broederen vertelde; daarom haatten zij hem nog te meer. En hij zeide tot hen: Hoort toch dezen **droom**, dien ik **gedroomd** heb.*

Genesis 37:9 En hij **droomde** nog een anderen **droom**, en verhaalde dien aan zijn broederen; en hij zeide: Ziet, ik heb nog een **droom gedroomd**, en ziet, de zon, en de maan, en elf sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader, en zeide tot hem: Wat is dit voor een **droom**, dien gij **gedroomd** hebt; zullen wij dan ganselijk komen, ik, en uw moeder, en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen?

Genesis 40:5 Zij **droomden** nu beiden (de bakker en de schenker) een **droom**, elk zijn **droom**, in een nacht, elk naar de uitlegging zijns **drooms**, de schenker en de bakker, die des konings van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis..

Genesis 41:7 En de dunne aren verslonden de zeven vette en volle aren. Toen ontwaakte Farao, en ziet, het was een **droom**. En het geschiedde in den morgenstond, dat zijn geest verslagen was, en hij zond



heen, en riep al de tovenaars van Egypte, en al de wijzen, die daarin waren; en Farao vertelde hun zijn **droom**; maar er was niemand, die ze aan Farao uitlegde.

Genesis 41:15 En Farao sprak tot Jozef: Ik heb een **droom gedroomd**, en er is niemand, die hem uitlegge; maar ik heb van u horen zeggen, als gij een **droom** hoort, dat gij hem uitlegt. Toen zeide Jozef tot Farao: De **droom** van Farao is een; hetgeen God is doende, heeft Hij Farao te kennen gegeven.

Numeri 12:6 En Hij zeide: Hoort nu Mijn woorden! Zo er een profeet onder u is, Ik, de HEERE, zal door een gezicht Mij aan hem bekend maken, door een **droom** zal Ik met hem spreken.

Richteren 7:13 Toen nu Gideon aankwam, ziet, zo was er een man, die zijn metgezel een **droom** vertelde, en zeide: Zie, ik heb een **droom gedroomd**, en zie, een geroost gerstebrood wentelde zich in het leger der Midianieten, en het kwam tot aan de tent, en sloeg haar, dat zij viel, en keerde haar om, het onderste boven, dat de tent er lag.

I Koningen 3:5 ¶ Te Gibeon verscheen de HEERE aan Salomo in een **droom** des nachts en God zeide: Begeer wat Ik u geven zal.

Job 33:15 In den **droom**, door het gezicht des nachts, als een diepe slaap op de lieden valt, in de sluimering op het leger;

Prediker 5:3 (5-2) Want gelijk de **droom** komt door veel bezigheid, alzo de stem des zots door de veelheid der woorden.

Jeremia 23:26 Hoe lang? Is er dan een **droom** in het hart der profeten, die de leugen profeteren? Ja, het zijn profeten van huns harten bedriegerij.

Jeremia 23:28 De profeet, bij welken een **droom** is, die vertelle den **droom**; en bij welken Mijn woord is, die spreke Mijn woord waarachtiglijk; wat heeft het stro met het koren te doen? spreekt de HEERE.

Daniël 2:3 En de koning zeide tot hen: Ik heb een **droom gedroomd**; en mijn geest is ontsteld om dien **droom** te weten. Toen spraken de Chaldeeën, tot den koning in het Syrisch: O koning, leef in eeuwigheid! Zeg uw knechten den **droom**, zo zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning antwoordde en zeide tot Daniël, wiens naam Belshazzar was: Zijt gij machtig mij bekend te maken den **droom**, dien ik gezien heb, en zijn uitlegging? Maar er is een God in den hemel, Die verborgenheden openbaart, Die heeft den koning Nebukadnezar bekend gemaakt, wat er geschieden zal in het laatste der dagen; uw **droom**, en de gezichten uws hoofds op uw leger, zijn deze: Dit is de **droom**; zijn uitlegging nu zullen wij voor den koning zeggen.

Daniël 4:5 Zag een **droom**, die mij vervaarde, en de gedachten, die ik op mijn bed had, en de gezichten mijns hoofds beroerden mij. Daarom is er een bevel van mij gesteld, dat men voor mij zou inbrengen al de wijzen van Babel, opdat zij mij de uitlegging van dien **droom** zouden bekend maken.

Daniël 7:1 ¶ In het eerste jaar van Belsazar, den koning van Babel, zag Daniël een **droom**, en gezichten zijns hoofds, op zijn leger; toen schreef hij dien **droom**, en hij zeide de hoofdsom der zaken.

In en rond de geboorte van Jezus zien we regelmatig dat Jahweh, of de Engel van Jahweh, boodschappen en instructies doorgeeft via dromen ter beveiliging, tegen de kwade bedoelingen van o.a. Herodes. De “wijzen”, en ook Jozef, twijfelen geen moment aan de droom-ingevingen en volgen deze onvoorwaardelijk op.

Deuteronomium 13:1 ¶ Wanneer een profeet, of **dromen**-dromer, in het midden van u zal opstaan, en u geven een teken of wonder; Gij zult naar de woorden van dien profeet, of naar dien **dromen**-dromer niet horen; want de HEERE, uw God, verzoekt ulieden, om te weten, of gij den HEERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En diezelfde profeet, of **dromen**-dromer, zal gedood worden; want hij heeft tot een afval gesproken tegen den HEERE, uw

God, Die ulieden uit Egypteland heeft uitgevoerd, en u uit het diensthuis verlost; om u af te drijven van den weg, dien u de HEERE, uw God, geboden heeft, om daarin te wandelen. Zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.

1 Samuël 28:6 En Saul vraagde den HEERE; maar de HEERE antwoordde hem niet; noch door **dromen**, noch door de urim, noch door de profeten.

Job 7:14 Dan ontzet Gij mij met **dromen**, en door gezichten verschrikt Gij mij;

Prediker 5:7 (5-6) Want gelijk in de veelheid der **dromen** ijdelheden zijn, alzo in veel woorden; maar vrees gij God!

Jeremia 23:27 Die daar denken om Mijn volk Mijn Naam te doen vergeten, door hun **dromen**, die zij, een ieder zijn naaste, vertellen; gelijk als hun vaders Mijn Naam vergeten hebben door Baal.

Jeremia 23:32 Ziet, Ik wil aan degenen, die valse **dromen** profeteren, spreekt

de HEERE, en vertellen die, en verleiden Mijn volk met hun leugenen en met hun lichtvaardigheid; daar Ik hen niet gezonden, en hun niets bevolen heb, en zij dit volk gans geen nut doen, spreekt de HEERE.



Jeremia 29:8 ¶ Want zo zegt de HEERE der heerscharen, de God Israels: Laat uw profeten en uw waarzeggers, die in het midden van u zijn, u niet bedriegen, en hoort niet naar uw dromers, die gij doet **dromen**.

Daniël 1:17 ¶ Aan deze vier jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken, en wijsheid; maar Daniel gaf Hij verstand in allerlei gezichten en **dromen**.

Joël 2:28 ¶ En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen **dromen dromen**, uw jongelingen zullen gezichten zien;

Zacharia 10:2 Want de terafim spreken ijdelheid, en de waarzeggers zien valsheid, en zij spreken ijdele **dromen**, zij troosten met ijdelheid; daarom zijn zij henengetogen als schapen, zij zijn onderdrukt geworden; want er was geen herder.

Handelingen 2:17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen

profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen **dromen dromen**.

Dromen doen wij mensen meestal in de morgenstond, wat nog tot het nachtgedeelte behoort. Zie onderstaande teksten:

Psalm 16:7 Ik zal den HEERE loven, Die mij raad heeft gegeven; zelfs bij **nacht** onderwijzen mij mijn nieren.

Psalm 90:14 Verzadig ons in den **morgenstond** met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen. Psalm 92:2 (92-3) Dat men in den **morgenstond** Uw goedertierenheid verkondige, en Uw getrouwheid in de nachten;

Psalm 143:8 Doe mij Uw goedertierenheid in den **morgenstond** horen, want ik betrouw op U; maak mij bekend den weg, dien ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot U op.

De Schrift zegt ons dat wij mensen ons voortbewegen als in een beeld: Psalm 39:6 (39-7) Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdellijk; men brengt bijeen, en men weet niet, wie het naar zich nemen zal.

Wij menen dat wij in de enige werkelijkheid leven die er is. Vandaar ons ijdel woelen en onze verzamelwoede. Toch weten we niet voor wie en voor wat wij alles doen en waarvoor wij zo druk zijn. Het beeld waarin wij wandelen blijkt een bedrieglijk beeld te zijn, voorbijgaand als een schaduw, ongrijpbaar. De enige wáre werkelijkheid, die nog niet gezien wordt en blijvend is, is er reeds en zal in de nabije toekomst zichtbaar worden. Elisa zag die ándere werkelijkheid, zie:

2Koningen 6:15 En de dienaar van den man Gods stond zeer vroeg op, en ging uit; en ziet, een heir omringde de stad met paarden en wagenen. Toen zeide zijn jongen tot hem: Ach, mijn heer, hoe zullen wij doen.

16 En hij zeide: Vrees niet; **want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn**.

17 En Elisa bad, en zeide: HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie! En de HEERE opende de ogen van den jongen, **dat hij zag; en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa**.

De huidige gedaante (werkelijkheid) van déze wereld gaat voorbij. Wij verwachten de toekomstige wereld. Wij zullen uit de waan naar de werkelijkheid gaan, zie onze brochure no. 204.

In de Bijbel wordt wel 100x naar dromen en wel 130x naar visioenen verwezen. Goddelijke dromen zijn dikwijls heel symbolisch van aard.

Tijdens onze slaap treden er perioden op waarbij onze hersenen even sterk functioneren als tijdens ons wakker-zijn. Wanneer wij wakker zijn wordt informatie actief en bewust opgeslagen. De perioden tijdens onze slaap dat onze hersenen even sterk functioneren als tijdens ons wakker-zijn, noemt men REM-slaap, droomfasen. (Rapid Eye Movement). Tijdens de REM-fase zijn dromen het levendigst. Een EEG toont dat onze hersenen tijdens een REM-fase al even actief zijn als in de periode dat we wakker zijn. Wanneer wij wakker zijn verwerken we veelal externe informatie, voornamelijk door visuele prikkels. Tijdens de REM-fase komen er ook prikkels vanuit de hersenstam op het visuele centrum in de hersenschors. Echter, niemand weet tot nu toe wát precies dromen is. Naar het schijnt staat onze ratio (denken) erbuiten en kan het verstand dus gepasseerd worden.

Dromen doen we in onze slaap, of in de toestand tussen slapen en wakker worden. De slaap is een symbool van de slaap des doods, en het ontwaken is het symbool van het herrijzend leven..

Tempelslaap

In de tempel van Asclepius, de Griekse god van de geneeskunde, bestudeerden droomtherapeuten dromen van patiënten. Zij lieten de patiënten slapen om te dromen, om vervolgens via de dromen erachter te komen wat voor ziekte er in de patiënt aanwezig was.

Dromen werden hier in verband gebracht met ziekte en genezing, of dat de patiënt zelf de oplossing vanuit zijn onderbewuste zou aandragen tot zijn genezing. Ook Freud (dieptepsycholoog) ontdekte het verband tussen dromen en genezing. Een lucide droom is een heldere droom, waarbij de dromer zich bewust is dat hij droomt. Onderzoekers hebben vastgesteld dat tijdens dromen de gesloten ogen zich heen en weer bewegen (REM). Kennelijk kijkt de



Tempel te Luxor

dromer naar zijn droomwereld, zoals hij overdag kijkt naar alles wat in zijn gezichtsveld komt.

Visioenen

Visioenen geven meer een letterlijk beeld van Gods boodschap en griffen die boodschap dieper in onze geest. Een visioen gebeurt meestal als we net ontwaken. Verschillende profeten hadden echter geen visioenen. Anderen als Jesaja, Ezechiël en Daniël wel. Zie o.a. Jesaja 6:1.

Het derde oog (zie brochures 407-409)

In het midden van ons hoofd is de pijnappelklier een belangrijke factor in ons bewustzijn. Ooit zou deze klier de grootte hebben gehad van een oog, waarna deze verschrompeld zou zijn tot de grootte van een gedroogde erwt. Via deze klier zou ooit de Goddelijke energie hebben kunnen stromen in ons lichaam. Eigenlijk was (is) deze klier ons derde oog, eveneens rond van vorm met aan één zijde een soort lens om het kosmische licht te bundelen. Het uitzicht van dit derde oog is hemelwaarts gericht en kan een hoek van ongeveer 90 graden maken, net als het gewone oog. In het derde oog zit waarschijnlijk alle kennis van Elohims wetten, zoals geometrie en de manier waarop de werkelijkheid is ontstaan. Naar het schijnt is door de overtreding van Eva en Adam deze klier verschrompeld en is de in ons aanwezige kennis van het Goddelijke nagenoeg verloren gegaan. Sindsdien leven wij als mens in een soort waanwereld, die we voor werkelijkheid aanzien.



Ons polariteitsbewustzijn is gewijzigd, waardoor wij menen dat wij sinds de zondeval onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad, zie Genesis 2:17. Daarmee houden wij onszelf voor de gek, door te menen dat wij aanschouwers zijn van de werkelijkheid buiten ons, dus dat wij vanuit ons lichaam naar buiten kunnen zien. Iets lijkt dan voor ons goed en of kwaad. Dat is zelfmisleiding, daar wij niet kunnen keuren tussen goed en kwaad. Dat kan Jahweh alleen! Voor ons lijkt het maar zo of iets kwaad is, doordat wij in een wereld terecht zijn gekomen die onder invloed van de Vorst der duisternis staat, een wereld waarin tegenstellingen bestaan. In werkelijkheid kán er niets kwaad of fout zijn, daar Jahweh álles in

handen heeft, zelfs het kwaad. Zie Amos 3:6 *Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet siddere? zal er een kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet doet?* Dat wil zeggen, dat Jahweh het kwaad onder controle heeft.

René Descartes noemde de pijnappelklier “de zetel der ziel”. In het Latijn heet de pijnappelklier conarium, ook wel epifyse.

Wanneer het derde oog niet geopend is, zijn wij kwetsbaar vanwege onwetendheid. In Turkije spreekt men wel van het “blauwe oog”, (nazar boncugu), wat terugvoert naar het “boze oog” waarvan in de Bijbel sprake is. Er bestaat een verlichting door de heilige Geest welke niet bijzonder is, maar algemeen, zoals ook Saul verlicht werd en profeteerde. Maar ook bestaat er een verlichting die van de onheilige geest afkomt, waarover de vrijmetselaren en illuminaten het hebben, wat het oog van Horus is, te zien op allerlei symbolen. De bokgod Baphomet draagt een onheilig oog in zijn kop. Zie figuren:

De vereerders van deze bokgod zijn voornamelijk satanisten, vrijmetselaren, illuminaten. Zij maken met hun hand het herkenningsteken van Baphomet, zie voorbeelden:



Oog van Horus

De god Thot is de Egyptische god der wetenschappen, geneesheer van het oog van Horus. Oogheelkunde was in oud Egypte verweven met de godsdienst. Horus zou zijn oog kwijt zijn geraakt tijdens een gevecht met Seth. Thot zou aan Horus zijn oog hebben terug gegeven. Thot is de

beschermgod der medici, met name van de oogartsen. Het oedjat-oog is de gelukaanbrenger, wat een oog is dat wij op veel tekeningen van oud Egypte terugvinden.

Bileam was een man van het “verlichte oog”, kennelijk een oudtijds bestaande orde, die nu nog voortleeft o.a. via de orde van Adam Wieshaupt (Illuminati). Wat hij voortbrengt aan “profetie” blijkt een mengsel te zijn van waarheid en bedrog. Kwade geesten kunnen veel aan mediums als Bileam doorgeven. Bileam vermocht echter niet Israël te vloeken! Jahweh heeft ook de kwade geesten onder controle. Zij mogen en kunnen veel, maar niet alles. Zij hebben wel toestemming nodig voor hetgeen zij doen willen, zie Job 1:12.



Droomuitleggers

Nebukadnezar, voor wie het vaststond wat hij gedroomd had, wilde de ware betekenis van zijn droom weten. Hij had aan zijn hof een aantal waarzeggers, Chaldeeën, en raadgevers. Zij zouden dromen kunnen uitleggen. Dat was voor hen een “fluitje van een cent”, want zij wisten overal wel een mouw aan het hemd te passen. De magiërs beweerden dat zij verborgen dingen konden openbaren. Welnu, dan zou het gemakkelijk voor hen zijn geweest om óók de droom te vertellen en het geheim ervan te ontsluiten. Wie zegt verborgen dingen te kunnen inzien, moet in contact staan met de wereld der geesten. Dus was de eis van Nebukadnezar niet ongehoord. Toch vonden de magiërs de eis van de koning te zwaar en zeiden openhartig dat hetgeen de koning van hen verzocht slechts behoorde tot de wereld der geesten, zie Daniël 2:11. Daarmee ontptopten zij zichzelf als deskundigen die niet in contact stonden met de wereld der (goede) geesten. Hun stelsel was gebaseerd op bedrog en misleiding. Ditmaal was Nebukadnezar niet van hun praktijken gediend. Hij wilde niet met dubbelzinnige woorden van zijn raadgevers in het ongewisse blijven. Hij voelde dat de droom die hij gedroomd had bijzondere waarde had. Wanneer zijn helpers en adviseurs zulke bijzondere mensen waren, dan moesten zij ook de droom zelf maar eens vertellen. Dat zou het bewijs van hun vakbekwaamheid zijn. Immers, om na een vertelde droom er een uitleg bij te fabriceren is vrij gemakkelijk. De koning gebiedt hen de droom én zijn uitlegging te vertellen, anders

zullen zij in stukken worden gehakt. Ondanks de bezwaren der magiërs blijft de koning bij zijn eis en opdracht. Hij geeft de overste van zijn lijfwacht, Arioch, opdracht de executie aan te zeggen en daarna uit te voeren. Ook Daniël en zijn drie vrienden horen van de zaak en ook hun leven staat op het spel. Uit de Staten Vertaling zou men op kunnen maken dat Nebukadnezar de droom vergeten zou zijn, dus niet meer wist wat hij gedroomd had. Dat is echter een onjuiste conclusie, want er staat, zoals meerdere vertalers het juist hebben weergegeven: “De zaak staat bij mij vast”, Daniël 2:5. De koning kende zijn droom van A tot Z. Het stond voor hem zo vast als een muur.

Het is toch ongehoord. Niemand kan andermans gedachten lezen. Gedachten zijn tolvrij. En nu eist de koning dat anderen zijn gedachten van het onbewuste gaan lezen. Daniël en zijn vrienden gingen in gebed, en het Goddelijk antwoord kwam. Daniël vertelde de droom én zijn uitleg, tot verbazing en tevredenheid van Nebukadnezar. Daniël ontving politiek inzicht in een symbolische droom, net als Jozef bij Farao. Toen Daniël de droom door kreeg van Jahweh, lezen wij zijn dankbetuiging en grote verwondering, zie *Daniël 2:17 Toen ging Daniël naar zijn huis, en hij gaf de zaak zijn metgezellen, Hananja, Misael, en Azarja te kennen;*

18 Opdat zij van den God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid, dat Daniël en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen.

19 Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard; toen loofde Daniël den God des hemels.

20 Daniël antwoordde en zeide: De Naam Gods zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want Zijn is de wijsheid en de kracht.

21 Want Hij verandert de tijden en stonden; Hij zet de koningen af, en Hij bevestigt de koningen; Hij geeft den wijzen wijsheid, en wetenschap dengenen, die verstand hebben;

22 Hij openbaart diepe en verborgen dingen; Hij weet, wat in het duister is, want het licht woont bij Hem.

23 Ik dank en ik loof U, o God mijner vaderen! omdat Gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt, en mij nu bekend gemaakt hebt, wat wij van U verzocht hebben, want Gij hebt ons des konings zaak bekend gemaakt.

Channeling

Boze machten maken eveneens gebruik van dromen. Het blijkt dat boze machten dingen kunnen doorgeven, zoals de waarzegster te Endor aan

Saul informatie doorgaf. Die informatie is een mengsel van waarheid en leugen, daarop dienen wij goed te letten.

In de New Age bewegingen, maar ook daarbuiten, wordt veel gebruik gemaakt van channeling. Men krijgt dan informatie door van geesten en gevallen engelen. Wij moeten goed oppassen voor de informatie die men op deze wijze verkregen heeft.

Nachtgezichten

De Bijbel spreekt ook over nachtgezichten, waarin Elohim verborgenheden bekendmaakt. Het waren meestal profeten die een nachtgezicht ontvingen. De profeet en Nazireeër Samuel ontving eens een nachtgezicht waarin hij werd voorgelicht over koning Saul, die al het beste der Amelekieten en koning Agag had gespaard. Zie 1Samuel 15:16. Verder lezen wij van nachtgezichten o.a. in:

Jesaja 29:7 En gelijk de droom van een nachtgezicht is, also zal de veelheid aller heidenen zijn, die tegen Ariël strijden zullen; zelfs allen, die tegen haar en haar vestingen strijden, en haar beangstigen zullen.

Daniël 2:19 Toen werd aan Daniël in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard; toen loofde Daniël den God des hemels.

Daniël 7:7,13. Zacharia 1:8, 4:1.



Een profeet in Israël is een ziener, in het Hebreeuws een nabi of roéh, 1Samuel 9:9. Een profeet spreekt in de plaats van een ander, voornamelijk Jahweh, Handelingen 3:21. De profeet komt tot het bewustzijn dat hij iets moet verkondigen, zoals in Numeri 12:6 staat, door middel van een gezicht of droom. Zij, de profeten, traden op om het verderf van Israël tegen te gaan, wijzend op de voorrechten en plichten van het volk, en daarbij de vinger leggend op de zere plekken.

Jozef

In Genesis 37 treedt Jozef naar voren als iemand die dromen droomt en deze doorverteld aan zijn broers en ouders. Jozef zelf is kennelijk ervan overtuigd dat zijn dromen een bijzondere waarde bezitten. De broers niet

en ook zijn vader niet, want Jozef laadt het ongenoegen van zijn broers op zich door zijn dromen te vertellen, en ook zijn vader berispte hem min of meer.

We zien dat mensen die een bijzondere droom droomden het meestal niet voor zichzelf kunnen houden, maar het aan anderen vertellen, ook al leidt dat meestal tot frustraties en onbegrip. De schenker en de bakker vertellen Jozef hun droom, want het was van hun gezichten af te lezen dat er iets bijzonders met hen gebeurd was. Faraó droomde en was er door ontsteld, wat uiteindelijk tot Jozefs verhoging leidde, doordat Jozef de droom kon uitleggen overeenkomstig de ware bedoeling.

Dromen kunnen een hulpmiddel zijn tot zelfonderzoek, volgens dr. W.J. Ouweneel in zijn boek "Nachtboek van de ziel". Ouweneel vindt dat de droom als gave van Jahweh wordt ondergewaardeerd. Inderdaad. Er dient door ons altijd gezocht te worden naar de Goddelijke boodschap in een droom, zoals Paulus deed, toen hij in een nachtgezicht een Macedonische man zag die hem vroeg over te komen en hem te helpen. Daaruit concludeerde Paulus dat Jahweh hem naar Europa riep.

De droom vindt in het onderbewuste plaats, met als doel dat wij in ons bewuste zoeken naar de ware bedoeling ervan. Dat kan. Het goede voorbeeld vinden wij in Jozef en andere Bijbelfiguren, die op verantwoorde wijze omgingen met dromen. Jozef kon het oordeel dat vaststond niet afwenden, de zeven magere jaren niet ongedaan maken. Wel kon hij maatregelen treffen om de ellende van de zeven magere jaren tot een minimum te beperken.

Proscopische dromen

Proscopische dromen zijn voorspellende dromen. Er zijn veel dromen die zich vastknopen aan de een of andere gebeurtenis van de laatste paar dagen voor de droom. Dat noemt men wel de "droom-aanleiding", wat zelfs dingen in de nabije toekomst kunnen zijn, dus telepathisch. In het boekje van prof. Dr. W.H.C. Tenhaeff "Telepathie & helderziendheid" kan men daarover lezen. Wij kunnen in dromen gewaarschuwd worden



voor komende gevaren, zoals blijkt uit de dromen die Jozef kreeg voor en na de geboorte van Jezus.

Dromen kunnen ons behoeden voor valstrikken. Als voorbeeld een droom van een goede vriend, die een sympathiek persoon had ontmoet, die vertrouwenwekkend en integer overkwam, maar die intuïtief iets tegen de persoon voelde wat onverklaarbaar was. Die nacht zag hij in een droom de man als een bedrieger en oplichter met anderen spreken over het lenen van een bedrag ad 500 gulden, met de intentie dat nooit terug te betalen. Dat knoopte hij goed in zijn oren, en toen hij de beste man weer eens ontmoette ging hij een gesprek met hem aan om hem op de proef te stellen. Mijn vriend vertelde dat, naarmate een mens ouder wordt, geld in het leven steeds minder een rol ging spelen. Nog geen vijf minuten later vroeg de man 500 gulden te lenen! Mijn vriend reageerde op deze vraag door te zeggen dat geleend geld altijd terug betaald moest worden. Daarop vroeg de man of hij dan geen 1000 gulden kon lenen die niet terug betaald behoeften te worden, daar geld uiteindelijk toch geen rol meer zou spelen bij mijn vriend. Daarop antwoordde mijn vriend dat hij nog een veel betere oplossing voor de man wist waar hij nog veel meer geld kon krijgen. Zijn ogen begonnen plotseling te gloeien en hij vroeg meteen bij wie en waar dan? Toen zei mijn vriend doodnuchter dat hij dan altijd gewoon naar de Rabobank ging. Het bleek dat alle vrome praatjes van de man gewoon een voorwendsel waren om zijn geldzucht te bevredigen. Dank zij de droom was mijn vriend voorbereid en op zijn hoede!

Wat betekenen dromen voor ons?

Laten wij bijzondere dromen, waarvan wij weten dat ze afwijken van de gewone dromen die voortkomen door veel bezigheden, aan elkaar vertellen en zoeken naar de ware betekenis ervan. Dromen behoren tot een communicatievorm, die men of ten goede, en of ten kwade kan aanwenden.

Dromen, wanneer ze Goddelijk zijn, worden ons in de slaap gegeven, zodat wij er niets af of toe kunnen doen, zie:

Psalmen 127:2 Het is te vergeefs, dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als in den slaap geeft.

Wanneer zijn wij in feite wakker? Als we slapen en ons hart waakt, of als we wakker zijn met een slapend hart? Zou het antwoord hieronder staan?

Hooglied 5:2 ¶ Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen.

Bij de slaap behoort de droom, bewust of onbewust. In de droom kunnen herinneringen ons te binnen schieten die reeds lang vergeten leken. De droom is een verbreid psychisch verschijnsel dat ongeveer één kwart van ons leven in beslag neemt. Echter, in de droom kan onze geest zeer gevaarlijk dwalen. Vandaar dat wij een Gids nodig hebben. Anders leiden dromen tot bedrog. Wel merkwaardig dat Jahweh juist van dromen veel gebruik maakt om ons Zijn waarheid bekend te maken. Wordt Jahweh in onze dromen verheerlijkt, of staan wijzelf in het middelpunt? Dat maakt groot verschil.



Ook dat wij door dromen onszelf beter gaan leren kennen, dat we erdoor problemen leren op te lossen (eerst eens een nachtje erover slapen, en 's morgens weet je het). In ons is iets aanwezig dat wij wel de “innerlijke stem” noemen. Die stem is als een soort verborgen gids, die samen met onze intuïtie werkt en uit ons gevoel lijkt voort te komen. Het is gebleken dat die innerlijke stem dikwijls betrouwbaarder is dan ons nuchtere verstand. Stanley Jones, de zendeling van India, maakte er een

gewoonte van zijn innerlijke stem te volgen. Op zich een hele studie waard.

Een voorbeeld van dromen uit mijn eigen leven:

Een persoonlijke nachtelijke droom, op 28-1-2001

In de droom werd ik veroordeeld tot de doodstraf vanwege mijn schrijverij, betreffende de diverse boeken en brochures. Ik kon vrijkomen door álles te herroepen, waarbij ik de mooiste en duurste auto ter wereld als geschenk geheel gratis zou krijgen. De auto stond al voor mij klaar op een groot plein, zoals dat er vroeger bij een autodafé (terechtstelling) aan

toe ging. Het zag rondom mij zwart van de mensen, om te zien waarvoor ik zou kiezen.

Mijn keus stond vast, hoewel ik sidderde van binnen. Ik zou kiezen voor mijn standpunten van de geloofszekerheid, etc., en deze met mijn dood bevestigen. Ik werd tot bij de nieuwe auto gebracht en nogmaals voor de keus gesteld. Mij werd de gelegenheid gegeven, zoals dat vroeger ook altijd werd gedaan, om nog een laatste woord te spreken tegen de menigte toeschouwers. Daartoe sprong ik op de nieuwe wagen, zodat er een flinke deuk in het dak kwam, maar dat interesseerde mij niet. Vanaf dat dak begon ik echter niet te spreken maar te zingen, en wel uit psalm 43, eerst vers 1, waarin ik meebad met de dichter om hemels licht en waarheid. Mijn stem klonk helder en klaar tijdens het eerste vers:

*3.Zend HEER', Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.*

Daarna begon ik met het tweede vers, en werd inwendig al vrolijker en lichter in mijn gevoel. Mijn stem werd als een sopraan en ik hief mijn hoofd op naar de hemel:

*5.Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g' onrustig in uw lot?
Berust in 's HEEREN welbehagen,
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;
Mijn Redder is mijn God.*

En met het zingen van die laatste regel “Mijn Redder is mijn God”, werd ik al lossen en lossen van al het aardse, hetgeen ik vrolijk vaarwel kon zeggen.

En toen begon ik aan het laatste vers, dat is van psalm 43 het 4e vers, als afscheid en getuigenis:

*4 Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt
Mij eindeloos verheugt.*

Mijn stem werd al hoger en hoger en ik voelde mij al lossen en lossen, totdat ik geheel los was en dacht in de bovennatuurlijke sferen te zijn. Ik deelde reeds in de hemelse vreugde mee. Het wonderlijke bij het zingen van dit laatste vers was, dat ik er tussendoor of tegelijk er mee een rijmpje opzegde tegenover de menigte. Dat is het bekende rijmpje van Groenewegen, Ledeboer of Lodensteyn:

*Wég wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten, hoe rijk of ik ben!
'Heb Jahweh verkoren, wiens eigendom ik ben.*

Toen werd ik wakker. Dat was min of meer een tegenvaller. Ik dacht het werkelijkheid was geweest. En direct daarna dacht ik: Ja, maar dromen zijn bedrog. Maar toen herinnerde ik mij dat Jakob ook droomde te Bethel, en dat er stond geschreven dat in het laatste der dagen de ouden dromen zullen dromen. Dus het gaat er maar om wat de inhoud van de droom is. Van deze droom leerde ik dat ik geen mensen mag vrezen als het om het getuigenis der waarheid gaat, en mij niet mag laten omkopen. En dat ik van Boven de kracht zal verkrijgen te volharden. En dat een onuitsprekelijke vreugde mijn deel zal zijn en worden, de kroon des levens.

Alzo mogen wij lessen trekken uit dromen en erdoor gesterkt en getroost worden, om ermee ook elkaar te troosten en met Daniël te eindigen:

De Naam van Jahweh zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want Zijn is de wijsheid en de kracht., etc.

Wie een nuttig boek wil lezen over “Droomboodschappen”, wat vooral voor (christelijke) hulpverleners is bedoeld, leze het boek van Reinhold Ruthe en Lydia Ruthe-Preis, psychotherapeuten te Velbert in Duitsland. Uitgeverij J.J. Groen en Zoon ISBN 90 - 5030 - 581 - 4

De schrijvers stellen dat het dromen en het slapen van ons mensen valt onder de wonderwerken van onze Schepper. Elk mens heeft een eigen slaapprogram, dat door een EEG (elektro- encelfalogram) zichtbaar kan worden gemaakt. Onze Schepper heeft ons tijdens de nacht de slaap gegeven, wat geprogrammeerd is, om uitputting te voorkomen. Slaap is dan ook een herstelperiode, een re-stau-ra-tio, een wederoprichting. Een droom tijdens het slapen kan wel 10 tot 35 minuten duren, en er kunnen per nacht wel 3 - 6 droomperiodes zijn. Een ouder mens heeft in Zijn gehele leven soms 50.000 uren gedroomd. Dromen hebben tot doel helend en genezend te werken, om bepaalde problemen of voorvallen te

verwerken. Dromen vormen de logica van ons hart, onthullen en of verhullen. Dromen brengen de werkelijke mens naar de oppervlakte. Ze verraden de verborgen wensen, ze zijn de taal der ziel, die zich in beelden uitdrukt. De droom is één van de vele mogelijkheden die Elohim gebruikt om ons te ontmoeten, verborgenheden bekend te maken, voor te lichten. Wonder dat Elohim dikwijls voorkeur geeft aan dromen om grote zaken in Zijn heilsplan te ontvouwen.

Volgens de schrijvers zijn dromen géén bedrog! “Zij helpen ons bij levens- en relatiestoornissen. Dromen zijn berichten die we serieus moeten nemen; ze leggen de werkelijke kern van de mens bloot. In veel dromen komt de levende God aan het woord. Hij spreekt op indirecte of directe wijze tot de mens. Hij waarschuwt en vermaant, legt zonden en verkeerde verhoudingen bloot en laat ons Zijn voetstap horen. ‘De droom wordt ons aangeboden door God’ (Bisschop Synesius in de 5e eeuw). De slaap en veel dromen zijn wonderbare werken van God. Daarvoor komen Hem lof en dank toe”.

