

Inleiding

In de belijdenisgeschriften van de christelijke kerken wordt met geen enkel woord aandacht geschonken aan de regering van de Messias, de vorst David, dit, terwijl de Schrift er vol van staat. De belijdenis noemt nog net even de wederkomst van Christus ten oordeel, maar behandelt het onderwerp niet verder. Zo te zien vormt de belijdenis een eigengebouwde veiligheidsmuur, die men zo hoog heeft opgetrokken dat men het erachter liggende land niet meer kan zien. De Joden deden hetzelfde met de Wet, met de Tora. Zij trokken rond de Wet een zelfgebouwde eigenverklaring, de Talmud (Misjna = omtuining), waardoor ze de Wet zelf niet meer zagen. De Bijbel is overduidelijk. De Messias-regering is de enige weg tot de algehele Godsregering. Deze Messias-regering is samengeweven met heel de geschiedenis van het volk Israël. Mozes kondigt in Deuteronomium 30/31 de Messias-regering en het herstel van Israël reeds aan. David wist het ook dat Jahweh via zijn zaadlijn de Christocratie zou voortzetten, die in de algehele Godsregering zou eindigen, zie 2Samuel 23:5, Psalm 110.

David krijgt van Jahweh een Heerser, een Vorst, een Herder toegezegd, een Adonnai om Leidsman te zijn over de Israël-volkeren wanneer deze verzameld en hersteld zijn in het laatste der dagen. Die Leidsman zal uit de vleselijke lijn van David voortkomen. Dat is de Herder die op Davids troon mag zitten en het volk Israël tot de overwinning van het Godsrijk mag voeren. Hij wordt Zerubbabel genoemd, zie Haggai 2:21-23, dat is “verstoorder van Babel”. Die man zal zijn als een verberging tegen de wind en vloed, Jesaja 32:2. Dan vangt de “zomer” voor het Godsrijk aan.

De zomer, zo lezen wij in Mattheus 24:32, is nabij. Dit wijst op de komst of aanwezigheid van de Gezalfde, ten tijde als de vijgenboom uitbot, in de eindtijd. De vijgenboom zonder vrucht is symbool voor pseudo-Israël, o.a. de huidige zionistenstaat. Wel veel blad, maar géén vruchten der bekering waardig! Wel zal vanuit een hersteld Israël der twaalf stammen in de verstrooiing de Christus-regering beginnen, door David als koning. Dat is het begin van de zomertijd, hetwelk nog niet de tijd van de wederkomst ten oordeel kan zijn, die pas veel later aanvangt, aan het einde van de 1000 jaren. Het doel van de komst van de Messias is om de zomer te brengen voor de verloren schapen van het huis Israëls. Dit is nog niet de voleinding der wereld, waarover op een andere plaats wordt gesproken.. Het echte en herstelde Israël (in het Westen) wordt in de gelijkenissen met ‘goede dienstknechten’ vergeleken, die door Hem over al Zijn goederen worden

gesteld. Zij zullen met Christus mogen regeren de 1000 jaren, naar Openbaring 20:4. De zomertijd duurt 1000 jaren, en is de tijd van de bruiloft voor Israël, waarna het huwelijk zal plaatsvinden.

De kwade dienstknechten wijst op een volk dat aanspraak maakt op beheer van Jahweh's goederen, maar daar geen recht op heeft. Zij zijn geen echte Israëlieten, maar vermomden, pseudo-Israël, als zionisten. Het zijn de bokken (volken) die van de schapen (volken) zullen worden gescheiden.

De schapen (volkeren) krijgen een enige goede Herder!

Het koningschap van David zal terugkomen. David is de Beloofde, Psalm 132:7-17, Jesaja 16:5, Jeremia 23:5, 33:17. Davids troon wordt hersteld als er in Moab een geweldige onderdrukker heerst. Dat wijst naar de antichrist in de eindtijd.

De regering van de Messias-ben-David is een soort blinde vlek in het denken van velen binnen het christendom. De kerk leeft al eeuwen bij de gedachte dat zij het geestelijk Israël is, en dat de letterlijke wederkomst van Jesjoea het totale einde van deze aardse bedeling zal inhouden. Alsdan zouden de levenden en doden worden geoordeeld, waarbij de uitverkorenen naar de hemel mogen gaan en de verworpenen in de hel worden geworpen. En daarmee is de geschiedenis afgelopen. Teksten over Israël en de Christus-regering worden door de kerk vergeestelijkt. Een enkele Chiliast of ketter die het waagde om over een aanstaande Messias-regering te spreken, werd uitgeworpen. In de Nadere Reformatie begon men te beseffen dat er in de Bijbel over een letterlijk toekomstig herstel van Israël wordt gesproken. Helaas groeide dit besef niet uit tot een algemeen gedachtegoed. Maar goed ook, want zij zagen in de joden de voortzetting van het profetisch Israël, wat onmogelijk kan.

5.2 Goede Herder

Er is een enige goede Herder beloofd, David, dan wel een telg uit David. Om in de Bijbel na te speuren wat er zo al over deze Herder -en over de slechte herders- beschreven staat, laten wij enkele Schriftgedeelten volgen: *Ezechiël34:1 En JHWH's woord geschiedde tot mij, zeggende:*

2 Mensenkind! profeteer tegen de herders van Israël; profeteer en zeg tot hen, tot de herders: Alzo zegt JHWH wee den herderen Israëls, die zichzelf weiden! zullen niet de herders de schapen weiden?

3 Gij eet het vette, en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet.



4 De zwakke sterkt gij niet, en het kranke heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet, en het weggedrevene brengt gij niet weder, en het verlorene zoekt gij niet; maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid.

5 Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is; en zij zijn al het wild gedierte des velds tot spijze geworden, dewijl zij verstrooid waren.

6 Mijn schapen dolen op alle bergen en op allen hogen heuvel, ja, Mijn schapen zijn verstrooid op den gansen aardbodem; en er is niemand, die er naar vraagt, en niemand, die ze zoekt.

(Men leze zelf de verzen 7 tot 17 na)

17 ¶ Want gij, o Mijn schapen! de Heere

HEERE zegt alzo: Ziet, Ik zal richten tussen klein vee en klein vee, tussen de rammen en de bokken.

18 Is het u te weinig, dat gij de goede weide afweidt? Zult gij nog het overige uwer weide met uw voeten vertreden? En zult gij de bezonkene wateren drinken, en de overgelatene met uw voeten vermodderen?

19 Mijn schapen dan, zullen zij afweiden, wat met uw voeten vertreden is, en drinken, wat met uw voeten vermodderd is?

20 Daarom zegt de Heere HEERE alzo tot hen: Ziet Ik, ja, Ik zal richten tussen het vette klein vee, en tussen het magere klein vee.

21 Omdat gij al de zwakken met de zijde en met den schouder verdringt, en met uw hoornen stoot, totdat gij dezelve naar buiten toe verstrooid hebt;

22 Daarom zal Ik Mijn schapen verlossen, dat zij niet meer tot een roof zullen zijn; en Ik zal richten tussen klein vee en klein vee.

23 En Ik zal een **enigen Herder** over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk **Mijn knecht David**; die zal ze weiden, en Die zal hun tot een Herder zijn.

24 En Ik, de HEERE, zal hun tot een God zijn; en **Mijn knecht David** zal Vorst zijn in het midden van hen, Ik, de HEERE, heb het gesproken.

25 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, en zal het boos gedierte uit het land doen ophouden; en zij zullen zeker wonen in de woestijn, en slapen in de wouden.

En Ezechiël 37: 19 Zo spreek tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal het hout van Jozef, dat in Efraims hand geweest is, aan de stammen Israëls, zijn

metgezellen, nemen, en Ik zal dezelve met hem voegen tot het hout van Juda, en zal ze maken tot een enig hout; en zij zullen een worden in Mijn hand.

20 De houten nu, op dewelke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hunlieder ogen.

21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen, waarhenen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom, en brengen hen in hun land;

22 En Ik zal ze maken tot een enig volk in het land, op de bergen Israëls; en zij zullen allen te zamen een enigen Koning tot koning hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn.

23 En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, en met hun verfoeiselen, en met al hun overtredingen; en Ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn.

24 En **Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn**; en zij zullen allen te zamen **een Herder** hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen.

25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en **Mijn Knecht David** zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid.

26 En Ik zal een verbond des vredes met hen maken, het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal ze inzetten en zal ze vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid.

27 En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

28 En de heidenen zullen weten, dat Ik de HEERE ben, Die Israël heilige, als Mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid

Ook Jeremia 23 spreekt over de enige Herder David: 1 ¶ Wee den herderen, die de schapen Mijner weide ombrengen en verstrooien! spreekt de HEERE.

2 Daarom zegt de HEERE, de God Israëls, alzo van de herderen, die Mijn volk weiden: Gijlieden hebt Mijn schapen verstrooid, en hebt ze verdreven, en hebt ze niet bezocht; ziet, Ik zal over u bezoeken de boosheid uwer handelingen, spreekt de HEERE.

3 En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik ze verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen.

4 En Ik zal herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen; en zij zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de HEERE.

5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, **dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren**, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.

6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden, en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE: **ONZE GERECHTIGHEID**.

7 Daarom, ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat zij niet meer zullen zeggen: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd.

8 Maar: Zo waarachtig als de HEERE leeft, Die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd, en Die het aangebracht heeft uit het land van het noorden, en uit al de landen, waarheen Ik ze gedreven had! want zij zullen wonen in hun land.

En Jeremia 30: 9. Maar zij zullen dienen den HEERE, hun God, en **hun koning David**, dien Ik hun verwekken zal.

10 ¶ Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht Jakob! spreekt de HEERE, ontzet u niet, Israël! want zie, Ik zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land hunner gevangenis; en Jakob zal wederkomen, en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn, die hem verschrikke.

Die enige goede Herder is de beloofde Koning van Israël, de Messias. Dit ziet niet op Jesjoea, die reeds gekomen zou zijn, maar op een toekomstige koning uit David, of de opgestane David zelf. Of de komende Spruit David zélf zal zijn, dan wel een nakomeling, is een vraagstelling die niet geheel correct is. De Spruit of nakomeling is David, iemand uit het huis of geslacht van David, die kortweg David wordt genoemd. Haggai noemt hem echter Zerubbabel. Hij ontspruit uit de afgehouden stam van Davids koningshuis, Jesaja 11:1-16. Hij zal een ingewijde zijn in de zaken van Jahweh, waardoor hij kennis, raad en sterkte verkrijgt, wat bij een Davidisch koning past. Hij zal recht doen aan de armen en verdrukten.

Veelal laten theologen alle teksten over de enige goede Herder en de toekomstige koning van Israël slaan op Jesjoea, maar dat kan niet. Laten wij eens zien wat de Bijbel zelf zegt:

Hosea 3: 9 Maar zij zullen dienen den HEERE, hun God, en **hun koning David**, dien Ik hun verwekken zal.

10 ¶ Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht Jakob! spreekt de HEERE, ontzet u niet, Israël! want zie, Ik zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land hunner gevangenis; en Jakob zal wederkomen, en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn, die hem verschrikke.

Jesaja 16:5 Want er zal een troon bevestigd worden in goedertierenheid, en op denzelfen zal bestendig een zitten in de tent van **David**, een, die oordeelt en het recht zoekt, en vaardig is ter gerechtigheid.

Zacharia 3:8 ¶ Hoor nu toe, Jozua, gij hogepriester! gij en uw vrienden, die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken; want ziet, Ik zal Mijn Knecht, de **SPRUITE**, doen komen. 6:12 En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE der heirscharen, zeggende: Ziet, een Man, Wiens naam is **SPRUITE**, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal des **HEEREN** tempel bouwen. 9:9 ¶ Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.

Het is Zerubbabel, een telg uit David. Spruit (Zemach) is uitgroeisel.

Haggai 2: 21 (2-22) Spreek tot **Zerubbabel**, den vorst van Juda, zeggende: Ik zal de hemelen en de aarde bewegen.

22 (2-23) En Ik zal den troon der koninkrijken omkeren, en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen; en Ik zal den wagen omkeren, en die daarop rijden; en de paarden, en die daarop rijden, zullen nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard.

23 (2-24) Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zal Ik u nemen, o **Zerubbabel**, gij zoon van Sealthiel, Mijn knecht! spreekt de HEERE, en Ik zal u stellen, als een zegelring; want u heb Ik verkoren, spreekt de Heere der heirscharen.

Daniël 7, de Oude van Dagen is JHWH, en de mensenzoon is iemand uit de mensen, n.l. David, met de heiligen (herders) om te regeren.

In die tijd -dat is in de eindtijd- zullen er ook vele oprechte herders komen, onder de koning David, als mede-herders om het volk te weiden, zie Jesaja 2: 2 En het zal geschieden in **het laatste der dagen**, dat de berg van het huis des **HEEREN** zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelfen zullen alle heidenen toevloeien.

3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des **HEEREN**, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des **HEEREN** woord uit Jeruzalem.

4 En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.

5 Komt, gij huis van Jakob, en laat ons wandelen in het licht des **HEEREN**.

Jeremia 3:15 *En Ik zal ulieden **herders** geven naar Mijn hart; die zullen u weiden met wetenschap en verstand.*

16 *En het zal geschieden, wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land, in die dagen, spreekt de HEERE, zullen zij niet meer zeggen: De ark des verbonds des HEEREN, ook zal zij in het hart niet opkomen; en zij zullen aan haar niet gedenken, en haar niet bezoeken, en zij zal niet weder gemaakt worden.*

17 *Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des HEEREN troon; en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des HEEREN Naams wil, te Jeruzalem; en zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart.*

18 *In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël; en zij zullen te zamen komen uit het land van het noorden, in het land, dat Ik uw vaderen ten erve gegeven Hebreeën*

Jesaja 32:1 ¶ *Ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid, en de **vorsten** zullen heersen naar recht.*

Er zijn vele ontrouwe herders geweest, zie

Jesaja 3:10 *Zegt den rechtvaardige, dat het hem wel gaan zal; dat zij de vrucht hunner werken zullen eten.*

11 *Wee den goddeloze, het zal hem kwalijk gaan, want de vergelding zijner handen zal hem geschieden.*

12 ***De drijvers Mijns volks zijn kinderen, en vrouwen heersen over hetzelfde. O Mijn volk! die u leiden, verleiden u, en den weg uwer paden slokken zij in.***

Jeremia 2:8 *De priesters zeiden niet: Waar is de HEERE? en die de wet handelden, kenden Mij niet; en de **herders** overtraden tegen Mij; en de profeten profeteerden door Baal, en wandelden naar dingen, die geen nut doen.*

12:10 *Veel **herders** hebben Mijn wijngaard verdorven, zij hebben Mijn akker vertreden; zij hebben Mijn gewensten akker gesteld tot een woeste wildernis.*

23:1 ¶ *Wee den **herderen**, die de schapen Mijner weide ombrengen en verstrooien! spreekt de HEERE.*

2 *Daarom zegt de HEERE, de God Israëls, alzo van de **herderen**, die Mijn volk weiden: Gijlieden hebt Mijn schapen verstrooid, en hebt ze verdreven, en hebt ze niet bezocht; ziet, Ik zal over u bezoeken de boosheid uwer handelingen, spreekt de HEERE.*

3 *En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik ze verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en vermenigvuldigen.*

25: 34 *Huilt, gij **herders!** en schreeuwt, en wentelt u in de as, gij heerlijken van de kudde! want uw dagen zijn vervuld, dat men slachten zal, en van uw verstrooiingen, dan zult gij vervallen als een kostelijk vat.*

35 *En de vlucht zal vergaan van de **herders**, en de ontkoming van de heerlijken der kudde.*

50: 6 *Mijn volk waren verloren schapen, hun **herders** hadden hen verleid, zij hadden hen gevoerd naar de bergen, zij gingen van berg tot heuvel, zij vergaten hun legering.*

De boze herders zijn er oorzaak van dat Jahweh Zijn huis heeft verlaten. Zij hebben Zijn wijngaard verdorven. Het gaat hier om de leidlieden, zowel op religieus als op politiek terrein. Wat mag er de oorzaak van zijn dat de leidlieden zo verderfelijk handelen en steeds falen?

Macht corrupteert en stimuleert de grootheidswaan van mensen, althans zo vergaat het bij velen. Eigen belangen prefereren en krijgen voorrang. Vandaar zoveel corruptie onder leidlieden. Men heeft macht, en dat verblindt hen. Men weet zich meestal overal uit te redden, door dubbelzinnige taal te spreken, dat voor meerderlei uitleg vatbaar is. De meeste leiders (herders) zijn brooddienaren, ze parasiteren op de schapen. Ze bekleden zichzelf met de wol en het vette, volgens Ezechiël 34. Het is beneden hun waardigheid om zich over het arme, zieke en zwakke te

ontfermen. Zij heersen in strengheid, dictatoriaal. Als gevolg hiervan zijn de schapen wereldwijd verstrooid, zie Jeremia 23:1, Zacharias 11:4, Johannes 10:11.



Bekende Amerikaanse tv-predikanten maken het satansteken!

Evenwel staan deze herders verantwoordelijk voor het volk. Zij zijn oorzaak van alle ellende die het volk overkomt, nl. de scheiding van Israël als vrouw, en breuk met Jahweh als man. De verstrooiing van de twaalf stammen wordt de kwade herders ten laste gelegd.

Jahweh geeft nog wel een oproep aan deze herders, via Zijn profeten, zie Ezechiël 34:7, en zegt dat Hijzelf Zijn schapen zal gaan verzorgen. Hij gaat de verstrooide schapen opzoeken en bijeen verzamelen en hen in hun land

brengen. Hij zal hen een goede weide geven en de enige goede Herder David over hen verwekken.

Het volk Israël wordt dikwijls met schapen vergeleken, wat ziet op hun hulpeloosheid, vooral als ze geen goede herder(s) hebben. De spreuk dat het volk de leiders krijgt die het verdient, gaat niet altijd op. Soms kan het volk er niets aan doen en weet men niet van slechte leiders af te komen. Machtssystemen zijn altijd wankel, maar toch kunnen leiders zich soms heel lang handhaven. We hebben het gezien in



Roemenië (Causcescu), in Joegoslavië (Tito), in de Filippijnen (Marcos), in Irak (Saddam), etc., waarbij wij tevens hun grootheidswaanzin konden aanschouwen in de levensgrote beelden die zij van zichzelf lieten vervaardigen en op diverse plaatsen in hun land lieten plaatsen. Kim II Sung in Noord-Korea heeft van zichzelf en van zijn vader ongeveer 35.000 beelden die verspreid zijn over heel het land, zie RD 25-09-04.

Israël dat in het laatste der dagen als verstrooide schapen bijeen verzameld wordt, krijgt David of een Davidstelg tot enige goede Herder, tot koning, de beloofde Messias (Gezalfde).

Waarom David of een telg uit David, (Zerubbabel)? David had genade bij Jahweh, kende zichzelf, stond niet bóven het volk, was een man uit het volk vóór het volk, en bleef nederig. David kon mét het volk huppelen van vreugde voor de ark, tot ergernis van zijn nogal hooghartige vrouw Michal. David had een eenvoudig hart, kende de vernedering, wist van armoe en verstoting af. De mens of man die niet door de genade van Jahweh de afronden en schuilhoeken van zijn eigen hart kent -en dat zijn er niet veel op aarde- zal zich gewis verheffen wanneer hij aan de macht komt. Als zijn positie het toelaat wordt hij dé man die het gemaakt heeft. Het moeten wel zeer sterke benen zijn die de weelde van een machtspositie kunnen dragen.

5.3 Kerkelijke leidlieden / ambt aller gelovigen

Het priesterschap van alle gelovigen behoorde mede met de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen tot de belangrijkste onderwerpen van de Reformatie. Vanaf de eerste eeuw was het klerikalisme uitgegroeid

tot een in de 16e eeuw op de spits gedreven zaak. De Reformatie en daarna heeft echter weinig van het ambt aller gelovigen in de praktijk gebracht. De leken bleven leken, en een aparte geestelijke stand werd kost-wat-kost in leven gehouden. Om van het geloof in het openbaar te mogen getuigen, moet men tot de geestelijke stand behoren, menen de Protestanten, in navolging van de Rooms Katholieken. De geestelijken verrichten het zware en moeizame werk, zo men zegt, meestal met een karig resultaat. Zij zaaïen vooral, zeggen ze. Maar er behoort meer te gebeuren. De leken moeten ook kunnen getuigen en actief deel kunnen nemen aan het werk van Christus. Echter ook de leken zijn sloom en laten het gaarne over aan de “geordineerde geestelijken”. Er zijn wel geestelijke gaven, maar die behoren niet ingedamd te worden tot de geestelijke elite. Vanaf de oorspronkelijke gemeente zijn alle leden gelijkwaardig.

In de praktijk blijkt helaas dat de geestelijken die door de leken te hulp worden geroepen, veel verder van de behoeftigen af staan dan de mede-broeders en zusters. Gewone gelovigen kunnen elkaar dikwijls het beste verstaan en helpen in hun geestelijke groei. Priesterdienst



Paus en Jood/zionist

bestaat niet zozeer in het uitspreken van woorden, maar meer in het luisteren. Door ondervragingen krijgt men de ander niet zo gauw open, maar wel door de ander uit te laten spreken, door lang te willen luisteren, (psycho-katharsis). De individuele zielzorg is onder de protestanten ver te zoeken. Het christendom is geen vernieuwende kracht meer, het lijkt meer op een heel bekrompen denksysteem. Uit die impasse moeten we worden verlost. Waar mensen het tevergeefs in de kerk zochten, zoeken ze het nu in de maatschappij.

De kerk moest zo nodig een onneembare vesting worden. Daartoe bouwde men drie versterkingen, drie forse muren, waar er in de achterzijde wél een poort zat, nl. om de ketters naar buiten te drijven.

Die drie muren zijn: Leer, Gezag en Canon.

Gezag: Binnen de muren -maar ook erbuiten- heerst de geestelijke stand over een monddode schare van leken.

Leer: De geloofsbelijdenissen lieten géén ruimte open voor andersdenkenden. Het christen-zijn is synoniem geworden met het aanvaarden van een aantal dogma's en belijdenissen. Geloofsbelijdenissen

bakenen de grenzen van het geloof van veel christenen af. Toch kan het geloof niet bestaan in louter artikelen die men belijdt. De ware gelovigen toonden dat er geen dwang, maar alleen vrijwilligheid onder hen bestond. Zij verachtten de dood, en in seksuele aangelegenheden toonden zij zelfbeheersing. In voedsel en drank bleek hun zelfdiscipline. De vierde-eeuwse bisschoppen hebben een reeks geloofsartikelen samengesteld en geformuleerd, die sindsdien in de meeste christelijke kerken dienen als eis om lidmaat te mogen worden.

Canon: Regel op regel, gebod op gebod. Van het christendom heeft men een boek-religie gemaakt, waar spiritualiteit ver te zoeken is. Men gelooft de Bijbel van kافت tot kافت, en dat is het dan.

5.4 Politieke leiders

U weet het wel, het staat regelmatig in de krant, dat ambtenaren, hogere ambtenaren, ministers en leiders elkaar bevoordelen met douceurtjes en leuke reisjes, etc. Oud bondskanselier Kohl van Duitsland zei dat de leiders van de grote Europese landen enorme domoren zijn. Hij vindt ze arrogant wanneer ze hun land een grotere rol willen toekennen dan de kleinere landen. Kohl vindt dat de eenheid van Europa alleen tot stand kan komen als alle naties, groot en klein, elkaar gelijkwaardig behandelen.

Veel leiders zijn bang om hun gezag te delen aan ondergeschikten. Zij vrezen dat hun eigen macht erdoor zal inkrimpen. Zij zijn verslaafd aan persoonlijke macht, met de vraag of men de ondergeschikten wel kan vertrouwen. Zodra men macht deelt, zal men zelf heel sterk moeten staan en leiding kunnen geven door kracht (gezag). Wij zien het zo heel anders in de Bijbel bij Mozes, die op advies van Jethro zijn taak als rechter deelde met oversten over 1000, oversten over 100, oversten over 50, en over 10.

Ook David stelde zijn eigen zonen aan tot hofdignitarissen. Onder zijn familieleden was Achitofel zijn raadgever, hoewel deze hem later verried. Jesjoea stelde 12 discipelen aan, waaronder één verrader.

Het gevaar van verraad blijft altijd aanwezig onder “getrouwen”, helaas. Het geheim echter van het leiding geven d.m.v. kracht, is vertrouwen te schenken en uit liefde te handelen. Veel leiders geven leiding op basis van macht. Dat leidt tot dictatorschap. Dat geeft de leiders wel een veilig gevoel, als alle rivalen kunnen worden geliquideerd en verwijderd uit de nabijheid. Dictators hebben meestal ook wel een aantal volgelingen die

voor hen door het vuur gaan. Daaronder kan ook kaf zitten, zodat er niet van ordelijkheid sprake is in hun beleidsvoering. Sommige dictators kunnen wel goede leidinggevende eigenschappen hebben, zodat bevolkingen achter hen staan. Wanneer een leider dictatoriaal gedrag gaat vertonen, zal hij niet lang meer op de gunst van heel het volk kunnen rekenen. Het volk zoekt leiders die hen respecteren als mensen. Het volk wil leiders die echt leiding geven, en hen niet dicteren, de wet voorschrijven louter uit macht. Het gevaar van veel leiders is dat ze, eenmaal aan de macht, gaan vertrouwen op hun macht. Macht is echter heel relatief, betrekkelijk. Alle macht corrupteert volgens lord Acton, en dat doet het. Eenmaal aan de macht vertonen veel leiders pathologisch gedrag. Macht is voor velen een valstrik, daar veel leiders slechts ambitie hebben voor macht en niet voor het leiding geven. Om leiding te kunnen geven moet men niet bóven, maar náást het volk staan en hen kunnen instrueren in de goede wegen. Veel leiders kunnen zichzelf en hun gezin niet eens goed leiding geven, laat staan een heel volk. Veel leiders zijn ernstig ziek, doordat zij zichzelf niet naar behoren kunnen voeden en de spijswetten negeren. Zij weten het volk ook niet te bezielen voor hun taak. Leiders zullen succesvol zijn wanneer zij anderen weten te motiveren. Zo werkt dat eveneens in het bedrijfsleven.

Het volk heeft recht op vrijheid en leiding. Dwang werkt altijd negatief. Ook heeft het volk recht op eigendommen, hoewel Jahweh de Eigenaar van alles is en blijft, en wij Zijn pachters zijn. De vrijheid van een volk bestaat daarin dat ze geheel over hun eigendommen kunnen beschikken, tenminste wanneer die eigendommen geen schade aanbrengen aan eigendommen van anderen. Eigendommen mogen ook niet belast worden door overheden. Ook mogen eigendommen niet onder dwang worden geëxecuteerd door overheden of instellingen, zoals Izebel bij Naboth deed. Belastingen mogen niet uit dwang, maar mogen als een vrijwillige bijdrage worden gegeven. Vrijheid, volgens Albert Einstein, vrijheid is alles dat werkelijk groots en inspirerend is, dat door een individu dat kon werken in vrijheid geschapen kon worden.

Ayn Rand zei: “Een samenleving die een individu berooft van de vruchten van zijn arbeid is strikt genomen géén samenleving, maar een roofbende die bijeengehouden wordt door geïnstitutionaliseerde bendewetten. Dan krijgen wij een systeem dat in toenemende mate werk belast en inactiviteit subsidieert”.

Bureaucratie heerst d.m.v. het geweld van politie en justitie. Dat noemt men het handhaven van de rechtsorde der vrijheid. Hiermee perverteert men deze begrippen. In de bureaucratie is de hoog geëerde onderdaan hij, die als een rund domweg graast en het voorgekauwde herkauwt, om daarna melk te produceren dat men zonder tegenstand van hem kan afnemen.

De ontrouwe herders behartigen niet het nationale volkswelzijn, maar verwoesten het volksleven. Zij leveren het volk uit aan vijandelijke machten, zoals ons Westen uitgeleverd is aan de EU en Nieuwe Wereld Orde der Illuminati in 1992 te Maastricht. En zoals Zuid Afrika door haar leiders (De Klerk en Botha) verraden werd.

De schapen zijn echter eigendom van Jahweh, en geen wonder dat Hij alsdan geen wangedrag tolereert van leiders, van herders die Zijn kudde verraden. Door de schuld van zulke herders is het verval ontstaan.

In Jeruzalem was het in de dagen van de profeet Zefanja eveneens een afschrikwekkende toestand, zie hfst. 3:

1 ¶ *Wee der ijselfijke, en der bevleete, der verdrukkende stad!*

2 *Zij hoort naar de stem niet; zij neemt de tucht niet aan; zij vertrouwt niet op den HEERE; tot haar God nadert zij niet.*

3 *Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar; haar rechters zijn avondwolven, die de beenderen niet breken tot aan den morgen.*

4 *Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen; haar priesters verontreinigen het heilige, zij doen der wet geweld aan.*

5 *De rechtvaardige HEERE is in het midden van haar, Hij doet geen onrecht; allen morgen geeft Hij Zijn recht in het licht, er ontbreekt niet; doch de verkeerde weet van geen schaamte.*

Herstel wordt aangezegd. Wat een verademing als het recht hersteld wordt en er oprechte herders, rechters en leidlieden zullen komen, zie Zefanja 3:

12 *Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen.*

13 *De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden; maar zij zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken.*

14 ¶ *Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich, Israël; wees blijde, en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems!*

15 *De HEERE heeft uw oordelen weggenomen, Hij heeft uw vijand weggevaagd; de Koning Israëls, de HEERE, is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien.*

5.5 Zerubbabel

Zerubbabel is het voorbeeld, zoals David, van mannen die niet zelf naar de kroon of leiding grepen, maar hun tijd konden afwachten. Zij hebben het ontvangen op de tijd die van Jahweh daartoe bereid was. En zo zal het in de eindtijd eveneens gaan, als daar Zerubbabel zal worden aangesteld om Jahweh's Tempel te bouwen en om Koning/Priester te zijn over Israël tijdens de Messias-regering.



De Sleutel Davids, zoals door de vrijmetselarij in gebruik

Zerubbabel en a zijn de twee akken, de twee gen, Zacharia in de eindtijd, de ijd Elia en es. Zij zijn nog enige twee nen van waarheid eindtijd, daar alle



Zegelring Zerubbabel zoals de vrijmetselarij deze kent

re herders verleiders zijn, Ezechiël 34:5-8. Zij staan in de kracht van de Geest, en zoals in Lucas 1:17 staat: over Johannes de Doper: *En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk.*

Zerubbabel en Jozua zijn de enigen die een volk zullen toebereiden voor Jahweh. Zij zijn daartoe in staat, net als Elia, Maleachi 3:1, vanwege de Geest van Jahweh op hen. Destijds bouwde Zerubbabel de zogenaamde tweede Tempel, die meer een soort Tabernakel was, die fungeerde als Tempel. De mensen die deze Tempel zagen en ook de eerste Tempel nog

Jozu oliet getui 4:13 eindt Moz d e bron in de ande

gezien hadden waren bedroefd. Het laatste huis echter dat Zerubbabel zal bouwen, overtreft in heerlijkheid het eerste, Haggai 2:9. Dat is toekomst-realiteit. Volgens de profeet Haggai zal er een grote wereldomvattende ramp komen, 2:20-23, waarbij alle tronen van aardse rijken zullen worden omgekeerd, waarna het Messiaans Vrederijk zal aanvangen.

Zerubbabel is in die tijd Jahweh's Knecht, Zegelring en Uitverkorene. De zegelring wijst erop dat Zerubbabel nauw verbonden is aan Jahweh en Zijn dienst. Een zegelring draagt iemand altijd bij zich. Ook David was nauw verbonden aan Jahweh, een vriend van Jahweh. Zerubbabel wordt met deze eigenschappen aangewezen als de aardse Messias, de Spruit of de late nakomeling uit David, een uitgroei (Zemach).

Hij krijgt een kroon. De Statenvertaling heeft foutief meervoud "kronen", daar het grondwoord in enkelvoud staat. Naast Zerubbabel zal Jozua Hogepriester zijn. Zij zijn buitengewoon vredelievend en waarheidsgetrouw, zodat de vrede raad tussen hen beiden is. Zerubbabel bezit buitengewone bouwkwaliteiten en zal het nieuwe huis van Jahweh bouwen, waarbij vreemden hem zullen helpen. De heilstijd vangt aan, Jahweh woont weer in het midden van Israël, Zacharia 8, en mensen bereiken weer een hoge ouderdom, 8:4. Israël is teruggebracht, 8:7, en de natuur wordt rijk gezegd, 8:10-15, en de andere (schaap) volkeren bekeren zich, 8:20-23.

Zelf heeft de Messias er niet veel aan te doen. Jahweh doet alles. Jahweh roeit de wagens en paarden uit. Jahweh sticht het Vrederijk. En de Messias, Zerubbabel mag zitten op de troon en heersen. Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.

5.6 Het Koninkrijk van Jahweh

Het Godsbestuur geschiedt vanuit de hemel, het Nieuwe Jeruzalem, door Israëls koning JHWH en Zijn regeringslichaam, de 144.000 eerstelingen uit de 12 stammen Israëls. Het hemelse bestuurt het aardse Israël onder koning David (Zerubbabel), die weer bestuurders (herders) heeft over Israël en de volkeren. Macht is geen toverstok om de volken ermee te bedwingen. David had ook macht om Saul te doden tijdens diens slaap, maar dat deed hij niet. Wáre machthebbers hebben zelfdiscipline en gebruiken hun macht niet willekeurig. Zij beogen werkelijke vrede en gerechtigheid. En dat komt! Het is beloofd en het zál in vervulling gaan!

David beleed het in 2 Samuel 23:5 *Hoewel mijn huis also niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin al mijn heil, en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten.*

En Jahweh zegde David toe: 2Samuel 7:16 *Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. 17 Naar al deze woorden, en naar dit ganse gezicht, also sprak Nathan tot David.*

Psalm 72 berijmd:

1. Geef, HEER', den Koning (David-Zerubbabel) Uwe rechten,
 En Uw gerechtigheid
 Aan 's Konings zoon om Uwe knechten,
 Te richten met beleid.
 Dan zal Hij al Uw volk (het herstelde Israël) beheren,
 Rechtvaardig, wijs en zacht;
 En Uw ellendigen regeren;
 Hun recht doen op hun klacht.

10. Dan zal na zoveel gunstbewijzen,
 't Gezegend heidendom (het verheidenste Israël. Etnos = etnische verwanten)
 't Geluk van dezen Koning (Zerubbabel) prijzen,
 Die Davids troon beklom.
 Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen,
 Bekleed met mogendheên;
 Jahweh, in Israël geprezen,
 Doet wond'ren, Hij alleen.