

**TIENDEN**

De Schepper heeft de wet der tienden ingesteld, n.l. dat Hij ééntiende wil ontvangen van hetgeen wij verwerven. En dat moet een goede maat zijn, Luk.6:38.

De Bijbel noemt dit zelfs de ‘gave der eerstelingen’. Het eerste voorbeeld zien wij reeds bij Kaïn en Abel. Onze voorvaders hebben, op basis van de Septuagint en andere geschriften, steeds geleerd dat Kaïn niet de gehele tiende aan Elohim heeft gebracht. Het concilie van Sevilla stelde in 590AD dat, indien iemand niet elk ding vertiende, de vloek die ‘God’ op Kaïn legde voor het niet eerlijk verdienen, op hem zal komen.

Abraham bracht Melchizedek tienden, en Jakob bracht de tienden, Gen.28:22. De wet der tienden was er dus lang voordat de wet op Sinai werd gegeven. Israël betaalde zijn tienden aan de stam Levi, die het Priesterambt bediende. Dit was een soort staatsbelasting. Num.18:21, en een extra tiende na verloop van drie jaar, Deut.14:28, Amos 4:4, speciaal voor de armen, weduwen en wezen. De tienden behoort Elohim toe, Matth.22:21; Luk.20:25; Rom.13:1-8.

De extra belastingen, opgelegd door regeringen, zijn als een soort straf voor het niet accepteren van de theocratie! Theocratie garandeert vrijheid, en democratie is slavernij. Een democratie kan ook niet als permanente regeervorm blijven bestaan. Wanneer het volk doorziet wat het is, is het uit met de democratie. De gemiddelde leeftijd van een politiek systeem is 200 jaar. Die tijd heeft de mensheid nodig om zich vanuit de slavernij los te worstelen naar de geestelijke vrijheid en onafhankelijkheid, ..... en het is triest genoeg dat men vervolgens weer tot slavernij vervalt.

Waarom? Omdat de mensen bang zijn voor hun vijanden!

Iemand die u van uw inkomsten en werk berooft is toch uw vijand! Ook al bestaat die beroving slechts uit éénvierde deel of minder. En aldus is de staat (het bevoegd gezag) onze ‘vijand’ wanneer zij ons via torenhoge belastingen berooft van onze inkomsten en bezittingen.

Wanneer een buitenlands leger ons aanvalt en wil beroven, gaan wij over tot de verdedigingsoorlog. Wanneer een ‘binnenlands’ leger ons aanvalt en berooft ..... zitten wij stil!

Is ‘het bevoegd gezag’ soms niet volksvijandig bezig wanneer men zelfs alle privébezit wil afschaffen! Ook wil men de gehele voedingsmarkt gaan behe(e)r(s)en. Voedsel is kracht, macht, daar het volk niet zonder voedsel

kan. Nederland heet een vrij land te zijn, en andere Westerse landen eveneens. Wij weten echter niet meer wat vrijheid is, en waarin dat bestaat!

**DE BIJBEL EN ECONOMIE**

De Bijbel houdt ons een toekomst voor zónder geld. En, gelukkig de ure waarin ik al mijn geldpaperassen kan verbranden en mijn portemonnaie van mij zal kunnen werpen, en de mammon tot het verleden zal behoren, zegge iedere gelovige mij na!

De Bijbel is geen boek met geestelijke zaken die niet in de praktijk zouden kunnen functioneren. De Bijbel is een praktisch boek; en doordat de meeste christenen de praktische inhoud van de Bijbel over het hoofd zien, of domweg negeren, is men blijven zitten met een geestelijke inhoud, die op haar beurt nóg weer eens vergeestelijkt werd, waardoor niets van de inhoud voor hen nog van enig realisme spreekt.

De Bijbel is voluit praktisch en leert hoe wij hebben te leven, en hoe wij hebben te arbeiden, ons moeten voeden, en hoe wij met bezit om hebben te gaan! De schepping is een zeer kostbaar bezit, en ook daarmee hebben wij heel voorzichtig om te gaan. In de Bijbel is wel terdege aan economie gedacht, maar dat is niet door het christendom geaccepteerd. Israël zou hebben afgedaan, en voor de christenen zouden de wetten niet meer gelden. Klaar af, of terug bij af! In Israël waren de mensen vrij, écht vrij. Zonder banken, zonder torenhoge belastingen. Door de economische structuur was het uitgesloten om een blijvende schuldverhouding te scheppen. Iedere Israëliet had krachtens zijn geboorterecht op een stuk grond. Niemand mocht over de ander heersen. Het sabbatsjaar en jubeljaar zorgden er voor dat er géén blijvende schulden konden ontstaan. Schuldenmacht was er niet, en dus ook geen rente, en waar geen rentestand is, daar is ook geen kapitalisme!

**DE ISLAM EN HET ONRECHT VAN RENTE**

De Islam leeft inzake geld, economie en rente dichter bij de geest van de Bijbel dan het Christendom. Het Christendom is wat dat betreft puur heidens te noemen.

De Islamitische wetgeving is voor moslims een denksysteem dat niet slechts uit droge voorschriften bestaat hoe men bidden moet, etc. Nee, de Islam geeft voorschriften voor het dagelijkse leven, zoals voor de economie en politiek.

De Islam ziet het leven op aarde als een testcase, en alles wat de mens bezit is hem door Hogerhand toevertrouwd. Het heden is bepalend voor de toekomst. Het economische leven is dus voor de moslim net zo goed eredienst als bidden. Over de juiste manier(en) van leven zijn dan ook vele duizenden boeken geschreven. Daarbij valt het op dat alle Islam-geleerden in hun economische systeem het individuele eigendomsrecht centraal stellen. Dit lijkt kapitalistisch, doch is het niet. Geld moet immers gebruikt worden in overeenstemming met de godsdienst. Daarin is gedacht aan de zorg voor zwakken in de samenleving. Zo is er de 'zakat', een soort armenbelasting, en het verbod op rente. Rente ziet men als zeer onrechtvaardig. Wie overvloed heeft, moet er goed mee doen voor armen, zegt dr. Siddiqi, in zijn boek: Muslim Economic Thinking.

Leningen voor het bedrijfsleven zijn taboe in de islam: Een gegarandeerde opbrengst op het kapitaal van degene die uitleent is onrechtvaardig. Men weet immers nooit hoeveel geld de ondernemer met het geleende geld gaat verdienen. Rente schept een luie klasse, van mensen die hun bezit vergroten zonder er iets voor te doen, en het maakt de rijken steeds rijker ten koste van de armen, zeggen de islamitische economen. Zij waarschuwen voor gokken en speculeren. Velen van hen zijn tegen alle vormen van verzekeringen, die men als speculaties beschouwd. Er zijn nog geen landen waar het islamitisch systeem geheel wordt toegepast. In sommige landen als Soedan en Libië is er wel mee geëxperimenteerd, maar nog niet met veel succes. Het grote probleem is dat het kapitalisme deze wereld nog beheerst. Dr. Higazi meent stellig dat het islamitische economische systeem er door de tijd heen wel zal komen!

De armoede in de USA en de val van het Oostblok hebben bewezen dat het kapitalisme en socialisme ons weinig of geen goeds hebben te bieden. De wereld heeft een derde weg nodig! Volgens de islamitische economen is dat hún economie. Volgens de Bijbel is dat het Messiaans Vrederijk, als voorloper van het definitieve Rijk der Hemelen!

Babylon zal vallen! De steen die zonder handen gemaakt is zal het gehele beeld vermorzelen!

### **GELD ZAL NIET GELUKKIG MAKEN.....**

maar, ..... de bloedzuiger heeft twee dochters, zei Salomo, en hun beider naam luidt: **GEEF, Spr.30:15.**

Bill Gates is voor de zoveelste keer de rijkste man ter wereld.

Volgens de Bijbel behoren zij tot de rijksten van deze aarde ..... die **'niets hebben'..... maar nochtans álles bezitten!**

2Cor.6:10; Openb.2:9. De dingen die wij zien zijn tijdelijk, maar de dingen die wij niet zien zijn voor de toekomstige eeuw, 2Cor.4:18. En dán zal het onderscheid gezien worden tussen hem die Elohim vreest, en dien die Hem niet vreest, . De mens die in de Heiland een nieuw schepsel is, **is wezenlijk de rijkste mens ter wereld, 1Tim.6:6.**

Wij hebben niets in deze wereld gebracht (1Tim.6:7) toen wij geboren werden, en het is duidelijk dat wij bij het sterven niets kunnen meenemen. Ons leven moet dus om ándere doelen draaien als geld, wijn en muziek! Dat hógere levensdoel is niet voor geld te koop, daar wij zónder geld en prijs bij onze Schepper terecht kunnen om Zijn onuitsprekelijke gave in Zijn Zoon te ontvangen, Jes.55:1; Matth.13:46; Spr.8:18.

De vreze van Jahwe maakt rijk, en voegt er geen gebrek bij, Spr.10:22, 23:4; Luk.6:24; 1Tim.6:9,17-18.

Bronvermelding.

J.P. de Vries: Israëls economische isolement

Drs. A.Keizer: Bijbel en Economie

Dr. A.v.d.Rijst: Ander Ondernemerschap

Dr. F. Hartog: Weg met het kapitaal?

J.G. Suart: The money bomb

M.Jenkins: Money the greatest hoax on earth

P. Cleary: The church and usury

F.T. Saussy: The miracle on main street

A. Gourley: Democracy and treason

E. Mullins: **Die bankierschwörung (zeer goed! PM)**

Mr. H.A.v.Nierop: Schets van het bankwezen

Drs. S.Korteweg en Dr.F.Keesing: Het moderne geldwezen

G. Komrij: Het geld dat spant de Kroon

W.R. Plumme: The untold history of capitalism

J.M. Bassler: God & Mammon