

TECHNIEK: ZEGEN OF VLOEK? No.33.

Vandaag de dag zien wij levensgroot het beeld voor ons dat de techniek de menselijke geest op hol heeft gejaagd: produktie, winst, en nog eens winst! Of iets goed en gezond is doet er niet toe, als het maar geld oplevert. Men bewondert alle uitvinders; of hun uitvindingen de mensheid op de rand van de zelfvernietiging brengen, maakt niet uit. Wij zijn vervreemd van onze eigen geest, en vandaar de angst en leegheid, en de vrees om de concurrentieslag te verliezen.

De enige realiteit voor de moderne mens is het **produktieproces**, en het is de angst dat men uitgeschakeld zal worden, want dan zal men veel van de vruchten der techniek moeten missen. De mensheid bewondert de techneuten en fabrikanten; zodra nieuwe produkten op de markt komen o.a. auto's, cd's, computers en dergelijke, worden de oude afgedankt en stort men zich op het nieuwe.

In de moderne levensopvatting wordt de techniek gezien als het belangrijkste hulpmiddel van de mens in diens weg naar de vervolmaking. De mens zal immers door al de voorhanden zijnde technische hulpmiddelen meer tijd krijgen voor andere zaken, zoals ontspanning en geestelijke ontwikkeling, etc.-. De technische vooruitgang zou dus tevens de geestelijke vooruitgang betekenen.

Dit bleek echter **niet** te kloppen!!!

Men heeft altijd gedacht dat de techniek méér goede dan kwade vruchten zou voortbrengen. De techneuten moeten maar niet te veel denken aan de kwade vruchten, dat zou remmend werken en hun vindingrijkheid beperken. Wetenschappelijke onderzoeken moeten blijven doorgaan, of het allemaal zinvol en goed is maar de vraag. Men móet doorgaan op de ingeslagen technische weg, daar men bang is dat anders de mensheid door honger zal wegsterven.

Wij zijn in onze eeuw voor het levensgrote probleem komen te staan, dat enerzijds de techniek de mensheid tot zelfvernietiging kan brengen, en anderzijds dat wij menen niet meer zonder techniek te kunnen, in de kwade zin des woords.

Jules Romain zei dat de vooruitgang der techniek veel doeltreffender blijkt te zijn om te **vernietigen**, dan om **op te bouwen**. Dáár ligt het probleem!

De oplossing is dat er géén ongelimiteerde technische ontwikkelingen mogen zijn, en de mens zal moeten leren de techniek te beheersen. Kan de mens dat opbrengen?

Vooraf het atoomtijdperk vereist zéér sterke discipline, en dat kan volgens de technici en politici slechts als er één wereldregering is die controle uitvoert, dat is BIG BROTHER.

Maar wat is het dat de techniek voorwaarts drijft? Kunnen wij nooit meer stoppen en tevreden zijn met behaalde resultaten? De huidige politieke en maatschappelijke systemen hebben de techniek als de wezenlijke factor van hun bestaan gemaakt, men kan er niet meer buiten.

En wat is de eigenlijke factor van de stuwkracht in de techniek? Het is de mens die in het centrum van de techniek centraal staat. Het knapste technische produkt is en blijft een werk van de menselijke geest. Wij kunnen dan ook beter spreken over het probleem van de technische mens, dan over het probleem van de techniek.

Het is de technische mens die als heilige koe wordt vereerd. Hij brengt de nodige produkten tot ons en lijkt onze dienaar te zijn; hij behoedt ons tegen hongersnood en veel ellende. Wij nemen hierbij de onvolmaaktheden van de technische mens en diens produkten gaarne op de koop toe.

De technici hebben ons immers mobiel gemaakt. Wij kunnen heden met onze voertuigen binnen enkele uren en dagen de hele wereld doorkruisen; of wij daarbij elkaar vergassen en de natuur grote schade aandoen, ach wie dan leeft, wie dan zorgt.

De technici hebben tevens voor ons gezorgd dat de leegheid van ons bestaan werd opgevuld. Wij hebben nu de nieuwsmedia, de TV, de Radio, de CD, en noem maar op.

De moderne techniek

De techniek lijkt onze moderne verlosser te zijn. Alles is technisch oplosbaar, en er schijnt geen probleem te zijn dat niet via de techniek een oplossing krijgt.

Kaïn en Ezau zagen dan ook in de techniek een onvergankelijkheidsprincipe, dat voor hen gold als de 'God-vader'. Techniek verlost de mensheid van de slaafse arbeid, van de vloek, en is een Verlosser, gelijk een Messias. De techniek verlicht tevens de mensheid, en is dus net als de heilige Geest. Aan aanbidders ontbreekt het de techniek niet! Dat is ook wel in te denken, daar de antieke mens zich geplaatst zag tegenover de wilde natuur. De mens was prooi van de grillen der natuur, en stond nagenoeg machteloos tegen zoveel natuurgeweld. De vloek over de arbeid, en het zweet des aanschijns, waren feiten, waaronder de oude mensheid zuchtte.

De techniek heeft verlossing gebracht, arbeid werd omgezet in zegen, en alles loopt vandaag de dag op rolletjes. Wij zijn er aardig bovenop, dankzij de techniek.

Toch zien sommigen achter de machinetechniek ook nog het noodlot. Prof. J. Wiesenbaum, een wereldbekend computergeleerde, heeft onlangs in het Massachusetts Institute of Technology gezegd: "Wij zullen de laatste 20 jaar niet overleven".

Is elke hoge cultuur een tragedie en gedoemd tot instorten?

Onze taak in het Paradijs was om 'heer' der schepping te zijn, maar nu, nu worden wij slaaf, en dat nog wel van onze eigen uitvindingen, o.a. van machines.

Mechanisering en automatisering is vandaag de dag in een gevaarlijk stadium aangekomen. Er is een totaal nieuw wereldbeeld ontstaan, en er schijnt een zeer luxueus computergestuurde wereld voor ons te liggen.

Wij hebben machines gemaakt en in bedrijf gesteld. Daarmee maken wij van alles en nog wat, en dat nog wel tegen geringe kostprijs. Toch is de machine niet ongevaarlijk. De vervuiling van o.a. auto's en motoren dreigt ons milieu te verwoesten.

De mensen willen wel vluchten uit de machine-maatschappij, maar komen overal de machines weer tegen. Wil men op vakantie, dan zal men toch de machines moeten gebruiken. Met paard en wagen rijdt men U van de sokken!

Het is het noodlot van grote culturen dat zij van binnenuit zijn verteerd en gevallen, en dat noodlot staat óók onze machine-cultuur te wachten.

Wij kunnen de elektronische vooruitgang niet meer stoppen, noch ontvluchten. Wij worden er door overrompeld. En het gaat nu zelfs zo ver, dat de NASA in San Fransisco een robotfabriek heeft, alwaar robots weer andere robots produceren volgens een SFR systeem (self replicating system).

De mens schijnt álles te kunnen, maar toch blijft er angst, angst voor de machines die eens met óns aan de loop zullen gaan.

Prof. Wiesenbaum is ook bezig met een Eliza-project, dat is een systeem waarbij de mens met een computer kan communiceren.

Is dit nu alles technisch vernuft te noemen, of zijn wij een verbond aan het sluiten met de duivel?

Wiesenbaum zélf doet nogal pessimistisch, en zegt dat de techniek faalt, en dat radio en t.v. feitenlijk maar ondingen zijn, met een catastrofale uitwerking op de mensheid, en leiden tot een abstract wereldbeeld. Elk mens verkoopt zijn ziel aan de techniek, en de gevolgen zijn nog niet te overzien.

Met onze techniek is de wereld klein gemaakt; met een vliegtuig gaan wij binnen een dag de wereld rond; ravijnen zijn overbrugd, bergen zijn met tunnels doorboord; volkeren zijn met satellieten aan elkaar verbonden. etc.

Machines zijn ons gaan overheersen, en de weg terug tot de natuur, weten wij niet meer te vinden.

Kaïn en Ezau wilden het leven dragelijk maken. De machines hebben voor welvaart en voortuitgang gezorgd. Maar, wij zitten met allerlei bijwerkingen en neven-effecten. De explosie-motoren die draaien op fossiele brandstoffen, zorgen voor veel vuil, lawaai, etc.

Wat wij waarnemen is dat de huidige technologie, fragmenten van de Schepper en Zijn werkwijze heeft genomen, om daarmee een wereld buiten Hem op te bouwen.

1. De computer heeft een 'eeuwigheidseffect'. Gegevens die men opslaat, blijven bewaard.
2. De computer heeft ook een publiciteitseffect, want iedereen kan onze gegevens inzien.
3. De computer heeft een roboteffect, want fouten die wij niet zien, ziet de computer wél.
4. De computer trekt de mens van diens volle verantwoording af, dat is het godseffect.
- 5e. Het lawine-effect, doordat gegevens in een computer betekenis krijgen, die zij bij hun ontstaan niet hadden.
- 6e. Het geheimenis-effect, daar de computer-informatie steeds tot nieuwe ontdekkingen leidt.
- 7e. Het marionetten-effect, daar de mens, bij verlies van zijn computergegevens, tot een weerloos object wordt.
- 8e. Het amputatie-effect, doordat de computer steeds meer taken van de mens gaat overnemen, en de mens zijn werk en bezigheid dreigt kwijt te raken. De mens schakelt zichzelf uit, door de computer in te schakelen.

De 'betere' wereld waaraan wij allen werken, is deze wel in overeenstemming met de structuur van het Rijk van Elohim!

Moeten wij zonodig met zaktelefoons overal en op elk uur van de dag bereikbaar zijn? De zakenman moet overal bereikbaar zijn; in de auto, op z'n werk, op z'n bezoekadressen, etc. en overal ziet U hem met z'n telefoon en computer sjouwen. Geen rust, géén normaal leven, ánders wint hij de zware concurrentieslag niet!

Tijd om te leven? Tijd om geestelijk contact te hebben met de Schepper? Nee, daarvoor is geen tijd. Alles draait om zakendoen, geld en materialisme.

De technocraten zijn gevangen van hun bedrijven, van de machines, van de materie, van het geld, van bezitvorming.

Via laboratoria wordt aan een nieuwe wereld gewerkt. Er wordt gekloond, en, de techniek staat voor niets.

Toch blijkt het technische paradijs van deze eeuw óók een moeras te zijn. Overal heersen nog ziekten, is de dood er nog, en dreigen de atoombommen. Vroeg of laat gaat de doos van Pandora open, en ontsnapt het gruwelijke monster!

Fabelachtige sommen geld worden uitgegeven aan de wereldwijde oorlogsindustrie, want niemand vertrouwt niemand. Weldra loeien de sirenes en zal het bommen regenen. Ging er iets mis in een computer, of ging er iets mis in het brein van een hoge militaire leider?

Het geweld schijnt het altijd te zullen winnen van het geluk en de vrede, en men verkiest de oorlog bóven de vrede. Ondanks alle technische vulling van het leven, is en blijft het hart der mensen leeg!

De mensheid is (technologisch) gewogen, én te licht bevonden! De technologie heeft de mens niet in verbinding kunnen stellen of brengen met zijn OORSPRONG. Ook voor de technische mens is 'God' dood.

Toch spreekt Elohim, óók in de technische taal, de taal der feiten, en indien thans nog verhuld, later zal blijken dat het een taal is die verstaanbaar is, zelfs voor een leek.

Altijd heeft de mensheid gesnakt naar techniek, om vrij te worden van de harde strijd tegen de natuur, waarop de vloek rust. En, hoe eenvoudig waren de eerste uitvindingen niet? De zaag, de hamer, de schop, de hakbijl, etc.

En tenslotte de uitvinding van het wiel; je moet er toch maar opkomen! Tot en met de volledig geautomatiseerde maatschappij van heden!

De technenuten zaten eerst onder het Kainnageslacht: Jubal, Jabal en Tubal-Kain.

Ook in Israëel waren technenuten, o.a. Aholiab, Ex.31-38 en Bezaleël uit Juda.

Bezaleël = in de schaduw van Elohim. Zijn kunstwerken waren een afschaduw van het hemelse. En, het is maar in welke dienst wij onze technische kwaliteiten stellen. Doen wij alles uit gewin, om met zo min mogelijk zoveel mogelijk tijd en geld te verdienen, òf doen wij de dingen ter ere van de Schepper en het algemeen welzijn?

Benutten wij onze kwaliteiten en gaven voor zelfontplooiing, of gaat het enkel en alleen om prestige-zucht en geld?

DE TECHNEUT

Technische objecten komen aan de menselijke behoefte tegemoet. De vorm en vormgeving is daarin het geestelijk element, en de stof is het materiële element.

De mens is het die de stof bewerkt en omvormt tot een technisch voorwerp. Het is dus de mens die de techniek schept. Techniek is immers géén vreemd element in ons

bestaan, maar het is een zaak waarin en waardoor de mens zich kan ontplooiën.

De loze praat dat wij de techniek niet nodig hebben, en terug moeten naar de natuur, is een woordelijke tegenstelling (contradictio in terminis), daar het teruggaan tot de natuur evenzeer techniek-bedrijven is als het zich verwijderen van de natuur. De oorzaak van het verderf in cultuur en beschaving zit in de mens, en ligt niet aan de techniek.

Het technische beroep is het meest veelzijdige en gevarieerde, en ook de technenuten zijn gevarieerd.

De technenuten zijn in drie groepen te verdelen:

Bij de eerste groep is in het wilsleven een grote neiging tot onpersoonlijke gehoorzaamheid, tot het luisteren naar de geaardheid en wetmatigheid van mensen en objecten.

Bij de tweede groep is er in het denklevens een grote behoefte aan fijne onderscheidingen, analyse, diepgang, met ongestoorde fantasie.

In de derde groep is er in het gevoelsleven een grote ontvankelijkheid en kwetsbaarheid, met een grote zorg voor het materiaal waarmee men werkt.

Tenslotte heeft elke technicus een stuwende kracht in zich om macht te verkrijgen over heel de natuur.

Een kunstenaar of aestheticus hoeft nog niet direct een technenut te zijn. In vormgeving is deze niet dienend en onpersoonlijk, maar juist zelf-expressief bezig.

Een theoretisch en constructief technicus kan onderweg toch nog stranden omdat hij te grote moeilijkheden ontmoet, en niet verder wil gaan voordat hij eerst de zaak op een rijtje heeft gezet. Dus is iedere doe-het-zelver of knutselaar nog géén technicus! Het komt er op aan dat de diepere drijfveren tot technische prestaties aanzetten. De technenut vereenzelvigd zich met de materialen waarmee hij werkt, en hij voelt zelf de pijn als het materiaal knakt of breekt waarmee hij werkt. Er zijn vele materialen en

elk heeft een eigen karakter; sommige materialen zijn dood, en nemen precies die vorm aan welke de bewerker er aan geeft. Het materiaal houdt zich precies aan de heerszucht van de bewerker (metaal, en dat noemen wij 'mannelijk').

Hout en wol hebben een meer organische structuur; zij veranderen tijdens de bewerking, en geen enkele boom is gelijk aan de andere (dit noemen wij 'vrouwelijk').

Zoals de meubelmaker met zijn hand over het werkstuk kan strijken, doet geen metaalbewerker hem dat na. En nog weer anders is het met mensen die met visceuze stoffen werken, of met substanties waarin een levend bio-chemisch proces werkzaam is.

Alle menselijk handelen wordt geboren uit een diep in het karakter en aanleg gewortelde centrale kracht, een innerlijke doelstelling ten aanzien van het leven, n.l. de wil tot macht, de wil tot beheersing van de scheppende energieën waardoor wij kunnen bestaan en voortbestaan.

De technicus behoeft niet persé een persoonlijke overwicht te hebben, of bezielende kracht te bezitten, want de natuur volgt haar eigen wetten. Een organisator of bedrijfsleider moet wél persoonlijk overwicht hebben en bezieling bezitten, want daarop rust zijn gezag en invloed.

Techniek heeft een meer onpersoonlijk karakter, en hoe minder de persoonlijkheid van de technicus een rol speelt, des te beter technicus is hij in het algemeen.

De techniek kan voortgeplant worden van geslacht tot geslacht, en uitgroeien tot een onpersoonlijke macht. De techneut organiseert niet, maar ordent en voegt delen bij elkaar volgens een schema of denkbeeld (constructie). Hij is daarbij gebonden aan de wetten der materie. En als de constructie klaar is, is de techneut weer vrij, daar het produkt zelfstandig functioneert. Wel is er in de techneut de drang naar perfectie, om het produkt zo duurzaam en goed mogelijk te maken. Vrijheidsstreven is hoofddoel

van de techneut, van eenvoudig gereedschap tot automatisering toe.

Steeds is de technicus bezig de natuur te overwinnen, door de natuur een zelfstandig dienaar te maken van de mens. De technicus scheidt zich niet iets door zijn wil, maar door zijn fantasie, om steeds weer andere ideeën te vinden een zaak op te lossen. Dit kan niet onder dwang; een uitvinder moet een 'ingeving' krijgen.

Globaal zijn de techneuten te verdelen in:

1e. werktuigbouwkundigen. Deze zijn de meest zuivere vorm van het technische type. Meest dynamisch, met expansieve scheppingsdrang en grote fantasie.

2e. elektro-techneuten. Meer maatschappelijk gericht en intellectueel, praktisch en vindingrijk.

3e. de civiel ingenieur. Is meer maatschappelijk gericht en sociaal ingesteld. Is zorgvuldig, systematisch, behoudend en statisch. Streeft naar veiligheid, rust en welvaart.

4e. de bouwkundige. Deze staat aan de rand van de techniek, en staat op de grens van de kunstenaar. De architect streeft naar individuele expressie en schoonheid, en kan als enige van al de techneuten een eigen stijl maken.

5e. de scheikundige. Deze is meer wetenschappelijk dan constructief; hij denkt in abstracties, symbolen en structuren, begripsmatig. Hij is eenzijdig, zich moeilijk uitend, prikkelbaar, met een analyserende geesteshouding.

Sommige techneuten bezitten meerdere van bovengenoemde eigenschappen, en sommigen bezitten ál deze eigenschappen, zoals dat in de Bijbeltijd te zien was in Aholiab, Bezaliël en Zerubbabel. In later tijd een Michelangelo.

Door een te snelle evolutie en ontwikkeling van de techniek, zoals Kaïn en Ezau dat via hun nageslacht hebben ontwikkeld, zijn de gevolgen voor de aarde, zoals wij dat momenteel kunnen waarnemen, dodelijk gevaarlijk.

De huidige voortgang der technici en techniek plaatst de aarde voor vier grote dodelijke gevaren n.l.:

1. vernietiging van al het ons omringende leven (milieu)
2. uitputting van alle natuurlijke energiebronnen
3. waardoor hongersnood en pestilentie
4. totale zelfvernietiging door atoom- en andere kerntechnieken.

Techniek is heel mooi, maar als een boer alleen nog maar een tractor en computer heeft te bedienen, is hij boer-af! Dan is hij wel zover van zijn beroep en van de natuur verwijderd, dat hij geen boer meer is.

De techniek, die eens onze bevrijder leek, ontpopte zich als onze moordenaar, omdat wij er de foutieve kant mee op zijn gegaan. Want waar liggen de grenzen?

Dank zij de wetenschap en techniek

hebben wij nu de bevestiging van wat de Bijbel ons mededeelt over de STOF en de GEEST.....

dat

NILFIT AD NIHILUM, EX NIHIL NILFIT.....dat is:

(Deze Latijnse spreuk is van Parmenides 500 v.Chr).

IETS KAN NIET TOT NIETS VERGAAN, EN UIT NIETS KAN NIET IETS ONTSTAAN!

Stoffen veranderen wel van vorm, maar vergaan niet tot niets. Water kan damp of ijs worden, maar vergaan kan het niet.

Van verdwijnen van iets in absolute zin kan geen sprake zijn, álles is blijvend. (zie Prof.Dr. J.Clay, Ontstaan van het Energiebeginsel).

Het is echter moeilijk om het onveranderlijke te vinden, daar de onveranderlijkheid zekere grenzen heeft.

De grondgedachte van sommige wetenschappers (de Eleastische school) is, dat al het zintuiglijk waarneembare veranderlijk en slechts schijn is. En hoe kan deze schijn nu verbonden zijn aan de werkelijkheid dat niets tot niet kan vergaan?

Onvergankelijkheid is immers géén direct zintuiglijke waarneembaarheid. Het onveranderlijke zijn is ook niet door kleuren, smaak, reuk of i.d. uit te drukken.

Iets is voor ons onveranderlijk als de zwaartekracht daarin een onveranderlijke waarde behoudt.

Voor ons is voortdurende beweging zonder kracht (perpetuum mobile) onmogelijk, daar er aan elke beweging arbeidsvermogen ten grondslag ligt. Voor ons schijnt het dat een gedeelte van het arbeidsvermogen verloren kan gaan, o.a. door wrijvingsweerstand.

De logische symmetrie (Parmenides) zegt echter dat iets niet tot niets kan vergaan, en uit niets niets kan ontstaan.

Bewegende kracht (arbeid) wordt niet uit niets verkregen.

G.W. Leibnitz zei dat levende kracht (=energie) eigenlijk niet verloren ging. Maar wat gebeurde er dan wanneer een beweging ophield door o.a. wrijvingsweerstand?

Bij wrijving ontstaat warmte, en uit warmte is toch weer arbeidsvermogen te halen? Denk aan de werking van de stoommachine.

Beweging gaat in warmte over, en het ontstaan van warmte is evenredig aan de verdwenen beweging. Zo gaat er niets verloren.

De menselijke geest is genoodzaakt om de onveranderlijkheid en onvernietigbaarheid der energie te veronderstellen, dit om de veranderingen der natuurprocessen te begrijpen.

Absolute ruimte en tijd is echter een fictie.

Ruimte en tijd zijn voorstellingen van verschijnselen, waarmee niet de aard van de werkelijkheid zélf kan worden aangeduid. De onvernietigbaarheid van de stof was reeds jarenlang de stelling van vele wetenschappers, maar het duurde tot in onze eeuw om dit te verifiëren.

De wetenschap (voornamelijk de natuurwetenschap) heeft bijgedragen tot het vaststellen van de grote waarheid van de Schepper, dat iets niet tot niets kan vergaan, en uit niets niet iets kan ontstaan.

De christelijke bewering dat de Schepper uit het **niets** alle dingen heeft voortgebracht, berust op een kerkelijke misvatting. De Schepper maakte alle dingen nádat er niets vormelijks was, uit en van Zichzelf. Alles was en bestond reeds IN Hem.

De onzienlijke dingen zijn er, en het zienlijke is aan verandering onderhevig, maar verdwijnt niet, kan niet tot niets worden. De metamorfose of gedaantewisseling is een feit, en dat toont ons het geschapene o.a. in de rups, die tot vlinder wordt. De stof is niet waardeloos; nee, wij zijn uit de stof gemaakt, en zijn in het diepst van de zaak onvernietigbaar, maar wél veranderlijk. Dit sterfelijke moet onsterfelijke aandoen. Crematie kan ons niet vernietigen.

Ons lichaam sterft en gaat slapen in de aarde en keert weder tot de stof door verbrijzeling; ons lichaam schijnt tot niets te worden in het graf door de afbraak van de cellen. Maar dat is schijn. Het is net als bij water dat tot damp wordt, en wat men in zijn vloeibare vorm niet meer ziet, en in haar nieuwe gasvorm moeilijk zichtbaar is, maar er wél is. Het hoeft mar even kouder te worden en de damp condenseert, en het water is in haar vloeibare vorm weer terug! Op gelijke wijze weet onze Maker ook

ons lichaam weer terug te roepen uit het stof der aarde. Dan.12 laatste vers.

DRINGENDE OPROEP

Wij hebben reeds zeer veel aan onze wetenschappers te danken. Waar theologen in de fout gingen, en ons maar wat op de mouw speldden, hebben wetenschappers soms de waarheid van de Bijbel bevestigd, of zij dat wilden of niet.

Maar nu nog een dringende oproep aan onze wetenschappers en geleerden van enig formaat of zij eens de fundamenten der aarde willen gaan opmeten, en of zij de hemelen boven ons eens willen afmeten met alle mogelijke high tech apparaturen die er maar zijn.

In Jer.31:37 staat: zo zegt IHVH: "Indien de hemelen daarboven gemeten, en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal Ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen, om alles, wat zij gedaan hebben.

Zowel het één als het ander kan dus eenvoudig niet!

Tot op heden is het nameten van het universum een voor ons mensen onmogelijke opgave, en dat zal het altijd blijven, daar het universum géén constante grootte heeft. Ook het inwendige van de aarde is voor ons mensen ondoorgrondelijk. Het woordje on-door-grond-e-lijk zegt het ons reeds, n.l. dat wij niet door de grond heen kunnen. Wij hebben slechts via boringen een klein eindje van de aardkorst kunnen opmeten, meer niet.

Wij leven in een wereld vol geheimen, waar de grootte van het universum onze begrippen te boven gaat, en waar

wij er niet achter kunnen komen wát er zich nu precies onder onze voeten in de aarde bevindt.

Ergo..... wat boven én wat onder ons is is onpeilbaar. Wat in ons is is ongrijpbaar, n.l. onze levensgeest. Niemand kan aantonen waar wij precies vandaan komen, en waarheen wij reizen. Wat wij daaromtrent weten is ons geopenbaard in de Bijbel, anders hadden wij dat niet geweten.

Net zo als het onmogelijk is de hemelen te meten en de fundamente van de aarde te doorgronden, is het onmogelijk om het zaad Israëls te vernietigen. Dit betreft slechts het wáre zaad Jakobs, en niet het pseudo-Israël.

IHVH is onveranderlijk in Zijn trouw aan Zijn volk, dat zich als twaalf stammen in de verstrooiing nog niet identiteitsbewust is, maar voornamelijk in kustlanden van Noord West Europa leeft, en vandaar naar Zuid Afrika, Australië, Noord Amerika zich heeft uitgebreid.

Wat zijn wij mensen toch dom, naïef en hoogmoedig. Wij doen net alsof wij álles en alles weten, maar in feite weten wij nog niets, en zullen wij in zekere zin in niet-weten moeten eindigen, daar datgene wat boven én onder ons is, eenvoudig niet is te meten!

Frustrerend?

Er is een hóger wezen, de Onzienlijke, de Schepper Zelf, en Hij is grotere realiteit dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Een klein deel van die realiteit zal binnenkort zichtbaar worden, en wel, doordat Hij Zich manifesteert wanneer Zijn stad, het Nieuwe Jeruzalem, uit de hemel zal nederdalen.

Zach.9:14.... als die stad verschijnt, zullen Zijn pijlen (laserkanonnen?) uitvaren en zal Hij met de bazuin blazen (denk maar eens aan een laagoverkomende straaljager). Hij zal voorttreden met stormen uit het zuiden. IHVH zal ons beschutten, nadat Hij de slingerstenen (kanonnen en tanks?) openruimd heeft.

Ten dien dage zal Hij Zijn kudde bewaren, en **gekroonde stenen zullen als een banier worden opgericht!**

De (moderne) mens wikt, maar Elohim beschikt!

NATUURWETENSCHAP en RELIGIE (of geloof)

Op onze aarde zijn uitvinders en onderzoekers schaars te vinden, maar dezen hebben wél het wereldbeeld bepaald! Kooplieden, arbeiders en vakwerkers zijn er veel meer te vinden. Wij moeten begrijpen en het op ons in laten werken dat aan elk produkt een groot stuk denkwerk ten grondslag ligt. Daaraan gaan wij maar al te gemakkelijk voorbij.

In deze studie willen wij de schijnwerper richten op de natuurwetenschappers. In de fysica berust alles op metingen, waar men op zoek is naar de hoogste macht en kracht die deze wereld regeert en beheerst.

Kunnen wij de wereldordening der natuurwetenschap (voortaan afgekort tot NW) identificeren met de Schepper en de ware religie? In de religie staat de Schepper voorop in het denken; in de NW staat de Schepper helemaal achteraan.

Een experimenteel mathematisch bewijs voor het bestaan van de Schepper is er niet, en behoort ook niet tot de opdracht der NW.

Dat wil niet zeggen dat NW atheïsten zijn; Keppler, Newton, Leibnitz, etc. waren diep religieus, en ook Max Planck, hoewel deze niet in een persoonlijke God geloofde.

De NW gebruikt niet het begrip 'duivel' daar dit 'dooreen-menger' betekent; dit principe vindt men n.l. in de natuur niet terug, en er is geen kracht in de natuur die daarheen wijst. De natuur is bewonderenswaard, en is niet goed en slecht tegelijk, zegt men. Zelfs een waterstofbom

is opzich geen duivel, daar in de zon dagelijks dezelfde processen zich afspelen, waardoor wij licht en warmte ontvangen om voort te leven. De duivel heeft oorzakelijk met de natuur niets te maken, is niet zichtbaar, noch meetbaar.

De NW kunnen wij vergelijken of identificeren met de 'Wijzen uit het Oosten', die in werkelijkheid (naar wij menen) westerlingen waren, afkomstig van de twaalf verloren stammen (wij hopen hierover nog eens een nadere studie te verrichten). Wanneer U een ster in het Oosten ziet, staat U zelf westelijk. Zij worden 'magiërs' genoemd, dat wil zeggen 'onderzoekers, navorsers, wetenschappers, astronomen en fysici. In Chaldea waar Abram woonde waren er ook zulke navorsers.

Wij zien hier dat deze 'wijzen' Jezus kwamen vereren en geschenken gaven. En Copernicus zei dat wij juist door het naspeuren der natuur geleid worden tot de hoogste God. Na zijn dood, toen zijn werk algemeen bekend werd, heeft niemand zich meer tegen zijn werk verzet, maar heeft men zich gebogen voor de waarheid van de Schepper, die door Copernicus was bewezen.

Keppler zei ook dat hij eens een goddelijke spreuk had gelezen, n.l. 'Mens wees vernuftig deze dingen te begrijpen'!

Pascal schreef als groot mathematicus aan het einde van zijn leven een beroemd boek over religie. Hij schreef dat God Zich verborgen heeft voor alle geleerden die het onwaard achten Hem te erkennen.

Newton, de schepper van de hogere mathematica (differentiaal en integraal-rekening) schrijft: 'De hoogste God is een oneindig en volkomen wezen. Wij hebben wel een voorstelling van Hem, maar géén bestanddelen'. Newton erkende dat hij een groot zondaar was..

Ook Faraday was diep gelovig.

Het is op basis van het onderzoek met de resultaten van deze 'gelovige' natuurwetenschappers dat uiteindelijk de **machine** werd ontwikkeld. Bracht dit de mensheid zegen?

De mensheid staarde zich blind op de machine. Dat ding maakte de ondernemer rijker en rijker, maar versteende wel zijn hart. De werkeloosheid deed haar intrede, en kleine oorlogen groeiden uit tot wereldoorlogen!

En wat deed de kerk hier tegen?

Zij bekommerde zich niet om de mensen die door de machine werden gemangeld. De kerk leverde geen enkele kritiek!

De mensheid ging gewoon door, ook de techniek, waardoor wij bezig te zijn om ons eigen graf te delven.

De machine lachte ons als een weldoener toe, maar blijkt uiteindelijk onze moordenaar te zijn!

Aan alle technische ontwikkelingen en uitvindingen kleven grote nadelen, die niet opwegen tegen de voordelen. Men kan b.v. met röntgenstralen dingen doorlichten, maar aan deze stralen kleven ernstige nadelen.

Steeds zien wij dat de menselijke geest de enige factor in het geheel is waardoor misbruik en destructie optreedt.

De machine is een wonderwerk van technisch vernuft, maar brengt en bracht ons geen waar geluk, rust en vrede, doordat wij haar niet goed wisten te gebruiken.

Wij mogen de resultaten van de NW niet verfoeien, en het is een groot gebrek dat geestelijken zo bitter weinig van de NW afweten. De geestelijken kijken liever naar de tv of luiere liever in de zon, dan dat zij zouden kijken naar een conjunctie der planeten. De Wijzen deden dit wél, en hadden er nog een hele reis voor over om de Heiland op te zoeken!

De geestelijken houden zich liever vast aan het geloof van de overlevering. De meesten zien niets, onderzoeken niets, doen niets, maar geloven slechts wat onze oude

voorvaderen beleden, en dan nog kennen zij niet eens meer goed wát hun voorvaderen beleden.

De NW zoekt naar bewijzen, zij zoekt naar waarheid. De geestelijken zoeken niet naar bewijzen, zij menen de bewijzen reeds te hebben, en zeggen de waarheid te bezitten.

De wereldse politici zijn zoals Herodes en nemen de NW wél serieus. Herodes geloofde hen volkomen! Hij zag dat deze lieden onbevooroordeeld waren..... en, de kindermoord was het bittere gevolg!

Niet de kerk wees de Wijzen de weg naar Bethlehem, maar Herodes raadpleegde de kerk, en zij wezen hém de weg via de profeet Micha. Herodes wees de Wijzen naar die richting. Duivelse mensen worden gebruikt en ingeschakeld, en in de NW zullen er zeer velen zijn die via deze exacte wetenschap de waarheid aantonen, welke een deel is van Elohims grote scheppingsorde, waar de kerk in gebreke bleef.

De politici misbruikten de gegevens der NW, zodat het tot de kindermoord kwam; en ditzelfde zien wij vandaag de dag, waar de kindermoord zich via abortus voortzet, en men via de A-bom de hele wereld in de as kan leggen.

De theologen en geestelijken weten geen raad met al de gegevens der NW, en zijn de Bijbel gaan mythologiseren en vergeestelijken, dat wil zeggen dat zij teruggekeerd zijn tot het heidendom.

Zullen de astronomen en andere wetenschappers binnenkort het hemelse geschenk ontvangen dat zij de aankomst van de 12e planeet mogen ontdekken? (Het Nieuwe Jerusalem).

Wat politici met de resultaten der NW doen is hún verantwoording.

Wij mogen dagelijks bezig zijn op aarde, de één dit en de ander dat, zoekend om JHWH Zelf als de WEG, de WAARHEID en het LEVEN te vinden.

Dat kan soms een hele lange reis voor ons zijn, maar het is de moeite waard!

Zoek de waarheid, en dezelve zal door u gevonden worden!

PF VDM

25-6-'97. _____