

**Waterland**

Ons land (Nederland) staat wereldwijd bekend als een waterland, een land dat uit het water getogen is en voor een groot deel onder het zeeniveau ligt. Het is een land met zeer veel water, rivieren, grachten, sloten, beken, meren, plassen, poelen, en zelfs met kanalen.

Wanneer wij in Nederland geboren en getogen zijn weten wij niet beter. Wij zijn opgegroeid met het vele water, met de vlakke klei- en zandbodem, met de vele weidegronden en akkers, met de zee en grote rivieren, met de scheepvaart, bruggen en visserij. Kortom, alles wat met water te maken heeft is de Hollander niet vreemd. En dan de vele regen die hier valt en de donkere wolken die over ons land trekken.

Maar, beseffen we wel wat de spirituele rol van water is met betrekking

**5002 NEDERLAND**

tot ons land en volk? Daarbij staan wij nuchtere Hollanders nagenoeg niet stil. Wij willen dan ook in deze studie daarop dieper ingaan en u tevens laten zien dat het water positief kan worden aangewend, individueel en nationaal, zodat het ons tot een zegen is, wat voor anderen tot een vloek kan worden. Het water van de zondvloed deed de mensheid die ongehoorzaam aan Jahweh was destijds vergaan, maar datzelfde water werd Noach tot redding, doordat hij gehoorzaamde aan Jahweh. Hetzelfde water waarin de ongehoorzamen verdronken, lichtte de

ark op en deed Noach en de zijnen overleven. De elementen zijn in de hand van Jahweh tot oordeel over de kwaden en tot zegen over de goeden. De dagen van Noach zijn voorspeld dat ze zouden terugkeren in de eindtijd waarin wij nu leven. Niet het element water, maar het element vuur zal worden ingezet om de aarde te reinigen. Het vuur dat de goddelozen zal verteren, zal de rechtvaardigen omringen en beschermen, Zacharia 2:5.

Verder wilden wij zoeken naar de spirituele rol van water met betrekking tot ons volk in het verleden, heden en toekomstende.

**Materie**

De ouden kenden 4 elementen: aarde, water, lucht en vuur.

Dat wordt wel materie genoemd, het zienlijke, het stoffelijke en materiële. Materie is een vorm van energie en is zichtbaar. Het zichtbare universum lijkt voor ons immens groot met wel meer dan 400 miljard melkwegstelsels. Ons universum vormt volgens wetenschappers slechts 1% zienlijks tegenover 99% van het onzienlijke. Die 1% is voor ons mensen reeds zó groot, dat het onmetelijk en oneindig lijkt. Evenwel, al het zienlijke is begrensd! Dus ook onze levensruimte valt daaronder, ons fysieke bestaan. Wij zijn begrensd en beperkt en leven temidden van begrensde dingen. Ons leven speelt zich momenteel af binnen de beperkte levensruimte der zienlijke dingen. Deze zienlijke dingen zijn vergankelijk en voorbijgaand.

Materie is een vorm van energie, en energie kan niet verloren gaan, noch worden vernietigd. Materie kan wel worden vervormd en zelfs worden omgevormd, overgaan in een andere toestand. Dat zien wij reeds bij het element water, dat kan bevriezen en verdampen.

De Schrift leert het ons dat de dingen die wij nu zien tijdelijk zijn, voorbijgaand. De dingen die wij nu (nog) niet zien zijn “eeuwig”, dat wil zeggen, voor de toekomstende eeuw(en), zie

*2 Corinthiërs 4:18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.*

Wij menen dus dat de 1% die wij zien en kunnen waarnemen het één en al is, de enige werkelijkheid. Dat die 1% slechts een heel miniem deel is van de veel grotere werkelijkheid verstaan wij veelal niet, daarvoor zijn wij blind, tenzij wij “verlichte ogen des verstands” ontvangen, zie

*Efeziërs 1:18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; en 2 Koningen 6:16 En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn.*

In het voor ons onmetelijk grote universum, dat slechts 1% uitmaakt van het geheel, zijn wij als een stofje aan de weegschaal, zie

*Jesaja 40:15 Ziet, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, en als een stofje van de weegschaal; ziet, Hij werpt de eilanden henen als dun stof!*

Van het onzienlijke -van de overige 99%- kunnen wij ons geen voorstelling maken, doordat wij in de “gevangenis” van het eindige en materiële zitten opgesloten. Wij kunnen ons niet realiseren wat het wil zeggen dat alles wat wij zien en beleven slechts 1% is tegenover het onzienlijke. Ook kunnen wij het ons nog niet goed indenken dat al het voorbijgaande gemuteerd en veranderd zal worden. Toch spreekt 2Petrus 3 er heel duidelijk over. Wij leven in een waanbeeld en worden daarin vastgehouden. Het is als een slaap. Opmerkelijk is dat wij overdag, wanneer wij niet slapen en meer bewust leven, juist dan niet de grootheid van het heelal kunnen zien. Slechts in het donker als wij gaan slapen en daadwerkelijk slapen kunnen wij iets zien van de grootheid van het heelal, waarin de vele sterrenstelsels schitteren. In het donker lijkt de begrensde ruimte groter dan wanneer het licht is. Vanuit het donker krijgen wij een beperkte voorstelling van de voor ons oneindig lijkende grootheid van het zienlijke, wat evenwel beperkt is.



### Egypte

Egypte vervult de rol van geestelijke duisternis in de Bijbel. Jahweh was voor Israël de Elohim vanaf Egypte. Uit de duisternis bracht Hij Zijn volk naar het licht. Uit dat Egypte riep Hij Zijn Zoon.

*Hosea 13:4 Ik ben toch de HEERE, uw God, van Egypteland af*

Van Egypte via de exodus en het Pascha liep de weg van Israël naar Kanaän. De naam Egypte komt van gypt of qubt en kemet. Dat betekent zoveel als zwarte grond, donker land. Hierbij gaat het om de vruchtbare donkere kleigrond langs de rivier de Nijl. De rest van Egypteland is min of meer wit zand, maar langs de Nijl slibte de klei aan, zodat het witte zand vruchtbaar werd. Dat noemde men oudtijds ophuopen, dus opgehoopte grond. Wij zouden zeggen: aanslibben, ophopen.

Symbolisch of spiritueel is Egypte het land van de donkere aarde, de duisternis, waar onze voorvaders 430 jaren in slavernij werden gehouden. Pascha is het bevrijdingsfeest, de uittocht of exodus. De woestijn is een quarantaine, een voorbereidingstijd en proefperiode om in het beloofde land van het licht te mogen intrekken. Egypte wordt ook Mitzraim genoemd in het Hebreeuws, dat betekent zoveel als gebondenheid of gevangenschap. Onze vroege voorouders zaten 430 jaar opgesloten in het land van de donkere aarde, de geestelijke duisternis. Er was geen hemels licht om het volk te leiden. Dat licht verscheen pas tijdens de exodus in een vuur- en wolkkolom, die des nachts voor licht zorgde en overdag voor schaduw tegen de zonnehitte in de woestijn.



*De Nijl in Egypte*

De mens (Adam) is uit de donkere klei-aarde geschapen, het stoffelijke. In zichzelf is de materie duister, maar niet dood. De materie dient begeesterd te worden. Zo blies Jahweh de adem des levens Adam in. De materie moet begeesterd worden, opgewekt, om later omgevormd (getransmuteerd) te worden tot een hoger plan. Dat zal zijn tijdens de vernieuwing van hemel en aarde, zie 2Petrus 3:10-12.



*De Nijl lijkt wel op een vulkaan*

Materie is afgekoeld licht/energie, waarin nog wel een kleine kern van het licht aanwezig is. Of anders gezegd, materie is een andere vorm van licht/energie. Het volle licht komt van onze Schepper, die zelf een ontoegankelijk licht bewoont, 1Timoteus 6:18.

De geestelijke dingen zijn onzienlijk en het is onduidelijk in hoeverre dit overeenkomt met de overige 99% van

wat wij niet zien. Er zal eens een overgang plaatshebben van materie naar geest, nadat de materie haar levensstadium heeft doorlopen, aan het einde van de ontwikkelingsreis. In het materiële liggen de grondslagen voor het geestelijke. Via het materiële kunnen wij monumenten, richtingaanwijzers of symbolen maken die wijzen op het oneindige, denk o.a. aan de Grote Piramide van Gizeh, vlakbij de Nijl in Egypte.

Het stoffelijke is dus eerst, daarna het geestelijke. Die orde heeft de Almacht eraan gegeven. Zie

*1 Corinthiërs 15:46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.*



*De donkere aarde van de Nijl*

## Rivieren

Volgens Wikipedia encyclopedie is een rivier:

*"Een rivier is een min of meer natuurlijke waterstroom. We onderscheiden oceanische rivieren die in een zee of oceaan eindigen, en continentale rivieren die in een meer, een moeras of woestijn eindigen. Een beek is de aanduiding voor een kleine rivier.*

*Elke rivier ligt in een stroomgebied. Dat is het totale omringende gebied waarbinnen al het overtollige water via die ene rivier wordt afgevoerd. bijvoorbeeld: het stroomgebied van de Rijn. De scheidingslijn tussen twee stroomgebieden wordt de waterscheiding genoemd.*

*De bepaling van de linker- en de rechteroever van een rivier gebeurt vanaf de bron (in de richting van de stroming) van de rivier gezien."*

In het Paradijs waren vier rivieren. In het herstelde Paradijs lezen wij wederom van een rivier, de Rivier des Levens, Openbaring 22:1.

Het oude Paradijs was een lusthof. Zonder water kan een lusthof niet bestaan. Het was de zorg van onze Schepper om de mensen die Hij had geschapen te voorzien van alle levensbehoeften. Hij droeg de zorg en verantwoordelijkheid van Zijn schepselen.

De mensen kenden en erkenden Hem aanvankelijk in al Zijn wegen. Het woord Eden betekent zoveel als weide-steppe zonder al teveel bomen.

Een hof in dit weidegebied moet een lust zijn geweest om in te wonen. De hof lag in het Oosten, daar waar de zon opkomt. De rivieren die de hof bewaterden moeten ontsprongen zijn op hoger gelegen gedeelten van de aarde, tenzij ze uit onderaardse bronnen voortkwamen. Volgens Ezechiël 28 was er in Eden de "berg van Jahweh", zie vers

*13 Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid.*

*14 Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen.*

In de bodem van de aarde zijn alle vruchtbare stoffen of mineralen aanwezig voor mens, plant en dier. Deze stoffen worden door het water -dat het beste oplosmiddel is- meegevoerd en verplaatst tot daar waar wij er gemakkelijk bij kunnen. Die stoffen maken van de woestijn een vruchtbare weideplaats. Het water wordt uit de aarde omhoog gebracht, of valt via regen neer op het land, en vormt een beek, die tot een rivier wordt. Aan het einde van de rivier vormt zich meestal een soort delta, waar de klei-afzetting zorgt voor een zeer vruchtbare plaats. Een kustland aan een delta van rivieruitmondingen is uiteraard een zeer uitgezochte plaats voor een gezegend volk. Vooral wanneer JHWH die plaats heeft uitgekozen om er te wonen, temidden van Zijn volk.

Een rivier zorgt voor leven, nu en in het toekomstige. De rivier des levens ontspringt in het toekomstige vanuit het aardse nieuwe Jeruzalem -waarvan wij de locatie niet waarschijnlijk achten in de levant (het Midden-Oosten), maar in het Westen- dat alsdan ook wordt genoemd



*Wonen, water, voedingsindustrie, landbouw*

“de Berg Sions”, of hoogvlakte der aarde, zie Openbaring 21:10.. Van daaruit zal het water naar het omliggende land stromen. Waar dit levend water komt begint alles te leven. Het levend water is allereerst bedoeld voor de inwoners van het nieuwe aardse Jeruzalem hoog in het Noorden (volgens Strongs = bezijden, inhammen), Psalm 46-48, maar daarna ook voor de overigen die daarbuiten wonen, de volkeren die in haar licht mogen wandelen, Openbaring 7:16, 21:6-7. Opdat de ganse aarde vol zal worden van de kennis van Jahweh, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Ook uit Psalm 89:25 blijkt dat de locatie wijst naar ons land, waar staat dat Israël in het Westen de zee links heeft, en rechts een land vol rivieren.



Water stroomt altijd van boven naar beneden, van de hogere delen der aarde naar de lager gelegen plaatsen. Dat water is niet alleen afkomstig van sneeuw en regen, maar ook van grondwater dat door de capillaire werking van het zand naar boven wordt gebracht, totdat het op een bepaalde hoogte naar buiten treedt. Daar zijn het kleine stroompjes die later tezamen een beek vormen en daarna een rivier worden.

Hier hebben wij het vaststaande gegeven gevonden dat water van boven naar beneden stroomt. Hoe staat het met het licht?

De Bijbel geeft in Mattheus 24:27 de richting aan waarin het licht verschijnt. Het Griekse astrapè is ongelukkig vertaald door bliksem, maar het betekent zoveel als “helder licht” dat van Oost naar West gaat, zoals de zon. De bliksem heeft geen vaste richting, is grillig en gaat alle kanten uit. De komst of aanwezigheid van Jesjoea is die van Oost naar West, als een helder stralend licht. Het betreft hier kennelijk het licht van het nieuwe hemelse Jeruzalem, de stad met paarden poorten. Astrapè wijst naar een hemellichaam, een planeet. Vanuit het Oosten of Midden-Oosten, waar de bakermat ligt van ons volk Israël in Gosen aan de Nijl,

gaat het naar Kanaän en de Jordaan. Vandaar gaat de reis verder via de verstrooiing van alle twaalf stammen naar Noord-West Europa, aan de mondingen van grote rivieren als de Rijn, de Maas en de Elbe, etc.

Wij zien hieruit dat de trek van de stammen Israëls in de natuurlijke richting gaat van het licht én van het water, dus van boven naar beneden, dat wil zeggen van hoger gelegen naar lager gelegen, van Kanaän naar een uiterst Laagland Nederland, en van Oost naar West, van het Midden-Oosten naar de kuststreken van Noord-West Europa. Dáár vinden de twaalf stammen het hun toegewezen nieuwe erfdeel, nl. de **“bestelde plaats”** zoals in 2Sam.7:10 omschreven. (Deze tekst staat in futurum, d.w.z. in de toekomstige tijd). Dat is het geprofeteerde Noorderland waar de Geest van Jahweh tot rust komt, zie Zacharia 6:8, het “Israël in het Westen”.

Jahweh volgt de logische weg der natuurorde ten beste voor Zijn zaak en volk, de verloren schapen van

het Huis Israëls, om hen tot een vette en veilige weide te brengen, in een zeer vruchtbare landouwe. Hierin is Israël de weg van Jahweh gegaan, als schapen, die weliswaar blind waren voor hun identiteit, maar waarin Jahweh hun Gids was. Zij



*Verspieters van Israël keren terug uit Kanaän*

herkenden tenslotte de stem van hun Goede Herder, en hebben Hem aangenomen. De Reformatie en de tijd daarna is hiervan het bewijs.

Kaïn, Ezau en hun nazaten volgden niet de weg van Jahweh in zijn natuurlijke beloop. Kaïn vertrok immers naar het Oosten, tegen de weg van het licht in, Genesis 4:16. Hij dwaalde in het rond, steeds verder weg van Jahweh en Diens plan tot herstel van Zijn heerschappij. De wederoprichting van het koninkrijk Gods is dan ook het deel en doel van Israël, als verzameld volk uit de landen waarin zij verstrooid waren. Wat zich nu als zionistische natie in Palestina heeft gevestigd en ooit met de naam Israël, is misleiding. Die naam komt hen niet toe, want daarmee

misleiden zij zichzelf en de wereld. De huidige Israëli's zijn hoofdzakelijk Khazaren, een niet Semitisch volk. Samen met Edomieten en andere volkeren uit het oude Kanaän zijn zij nu weer terug op hun oude stekje, waaruit zij door het ware Israël ten tijde van Jozua werden verdreven en grotendeels waren uitgeroeid.

Wie net als Kaïn en Ezau tegen de stroom ingaat, raakt vervreemd en verwijderd van de levensorde van Jahweh en lijdt ten laatste schipbreuk. Hun houding wordt vergeleken met die van de bokken. Bokkig zijn, het tegengestelde willen. Dat is het leven der bok-naties.

De schaapvolkeren zijn de Israëlieten, die naar de stem van hun Goede Herder in het Evangelie hebben geluisterd. In Noord-West Europa heeft het christendom gebloeid en opgang gemaakt, als nergens anders op aarde. De richting van Oost naar West werd ook door de tabernakel en tempel aangegeven. De ingang van de tabernakel en tempel lag op het oosten gericht, en het heilige der heiligen lag westwaarts. De Geest van Jahweh is de Geest der Waarheid. Niet de Oosterse religies, maar in het Westen is het licht van de waarheid op de kandelaar geplaatst. Dáár is de parousia (=aanwezigheid) van Jesjoea als een helder Licht, Jesaja 60:1, dat opgegaan is in veler harten van, aan de volkeren gelijk geworden Israëlieten, die

vervreemd waren van hun burgerschap en van de verbonden. Daaraan hadden ze ooit deel gehad.



*Het beloofde land, waar ligt dat?*

Licht is leven, is kennis van het leven, van de waarheid. Water is symbool van de geest, de reiniging, en tot lessing van dorst. De Geest komt in het Noorderland tot rust. Het water stroomt van boven naar beneden. Het licht gaat van Oost naar West. Dáár vinden wij ons land, het nieuw geboren Israël, als in de baarmoeder van Europa, omvangen door het vruchtwater. Dat lezen wij in Job 26:5, dat de doden geboren worden van onder de wateren. Israël was verloren, doodgewaand, maar is weer gevonden en in leven, zoals de verloren zoon. Wij werden en

worden het Westers Kanaän genoemd. Geen land ter wereld wat zo waterrijk is, met zoveel rivieren, zie:

*Jesaja 18:7 Te dien tijd zal den HEERE der heirscharen een geschenk gebracht worden van het volk, dat getrokken is en geplukt, en van het volk, dat vreselijk is van dat het was en voortaan; een volk van regel en regel, en van vertreding, welks **land de rivieren beroven**; tot de plaats van den Naam des HEEREN der heirscharen, tot den berg Sion.*

*Jesaja 33:20 Schouwt Sion aan, de stad onzer bijeenkomsten; uw ogen zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent, die niet ter neder geworpen zal worden, welke pinnen in der eeuwigheid niet zullen uitgetogen worden, en van welke zelen geen verscheurd worden.*

*21 Maar de HEERE zal aldaar bij ons heerlijk zijn, **het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde stromen**; geen roeischiit zal daar doorvaren, maar treffelijke schepen zullen daar overvaren.*

Water is de basis van alle levensprocessen op aarde, waarbij licht (vuur), lucht en aarde als elementen samenwerken op een voor ons aan het magisch grenzende wijze. Om als mensheid te overleven is water van groot belang. Water wordt voor ons "heilig" als wij aan de weet komen wat de kracht ervan inhoudt. Water doordringt elk aspect van het leven op aarde. Dat merken wij pas als we écht dorst hebben. Wij kunnen best een hele poos zonder voedsel, maar zonder water treedt botulisme al heel snel in.

Water voert substanties mee, voedingsstoffen, mineralen, maar ook vuil en gif. Victor Schaumacher<sup>1</sup>, ecooloog en wetenschapper uit de vorige eeuw schreef:

*"Water schraagt alle cycli van het leven. In elke druppel water verblijft een godheid, die wij allen dienen; daar is ook het leven, de ziel van de*



*De godin Anuket*

*De Nijlgod Hapi*

<sup>1</sup>. Zie het boek Living Energies door Callum Coats, isbn 0.946551.97.9

*‘eerste’ substantie -het water-, waarvan de grenzen en de oevers de haarvaten zijn die het geleiden en waarin het vloeit”.*

Wie de waarde en het belang van water aan de weet wil komen, moet eens de woestijn intrekken zónder water mee te nemen. Voor de oude Egyptenaren was water dan ook dé potentiële vloeistof van belang, als leven gevend principe en bron van alle leven. Water bezag men als zijnde goddelijk. Dieren die in het water van de Nijl leefden, werden als goden aanbeden. Hapi was de Nijlgod, en Anket (Anuket) de vruchtbaarheidsgod van het water.

### Het Beloofde Land

Wanneer men het woord “het beloofde land” laat vallen, richten alle neuzen zich naar het Midden-Oosten, naar waar het hedendaagse zionistische Israël zich heeft gevestigd. Dat zou het beloofde land zijn. De weg van Jahweh gaat volgens de profetie in een ándere richting, zoals wij zagen, n.l. langs de natuurlijke weg van het licht en van het water. Het blijkt dat Jahweh een bijzondere zorg voor Zijn volk heeft, door een uitermate geschikt land voor Zijn volk uit te zoeken, waar Hij hen zal bijeen vergaderen als schapen in een kooi. Hij zal een vurige muur rondom hen zijn. Dat Jeruzalem hoog in het Noorden zal geen stad zijn, maar een landstreek welke dorpsgewijze bewoond zal worden vanwege de veelheid van haar inwoners. Is Nederland geen dorpland?



*Het ommuurde Hollandse erf*

Zacharia 2:1 ¶ *Wederom hief ik mijn ogen op, en ik zag; en ziet, er was een man, en in zijn hand was een meetsnoer.*

2 *En ik zeide: Waar gaat gij henen? En hij zeide tot mij: Om Jeruzalem te meten; om te zien, hoe groot haar breedte, en hoe groot haar lengte wezen zal.*

3 *En ziet, de Engel, Die met mij sprak, ging uit; en een andere Engel ging uit, hem tegemoet.*

4 *En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal **dorpsgewijze** bewoond worden, vanwege de **veelheid der mensen en der beesten, die in het midden derzelve wezen zal.***

5 *En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.*

6 ¶ *Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland, spreekt de HEERE; want Ik heb ulieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de HEERE.*

7 *Hui, Sion! ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel!*



Nederland is het dichtstbevolkte land ter wereld, met de meeste rivieren en wateren en met de beste kleigronden. Een land dat door de riviertjes en vele wateren als het ware wordt opgeslokt. Wanneer wij beseffen dat alles wat in beweging is energie opwekt, kunnen wij op onze vingers uitrekenen dat Nederland zéér veel energie vanuit het water ontvangt. Die energie wordt overgedragen aan de bewoners, die er hun profijt van trekken. Zijn de Nederlanders om die reden als piepklein land wereldvermaard? Zie onze brochure no. 380

“De Israëlitische Nederlanders”.

Het is het land waar de elementen schijnbaar in elkaar overgaan en zich oplossen. Dat is te zien aan de vele nevels, damp en mist, vooral boven het water. Dan is de scheiding tussen land, zee en lucht niet meer waar te nemen.

Nederland is een land met veel dorpen, zonder grendel en muren, met zeer veel beesten. Het is het Westerse Sion dat dicht bij de dochter van Babel woont, in een land dat wordt aangeduid als een “geestelijk Egypte en Sodom”, zie Openbaring 11:8, het land waar de twee getuigen zijn. Dit behoeft geen brede uitleg, gezien ons land uitersten kent, zowel van goddeloosheid als van Godsvrucht.

De “dochter van Babel” kan wijzen naar Brussel, de zetel van de EG of Europese Unie.



*Zacharia 6:7 En die sterke paarden gingen uit, en zochten voort te gaan, om het land te doorwandelen; want Hij had gezegd: Gaat heen, doorwandelt het land. En zij doorwandelden het land.*

*8 En Hij riep mij, en sprak tot mij, zeggende: Zie, deze, die uitgegaan zijn naar het **Noorderland**, hebben Mijn Geest doen rusten<sup>2</sup> in het Noorderland.*



*TIME Magazine's United Europe!*

Wij mogen Zacharia 6:8 aldus lezen: *Deze (de sterke paarden) zijn uitgegaan naar het Noorderland en hebben Mijn Geest daar blijvend gevestigd, doen neerstrijken, geplaatst, doen rusten.*

Een dergelijke ingrijpende gebeurtenis gaat niet ongemerkt aan de aandacht der wereld voorbij.

Wat betreft de landbelofte voor Israël geldt de spreuk: Repos Ailleurs, dat is: De rust is elders! Dat blijkt duidelijk uit Micha 2:10, zie

*10 Maakt u dan op, en gaat henen; **want dit land zal de rust niet zijn**; omdat het verontreinigd is, zal het u verderven, en dat met een geweldige verderving.*

Ons land is een klei(n)-land. Vooral in Zeeland en langs de rivieren en de riviermondingen. In de klei-samenstelling zit nog verschil. De

<sup>2</sup>. Strong's: 05117 n w ch ,

64 Stv-rusten 30, rust geven 21, nederlaten 2, rust hebben 2, gerustheid aandoen 1, geruststellen 1, laten rusten 1, nederzetten 1, rust laten 1, rust tot-komen 1, rust zijn voor 1, stilhouden 1, zetten 1; 64

NBG-rusten 15, rust geven 14, vrede geven 4, neerstrijken 3, rust hebben 3,

Zeeuwse kleigronden leveren goede aardappels. De geestgronden in het Westland leveren eerste klas druiven en groenten, als de “tuin van Europa”. De löss-gronden in Brabant/Limburg leveren goede producten. De polders zijn ook heel vruchtbare landbouwgronden. De Betuwe levert heerlijk fruit. Rivieren blijken levensstromen te zijn. Het water voert het leven als het ware mee en brengt het op de plaats waar het leven opbloeit. De vruchtbare slib wordt door het water aan andere gronden



*Water, land, lucht en vuur, de vier elementen tesamen.*

onttrokken en meegevoerd, om elders te worden opgehoopt als klei. (Denk aan Egypte, op-huupen) Van de klei maken wij tevens aardewerk en bakstenen voor woningbouw en bestrating. Aan de mondingen van rivieren ontstaan dikwijls leefgemeenschappen, steden, handelssteden. Langs de rivieren zien we ook handelssteden (hanzesteden). En ons land heeft de grootste havens ter wereld.

Psalm 65 is een psalm waarin de dichter de mysteries van het leven verhaalt. Hij ziet erin hoe de Schepper van het leven alle levensvoorzieningen aan de voeten van Zijn volk neerlegt. Het is maar de vraag wat wij met die weelde doen. De rivier Gods is vol waters:

*Psalm (65-9) En die op de einden wonen, vrezen voor Uw tekenen; Gij doet de uitgangen des morgens en des avonds juichen.*

*9 (65-10) Gij bezoekt het land, en hebbende het begerig gemaakt, verrijkt Gij het grotelijks; de rivier Gods is vol waters; wanneer Gij het alzo bereid hebt, maakt Gij hunlied **koren** gereed.*

*10 (65-11) Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken; Gij doet ze dalen in zijn voren; Gij maakt het week door de druppelen; Gij zegent zijn uitspruitzel.*

*11 (65-12) Gij kroont het jaar Uwer goedheid; en Uw voetstappen druipen van vettigheid.*

Het gaat in deze psalm over hen die op de “einden der aarde” wonen, in kustlanden. Het gaat hier om koren, zand en water. Er was heel vroeger in het kustland Nederland, dat aan de rand van het vaste continent van

Europa ligt, altijd gebrek aan koren. Ook daarom werden wierden verhoogd om op de hellingen nog wat meer graan te verbouwen. Momenteel is ons land een vruchtbaar land, in cultuur gebracht. Jammer dat er nu weer veel goede grond wordt gebruikt voor asfaltwegen en industrieterreinen, etc.

De zegeningen aan de twaalf stammen Israëls lezen wij in Genesis 49 en Deuteronomium 33. Wanneer wij aandachtig de zegeningen lezen, waarin het over materiële en geestelijke zaken gaat, is het toch duidelijk dat wij in het welvarende Westen in die zegeningen delen. Ondanks de blindheid van de verloren schapen van het Huis Israëls, en ondanks dat wij de zegeningen niet naar behoren gebruiken, gaat Jahweh Zijn weg met ons.

*Jesaja 42:16 En Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten.*

*Jeremia 31:7 Want zo zegt JHWH: Roept luide over Jakob met vreugde, en juicht vanwege het hoofd der heidenen; doet het horen, lofzingt, en zegt: O JHWH! behoud Uw volk, het overblijfsel van Israel.*

*8 Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden, en zal hen vergaderen van de zijden der aarde; onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden te zamen; met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen.*

*9 Zij zullen komen met geweën, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten; want Ik ben Israel tot een Vader, en Efraim is Mijn eerstgeborene.*

*10 ¶ Hoort JHWH's woord, gij heidenen! en verkondigt in de eilanden (=kustlanden), die verre zijn, en zegt: Hij, Die Israel verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde.*

*11 Want JHWH heeft Jakob vrijgekocht, en Hij heeft hem verlost uit de hand desgenen, die sterker was dan hij.*

*12 Dies zullen zij komen, en op de hoogte van Sion juichen, en toevloeien tot des HEEREN goed, tot het koren, en tot den most, en tot de olie, en tot de jonge schapen en runderen; en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn.*

### Werking van de Geest

Geest en materie zijn twee verschillende zaken, die echter wel een soort huwelijk aangaan en elkaar bevruchten, waaruit bio-magnetische

krachten voortkomen. Bevruchten wil zeggen: er de levensgeest aan geven. Dat doet de zon met de aarde. Water is de accumulator en omvormer van de energieën die ontstaan van de inwerking van de kosmische straling op de aarde, waardoor het leven mogelijk wordt gemaakt. De aarde lijkt wel met haar vele wateren op ons menselijk lichaam, dat voor ruim 70% uit water bestaat. Het bloed in ons lichaam via de omlopen draagt de energie en zuurstof over aan het lichaam.

We zien hieruit dat onze Schepper een Oneindige Creatieve Intelligentie is. Wij hebben maar weinig notie van Hem, waarbij religie een oorzaak van verblindings vormt. Religare = vastbinden, om de gewetens van de mensen gebonden te houden. Allerlei religieuze concepten van een godheid binden de kennis van Elohim vast aan een eigen bedacht patroon. Juist in de natuur heeft de Schepper zichzelf uitgedrukt in een veelvoud van mooie vormen, kleuren en getallen. De religies hebben de



Almacht verbonden aan dogma's, waarbij interactie nagenoeg onmogelijk wordt. Het is de Geest die op de wateren broedde in den beginne. En nog werkt diezelfde Geest van de Jahweh in op de wateren. De natuur is een partner van de Almacht waarmee interactie bedrijven noodzakelijk is om te overleven. Veel geestelijken beweren echter dat de

materie dood is, dat de stof nergens toe dient dan om te vergaan. Vandaar dat de mensen de natuur exploiteren en de levenswetten negeren/overtreden. Als gevolg hiervan zien wij aardbevingen, orkanen en natuurrampen. Maar ook daar luistert men niet naar. Wij denken algemeen dat de natuurrampen handelingen Gods zijn. Nee, het zijn ook gevolgen van ónze handelingen, daar de mensen via moderne HAARP-stations op technologische wijze ook het weer kunnen beïnvloeden en rampen kunnen oproepen.

Echter, ondanks onze fouten, en ondanks de vervuiling van de elementen, zal het nieuwe tijdperk doorbreken, zoals in Jeremia 30-31 voorgezegd. Alles lijkt fout te gaan vandaag de dag, zodat het leven dreigt



ten onder te gaan. Het zaad wordt steeds onvruchtbaarder. De elementen worden door ons aangetast en vervuild. De bange vraag van de profeet Haggai of er nog wel (authentiek) zaad in de schuur (Nederland/Israël) was te vinden wordt nu werkelijkheid. Ja, er is nog een overblijfsel, en de vrucht van dat zaad zal ruisen als de velden van Libanon. Jahweh zal Zijn Geest op ons gieten, met stromen van water, fonteinen van levend water, en wij zullen als Zijn volk in een woonplaats des vredes wonen.

*Jesaja 32:18 En mijn volk zal in een woonplaats des vredes wonen, en in welverzekerde woningen, en in stille geruste plaatsen.*

Die locatie is niet het Midden-Oosten -zoals wij gevonden hebben in de profeet Micha 2:10. Ook Jozua heeft het volk Israël niet in de rust gebracht, Hebreeën 4:8, maar het blijkt dat de rust elders is. Daarvan is aan David het volgende voorgezegd over de “rustplaats” voor Israël in 2Sam.7:10:

*10 En Ik heb voor Mijn volk, voor Israel, een plaats besteld, en hem gepland, dat hij aan zijn plaats wone, en niet meer heen en weder gedreven worde; en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst.*

Niet meer heen en weer gedreven worden betekent zoveel als **rust**.



Wij hebben gezien dat Jahweh de natuurlijke loop volgt van de elementen, o.a. van het water, van boven naar beneden, en van licht van Oost naar West. Dan komen wij uit in Noord-West Europa aan de kuststreken, waar het Evangelie des Koninkrijks door ons als verloren schapen van het Huis Israëls is aangenomen op een wijze die de wereld elders nergens heeft vertoond. Wat het water betreft is er geen ander



land op de wereld wat met Nederland vergelijkbaar is, een land vol wateren en een volk dat met het water weet om te gaan. Wat de één zijn dood is is de ander zijn brood. Nederland als volk staat wereldwijd bekend om de weg- en waterwerken, baggerwerken en scheepvaart, bruggenbouw en Deltawerken. Ja, wij gebruikten voorheen de waterlinies om de vijand tegen te houden. Wij als Nederlanders hebben iets begrepen van de natuurlijke staat van water. Wij hebben geleerd de natuur niet te corrigeren, maar deze haar gang te laten gaan in ons voordeel. Niet dat wij er reeds zijn met al onze kennis, want ook in ons land is er nog heel wat te leren met betrekking tot de elementen, tot het water. De Japanse professor Masaru Emoto schreef een boek over zijn proeven met water, dat het o.a. ons bewustzijn



beïnvloedt, dat water een geheugen heeft. Hij laat aan de hand van foto's van kristallen van water zien dat water onder invloed van informatie verandert. Ons lichaam bestaat voor 70% uit water. Water is van levensbelang voor energie en informatieoverdracht. Het is dus van belang hoe wij ons voeden, hoe wij communiceren, naar welke muziek wij

luisteren, kortom, hoe wij leven.

Het is van groot belang voor ons welzijn dat wij kwalitatief hoogwaardig drinkwater tot ons nemen, dat is duidelijk. En ook dáárin zal Jahweh voorzien, dat er levende wateren uit Jeruzalem zullen voortkomen. Wij mogen ons verheugen in de zegeningen die ons alreeds gegeven zijn en die nog zullen volgen, zie wat er in Deut.33 wordt aangezegd:

*27 De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen; en Hij verdrijve den vijand voor uw aangezicht, en zegge: Verdelg!*

*28 Israel dan zal zeker alleen wonen, en Jakobs oog zal zijn op een land van koren en most; ja, zijn hemel zal van dauw druipen.*

*29 Welgelukzalig zijt gij, o Israel! wie is u gelijk? gij zijt een volk, verlost door JHWH, het Schild uwer hulp, en Die een Zwaard is uwer hoogheid; daarom zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen, en gij zult op hun hoogten treden.*