

Het thema: Israël

Israël heeft bij veel christenen de belangstelling. Dat is heel positief. Het is ons dan ook niets teveel weer een artikel aan Israël te wijden. Er bestaan immers nog al wat verwarringen rond het Israël-vraagstuk en joden in het algemeen. Wanneer wij de naam 'Israël' noemen, zullen de meeste christenen daarbij terstond denken aan de joden en aan hun zionistische staat. De zionisten hebben hun staat de naam 'Israël' gegeven, alsof dat de voortzetting of herleving zou zijn van het oude Israël van de Bijbel. Er is momenteel op aarde geen andere staat die deze naam Israël draagt. Vandaar dat bij het noemen van de naam Israël alle neuzen zich richten naar het Midden-Oosten, waar inderdaad in vroeger tijden het oude Israël gevestigd was. Sinds 1948 is op dezelfde locatie een nieuwe staat opgericht door politieke zionisten, die hun staat dezelfde naam gaven als het oude koninkrijk ten tijde van David en daarna. Het verrijzen van de nieuwe staat Israël wordt door veel christenen gezien als een vervulling van de herstel-prophetie. Immers, het herstel van Israël staat meer dan eens in de Bijbel beschreven, en wordt door nagenoeg alle profeten aangekondigd.

Veel christenen beschouwen de Joden als enige nazaten en overlevenden van de oude Israëlieten, die recht zouden hebben op het land Palestina. De joden zouden de nog enig overgebleven erfgenamen zijn, het nog in leven zijnde "uitverkoren volk van God".



De komst van ongeveer 6 miljoen joden naar het Midden-Oosten heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. Volken en groepen mensen die in Palestina woonden werden verdreven, en de joden vestigden zich aldaar, met een beroep op de Bijbelse profetie. De staat Israël heeft zich kunnen handhaven, dankzij de joodse lobby in Amerika. Zo te zien is het vestigen van de joodse staat sinds 1948 een groot probleem voor de wereldvrede. Men noemt het wel: Het Midden-Oosten probleem. Bij grote groepen christenen kunnen de Israëli's geen enkel kwaad doen, hoe zij ook handelen en wandelen. Vraag is of er een vreedzame oplossing is het Midden-Oosten probleem.

Bijbelse gegevens

Niemand zal ontkennen dat Abraham een historisch figuur is, en dat uit Abraham, Izaak en Jakob het latere volk Israël is voortgekomen. Met Israël als volk sloot Jahweh Zijn trouwverbond en gaf het Zijn Wet als verbond in woorden. Dat vroeg om gehoorzaamheid van de verbondspartner. De geschiedenis van de twaalf stammen is overbekend. Eerst was Saul koning over geheel Israël, later David. Na Salomo scheurde het rijk in twee delen, het Noorderrijk als Huis Israëls, en het Zuidoostrijk als Huis Juda. Ook die Huizen hielden geen stand. Er volgden vanwege hun zonden verschillende deportaties. Het Huis Juda bleef haar naam behouden, het Huis Israëls raakte haar naam kwijt en ontving zelfs de scheidbrief, vanwege verbondsverbreking. Wonderlijk genoeg wordt het Huis Juda vergeleken met een pottenbakkerskruid die gebroken zijnde, niet meer geheeld kon worden. Terwijl het Huis Israëls wordt vergeleken bij een pottenbakkerswerkstuk dat op de draaischijf weliswaar in elkaar zakt, maar nog wel opnieuw gemodelleerd kan worden, zie Jeremia 18-19. Het Huis Israëls zal worden hersteld, en daár wijzen alle herstel-prophetieën op. Het Huis Juda als koninkrijk kan niet worden hersteld, maar zal bij het Huis Israëls worden gevoegd, om weer één te worden.

Het Huis Juda werd bijna in haar geheel weggevoerd, voor een groot deel tezamen met het Huis Israëls naar Assyrië, en de rest ruim een eeuw later naar Babel. Het Huis Israëls werd in diverse deportaties naar Assyrië gevoerd, waarvan niemand ooit terugkeerde naar hun oude land. Alleen een deel van de weggevoerden van het Huis Juda keerde uit

Babel terug, met een aantal vreemden en gemengden. Zij werden toen 'joden'¹ genoemd. Hier raken velen het spoor bijster en menen dat de joden de nog enige nazaten zouden zijn van het gehele oude volk Israël. Die veronderstelling is onjuist, daar de overige weggevoerden, die nooit terugkeerden, evengoed raciale Israëlieten bleven, zij het onder andere namen. Zij vervreemden van de verbonden en inzettingen en werden aan de volkeren (ethnos) gelijk, verheidenst, Efezen 2:12. Zij worden in de Bijbel getypeerd (aangeduid) als zijnde de 'verloren schapen van het Huis Israëls', Mattheus 10. (verloren in de zin van afgedwaald)

Relevante gegevens

Men kan vandaag de dag onder veel christenen de liefde voor Israël vinden, hetwelk alleen maar toe te juichen is, wanneer het om het wáre Israël zou gaan. Er zijn diverse bladen en artikelen te vinden waarin Israël centraal staat. Dat is op zich een heel goede zaak. Alleen vragen wij ons af of er soms ergens een ontbrekende schakel in de ketting is, waarop men nog geen zicht heeft, zodat men ons inziens niet goed weet wélk Israël de Bijbel op het oog heeft met betrekking tot de herstelprofetie.

Wij geven uit het blad 'Charisma' van augustus 2006 een aantal citaten weer, die men kan nemen voor wat er doorsnee over Israël en de joden wordt beleden. Van de Redactie van Charisma: *"Israël is maatstaf"* (bedoeld zijn de joden met hun zionistische staat, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de joden het uitverkoren volk van God vormen, die wij als christenen onvoorwaardelijk moeten steunen).

Op bladzij 7 van het blad: *"Israël, een struikelblok voor gemeentes en kerken! Menigeen worstelt met het onderwerp Israël"*. De schrijver van het artikel is Jac. van der Tang, die Israël (de joden) ziet als onze wortel. En wanneer wij ons niet met Israël bezighouden en het volk troosten, hebben wij met de God van Israël (de joden) een probleem. Ons wordt aangeraden om Zijn volk te aller tijd te zegenen, ook al gebruiken zij in

¹ Abusievelijk heeft men judahiet en judeeër aldoor met 'jood' vertaald. Judeeërs waren inwoners van Judea, en dat waren gemengden, waaronder veel Edomieten en Ismaelieten zaten, die onder Hyrcanus gedwongen werden ingelijfd in Judea.

het Midden-Oosten zaken die wij niet begrijpen. De wederkomst van Christus zou afhangen van het bezit van de stad Jeruzalem door de joden. Er zouden gebedsgroepen moeten komen voor het joodse volk. Men dient ook 10% van de gemeentelinkkomsten en giften te besteden aan Israël.



Op bladzij 13 staat: Dertig Nederlandse leiders gaan op naar Jeruzalem. Doel van de missie is om eigen evangelische achterban bewust te maken van onze geestelijke wortels en hen in contact te brengen met het oude land en het volk van Gods beloften, aldus J. Barendse sr van het comité Gemeentehulp Israël. Barendse schrijft: *"In de toenemende belangstelling voor de joodse wortels van ons geloof zijn ook ongezonde tendensen zichtbaar. Sommigen gaan joodje spelen, etc."*.

David Wilkerson: *"Onze geestelijke erfenis ligt bij Israël (de joden). Wij zijn Israël (de joden) veel dank verschuldigd"*.

Bladzij 34: Dr. David Friedman: *"God houdt van Israël. Dus houden christenen ook van Israël. Jezus kwam als joodse rabbi. Zijn leerlingen waren joden"*.

Bladzij 45: Bart Repko: *"Wij gelovigen uit de heidenen zijn de enige vrienden die Israël overhoudt"*.

Het bewijs van ware christelijke vroomheid zou liggen in het feit dat wij pal achter de joden en hun zionistische staat zouden blijven staan. Op 15 mei 1948 zou het door God gekozen tijdstip gekomen zijn dat de staat Israël zou worden opgericht, nadat de 7 strafjaren afgelopen waren. Vraag is echter welk uitgangspunt men neemt. Zou Jahweh de politiek atheïstische zionisten nodig hebben om de staat Israël op te richten, om de verlossing voor de hele wereld te volbrengen? Verschillende nog eerlijke joden -want er zijn zeer zeker ook goede joden over- bekennen het oprecht dat zij de huidige staat Israël bezien als een schurkenstaat (o.a. Bruno Kreisky van Oostenrijk).

Steeds dezelfde denkfout. In een RD-commentaar 'Israelzondag en Jom Kippoer' komt men steeds dezelfde denkfouten tegen. Men gaat ervan uit dat alle huidige joden nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob zijn. Dat is achterhaald als zijnde onjuist. Men stelt dat het joodse volk een heel bijzondere plaats inneemt in de heilsgeschiedenis. En dat de joden 'de beminden om der vaderen wil' zijn. Men verwacht dat het joodse volk zich massaal tot Christus zal keren. Jammer, men verwacht de joden met Israëel.

Analyse: De huidige joden, wie zijn zij?

Dr. K.A.D. Smelik toont in zijn boek 'Hagar & Sara', de verhouding aan tussen jodendom en christendom in de eerste eeuwen. Dat is heel leerzaam.

Daaruit blijkt dat Paulus de joden die toen nog in Palestina waren ziet als Hagar (Ismaël-Sinaï), hij vergelijkt die joden met hen die Izaak vervolgen, Galaten 4. Paulus plaatst hier groepen joden op één lijn met Ismaël en niet met Izaäk!



Gal.4:22 Want er is geschreven, dat Abraham twee zonen had, een uit de dienstmaagd, en een uit de vrije.

23 Maar gene, die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest; doch deze, die uit de vrije was, door de belofenis;

24 Hetwelk dingen zijn, die andere beduiding hebben; want deze zijn de twee verbonden; het ene van den berg Sina, tot dienstbaarheid barende, hetwelk is Agar;

25 Want dit, namelijk Agar, is Sina, een berg in Arabie, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is met haar kinderen.

26 Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder.

27 Want er is geschreven: Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die den man heeft.

28 Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Izak was.

29 Doch gelijkerwijs toen, die naar het vlees geboren was, vervolgde dengene, die naar den Geest geboren was, alsoo ook nu. 30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der dienstmaagd zal

geenszins erven met den zoon der vrije. 31 Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije.

Het lijkt wel of Paulus abuis geweest is. Maar het moet in de oren der joden wel hebben geklonken, als het schreeuwen van een mager varken in een synagoge, dat Paulus hen van Ismaël liet afstammen en niet van Izaak. De niet-joodse Galaten (dat waren de leden van de verloren schapen Israëls in de verstrooiing) stelt Paulus nota bene wél op één lijn met Izaak, en daarmee ontnemt hij het joodse volk haar zogenaamde wortels!

Het was een allegorese, maar dan wel één met verstrekkende gevolgen, daar de joden erdoor werden ontferd! Aan de zogenaamde 'heidenen' werd het erfdeel van Abraham gegeven!

Voor de toenmalige joden was Paulus niet zo heel vriendelijk, zie 1Thess.2:14 *Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der Gemeenten Gods, die in Judea zijn, in Christus Jezus; dewijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden;*

15 Welke ook gedood hebben den Heere Jezus, en hun eigen profeten; en ons hebben vervolgd, en Gode niet behagen, en allen mensen tegen zijn;

16 En verhinderen ons te spreken tot de heidenen, dat zij zalig mochten worden; opdat zij te allen tijd hun zonden vervullen zouden. En de toorn is over hen gekomen tot het einde.

Ongelooflijk maar waar!

De vraag is wie deze 'heidenen' (ethnos = volkeren) in werkelijkheid waren? Zouden dat niet de Israëlieten zijn die van hun burgerschap vervreemd waren? Zie Efeze 2:12

Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.

Immers, alleen een ware Israëliet kan vervreemden van het burgerschap van Israël! Of zouden die 'heidenen' soms de twaalf stammen in de verstrooiing kunnen zijn waarover Jakobus spreekt en waarvoor Paulus bidt?

Zie Jak.1:1 Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: zaligheid.

Hand.26:7 Tot dewelke onze twaalf geslachten, geduriglijk nacht en dag God dienende, verhoppen te komen; over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden word beschuldigd.

Wanneer Paulus inderdaad de joden bedoelt, is dat dan zo vreemd? Ook onze Heiland noemde bepaalde groepen joden in Joh.8:44 'satanskinderen':

Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

En ook Johannes de Doper identificeert bepaalde joden als volgt:

*Mattheus 3:7 Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij **adderengebroidsels!** wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?*

*Mattheus 12:34 Gij **adderengebroidsels!** hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? want uit den overvloed des harten spreekt de mond.*

*Mattheus 23:33 Gij **slangen, gij adderengebroidsels!** hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?*

*Lucas 3:7 Hij zeide dan tot de scharen, die uitkwamen, om van hem gedoopt te worden: Gij **adderengebroidsels,** wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?*

Gaat het hier niet om een vergeestelijking in de exegese, terwijl het om een etnische aanduiding gaat, zoals ook van Kaïn staat in 1Joh.3:12?

De kerkvader Augustinus preekte eens over Ps.50:1 en vroeg zich af of de joden wel behoorden tot het volk dat God van de zonsopgang tot de ondergang had geroepen. "U (de joden) bent niet uit Egypte naar Kanaän gebracht, maar juist daarheen verspreid, náár de zonsopgang en ondergang. U behoort eerder tot Zijn vijanden, wat de psalmist zegt, mijn God heeft mij aan mijn vijanden bewezen, Ps.59:11". Verstrooi hen in Uw kracht. En vandaar dat U (de joden) niet Gods wet vergeten, maar dezelve rondbrengen moet tot een getuigenis voor de heidenen, en voor U tot een smaad; hoewel U dat niet weet, reikt U haar (de wet) aan het



Augustinus

volk over, dat geroepen is van zonsopgang tot ondergang. Maar zoudt U dat willen ontkennen?" Adversus Judaeos VII,9.

Augustinus kent dus aan de joden een taak toe in hun onwil en onwetendheid, een taak in Elohims heils-economie, om de Wet te bewaren, de Schriften voor de zogenaamde heidenen (wij moeten goed weten wie die zogenaamde 'heidenen' zijn). De vijanden van de psalmdichter (59:11) zijn de pseudo-joden. Zij worden niet uitgeroeid, maar verstrooid, met het doel dat de Wet niet in vergetelheid zou raken! Augustinus noemt hen ergens de 'bibliotheek van de christenen'.

De Edom-joden zélf spraken kennelijk hun eigen mond voorbij, toen zij het volgende antwoord gaven aan de Heiland over de kwestie of de joden wel Abrahams kinderen waren: Joh.8:33

Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand gediend; hoe zegt Gij dan: Gij zult vrij worden?

Het gaat hier om het feit dat zij zelf zeggen nooit iemand gediend te hebben. Daarmee gaven zij te kennen dat hun voorvaders nooit in Egypte waren geweest onder de zware dienstbaarheid!

Jesjoea verwerpt hun aanspraak Abrahams zaad te zijn ten enenmale, vers, 39

Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.

De kerkvader Crysostomos (354) haalt eveneens zeer fel uit tegen de joden. Zie <http://www.fordham.edu/halsall/source/chrysostom-jews6.html>

Prof. Israël Shahak zegt over de staat Israël :

" Mijn mening is dat Israël een racistische staat, in de volle zin van het woord, moet worden genoemd. De zionistische staat doet veel ergere dingen dan men antisemieten in andere landen toedicht" (Morgenland nr.4)

http://www.meguiar.addr.com/jews_protest_Zionism.http

Het volgende is een bevestiging van iets dat ik stel in het artikel onder de titel "Jakob heb Ik liefgehad, Ezau heb Ik gehaat". Het was een van de eerste ontdekkingen toen ik begon met dit onderwerp te bestuderen. Wat is dat voor een ontdekking? Niet alle 'joden' zijn van Juda, net zoals Openbaring 2:9 en 3:9 ons vertellen. Zij zijn Edomieten en indringers, die zichzelf voorstellen als Het Huis van Juda en dat met een heel slecht doel.



Drie boeken van prof. Shahaq

Vele christenen breken zich de hals over Jeruzalem en het land. Veel is er te doen over de 'landbelofte', en 'de ongedeelde stad'. Jeruzalem zou alléén voor Israël zijn, en daarmee bedoelt men de

huidige joden aldaar.

Via EO-uitzendingen wordt er de nodige (?) aandacht aan besteed. In een samenspraak tussen Ad de Boer, Ir.J.v.d. Graaf, dr.W. Ouweneel en drs.P.v. Kampen liepen de meningen soms ver uit elkaar, en liepen de spanningen soms hoog op, zodat men zou denken dat er klappen gaan vallen, maar nee, aan het eind breien de heren toch de cirkel weer rond, terwijl er in feite niets wezenlijks uit de bus is gekomen.

Aan wie behoort nu het land, was een vraag. Wat betekent het dat de beloften, aan Abraham gedaan, spreken over 'eeuwige bezitting'? Is een gedeelde stad nog wel een stad? Dit waren vragen die men besprak, en waar men echter niet uit kon komen.

http://realnews247.com/spec_rpt_jews_against_zionism.htm

Ja, hoe is de Schrift te rijmen met de historische werkelijkheid?

De Schrift spreekt over het herstel en de terugkeer van alle twaalf stammen, en niet slechts van een klein deel van één stam. Algemeen denkt men dat de joden gans Israël zijn, en dat de rest van de stammen in het niets zijn verdwenen. Dit is een grote misvatting, daar de huidige



joden voor 90-95% uit Khazaren bestaan, een niet-Semitisch, Turks/Mongools volk, en de overigen grotendeels afstammen van Edom-volkeren. Wat er aan écht Juda tussen de joden zit is slechts ongeveer 0,2%!

De beloften van herstel van het oude Israël zijn onloochenbaar. Dit her-nieuwde Israël krijgt

ook een geheel nieuwe woonplaats.

Het lijkt alles zo raadselachtig, doch dat is het niet.

Identiteit van diverse joden

Sommige joden weten het zelf wél. Voor het VN-gebouw stonden -zoals eerder reeds aangehaald- nog niet zo heel lang geleden een aantal orthodoxe joden met levensgrote spandoeken, waarop geschreven stond:

"Jew << >> Israël is not the same thing!"

(joden << >> Israël is niet één en dezelfde zaak)

Dat wil zeggen dat zij te kennen wilden geven dat de zionistische joden en hun staat géén vervulling zijn van de herstelprofetie, maar een eigenmachtige greep naar de macht. Voor veel joden is het de vraag wie van hen een échte judahiet is. Zij zeggen zelf dat het jodendom géén ras, géén volk en géén echte religie is, maar meer een soort religie is, een conglomeraat. Wat is het nu eigenlijk wél? Wil de échte judahiet eens opstaan!

<http://www.abc2.com/koestler/index.htm>

Voor een goed begrip van de zaak is het nodig dat wij weten wat er zich tijdens de diverse ballingschappen heeft afgespeeld. En ook hoe de nazaten van Ismaël en Ezau kans hebben gezien zich in te mengen in Juda. De geschiedenis heeft zich herhaald, maar dan in omgekeerde richting. Vroeger vermomde Jakob zich als Ezau om de eerstgeboortezegen, die hij van Ezau gekocht had, van Izaäk te ontvangen. Later zien wij de onstuitbare drang van de nazaten van

Ismaël en Ezau om de eerstgeboorte via vermomming en vermenging naar zich toe te halen. En dát proces zouden wij terecht 'judaïzatie' kunnen noemen. Dat is, om Juda te beroven van zijn zegen, het leiderschap!

Het is van groot belang dat wij weten dat er verschillende ballingschappen waren, zie onze brochure Israëlserie no.3. De meeste christenen denken dat er slechts één of twee deportaties plaatsvonden, en menen dat gans Israël naar Babylon werd weggevoerd, waaruit ze allen weer terugkeerden als 'joden'. Daarin ligt een oorzaak van verwarring, waardoor men het zicht op de 12 stammen kwijt raakt. Het Huis Israëls is in drie deportaties naar het Noorderrijk weggevoerd,



waarbij een zeer groot deel van het Huis Juda was inbegrepen. De rest van het Huis Juda is in drie deportaties naar Babylon gevoerd, waarvan slechts een klein deel als 'joden' terugkeerde, waarbij veel gemengd volk. Dus niet alle stammen Israëls waren in Babylon, en niet alle stammen zijn teruggekeerd. Jakobus stelt dan ook in hoofdstuk 1:1 dat alle

twalf stammen in de verstrooiing waren. Let er tevens op dat de leden van het Huis Israëls nooit 'joden' zijn genoemd, daar de uitdrukking 'joden' van judahiet afkomt.

Hoe zien sommige joden zichzelf?

Dr. Oscar Levy zegt dat de joden de uitvinders zijn van de mythe van het 'uitverkoren volk'. Hij vindt het onjuist te spreken over oude Israëlieten alsof dat joden betreft, en ook dat de huidige joden Israëlieten zouden zijn, daar de historie ons ontvouwt dat meer dan 90% van de huidige joden afstammen van de Turks/Mongoolse Chazaren. Deze Chazaren of Khazars worden joden genoemd vanwege religie, niet vanwege hun afkomst, dus zijn zij proselieten. Een proseliet is iemand van niet-joodse afkomst die het joodse geloof heeft aanvaard.

Prof. dr. Paul Wexler uit Tel Aviv heeft twee belangrijke boeken geschreven over de kwestie van de Joodse afkomst.

“The non-Jewish origins of the Sephardic Jews” ISBN 0-7914-2796-X

“The Ashkenazic Jews, a Slavo-Turkic People in search of a Jewish Identity”, ISBN 0-89357-241-1.

Conclusie

Er is licht nodig in de duisternis, om de duisternis te verdrijven. Bij het felle zonlicht zien wij pas alle stofjes dwarrelen in een vertrek. Licht verschaft inzicht. Mensen die pas ontwaken na een slaap of narcose, moeten even wennen aan het licht en aan de leefwereld waarvan zij tijdelijk waren afgesloten.

Nu lijkt het erop dat veel christenen momenteel in een eerste ontwakingsfase vertoeven en zicht krijgen op Israël en op hetgeen in de Bijbelse profetie over het herstel van Israël aangekondigd staat. Dat is dus heel positief. Alleen, zij zien de joden slechts als de enige nazaten van het totale Israël uit de oudheid. Dat is een tekort en misverstand.



Men zal de ogen uit moeten wrijven, en men mag niet ter goeder trouw de bewering van veel joden en christenen geloven dat zij het nog enige restant zouden zijn van Gods uitverkoren volk, de 'oogappel van God'.

Men dient zich welbewust af te vragen of er nog een ander deel van Israël is dat zich buiten Palestina bevindt, dat nog nooit is teruggekeerd en dat onder andere namen leeft. Men dient zich af te vragen wie de huidige joden zijn en wat hun ware herkomst is. Hebben alle joden inderdaad recht op de Goddelijke erfenis die aan Abraham en zijn nazaten is vermaakt?

De opvatting dat het joodse volk Gods enige en eigen volk zou zijn wordt ons stelselmatig van jongs af ingehamerd, dat iedere twijfel daaraan een doodzonde lijkt. Men mag op alles en nog wat kritiek hebben, behalve op de joden en hun oorsprong. Dat zou anti-semitisme zijn. Het was Dr. Abraham Kuiper, de grote staatsman en theoloog, die de Vrije Universiteit in Amsterdam oprichtte, die de fatale invloeden van de joden nog durfde aan te wijzen.

Alle grote mannen uit de wereldgeschiedenis hebben zonder uitzondering ongunstig over de joden geoordeeld. Hoe komt dat?

Denk aan Tacitus, Mohammed, Bruno, Shakespeare, Voltaire, Luther, Napoleon, Fichte, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Herder, Schiller, Goethe, Bismarck, Wagner, Chamberlain, Kuiper, Bolland, etc.

Er zijn ook goede joden, of dat nu Khazaren zijn of Edomieten of anderszins doet er niet toe, die Jahweh dienen en naar Zijn wetten leven, zullen Jahweh aangenaam zijn.



Ezechiël 35-36 vervulling van de profetie!

Het gaat met name om vers 10, dat Seïr (dat is Edom) zijn oog heeft laten vallen op een stuk grondgebied dat voorheen aan twee naties toebehoorde.

10 Omdat gij zegt: Die twee volken en die twee landen zullen mij geworden, en wij zullen ze erfelijk bezitten, ofschoon de HEERE daar ware;

Het grondgebied wordt in vers 12 aangeduid als zijnde de 'bergen Israëls', waar Jahweh woonde, dus het land van het Huis Juda en het land van het Huis Israëls, twee naties. Die twee landen zouden door Seïr worden bezet en ten onrechte worden toegeëigend. Zie hoofdstuk 36:

5 Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zo Ik niet in het vuur Mijns ijvers gesproken heb tegen het overblijfsel der heidenen, en tegen het ganse Edom; die Mijn land zichzelf ten erve gegeven hebben met blijdschap des gansen harten, met begeerte plundering, opdat de landerij daarvan ten rove zou zijn!

Edom zal geheel verwoest worden. De zionistische staat waarin een aanzienlijk deel Edom zich bevindt en zich vermomd heeft als Jakob, zal door Jahweh algeheel worden verwoest.

Opgezette valstrik

De Khazaar-joden bluffen dat hun zionistische staat onoverwinbaar is. De profeet Obadja zegt het wel wat anders. In het RD van zaterdag 2 september 2006 stond een artikel waarin de voormalige Mossad chef Halevy herhaaldelijk beweert dat de staat Israël onoverwinnelijk is. Men zei van de Titanic dat deze onzinkbaar was, maar op de eerste reis verging het schip! Wiesje de Lange zei, zie R.D. 24-11-06, dat ze vecht tegen de leugens over haar land en volk. "We zijn terug in Sion", zei ze. Zoals gezegd is men in het huidige Israël niet terug in Sion!

De internationaal zionisten hebben de staat Israël mede opgericht om als



valstrik en lokaas te dienen voor de nog resterende leden van het Huis Juda, die mogelijk onder de Sepharden en andere soorten joden nog aanwezig zijn. Het doel is om deze leden om te brengen, zoals Herodes het plan uitvoerde alle kinderen in de omgeving van Bethlehem te vermoorden, in de hoop daarmee de geboren Koning te hebben omgebracht.

De Khazaren beschikken o.a. over zogenaamde 'rassenbommen', waarmee zij de nog echte leden van het Huis Juda kunnen ombrengen. Met Bijbelse slogans probeert men alle joden wereldwijd naar de staat Israël te lokken, wat hen tot dusverre niet is gelukt, om daarna in één grote holocaust daar hun slag te slaan.

Er is een groot en duidelijk onderscheid tussen het Huis Israëls en de joden. Men dient goed op te letten dat er sommige joden zijn die echte Israëlieten zijn, maar dat niet alle ware Israëlieten joden zouden zijn. De Friezen zijn Nederlanders, maar alle Nederlanders zijn geen Friezen. Nooit is de naam 'jood' van toepassing op de nazaten van de 12 stammen in de verstrooiing.

Het Huis Israëls wordt met een ándere naam genoemd, Jesaja 65:15, terwijl de joden geen naamsverandering ondervonden.

Het Huis Israëls wordt met een nieuwe naam genoemd, Jesaja 62:12.

Het Huis Israëls is blind voor haar ware identiteit, terwijl veel joden zich ten onrechte erop beroemen af te stammen van Abraham.

Het Huis Israëls zal uitgroeien tot een grote menigte, Hosea 1:10, terwijl de joden beroofd worden van hun kinderen, Jeremia 15:7. Het Huis Israëls wordt tot rechtvaardige naties die naar waarheid streven, Jesaja 26:2, terwijl de joden tot een spreekwoord en vloek worden, Jeremia 24:9.

Het Huis Israëls wordt tot een menigte naties, Genesis 35:11, terwijl de joden verdreven zullen worden over de hele aarde, Jeremia 24:9.

Het Huis Israëls krijgt een nieuwe woonplaats in de 'Beveiligde of Bestelde Plaats', in kustlanden hoog in het Noord Westen, 2Samuel 7:10, Jesaja 24:15, 49:1, Jeremia 31:10, terwijl de joden vreemdelingen blijven in alle landen, Jeremia 15:4.

Het Huis Israëls blijft voor altijd een natie, Jeremia 31:36, terwijl de Joodse natie verbroken is in 70 na Christus, Daniël 9:24, Jeremia 19:11, en sindsdien niet meer geheeld is. De huidige zionistische staat Israël is geen voortzetting van de oude joodse staat, van het Huis Juda.

Het Huis Israëls heeft een altoosdurende monarchie (zij het soms ondergronds), Jeremia 33:17, terwijl de joden geen koning hebben.

Het Huis Israëls komt onder het hernieuwde of herstelde Verbond, Jeremia 31:33, terwijl de joden zich stellen onder de oude Talmudische wetten. Het Huis Israëls wordt met de naam 'zonen van de levende God' genoemd, Hosea 1:10 en zij hebben de stem van hun Goede Herder herkend en zijn Hem gaan volgen. Denk aan de Reformatie en daarna, terwijl de joden Jesjoea blijven verwerpen.

Het Huis Israëls is onoverwinnelijk, Jesaja 54:17, Leviticus 26:6-8, terwijl de joden eindeloos vervolgd werden.



Het Huis Israëls heeft niets met de moord op Jesjoea te maken, terwijl de leiders van het jodendom de dood van Jesjoea eisten van de Romeinen.

Goede Raad is duur

Dat hoeft niet. Wij willen de christenen die zich geheel en al richten op de zionisten en hun staat Israël een spiegel voorhouden, zodat men kan zien -zo men wil- dat men verkeerd bezig is.



Edom is in modern

jewry

Tevens zouden wij alle goede joden die er nog zijn, willen adviseren in het geheel niet naar de staat Israël te gaan, daar dit de meest racistische staat ter wereld is, volgens het getuigenis van sommigen mede-joden. Het is volgens de profetie van de Bijbel ook de meest gevaarlijke plek op

aarde, die algeheel verwoest zal worden, lees de profeet Obadja. Mogelijk zullen vele christenen niet de werkelijkheid willen inzien, en zullen zij pas gaan nadenken als de staat Israël metterdaad door de gerichten van Jahweh van de aarde verdwenen zal zijn.



Orthodoxe joden op bezoek in Iran, in gesprek met regeringsleiders, tijdens de Holocaust tentoonstelling 2007.