

NEEM HET ZEKERE VOOR HET O N Z E K E R E

Bij twijfel niet treuzelen, maar het zekere voor het onzekere nemen.

Menselijke wetten zijn wijzigbaar en soms voor meerderlei uitleg vatbaar.

Hoe sterker en hoger het gezag, des te meer moeten wij vrezen de wetten strikt te gehoorzamen.

Neemt U het niet zo nauw ?

Als een koning U uitnodigt om op woensdag om 10 uur bij hem te komen, meent U dan dat hij U ook wel op donderdag om 11 uur zal ontvangen, zonder uitdrukkelijk gebod ?

Zou de ALLERHOOGSTE SCHEPPER van hemel en aarde ons mensen accepteren als wij eigener beweging Zijn wetten veranderen ?

Zou onze Schepper Zijn wet wijzigen zonder ons duidelijk mee te delen wat er zo al veranderd werd ?

De Schepper gaf ons één rustdag in de week en noemde dat de SABBAT, en wel de 7e dag.

Keizer Constantijn en de R.K. kerk hebben de Sabbat verzet naar de dag der Zonnegod, de 1e dag der week.

Er is GEEN uitdrukkelijk bevel van de Schepper dat dit Zijn wil zou zijn, en tóch deden zij het.

Wat moeten wij doen? Moeten wij de normale SABBAT houden, of moeten wij de zondag vieren?

De traditie van het christendom heeft de zondag tot een N.T. sabbat gemaakt, en sust op deze wijze de gemoederen van het gewone volkje.

TOCH ZIJN VELEN IN TWIJFEL !!

Wat moeten wij doen?

Nog,maals, er staat dat Elohim b a r m h a r t i g h e i d doet aan duizenden dergenen die Hem liefhebben en ZIJN GEBODEN ONDERHOUDEN, Exodus 20.

Kunnen wij Hem recht liefhebben als wij Zijn geboden foutief houden?

Ik voor mij neem het ZEKERE voor het ONZEKERE, want ER STAAT GESCHREVEN! Wij moeten ons houden bij wat geschreven staat, en niet bij wat een keizer of paus ons wil doen geloven!!

Er staat geschreven: *GEDENK DE SABBATDAG DAT GIJ DIEN HEILIGT, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de SABBAT uws Elohim dan zult gij géén werk doen, etc.*

Moet het nóg duidelijker ?

Wie dit ook moge lezen, NEEM TOCH HET ZEKERE VOOR HET

ONZEKERE !

Hebt U vragen, neem gerust contact met ons op.

GEACHTE ZONDAGVIERDERS,

Met alle respect voor Uw levensinstelling en gehoorzaamheid aan datgene waarvan U meent dat het een instelling van Elohim is.

Het is ons al eeuwen voorgehouden dat Jezus op Zondag zou zijn opgestaan, en dat Hij op die dag twee keer aan Zijn discipelen is verschenen.

Deze feiten zouden ten doel hebben om de sabbat over te brengen naar de zondag, want zo zegt men: ook de discipelen zouden de zondag hebben gevierd.

Als hoofdoorzaak van deze verandering geeft men op ... dat het ons de verborgenheid der verlossing in gedachten brengt.

De 1e dag der week zou alsnu de "Dag des Heeren" zijn.

God zou de sabbat één dag vooruit gezet hebben om een nieuwe bedeling in Zijn kerk op te richten.

Met alle respect voor deze en dergelijke betogen, doch wij hebben onze twijfels!

Indien JHWH een ONveranderlijk God is, Zijn wetten Altoosdurend zijn ..., hoe kan het dan met Zijn wil en wezen overeenstemmen dat het 4e gebod van Zijn wet GERUISLOOS gewijzigd mocht worden ?

Waarom heeft Jezus, en hebben de Apostelen met géén woord gerept dat de zondag op Elohim's bevel moest worden gevierd ?

Mag de Goddelijke wet gewijzigd worden door wie dan ook ?

Zou de Schepper zonder enige omschrijving of aankondiging Zijn wet wijzigen ?

Er moet bezinning komen. De vraag naar waarheid zal de waarheid naar boven doen komen.

Wat voor nut zou het hebben gehad om de sabbat over te brengen naar de zondag ? Is het nodig voor het in gedachten brengen van onze verlossing dat Elohim's wet veranderd moest worden ?

Was het nodig voor de nieuwe bedeling dat de sabbat één dag vooruit geschoven moest worden ?

Er is géén enkel Schriftbewijs voor de zondagviering, en moeten wij dan niet Elohim méér gehoorzamen dan de mensen ?

Jezus kwam toch niet om de Wet te wijzigen? (te ontbinden)

Het is toch niet eerlijk dat men de wet wekelijks in de kerk voorleest en aanhoort, terwijl die wet voorschrijft dat de sabbat de 7e dag is, en men zelf daarvan de 1e dag heeft gemaakt ?

De Heiland is HEER der sabbat, dus komt het er wel terdege op aan welke dag de sabbat is. Tot de wet en de getuigenis !!

WAAR LIGT DE OORZAAK VAN DE BREUK DES VOLKS ?

Lees dan Jesaja 42 eens:

vers 19 *Wie is er blind als Mijn knecht ?*

- - 20 *Gij ziet wel veel dingen, maar gij bewaart ze niet !*

(tussen weten en doen zit een enorme kloof)

- - 21 *JHWH maakte hem groot door de WET*

- - 22 *maar NU is het een geplunderd volk*

- - 23 *Wie merkt het op ?*

- - 24 *Wie doet zulks ? Het is JHWH, en waarom ?*

Het antwoord luidt: *Want zij wilden niet wandelen in Zijn wegen, en zij hoorden NIET naar Zijn WET.*

- - 25 *Dáárom heeft Hij over hen uitgestort Zijn toorn. Niemand neemt het ter ore.*

Dan volgt de onvoorwaardelijke toezegging: in hoofdstuk 43:5 *Vrees niet, Ik ben met U.*

vers 19 *Ik zal wat NIEUWS maken. Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen.*

vers 27 *Uw eerste vader heeft gezondigd, en Uw uitleggers hebben tegen Mij overtreden (de leugendichters uit hoofdstuk 44:25)*

1 Joh 2:3 *En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden NIET bewaart, die is een leugenaar, en in die is de waarheid niet.*

De uitleggers en exegeten direct na de apostelen en in de dagen van Keizer Constantijn hebben het volk wijsgemaakt dat de WET van JHWH gewijzigd mocht worden, en dat veel afgedaan was.

De sabbat werd gewijzigd in de zondag.

In de reformatie zijn wel veel dingen rechtgezet, maar nog onvolledig. Terug tot de WET en de GETUIGENIS, dáárin ligt ons heil ! Nu zijn we nog steeds een geplunderd volk, van waarheid beroofd. Kunnen wij met de

Psalmist zeggen: *Hoe lief heb ik Uw WET ?*

Zolang wij Elohim's WET blijven overtreden, en zolang wij het Constantijnse verdrag blijven volgen, ligt er een BREUK tussen Elohim en het volk. Zijn WET is immers ONVERANDERLIJK, en mag door niets of niemand gewijzigd worden.

In Jes.65 lezen wij: *BEWAART het recht ... welgelukzalig is de mens die zulks doet, die de SABBAT houdt, zodat hij die niet ontheiligt.*

En Jes.58:13 *Indien gij uw voet van de sabbat afkeert, van te doen Uw lust op Mijn heilige dag ... etc-. dán zult gij U verlustigen in JHWH, en Ik zal U doen rijden op de hoogten der aarde, enz.*

Het komt er wel terdege op aan welke dag wij heiligen.

Is het de dag der ZON van keizer Constantijn en Rome ?

Of eren wij de aloude door Elohim ingestelde SABBAT ?

ZIE WAT ONS TE DOEN STAAT!

HET HOUDEN VAN ELOHIMS GEBODEN Joh.14:15

Het houden van Elohim's geboden betekent zoiets als ... z'n hart daarnaar regelen ... met de keus * daar blijf ik bij * en,: Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen.

De gehele levenswandel wordt daarnaar gericht.

In het Hebreeuws betekent het: SCHATBEWAREN.

Vandaag de dag knutselen de meeste mensen maar wat met Elohim's geboden, en ze vullen zelf de interpretatie in. Men denkt dat Paulus daartoe de vrijbrief heeft verstrekt in Rom.14:5. "Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd".

Zo is JHWH's bedoeling nooit geweest, en Jashua Zijn Zoon zei dat geen tittel noch jota der wet zouden voorbijgaan, en, dat Hij niet was gekomen om de wet te ontbinden, maar die te vervullen. Hieruit blijkt dat geen mens zelf de vrijheid heeft Elohim's Wet naar eigen inzichten te houden.

De wet vervullen betekent: GEHOORZAMEN.

Hiermee is de wet NIET afgeschaft. In vervulling doen gaan, is iets anders dan vervullen. Alleen het Aäronitisch deel der instellingen was schaduwachtig, en o.a. de sabbat NIET.

Het vroege Christendom is een proces gestart tegen de joden om zich geheel en al van die "edomieten" te ontdoen. Men zag de joden (lees Kain

& Ezau) als de bron van alle ellende, en daarmee spoelde men met het waswater ook het kind weg.

De sabbat is NIET joods, die is van JHWH, gegeven voor het Israël der 12 stammen (nu reeds eeuwen in de verstrooiing Jak.1:1) De joden komen slechts voor een heel klein deel uit één stam. De anti-joodhouding der eerste christenen heeft hen in de armen van het heidendom gedreven.

Maar ook heden denken miljoenen mensen dat ze christenen zijn, en zij zien niet in dat wij allen nog zeer diep in het heidendom verstrikt zijn (door de listen van Ezau en Kain).

De christenen leiden nog steeds onder de vreselijke Ik-ziekte, zodat er bijna geen onbaatzuchtige vriendschap te vinden is. Iemand trouw blijven, anderen verdragen, etc. vindt men zelden.

De christenen zijn aldoor aan het verwilderen, want de mens die zich van Elohim verwijderd, verdierlijkt in de massa.

Het christendom beseft niet dat het grootste deel van haar godsdienst, leerstellingen en leefwijze gebaseerd zijn op heidense denkbeelden.

Echt christendom is: verzet tegen het kwade ... door het volbrengen van het goede ... volkomen zelf bekering ... en daardoor bekering van anderen.

Elohims geboden zijn ondubbelzinnig, en de geschiedenis van het christendom toont dat eeuwenlang is getracht de geboden Gods dubbelzinnig te interpreteren, om alzo aan het gewicht van JHWH's eis te ontkomen, het is hinken op twee gedachten.

Ware christenen hebben lust Elohims geboden op te volgen, en zingen met een volkomen begeerte: **OM DIE TE DOEN UIT DANKBAARHEID**. Hoe lief heb ik Uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag.

Hier ligt de **B R E U K** !!

Vandaar dat Elohim Zich inhoudt en geen volle regen van Zijn zegen over ons uitgiet. Wij houden op de verkeerde dag onze RUST.

Hij heeft met ons een afspraak gemaakt, van ... op de 7e dag heb Ik gerust, dan zult gij ook rusten. Uw wet is **VOLMAAKT**.

JODOCUS VAN LODENSTEYN EN DE SABBAT

Lodensteyn heeft een boek geschreven over de Sabbat onder N.N.

Hij hield de sabbat net als zijn vrienden de Waldenzen op de 7e dag, de zaterdag.

Hieronder enige citaten uit zijn boek :

p.98 : De geboden hangen hecht aan elkander, en het is lasterlijk te zeggen

dat een der geboden uitgewist werd.

Jak.2:10 waarschuwt dat wie tegen één misdoet, aan allen schuldig is.

Er zijn 10 geboden der zeden, en ook het 4e gebod is zodanig.

Hoofdstuk 14 p.99: Dat in het N.T. géén NIEUWE of andere sabbat is. Noch de tijd des sabbats in het O.T. ooit onbepaald is geweest.

Het 4e gebod spreekt NERGENS van een andere sabbat.

De sabbat is geen schaduw of afbeelding.

JHWH heeft niet met ons gespot door ons de sabbat te geven als één van de 7 dagen zonder te zeggen welke dag.

Nee, de 7e dag is de sabbat.

Nergens staat in de Bijbel dat er ooit een andere sabbat zou komen die tot nog toe onbekend was, maar die Elohim in het N.T. zou gebieden.

Eén uit de 7 dagen is juist, maar wel de 7e dag exact.

P.103: Op deze dag heeft JHWH in orde gerust, en Hij raadt ons de rust en heiliging van die dag aan door Zijn voorbeeld.

p.105: Het is ongerijmd te zeggen dat JHWH in het O.T. zou stellen : Gedenkt de 7e dag omdat Ik op dezelve heb gerust, en in het N.T. zou stellen: Gij zult rusten op de 1e dag omdat Ik op de 7e dag heb gerust !

p.108: JHWH's heilige geboden te verdraaien, los te maken te niet te doen, of te ontbinden is gewis en zeker een zware zonde en des doods waardig.

p.114: De 7e dag biedt ons niet een SCHADUW, maar het is een MIDDEL van onze geestelijke rust in de Messiah.

Lees verder Genesis 26:5 Abraham de Vader des Geloofs.

Welke geboden en inzettingen hield hij ?

Was voor hem de sabbat een schaduw ?

Wie volgt ABRAHAM, Wie volgt de Messiah, en Wie volgt LODENSTEYN?

Er is geen andere rustdag dan die op welke Elohim zelf heeft gerust!!

DE SABBAT OF DE ZONDAG ?

Maakt het uit wanneer wij rusten, indien het maar één dag in de week is ? Ja, het maakt alles uit.

Wanneer een jongen een afspraak maakt met een meisje dat zij samen over 7 dagen een reisje zouden maken, en thuisgekomen zijnde denkt het meisje: Ach, laat ik over 6 dagen maar naar hem toegaan, dat past mij beter, ik kan immers wel een kopje breken bij hem. Helaas pakte alles anders uit: De jongen keek zeer verbaasd toen het meisje keurig gekleed na

6 dagen bij hem kwam. De jongen zei: Maar nu kan ik niet, dat is niet volgens afspraak.

Lieve mensen, Elohim kán en wil niet op een andere dag dan de dag welke Hij geheiligd heeft met ons in speciale ontmoeting komen, namelijk op de 7e dag, en alleen dié dag is door Hem geheiligd. Het is Zijn dag, en niet dat het de dag van Zijn Zoon is, of een zogenaamde opstandingsdag. Elohim laat Zijn schema, indien dat kon, niet wijzigen door Zijn Zoon, Elohim heeft Zich voor altijd gebonden aan de 7e dag, en Hij laat niet met Zich sollen; Hij komt Zijn afspraak na.

In Openbaringen 14 verkondigt de engel het Eeuwige Evangelie, wat de leerstelling is der schepping Elohim's hetwelk lijnrecht staat tegenover de evolutie-hypothese. Van die schepping is de sabbat Gods onveranderlijke gedenkteken.

Na de opstanding werd de sabbat ook door de discipelen gehouden, lees Handelingen 13:14, 42 en 44, 16:13, 17:2, 18:4 en 28:17. De sabbat is direkt door JHWH na de schepping in het Paradijs ingesteld tot een ONVERANDERLIJKE en EEUWIGDURENDE instelling. De Heidelbergse Catechismus spreekt in vraag en antwoord 103 over de "eeuwige sabbat" en verwijst dan naar Jesaja 66:23. De Schrift spreekt niet over een eeuwige sabbat, als of het op de nieuwe aarde altijd maar uitrusten is. In Jesaja is integendeel sprake van: de ééne sabbat tot de andere. Het is hier een wekelijkse cyclus.

Dr.H.F. Kohlbrugge zegt in "Leer en vermaan deze dingen" p.103, dat de sabbat niet ceremonieel was en met de Messiah niet is afgeschaft. Paulus spreekt in Gal.4:10 en 2:16 en Rom.14:5 over andere sabbatten, dagen en wetten, maar NIET van het 4e gebod.

Omri is de man welke het HUIS ISRAELS deed zondigen, met de Baälzonnediensten, de zondagviering, het systeem der Babylonrijken. Vandaar dat het zondagvierende zieke christendom het Grote Babylon wordt genoemd. De bodem van de sabbat is geheiligd, en deze mogen wij met onze voet niet vertreden, zie Jesaja 58:13.

Abraham was reeds sabbatvierder, Genesis 26. In later tijden ook de Waldenzen, waaraan wij de Bijbel nog hebben te danken, en ook de bekende Graaf von Zinzendorf.

Van al de geboden vormt het 4e gebod de daadwerkelijke proef op de som; hieraan kan men regelrecht zien of men naar Elohim's geboden leeft, ja of nee. De tien geboden vragen ons leven, doch het 4e gebod is de test. De meeste mensen op aarde zullen beamen dat wij Elohim moeten eren, niet

mogen moorden, echtbreken, stelen, etc-.

Het enige gebod hetwelk door het merendeel echter wordt afgewezen is ... dat van de sabbat.

Jesaja 56:6-9 Die de sabbat houden brengt Elohim in Zijn bedehuis.

Aan deze test van het 4e gebod blijkt de kennis van Elohim, 1 Johannes 2:4 waar staat: "Wie zegt: *Ik ken Hem, en zijn geboden NIET bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet*".

De zondag is en blijft de dag van het valse Constantijnse christendom !!

DE SABBAT

Het 4e gebod heeft totaal NIETS ceremonieels ! Exodus 20:8-11 gedenken aan het scheppingswerk.

Wij weten wat de schepping is ... en kennen de elementen o.a. water, lucht, vuur, aarde, etc.

De schepping bevat en omvat immers alles, en is niet ceremonieel of een deel daarvan. Het is: GEDENK... en zoiets is NOOIT ceremonieel (heenwijzend) maar is TERUGWIJZEND en werkelijkheid.

Het is GEDENKEN & HERDENKEN van iets uit het verleden namelijk dat JHWH de hemel en de aarde en al wat is in zes dagen heeft gemaakt en op de 7e dag zélf rustte.

De sabbat gedenken is dus letterlijk genomen een ELEMENTAIRE zaak, omdat Elohim in zes dagen de elementen schiep (herschiep) en op de 7e dag rustte, en niet ceremonieels in dit alles is te vinden, wat naar iets heenwijst.

In Deut.5:12-15 is het gedenken aan de verlossing uit Egypte.

Wij zien dat de sabbat wortelt: 1e in de schepping, 2e in de uittocht.

In Exodus 31:13-17 is het overtuigend dat de sabbat een eeuwige inzetting is welke op de 7e dag moet worden gevierd.

De Heiland noemt zich "HEER" der sabbat. De sabbat is nooit op Zijn bevel naar de zondag verschoven, dus blijft het bestaansrecht van de sabbat als 7e dag gehandhaafd.

Lev.23: WETTEN DER HOOGTIJDEN en de jaarlijkse feesten, o.a. Pascha, Pinksteren, Bazuinfeest, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest en Slotfeest.

Lev.23:21,31,41: Het zijn JHWH's GEZETTE HOOGTIJDEN en EEUWIGE INZETTINGEN !!

Waarom houden de kerken deze gezette hoogtijden niet, en waarom houden zij andere niet-ingezette feesten wel ?

Waarom houdt men een ander Pasen, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag, Hemelvaartsdag en Kerstmis? Nergens in de Bijbel wordt zulks geboden. Men mag zich wel bedenken, want door dit te doen volgt men de weg van Jerobeam die feesten uit zijn brein fantaseerde en tot inzetting maakte !! En waarom houden sommigen wel de jaarlijkse gezette feesten, en niet de wekelijkse sabbat ?

ACHTERGRONDEN ZONDAGSVIERING

De eerste christenen leefden in een tijd van veel-godendom. In het Romeinse Rijk was godsdienst in de eerste eeuwen niet slechts een particuliere zaak, maar het politieke en maatschappelijke leven was er mee verweven, waarbij veel eerbetoon werd bewezen aan rijksgeboon.

De eerste christenen beschouwden deze goden als demonen. De Romeinen van die tijd kenden een soort wetenschappelijke religie, waarbij het geloof in het noodlot de kern vormde. Dit geloof kwam voort uit de gedachte dat de aarde in het brandpunt lag van de zeven planeten, en de loopbaan van de mens te voren in de loopbaan der planeten was vastgesteld.

Het noodlot was in deze astrologische wetenschap niet iets vaags, maar heel concreet, omdat de hemelse wetmatigheid immers zo was.

De dichter Manilius ten tijde van Keizer Augustus zei dat de sterrenmacht het aardrond regeerde.

Het is en was een astraal fatalisme. Dit maakte de mensen en de goden tot marionetten.

In die tijd zijn de dagen der week, en der maanden, gegeven en naar de planeten genoemd. Vele heersers van de eerste twee eeuwen der keizertijd waren verlichte monarchen, die tot in de kleinste details van het rijksbestel persoonlijk waakten over het welzijn van hun onderdanen, wat eindigde in de starre dwangstaat van Keizer Constantijn. Deze heersers waren van "goden" afkomstig, waarover straks meer. Vanuit India, Perzie, Egypte, en Babylon zijn deze halfgoden naar Griekenland en Italië gekomen, en later naar Engeland. Zij vereerden Mithras en Isis. Mithras is de zonnegod, die een stier doodde, en uit diens staart groeide toen een korenaar.

De naam ITALIA betekent: "Kalverenland" (ook heden is de export van kalfsvlees uit Nederland in hoofdzaak gericht op Italië). Het is het land van de jonge stieren in religieus opzicht. De inwoners zijn de jonge stieren, die de stiergod vereren.

Enige goden uit Italië waren:

POMONA, godin der boomvruchten

BUBONA, godin der veeteelt

TERMINUS, god van de grensstenen

JANUS, god van de poorten, deuren

PENATUS, god van de huisvoorraad

JUPITER was Oppergod, de Stralende hemelvader Dieupater, en zijn keerzijde was VE(d)IOVIS, de god van de onderwereld en dood. Jupiter zou met JUNO gehuwd zijn (= jeugd). In die tijd had het traditionele geloof in Italië z'n vat op de mensen zo goed als verloren. Het Romeinse Rijk was een smeltkroes van volkeren die allen hun eigen diaspora kenden, en toen deden de MITHRAS en ISIS-diensten hun intrede, niet als nationale godsdiensten, maar als mysteriën voor ingewijden. De Mithrasdienst kende dan ook zeven graden.

Deze religies waren niet zozeer natuurgericht, maar verlossingsreligies, en het doel was vergoddelijking, eeuwige wedergeboorte. In die tijd werden alle religies door elkaar gemengd, en dat noemt men SYNCRETISME, uitwissing van contouren. De ingewijde kon zeggen: *"Gij zijt ik, en ik zijt gij"* ; *ik ben in de hemel, in de planten, overal. Ik ben aan de grens des doods geweest, door de elementen heengegaan, toen ben ik teruggekeerd. Ik heb midden in de nacht de zon gezien als een stralend blinkend licht, en ik heb met de goden contact gehad die over het dodenrijk en de hemel gaan.*

Herkent U hierin niet hetgeen Constantijn eens in een droom heeft gezien ? MITHRAS doodde een stier, en uit de staart van de wegstervende stier ontsproten korenaren, en z'n zaad wordt in een beker opgevangen. Hiermee duidt men aan dat uit de dood van de oerstier het leven der natuur voortkomt.

Deze Mithrasdienst is al zeer oud, via India en de Hethieten in Perzie (Mithras is daar de god van de Morgenzon). En daarna naar Chaldea/Babylon, waar de astrologen zaten. Voor hen had de stand der zon, maan en VENUS grote betekenis. SIN is de maangod, SJAMASJ is de zonnegod (APOLLO) en ISTHJAR de godin der liefde (Venus).

Van Babel ging het naar Griekenland, en bij de Hellenen was er de HEROCULT, waaruit de Romeinse KEIZER-cult is ontstaan. De Hero was een wezen tussen de goden en de mensen. De Romeinse Keizer zei af te stammen van VENUS (Isthjar) als Venus Genetrix (godezonen).

Keizer Augustus liet zich als APOLLO identificeren. Door deze cult werd de band in het Romeinse Rijk strak en verstevigd. Keizer Aurelius zette aan tot de dienst van het SOL INVICTUS = de ONOVERWINNELIJKE ZON.

De goede christenen die er nog waren kwamen in de minderheid, en zij verzetten zich tegen deze godendiensten. Elke ramp werd aan hen toegeschreven als reactie, want zij immers loochenden de goden, en dan namen de goden wraak. De christenen werden voor staatsgevaarlijk gehouden.

In het midden van de 3e eeuw kwam er verandering in de wetgeving. Constantijn zou zich hebben bekeerd. Maar, de keizercult verdween NIET. Constantijn liet zich nog afbeelden in de gedaante van de zonnegod SJAMASJ, en hij sprak daarna nog over zichzelf als NUMEN MEUM = mijn goddelijke macht, en hij liet zich aanspreken als SANCTE IMPERATOR (heilige keizer). De Keizer regeerde tevens bij de GRATIE Gods en werd door de Paus bekroond.

De nazaten van deze Keizers zijn o.a. het Hollandse en Britse Vorstenhuis (zij stammen NIET van koning David af), en deze vorsten regeren ook nog bij de Gratie Elohim (niet van Abrahams God, maar van Sjamassj en Isthjar).

De Oranjes zijn van "Keyserlicken stam" zoals het in het Wilhelmus staat. Dat is, zij stammen van de Ceasars af, de halfgoden. In hun paleizen wemelt het dan ook van deze godenfiguren. Het Oranje huis van NASSAU stamt niet van NATHAN uit David af, want NASSAU heeft totaal niets met NATHAN van doen. Nassau betekent Nassa Ouwen, dat is: drassige weiden, die het kasteel van graaf Laurensburg omringden.

De Keizers waren vooral de INGEWIJDEN in de Mithras mysteriën, en deze diensten werden vooral in grotten gehouden op 25 december, wintersolstitium. Hier vanaf stamt het "christelijke KERSTFEEST" !!!

Zoals we zagen kwam de paus er ook aan te pas, en de Mithrasdienst kreeg dan ook haar voortzetting in de Rooms Katholieke Kerk. De SLEUTELS van de RKK zijn symbolen van autoriteit. PONTIFEX MAXIMUS, naar Math 18:19.

In werkelijkheid stammen de sleutels af van de deur-god JANUS, dat is NIMROD, TAMMUZ.

De pauselijke myter komt van de zeegod DAGON.

Het interieur van de St. Pieter in Rome vertoont zonne-emblemen op de pilaren.

Wat is er nu beter voor de Mithras-zonnediensten dan ... de dag der zon te vieren ?

Door Keizer Constantijn is dan ook de eerste zondagswet gegeven, in flagrante strijd met Elohim's wet der 10 geboden.

Het christendom is vanaf die tijd een rad voor de ogen gedraaid, en men geloofde de leugens, als of de Messiah de Zon zou zijn, naar Maleachi 4:1, maar men bedoelde MITHRAS, Apollo.

Constantijn was een zogenaamde christen.

Hij heeft zich pas vlak voor z'n dood laten dopen, en heeft in zijn leven nooit een godsdienstoefening bijgewoond. Hij gevoelde zeer veel voor het heidendom.

Op zijn munten stond aan de ene zijde de Messiah, en aan de andere zijde het beeld van de zonnegod Mithras, met als onderschrift SOL INVICTUS.

Constantijn had vele deugden, maar nog meer ondeugden. Hij was een dubbelvoudig moordenaar.

Op deze en dergelijke pijlers berust nu de ZONDAGSVIERING.

Wordt het dan niet de allerhoogste tijd zich daar van los te maken, en terug te keren tot Elohim's EIGEN heilige SABBAT ?

De Zondagsviering vindt in de H.Schrift GEEN enkele grond, en is nergens uit te rechtvaardigen, maar stamt regelrecht uit het afgodische heidendom.

Er is gelukkig nog terugkeer mogelijk, en velen zijn reeds deze weg ingeslagen. Terug tot de Wet van Elohim en Zijn getuigenis !

Ook al kost het in het begin veel moeite en strijd, en misschien ook geld en aanzien, ... als Gods eis U zwaarder gaat wegen dan al het andere, komen wij tot de uitspraak van LUTHER:

Hier sta ik ... IK KAN NIET ANDERS !!!

Zeer geachte ZONDAGVIERDERS,

Op een boekenmarkt kocht ik onlangs een oud boek. De omslag was lelijk en gescheurd. De titel luidde:

GEKEURD EN GELOUTERD, door W.Andringa Gzn, uitgave van J.de.Liefde te Utrecht in 1893.

Er staan ook veel verhalen in die men ook in het Martelarenboek terugvindt. Thuisgekomen begon ik dit boek door te bladeren en trof op bladzij 390 een voorval van martelaren-moed, zij die die niet wilden buigen voor de zon. Wanneer wij lezen in Johannes 14:21:

Die Mijn geboden HEEFT, en dezelve BEWAART, die is het, die Mij liefheeft.

En Joh.15:10: Indien gij Mijn geboden BEWAART, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

Beste mensen, ik ben net als U een zondagvierder geweest, met grote ernst. Mijn ogen gingen meer dan een kwart eeuw geleden open voor het feit dat de SABBAT NIET de zondag is, noch dat er van Hemelswege een verandering in de geboden plaatsvond.

Na een korte worsteling heb ik de zondag vaarwel gezegd, om het gebodene van de Schepper te bewaren.

Het is niet mijn doel dat U mij als mens zoudt navolgen. Nee, volg Uw Meester na, zie Joh.15:10.

Door de zondag te vieren struikelt U in één gebod, en die in één struikelt valt in alle geboden .

Om U te laten zien dat de eerste christenen NIET de dag der zon vierden, noch zich nederbogen voor de zon, ... geef ik U in het kort weer het verhaal van Bisschop SIMEON BARNABAI.

Simeon was een man vol des Heiligen Geestes.

Hij leefde onder koning SAPOR in Perzië, te Seleucië.

Sapor vervolgde de christenen, en ook Simeon werd opgepakt en ondervraagd door de koning. Dit maakte op Sapor zo'n grote indruk dat hij probeerde diens leven te sparen.

De magiërs in Perzië hadden het echter op Simeons leven gemunt, net als ten tijde van Daniël, toen hij in de Leeuwenkuil moest, maar echter gespaard bleef.

De magiërs beschuldigden Simeon valselijk van collaboratie met de Romeinse Keizer, wat Simeon ontkende. Zij eisten dat Simeon gepijnigd zou worden, dán zou hij wel bekennen. Simeon werd dusdanig gepijnigd dat ruwe bewakers met tranen in de ogen stonden toe te zien. Koning Sapor kreeg weer medelijden met Simeon en zei tot hem:

Aanbid slechts éénmaal de ZON en gij zijt vrij !

Simeon weigerde. De koning wilde Simeon sparen en dacht na hoe hij met list Simeon kon bevrijden van de magiërs. Als Simeon nu eens voor hém zou knielen, dan knielde hij tevens voor het beeld van de zon dat achter hem was.

De koning vroeg Simeon hem te eren en voor hem te knielen. Simeon doorzag deze list en weigerde.

Toen zei Sapor dat alle christenen in zijn land zouden worden gedood, en dat er de volgende dag reeds 100 door het zwaard zouden worden gedood.

Simeon zei: STERVEN KAN IK, MAAR DE ZON AANBIDDEN NIET !

Verder zei hij: en wat mijn boeders en zusters in Christus betreft, als zij de marteldood moeten sterven, zal Elohim hun martelaarsmoed en genade

geven.

De volgende dag werden 100 christenen naar het marktplein gebracht, met Simeon geheel achteraan. Sapor hoopte dat Simeon zich nog zou bedenken als hij zovelen voor zich zou zien omkomen.

Toen de 98e martelaar gedood zou worden, zei plotseling ene PISCIOUS, een hoveling van de keizer, tegen de martelaar Ananias: wees onversaagd, straks zult gij de heerlijkheid van Christus zien. Ook de dochter van Piscius zei dezelfde woorden.

Koning Sapor werd woedend en beval dat ook Piscius en diens dochter zouden sterven, en dat eerst diens tong er uit zou worden gesneden !

Uiteindelijk was het de beurt van Simeon. Deze boog het grijze hoofd voor de beul en werd onthoofd !

Sapor wilde verder nog andere christenen ontrouw maken door hun bloed te laten eten, waarvan hij wist dat dit hen door de H.Geest was verboden, Hand.15:29.

Het gelukte Sapor niet de christenen uit te roeien!

Mijn beste zondagvierders,

Naar ik hoop heeft dit verhaal van waar gebeurde voorvallen grote indruk op U gemaakt. Hier waren martelaren die NIET bogen voor de ZON, voor de zonnediens en waarvandaan de zon...dag...dienst afkomstig is.

Wij zijn meestal als christenen opgegroeid in zondagvierende kringen, waar men de zondag houdt voor de sabbat.

Dit klopt echter NIET !

DE WET van de ONVERANDERLIJKE is ONWIJ-ZIGBAAR !

Willen wij onze Meester liefhebben, volgens Joh.14:21 en 15:10 dan moeten wij Zijn geboden HEBBEN én BEWAREN.

Wat weegt ons het zwaarste? De traditie óf de Sabbat der Schrift ?

Moge dit door bloed bezegelde getuigenis van meer dan 100 martelaren U brengen tot het onderhouden van Gods geboden op de juiste wijze.

Wij willen U hierbij gaarne tot hulp en bemoediging zijn.

Aan ds. L.W.v.d.Meij,

Stroe 5-10-95

(Alphen a.d.Rijn)

Tussen een aantal oude Terdege's vond mijn dochter een Terdege uit 1988 waarin U een vraag bespreekt in "Pastoraal bekeken", n.l. SABBAT HOUDEN OP ZATERDAG OF ZONDAG ?

Ik heb dat artikel met verwondering gelezen, en herinnerde uit mijn

studietijd hoe een doktor in de godgeleerdheid ons zei: IETS IS GELOOFWAARDIG ALS HET ABSURD KLINKT (credo quia absurdum).

U schrijft dat de sabbat geleidelijk is overgegaan naar de zondag. Hieruit volgt dat er dan ook nooit sprake kan zijn van een Goddelijke instelling, noch van een Goddelijk gebod.

Een instelling of gebod moet direkt worden opgevolgd. Men kan immers ook niet van een "geleidelijke invoering van de zomertijd" spreken, noch van andere wetten of geboden.

Daarbij geeft U toe dat Yashua Messiah (dat is de ware naam van wat men Jezus Christus noemt) de sabbat hield, en de jonge christengemeente ook de sabbat hield, maar dat daarna enige sporen er op wijzen dat er een verschuiving van de 7e dag naar de 1e plaatsvond.

Nu zou ik mij niet laten imponeren door zulk soort vage "sporen", wat onwezenlijk is, terwijl het gebod van JHWH overduidelijk overeind staat: GEDENK de SABBAT dat gij dien heiligt, de 7e dag.!!!

Waaruit blijkt dat Johannes op Patmos het over de zondag zou hebben? Het is bijzonder knap zulks uit de tekst te kunnen lezen, zonder de nodige fantasie of inlegkunde.

Kuriake Hemera is zeer moeilijk te vertalen. Kuriake is een bijvoeglijk naamwoord, wat zoiets is als: "s JHWH"s dag. Dit is in ieder geval niet Jom Riesjon, de 1e dag of zondag. Het is veeleer de dag van JHWH's oordelen en gericht. Daar handelt het gehele boek Openbaringen immers over. Lees wat in Jer.25 over de dag van JHWH staat, en in de andere profeten. Dan leest men een heel scenario van gebeurtenissen.

Ook vergissen de meeste theologen en christenen zich door de sabbat "joods" te noemen. Toen de sabbat in het Paradijs werd gegeven waren er nog geen joden.

Het moge overduidelijk zijn dat slechts een ver gesecculariseerde kerk, een ver van haar Meester verwijderde club afscheid kon nemen van de EEUWIGE ONVERANDERLIJKE WET van JHWH. De Geest van Yashua Messiah leidt in alle waarheid, en alleen het BEEST zal de tijden en wetten veranderen, hetgeen ook onder Rome en Constantijn plaatsvond.

Ook is het een grote misvatting dat Yashua op zondagmorgen opstond. Hoe kon dan het teken van Jona bewaarheid worden dat Hij 3 dagen + 3 nachten in het graf zou wezen?

Nu komt het inkonsekvente, als ik lees dat "christenen achten zich wel gebonden aan de sabbat zelf, maar niet aan de dag waarop deze gehouden

moet worden".

Hoe is het toch mogelijk dat redelijke mensen op deze wijze durven sjoemelen met de geboden van de ONVERANDERLIJKE JAHWE?

Men wil geen afstand doen van de sabbat, want dat zou het blijvende 4e gebod zijn, maar de invulling om die sabbat te houden neemt men wel in eigen handen !!

U begrijpt toch dat door dergelijke inzetten van mensen het gebod van Elohim krachteloos wordt gemaakt?

Beste broeder, ik hoop dat U flink in de knoei komt met deze feiten, en net als ik geen andere uitweg vond dan dé Weg, de Waarheid en Het Leven, om naar al Zijn geboden te willen leven, uit dankbaarheid, en dat alzo de mensen te leren.

Wat een zegen zal dat betekenen voor de mensheid en voor de gemeente als er meerderen tot "bekering" kwamen, tot de gehoorzaamheid.

U weet wat Samuel tegen Saul zei, dat gehoorzamen beter is dan offerande, en ongehoorzaamheid is afgoderij en beeldendienst.

Waar zijn de christenen al eeuwen mee bezig, door op de foutieve dag de sabbat te vieren?

Dan moeten wij Lodensteyn volgen, en anderen die naar eer en geweten de sabbat vierden op de juiste dag.

Wij kunnen de Onveranderlijke niet serieus nemen als wij Zijn geboden niet bewaren en doen, op de juiste wijze.

Hoe zoudt U willen, als de dag van JHWH, de kuriake hemera, er is, dat U Zijn geboden hebt gehouden? Naar menselijke instructies, of naar Zijn eigen inzetting?

Dit temeer daar U ruitelijk toegeeft dat onze Meester Zelf altijd de sabbat hield, als ook de jonge gemeente.

Naar ik bid en vurig hoop moge dit voor U de eerste aanleiding zijn tot diepgaand onderzoek om te komen, en ik hoop spoedig, die stap te zetten in de enige goede richting, en wij mogen lezen in Terdege of elders: Vanaf heden viert ds.v.d.Meij de sabbat op de 7e dag in het spoor van Zijn Meester, en in het spoor der eerste christenen. Hallelujah!

Ontvang de blijken van medeleven, en vriendelijke groeten, ook van mijn buurman en broeder Roel van der Toorn, U welbekend, die nu in zijn 80e levensjaar met zijn vrouw de sabbat op de 7e dag is gaan houden, en daar zelfs een boekje over heeft geschreven.

De Uwe in JHWH
P.F.v.d.Meer

DE SLEUTELS tot Babylons mysteries.

De mystieke sleutels die wij zien o.a. bij Rome (twee over elkaar) en op het Britse 10 pound, stammen af van de heidense god JANUS, en de twee sleutels van de zonnegod.

Sleutels zijn symbolen van autoriteit, PONTIFEX MAXIMUS, waarvan ROME zegt dat het op Math.16:19 is gebaseerd, doch in feite van JANUS afstamt, de Nimrod geïncarneerd in Tammuz.

De paus werd HEILIGE VADER genoemd, of PAPA, pope, met de bijbehorende hoed of mijter, die afstamt van de zee-god DAGON, met dezelfde karakteristiek als bij OSIRIS.

WIE WAS DE GODHEID VOOR CONSTANTIJN ?

Voor keizer Constantijn de Grote was de godheid dezelfde als bij de Grieken en Moslims. Allah is ZEUS (ormuzd), en deze zal verschijnen als de Almachtige Elohim en de zoon van Zeus is JEUZEUS (daar komt de naam Jezus vandaan) alias APOLLO, de Zonnegod, of Mithras, Amon-Ra.

Er is onenigheid in deze Godenfamilie, die nu in het binnenste der aarde leven (de Bokken der aarde) en in andere planeten.

Lees daarover de slag bij Bozra, en Jesaja 63:1.

Op de Berg Hermon zal Zeus verschijnen, in Bozra.

Zeus is de luchtgod, en Mithras-Apollo is de Zongod, en deze zijn in gedurige oorlog.

Amon-Ra, Apollo, en Satan als Engel PEACOCK (de haan, zoals op veel kerktorens afgebeeld) zijn steeds in opstand tegen elkaar om de macht.

Constantijn is als familie der "GODEN" een fervent aanbidder van Apollo geweest, ook na zijn bekering.

In het jaar 313 verschijnt het edict van Milaan van hem waarin aan de christenen godsdienstvrijheid wordt gegeven.

Eusebius bewierookte Constantijn als de stedehouder van de Verlosser der aarde. Dit leidde tot de alleenheerschappij der staatskerk. Vele heidense godsdienstplechtigheden kregen staatssubsidie, en leerden nog voort (zie Elsevier Cult. gesch pagina 454).

Op 7 maart 321 vaardigde Constantijn de eerste zondagswet uit. Het werd NIET geargumenteed op grond van het O.T. sabbatsgebod, dat deed pas

later Eusebius van Emesa.

De synode van Macon schreef de zondag als rustdag voor "door de voorafschaduwing van de 7e dag ons in de wet en de profeten aan het hart gelegd".

Pas Karel de Grote ging de zondagsrust op het 4e gebod baseren.

Wij zien dat de Zondagsinstelling puur heidens is, en ELKE grond mist van Goddelijk Gezag, in de goede zin des woords. Engeland is modern Assyrië, en de Assyrische leeuw staat op het 10 pound biljet en heeft de sleutel van de deurgod Janus in diens rechter voorpoot. Op het hele biljet zijn de gekrulde slangen te zien, serpents, en links bovenin de vijfpunt ster van Venus, Isjthar, met als centrum de bokgod Baphomet.

De oude "goden" leven voort, in modern jasje !!

Kies dan HEDEN wie gij dienen zult: De ZONGOD Apollo van Constantijn, of, de ware Elohim van Abraham !!!

KEIZER CONSTANTIJN

De rol van C. in de geschiedenis en ontwikkeling van het christendom is veelal vervalst en misverstaan. Hij stond sympathiek t.o.v. het christendom en hij hielp hen, zodat zij hem wederom hielpen de troon te verdedigen tegen zijn rivaal Maxentius. In die strijd kreeg hij een visioen. C. zag naar men zegt een verlicht kruis in de hemel, waarin geschreven stond: IN HOC SIGNO VINCES (in dit teken zult gij overwinnen). De traditie vertelt dat C. daarna de schilden van zijn soldaten voorzag van het CHI RHO monogram. Chi Rho zijn de twee beginnende letters van CH Ristus.

C. behaalde de overwinning en het christendom breidde snel uit. Volgens de traditie der kerk is dit de basis waarop C. het Romeinse rijk "christelijk" heeft gemaakt.

In werkelijkheid deed C. dit NIET !! Zijn bekering was in het geheel niet christelijk. Hij schijnt een soort visioen te hebben gehad in de afgoden tempel van Apollo (Vosges te Autun). Dit stemt overeen met de feiten dat C. vlak voor dit visioen was ingewijd in de SOL INVICTUS cultus (de onoverwinnelijke zon); en door déze god had hij de overwinning behaald.

De staatsgodsdienst was dan ook niet "christelijk" maar ZONNEDIENST, en C. is zijn gehele leven verder hogepriester van deze cult geweest. Zijn regering werd de "zonne-regering" genoemd, en op alle staatsbanieren stond Sol Invictus.

Het image van Constantijn als zijnde christen ... is FOUT, vals. Net voor zijn dood, toen hij in coma lag, is hij gedoopt, in 337 AD. Eveneens stamt

het chi-rho monogram niet van hém, want het kwam reeds voor op een graftombe 2 1/2 eeuw daarvoor.

De Sol Invictus cult kwam uit Syrië; het bevat elementen van de Baäl en Astarte-dienst. C. hoofddoel was om een politiek-religieuze eenheid te vormen; een cultus waarin alle andere opgingen. Onder deze tolerantie is het christendom tot wereldgodsdienst gegroeid. Sol Invictus was monotheïstisch en geschikt voor het christendom. Had het christendom tot nog toe de sabbat gehouden, door een besluit in 321 AD beval C. dat de eerbiedwaardige dag der zon moest worden gevierd.

Tot de 4e eeuw vierde men de Messiah geboortedag op 6 januari, doch de Sol Invictus hoogtijdag was 25 december, de NATALIS INVICTUS (de wedergeboorte der zon, wanneer de dagen langer worden). Het christendom heeft zich aangepast aan de heidense cult en daarmee haar origine losgelaten.

Ge loaf was voor C. een zuiver politieke zaak. In 325 leidde hij het concilie van Nicea, alwaar de vaste Paasdatum werd ingevoerd, en de weg geopend de macht in kerkelijke handen te geven. In Nicea werd "gestemd" dat Jashua god was, en niet een sterfelijk profeet. Zodoende kon de god Jashua worden geassocieerd met Sol Invictus. Christelijke orthodoxie leende zich uit tot een politiek fel begeerde fusie. Eén jaar na Nicea stond C. toe dat alle orthodoxe boeken werden geconfisqueerd en vernietigd. C. heeft de Bijbel sindsdien opnieuw uitgegeven en alle oude manuscripten en documenten laten verdwijnen! Van de 5000 manuscripten van het N.T. welke wij nu nog hebben stamt er niet één uit de tijd van vóór de 4e eeuw!

Het N.T. zoals wij dat hebben is een essentieel produkt uit de 4e eeuw, geschreven door deze "bewaarders" der orthodoxie, die koste wat het koste hún belangen lieten prevaleren!!

Constantijn was een veelvoudig moordenaar!

DE BESTELDE PLAATS & DE SABBATTEN

Ezechiël 20:12 waar de SABBATTEN een TEKEN worden genoemd tussen Elohim en Israel.

Het bezit van het land Kanaän was voorwaardelijk, verbonden aan het houden van de WET.

Israël ontheiligde de SABBATTEN, en werd verstrooid. Elohim bracht hen in de WOESTIJD der volkeren, Ezechiël 20:35.

Het overblijfsel zal Hij onder de roede doen doorgaan, en brengen onder de band des verbonds (Het Nieuwe Verbond zoals in Jeremia 31-33 staat).

Dan zal het Huis Israëls Elohim dienen op de HOGE BERG, Ezechiël 20:42, en Hij hen gebracht heeft in het land waarover Hij Zijn hand opgeheven heeft het onze vaders (voorvaders) te geven (niet de aartsvaders, maar gewoon onze eigen voorouders).

Dat land, en die BERG is de BESTELDE PLAATS, waarvan wij lezen in 2 Samuel 7:10 *Ik heb voor Mijn volk Israël een plaats besteld, en hem gepland ... dat hij aan zijn plaats wone, en niet meer heen en weder gedreven worde.*

Hieraan zijn géén voorwaarden verbonden zoals dat wel het geval was voor het land Palestina. Nee, het bezit van de BESTELDE PLAATS is ONvoorwaardelijk, zoals het Nw Verbond geldt. Elohim had het oude Israël gezworen hun het ganse land te geven, Jozua 21:43, en dat heeft Hij gedaan.

In vers 45 lezen wij dat die belofte is gedaan aan het HUIS ISRAELS, en het gaat dus, NIET om de oude aartsvaders Abraham, Izaak en Jakob.

Wel heeft Elohim aan Jakob de trouw, en aan Abraham de goedertierenheid gegeven, Micha 7:20, en via David het verdrukte volk een BESTELDE PLAATS beloofd.

Israël hield Elohim's sabbatten niet en is uit het land verdreven en onderdrukt, Deut 29:28, dus kan die BESTELDE PLAATS NIET op Kanaän wijzen.

Het hernieuwde Verbond is in de BESTELDE PLAATS een feit, Jeremia 31:28 en 1:10. Israël is geheel uit Kanaän verdreven en in de verstrooiing gekomen, in de woestijn, Hos 2:13; Ezechiël 20:33-37.

Pas als Elohim het Nieuwe Verbond in werking zal zetten en de harten besnijdt en Zijn wetten daarin grift, zal Israël als volk een volkomen veilige haven hebben.

Die WOESTIJD (de juiste vertaling is: vruchtbare weideplaats) is een KUSTLAND aan de rand van het CONTINENT, in het Noord westen, Jesaja 41:1 en Jeremia 31:10.

Dat nieuwe Israël (niet de joden, want dat zijn geen Israëlieten maar een vreemd Khazarisch volk) is een zeevarend volk, Jozua 42:10, die Elohim's lof over de hele aarde verbreiden, een zendingsvolk, Jesaja 33:21.

NEDERLAND is het enige land dat al deze kenmerken draagt !!

Nederland ligt aan het UITERSTE der aarde, Handelingen 1:18, en daar is Elohim's veilige schuilplaats. Psalmen 91.

In dat land vindt Elohim's huwelijk plaats.

Daar komt de grote herleving en terugkeer tot Elohim's

SABBATTEN !!

Open brief aan 'Het Gekrookte Riet'

Aan de medewerkers van het "GEKROOKTE RIET", 09-10-1993

Mannen broeders,

Van U mag worden verwacht dat het U te doen is om waarheid, ja om Dé WAARHEID Zelve.

Daarom neem ik des te meer vrijmoedigheid, als iemand die in de voorzijde leer is opgevoed, maar daar niets van moest hebben.

Als technéut was religie een blok aan mijn been, totdat ... de Allerhoogste 'Technéut' mijn ogen opende, en ik méér kreeg te zien dan mij wel lief was. Als technicus stond (en sta) ik dikwijls voor grote problemen die een oplossing behoeven binnen korte tijd. Op gelijke wijze ben ik religieuze vraagstukken gaan onderzoeken, en, men zou verwachten dat met name "godzalige" lieden gaarne achter de echte waarheid wilden komen. Maar nee, men houdt het liever bij de traditie, ook al is die niet goed.

Ik heb, net als U, theologie gestudeerd, en hoewel talen mij niet liggen, ben ik toch de oude talen gaan studeren. Ik heb onder doctoren en profs naar ware oprechtheid gezocht, maar dat in feite niet gevonden. Ik heb velen van boer tot dominee zien worden, maar omgekeerd niet. Zelf heb ik deze stap wel mogen doen, met Elohim's hulp.

Het is toch onbegrijpelijk voor een oprecht gemoed hoe godzaligen en predikanten zaken en waarheden wél weten maar daar NIET naar handelen. Dit schizofrene in de religies is des duivels. Dit schrijven is dan ook bedoeld als opwekking tot U om terug te keren tot de Elohim der Vaderen, om net als Josefát ons hart te verheffen om Elohim te dienen. (Dit is zalige hoogmoed).

U hebt onlangs een bijeenkomst gehouden met onderwerp de "ZONDAG". U weet dat die dag puur heidens is, en NIET Elohim's eigen Sabbat is !!

Waarom blijft U dan tegen beter weten in de zondag propaganderen? Bent U zoonaanbidders net als Constantijn? Ik wenste wel dat U allen technéuten zou zijn, net als ik, en misschien wat meer zwarte handen had dan witte boorden. De Schepper is immers de Grote TECHNICUS. Hij heeft de Hemel en Aarde gemaakt en alles wat daarop en in is!! Wij mensen zijn toch uniek, zoals U leert: "Naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen".

Wat denkt U van Zijn instructieboek en voorschriften ons aangaande opdat wij optimaal zouden functioneren zonder ziekten?

Doet U eens een keertje diesel in Uw benzineauto, en U zult de gevolgen gewaarworden. De Schepper verbood ons ONREINE waren te eten, en nu leert het christendom al eeuwen dat door de dood en opstanding van Jezus ineens Gods dieetwetten zouden zijn opgeheven. Een varken dat fysiek onrein is zou ineens gemetamorfoseerd zijn. Waarom is de mensheid in en in ziek? Er is sap van gruwelijke dingen in hun (bloed)vaten!! Mag men het lichaam als afvalbak en schoorsteen gebruiken?

Is het niet de allerhoogste tijd om de listen van de vader der LEUGENS te onderzoeken en diens fouten overboord te werpen?

Wat dunkt U van Elohim's eigen Feesten? Waarom vieren de christenen het heidense kerstfeest en NIET Elohim's feesten, zoals Bazuinfeest, Grote Verzoendag, Loofhutten? De Apostelen hielden deze feesten wél!!

Al met al zijn er nog vele andere belangrijke zaken in leer en leven die onze aandacht vragen, die roepen om terugkeer tot de Allerhoogste, de Elohim van Abraham, Wiens naam is JHWH, en nooit vertaald mocht worden door "HEERE", dat is Baäl.

Mannen Broeders, aanvaardt Zijn opdracht, weest tot het uiterste bereid Hem alléén te dienen, wars van mensengeboden!!

U zijn gunst toewensende, in Zijn waarheid wandelend.

BRIEF AAN DS.CATSBURG

Geachte heer Catsburg, Zondag, 28 mei 1978

Via, via, las ik Uw artikel over de sabbat en de zondag der christenen. Nu is het mij als Israëliet niet duidelijk dat Christenen altijd menen dat er een Schriftbewijs is voor de verschuiving der sabbat als 7e dag naar de zondag als 1e dag der week. Ik kan iemands religie plaats en b.v. de Mohammedanen wanneer zij op vrijdag uitrusten, en daarbij zich niet op de Bijbel beroepen of traditie; maar ... ik kan het helemaal niet meer volgen als christenen zeggen, zoals uit een citaat uit Uw artikel bleek dat "Mozes de sabbat aan de Joden gaf, en de Messias de zondag aan de Christenen gaf".

Had Mozes het recht om een bepaalde dag aan de Israëlieten (want Joden bestonden er toen nog lang niet) te geven? Ik meen stellig dat Elohim de sabbat gaf in de Schepping, de 7e dag, welke in de Wet beschreven staat. Ook Abraham hield zich aan Elohim's geboden, inzettingen en rechten. Welke? Stellig dezelfde als op Sinaï gegeven.

Had de Messias het recht om de Wet van Elohim (de eeuwigdurende onveranderlijke wet) betreffend het 4e gebod te wijzigen? Er is beslist geen

enkel Schriftbewijs voor dit grote gebeuren, indien dit ooit plaats vond. Jashua kwam niet om de Wet te ontbinden, maar te vervullen, te bevestigen.

Verder begrijp ik niet dat de Christenen altijd de zondag de Dag des Heeren, de Roem der Dagen noemen, die Israëls Elohim geheiligd heeft. Waarop is zulks gefundeerd? Er is géén enkel Schriftgegeven daarvoor. Alleen de Sabbat, de 7e dag kreeg van Elohim (JHWH) een speciale naam, de andere niet. Zondag is de 1e dag, Jom Riesjon; maandag de 2e dag, Jom Sjeni; dinsdag de 3e dag, Jom Sjlisji. Jom Jahwe is de dag van oordelen. De 1e Griekse uitdrukking is Hemera tou Kurou: dag van de Heer. De 2e uitdrukking is Kuriake Hemera (Waar kurake een bijvoegelijk naamwoord is en bijna niet vertaald kan worden) wat zoiets is als: 's Heeren dag, komt alleen in Openbaringen 1:10 voor. Dit ziet ook niet op de zondag. Nooit wordt Jom Riesjon 's Heeren dag genoemd, maar het zou nog eerder naar de sabbat wijzen, wat wél de dag des Heeren is. In het N.T. is de vertaling zoals het er nu staat foutief; men heeft sabbatoon vertaald met "eerste dag der week", ik meen op zeven plaatsen. Het moet zijn: op eene der sabbatten. Cor.16:2 ; Hand.20:1 ; Lukas 24:1 ; Joh.20:1 en 19 (Zie kanttekeningen).

Wanneer de zondagvierders toch nog zo overtuigd zijn van de wetwijziging, laten zij consequent zijn en voortaan niet elke zondagmorgen de Wet van "Mozes" voorlezen, die naar U meent voor de Joden was. Wees dan oprecht en lees de zogenaamde Wet van "Christus" voor (ik zou niet weten waar die te vinden is, vandaar dat ikzelf maar zo vrij ben U voor te schrijven wat U denkt dat van de Messiah wet zou moeten zeggen). Namelijk: Elohim JHWH gaf ons in plaats van de sabbat, de 7e dag, de zondag, de 1e dag en heiligde die van toen af en voortaan. Gij zult als nu slechts vijf dagen arbeiden, op de oude sabbat moogt ge tuinieren en beunhazen, en op de zondag zult ge rusten, want Mijn Zoon kwam om de Wet van Mij te veranderen en de zondagsheiliging in te stellen.

Meent U nog echt dat Jashua daartoe gekomen is? Moet U Th.v.d. Groe eens lezen in zijn geschriften; Hij zegt in de Cat.verklaring p.269 dat de 7e dag al direct van Elohim na de Schepping in het Paradijs is ingesteld tot een ONVERANDERLIJKE en EEUWIGDURENDE instelling die door de mensen onderhouden moet worden zolang de wereld zal bestaan. V.d.Groe rept in geen van zijn geschriften over de zondag, of de verschuiving van de 7e naar de 1e dag. Typisch dat de Waldenzen sabbatvierders waren: aan

hen hebben wij de Bijbel te danken; ook Graaf von Zinzendorf was Sabbatsvierder.

Misschien is het U bekend dat ds.L.H. Oosten in het Ref.Dagblad van 10 december 1976 schreef dat er geen enkel Schriftbewijs was voor de zondag, en dat noch de Messiah noch de Apostelen de zondag hebben ingesteld, maar de oudste christenen steeds nog de 7e dag afzonderden. Men moet slechts "aannemen" dat het "vanouds" (?) op apostolisch gezag is gedaan, schrijft hij.

Verder brengt men ook wel het zogenaamde bewijs aan dat de Messiah op Zondagmorgen is opgestaan, en op vrijdag gepaald (Kruis komt in de grondtaal nergens voor). De Hebreeuwse kalender wijst mij duidelijk aan dat Jashua op de 14e Nisan stierf des Woensdags, en in het Jonateken 3 volle dagen en 3 nachten in het hart der aarde verbleef.

Maar goed, hierbij doe ik nog enige stukken, en verwacht een antwoord. Met vriendelijke groeten en zegen van de Elohim Abrahams U toegebeden, Hoogachtend,