

Diverse soorten geloof

Dat er verschillende soorten geloof zijn leerden wij reeds op de catechisatie, met name:

1. Een **historiëel geloof**, daarmee gelooft men dat er in de historie gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die waar zijn.
2. Een **tijdgeloof**. Dan gelooft men voor een tijdje dit, en na een tijdje gelooft men weer wat anders.
3. Een **wondergeloof**. Dan gelooft men in wonderen, die aan mij of door mij zouden kunnen geschieden.
4. Het **zaligmakend (rechtvaardigend) geloof**, waardoor ik geheel zeker ben van mijn zaligheid in JHWH.

Om een definitie van het waar zaligmakend geloof te geven, neemt men meestal het Schriftgedeelte van Hebrëen 11.

1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

De vraag is vervolgens over wélk van de vier soorten geloof wordt hier gesproken? Trouwens, deze vraag dienen wij ons altijd te stellen wanneer er van 'geloof' sprake is.

De vraag dient beantwoord te worden uit het verband waarin de tekst staat, tot het geheel waarin deze staat.

In vers 2 lezen wij dat de ouden erdoor getuigenis hebben verkregen dat zij Gode behaagden. Vers 3 geeft een uiteenzetting wat onder en door het geloof wordt verstaan, namelijk dat de zichtbare dingen niet ontstaan zijn uit andere zichtbare dingen, maar door het Woord zijn geschapen.

3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.

Het betreft alhier een historiëel geloof, dat betrouwbaar is en gelooft in de scheppende hand van JHWH. In vers 4 brengt Abel door het geloof een betere offerande aan JHWH dan Kaïn. In vers 5 is Henoch door het geloof weggenomen. Dit betreft een wonder.

In vers 6 wordt het geloof verder uiteengezet:

6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.

In vers 7 heeft Noach door het geloof de ark gebouwd. Dat is iets fysieks, waardoor hij een erfgenaam der gerechtigheid is geworden.

En zo vervolgt de schrijver van de Hebrëenbrief zijn betoog over het geloof, waarin het veelal over wonderen gaat, dat zelfs geheel Israël door het geloof (der wonderen) door de Rode Zee is getogen. Tenslotte wordt in 12:2 gewezen naar Jezus als de Voleinder des geloofs.

Zo bezien wordt in Hebrëen 11 weinig of niets over het zaligmakend geloof gezegd. Het gaat in nagenoeg alle verzen over het historiëel, tijden of wondergeloof. In het wondergeloof bestaat de mogelijkheid dat het klein of groot is, zoals in Mattheus 8:10 en Lucas 7:9 staat. Op die



verschillende schriftplaatsen waar er van genezingen sprake is, en waarbij gezegd

Keuze genoeg uit diverse geloven

wordt dat het geloof de betreffende persoon behouden heeft, is er sprake van een wondergeloof. Zie Mattheus 15:28, 17:20, 21:21. Marcus 4:40, Lucas 5:20, 8:25, 17:5, 22:32, Handelingen 14:9.

Wat bedoelt Paulus in Galaten 3:25, wanneer hij zegt dat het geloof gekomen is? Welk geloof?

Een waar zaligmakend geloof kan niet groot of klein zijn. Het is een wáár geloof, dat is volkomen. Het kan zwak zijn in beoefening en of sterk, maar het is niet klein of groot. Een waar geloof in JHWH, de God van Israël, is volkomen zeker, zonder enige twijfel.

Wanneer wij ons oor te luisteren leggen naar de geliefkoosde taal der bevindelijken van de laatste eeuw, ook wel de ‘tale Kanaäns’ genoemd, horen wij dikwijls geen schriftuurlijk gezonde geloofstaal.

Onder de hedendaagse bevindelijk gereformeerden spreekt men veel en met graagte over het zogenaamde ‘klein geloof’. Men gebruikt dikwijls verkleinwoorden wanneer men spreekt over het ‘leven der genade’, als of dat bijdraagt aan het grote wonder van genade. Men spreekt alsdan over ‘enige kennis van Christus’, en dat een wedergeboren zondaar ‘iets van zijn zonde en ellende’ zou gevoelen. Verder spreekt men over een ‘kruimeltje geloof’, en over een ‘weinigje besef’, dat men er nog ietsje ‘bij moet zien te krijgen’, etc.

Er zou een zwak, klein en aangevochten geloof zijn. Bij gebrek aan het ware geloof en het geestelijk leven ontstaan dergelijke verkleinwoorden, als taal die het jammerlijke gebrek aan het zekere geloof moeten verbloemen.



Waarom al die verkleinwoorden? Gebruikt de Bijbel ook zulke verkleinwoorden om grote zaken mee uit te drukken?

Hoe spreekt de Schrift over het geloof en haar zekerheid?

Hebben wij met een karige God te doen, die de deur op een kier zet en af en toe een kruimeltje brood naar buiten werpt?

Dan heb ik in mijn leven wel andere taal gehoord en andere zaken ervaren. Ware gelovigen die op hun sterfbed getuigden een vólle zaligheid van hunne God te hebben ontvangen. Zij gingen niet met hun hakken over de sloot, naar de overzijde van de dood. Er kunnen aanvechtingen zijn, maar het geloof overwint de wereld en al wat daarin kan zijn aan twijfel en aanvechting.

Het spreken in verkleinwoorden is erg in trek bij de zogenaamde ‘bekommerden’ die menen reeds een eerste wedergeboorte te bezitten zónder de kennis van Christus. Door hun spraakgebruik verraden zij zichzelf, om zich daardoor gemakkelijker erbij te kunnen rekenen. Het verkleint in hun ogen de grote onoverbrugbare afstand tussen God en

hen. Het is zelfbedrog. De taal der Schrift ademt immers zekerheid, vertrouwen en vastigheid uit. Dat is geen grootspraak. Het is de taal van het ware geloof en van het vaste kinderlijke vertrouwen.

Het gaat in de Schrift niet om ‘enige kennis van Christus’, en om een ‘kruimeltje geloof’, noch om een ‘weinigje besef van zonde’.

Het gaat om de kennis dat wij een Christos of Gezalfde zijn geworden in JHWH, wat volkomen is, hoewel er een opwas blijft in genade en kennis. God bedriegt ons niet, speelt geen kiekeboe-spelletje. Hij

schenkt een waar geloof dat vol is, waardoor een mens uit zichzelf gaat, in geestelijk opzicht sterft, en JHWH aangrijpt tot behoud. Geen ‘weinigje besef’ van zulk een grote zaak, als of men zwaar onder de medicijnen en drugs zou zijn, maar een vol besef dat niet alleen anderen, maar ook mij de volkomen zaligheid ten deel gevallen is om niet. Zou een gevangene het uur van zijn vrijlating vergeten? Zou een gehuwd echtpaar hun trouwdag vergeten? Zou God een gedeeltelijke zaligheid geven, waarna men er nog ‘wat bij moet zien te krijgen’?



In Hebr. 10:6 staat dat offerranden niet de verzoening/vergeving konden bewerken. Het zou gaan om het offer van Jezus. Waar het JHWH in werkelijkheid omgaat is het offer van onszelf, zie

Psalmen 51:17 (51-19) De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.

In Hebr.10:16 wordt echter over het nieuwe verbond gesproken en de vergeving der zonden, zónder Jezus. Vers 18, waar vergeving is, is geen zondoffer meer nodig! Hier staan we wel voor een grote tegenstrijdigheid. Het gaat God niet over een ‘nieuw’ verbond, maar om een hernieuwd verbond. Van Gods zijde werd het verbond nimmer verbroken, alleen van Israëls zijde.

Waar getuigde de Heilige Geest dit?

In Jeremia 31:33 *Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken (herstellen) zal, spreekt JHWH: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.*

Wat kunnen wij nog geloven?

Veel christenen hebben het er moeilijk mee wanneer er weer een kerkelijke ‘waarheid’ wordt betwijfeld, of wanneer een kerkelijk dogma wordt ontmaskerd als onhoudbaar. Veel christenen hebben zich vastgeklampt aan hetgeen hen altijd voorgehouden is, en dat is hun lief en dierbaar. Dát is dan de volle waarheid! Daaraan mag niet worden getwijfeld, noch iets worden ingeleverd. Dat er echter grote ontwikkelingen gaande zijn op alle gebieden van het leven, is niet te ontkennen. Er zijn in onze eeuw vele en grote ontdekkingen gedaan, en de kennis op allerlei terreinen is aanzienlijk vergroot. Er zijn door middel van het opsporen van feiten veel axioma’s, mysteries en opvattingen als kaartenhuisjes in elkaar gezakt. Dat is en was voor veel christenen angstaanjagend. Men is vuurbang om ‘waarheden’ in te leveren, want wat houdt men alsdan over? Men is bang dat men surrogaat ervoor terug krijgt, dat men gaat dwalen, om in het moeras te belanden. Toch mag ons het waarheids onderzoek niet bang maken. Het dient ons integendeel vreugde te verschaffen, aangezien de waarheid vrij maakt. Wat kunnen wij als waarheid nog geloven? Welnu, datgene wat berust op feiten, en dat wat door de onveranderlijke wetten van JHWH, zowel de natuurwetten als Zijn Verbondswet, aantoonbaar is. Maar ook datgene wat volgens de oer-intuïtie vanuit ons hart instemming heeft.

Veel christenen denken dat het christendom vanaf het begin in het bezit is geweest van de volle waarheid. Dat is onjuist, wat met een enkel voorbeeld is te staven. Men had een onjuist wereldbeeld. Men geloofde

PAS OP!



GELOOF

o.a. dat de aarde een platte schijf was, die op de wateren dreef. Men geloofde dat de zon rond de aarde draaide, want zo stond het immers in Jozua beschreven. Toen mannen als Copernicus, Galileï en Bruno wetenschappelijk aantoonde dat het christelijke wereldbeeld van de kosmos onjuist was, was dat voor de christelijke kerk reden voldoende om hen van ketterij te beschuldigen. Nieuwe ontdekkingen ontmoeten in het begin meestal grote tegenstand voordat ze gemeengoed worden. De ontdekkers van waarheden stuiten algemeen op veel tegenstand. Wie echter eenmaal een waarheid zich eigen maakt, wordt niet zo gauw ontmoedigd. Het maakt juist standvastiger.

Bewustzijn

Niets is niet aan verandering onderhevig op aarde en in de kosmos. Alleen JHWH is onveranderlijk. Op aarde is alles aan het veranderen, ook ons bewustzijn. Dat gaat langzaam, zodat menigeen het niet waarneemt als een verandering. Hoe komt het dat alles verandert? Dat komt o.a. door de rotatie van de hemellichamen. Het aardmagnetisch veld wijzigt zich. JHWH wijzigt Zijn volk op zeer kalme wijze, en ook de satanisten en het verkeerde zaad der tegenstanders van JHWH wijzigen zich. Hun kwaad neemt toe en wordt meer en meer bekend. Zij maken hun maat vol. De veranderingen van het aardmagnetisch veld zijn van invloed op ons lichaam en op onze geest. De celstructuren van ons lichaam wijzigen zich erdoor. Er vinden herschikkingen plaats in de chemische huishouding in ons lichaam. Ook onze genetische code wijzigt zich langzaam maar zeker. Ons DNA is bezig zich te ontwikkelen van een twee streng DNA tot een 12 of 14 streng DNA. Ook ons derde oog wordt langzaam maar zeker geactiveerd. Het licht wat daardoor naar binnen kan komen zorgt voor ontwakking, bewustwording. Het gaat in veel gevallen langzaam, zodat we eraan kunnen wennen. Wanneer een mijnwerker lang in het donker heeft vertoefd, zal het daglicht aanvankelijk verblindend werken, zodat hij een zonnebril dient op te zetten. Het nieuwe licht, ook wel met nieuwe wijn vergeleken, dient



in nieuwe leren zakken opgeslagen te worden, want anders scheuren de oude wijnzakken en gaat de nieuwe wijn verloren.

Als gevolg van de veranderingen in de kosmos, op de aarde en in ons lichaam, hebben wij meer slaap nodig. De laatste jaren zijn de veranderingen in zeer snel tempo gegaan, zodat velen het niet konden verwerken. Vanzelfsprekend hebben wij goede voeding nodig, met een hoge kwaliteit drinkwater, om de wijzigingen en processen in ons te ondersteunen. Wij dienen in overeenstemming te zijn met de kennis en wijsheid die wij hebben ontvangen. In ons DNA zit nog oude informatie opgeslagen. Wijzigingen daarin kunnen alleen dán plaatsvinden wanneer wij bewuste keuzes maken. Wij kunnen ons eigen DNA beïnvloeden, door onze denkwijze en emoties te veranderen, waardoor de chemische processen in ons zich wijzigen. Veel mensen zijn ziek vanwege hun foutieve denkprocessen. Ze piekeren zich heel wat af over van alles en nog wat. Ze zien overal beren in het bos die er in werkelijkheid niet zijn. Men maakt zichzelf en anderen onnodig moe met allerlei ditjes en datjes. Hun lichamen ondervinden daarvan de terugslag, zodat allerlei kwalen en storingen optreden, waardoor men zich ziek en lamlendig voelt. De artsen, apothekers, drogisten en verkopers van allerhande medicamenten zijn er goed mee, want hun kassa's rinkelen op het hardst.



Om de veranderingen van de aarde en van ons lichaam te stimuleren, is het nodig om veel in contact te zijn met de aarde én met ons eigen lichaam. Maak veel wandelingen in de natuur, in de bossen, op het strand, of wat voor mogelijkheden er ook maar zijn. Vlucht niet weg van uw lichaam door drank, roken, of andere verslavingen. Drink vooral levend water, om de grote veranderingen die zich voltrekken te kunnen bijhouden. Water geleidt de elektrische levensstroom in ons, en hoe meer levend en geactiveerd water, des te gemakkelijker wordt de levenskracht door heel ons lichaam getransporteerd en opgenomen.

Hoe puurder het water, des te beter. Leidingwater is zo goed als dood en brak. Levend water met vers fruit zorgt voor een grote lichtdoorvoer naar ons derde oog. Wanneer wij letten op de leef- en eetgewoonten van veel mensen, en zien wat zij voor 'troep' in hun winkelwagens laden in de supermarkten, is het zo goed als onmogelijk dat zij verlicht worden tot een ruimer bewustzijn. Goede beweging is ook heel belangrijk, voor een goede bloeddorstrooming. Ons oogwit dient dan ook een zachtroze tint te vertonen, en niet puur wit te zijn. Door de grote veranderingen van inzichtelijk denken, waardoor de waarheid steeds duidelijker wordt, zal er veel ballast overboord moeten worden geworpen. Dat kan grotere druk op onze hersenen geven. Ons hart zal sneller gaan pompen bij goede beweging, zodat kantoormensen die veel stilzitten, zorgen moeten om op een andere manier voldoende lichaamsbeweging te krijgen.

Ook de 'hartsag' van de aarde wijzigt zich volgens sommigen momenteel sneller dan ooit tevoren, (dat is de Schumann frequentie) en dat is mede van belang voor ónze hartsag. Ons hart wordt er ook op voorbereid dat het langer kan functioneren dan 70 tot 90 jaren, om straks 120 tot 150 jaren mee te gaan. Ons hart wordt door deze nieuwe levens-energie verruimd en liefdevoller. Dat levert weliswaar meer strijd op, aangezien niet iedereen onze nieuwe leef- en denkwijze accepteert. Wij dienen ons open te stellen, door los te laten, zo niet, dan worden wij er ziek van. Wij hebben niet alleen inwendig, maar ook uitwendig met energie-verslindende krachten te maken, met mensen die ons niet begrijpen en niet delen in de speurtocht naar waarheid, maar vast willen houden aan het oude vertrouwde, ook al is dat ongeloofwaardig. Zij klemmen zich vast aan wat de kerkvaders hun hebben voorgeschoteld. De bewustwording en het herstel van de



Dierenriem, aardraaster en DNA werken op elkaar in.

levenskrachten van de aarde, om ons te activeren, zijn niet tegen te houden. Het elektronisch geometrisch eenheidsraster rond de aarde nam de afgelopen 65 jaar een gewijzigde geo-vorm aan, nl. de vorm van een dodecaëder (pentakubus). Ongeveer in 1989 was -volgens deskundigen op dat gebied- het raster rond de aarde geometrisch in orde. (een frappant detail hierbij is, dat wij in 1989 begonnen met de fundering en opbouw van 'De Pentahof', een vijfhoekig bouwwerk bestaande uit 7 vijfhoekige platforms).

Het gaat om het bewustzijnsraster rond de aarde. En om de energie welke via dat raster tot ons komt, ook wel de 'slang van het licht' genoemd. Elektra als manifestatie o.a. bij onweer en bliksem, zag men oudtijds als een kronkelende slang. Waar deze energie in een bepaald gebied hoog is, zullen er mensen door ontwaken. Die ontwakings is niet alleen voor hen persoonlijk, maar nationaal, en tenslotte internationaal, voor de volkerenwereld. Het is allereerst voor Israël, en Israël zal modelvolk zijn voor de rest van de goede of schaaap-volkeren, om hen erin te laten deelnemen. In vroegere tijd was die energie sterk in de Tibet en in India, en men verwacht een verplaatsing ervan naar Chili. Door verschuiving van de aardas kan er echter een geheel nieuwe locatie komen, wat volgens Zacharia 6:8 in het Noorden is, een kuststreek, wat wijst o.a. naar Nederland.

In het blad Frontier no.93 12/2010 stond een artikel, waarin gesteld wordt dat ieder levend wezen een eigen energie-raster rond zich heeft in de vorm van een dodecaëder. Een dodecaëder bestaat uit 12 pentagons (vijfvlakken). Op elk vijfvlak



zou nog een piramide van vijf gelijkzijdige driehoeken staan. Het getal 11 is volgens de oude getallenleer het eerste Meestergetal, een hogere octaaf van $1+1=2$, het overstijgen van de dualiteit, de voorbereiding van een nieuw begin. $11 : 11$ wordt gezien als het ontwaken van ons

slapende DNA, dat is de weg van het ontwaken van ons christos-bewustzijn, om een gezalfde van JHWH te zijn. Het getal 11 gaat aan het getal 12 vooraf, de perfectie en Goddelijke regeringsvolheid. Jakob had 12 zonen, Ezau slechts 11. Uiteindelijk is de completering het getal 13, de 13e stam, en het 13e sterrenbeeld in de Dierenriem. De dodecaëder heeft 12 vlakken, is het oer-oude symbool voor de ether, waardoor wij van levensenergie worden voorzien. Ook het levensei is opgebouwd uit 13 cirkels, in feite 8 bollen, driedimensionaal gezien. De 8e bol zit aan de achterzijde.

De Apostolische Geloofsbelijdenis

Wij geven kritiek op deze geloofsbelijdenis. Deze geloofsbelijdenis wordt in de meeste christelijke kerken wekelijks voorgelezen of gezamenlijk opgezegd.

"Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van de aarde".

God is nl. geen naam, en Vader is ook geen naam, maar het zijn titels. Almachtige en Schepper zijn eveneens geen namen, maar titels. JHWH is Zijn Naam, de Ik ben die Ik zijn zal. Waarom heeft men de Naam JHWH vertaald in HEERE en Heere? Hierdoor vergeet het volk de ware Godsnaam.

En "ik geloof in Jezus Christus als Gods eniggeboren Zoon, onze Heere". God heeft geen zoon, dan Israël als zoon. Een onomstotelijk historisch bewijs dat Jezus bestaan en geleefd heeft is er niet. De christosmythe der ouden heeft men ontmythologiseerd en er een historisch figuur van gemaakt. Er staat niet: "Ik geloof in Jezus als zijnde God".

"Die ontvangen is van de heilige Geest". Was de heilige Geest de Verwekker van Jezus, of was het de Godsmoeder? De heilige Geest kan geen persoon zijn van een drie-in-een Godheid. Wanneer de heilige Geest een persoon zou zijn, moet deze mannelijk zijn om een zoon te

ik geloof
dat ik geloof
in het geloof
maar heb geen
in een geloof
geloof ik

kunnen verwekken, en dat zou neerkomen op verkrachting van een reeds ondertrouwde maagd.

"Geboren uit de maagd Maria". De onbevleete ontvangenis en maagdelijke geboorte zijn bedenksels van Rome.

"Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten 3e dage op is gestaan, opgevaren is ten hemel en ter rechterhand van God zit'.

Alles is niet historisch aantoonbaar als feit. Zulk een merkwaardig en groots gebeuren zou toch zeker wel in een Romeins geschiedenisgeschrift opgetekend moeten staan, maar dat is er niet.

Ook niet dat Jezus uit de hemel zal komen om de levenden en doden te oordelen. Niet Jezus, maar God Zelf is Rechter, zie Openbaring 21:12, en Psalm 75:4 berijmd. God is Rechter, Die beslist, en als aller oppervoogd, deez vernederd, dien verhoogd.

"Ik geloof in de heilige Geest'. De Geest kan nooit een persoon zijn, maar is de kracht van JHWH. Het kerkelijk dogma der drie-eenheid is afgeleid van het Egyptische denkbeeld over Osiris, Isis en Horus.



Mythologische triniteit

Ik geloof niet langer in een heilige, algemene christelijke kerk. Ik geloof in het herstel van het Godsrijk, van Israël als eersteling en de komst van het vrederijk.

Ik geloof niet langer in de gemeenschap der heiligen en vergeving der zonden, zoals dat in het Nieuwe Testament beschreven staat. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen en vergeving der zonden zoals dat in alle eenvoud in het zogenaamde Oude Testament beschreven staat. En, ik geloof wel in de Bergrede als leefwijze.

Ik geloof ook niet in een wederopstanding van vlees en bloed, aangezien vlees en bloed het Godsrijk niet kunnen beërven. Het natuurlijke lichaam wordt gezaaid, en een geestelijk lichaam wordt opgewekt, wat anders is dan een lichaam van vlees en bloed.

Ik geloof niet in een eeuwig leven, in de zin van tijdloos en zonder einde. Het Griekse woord aion betekent tijdvak, eeuw, en hoeft niet eindeloos te zijn.

Geloofsbeproeving

Om achter de echtheid van iets te komen, dient men het te beproeven, te testen. Wil men zeker van een zaak zijn, dan is een testprocedure noodzakelijk. Dat zag men oudtijds reeds in. Vandaar dat oude mysteriescholen hun nieuwe leerlingen een zeer zware training gaven. Ook de Jezuieten en sommigen kloosterordes kenden zware of strenge disciplines. De nieuwelingen werden door hun meesters getraind, getest. De meesters waren ook zelf gevormd, door de praktijk van het leven gemodelleerd, door de wol geverfd, door schade en schande wijzer geworden. De nieuwelingen werden eerst opgeleid, daarna geëxamineerd, om te zien wat ze geleerd hadden en waartoe ze in staat waren. De proefnemingen die men hen afnam waren meestal gebaseerd op de toen tijds bekende elementen: water, aarde, lucht, vuur en ether. Via inwijding verkreeg men een hogere kennis, die men nergens anders kon opdoen. De leerlingen werden op hun standvastigheid, moed, inzicht, creativiteit, doorzetting, stressbestendigheid, Gods- en zelfvertrouwen getest. Men kende o.a. de waterproeven, waarbij de leerlingen werden getest, of men niet in paniek raakte wanneer het water tot aan de lippen steeg.

Men kende de luchtproeven, waarbij de leerling in een kist werd gelegd en men het deksel dichtdeed, en men de kist in de grond liet zakken. Wanneer de leerling in paniek raakte -waardoor een snellere ademhaling- raakte de zuurstof sneller op dan wanneer men rustig ademde, en liet men het loodje. Opsluiting in een dichte ruimte geeft bij velen alleen al een paniekreactie.



De vuurproef was ook beangstigend. Men liet een leerling hard door een vuur rennen, waarbij ook het uithoudingsvermogen werd getest. Deze test leggen veel inheemse volkeren nog af.

De etherproef was er of de leerling hogere dimensies durfde te betreden. Dat ging o.a. met hallucinaties gepaard door middel van drugs, uitputting, om zodoende de doodsdwang te overstijgen. Men diende volkomen kalm te blijven, in zelfovergave te leven, zich geheel aan de omstandigheden aan te passen.

Voor een vrouw die moet bevallen van een kind is het ook een beproeving, de vuur-, water-, lucht-, aarde-, en etherproef tegelijk. Ook iemand die failliet gaat, of iemand die in de pers breed uitgemeten wordt na een bepaald voorval, of de schandpaal, het zijn allen diepgaande beproevingen. Zulke zaken vormen de persoonlijkheid. Ze eisen veel creativiteit om te overleven en sterker uit de strijd te komen.

Het opgeven van je ego, je zekerheden, je doodsangsten te overwinnen, alleen in Godsvertrouwen te leven, het omvormen van tegenslag in voorspoed, van druk in zegen, het zijn allen lessen die niet in onze koude kleren gaan zitten. Omvorming of transformatie vindt dan plaats waar een mens alles loslaat, zichzelf volkomen overgeeft aan



De Schandpaal in Engeland

de wil van JHWH, en er vrijwillig voor kiest om JHWH te volgen. De angst te overwinnen om jezelf eerlijk in de ogen te durven zien, om je schaduwzijde niet te ontwijken, daartoe is moed nodig. Met jezelf en de duistere kanten in jezelf geconfronteerd te worden, is voor veel mensen een onaangename zaak waarvoor men niet kiest, waar men het liefst met een grote boog omheen loopt. Vooral oneerlijkheid,

leugenachtigheid, verslavingen, het verbloemen van eigen fouten, dat willen wij bij onszelf niet graag onder ogen zien. Wij bedekken dat graag, praten het goed of houden het geheim. Dát zijn nu juist de zaken of feiten die ons een schaduwzijde geven. Onze kwade neigingen, daden en begeerten worden er alleen meer meerder door. Er wordt op deze wijze niets opgelost. Het is immers juist hoognodig om onze eigen schaduwzijde onder ogen te zien. Dát is even een moeilijke opgave!

Het gaat erom dat wij standvastig worden, zoals het in Psalm 112 staat, en van professor dr. A..J .Th.. Jonker in zijn boekje 'Het Hoofdstuk der Liefde' p.105 formuleert het als volgt: *"Heerlijke standvastigheid wordt het deel van ieder, die deze liefde aanneemt en alzo leert liefhebben. Zulk een mens verkrijgt een natuur van graniet. Hij 'staat'; niet slechts, hij staat 'vast' temidden van al wat wisselt en woelt in deze wereld, standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig in het werk van JHWH. Door geen moeite of teleurstelling laat hij zich afbrengen van de eenmaal ingeslagen weg, die God hem gewezen heeft. Hij geeft zijn taak niet op, ook al wordt ze hem gedurig als bij de handen afgebroken".*

- Psalm 112:1 Hallelujah! Welgelukzalig is de man, die JHWH vreest; die groten lust heeft in Zijn geboden.*
- 2 Zijn zaad zal geweldig zijn op aarde;. het geslacht der oprechten zal gezegend worden.*
- 3 In zijn huis zal have en rijkdom wezen; en zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid.*
- 4 Den oprechten gaat het licht op in de duisternis; Hij is genadig, en barmhartig, en rechtvaardig.*
- 5 Wel dien man, die zich ontfermt en uitleent; hij beschikt zijn zaken met recht.*
- 6 Zekerlijk, hij zal in der eeuwigheid niet wankelen; de rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn.*
- 7 . Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen; zijn hart is vast, betrouwende op JHWH.*
- 8 . Zijn hart, wel ondersteund zijnde, zal niet vrezen; totdat hij op zijn wederpartijen zie.*

9 *Hij strooit uit, hij geeft den nooddrufte; zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid; zijn hoorn zal verhoogd worden in eer.*

Wij mensen scheppen onze eigen werkelijkheid. Elke gebeurtenis in ons leven bevat een leersituatie, en maakt tevens deel uit van ons totale levensplan. Wij bevinden ons momenteel nog in de vrij lage 3e dimensie, waarin een extreem lage trillingsfrequentie heerst. Vandaar zoveel ellende en kwaad in deze wereld, wat men schrijft op de rekening van een lijfelijke duivel, zie brochure 331.

In deze 3e dimensie vindt onze beproeving plaats. Het is onze leerschool naar hogerop, of we zakken als een baksteen dieper weg dan ooit tevoren. Niet iedereen zal in deze leerschool slagen, dat is duidelijk. Niet iedereen zal glansrijk de diverse proeven doorstaan. Ook is duidelijk dat een leerschool tijdelijk van aard is. Onze huidige situatie kan niet altoos voortduren. Deze aion (tijdvak) loopt snel af, ten einde (als eind-tijd). In deze eindtijd staat er van Godswege een Gezalfde of Messias op (christos = gezalfde, en messa = zalven) uit de geslachtslijn van koning David, die het overblijfsel van Israël zal weiden. Hij zal over hen regeren met wijs beleid in de vreze van JHWH, in waarheid en gerechtigheid. De leugens van het tijdvak der 3e dimensie zullen door hem achterhaalt zijn.

Angst voor o.a. ziekte, honger, oorlog, etc. houdt ons in het lagere trillingstijdvak vast. Daaruit moeten wij verlost worden. Angst werkt verlamdend en beïnvloedt ons denken op negatieve wijze. De mens is wat hij eet, maar de mens is en wordt ook wat hij denkt. Denkt hij zich ziek, dan wordt hij ook ziek. Dit kwaad van het negatieve denken straft zichzelf. Datgene waarop wij onze aandacht sterk richten zijn we bezig zelf te scheppen. Wij scheppen onze eigen werkelijkheid. Volgens veel oude natuurreligies en cultuurvolkeren zal 2012 het grote omslagpunt zijn voor bewustzijnsverruiming.



Het is een groot tweespalt in ons leven, waarvoor elk mens wordt geplaatst, niet om maar een heleboel goede dingen te doen, en daarbij te denken dat onze kwade dingen erdoor gecompenseerd worden. Nee, daardoor worden wij niet oprechter. Alleen wanneer wij onze eigen onoprechtheid eerlijk onder ogen zien, dat erkennen, met de begeerte om het te laten, zullen wij er beter door worden, ervan verlost worden. JHWH vergeeft ons dan ook mild, voor hen die oprecht van gemoed zijn, voor hen die zichzelf eerlijk in de ogen kijken en zich voor Hem in het stof neerbuigen. Zie brochure 477.

Wij zien het in het leven van Abraham, de 'Vader der Gelovigen', dat hij beproefd werd. Lange tijd wachten op de belofte dat hij een zoon zou krijgen. Zelf ging hij aan de slag en verwekte Ismaël. Daar moest hij afstand van nemen, wat een zeer zware beproeving was. Abraham vertrouwde geheel en al op de belofte en toezegging van JHWH, én het is gekomen. Izaak werd hem gegeven als door het onmogelijke heen. In hem was de vader reeds gestorven, en in Sara was de moeder opgehouden, dat wil zeggen dat er via een natuurlijk voortplantingsproces nooit meer een kind zou kunnen komen. Daarom deed JHWH het aan Sara, waardoor Izaak een 'godenzoon' aan Abraham en Sara werd gegeven. Izaak werd beproefd door naar de berg Moria te gaan met Abraham zijn 'vader', om daar een offer te brengen. Ook daar gaf JHWH ervan blijk dat Izaak een zoon van Hem was, en geen vleselijke zoon van Abraham. Abraham had geen Bijbel, geen geschriften, geen kerk of tempel, geen geloofsbelijdenissen en dogma's. Evenwel is hij ons tot voorbeeld ter navolging, want hij hield ál Gods wetten, etc., zie Genesis 26:5



Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten.

Hoe simpel, hoe eenvoudig, maar wel hoe eerlijk en betrouwbaar was het geloof van Abraham! Hij moest vertrekken uit zijn vaderland en alles achter zich laten. Hij stond soms voor onoverkomelijke problemen. Hij nam genoegen met het mindere, en gaf Lot de eerste keuze, die het beste voor zichzelf verkoos. Door het vuur werd Abraham beproefd, gelouterd, zoals wij op enkele plaatsen lezen, zie:



Psalmen 12:6 (12-7) De redenen van JHWH zijn reine redenen, zilver, gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal.

Psalmen 66:10 Want Gij hebt ons beproefd, o God! Gij hebt ons gelouterd, gelijk men het zilver loutert;

Psalmen 119:140 Uw woord is zeer gelouterd, en Uw knecht heeft het lief.

Jesaja 48:10 Ziet, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver, Ik heb u gekeurd in den smeltkroes der ellende.

Wij zien eenzelfde beproeving en loutering in het leven van Jakob, van Jozef, van Mozes, van Samuel, van David en andere personen. JHWH heeft de toekomstige leiders van Zijn volk een les te leren, hen om te vormen tot een hoge verantwoordelijke taak, om hen te laten welslagen. Achteraf leest men deze brief pas het beste, want tijdens de verdrukking is het geen pretje, geen aangename zaak, maar nadien werpt het een vrucht af, zie:

Hebreeën 12:11 En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenegen, die door dezelve geoefend zijn.

Het maakt dat wij met de Odes van Salomo instemmen, alwaar in hoofdstuk 5:12 staat: *Hij is als een Kroon op mijn hoofd, en ik zal niet wankelen. Zelfs als alles wankelt, zal ik vaststaan. Zelfs als alles wat zichtbaar is vergaat, zal ik niet sterven. Want JHWH is met mij, en ik ben met Hem.*

Geloof, Hoop en Liefde

Het gaat JHWH niet om allerlei theoriën waarmee wij zouden moeten instemmen. Geen kerkelijke dogma's en geloofsbelijdenissen maken van ons betere mensen. Het gaat om de praxis van het geloof, de leefwijze, het doen van Gods wil en het onderhouden van Zijn geboden. Wij kunnen gemakkelijk een aantal regels opstellen, voorschriften opmaken en inzettingen formuleren, waarmee een ieder kan instemmen, zónder dat daarmee gevraagd wordt om de innerlijke zelfovergave aan de wil van JHWH. Het leven vanuit het geloof als gave Gods, met de vaste hoop in de liefde voor JHWH en Zijn wil, vraagt ons gehele hart, ons gehele leven.

Het gaat JHWH niet om allerlei uiterlijke vormen, het offeren en kwellen van zichzelf, maar het gaat Hem om ons hart, om barmhartigheid. In het woord barmhartigheid komt het woord 'hart' voor, en 'erbarmen', wat van ontfermen is afgeleid..

Barmhartigheid is iets dat de snaren van ons hart raakt, zoals Jakob wenst voor Benjamin, die hij mee laat trekken met zijn broers naar Egypte, niet wetend dat Jozef aldaar de 'harde' onderkoning is.

Genesis 43:14 En God, de Almachtige, geve u barmhartigheid voor het aangezicht van dien man, dat hij uw anderen broeder en Benjamin met u late gaan! En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd!

Exodus 2:6 Toen zij het open deed, zo zag zij dat knechtje; en ziet, het jongskens weende; en zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde, en zij zeide: Dit is een van de knechtjes der Hebreënen!

JHWH heeft geen lust aan uitwendigheden, zoals blijkt uit hetgeen Samuel tegen koning Saul zei. Het gaat JHWH om gehoorzaamheid:

1 Samuël 15:22 Doch Samuel zeide: Heeft JHWH lust aan brandofferen, en slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem van JHWH? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen.

Jesaja 1:11 Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt de JHWH; Ik ben zat van de brandoffers der rammen, en het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken.

Het blijkt ook uit de volgende teksten dat JHWH goedertieren is, barmhartig en genadig. Hij vraagt dat ook van ons. Zulks is aan ons te

zien, in al onze levensuitingen, of wij beantwoorden aan het model van wat JHWH van ons vraagt:

Micha 7:18 Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en de overtredding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan goedertierenheid.

*Maleachi 1:10 Wie is er ook onder u, die de deuren om niet toesluit? En gij steekt het vuur niet aan op Mijn altaar **om niet**. Ik heb geen lust aan u, zegt de HEERE der heirscharen, en het spijsoffer is Mij van uw hand niet aangenaam.*

Het gaat om het ‘om niet’ doen van JHWH’s wil, niet om loon of om een tegenprestatie. Het gaat om de liefde, want JHWH heeft lief wie Hem liefhebben. Het gaat om de eenvoud van het praktische geloof, zoals Abraham ten voorbeeld is. Wat zou Abraham zeggen van het hedendaagse christendom? Zou hij instemmen met alle kerkelijke dogma’s, formulieren en belijdenissen? Welke kerkelijke keuze zou hij maken, om te kiezen uit de 1001 richtingen, stromingen en denominaties? Er kan toch maar slechts één waar geloof in JHWH zijn?

Deuteronomium 6:4 *Hoor, Israel! JHWH, onze God, is een enige JHWH!*