

Landbouw en veeteelt

Alle begin is moeilijk. Verschillen van mening zijn er altijd geweest. Maar, het zal je maar gebeuren dat je net je grond hebt geploegd en jonge planten erin hebt gepoot, en dan laat je broer zijn schapen rustig op jouw pas bewerkte grond grazen, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Wanneer je vervolgens je broer daarover aanspreekt krijg je te horen dat zijn schapen toch wel heel nuttig voor jou zijn, daar de schapen wol leveren waarmee je kleding kunt maken om je te kleden tegen de kou. Ja, alles goed en wel, maar zo werkt dat niet. Welnu, dit conflict lag als basis aan de moord van Abel door zijn broer Kaïn!

Zie wat het Boek des Oprechten over dit voorval ons meedeelt in Hoofdstuk 1:

12. De Heer God verdreef hen die dag uit de Hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit zij genomen waren, en zij gingen wonen ten Oosten van de Hof van Eden; en Adam had gemeenschap met zijn vrouw Eva en zij baarde hem twee zoons en drie dochters.

13. Zij noemde haar eerstgeborene Kaïn, want: Ik heb een man gekregen van de Heer. De andere noemde zij Abel omdat: In ijdelheid kwamen wij op Aarde en in ijdelheid zullen wij ervan weggenomen worden.

14. De jongens groeiden op en hun vader gaf hen een stuk land; en Kaïn werd een landbouwer en Abel een schaapherder.

15. Na verloop van tijd brachten zij een gepast offer aan de Heer, en Kaïn bracht een offer van de vruchten van het land, en Abel van de eerstelingen zijner schapen en van hun vet, en God sloeg acht op Abel en zijn offer, en een vuur des Heren schoot neer uit de hemel en verteerde het.

16. Maar Kaïns offer zag de Heer niet aan, want hij had minderwaardige vruchten van het land voor de Heer gebracht. Om die reden was Kaïn afgunstig op zijn broer Abel en hij zocht een voorwendsel om hem te doden.

17. Enige tijd daarna gingen Kaïn en zijn broer Abel naar het veld om hun werk te doen; en zij waren beiden in het veld, Kaïn om zijn land te bewerken en te ploegen, en Abel met het voeden van zijn kudde. De kudde passeerde het deel van Kaïn dat hij net had geploegd; en dat kon Kaïn niet verkroppen.

18. Kaïn liep boos naar zijn broer Abel, en zei tot hem: Wat hebben wij samen dat jij je kudde op mijn land mag weiden?

19. Abel antwoordde zijn broer Kaïn en zei: Wat is er onder ons dat jij

het vlees van mijn kudde eet en jezelf kleedt met de wol?

20. Ontdoe je daarom van de wol van mijn schapen waarmee je gekleedt bent, en vergoed mij hun opbrengst ook van het vlees dat je gegeten hebt, pas wanneer je dit gedaan hebt, zal ik van jouw land afgaan zoals je wilt.



21. Kaïn zei tot zijn broer Abel: Als ik je vandaag dood, wie zal dan je bloed van mij opeisen?

22. Abel antwoordde Kaïn: God, die ons op Aarde maakte, zal mij zeker wreken, en Hij zal mijn bloed van u opeisen indien je mij zoudt doden, want de Heer is de rechter en scheidsrechter, en Hij zal de mens vergelden naar het kwaad dat hij doet, en de slechte mens naar het slechte die hij op Aarde doet.

23. Indien je mij nu hier zoudt doden, dan weet God zeker je geheime bedoelingen, en zal u oordelen voor het kwaad dat je mij verklaarde te zullen aandoen.

24. Toen Kaïn de woorden hoorde die zijn broer Abel had gesproken, werd hij zeer verwoed op zijn broer Abel vanwege deze uiteenzetting.

25. Kaïn stond snel op, nam het ijzer van zijn ploeg, sloeg daarmee plotseling zijn broer en doodde hem, en Kaïn vergoot het bloed van zijn broer Abel op de Aarde, en het bloed van Abel stroomde op de Aarde vlak voor de kudde.

(Het Boek des Oprechten geeft de rabbijnse lezing weer. Hierin is Kaïn wel een harde werker, die echter niet het beste van zijn vruchten wilde afstaan. Abel is hier de uitdager van Kaïn.)

Kennelijk was er bij hen nog geen goed onderscheid tussen de beroepen gemaakt, zodat er zonder afrastringen schapen van Abel konden grazen op de pas geploegde grond van Kaïn.

Alle begin is moeilijk. Er moest worden nagedacht hoe de landbouw zich zou gaan ontplooiën én hoe de schaapherders zich moesten gedragen met hun vee. Het is van Kaïn begrijpelijk dat hij zijn broer Abel aansprak over het feit dat zijn noeste arbeid werd vernield door de loslopende schapen van Abel. En Abel gaf een antwoord aan Kaïn waarin eveneens een kern van waarheid zat, dat Kaïn zich kleepte met de wol der schapen. Dus dat ook het welzijn van de schapen onder zijn



verantwoording viel en in zijn voordeel werkte. Er waren geen goede afspraken. Kaïn werd boos. Dat is altijd een slechte raadgever. Zijn boosheid leidde tot kwaadheid en moord op Abel, waarna hij spijt kreeg. Er had overleg plaats moeten vinden om samen naar een goede oplossing te zoeken. Kaïn was daar de man niet voor, maar sloeg erop los. Daarmee laadde hij de vloek op zich om eeuwig te moeten zwerven. Hij zou geen vaste plek vinden om zich aldaar te vestigen en een vreedzaam bestaan op te bouwen. Door zijn manier van werken met de aarde zou hij de aarde snel doen ont-aarden, roofbouw plegen, zodat hij zich zou moeten verplaatsen om nog profijt van zijn arbeid te mogen oogsten. Dat een herder zich dagelijks verplaatst is een normale zaak, maar dat een landbouwer zich regelmatig moet verplaatsen is een ramp. Samenwerking met zijn broer Abel bleek voor Kaïn onmogelijk. Zijn landbouwtechnieken stonden haaks op de inzichten inzake de veeteelt van zijn broer Abel. Ook Abel moest het deels hebben van de landbouw om in leven te blijven. Landbouw en veeteelt dienen samen te werken om te kunnen overleven. Abel werd vermoord. De veeteelt leek ten einde. In Seth werd een nieuw begin gemaakt door Jahweh, los van Kaïn en zijn nazaten. Seth en zijn nageslacht ontving wél een vaste

locatie, eerst onder voorwaarde van gehoorzaamheid, een land dat vloeide van melk en honing. Izaak zegent later Jakob met de vettigheden van de aarde, met een veelheid van koren en most, zie

Genesis 27:28 Zo geve u dan God van den dauw des hemels, en de vettigheid der aarde, en menigte van tarwe en most.

Jakob geeft deze zegen weer door aan zijn zonen, waarbij Jozef het eerstgeboorte recht verkreeg, een zeer rijke zegen.

Israël als volk was ongehoorzaam, volgde in hoofdzaak de inzichten van Kaïn en Ezau, waardoor het Huis Israël de scheidbrief ontving en ook het Huis Juda in de ballingschap werd gebracht. Jahweh gaf Zijn volk 7 strafjiden, met de belofte van herstel en toezegging van een “bestelde veilige plaats”, 2Samuel 7:10,

Binnen Israël konden landbouw en veeteelt in harmonie samenwerken. Kaïn zag in zijn kortzichtigheid geen andere uitweg om zich te weren tegen de vraatzuchtige schapen, anders dan om zijn broer Abel uit de weg te ruimen. Hoe moest Kaïn daarna nog aan wol komen voor kleding? In het vervolg was hij gedwongen zélf ook schapen te houden om in zijn behoefte te kunnen voorzien. Kaïn dacht dat hij zich wapenen kon tegen de vernietiging van zijn landbouwproducten door Abel te vermoorden. Zijn moord op Abel hield in werkelijkheid in dat hij een deel van zijn eigen leven vermoordde. Zijn leven werd er niet rijker door, maar juist armer en moeizamer!

Hoe kan het ook anders. Kaïn was de man van het rationele denken,



waarmee hij de natuur wilde beheersen, ook de natuur der schapen. Het rationele denken maakt inderdaad het leven in veel opzichten een stuk aangenamer. Er hangt echter wél een prijskaartje aan dit soort denken. Het richt zich geheel en al op het aardse en materiele. Kaïn kon niet geestelijk denken. Hij miste dat element. Abel

wel, die kon geestelijk denken, en daardoor kon hij overleven, indien zijn broer hem niet het leven had ontnomen. De landbouwer ontnam de schaapherder het leven. En wat was het gevolg? Kaïn laadde de vloek op zich. Zijn rationele denken zou hem de das om doen. De natuur wreekt zich. De natuur laat niet met zich spotten. De roofbouw, de genetische manipulatie, het sleutelen aan de natuur, dat moet radicaal worden afgewezen. Wij dienen geestelijk te denken om de zin van het leven te verstaan, om ons aan de geboden van Jahweh te houden. Het egoïsme in Kaïn belette hem om geestelijk te kunnen denken. Geestelijk denken -dat is intuïtief denken van uit het hart- richt de blik vooruit en naar boven. Rationeel denken richt daar-en-tegen de blik naar binnen en beneden. Kaïn kon slechts zijn minderwaardige producten als offer afstaan voor een offer aan Jahweh. Abel stond het beste en vette af van zijn schapen aan Jahweh. Jahweh zag Abel en zijn offer aan, de gezindheid van zijn hart. Kaïn werd vanwege zijn offer en eigengerichtheid afgewezen.

Kultuurverval der boerenstand

Landbouw en veeteelt -dus het boerenbedrijf- is voorwaarde voor het in stand houden van onze voedselvoorziening en economie. Er moet dagelijks brood op de plank zijn om de magen te vullen. Honger is een groot probleem. Aanvankelijk verbouwden de eerste boeren eenkoorn, gerst en emmer. De boeren ontdekten dat zaden van eetbare planten eveneens konden worden gezaaid (bonen, erwten, etc...) Men verbouwde granen, maar men leefde ook voor een deel van de jacht en het fokken van schapen en andere tamme dieren. Het volk Israël, toen het Kanaän zou beërven werd voorgehouden dat er een samenwerkingsverband bestond tussen Jahweh en het volk. Het land, de grond is van Jahweh, en het volk is rentmeester. Om dat duidelijk tot uitdrukking te brengen werd hun het volgende voorgehouden, zie

Deuteronomium 11:8 Houdt dan alle geboden, die ik u heden gebiede; opdat gij gesterkt wordt en inkomt, en erft het land, waarheen gij overtrekt, om dat te erven;

9 En opdat gij de dagen verlengt in het land, dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft, aan hen en aan hun zaad te geven; een land, vloeiende van melk en honig.

10 Want het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven, is niet als

Egypteland, van waar gij uitgegaan zijt, hetwelk gij bezaaidet met uw zaad, en bewaterdet met uw gang, als een kruidhof.

11 Maar het land, waarheen gij overtrekt, om dat te erven, is een land van bergen en van dalen; het drinkt water bij den regen des hemels;

12 Een land, dat de HEERE, uw God, bezorgt; de ogen des HEEREN, uws Gods, zijn gedurig daarop, van het begin des jaars tot het einde des jaars.

Algemeen zijn de boeren met hun land vergroeid, en daarvan moet men



hen niet los proberen te maken. Met de achteruitgang en vernietiging van de boerenstand zijn wij tot ondergang en uitsterven gedoemd. Er moet immers elke dag weer voedsel voor ons lichaam komen. Wanneer wij de boerenstand om zeep helpen zullen wij toch op de één of andere wijze aan de producten moeten komen die de boeren produceren. Hetzij dat wij zelf die producten gaan verbouwen en maken, hetzij dat staatsbedrijven ons daarin gaan voorzien, of dat wij voedsel in het buitenland gaan inkopen.

Het boeren zit in het bloed, en wanneer het boeren de boeren onmogelijk wordt gemaakt, ontstaat er een boerentrek naar elders. Boeren blijven naar grond zoeken om zich daarop te kunnen manifesteren. De Hollandse boerentrek naar Zuid Afrika, naar Canada en andere landen zijn daarvan sprekende voorbeelden. In vroeger tijd verplaatsten de nomaden zich vanwege het feit dat de weidegronden niet voldoende eten voor het vee oprachten. De boerentrek is echter geheel anders, want dan ontbreekt hun alle grond en middelen voor vee en landbouw. De landhonger ontstond in vroeger tijden doordat er grote boerengezinnen werden gevormd, terwijl het land niet voldoende groot was om aan elke zoon een eigen bestaan te geven. De grond werd

schaarser en de gezinnen namen toe. Een volk dat sterk aanwast en beperkte landruimte heeft, vormt een groot probleem. De inpoldering van binnenmeren zoals in ons land is gedaan, leverde een flink voordeel op. Denk aan het droogleggen van polders en de Zuiderzee. Vanzelfsprekend zijn boeren zuinig op hun grond en verdedigen dat met hand en tand. Ons volk en de boeren van de Noordse volkeren zijn vreedzaam te noemen. Hun werk eist hen geheel op, zodat zij geen tijd hebben om ergens anders ook nog eens oorlog te gaan voeren. Het boerenbedrijf is intensief en vraagt veel tijd. En dat doet de boer van harte, zonder daarbij aan een hoog uurloon te denken. Slechts in uiterste gevallen zal de boer zijn land en hoeve verlaten om het te verdedigen.

De Romeinen

De stichters van het Romeinse rijk waren oorspronkelijk een Noordrasvolk.. Uit deze boeren is de klasse der patriciërs voortgekomen, die niet met de plebejers mochten huwen. De plebejers (plebs) waren geïmporteerde slaven en arbeiders. Toen deze plebejers meer macht verwierven, wilden zij met de patriciërs kunnen huwen. In 445 v.Chr. werd het huwelijksverbod opgeheven, wat het einde betekende voor de patriciërs. Het Noordras verwaterde door



vermenging. Door verschillende oorlogen, waarin juist de patriciërs als helden vochten, sneuvelden velen van hen, waarvoor er weinig of geen nieuwe in de plaats kwamen. Hun akkers bleven vervolgens leeg en onbewerkt,

zodat verwildering intrad. De stad Rome werd een handelscentrum, waarheen ook vele joodse kooplieden trokken. Het volk moest eten en zich van kleding voorzien, en dat werd nu geïmporteerd en naar binnen gebracht via schepen. Geld was er nog voldoende. Import was

goedkoper dan dat de weinige boeren zelf hun producten moesten verbouwen op hun eigen land. De boeren konden trouwens ook de concurrentie niet aan, verkochten hun akkers en gingen in de steden wonen. De boerenstand verarmde en stierf langzaam maar zeker uit. De zonen van de boeren gingen meestal in het leger dienen als soldaten, of als geestelijken in kloosters, kwamen met het losbandige stadsleven in aanraking, waardoor moreel verval intrad. Joodse kooplui en bankiers¹ kochten de boerderijen en landerijen voor weinig geld op,



voegden deze bij elkaar en zetten er pachters en rentmeesters op. Op die wijze ontstonden de grootkapitalistische boerenbedrijven. De slavenhandel tierde welig, om werkers op de boerenbedrijven te krijgen. De armen waren de boeren, de horigen. Hun boerderijen behoorden aan edellieden, en voor hen moesten zij werken. Een klein deel van de oogst was voor de boeren zelf om in leven te blijven. Vrije boeren waren er nagenoeg niet meer. De

edelen zelf werkten niet, maar leefden van de arbeid der boeren. Rond 134 v.Christus waren er volgens historieschrijvers in Etrurië in Italië geen vrije boeren meer over. Het lange blanke blauwogige Noordse ras stierf uit en er ontstond een klein donker type Italiaan met een gemiddelde lengte van 150 cm. In 212 na Christus verkreeg iedereen die maar wilde het Romeinse burgerrecht onder keizer Caracalla. Hiermee

¹Deze joden hielden zich niet aan de wetten van Jahweh. Dit waren dan ook geen oprechte joden, maar waarschijnlijk Edomieten.

werden de deuren, om de cultuur en de staat in versneld tempo te ontbinden, wijd open gezet. Het land werd meer en meer ontvolkt en de boeren hielden ermee op. De vermenging zette zich in snel tempo door. De bastaarden in de grote steden werkten niet.² De maffia ontstond, gezien nietsdoen des duivels oorkussen is. De staat moest deze nietsnutten onderhouden en hun van brood en spelen voorzien. In onze moderne grote steden is het momenteel niet veel anders gesteld. Stelen en roven was een gewoonte geworden die legitiem werd. Corruptie tierde welig, voor geld en goede woorden kreeg men er alles voor



Het luie lekkere leven in Rome

elkaar. Alzo ontstond in Italië een geheel tegennatuurlijke wereld. Rome was geheel verliefderlijkt, waarin het christendom geen enkele verandering vermocht te brengen. Met de vernietiging van de boerenstand vernietigde men tegelijk de levensbron der bevolking, met name die van het Noordse of Germaanse ras. Alles werd in Rome verhandelbaar, zelfs vrouwen en de zielen der mensen. Het geld vernietigde ras en bloed en alles wat nog maar edel was. Niet de rijke herenboeren of patriciërs, maar de joodse geldsjacheraars maakten de dienst uit. Men stuurde er willens en wetens op aan de boerenstand om zeep te helpen, want daardoor kon men grof geld maken. Uit de ontstane chaos trok men grove winsten. De boeren werden kaal geplukt, zoals men dat ook reeds in Griekenland had gedaan met de Galliërs en Kelten. Waar de bevolkingen verarmden, werden de joodse handelaars steeds rijker. Zij hadden de geldbanken in hun beheer, maar ook de bordelen.

elkaar. Alzo ontstond in Italië een geheel tegennatuurlijke wereld. Rome was geheel verliefderlijkt, waarin het christendom geen enkele verandering vermocht te brengen.

Met de vernietiging van de boerenstand vernietigde

De Germanen

Tacitus de geschiedschrijver bezag de Germaanse volken in Noord-West Europa als een eenheid, een onbevlekt en bloedzuiver Noords ras.



Germaans boerendorp

Doordat in het Noorden de temperaturen langzaam daalden en de oogsten daardoor steeds minder werden, waren veel Germanen genoodzaakt zuidelijker te trekken. Alzo ontstonden boerentrekken uit landbehoefte. Onder de Germanen bevonden zich verschillende stammen als de Kimbren, Teutonen en Vikingen. Dit waren oorspronkelijke Israëlieten van de

stammen in de verstrooiing. Deze mensen waren vredelievend, die uit bittere noodzaak verhuisden. Om een rustig boerenbedrijf te kunnen uitoefenen was krijgsdienst noodzaak.

Zodra hof en haard werd bedreigd, was de Germaan een bittere vechtersbaas. Tot de Germanen behoren o.a. de Kelten, Kimbren, Scythen, Teutonen, Bataven, Friezen, Vandalen en ook de meer oriëntaalse Hellenen, Spartanen en Galliërs.³



Koningin Beatrix in de EU: "Den Vaderlant getrouwe, blijf ick tot in den dood?"

Nederland

Het Nederlandse volk is in haar aard een boerenvolk en geen stadsvolk. Door de stedelingen wordt veelal laag neergezien op de boeren, terwijl hun voedsel juist bij de boeren vandaan moet komen. Ook onze stadsmensen willen echter graag

² A.v.Dijken in "De reine boer" heeft het ook over de kleine donkerharige Romein, waaraan hij een bloedhekel heeft.

³ Uit o.a. de Friezen en Skasen zijn de Vikingen ontstaan. Vikingen of Wiekigen, komt van uitwijken. Zij weken uit naar het Noorden.

naar buiten, vooral in het weekeinde. Men trekt de bossen in en snuift ook de boerenlucht in, die wel iets anders ruikt dan de stadslucht. Onze volksgenoten die naar Zuid Afrika emigreerden schaamden zich er niet voor zich “boeren” te noemen. Zij voerden tegen de Engelsen hun boerenoorlog. In het verleden vormden de geuzen en de boeren de kern van ons volk. Waarom zouden wij ons schamen voor de geuzen en boeren en vissers, die ons van levensbehoeften voorzien en ons beschermen tegen vreemde overheersing?

Vandaag de dag worden de vissers ook behandeld als of zij criminelen zijn die de wateren leegzuigen om hun buidels te vullen. Waren er nog maar veel patriottische geuzen

in ons land om de “ontboersing” en immigratie van allochtonen tegen te gaan! De drukkende regelgeving werkt ontmoedigend tot zelfstandig ondernemen, waarbij men de markt stuk maakt door goedkope importen en torenhoge belastingen. Wij



mogen niet zelfvoorzienend zijn in de ogen van de parlementariërs. Hun streven is integratie van alle rassen, die gelijke rechten als de Nederlandse burgers ontvangen. Wij zijn onze zelfstandigheid reeds lang verloren. Wij zijn uitgeleverd aan de Europese Unie. Brussel bepaalt ons beleid. Dat hebben wij kunnen merken tijdens de bse, mkz en vogelpest. De boeren die er nog zijn, worden vastgeklonken aan de zaadbanken, om daar hun zaaizaad te kopen, gezien dat zaad slechts éénmalig goed vruchtbaar is, gemodificeerd. Dezelfde zaken waaraan oude wereldrijken ten onder gegaan zien we momenteel zich voltrekken in ons land en andere landen.

Volgens onze hoog opgeleide parlementariërs kunnen de boeren en vissers niet goed denken en hun eigen zaken regelen. Daar zijn de universitair opgeleide ambtenaren voor nodig, die het te voeren beleid uitschrijven en regelgeving voorschrijven. De boeren zijn daar te dom voor en te druk. De boeren zijn immers aan hun bodem verbonden en



ontlenen daaraan hun levensidealen. Daardoor zijn zij volgens de parlementariërs blind voor het internationale grote denken. Een boer die met beide benen op zijn grond staat en zijn handen laat wapperen, is in hun ogen geestloos, een slaaf van zijn eigen inzichten. Zij zien zichzelf als geestvollen, die overal oplossingen voor kunnen bedenken. Tijdens mkz en vogelpest bedachten zij dat massale afslachting van gezonde

dieren de rondvliegende virussen zouden bedwingen. De boer niet alzo, die werkt vanuit zijn innerlijk. Zijn intuïtie zegt hem hoe hij in crisissituaties moet handelen op natuurlijke wijze. De boer leeft bij inspiratie en niet bij logische beschouwingen. De boeren leven dicht bij de werkelijkheid en zijn het meest levensecht te noemen. Helaas, ook de boeren zijn niet vrij van de tijdgeest gebleven. Onder druk der omstandigheden moesten zij tegennatuurlijke wegen inslaan om te overleven. De intensieve veehouderij (bio-industrie) is daarvan een voorbeeld. De wal keert het schip. We zien diverse biologische boerderijen uit de grond rijzen. Dit toont aan dat de onnatuur niet gauw bij een boer naar binnen wil. Zij zoeken naar middelen om op natuurlijke wijze gezond voedsel te produceren. De boer maakt lange dagen, heeft hart voor zijn werk. Het is hem niet louter om het geld te doen. Hij wil ook geen bewuste roofbouw plegen. Juist onder de boeren is een schat aan natuurlijke wijsheid te vinden. Die wijsheid uit ervaring ontbreekt veelal bij de hogere heren met witte boorden. De oorspronkelijke boer heeft een diep verantwoordelijkheidsgevoel. Hij is echter gedwongen mee te gaan om te overleven, en maakt nu deel uit van een ongezond systeem. Er is een puur werelds systeem ontstaan, ver verwijderd van de Goddelijke wetten. De loeien zijn van het land gehaald, staan het gehele jaar in stallen en krijgen nagenoeg geen vers groen, maar kuilvoer, dat door kunstmest is opgepept. Op die wijze

maken de boeren ook zichzelf stuk.

Moderne Landbouw en veeteelt

De grote vraag is, of wij vandaag de dag wel goed bezig zijn met onze landbouw en veeteelt. Er zijn immers zoveel onbehagelijke dingen als: varkenspest, bse, mkz, vogelpest, blauwtong, etc. Waarom zijn zoveel mensen ziek? Wanneer wij zijn wat wij eten, moet er wel een heleboel aan ons voedsel mankeren, gezien de vele zieken. Gelukkig vragen ook wetenschappers en boeren zich af of de huidige chemische landbouwmethoden wel juist zijn, om vervolgens over te schakelen naar biologische en ecologische methoden. Wij allen -en vooreerst de boeren- dienen ons te verantwoorden over ons rentmeesterschap. Het is verheugend dat er onder ons volk een groeiende belangstelling is voor gezondheid en gezond voedsel. Dat mag ook wel gezien de hand over hand toenemende ziekten als kanker, hart- bloed- en vaatziekten.

De vooruitgang begint allereerst met de verbetering van de vruchtbaarheid van de grond en het niet langer gebruiken van kunstmest en chemische middelen. Wij als mens zijn de bewaarder, bewerker en hoeder van de schepping, allereerst van de bodem waarvan ons voedsel moet komen. Wij mensen moeten strenge maatregelen nemen om aan ons voedsel te komen, daar anders de doornen en distelen de overhand



Zo was het vroeger



Zo is het momenteel

zullen krijgen. Uitputting van de grond moet worden voorkomen. Daartoe was het sabbatsjaar geboden. Het land moet bebouwd worden, en niet gesloopt of uitgeput. Door het ontbreken van de juiste kennis en door foutief denken, is afbraak snel het gevolg. Er zijn duidelijke

landbouwwetten gegeven, zie Exodus 23:10-11 en Deuteronomium 20:19. Wij vormen een samenleving. Opbrengsten zijn niet alleen voor onszelf. De naasten, de armen en zelfs de vreemdelingen mogen geen honger lijden.

Adam, Kaïn en Abel experimenteerden ⁴. Door selectie, schade en schande moest men kennis opdoen. Wel-denken was een eerste vereiste. Daardoor zou er verhoging komen. Kaïn miste het wel-denken. Het



gaat om ons voedsel, hoe dat wordt geproduceerd. Voedsel wordt immers in onze spijsverteringsorganen omgezet, om gezond te blijven naar lichaam en geest. Het gaat om het “midden”, om het milieu, Dat kan men bederven. Ook dat moet geen hype worden waaraan regeringen méér geld verdienen aan heffingen dan dat het milieu er werkelijk op vooruit gaat. De

milieuproblemen vloeien voort uit onze foutieve houding t.o.v. de schepping, daarin dient verandering te komen. Wij mogen de schepping niet overheersen, niet op technologische wijze bewerken en economisch uitbuiten. Landbouw en veeteelt vragen om een natuurlijk ecosysteem. Dat vereist de nodige kennis en ervaring. In de landbouw wordt een ecosysteem opgebouwd, waarbij men stukken land omheind met hekken, wallen of sloten. Men kiest er welke eetbare planten men er wil verbouwen. Alles wat aan de grond wordt onttrokken, moet er ook op de een of andere wijze weer aan worden toegevoegd, gezien er anders uitputting (erosie) volgt. Bij normale bebouwing is het sabbatsjaar absoluut een vereiste, dat men tegenwoordig tegengaat door kunstmest en andere mesttoevoegingen. Er dient te allen tijde een goede biologische kringloop te zijn. De bodem mag daarbij niet verzuren door de vele drijfmest, waarin veel amoniak zit. Geneesmiddelen komen eveneens in het milieu terecht, wat heel nadelig kan zijn. Zo zien wij dat landbouw, tuinbouw en veeteelt van wezenlijk belang zijn voor de

⁴ Volgens Z. Sitchin gaven de goden (de Annunaki's) de eerste mensen -als zijnde hun slaven- instructies in landbouw en veeteelt.

ontwikkeling van de mens, om zich geestelijk te kunnen ontplooiën en een zo volwaardig mogelijk bestaan op te bouwen. Zoals wij zagen is goede vruchtbare grond daartoe een hoofdvereiste.

De vraag, of de intensieve veehouderij en bioindustrie wel recht doen aan de aard der dieren, is terecht. Is het dier niet verlaagd tot een economisch productiemiddel?

Zie: <http://www.ciwf.nl/watisermis/index.html>

Boeren en arbeiders zijn sinds heugenis uitgebuit en tegen elkaar uitgespeeld. Dit heeft in onze tijd geresulteerd in het feit dat er in 20 jaar tijd ruim 20 miljoen boeren in de EU zijn verdwenen! (volgens H. Verbeek in Boerenbelang). Dit,

terwijl er aan agrarische producten grof wordt verdiend, maar juist niet door hen die ze verbouwen en met zorg produceren. Volgens de EU-mensen stelt de akkerbouw in Nederland niet veel meer voor en kan ze, net als de textielindustrie en



kolenmijnen, best uit ons land verdwijnen. De akkerbouw, boerenstand en visserij worden op die wijze bewust stuk gemaakt. Als gevolg van deze politiek wordt ons voedsel veredeld, gemanipuleerd en giftig gemaakt, waarvan de tussenmarkt alleen maar rijker wordt. Boeren en akkerbouwers werken alleen voor de industrie waarmee zij contracten afsluiten. De industrie betaalt hen steeds lager uit, dát is het lot van de contract-boeren. Zij zijn totaal afhankelijk geworden van de geldmakers. En, het leven is op deze wijze geheel verindustrialiseerd. De boer wil overleven, koopt moderne productie middelen. Alles moet snel en goedkoop gaan. Een kuiken moet in zes weken slachtrijp zijn, geeft niet hoe. De industrie heeft slechts belang bij grote bulkvoorraden en een lage prijs, terwijl de natuur en de boer juist lagere hoeveelheden voorstaan tegen een hogere prijs. De kwaliteit van de producten staat onder hoge druk. Deze strijd maakt de boeren stuk, maar ook de natuur. Het is pure exploitatie, waarbij mens, dier en plant van de natuur vervreemden. Alles draait om het geld. Coöperaties die bij opzet nog het

voordeel van de boeren beoogden, zijn geen samenwerkingsverbanden meer. Ze zijn verworpen van belangenbehartigers der boeren tot belagers.

Hoe verder?

Een spreuk luidt: De wereld is door God geschapen, en Holland is door de Hollanders gemaakt.

Inderdaad, ons land is door onze voorvaders als uit het water getogen. Zij brachten ons land in cultuur. Er was behoefte aan goede landbouwgronden. Nederland heeft als kustland met haar vele rivieren een zeer vruchtbare kleibodem. Klei is de basis van het leven op onze planeet. De inpoldering, de Zuiderzeewerken, de Deltawerken, ze zijn wereldberoemd. Wij Hollanders gebruikten het water zelfs om de vijand tegen te houden via de zogenaamde waterlinies. Maar wat zijn onze parlementariërs momenteel van plan met ons land en water? Gaan zij het met zweet en moeite drooggelegde landschap weer prijsgeven aan het water? Gaan zij nu de goede landbouwgronden afgraven en onder water laten lopen? Ja, inderdaad! De Wieringermeer staat voor een groot deel weer blank. In Groningen heeft men het grootste kunstmatige meer van Europa aangelegd. Oldambt was in Groningen



Het vroegere Oldambt

ooit de graanshuur van Nederland. Dat is nu een waterplas geworden, “De Blauwe Stad” genaamd. In Amerika noemt men dit re-wildering, dat natuurgebieden worden gemaakt waar de natuur haar vrije gang kan gaan! Men wil de oer-natuur weer binnenhalen, laten terugkomen, om daardoor de oorspronkelijke leefgemeenschappen te laten terugkeren.

Om deze oernatuur te scheppen wordt het eeuwenoude cultuurlandschap opzettelijk stukgemaakt. De cultuur wordt opgegeven voor de natuur. Hierin zien wij dat Kaïn-Ezau zich terugtrekken en niet langer de natuur

willen beheren. Ze zijn er moe van om de vloek over het aardrijk, de distelen en doornen, nog langer tegen te gaan in het zweet des aanschijns. Tot nu toe bepaalde de mens hoever de natuur mocht gaan, maar momenteel krijgt de natuur vrij spel. Zal de natuur ons tonen dat ze wijzer is dan de Kaïn-Ezau-mensen, die momenteel nog



Het huidige Oldambtmeer "De Blauwe Stad".

slechts een paar plantensoorten over hebben gehouden om de mensheid daarmee te voeden, met nog drie hoofdgewassen: tarwe, rijst en mais? De natuur is inderdaad veel intelligenter dan de door de mensen opgefokte mono-culturen. De natuur laat een grote verscheidenheid zien, maar deze moet wel door wijs beleid in goede banen worden geleid. Daarvoor heeft Kaïn/Ezau géén geduld! Wat nu? Nu zal Jahweh tonen dat de wijsheid van Kaïn en Ezau zal vergaan, en dat Abel herleeft in Jakob/Israel!

Bij de aanvang van onze samenleving was het de landbouwer die de schaapherder aansprakelijk stelde voor zijn schade en deze in blinde woede uit de weg ruimde. Heden ten dage zijn het de parlementariërs en voedselhandelaren die de boeren het leven onmogelijk maken, zodat de boerenstand uitsterft. De handelaren verdienen grote sommen geld en bepalen de prijzen, terwijl de boeren op een stokje moeten bijten. Dezelfde



verblindings die Kaïn tot zijn heilloze daden bracht is momenteel ook het erfdeel der ambtenaren die de boeren en vissers overladen met regels en lasten, zodat deze ermee stoppen.



Glastuinbouw in het Westland

Sommige regels zijn terecht, daar de boeren in een systeem gedrukt zijn dat in feite tegen hun geweten indruist. Wie het leerzame boek van Herman Verbeek leest, titel luidt: "Boeren Belang", ISBN 90-391-0027-6, komt erachter wat zich allemaal afspeelt achter de schermen in de wereld van de voedselvoorziening. Verbeek schrijft als priester en ex-Europarlementariër. Wie er allemaal aan ons voedsel grof verdienen is voor de meeste mensen onbekend. Hoe en door wie de boeren worden afgeknepen blijft voor de meesten een open vraag. Verbeek doet er een boekje over open. Het platteland moet niet leeggezogen worden, daar de toekomst van stad en samenleving uiteindelijk afhangt van de boerenstand, aldus Verbeek. Zie verder:

<http://www.ddh.nl/duurzaam/landbouw/duisteremachten/verbeek.htm>
<http://www.nmv.nu/sx/article.php?story=20030211233654852>

De voedselhandel moet aan banden worden gelegd. Het platteland en de zee moeten niet worden leeggezogen. In de VS is reeds 97% van de groente- en graansoorten uitgestorven. Wereldwijd voedt de mensheid zich nog met maar 9 verschillende soorten planten. De grootste milieucatastrofe in de menselijke geschiedenis waardoor ons leven wordt bedreigd, speelt zich af op onze bodem. Hongersnoden staan voor de deur. Zie het boek van Texe Marrs: *Days of Hunger, Days of Chaos*. Het verlies aan genetisch sterke planten voltrekt zich razendsnel. Nederland speelt als piepklein landje een zéér grote rol in het landbouw-

gebeuren van deze wereld, als 2e agrarische exportland ter wereld. Wat wij in ons land doen is dus toonaangevend in de wereld. Of het de juiste toon is, is maar de vraag. Het zou immers verboden moeten zijn dat er minderwaardig voedsel mag worden geproduceerd. Wij hebben een grote verantwoordelijkheid. Er zal een algehele vernieuwing in ons denken moeten plaatsvinden om dat in de praktijk om te zetten naar dát



Welke mag de juiste en goede oplossing zijn?

wat naar de wil en wet van onze Schepper is. Er zal een vernieuwde hemel en aarde komen, door de crisis heen. De dienstbaarheid waarin wij ons momenteel bevinden, waarvan wij één en ander hebben laten zien in deze studie, zal

verdwijnen, zie Romeinen 8:19-21.

Zie tevens Jesaja 11 en 65, en 2Petrus 3:13 over de nieuwe hemel en aarde die eraan staat te komen.

De keuterboer zal weer terugkomen. Wij zullen weer zelfvoorzienend worden. De geldsjacheraars onder ons zullen ons niet langer in hun dienstbaarheid (vloek) houden. Wij zijn tot vrijheid geroepen. Grootschaligheid blijkt niet te werken in het voordeel van het individu. Alleen de slimme jongers kunnen zich er flink mee verrijken, vandaar dat wij weer terug moeten naar de kleinschaligheid, zie:

Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden!

Zacharia 2:4 En hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden derzelve wezen zal.

En zie Zacharia 3:

10 Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zult gijlieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder den wijnstok en tot onder den vijgeboom.

Zacharia 8:11 Maar nu zal Ik aan het overblijfsel dezes volks niet wezen, gelijk in de vorige dagen, spreekt de HEERE der heirscharen.

12 Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, en de aarde zal haar inkomen geven, en de hemelen zullen hun dauw geven; en Ik zal het overblijfsel dezes volks dit alles doen erven.

13 En het zal geschieden, gelijk als gij, o huis van Juda! en gij, o huis Israels! geweest zijt een vloek onder de heidenen, alzo zal Ik ulieden behoeden, en gij zult een zegening wezen; vreest niet, laat uw handen sterk zijn.

Wij danken dan ook onze hemelse Vader, dat Hij ons ons dagelijks brood geeft, en beloofd heeft dat ons brood en water gewis zal zijn.

De Kaïn-Ezau-werkwijze faalt, maar Jakob/Israël zal de wereld tot een zegen zijn, Jesaja 27:6



In het toekomstige zal Jakob wortelen schieten, Israel zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met inkomsten vervullen!

Jesaja 62:

Want ziet, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde:

Zo mooi, dat niemand meer aan de oude zal terugdenken.