

Inleiding

Vandaag de dag beleven wij een ware explosie op het gebied van kennis. Hoe komen wij aan de vele kennis op allerlei gebied? Eeuwenlang heeft de mensheid het moeten doen met kennis die overgedragen werd van vader op zoon, van moeder op dochter. Kennis was eeuwenlang het privilege van een elite-groep, oa. geestelijken en ingewijden, die het volk in onwetendheid hielden, en/of misleidden. Bronnen van kennis waren schaars, hoewel er in de prehistorie kennis inzake sommige levensterreinen moet zijn geweest, waarvan wij nog niets weten. Kennis verkrijgen wij door onderzoek, door lering en voorlichting, door ervaring in de praktijk. Toch is er een kennis die sommige mensen ontvangen door contact met geesten, ook wel demonen genoemd. Het woord demon komt van het Griekse daimoon, dat te maken heeft met kennis en intelligentie. Gewoonlijk wordt daimoon vertaald als 'onreine geest', of 'duivel'.

Wikipedia-encyclopedie zegt er het volgende over:

"Oorspronkelijk was daimon een meer neutraal Grieks woord voor afgod en een vertaling van het Hebreeuwse elilim dat vrij vertaald nul of niets betekent. Hiermee werd in het Oude Testament door de profeten die de afgoderij bestreden spottend aangegeven dat degenen die in aanbidding neervielen voor de elilim van 'steen, hout en metaal' eigenlijk 'niets' vereerden.

In de Bijbel wordt verder meegedeeld dat demonen onder leiding staan van de satan of de duivel die als een soort opperdemon kan worden beschouwd. Eens waren zij engelen van God maar zij zijn onder de leiding van de satan (die toen ook nog een goede engel was) God ontrouw geworden en daarmee verworden tot boosaardige engelen.

Verder kent de Bijbel bepaalde demonen een zekere boze macht over volken en landen toe, de zogeheten boze geesten in de hemelse gewesten waarover de apostel Paulus in een van zijn brieven (Efeziërs hoofdstuk 6) spreekt en waarvan ook in het Bijbelboek Daniël (hoofdstuk 10) sprake is.

Achter de afgoden waarin allerlei volken geloven staan dan demonen waardoor er ook op dit 'niveau' een geestelijke strijd gaande is tussen God en Zijn goede engelen enerzijds en deze demonische engelen plus hun leider de satan anderzijds.

In Lucas 8:22-39 (Jezus bezoekt het land der Gerasenen) wordt een demon door Jezus uit een bezeten man verbannen. Op de vraag hoe de demon heet

antwoordt deze "Legioen". Dit wekt de indruk dat de man niet door slechts één demon bezeten was maar door meerdere. Deze opvatting wordt versterkt doordat Jezus vervolgens de demonen verbant in een kudde varkens (2000 varkens).

Volgens het Nieuwe Testament heeft Jezus Christus als Zoon van God macht over demonen. Er wordt verhaald dat hij regelmatig demonen bij bezeten personen uitwierp en dat dankzij de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest de apostelen ook de macht kregen om demonen bij bezeten mensen uit te drijven.

In het laatste Bijbelboek uit het Nieuwe Testament, de Openbaring van Johannes, staat uiteengezet hoe het demonen uiteindelijk zal vergaan. In de zogeheten eindtijd zullen de demonen met hun leider satan en alle onrechtvaardige mensen als eeuwige straf in een poel van vuur en zwavel terecht komen.

Demonische gebondenheid en bezetenheid

Volgens de Bijbel kunnen mensen door demonen worden lastiggevalen; in ernstige gevallen kan het gaan om gebondenheid aan demonen en in nog ernstiger gevallen om bezetenheid, een of meer demonen wonen in dat geval in iemand. Dergelijke gebonden of bezeten mensen moeten dan in de kracht van de Heilige Geest en in Naam van Jezus Christus hiervan worden bevrijd".

Het blijkt dat demonen superieure kennis hebben van zaken die aan gewone mensen zoals wij, onbekend zijn, zie Lucas 8:28 en Handelingen 16:16-17. Het wil niet zeggen dat hun kennis altijd 100% nauwkeurig is. Demonen spreken veelal via mediums, mensen die zij uitkiezen met een of andere zwakte, waarbij de personen in kwestie veelal zelf niet de diepe inhoud beseffen van wat ze zeggen. Is er een verband tussen de huidige kennis-explosie en demonen? Is de huidige kennis-explosie een normaal gebeuren, doordat wij mensen de beschikking hebben over de kennis van onze voorgeslachten?

Wanneer de Bijbel spreekt over het feit dat in de eindtijd de wetenschap (kennis) vermenigvuldigd zal worden, heeft dat te maken met het feit dat de mensheid wordt voorgelicht door verborgen verstrekkers van informatie, Daniël 12:4. Er zijn vandaag de dag middelen als Internet die eraan meehelpen de kennis te verspreiden, toegankelijk te maken voor de massa.

Het voorval van de man waarin vele demonen aanwezig waren staat in onderstaand Bijbelgedeelte:

Lucas 2:27 En als Hij aan het land uitgegaan was, ontmoette Hem een zeker man uit de stad, die van over langen tijd met duivelen was bezeten geweest; en was met geen klederen gekleed, en bleef in geen huis, maar in de graven.

28 En hij, Jezus ziende, en zeer roepende, viel voor Hem neder, en zeide met een grote stem: Wat heb ik met U te doen, Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten, ik bid U, dat Gij mij niet pijnigt!

29 Want Hij had den onreinen geest geboden, dat hij van den mens zou uitvaren; want hij had hem menigen tijd bevangen gehad; en hij werd met ketenen en met boeien gebonden, om bewaard te zijn; en hij verbrak de banden, en werd van den duivel gedreven in de woestijnen.

30 En Jezus vraagde hem, zeggende: Welke is uw naam? En hij zeide: Legio. Want vele duivelen waren in hem gevaren.

En het voorval van de maagd die een waarzeggende geest had lezen wij in Handelingen 16. Zij bracht aan haar uitbaters grote winst toe.

16 En het geschiedde, als wij tot het gebed heengingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggenden geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebrecht met waarzeggen.

17 Dezelve volgde Paulus en ons achterna, en riep, zeggende: Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten, die ons den weg der zaligheid verkondigen.

18 En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om, en zeide tot den geest: Ik gebied u in den Naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit ter zelfder ure.

19 Als nu de heren van dezelve zagen, dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas, en trokken hen naar de markt voor de oversten.

De Sfinx als demon komt uit Griekenland. Aldaar was de Sphinx een demon van dood en verderf (bad luck, deze engelse kreet is veel omvattender dan het Nederlandse 'pech', iets wat niet te vertalen is.) De Oude Grieken personificeerden deze demon in een vrouwelijk wezen, veelvuldig afgebeeld als een Leeuw met een vrouwelijk hoofd, maar ook wel als een vrouw met borsten, leeuwenpoten, een slangen staart en de vleugels van een grote vogel. Dit wezen zou volgens de



legende op een rots bij Thebe gezeten hebben, en een ieder die langs kwam voor een raadsel gezet hebben: 'Wat heeft 4 voeten, 2 voeten, en 3 voeten, maar slechts 1 stem.' De voorbijgangers die dit raadsel niet op konden lossen werden door haar gewurgd. Dit heeft ook haar naam gegeven, daar Sphinx afgeleid is van het werkwoord sphingo, hetgeen 'wurgen' betekend. Sphinx is dus 'de wurgster'.

De boom van kennis van goed en kwaad

In het Paradijs stond de boom der kennis van goed en kwaad, de verboden boom om van te eten. Het betrof hier hogere kennis van zaken die de mens nog niet mocht weten, om de eenvoudige reden dat de mens er nog niet rijp voor was. Jahweh wilde de mens opvoeden in gehoorzaamheid, om er een zelfstandig wezen van te maken, dat evenwel in overleg met Hem zou handelen en wandelen, naar Zijn wil. In de voortijd was er in de hemelse gewesten een opstand geweest tussen de engelen en Jahweh, waarbij een hoofdengel en een deel der gewone engelen is afgevallen. Deze gevallen engelen kunnen menselijke wezens bezetten en van hen een medium maken dat hun wil doet en hun woorden spreekt. Deze gevallen engelen of demonen hebben een zeker wezen genomen dat Nachash heette (is vertaald door 'slang', terwijl het hier een eigennaam betreft, die niet vertaald had mogen worden), om door hem Eva en Adam te misleiden. Adam en Eva misten nog de kennis inzake procreatie, de kennis hoe zij een zuiver nageslacht zouden kunnen verwekken. Adam en Eva waren nog groen, onnozel. Zij zouden op de gezette tijd van Jahweh hemelse voorlichting ontvangen van de engelen in het wonder der voortplanting. Zij hadden er nog geen besef van wat voor grote gevaren er aan de ongelimiteerde vrije voortplanting kleefden. Wanneer wij een kind willen verwekken, volgens het echtpaar Henschel in hun boek 'Van Chaos tot Harmonie', zal het niveau van bewustzijn afhankelijk zijn voor het orgasme en hetgeen waar wij onze gedachten tijdens de paring op richten. Het orgasme



is alzo een perfecte uitdrukking van ons bewustzijn! Bewustzijn is immers álles! Wanneer men dronken of aan drugsverslaafd is tijdens een orgasme, zal de nieuwe vrucht door deze zaken gemagnetiseerd worden en geen hoge-kwaliteit worden. Men kan alleen edele mensen voortbrengen wanneer man en vrouw volledig samenwerken in een zeer goede conditie. Hierin zou Jahweh via Zijn boodschappers Adam en Eva voorgelicht hebben. De kerk heeft het orgasme en de seksuele gemeenschap als zondig bestempeld, als gevolg van haar erfzonde-doctrine. Vandaar dat er een gedegenereerd geslacht is ontstaan. Zij hebben de kennis hier aangaande achtergehouden. Lees zelf hier over hun leerzame boek.

In de christelijke iconografie is de boom symbool voor het door God gewilde leven, en zijn doorlopen van de jaarlijkse cyclus wijst op leven, dood en verrijzenis. De onvruchtbare of gestorven boom daarentegen wijst op de zondaar.

Adam en Eva kenden het onderscheid tussen goed en kwaad nog niet. Zij konden geen goede besluiten daaromtrent nemen. Zij stonden nog in de kinderschoenen. Met hun eigen verstandelijke kennis zouden zij zichzelf hebben opgeblazen. Wij mogen onze kinderen immers ook niet onder een bepaalde leeftijd de geheimen der voortplanting meedelen. De hoofddemon Heylel/Lucifer, zie Jesaja 14, ook wel ten onrechte satan genoemd, hoewel hij een 'satan' of tegenstander is, is een zeer briljant figuur die Nachash had uitgekozen als medium om Eva aan te spreken. Aan Eva wilde hij de ontbrekende proefondervindelijke kennis inzake de voortplanting meedelen. Dat gelukte hem, en het product dat geboren werd was een broedermoordenaar, genaamd Kaïn. Jahweh had Eva en Adam in alle eenvoud willen opvoeden, om een zuiver hoogwaardig nageslacht voort te brengen, waarmee Hij Zijn heerschappij op aarde zou vestigen. Nu verliep echter de orde anders en beschikte Eva plotseling over een bijzondere kennis, die wel een genot inhield voor korte tijd, maar een wrange vrucht nadien gaf. Zonder voorlichting van Nachash was Eva niet op dat tijdstip aan de kennis gekomen een nageslacht te verwekken.

Zie: <http://stargods.org/HumansNephilimReptilians.htm>

En dat is nog slechts één deel van de superieure kennis waarover de gevallen engelen beschikken. Andere delen van hun kennis hebben zij in de voortijd meegedeeld aan wezens die oa. de piramiden bouwden, steenkringen en andere monumentale bouwwerken lieten verrijzen. Wij beschikken momenteel nog niet over deze hogere kennis, die de gevallen engelen in weerwil van Jahweh aan andere wezens doorgaven, die daarvoor niet bestemd waren.

De gevallen engelen hadden ooit toegang tot Goddelijke informatiebronnen. Zij stonden als het ware voor de 'tekentafel' van JHWH, toen Hij met de schepping van de aarde bezig was. Zij volgden Jahweh en Zijn handel en wandel. Ze zijn aan de loop gegaan met de hun toevertrouwde informatie. Een spion kan overlopen en van baas veranderen, waarbij hij alle vertrouwelijke informatie zal overbrieven. Een vriend kan vertrouwelijke informatie later tegen je aanwenden.

Bezetenheid

De wetenschapper J.L. Nevius heeft in China onderzoeken gedaan naar bezetenheid. Veel personen waren in dat land door demonen bezet en zeiden Jezus te kennen, maar een afkeer van Hem te hebben. Zij spraken soms in vreemde talen (tongentaal) waarvan zijzelf in



Jacob Lorber



Drunvalo Melchizedek

een normale toestand geen kennis hadden. Vandaag de dag zijn de demonen heel actief om via 'channeling' hun informatie door te geven aan mensen, die nooit zelf zulke informatie van zich konden verstrekken aan anderen. Wij vermoeden sterk dat mensen zoals Jakob Lorber ook op deze wijze heel veel heeft opgeschreven aan informatie, die hij ingegeven kreeg, zonder zelf te weten wat hij

schreef. Anderen als Drunvalo Melchizedek zeggen veel informatie door te krijgen van de Egyptische god Thoth. Drunvalo is een zogenaamd 'walk-in' mens. Ongeveer 30 jaar geleden stierf er een 33 jarige man aan een ziekte. Op wonderse wijze kwam het

*Elizabeth Prophet*

lichaam van deze man weer tot leven in de vorm van een totaal andere persoonlijkheid. Vanaf dat moment noemde deze nieuwe man zich Drunvalo Melchizedek. Hij beschikte ineens over een zeer grote kennis van oud Egypte en haar mysteriën. Elisabeth Prophet zegt informatie van de engel Lanello door te krijgen. Dan

Winter zegt ook dat hij via Lucifer zijn informatie ontvangt. De schrijfster Choo Thomas zegt dat zij de levende Christus heeft gezien, de hel heeft bezocht en in de hemel heeft gewandeld met Jezus. Zij zegt dat ze 17 maal in een getransformeerd geestelijk lichaam meegenomen werd naar de hemel. Daarover schreef zij een boek: 'De hemel is zo echt', wat een internationale bestseller is. En zo zijn er velen meer te noemen, denk aan dr. Edgar Cayce (de 'slapende profeet' genoemd).

*Dan Winter*

Het wil echter niet zeggen dat alle informatie die men op deze wijze ontvangt klinkklare onzin is. Er zit juist heel veel waardevolle informatie tussen. Er zit ook informatie bij waarmee men de verkeerde kant opgaat, zoals met de ontdekking van de Bijbelcode. Aan de hand van die codes tracht men de toekomst te voorspellen, waar veel joden en het Amerikaanse Pentagon gebruik van maken als sleutelbron. Het lijkt op een goochelen met getallen. De demonen weten niet alles. Zij moeten naar sommigen zaken raden, omdat ze geen exacte gedetailleerde kennis hebben van Jahwehs raadsplannen.

In Rusland en China worden momenteel veel paranormale kinderen geboren (de zogenaamde Indigo-kinderen), die men gebruikt voor oorlogsdoeleinden, door hen computers te laten kraken van de Amerikaanse overheid. De Russen kunnen volgens Drunvalo via een ultramoderne Merkaba-verbinding elk computersysteem ter wereld inbreken van een regering. De demonen werken in op mensen o.a. via dezelfde route waarin Jahweh contact met Adam en Eva onderhield, nl. via de pijnappelklier en hypofyse (zie onze brochure 407 over ons 'derde oog'). J. Lieberman heeft er een informatief boek over geschreven: 'Light, Medicine of the Future'.

De demonen hebben getracht de spil van de samenleving -dus de as waaromheen alles draait- stuk te maken, nl. het huwelijk en het gezin. Dat is hen ten dele gelukt. Door het ontbreken van geheiligde kennis inzake de voortplanting is er door de mensen maar wat aangeroemd. Iedereen trouwde met iedereen, net als in de dagen van Noach. Scheidingen zijn daarna schering en inslag. Gezinnen die er zijn vormen meestal een puinhoop, men vindt er geen harmonie in, geen gezag, geen liefde en onderling respect. Vandaar de weerslag ervan in de natuur in de vorm van rampen. Vanuit het gezin moet de

Hoe meer bezittingen ...



Hoe meer problemen ...

basis worden gelegd voor het respect en handelen met de natuur. Wanneer dat wordt gemist, negeren de kinderen de natuurwetten. De natuur wil ons echter steeds weer wakker schudden. Jahweh zond Israël vele plagen, met als doel het volk te doen ontwaken. Ook aan goddeloze koningen zond Hij profeten en plagen, met als doel dat zij recht inzicht zouden verkrijgen.

Demonen werken dikwijls via geheime genootschappen, zoals via de Illuminati, om via hen een satanisch geïnspireerde nieuwe wereldorde op te richten. Dat komt neer op dictatuur, een slavenstaat. De Illuminaten vormen één grote familie als nazaten van

Lucifer/Heylel, de vader der leugen. Zij opereren voor een deel onder de dekmantel van Juda als joden, maar liegen het, zie Openbaring 2:9, 3:9. Ze weten drommelsgoed dat hun tijd begrensd is en snel inboet. Zij zijn nu nog aan de macht via hun handlangers aan de top van regeringen, zoals we in Heiligendamm konden zien, waar de G-8 vergaderde. Zij willen overleven, maar zien wel in dat zij in hun huidige streven niet kunnen overleven. Hun Babelsystemen lopen onherroepelijk vast. Zij kunnen ook de ontwaking van de twaalf stammen Israëls in de verstrooiing niet tegenhouden. Wel zijn zij in staat om met al hun moderne vernietingswapens alle leven op aarde weg te vagen, maar daarmee zouden zij tegelijkertijd zichzelf vernietigen en hun werkbijden doden. Zij weten immers dat heel het leven op aarde één groot samenwerkingsverband is, waar men niet zomaar een deel van kan vernietigen, zonder er zelf schade door te leiden. Wij behoeven ons om hen dan ook geen zorgen te maken, daar zij in werkelijkheid gebonden van Jahweh en Zijn wetten zijn. Zonder Zijn toestemming kunnen zij geen vin verroeren, zie Job 1:12.



Zij weten ook dat Jahweh Zijn heerschappij op aarde gaat herstellen en het koninkrijk van David zal worden hersteld. Zij weten dat JHWH Zijn verbond bestendigt en niet laat wankelen. Er bestaan voor hen weinig of geen geheimen. Zij geloven al deze dingen uit de Bijbel en sidderen ervoor. Er bestaan voor hen ook geen wereldgeheimen meer, daar zij van elkaar alle informatie via de computer kunnen bekijken. Zij kunnen in elk computer-systeem ter wereld inbreken en kunnen zelfs elkaars -en ook onze- gedachten lezen via ultra moderne apparatuur.

Zij weten dat Jahweh een volk heeft toebereid om straks de leiding over deze wereld te nemen, een volk dat zónder egoïsme zal leven, dat zonder de moordende zelfzuchtige concurrentie handelt, en een volk dat de gelegaliseerde Babel-diefstalsystemen van overheden zal

afschaffen. Zij geloven de Bijbelse herstel-prophetie van A tot Z, en vrezen ervoor. Zie:

Jakobus 2:19 Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.



Het zijn de demonen van het Babelsysteem die onze ogen hebben bedekt. Wij denken dat er slechts één realiteit is, nl. dat wat wij met onze ogen waarnemen. Dat is waan. Wetenschappers zijn erachter gekomen dat wij in bedrog leven, in illusie. Alles wat wij zien bestaat in feite niet, is als een opgeblazen luchtkasteel, is tijdelijk, voorbijgaand en verderfelijk. Dat zichtbare mag ons deswege niet langer raken en in bezit nemen. Wij dienen het oog op Jahweh te houden, op de Onzienlijke, op dat wat blijvend is. Daartoe is zelfovergave aan Hem absolute voorwaarde. De wereld is momenteel totaal overspannen, gestresst, doordat de mensen menen dat wat ze zien realiteit is. Vandaar de onstuitbare drang naar bezitsvorming, woeker, diefstal, jaloezie, oorlogen, etc. Het Babelsysteem werkt via ongelimiteerde inkomstenvergroting voor enkelen ten koste van de massa. De stress ontstaat bij de rijken om hun rijkdommen veilig te stellen en deze te vermeerderen, en de stress bij de armen ontstaat door hun strijd om te overleven. De fysisch en Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft beweert dat onze wereld een hologram is. Een hologram is een driedimensionale afbeelding die via laserstralen ontstaat, wat levensecht lijkt te zijn, maar waarbij de 3e dimensie berust op een illusie.

Zie verder onze brochure over Waan en Werkelijkheid, no. 204.

Het gaat goed

Ondanks alle berichten over rampen, ongelukken, moorden, oorlogen en wat al niet meer, stellen wij dat het heel goed gaat met ons en de wereld. Zie maar hoe de geheime regeringen als kinderen van satan

noodgedwongen moeten samenwerken om te overleven. Satans huis is verdeeld, er is onder hen geen echte of hechte eenheid. Doordat er momenteel voor hen geen geheimen meer bestaan, vanwege het feit dat men elkaars gedachten kan lezen, en men elkaars computers kan kraken, moeten zij wel samenwerken om te overleven. Jahweh heeft er in Zijn Alwijsheid voor gezorgd dat hun technisch vernuft ónze beveiliging en overleving waarborgt! Alles werkt voor ons mede ten goede! Het kwaad vernietigt zichzelf op den duur. Het goede zal overwinnen, doordat Jahweh de Algoede Zelf is. Daarom kunnen wij stellen dat het absoluut heel goed gaat in deze wereld, zelfs nu alles op een chaos dreigt uit te lopen. Ontwikkelingen die momenteel gaande zijn en die door de kwade geesten in gang zijn gezet, hoewel op zichzelf kwaad, zullen door Jahweh voor ons ten goede werken. Nogmaals, het gaat bijzonder goed met de wereld, ook al begrijpen wij nog niet alles en kunnen we nog niet alles voorzien waarop de huidige ontwikkelingen uitlopen. Wij weten dat wij als Israëlieten geheiligde kennis zullen ontvangen, of reeds ontvangen hebben, van Zijn wetten als verbond/verdrag, waarbij het onderhouden ons groot loon verschaft. De nacht gaat voorbij en het waarachtige licht komt, zie 1Johannes 2:8 en 17.

Dat de gehele wereld in waan en bedrog leeft is voorzeggd, zie Openbaring 12:9. Men denkt de kennis der waarheid te bezitten, en het besef dat men arm, jammerlijk, blind en naakt is ontbreekt. Juist in die tijd van het einde zendt Jahweh Zijn twee getuigen om de waarheid te herstellen, zie Handelingen 3:19, Mattheus 17:11 en Openbaring 11:3.

Vervulling met de heilige Geest

Onreine geesten of demonen kunnen mensen bezetten, zoals wij zagen. JHVH heeft óók een soort van bezetting van mensen uit Zijn volk Israël. Dat is de vervulling met de heilige Geest.

Jesjoea zegt het volgende over de belangrijkste kennis die er is, waaraan het eeuwige leven verbonden is:

Johannes 3:36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Johannes 17:3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

In het Grieks is het woord kennis ‘gignosko’ en als zelfstandig naamwoord ‘gnosis’. Het gaat om kennis van een stuk realiteit, waarbij de Griek vertrouwde op zijn waarneming. Het ging dus om het weten of kennen uit eigen aanschouwing, om inzicht te krijgen in het wezen van dingen. De gnostiek echter is een hellenistische stroming die met mysterie-religies van doen heeft, zowel binnen als buiten het christendom. Zij vonden dat de menselijke kennis tekort schoot om de Schepper te kennen, en



Gnostieke afbeelding

zagen de kennis als een groot geschenk van Boven. Die kennis werd geschonken in het moment van het mystieke beleven of aanschouwen van JHVH. Men trachtte als leermeesters der gnosis de mensen tot zelfkennis te brengen, wat men zag als de poort om tot zelfovergave en bevrijding te komen. Men ziet de éénwording met ‘Elohim’ als een methode en traject, dat met behulp van een leermeester kan bewandeld worden. Het is een soort zelfverlossing, en ook wel dat men erbij in contact treedt met demonen. De leermeesters of voorgangers maken hierbij de dienst uit. De weg des heils is voor hen het één en al. Ditzelfde kenmerk zien wij vandaag de dag terug in de orthodox gereformeed-bevindelijke kringen, met hun ‘weg des heils’.

In het Hebreeuws is het woord voor kennen ‘jada’, waar het vooral betrekking heeft op het leren kennen van personen, o.a. door omgang, dus ervaringskennis. Ook het woordje bekennen wijst naar de intiemste ervaringskennis tussen man en vrouw. In de reformatorische kringen zou men kunnen spreken van ‘bevindelijke

kennis', dat is kennis die via het hart gaat, en niet alleen via het verstand. Zo ervaart de Israëliet zijn Elohim in het dagelijkse leven, maar vooral in Zijn hulp bij gevaren. Denk aan de uittocht, aan de woestijnreis, aan de intocht, en aan de bevrijding van vijanden. Elohim is voor de Israëliet niet de starre eeuwig zijnde, maar degene die bij zijn lot betrokken is en Zijn macht toont. De ware kennis is dan ook gelegen in het opmerken van Zijn reddende hand, het luisteren naar Zijn wil en het doen van Zijn geboden. De Israëliet die zijn Elohim kent, heeft niet een hoofd vol wetenschappelijke kennis, maar bezit de kinderlijke vreze vanuit een persoonlijke relatie met Jahweh. De hele persoonlijkheid is erin betrokken. Het is het kennen van de genadevolle Elohim, die Zich in Jesjoea openbaart. Dat kennen heeft een praktische inhoud, nl. dat het ons met liefde vervult tot gehoorzaamheid van Zijn wil, met verwachting van de wederoprichting aller dingen, met name Zijn Koninkrijk of heerschappij. Dat kennen van Jahweh in Jesjoea is vrij van intellectualisme en methodiek. Het is een geschenk van Boven. Het is een vervuld worden met de Geest van Christus, wat als vrucht heeft de levensheiliging. Het geloven in Jahweh door Jesjoea is geen geheimleer, geen verborgen inwijdingsrite, waartoe alleen de hogere elite via speciale inwijding kan komen. Nee, het Evangelie is voor kinderen, voor zondaren, die zichzelf schuldig kennen en tot Hem de toevlucht nemen. Dat geeft verwondering, zoals wij in onderstaande psalm lezen:

Psalmen 139:6 De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij.

Er blijft voor ons een heilige verwondering over met liefde tot Jahweh in Jesjoea, terwijl er voor de gevallen hoofden Heyle/Lucifer niets meer verborgen zou zijn. In zijn hoogmoed meende hij álles te weten, zie:



Ezechiël 28: 2 Mensenkind! zeg tot den vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart zich verheft en zegt: Ik ben God, ik zit in Godes stoel, in het hart der zeeën! daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart, als Gods hart.

3 Zie, gij zijt wijzer dan Daniël; zij hebben niets toegeslotens voor u verborgen.

4 Door uw wijsheid en door uw verstand, hebt gij vermogen voor u verkregen; ja, gij hebt goud en zilver verkregen in uw schatten.

5 Door de grootheid uwer wijsheid in uw koophandel hebt gij uw vermogen vermeerderd, en uw hart verheft zich vanwege uw vermogen.

6 Daarom zegt de HEERE alzo: Omdat gij uw hart gesteld hebt als Gods hart;

7 Daarom zie, Ik zal vreemden over u brengen, de tirannigste der heidenen; die zullen hun zwaarden uittrekken over de schoonheid uwer wijsheid, en zullen uw glans ontheiligen.

Men kan wel veel kennis hebben van feiten, waarbij begrip en wijsheid ontbreken. Het is immers altijd de vraag wat wij met kennis doen. Door begrip en wijsheid kunnen wij kennis in de praktijk toepassen in ons voordeel, òf in ons nadeel. Wat wij vandaag de dag zien is, dat kennis van feiten foutief wordt toegepast door ons mensen. Of dat nu komt vanwege verblindheid en misleiding door demonen, of dat tijdgeesten ons in hun macht houden. De kennis van het atoom is heel knap en vergaand. Hoe passen wij die echter toe? Maken wij er vernietigingswapens mee, dus destructieve toepassing? Of kunnen wij het positief aanwenden? De liefde Gods is noodzakelijk om een recht begrip te hebben van de schepping, van de natuurwetten, zodat wij met alle kennis goede toepassingen kunnen maken.



1 Corinthiërs 8:1 De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht.

1 Corinthiërs 13:4 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;...

Wanneer wij de kennis op medisch gebied zónder de liefde tot Jahweh en onze naaste toepassen in de praktijk, zoals we vandaag de dag alom zien, werkt dat in het voordeel van de farmaceutische

industrie en in het nadeel van onze gezondheid. Op die wijze is vermeerdering van kennis, vermeerdering van smart.

Onze kennis moet derhalve niet slechts aards en van beneden zijn, zelfgericht en moordend, maar dient van Boven te zijn, hemels, zoals in Jakobus 3 beschreven:

13 Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid.

14 Maar indien gij bitteren nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid.

15 Deze is de wijsheid niet, die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels.

16 Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel.

17 Maar de wijsheid, die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.

18 En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen, die vrede maken.

De sleutel der kennis

Om tot het grote bezit der geheiligde kennis te raken, dienen wij te beschikken over een sleutel. Die sleutel wordt ons aangereikt o.a. in de eerste brief van Johannes. Wanneer wij deze brief goed lezen, komt het erop neer dat wij mensen ons eigen ongelijk dienen te aanvaarden. Dat wij onszelf zien in het licht van de wet van Jahweh, zodat wij in geestelijk opzicht sterven aan onszelf en alles loslaten, zodat het niet meer uitmaakt wat er met ons gebeurt, indien Jahweh maar verheerlijkt wordt. In die stilte van volkomen zelfovergave daalt juist de liefde van Jesjoea in ons hart en raken wij vervuld met wederliefde tot Hem en onze naasten. Hier gaat zich ons hart voor het eerst richten vol verwondering op Jahweh en Zijn gunst, waardoor wij vernieuwd worden in ons denken. De nieuwe mens staat in ons op, in rechtvaardigheid, met begeerte naar



gelijkvormigheid aan Jahweh. Dan spreekt men vanuit het hart de taal des Geestes. Bij gewone taal komt eerst de gedachte vanuit onze hersenen, die als controle-medium fungeren. Bij de Geestes-taal komt deze regelrecht uit ons hart voort, zonder hersencontrole. Dat zijn woorden van de Geest, waarbij wij gevoelen dat het van de Geest is en begrijpen wát er gesproken wordt. De liefde Gods in ons hart uitgestort maakt ons resistent en immuun in deze wereld vol haat, oorlog, misleiding en onrecht. Straal deze liefde uit en u nekt er elke tegenstander mee. In Jesjoea zijn wij méér dan overwinnaars. Dan begeren wij daadwerkelijk Zijn wil te doen in het onderhouden van Zijn geboden, zoals in de eerste brief van Johannes overduidelijk blijkt. Het waren de Wetgeleerden in de dagen van Jesjoea die de sleutel der kennis weggenomen hadden:

Lucas 11:52 Wee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gijzelfen zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd.

Wat een verantwoording heeft een mens, en zeker een Wetgeleerde! Het komt op de praktijk des levens aan, zie:

1 Johannes 2:3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.

4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;

5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.

6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf also wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.