

Inleiding

Leven en dood zijn heel belangrijke onderwerpen waar de filosofen in de oudheid al mee worstelden. Wij krijgen er allen mee te maken. Oudtijds waren de allereerste filosofische vragen deze, waar het leven vandaan kwam, en waartoe ons sterven diende. Wij zijn geschapen om te leven, hoewel het leven afgebakend is en eindig. Er bestaat nogal verwarring rond het vraagstuk van het leven en de dood. Wij zullen in deze studie zoveel mogelijk nagaan wat de bedoelingen van de Schepper zijn met het leven, en ook met de dood.

Ons leven is in handen van JHWH, met daarbij de vrijheid van handelen om zelf voor ons leven te zorgen, zodat het verlengd wordt, en of dat het wordt ingekort.

Deuteronomium 30:20 Liefhebbende JHWH, uw God, Zijner stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; want Hij is uw leven en de lengte uwer dagen; opdat gij blijft in het land, dat JHWH uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven.

Sommige zaken van het leven hebben wij niet in onze eigen hand, o.a. onze hartslag, andere zaken wel weer. Wij kunnen ons eigen leven verkorten, en of verlengen. Dat blijkt o.a. uit de volgende teksten:

Exodus 20:12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u JHWH uw God geeft.

Deuteronomium 5:16 Eert uw vader, en uw moeder, gelijk als JHWH, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, en opdat het u welga in het land, dat u JHWH, uw God, geven zal.

Deuteronomium 6:2 Opdat gij JHWH, uw God, vrezet, om te houden al Zijn inzettingen, en Zijn geboden, die ik u gebiede; gij, en uw kind, en kindskind, al de dagen uws levens; en opdat uw dagen verlengd worden.

Deuteronomium 25:15 Gij zult een volkomen en gerechten weegsteen hebben; gij zult een volkomene en gerechte efa hebben; opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u JHWH, uw God, geven zal.

Het verlengen van onze levensdagen hangt hier af van onze gehoorzaamheid aan bepaalde voorschriften of geboden.

Tegenover het verlengen van onze levensdagen staat het verkorten. Wijzelf zijn er meestal de oorzaak van dat ons leven door JHWH wordt verkort, zie:

Psalmen 102:23 (102-24) Hij heeft mijn kracht op den weg ter neder gedrukt; mijn dagen heeft Hij verkort. Spreuken 10:27 De vreze van JHWH vermeedert de dagen; maar de jaren der goddelozen worden verkort. Prediker 7:17 Wees niet al te goddeloos, noch wees al te dwaas; waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd? Psalmen 55:23 (55-24) Maar Gij, o God! zult die doen nederdalen in den put des verderfs; de mannen des bloeds en bedrogs zullen hun dagen niet ter helft brengen; ik, daarentegen, zal op U vertrouwen. Ezechiël 18:32 Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt JHWH; daarom bekeert u en leeft.

JHWH heeft geen lust in onze dood, maar daarin dat wij leven. Heel hoofdstuk 18 van de profeet Ezechiël handelt over dit onderwerp. Er wordt in het OT niet gesproken over een leven na de dood. Het gaat in dit hoofdstuk geheel om dit huidige leven. Dit leven dienen wij te



leven in gehoorzaamheid aan de regels van het leven. Wij zijn geen neutrale of geheel vrije wezens, maar zijn gebonden aan wetten die het leven gelden, waarborgen en verlengen. Door ongehoorzaamheid eraan zal het leven verkort worden.

Van de oude aartsvaders lezen wij dat zij hun levensdagen uitgediend hebben, oud zijnde en van dagen verzadigd:

Genesis 18:11 Abraham nu en Sara waren oud, en wel bedaagd;

Job 42:17 En Job stierf, oud en der dagen zat.

Genesis 25:8 En Abraham gaf den geest en stierf, in goeden ouderdom, oud en des levens zat, en hij werd tot zijn volken verzameld.

Genesis 35:29 En Izak gaf den geest en stierf, en werd verzameld tot zijn volken, oud en zat van dagen;

Dr. P.A. Elderenbosch schrijft op p.64 het volgende in zijn boek 'Vergeving en Genezing':

'Maar de dood zoals wij die uit de praktijk meestal kennen, de dood op jongere leeftijd die mensen wegrukt uit het midden van hun leven waarin ze nog midden in hun verantwoordelijkheid tegenover hun werk, hun gezin, hun kerk staan, dit is een dood die niet als een onafwendbaar noodlot op onze weg gebracht is'.



11-09-01 ongeveer 3000 mensen als slachtoffer

Elderenbosch geeft aan dat JHWH ons in de 91e psalm beloofd heeft te zullen redden en beschermen, doordat Hij Zijn engelen zal bevelen dat ze ons op de handen zullen dragen, opdat wij onze voet niet aan een steen zouden stoten. En in Psalm 139 staat dat JHWH ons zitten en staan kent, en ons omringt in ons gaan.

Elderenbosch vraagt zich wel af hoe het staat met degenen die het slachtoffer worden van de talloze verkeersongelukken en bedrijfsongevallen. In zijn antwoord wijst hij naar de boeken van dr. Paul Tournier, waaruit blijkt dat er een samenhang kan bestaan tussen de ongevallen en de psyche van degene die erdoor getroffen worden. Zorg, angst, wroeging en haat en al datgene waardoor wij in onzuivere verhouding staan tegenover onze naasten, kunnen onze waakzaamheid en mogelijkheden tot afweer dusdanig verzwakken dat wij een gemakkelijke prooi van ongelukken worden, aldus Elderenbosch.

Er zijn daartegenover tal van zeer wonderbare uitreddingen, van mensen die in hun gehoorzaamheid aan JHWH het leven behielden, denk aan Daniël in de leeuwenkuil en de drie vrienden

in de vurige oven. Het gaat hier over een letterlijke bescherming, welke haar oorsprong vindt in de bescherming die in het geloof is toegeëigend, aldus Elderenbosch. Hij concludeert dan ook dat de dood waaraan jonge mensen bezwijken voordat zij hun leven hebben vervuld, een zaak is die meer voor rekening van onze verantwoordelijkheid ligt dan we vaak denken.



Daniël in de leeuwenkuil

Door roekeloosheid, dronkenschap of verslavingen, het opzoeken van gevaren, etc. kunnen voortijdige sterfgevallen plaatsvinden.

Het blijkt wel dat ons leven wordt belaagd, bedreigd en aangevochten, maar dat JHWH ons door Zijn engelen laat beschermen. Jozef werd gespaard toen zijn broers (behalve Ruben) zijn dood beraamden. David werd gespaard toen Saul hem meerdere malen wilde vermoorden.

Evenwel krijgen wij op alle levensvragen geen pasklaar antwoord.

Leefwijze

Onze leefwijze is belangrijk voor de kwaliteit van ons leven. Hoe staan we in het leven en wat stralen wij uit?

Men kan volgens dr. P. Tournier (Zijn boek 'Radicale Therapie') een ongeval of situatie op twee manieren beoordelen. De eerste manier is de wetenschappelijke benadering. De 2e manier is de morele benadering. De wetenschappelijke benadering zoekt het nagenoeg nooit in eigen verantwoordelijkheid. De morele benadering wijst naar zichzelf als schuldige, wanneer men ervan overtuigd is dat men zelf de oorzaak van iets is. Alleen zij die op redelijke wijze van hun eigen zonden overtuigd zijn, worden van hun zieleconflicten bevrijdt. Vandaar dat het zo belangrijk is dat wij onze eigen zonden inzien en belijden. Wij dienen in te zien

welke rol onze zonden in ons leven speelt. Immers, door onze zonden getuigt het leven tegen ons en dreigt het een mislukking te worden. Het juiste gevoel van zonde en schuld wordt door sommigen wel de 'hoogste levenskennis' genoemd. Wanneer men zonden niet meer durft benoemen, maar slechts durft spreken van karakterfouten, wordt daardoor in anderen het gevoel van hun zedelijke verantwoordelijkheid gedood. Op die wijze worden bij deze mensen de innerlijke conflicten niet weggenomen. Door die conflicten raakt men uit balans, ziek. Zonde is een tegenwerkende kracht in de mens, die door christenen gepersonifieerd wordt als satan (=tegenstander). Zonden mogen bijna niet meer benoemd worden in onze tijd, maar toch zijn zij de bron van alle ellende in en buiten ons. Het gaat o.a. over onze oneerlijkheid, geveinsdheid, zelfzucht, onreinheid, liefdeloosheid. Wij dienen oprecht en onbaatzuchtig te zijn. De verdienste van Freud was dat hij de Torah bevestigde, en zei dat alle psychische conflicten het gevolg zijn van het overtreden der tien geboden. Freud laat zien tot in details hoe oneerlijk de mens in de grond van de zaak wel is. JHWH eist absolute eerlijkheid van ons. Men moet zich zover in de waarheid vastbijten, dat men niet meer in staat is een leugen te verzinnen. Via zelfdiscipline en zelfcorrectie moet men steeds strenger voor zichzelf worden. Na de kennis der zonden moet er schuldbelijdenis zijn. Dat werkt bevrijdend. Het is een stil-zijn voor JHWH. Wanneer ons geestelijk leven in orde is, volgt vanzelf gezondheid.

Lees eens Jeremia 9:

6 Uw woning is in het midden van bedrog; door bedrog weigeren zij Mij te kennen, spreekt JHWH.



23 Zo zegt JHWH: Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid; een rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom;

24 Maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij verstaat, en Mij kent, dat Ik JHWH ben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde, want in die dingen heb Ik lust, spreekt JHWH.

Genetische Manipulatie

Genetische manipulatie is een mooi woord voor hetgeen een knoeierij is met het leven. Engelse wetenschappers hebben van hun regering toestemming verkregen om onderzoek te doen naar



de ziekte van Alzheimer en Parkinson, daarbij gebruik makend van menselijke en dierlijke hybride embryo's. Men noemt het cytoplasma hybrids of cybrids, die zijn samengesteld voor 99,9% menselijk. Er is wel oppositie vanuit sommige regeringsfracties gekomen, hetwelk de ongerustheid erover niet heeft weggenomen. Er

ontstaan op deze wijze mensen met dierlijke eigenschappen. In theorie zijn de bio-fusie opties limietloos. Men kan omgekeerd ook dieren samenstellen met menselijke trekken. Men heeft hiermee in de oudheid reeds geëxperimenteerd, zoals in oud-Egypte. De goden van Egypte worden meestal afgebeeld als cybrids, mensen met dierenkoppen.

Het doel van de Engelse wetenschappers is, om uit de hybrids of cybrids organen uit de stamcellen te kweken, die men weer kan gebruiken voor mensen.



Zegen en vloek

In Deuteronomium 27 en 28 wordt de zegen en de vloek aan Israël voorgelaten, met als voorbeeld de bergen Ebal en Gerizim. Het is goed om zelf deze twee hoofdstukken eens rustig te lezen.

Korthed des levens

Jammer, zult u zeggen, dat het leven voor velen zo kort is. Beperkt is onze tijd, beperkt ons leven. Afgemeten is de dag, onze leeftijd, om binnen een raam van enkele jaren ons leven te ontplooien. We hebben tenminste 21 jaar nodig om volwassen te worden. Een groot deel van ons leven is dan reeds voorbij, waarin we veelal weinig serieus over het leven hebben nagedacht. Daarna volgt voor de meesten het huwelijk en gezinsvorming,, en slokt o.a. het gezin veel van ons op om dieper over het leven na te denken. De rest van ons leven vliegt voorbij, waarna de dood een einde aan ons bestaan maakt. Zeer weinigen bereiken de leeftijd van 100 jaar, ook al spant men zich nog zo ervoor in. Ook al zouden we 1000 jaar worden, dan nog staan we voor een complex aantal vragen, want wat is de dood? Komt er daarna nog iets? Wat houdt sterven in werkelijkheid in, en zijn er exacte bewijzen voor?

Het leven is heel onzeker. Plotseling kunnen rampen ons treffen, kunnen er in ons lichaam levensbedreigende situaties ontstaan, waardoor wij het leven moeten afleggen. De krantenberichten tonen deze gang van zaken dagelijks. Het sterven is voor ouderen soms een bevrijding, maar voor jongeren een bedreiging. De levensgeest verlaat ons, en wat rest is een levenloos lichaam, dat terugkeert tot de aarde via ontbinding. De levensgeest verlaat het lichaam, en wij weten niet wat daarmee nadien gebeurt. Men kan er hele theorieën op na houden over hemel en hel, maar niemand kan ons exact



Een oude vrouw

vertellen wat er met onze levensgeest plaats heeft. Ze keert weder tot JHWH. Dat is alles wat wij (mogen) weten.

Prediker 12:7 En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.

Wat betreft de afbraak van ons lichaam, dat kunnen wij nog wel begrijpen. Ons lichaam is uit de aarde gemaakt, van aardse stoffen, als een chemisch functionerend geheel. Ons lichaam vergaat en keert weder tot de aarde, waar het weer als bouwstenen (ook wel ‘mest’ genoemd) in de kringloop van de natuur wordt opgenomen. Dat kunnen wij ons voorstellen, want dat is zienlijk. Het onzienlijke is onvoorstelbaar. De dood, we weten niet ten diepste wat het is. De Oosterling noemt het een leven in een andere vorm, een overgang. De dood is het einde van ons lichamelijke bestaan, wat blijkbaar ons geestesbestaan niet kan doen ophouden. Onze geest keert immers weder tot JHWH. Het Goddelijke en toekomstige moet noodwendig belangrijker zijn dan het heden en verleden, want JHWH heeft een hóger plan, of anders gezegd, een plan om Zijn schepping en schepselen hogerop te brengen, via ontwikkeling. De periode dat wij leven is dan ook een ontwikkelingsfase. Zo te bezien is de dood een stap voorwaarts in de richting van de Goddelijke hogere ontwikkeling. Omdat ons leven in de handen van JHWH is, en doordat onze levensgeest tot Hem terugkeert, behoeven wij geen angst te hebben voor de dood. Angst is iets onnatuurlijks (tegen de natuur), daar wij geboren worden zonder angst. Pas tijdens onze opvoeding worden wij angstig gemaakt. De meeste religies bestaan dan ook bij de gratie van angst. Overdag durven de meeste mensen nog wel op een kerkhof te lopen, maar in de nacht zal bijna niemand dat aandurven. En waarom niet? Angst is een ziekelijk onbewust

verschijnsel dat ons aangepraat wordt. Vrees is iets geheel anders, is bewust en kan heel waardevol zijn. Uit vrees om een ongeluk te krijgen, gaan we heel voorzichtig te werk. Maar uit angst gillen de dames het uit wanneer zij een grote spin zien.

Voor iets dat wij goed kennen en ervan de resultaten weten, behoeven wij geen angst te hebben. Wij dienen zelfverzekerd te worden, en op die wijze onze kinderen op te voeden. Wanneer wij weten wat de dood betekent, is de angst ervoor weggenomen. De martelaren konden juichend op de brandstapels staan. Angst werkt verlamdend. Wij hebben zekerheid nodig, en daartoe kan de kennis der waarheid ons sterken. Bangheid en overbezorgdheid scheppen een sfeer die de levensvreugde bederft.



JHWH houdt ons de vloek en de zegen voor, het leven en de dood. Wat wij zaaien zullen we oogsten. Ons heden en onze toekomst ligt voor een heel groot deel in onze eigen handen. Wij kunnen ons eigen leven en dat van anderen opbouwen of afbreken. Waar een wil is, is ook een weg om een goed resultaat te bekomen. De levensgeest die ons gegeven is zal over de stof, over het lichamelijke moeten heersen. We zien echter dat het lichamelijke bij de meeste mensen veel te veel in beslag neemt, en de geest angstvallig in elkaar gekrompen niet voor de dag durft komen.

Wie goed doet, goed ontmoet. Het goede draagt het loon in zich. Maar wie kwaad doet, zal het kwade beërven, zie vooral Ezechiël 18. Wie wind zaait, zal storm oogsten.

Het hedendaagse lijden der mensheid onder allerlei pijnlijke omstandigheden dient om ons wakker te schudden, om ervaring op te doen, om de tegennatuurlijke leefwijzen te ontdekken en er

afstand van te nemen. Het lijden is correctie, door JHWH ons gegeven. Lijden is geen plagerij van onze Schepper.

Wij doen onszelf zoveel kwaad aan, dat het onvoorstelbaar is hoe dwaas wij zijn. Onze levensgeest zou zich tot ongekende hoogten kunnen ontwikkelen, maar hoe laag is algemeen het niveau wat de meeste mensen bereiken! Zij groeien niet boven het alledaagse uit, leven in angst en kommer, om als een gebogen aar weer in de aarde terug te keren. Zij weten de dag niet waar te nemen.

Psalm 90:12 *Leer ons also onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.*

De traditionele christelijke kerken hebben het leven ons voorgesteld als een zeer moeizame woenstijnreis, waarin wij beladen met een zwaar pak 'erfzonde' opweg zouden zijn naar een 'nimmereindigende eeuwigheid'. Het leven is kort en moeilijk, met daarin een verkiezende God, die er slechts enkelen van ons zou uitkiezen voor

Zijn schijnbaar kleine hemel, en de rest van ons zou verwijzen, naar een e e u w i g onveranderlijk besluit, naar een tot in eeuwigheid brandende hel. De mens kan geen enkele invloed uitoefenen op Gods besluiten en moet



Voorstelling van een helle-tafareel

maar afwachten of hij bij het kleine aantal gezaligden uit vrije genade mag behoren. Zo niet, helaas, dan wacht het allervreselijkste lot. De mens zou een onsterfelijke ziel hebben, die na de dood direct naar de hemel of hel zou verwezen worden, maar

die bij de opstanding in het lichaam terug zal keren, om daarna als ziel en lichaam opnieuw het definitieve oordeel te ontvangen. Dan mag men binnengaan of buitenstaan.

Kunt u het zich voorstellen of indenken? Klinkt het logisch. Of is het in strijd met alle logica van het leven? Iets wat in strijd is met onze logica, kan niet op waarheid berusten. Waarheid moet met de natuur, met de geest én met de logica overeenstemmen. Wij kunnen als waarheid slechts datgene accepteren wat met onze innerlijke logica overeenstemt. Een mysterie kán voor ons geen waarheid zijn. Onze logica is de enige maatstaf waarover wij beschikken. Vandaar dat de christelijke kerk zo goed als geen waarheid bevat, maar het zoekt in mysteries, die voor ons mensen -en ook voor haarzelf- niet zijn te bevatten, dus onwaar zijn.

De Schriften van het O.T. tonen ons aan dat de natuur, onze geest



Mysterie-dienaar

en de logica betreffende ons leven en de dood geen reden geven om angst te kweken. De hemel en de hel zijn datgene waaraan wijzelf bouwen in de levensjijd die wij ontvangen, en wel uit de gevolgen van onze daden, onze



Voorportaal van de hemel, vol mysterieën

werken. Ieder mens heeft gelijke kansen. De mens is wat hij doet, is wat hij eet, en wordt waaraan hij gebouwd heeft. De christelijke kerk heeft een verstands-theologie gefabriceerd, dogma's en geloofsbelijdenissen samengesteld, die allen berusten op mysteries. Het belachelijkste en meest tegen de natuur strijdige verzinsel van de christelijke kerk is dat van de eeuwig brandende hel en een willekeurige God die behagen schept in mensenoffers.

JHWH is Liefde

JHWH heeft het leven lief. Hoe zou een wraakgierig God Zijn volk kunnen opdragen om Hem lief te hebben, terwijl Hijzelf een monster zou zijn? Dat kan niet. Hij openbaart Zich als een liefhebbend God, en vraagt respons, wederliefde. Hij heeft lief die Hem liefhebben: Spreuken 8:17 *Ik heb lief, die Mij liefhebben*; Dat klinkt egoïstisch, maar dat wil niet zeggen dat Hij de anderen niet lief heeft. Er kunnen in een familie of gezin verwanten zijn die we meer liefhebben dan de anderen. Waarom? Doordat wij op geestelijk vlak meer met hen overweg kunnen, dan met de anderen. Dat houdt niet in dat wij de anderen vervolgens zouden haten. JHWH haat wel de goddelozen, die hardnekkig Hem verlaten en Hem de rug toekeren.

*Deuteronomium 7:9 Gij zult dan weten, dat JHWH, uw God, die God is, die getrouwe God, welke het verbond en de weldadigheid houdt dien, die **Hem liefhebben, en Zijn geboden houden** tot in duizend geslachten.*

*Psalmen 145:20 JHWH bewaart al degenen, die Hem liefhebben; maar Hij **verdelgt alle goddelozen.***

Jakob heeft Hij liefgehad, en Ezau heeft Hij achtergesteld (gehaat). Dat wil niet zeggen dat Ezau geen kansen heeft gehad. Kaïn heeft ook ruimschoots de kansen gehad. Beiden hebben hun kwade inborst laten spreken, wat de woede en haat opwekte van JHWH. Het is waar wat Johannes schrijft over Gods liefde:

1 Johannes 4:16 *En wij hebben gekend en geloofd de liefde, die God tot ons heeft. God is liefde; en die in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.*

Wie niet in JHWH en Zijn liefde blijft, zoals de gevallen engelen en hun nazaten, met het Kaïn- en Ezau-geslacht, valt buiten deze liefde. Zij hebben de liefde van JHWH verspeeld, maar wel de mogelijkheden gehad erin te blijven. Dan kan men wel wenen en berouw zoeken, maar dat werkt niet meer.

Kiezen voor het leven

Moderne fysici beschouwen -net als de oude profeten- de loop der geschiedenis als een weg die zich in twee richtingen kan ontwikkelen. De ene weg leidt tot chaos (dood), de andere tot vrede (leven). De profeten schreven hun voorzeggingen op aan de hand van wat er zich in hun tijd voor hun ogen afspeelde. Wanneer de toestand in hun dagen er één was van afgoderij en verval, waarschuwden zij voor totale ondergang. Het oordeel van totale ondergang had echter een doel. JHWH plaagt niet van harte. De ondergang beoogde als correctie een nieuw herstel. Wij leren eruit dat het doen en laten der mensen bepalend is voor de toekomst. Wanneer wij de mensen kunnen bewerken dat zij zich bekeren van hun boze wegen, zal dat tevens de uitkomst of toekomst wijzigen.

Ons is altijd voorgehouden vanuit de kerk-leer dat de toekomst per definitie vaststaat, en wel door middel van een onherroepelijk Goddelijk besluit. Dat is onjuist. Wij zien dat JHWH op de bekering van



Jona

Nineve, na de prediking van Jona, Zijn voornemen wijzigt en Nineve spaart. Wanneer er nog een gering aantal rechtvaardigen in

Sodom en Gomorra zouden gevonden zijn, had JHWH die steden niet omgekeerd. Wat de profeten aan gerichten voorzegden komt veelal pas wanneer het volk blijft volharden in het kwaad. Het is in de handen van het volk het oordeel van JHWH af te wenden. De profeten zagen dat de scheefgroei was begonnen met af te wijken van de Wet, waarna zij op hun vingers konden uitrekenen dat dit zou leiden tot totale neergang. Kreeg het volk in te zien waarmee men bezig was, en ontstond er berouw en bekering, dan zette herstel zich in. Evenwel is er niet van toeval sprake. De dagelijkse gang in deze wereld is geen toevalligheid. Toeval bestaat niet. De wereldgebeurtenissen zijn een indicator voor de weg die wij bewandelen naar de toekomst. Het ligt aan onze keuzes wat de uitkomst ervan zal zijn. Wie wind zaait, zal storm oogsten. Wijzelf bedreigen ons eigen voortbestaan door onze foute keuzes en decadente levenswijzen. Wijzelf beschikken over het vermogen om het leven tot een hemel



Jona te Nineve

op aarde te maken, of er een hel van te scheppen. Wij mogen ons niet te vast aan de voorzeggingen van de profeten hechten, zoals Jona zelf deed. Hij werd boos dat zijn onheilsvoorzeggingen geen doorgang vonden vanwege de bekering van Nineve. Alleen wanneer er géén bekering volgt zullen metterdaad de voorzegde rampen ons treffen. En met welk doel? Om ons tot inkeer te brengen, én om de onbekeerlijken te verwijderen van de aarde. De nieuwere generatie krijgt weer nieuwe kansen zich waar te maken. Dat hebben wij gezien tijdens de woestijnreis, waar de oude generatie onbekeerlijk bleek en na 40 jaar omzwerven gestorven was.

De moderne kwantumfysica toont aan volgens kenners dat er wetten zijn, waarin de relatie tussen tijd, gebed en toekomst bestaat. De uitkomst van de geschiedenis staat volgens hen dan ook niet per definitie vast, maar is beïnvloedbaar, wijzigbaar door ons gebed, met een goede uitkomst bij bekering. Ons huidige leven en onze daden zijn bepalend voor een goede toekomst. Zie Ezechiël 34. Aan de hand van huidige gebeurtenissen en ontwikkelingen kan men



Bidden

voorzichtige voorspellingen maken, die echter plotselinge wijzigingen kunnen ondergaan. Door middel van gebed en bekering kan het oordeel worden afgewend, of zelfs door tussenkomst van één persoon. Mozes trad in de bres voor het volk. Pinehas deed de gerechtigheid voor JHWH. Elia bad en het regende in geen 3 jaar, en hij bad wederom en de regen kwam. Eén mens of een klein groepje kan de gang der geschiedenis beïnvloeden! Wij staan niet op onszelf, wij zijn een gemeenschap en leven voor die gemeenschap. Het blijkt dat die gemeenschap zelfs stuurbaar is, desnoods door één man of vrouw.

Evenwel zien wij demonische machten in de wereld werken, die hele volkeren sturen en in bedwang houden. Zij drijven ons in hun valstrikken, waaruit wij ons maar moeilijk kunnen bevrijden. Wie zijn de lieden die de huidige gang van zaken in deze wereld bepalen? Het zijn de Kaïn-Ezau-nazaten, en de nazaten van de Godenzonen, de Nefilim, die zich als illuminaten doen kennen. Zij sturen aan op hun Nieuwe Wereld Orde. Zij werken aan samenbundeling van macht over alle levensterreinen.

Monopolisering en globalisering op politiek en maatschappelijk terrein. Zij hebben verschillende organisaties opgericht, o.a. de CFR, de Bilderbergers, de Trilateral Commission, de VN, de NAVO, de EU, etc. Zij hebben megabanken en grote maatschappijen en instellingen. Zij leveren ons dure energie, voedsel en medicamenten via kartels als Monsanto, Cargill, IG-Farben, etc.

Er is ons slechts één wapen gegeven om als Jakob/Israël-zaad te overleven, om de loop der geschiedenis te wijzigen, nl.. bekering en gebed. De Kaïn-Ezau-machten sturen ons bewust in de richting van de chaos, om uit die door hen gecreëerde chaos hun Nieuwe Wereld Orde te vestigen, waarin wij hun slaven zijn, indien we het overleven. Zij weten dat de chaos of wereldcrisis nodig is om ons tot volkomen overgave aan hun wil te brengen. Waar zij echter geen rekening mee houden is het feit dat JHWH ons als overwinningwapen bekering en gebed heeft gegeven. De chaos zal ons volk op de knieën brengen, althans een overblijfsel van ons volk, en daarna zal bevrijding en herstel volgen, want JHWH is getrouw. Dan worden de rollen omgedraaid en zullen wij onze verdrukkers vervolgen. Zij hebben een kuil voor ons gegraven, maar zullen er zelf in worden geworpen. Haman bouwde een galg voor Mordechai, maar werd er zelf aangehangen. De lieden die Daniël in de leeuwenkuil lieten belanden, kwamen er zelf met hun gezinnen tot hun grote schrik in terecht.

JHWH heeft geen lust in onze dood of ondergang, maar daarin dat wij ons bekeren en leven! Wij hebben de taak om ons volk te wijzen op hun foute wegen en verkeerde handelingen, opdat het zich zal bekeren. Laat onder ons geen stilzwijgen zijn, of men wil horen of niet. De nieuwe tijd van herstel, die komt na een diepe crisis, is ons aangezegd, lees o.a. Joël 3, hetwelk niet lang meer kan duren. Bekeert U dan en leeft! Ezechiël 33:11.