

**Moeilijke vraag**

Wat precies leven is, is een moeilijke vraag. Wetenschappers, o.a. Cees Dekker: "Er is nog geen goede definitie van leven". Leven is alleen mogelijk onder heel specifieke voorwaarden. Wetenschappers weten het leven nog niet goed te omschrijven. Men kan leven omschrijven als elektriciteit, maar dat is te weinig ervan gezegd. Men kan leven omschrijven als water, maar ook dat is te weinig gezegd, hoewel wij mensen voor driekwart uit water zijn samengesteld. Wij kunnen wel zeggen dat het leven met elektriciteit te maken heeft en zich in water en



Ontkiemingswonder

zadje vochtig en leg het in een verwarmde omgeving, dan ontkiemt het na enige tijd spontaan. De watermoleculen in het zadje worden met voedsel uit het zadje geladen en er ontstaat een elektrische lading, waardoor ontkieming. De grote vraag is waar die elektrische lading of energie vandaan komt? Die kracht noemen wij 'watt', 'volt', ook wel 'torq' of 'energie'. Die lading of energie komt uit één bron, wat het 'Unified Field' wordt genoemd. Lading is een ander woord voor orgone, levenskracht, ether, chi, barrakah, prana, etc. Deze lading vertoont ook symmetrie.

Fysici zeggen dat samengebundelde lading traagheid (inertia) in zich heeft, en dat noemen zij 'massa'. Onze Schepper weet hoe Hij lading moet bundelen om materie te doen ontstaan. Dat is bijzonder knap. Hij gebruikte daartoe rotatie (draaiing) als enige bron, om



materie manifesteert Gestructureerd water is de sleutel tot cel-metabolisme en leven. Cel-metabolisme is verandering of wijziging in de cel. Water maakt dat een zaad ontkiemt, hoewel alleen water daartoe onvoldoende is. Ontkiemen is iets wonderlijks. Er is daarbij ook warmte nodig. Maak een



er massa door te verkrijgen. Wanneer er geen rotatie of beweging is, is er geen leven en geen materie. Wanneer een zaad door middel van straling wordt geladen, ontstaat leven en groei. De vraag is hoe de lading wordt samengebundeld in het zadje zodat het ontkiemt? Dat geschiedt door implosie (is het omgekeerde van explosie), waardoor geen warmte ontstaat. Implosie is de

sleutel tot alle leven. Elke lading heeft golven, die fractals of gelijke vormen vertonen. Fractals zijn vormen of patronen die, wanneer zij groter of kleiner worden, steeds hun eigen vorm behouden. Dat is bij een vijfhoek heel duidelijk te zien.

Waar samenbundeling en lading perfect zijn, ontstaat leven. Dat geschiedt wanneer energiegolven fuseren en de samengebundelde elektrische lading dragen. Leven ontstaat door het vermogen om lading te bundelen, waardoor een perfecte distributie van lading wordt geschapen. Op deze wijze kan men b.v. in een landschap vormen aanbrengen zodat er ladingen worden gebundeld. Dat kan door vormen die de Gulden Snede bezitten, zoals



Het Fort Bourtange in Groningen

het Pentagon. Dat is o.a. toegepast in de vesting Bourtange.

De implosie die ontstaat noemt men ook wel 'nulpunt-energie'. En de levenskracht noemt men 'levensvuur', of 'elektra', ook wel 'phi'. Het water in het zadje dat ontkiemt wordt piëzo-elektrisch geladen, zodat het stroom opwekt (Victor Schaumacher).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Het **piëzo-elektrisch effect** is het verschijnsel dat kristallen van bepaalde materialen onder invloed van druk (bijvoorbeeld buiging) een elektrische spanning produceren en andersom: vervormen als er een elektrische spanning op wordt aangelegd. Het woord piëzo is afgeleid van het Griekse woord piezein, wat **drukken** betekent. Hiermee kunnen allerlei elektrische opnemers en actuators gemaakt worden.

Wat is vervolgens de perfecte symmetrie (vorm) om ladingsgolven te bundelen, zowel in water als in zaden? Dat is de penta vorm, de dodecaëder. Men noemt dit wel de ‘Clathrate Cage’ (ratelaar gevangenis). De dodecaëder is de symmetrie van zelf-insluiting in de meest perfecte vorm. Vandaar dat onze Schepper deze vorm gebruikte voor de symmetrie van ons DNA, en voor de aard-energielijnen en de dierenriem. Zelf-insluiting is te zien in het zelf organiserende van golven en lijnen van vormen. Water is net als DNA het meest geschikt als substantie om er succesvol mee elektrische ladingen te maken, gezien de pure symmetrie waardoor het leven



DNA structuur vijf en zeshoeken

ontstaat. In een accu zien we dat water de stroom vasthoudt in combinatie met o.a. lood en zuur. De meeste levende eiwitten zijn vijfzijdig. Deze penta-vorm is het nauwst verbonden met de levenskracht. Woningen, koelkasten en andere gebruiksartikelen zouden allen deze vorm dienen te hebben. Vierkante vormen zijn net als lekkende vaten. Wij dienen woningen en gebruiksvoorwerpen te ontwerpen en de produceren die de levenskracht het beste vasthouden en insluiten. Vandaar ons eigen ontwerp van ‘De Pentahof’ als vijfhoekige woning-segmenten. De vorm van organisch

leven op aarde is gebaseerd op de vijfpunt symmetrie. Ons DNA, de aard-energielijnen en de dierenriem zijn ook vijfhoekig en hebben allen de Gulden Snede, zoals reeds gezegd. DNA en water hebben een vijfhoekige natuur, structuur. Het leven ontstaat door samenbundeling van lading, waardoor implosie, dát is de symmetrie van het leven. Lading in water is de sleutel tot alle leven, mede omdat leven meest uit vocht bestaat. Ons lichaam bestaat voor meer dan driekwart uit water.

**Het wonder van leven**

Leven is een geschenk van onze Schepper, die ons volgens Genesis 2 formeerde uit de aardstof en vervolgens ons de adem des levens inblies. Wanneer wij een mens zouden moeten maken met alles erop en eraan zoals wij mensen zijn geschapen, zouden wij wel bijzonder knap dienen te zijn. Wij kunnen wel een robot maken, maar ga eens na wat het betekent dat wij zintuigen hebben. En dat wij kunnen denken, organiseren, liefhebben, haten, projecten kunnen ontwikkelen, etc. Wat hoogstaand! Denk eens na wat het wil zeggen dat wij kunnen zien, horen, voelen, ruiken en proeven! Het lijkt allemaal heel gewoon en wij staan er te weinig bij stil. Wanneer men één van deze zintuigen zou moeten missen, is men gehandicapt.

Sommige wetenschappers denken dat het menselijk DNA tekenen vertoont van besmetting door buitenaardse parasieten. Immers, 95% van ons DNA heeft geen specifieke functie. Men noemt dit ‘junk-DNA’. Slechts 3% van ons DNA produceert eiwitten, die men de naam ‘genen’ heeft gegeven. Men denkt dat DNA niet slechts



De Cel en DNA

functioneert als bouwsteen van het leven. Naar het schijnt heeft DNA ook een functie als parasiet en regulator van leven. Ons junk-DNA zou

als een computer-hologram werken met laser-type stralingen, zoals bij 'virtual reality'.

Sommige wetenschappers denken dan ook dat DNA door buitenaardsen in ons is geplant, aangezien 95% van ons DNA geen vitale biologische processen uitvoert. In feite zou biologisch leven zónder deze 95% DNA kunnen, daar het momenteel voor ons een moleculaire ballast betekent. De vraag rijst wie de daders zouden kunnen zijn die DNA in ons geplant hebben, en door wie zijn wij gemaakt of later gemanipuleerd? Met welk doel zijn wij gemaakt en wat is alsdan onze toekomst? Naar men



95% junk-DNA

aanneemt hebben buitenaardsen genetisch materiaal (95% junk-DNA) in ons geplant, om met ons te experimenteren. In de boeken van dr. Zacharias Sitchin en anderen kunt u lezen hoe de oude Sumerische goden experimenteerden met de Adapa-mensen. Mogelijk is men in de oudheid reeds bezig geweest met genetische proeven op dieren. Een muis heeft nl. 99% dezelfde genen als een mens. Sitchin stelt ook dat de DNA-dubbele helix spiraal door de buitenaardsen is ontwikkeld, die van de mensen een slaaf wilde maken om in de goudmijnen te werken. De buitenaardsen zouden via het orgasme het sperma dat zij produceerden hebben aanbeden. Het Griekse orgia betekent 'werkzaamheid', of 'actie'. Men denkt dat de buitenaardsen imitators waren, die zelf niets origineels konden scheppen, althans geen levende wezens.

De gnostieken beschrijven de schepping door deze Archonten als zijnde een kopie van de Schepper God. Junk-DNA zou een soort buitenaardse software zijn in buitenaardse taal (codes). Ons volle bewustzijn kan pas in werking treden -volgens sommige wetenschappers- indien ons junk-DNA via de 'heilige geometrie' tot ontplooiing komt.

Wij mensen zijn een combinatie van materie, bewustzijn en geest. Nobelprijswinnaar dr. F. Crick schrijft in zijn boek: "Life Itself", dat een vergevorderde hoogontwikkelde samenleving DNA als levenszaad naar de aarde heeft gebracht via oude ruimteschepen. Crick ontdekte de DNA-structuur in 1950 als een kristal, opgebouwd uit elementen, dragers van informatie en energie. DNA heeft volgens Jeremy Narby in zijn boek "The Cosmic Serpent" de vorm van sperma (serpentine). DNA-fractals zouden een soort regressief psychotronisch wapen zijn om het gedrag te beïnvloeden.



Van cel tot mens

Het DNA zou een soort antenne zijn van ons bewustzijn, dat op de een of andere wijze misvormd werd. Dr. Lash stelt, dat hoe meer onze emoties aangedreven worden door angst en vrees, des te meer beïnvloeden ze ons DNA, waardoor onze gehele toestand negatief wordt. Daardoor menen wij dat hetgeen wij denken dat realiteit is, in werkelijkheid echter een illusie is.

Ook onze hersenen zijn voor het grootste gedeelte nog niet in gebruik.

Het Apocriefe boek Wijsheid Jezus Sirach: hoofdstuk 17:

- 1 JHWH heeft de mens uit aarde geschapen, en heeft hem weder in dezelve doen terugkeren.
- 2 Hij heeft hun een getal van dagen, en een bestemde tijd gegeven, en heeft hun macht gegeven over de dingen die daarop zijn.
- 3 Hij heeft hen bekleed met sterkte, naar hun gelegenheid, en heeft hen naar zijn evenbeeld gemaakt.
- 4 Hij heeft hun vreze gelegd op alle vlees, en gegeven dat hij zou heersen over de dieren en vogels, naar zijn gelijkenis.
- 5 En voor het zesde heeft hij hun het vernuft geschonken, uit delende zijn gaven, en voor het zevende, de spraak, welke is een uitlegging zijner werken.

6 Hij heeft hun gegeven raad, en tong, en ogen, oren, en een hart om te overleggen; met wetenschap des verstands heeft hij hen vervuld, en hun hetgeen goed en kwaad is getoond.

7 Hij heeft zijn ogen op hun harten gelegd; hij heeft hun gegeven in eeuwigheid te mogen roemen in zijn wonderen, opdat zij zijn werken verstandig zouden verhalen;

8 En de uitverkorenen zullen de naam zijner heiligmaking prijzen.

9 Hij heeft hun nog toegelegd wetenschap, en hun de wet des levens tot een erfdeel gegeven, opdat zij zouden verstaan, dat zij nu sterfelijk zijn.

10 Een eeuwig verbond heeft hij met hen opgericht, en hun getoond zijn oordelen.

11 Hun ogen hebben zijn heerlijke majesteit gezien, en hun oor heeft gehoord de heerlijkheid zijner stem, en heeft tot hen gezegd:

12 Wacht u van alle ongerechtigheid, en heeft hun geboden gegeven, elk een van zijn naaste.

### **Cogito ego sum** (Ik denk, dus ben ik)

Wij mensen zijn uniek, begiftigd met een redelijk verstand en denkvermogen. Waarom zou onze Schepper de mens also hebben toegerust met zulke uitnemende eigenschappen? Ons bestaan is immers niet afhankelijk van ons zeer creatieve denkvermogen. Dieren bestaan ook, planten ook, terwijl zij niet dezelfde kwaliteiten en gaven bezitten als wij. Ons voortbestaan is echter wél afhankelijk van ons creatieve denkvermogen. Wij ontvingen boven planten en dieren een levende en denkende geest, waarmee wij ons ten gronde kunnen richten, of waarmee wij ons op kunnen richten, te leven met de Schepper. Wij kunnen ons als een soort 'roofdier' ontwikkelen, maar we kunnen ons ook omhoog veredelen. In die zin evolueren tot een medeschepper, om de aarde te bewaren en te beheren. De kosmos is zeer oud, hoe oud precies weten wij niet, en doet er ook niet toe. In die kosmos doet de Schepper Zijn werk, door de ontwikkelingen erin te sturen. De mens is door Hem aangesteld om de aarde te bewaren en te bebouwen. Hij geeft ons de levenskracht bij onze geboorte, voor het eerst wanneer wij



zelfstandig gaan ademen. Die levenskracht heeft twee energieën nodig, nl.:

1: Zuurstof via ademhaling, dus dat wat van Boven komt uit de lucht, wat door bomen en planten wordt geproduceerd via zonlicht (fotosynthese). Dat noemen wij positieve polariteit. Het zuurstofgehalte op aarde dient ongeveer 21% te zijn om te kunnen leven en overleven.

2: Voeding, dat wat de aarde zelf voortbrengt, dus datgene wat van Beneden afkomstig is. Dat typeren wij als negatieve polariteit.

Wij mensen vormen een éénheid, wat wel wordt verdeeld in lichaam, ziel en geest. Wij zijn een levend organisme, een bio-éénheid. De filosoof Descartes geloofde in abstractheden, dat het lichaam van de ziel gescheiden kon worden, en dat de geest van de stof zich zou kunnen losmaken. Dit dualisme heeft de kerkelijk/platonische leer van de 'onsterfelijke ziel' nieuwe impulsen gegeven. Hiermee is aan het leven - aan ons mens-zijn- sterk te kort gedaan. Chirurgen stellen vast dat zij tijdens operaties nooit een ziel of geest hebben ontdekt. De materialistische wetenschap heeft de ziel dan ook domweg ontkend. Het geestelijke aspect van ons mensen sluit echter het lichamelijke in en vormt een niet te scheiden éénheid. Het geestelijke is niet zweverig, maar is zelf ook lichamenlijk. Geest, ziel en lichaam zijn een onlosmakelijke éénheid. Het geestelijke heeft lichamenlijke gevolgen, en het lichamenlijke heeft geestelijke gevolgen. Veel ziekten ontstaan door het geestelijke. Wij mensen bestaan niet fragmentarisch en hebben geen losse onsterfelijke ziel. Wij sterven in totaliteit. Wij zijn levende zielen, en de ziel die zondigt zal sterven. Dat religie voor velen een vlucht is uit de werkelijkheid, een toevluchtsoord uit de harde realiteit van het leven, waar men hemelse bespiegelingen meent te kunnen ontwaren, is waar. De kerk of tempel wordt also hét ideale levenscentrum der mensen, de



oase in de levenswoestijn, waar men gaarne vertoeft, buiten de wereld die volgens hen in het boze ligt. In het kerkgebouw kan men stil genieten zonder dat er iemand een vinger naar je uitsteekt, zonder dat je gepijnigd of achtervolgd wordt.

### Rust

Het is een vast gegeven dat wij als mens geen machine zijn, die continu kan draaien zonder enige rustperiode. Wij raken als mens na inspanning vermoeid, niet alleen door te werken, maar ook door de manier waarop wij werken. Wanneer men zijn werk ontspannen doet, met vermaak en werklust, zal dat minder inspanning kosten, dan wanneer men onder druk z'n werk moet verrichten met tegenzin. Aan oververmoeidheid ligt bijna altijd een levensprobleem ten grondslag, waartegen geen enkel versterkend middel geschapen is. Op de juiste tijden rust nemen is één van de belangrijkste levensregels. Rust nemen in de weg die de Schepper ons aanwijst. Welke rust wijst Hij ons aan?

1e. In de natuur. In de seizoenen wijst JHWH ons de jaarlijkse rust aan. nl.. de winterperiode. Vandaar dat wintervakantie in feite te verkiezen is boven zomervakantie. In de winter worden aan ons lichaam immers hogere eisen gesteld, onder minder goede omstandigheden, dan in de zomer. Er is in de winter minder vers voedsel voorhanden en er is minder zon. Hippocrates wees hier reeds op, om zich naar de wet der natuur te richten.



*De vier seizoenen*

2e. Verder is er de wekelijkse rust, door op de 7e dag (de sabbatdag) te rusten, zoals omschreven in het vierde gebod van de Wet van JHWH. Dat de sabbat als 7e dag werd verplaatst naar de zondag als 1e dag, berust op menselijk inzicht, wat tegen de Goddelijke scheppingsorde en Wet indruist.

3e. Onze nachtrust. Veel mensen krijgen te weinig nachtrust. Hiervoor zijn allerlei oorzaken aan te wijzen, o.a. het hedendaagse kunstlicht, de stress van onze tijd, de onbezonnen leefwijzen, etc.

Rust is de toestand van algehele ontspanning van lichaam en geest. Rusten moet men aanleren. Dat is niet iets wat vanzelf komt aanwaaien. Rusten is een kunst die maar heel weinig mensen verstaan. Dieren zijn er beter in. Stil-zijn, tijd om na te denken. Helaas, veel mensen zijn enorm bang voor de stilte. Men ontvlucht de stilte. De Psalmist echter zocht in de stilte naar JHWH.

*Psalmen 62:1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, over Jeduthun. (62-2) Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.*

### Tijd, ruimte en materie

Tijd, ruimte en materie zijn drie onafscheidelijke elementen van ons universum. Het zijn de basiseigenschappen van de natuurkunde. Zowel natuurkundig als sociaal-economisch hebben wij in onze tijd deze elementen van elkaar losgemaakt, zodat ze schijnbaar geen relatie met elkaar zouden hebben. Wij zijn daardoor vervreemd van elkaar en van de materie, van de ware natuurlijke werkelijkheid. Er zijn twee fundamentele vormen van tijd:

1. De twee vormen van de cyclische tijd, nl. vooruitgaande en achteruitgaande tijd. 2. De lineaire tijd.

De zogenaamde nulpunt-energie staat voor de vooruitgaande tijd. De vacuüm energie staat voor de teruggaande tijd. De cyclische tijd is de tijd van de materie, waardoor wij materieel verbonden zijn aan de tijd, zoals deze beschreven wordt door de planeten. Onze menselijke klokken of uurwerken volgen noodzakelijkerwijze de hemelklok.

Verder bestaan er vier basiskrachten, hoewel dat ook al weer een punt van discussie is.

1. de zwaartekracht of gravitatie
2. de elektromagnetische kracht (elektronen en protonen)
3. de sterke kernkracht (integron)
4. de zwakke kernkracht (neutron)

Wij kunnen niet zonder deze complexe, geestelijke of spirituele werkelijkheid. Wanneer wij spreken van een materiële en van een geestelijke wereld, lijkt het alsof er van een tegenstelling sprake is, waartussen wij leven. De cel-bioloog Bruce Lipton ontdekte dat wij niet ergens tussenin zweven, maar dat wij in



*De cel zoals Lipton deze onderzocht*

het universum leven en uit beide werelden worden gevoed. Lipton ontdekte dat het cel-membraan van een cel in een organisch lichaam info overdraagt op de cel-inhoud. Wijzelf én het universum bepalen dus onze plaats, onze materiële orde, zelfs op cel-niveau. Onze eiwit-schakelaars die ons leven beheersen worden gevoed door prikkels van buiten ons, vanuit de ruimte. Dus beide werelden hebben elkaar nodig. Ruimte kan niet zonder materie, en materie kan niet zonder tijd.

### Innerlijke Levenskracht

Ons immuunsysteem wisselt voortdurend moleculen uit met onze hersenen. Deze moleculen bevatten informatie. Gezondheid is de resultante van het evenwicht in ons lichaam dat er is tussen alle wisselwerkingen van het hart, ingewanden, organen en hersenen. Dr. D. Marr typeerde deze harmonie als de 'ziel' die als niet-materiële driehoek aanwezig is in de volgende figuur:

Zie het boek dr. David Servan-Schreiber 'Antikanker' p.198.

Men kan de driehoek zien of waarnemen doordat de drie cirkels met inkepingen in harmonie tegenover elkaar staan. Dat noemt hij: 'de gezonde toestand'. Bij verstoring verdwijnt de driehoek uit het gezicht en verschijnt ziekte. Ons innerlijk wezen moet in harmonie zijn door zelfovergave. De genezende krachten in ons dienen wij te harmoniseren.

Daarbij zijn frisse lucht en zuurstof van belang, goede ademhaling en ontspannen. Er dienen ongeveer zestien ademtochten per minuut plaats te vinden. Dan zal ons immuunsysteem beter functioneren. Dan zullen er minder ontstekingen zijn, en wordt het bloedsuikerniveau beter geregeld. Ons hartritme wordt verstoord door stress, ook onze ademhaling. Wij dienen, om goed te kunnen ademen, onze aandacht op onszelf te richten, op ons innerlijk, waardoor we tevens rust vinden. Angst is de slechtste raadgever. Angst werkt verlamdend en vreet aan onze levenskracht, juist wanneer wij deze het hardst nodig hebben. Wanneer veel mensen het woord 'kanker' horen, krimpen ze in elkaar van doodsangst. Dat hoeft niet. Een tumor is juist een natuurlijk redmiddel. In het leven wat wij hebben ontvangen is de natuurlijke dood bij inbegrepen. Doordat de meeste mensen er nauwelijks of nooit over nadenken dat het leven eindig is, overvalt hen de dood wanneer deze zich aankondigt. Men heeft zich er niet op voorbereid om te sterven. Het sterven boezemt hen angst in, angst voor het onbekende. Wie er zich tijdig op voorbereid hoeft niet door angst overmand te worden.



Het is ons aller gemeenschappelijk lot eenmaal te sterven. Alleen schuiven wij de gedachte eraan steeds ver voor ons uit, levend als of wij nooit zullen sterven. Dat is een leven in een vorm van zelfbedrog, maar dat accepteren wij en worden liever niet geconfronteerd met de werkelijkheid. Wij raken gauw van slag indien we de realiteit zien en voelen dat wij sterfelijk zijn. Hoe dan ook, sterven moet ieder mens, en waarom zich er alsdan niet op voorbereiden? Veel mensen koesteren bizarre gedachten over het sterven, als of dat zeer pijnlijk zou zijn. Dat is niet noodzakelijk, daar de afnemende lichaamskrachten min of meer verdovend werken. Ook als wij sterven gaat het leven verder. Wij mogen ons inzetten om gezond te zijn en lang te leven. Daartoe draagt lichamelijke beweging en gezond eten zeker veel bij. Ook onze geest dient rustig en kalm te zijn, in evenwicht. Ons lichaam zou men kunnen vergelijken met een verbrandingsmotor, die de voorgeschreven brandstof nodig heeft om goed te kunnen draaien.

**Geestesleven**

Wat een geest is, of wat het rijk van de Geest is, kunnen wij ons niet voorstellen. Wij mogen er trouwens ook geen voorstelling van maken, doordat elke voorstelling niet met de realiteit overeenkomstig zal zijn. Het geestesleven is van een geheel ándere levensopenbaring dan het materiële leven. Het natuurlijke leven is er eerst, daarna komt het geestesleven. Het geestesleven is er reeds, maar nog niet in en voor ons om erin te delen. Vandaar dat het geestesleven voor ons nog een heel groot mysterie is. Om erin te kunnen delen, zullen wij nieuwe mensen moeten worden. Het verhaal over Jezus in de evangeliën duidt op deze nieuwe mens, de geestelijke mens, voor wie het Rijk Gods bestemd is. Het verhaal over Jezus in de evangeliën is de mythe over de geboorte en opstanding van de opnieuw geboren mens, die niet meer van vlees en bloed is, maar geestelijk. Hoe die geestelijke mens eruit zal zien, hoe hij spreekt, leeft, denkt, handelt en gericht is, komt in het verhaal over Jezus naar voren. Zulke dingen kunnen in geen andere vorm aan de mensen worden doorgegeven en voorgehouden, dan in de vorm van mythen. Om een geestesleven te verkrijgen dient men zijn oude leven te verliezen, om het andere te winnen, aan te doen. De ik-gerichtheid moet verdwijnen. Zelfovergave is de sleutel tot het geestesleven.



*De Geest van JHWH als duif voorgesteld*

Het huidige leven is reeds zeer gecompliceerd, en ook de dood is uiterst ingewikkeld, aldus professor Bas Haring, die het een 'zeer ingewikkelde transitie' noemt van het lichaam. Zie boek: Annemarie v.d.Meer "Het Eindige Leven", uitgave Servire.

Haring ziet het doodgaan als eigenschap van het lichaam (celdelingen), als noodzakelijkheid, om plaats te maken voor komende generaties, hoewel het onprettig is voor degene die doodgaat. De mens is wel uniek, volgens Haring, omdat hij naast de instinctmatige drang tot leven óók het besef van zijn dood ervaart. In hetzelfde boek geeft de bioloog Midas Dekkers zijn visie weer op de dood. Hij vindt het maar een rotstreek dat hij moet sterven en daarna nooit meer zal leven. Volgens

hem valt er eigenlijk niet mee te leven, dat een mens z'n leven lang met de gedachte rondloopt dat hij ooit zal sterven. Het doodgaan ziet hij als een tovermiddel bij uitstek om iets voort te laten gaan, om plaats te maken voor nieuwe individuen. Dekkers ziet het doodgaan als het interessantste onderwerp dat bestaat. Hij vindt dat het de grootste vorm is van onvermijdelijkheid. Wel wordt Dekkers kwaad op degenen die hem eerst hebben gemaakt, en hem vervolgens daarna dood laten gaan. Dat er na de dood nog een ander leven of bewustzijn volgt, verwijst hij naar de sprookjes.

**Het Werk Gods**

Wij mensen kunnen ons vermoeien om het 'werk Gods' uit te vinden. Wij willen graag overal onze vinger achter hebben, uit nieuwsgierigheid of anderszins. De mens kan volgens Prediker 8:17 en 11:5 het werk Gods niet uitvinden. Er blijven altijd vragen over. Wij dienen in heilige onwetendheid te blijven leven. Ons leven is in de hand van JHWH, Prediker 9:1, en dat bestaat bij veel mensen uit grote onzinnigheden (vers 3), daarna gaan ze naar de doden toe, om geen deel meer te hebben in dit leven. In het graf is er geen bezinning meer, de doden weten niet met al. Het gaat om het hier en nu. Wat hier na zal zijn weten wij niet uit ervaring. Ook 'bijna-dood-ervaringen' geven ons geen uitsluitsel van wat er ná de dood zal zijn. Wat ons hier op aarde gegeven is, is te eten met vreugde, en olie op ons hoofd te doen, te huwen en een gezin te vormen, zie vers 7-9, want 'dit is ons deel'.



*Prediker 9:7 Ga dan heen, eet uw brood met vreugde, en drink uw wijn van goeder harte (niet teveel!); want God heeft alrede een behagen aan uw werken.*

*8 Laat uw klederen te allen tijd wit zijn, en laat op uw hoofd geen olie ontbreken.*

*9 Geniet het leven met de vrouw, die gij liefhebt, al de dagen uws ijdelens levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen; want dit is uw deel in dit leven, en van uw arbeid, dien gij arbeidt onder de zon.*

*10 Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat.*

**Samen - leven**

Wij vertellen u geen groot nieuws wanneer wij zeggen dat het samenleven van ons mensen sterk is verstoord. Lees het dagelijkse nieuws, dat bevestigt onze stelling. Sinds de mens niet meer met zijn Schepper samenleeft is tevens de onderlinge liefdesband tussen mensen, volkeren en dieren onder druk komen te staan. Al spoedig horen wij Kaïn zeggen, nadat hij zijn broeder Abel vermoord had: 'Ben ik mijns broeders hoeder?' Sommige dieren vormen vanaf heugelijke tijden een bedreiging voor ons mensen en andere diersoorten. De mensheid overleefde. Men ging steden bouwen (Kaïn-producten). Men ontwikkelde technologie en paste deze toe (ook Kaïn-producten, van zijn zonen Jubal, Jabal en Tubal-kaïn).

Tegelijkertijd kenden de mensen niet meer de les van de natuurlijke voortplanting, of men lapte deze les aan hun laars. Gevallen engelen (Nefilim) kwamen als 'zonen Gods' naar de aarde en vermengden zich met de vrouwen der mensen. Daaruit kwamen reuzen voort. Deze vermenging zette zich door, waardoor een perverse mensheid ontstond. Slechts Noach en zijn gezin waren nog recht van aard. De watervloed maakte een einde aan deze uit de hand gelopen wanorde. JHWH kondigde herstel aan, maakte een verbond met Noach, zodat alle



vlees niet meer door water de geest zou geven. Welke indruk dit op Noach maakte is maar de vraag, aangezien hij zich kort erna aan de wijn te buiten ging. Zijn kleinzoon Kanaän genoot kennelijk van de dronken Noach en ontving daarna de vloek. De aarde werd weer bevolkt door nazaten van Sem, Cham en Jafet. Ook nu hadden de mensen hun les van natuurlijke voortplanting en vertrouwen op JHWH niet geleerd. Men begon een grote stad te bouwen met een hoge toren in het midden. Het doel was om zichzelf een 'naam' te maken, met het eenheidsstreven in taal en gebruiken. Op die wijze kon men de ontstane hemelbestormersreligie gestalte geven. Wederom greep JHWH in en verstoorde hun streven: de spraakverwarring!

Daarna werd Abram geroepen om uit zijn land te gaan. Uit hem worden volkeren voortgebracht, waaronder Israël -uit Izaak- om als modelvolk te dienen en Zijn heerschappij op aarde te herstellen. Het Goddelijke doel van de éénheid en éénwording aller dingen krijgt vaste vorm. Er worden drie pijlers gevormd om het herstel te ondersteunen, nl.. het Koningschap, Priesterschap en Profeetschap. Evenwel is er nog geen vrede op aarde. Er woeden nog talloze oorlogen. Nóg worden de scheppingswetten overtreden. Nóg heerst er wanorde op aarde en is de gehoorzaamheid aan de wil van JHWH niet tot internationaal eigendom gemaakt. Evenwel voorzeggende de profeten steeds met nadruk het komende herstel, de komst van de (eindtijd) Messias en Zijn vrederijk, een vernieuwde hemel en aarde, waar niemand meer zeggen ziek te zijn, en waar de leeuw en het lam tezamen neder zullen liggen. Babel zal verwoest worden. Het overblijfsel van Israël zal gelouterd worden en als goud uitkomen. JHWH belooft herstel en maakt het waar. Hij belooft nieuwe harten, en voert het ook uit, zie Jeremia 30-33.

Eeuwig leven, wat is dat? Het Griekse woord *aion* heeft men vertaald door 'eeuwig'. Het betekent echter zoveel als tijdvak, wat een eeuw kan zijn, of eeuwen. Het eeuwige leven zou alsdan wijzen op het leven in de toekomstige eeuw(en),

**Hemels houvast**

Wie de Schepper loslaat moet zijn houvast zoeken in het zicht- en tastbare. Wie het bovennatuurlijke (geestesleven) verlaat, vindt alleen het materiële, het vergankelijke, wat veelal een lege dop blijkt te zijn. Zulk een houvast aan het materiele stelt vroeg of laat teleur, waardoor menigeen in wanhoop het leven eindigt. Een mens die zijn 'ziel' (zijn geestelijk contact) met zijn Schepper kwijt is, vertoeft in een ontstellend lege ruimte, een plaats die men tracht op te vullen met allerlei mogelijke middelen, die niet bevredigen. Er is blijvende onvrede, onrust, vernietiging, angst, bloed en tranen. Men ziet dit wereldwijd voor ogen! Op deze leegte kan toch geen wereldgebouw rusten, geen hoop worden



gevestigd! Wij zien dat de huidige mens geen zicht meer heeft op zichzelf en op zijn Schepper. Hij leeft voort als een aangeschoten stuk wild. Hij tracht wel te heersen over de natuur, maar kan helaas zichzelf nauwelijks beheersen. De mens kent zijn bestemming niet meer,



vandaar de grote raadselen die hij niet kan oplossen. Wij mensen worden geboren uit een minuscuul klein zaadje en vruchtje. Daarna groeien wij langzaam. Het aanzijn van ons leven duurt ongeveer negen maanden. Wij komen onwetend op deze aarde. Om enige kennis aan te leren en ervaring op te doen is al gauw 15 - 25 jaar nodig. Om zichzelf te vormen tot een mens dat leeft in volkomen zelfovergave en vertrouwen op zijn Schepper, is minstens 20 tot 60 jaar nodig, en

daarna sterft men al spoedig weg. Waartoe is dan het leven? Velen geloven niet langer in hun Schepper en missen hemels houvast. De materie is hun alles. In hun leven en denken is God afwezig. Dat merken we ook in ons land. Tijdens de herdenkingsplechtigheid in Apeldoorn van de aanslag op het Nederlandse vorstenhuis hoorde men slechts één keer door de theologe Jacobine Geel het woord 'God' uitspreken. Niet onze premier, niet de burgemeester van Apeldoorn, noch anderen verwezen naar het hemelse houvast. Men zocht alleen heil en troost bij elkaar!

Het leven is eindig. Noodgedwongen dienen de mensen te accepteren dat ze ouder worden en sterven. Dat behoort nog tot de grondeigenschappen van de levende materie. En waarom? Was dat het oorspronkelijke uitgangspunt van onze Schepper? Het blijkt van niet. Onze cellen vernieuwen zich immers steeds, waardoor de dood in

principe afwezig zou moeten zijn. Toch is de dood er en treedt er een verouderingsproces op. Wij worden hooguit 70 jaar indien we sterk zijn, en 80 jaar indien wij zeer sterk zijn, en daarna is het moeite en verdriet. Na ongeveer 4000 tot 4500 weken is onze levensvlam uitgedoofd. Niet één mens wordt overgeslagen. Memento Mori = Gedenk te sterven! De Griekse wijsgeer Socrates zei dat de mens in feite te groot is om te sterven. Manon Uphof zegt in het reeds genoemde boek 'Het eindige leven' p.171, dat iets wat geleefd heeft in principe niet kan verdwijnen. Het totale verdwijnen van de mens klopt niet volgens Manon. Terecht.

Ook professor Bas Haring zegt in hetzelfde boek op p.53 het volgende: "Het is bijna onmogelijk om te accepteren dat er na de dood niets is. Zelf geloof ik niet in een leven na de dood".



Inderdaad, de mens toont in zijn woorden en daden dat hij veel groter is dan zijn graf en doodskist. De menselijke geest kan niet worden opgesloten in een beperkte ruimte, maar moet zich kunnen richten op het oneindige, op de Schepper zelve. De dood is in tegenspraak met ons wezen. Ze geeft geen zin aan ons leven, zoals dat schijnt. Evenwel kan geen mens de dood ontvluchten. De jacht naar onsterfelijkheid blijft voortbestaan. Wij mensen bestaan uit miljoenen atomen, die deel hebben genomen aan onze persoonlijkheid. Wij zijn uniek. Elk boomblad is verschillend, en elke vingertopafdruk verschilt van een andere. Er is geen bewijs dat de dood ons lichaam geheel vernietigt. Er blijven atomen over, die de metamorfose dienen om een hernieuwde levensvorm te verkrijgen.

Rest de vraag hoe wij de zin van ons bestaan kunnen voltooien? Waarmee vermoeien wij ons in ons leven? Zijn wij de ganse levenstijd bezig om veel geld bijeen te verzamelen, om als rijkste burger van onze plaats op het kerkhof te liggen? Wat een enorme leegte zien wij in veel mensen, die op zoek zijn naar het verloren Paradijs. Met geld



meent men alles te kunnen kopen, zonder dat men de les wil leren dat wij mensen iets van onszelf dienen te geven om ons mens-zijn glans en betekenis te geven. De les van zelfovergave aan JHWH.

### Toekomstig leven

Het Oude Testament is summier aan informatie over een 'leven na de dood'. Slechts in Job 19:25-26, Jesaja 26:19 en Daniël 12:2 lezen wij ervan. Dat er in de toekomst iets groots zal plaatsvinden geloofde men in Israël vast en zeker. Men dacht er niet aan dat het met de dood afgelopen was. Immers, elk zaadje predikt ons het sterven, waarna ontkiemen en een nieuwe levensvorm. Dat noemen wij metamorfose, of gedaantewisseling. De rups sluit zich op in een cocon en ontpopt zich na enige tijd als vlinder. Wij sterven en keren weder tot onze aarde, om ons biologische leven te eindigen. Wat daarna komt is een verrassing, een hogere levensvorm. Het leven overwint! Dat is herrijzend leven. Onze kennis kan niet tot het wezen van dit mysterie doordringen, kan het werk Gods niet verstaan. Sterven blijkt voorwaarde te zijn voor hogere levensvormen. Het leven komt van onze Schepper, en zou het voor Hem te wonderlijk zijn om ons om te vormen tot geestelijke mensen in een nieuwe levensvorm? Die nieuwe levensvorm zal geen spookachtige gestalte zijn, maar kennelijk een herstel van ons oude lichaam, maar dan in gewijzigde vorm. Hoe JHWH deze continuïteit bewaart moge voor óns een raadsel zijn, Zelf kent (is) Hij de bron van het leven. Elk individu heeft een eigen identiteit, en onze daden maken wie wij zijn, én wie wij zullen worden! Onze levensloop is bepalend. Wij oogsten wat wij zaaien. Het vernieuwde lichaam zal een instrument zijn -inclusief de 95% junk-DNA- dat in dienst zal staan van onze Schepper. Vandaar dat het een 'geestelijk' lichaam wordt genoemd, dat van zijn aardgebondenheid en ik-gerichtheid verlost is. De persoonlijkheid die wij hier op aarde vormden, die grotendeels afhankelijk is van onszelf en ons geheugen, zal behouden blijven, om voort te bestaan in het herrezen nieuwe lichaam. Onze werken volgens ons, hetzij als beloning, hetzij als straf. Beloning houdt in dat we onze werken wél kunnen herinneren in die nieuwe dimensie. Dat voor velen de dood het einde zou zijn, en dat



men niet in een leven na de dood gelooft en deze afdoet als sprookjes, is begrijpelijk, doordat zij daar blind voor zijn. Dan is men ook niet verantwoordelijk, denkt men, voor wat men in het heden doet. Wij geloven echter dat al stervend het mysterie van de eenwording met JHWH en met het nieuwe leven zich voltrekt. Juist in het sterven van de graankorrel ontstaat het bruisende nieuwe leven, waardoor nieuwe cellen worden aangemaakt. Uit de rups, die vraatzuchtig is en dagelijks het dubbele van haar eigen gewicht verslindt, komt, nadat ze haar kruipend bestaan beëindigd en zich in haar eigengemaakt lijkkleed wikkelt om te sterven, een prachtige vlinder te voorschijn. De rups doet er ongeveer 12 uur over om zich in haar cocon op te sluiten. Wat zich tijdens haar doodsslaap afspeelt is ongelooflijk en verborgen. Daar voltrekt zich de metamorfose. De oude cellen sterven af en uit die brei worden totaal nieuwe organen gebouwd, om ermee een wonderschone vlinder te maken.

*Deut.30:19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;*  
*20 Liefhebbende JHWH, uw God, Zijner stem gehoorzaam zijnde, en Hem aanhangende; want Hij is uw leven en de lengte uwer dagen; opdat gij blijft in het land, dat JHWH uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te zullen geven.*

