

In de Telegraaf van zaterdag 9 augustus 1981 stond een artikel: “Hypotheek voor de meeste gezinnen een probleem”, driekwart hoeft helemaal niet te bezuinigen.

Hè hè, wàt een geruststelling dat de situatie in ons land nogal meevalt, want je hoort soms zulke sombere berichten!

Volgens het krantenbericht kampt slechts 4% van de huishoudens, die het afgelopen 1 ½ jaar de hypotheek op hun huis hebben moeten verlengen, met financiële problemen omdat zij de nu geldende hoge rente (zo'n 15%) moeten betalen.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat staatssecretaris mr. G.Ph. Brokx heeft ingesteld. Een geruststellende gedacht, welke dhr. Brokx aan de Tweede Kamer mededeelde. Het onderzoek (de opiniepeiling) betrof 1608 gezinnen. En met wat aangepaste betalingsregelingen komen wij aardig door de malaise heen!

Nou weet ik niet waar dhr. Brokx zijn onderzoek heeft laten plaatsvinden. Wanneer ik zo het resultaat lees, denk ik dat hij zijn medewerkers ergens in de rijke buurten van Wassenaar en Voorschoten heeft laten peilen. Nu ja, dan is het aannemelijk dat er slechts 4% in de moeilijkheden zitten. Nee, beste Nederlanders, dit is geen eerlijk onderzoek en een volksmisleidend bericht om vooral geen slapende honden wakker te maken. Het aantal in grote moeilijkheden verkerende volksgenoten ligt eerder bij de 100.000 en meer, dan bij de 60.000.

Wanneer er een eerlijk onderzoek zou kunnen worden ingesteld, zouden de echte resultaten schrikbarend zijn, en zouden de banken een forse knauw krijgen van het volk. Men wil vooral voorkomen (onze regering, die zelf een aantal jarenlang het eigen-huizen-bezit aanmoedigde) dat degenen die in de grote problemen zitten geen gezamenlijke vuist maken en het niet langer nemen dat banken

ongelimiteerd rente kunnen verhogen en het volk leegzuigen. Ja, het zit allemaal in Amerika en de geldcrisis. Eerst maakte men ons wijs dat de zakkende dollar een ramp was, en nu zien wij plots dat de stijgende dollar een nog grotere ramp betekent. Op alle mogelijke manieren wil men degenen die hun financiële doodvonnis aanvoelen komen (executie 1223 ex BW) in de kou laten staan, en hen laten voelen dat zichzelf wellicht de oorzaak zijn van de malaise, en dat de rest van ons volk het aardig rooit! De machten die achter de schermen opereren en ons alle eigendom willen ontnemen, zijn hier slechts bij gebaat.

Nieuw Nederland is Multi-raciaal (genocidenstaat)

Uit Het Beste van februari 1985 hiernaast een stukje.

Hieruit blijkt dat door een miskleun van één regering t.o.z.v. buitenlandse werknemers, Nederland omgeschakeld en geloodst is tot een multi-raciaal / multi-cultureel staat, beroofd van nationalisme en culturele erfgoederen.

Waarom deed die regering dat? Was men zo naïef, of was het een opgezet plan? Was en is het slechts een kleine schakel in het grote integratieplan der internationale illuminati?

Heeft men dezelfde tactiek niet toegepast in West-Duitsland, Engeland en andere blanke Europese landen?

Was de USA niet het grote proefstation voor ... A PLURIBUS UNUM? Een gemengde klik!

Het blanke ras kan niet anders kapotgemaakt worden dan door de oude Bileamslist: rasvermenging!

Wij moeten, aldus de genocidefans, tolerant zijn en de waarde van de gekleurde mens erkennen, ... ongeacht of de medemens een regelrechte bedreiging vormt voor ons bestaan, een parasiet is en ons langzaam opeet en de baas wordt. Iets behoeft niet waar te zijn om toch rotsvast geloofd te worden, aldus psychologen als Pawlov, Thorndike, en Bekhterew. Via indoctrinatie kunnen hele volken

worden ge(ver)leid, zo zelfs, dat zij de vijand worden van zichzelf, en blind de massa volgen.

Via de leugen kan men volken geestelijk weerloos maken. Zulk een geestelijke volkerenmoord is op de Internationale Conventie d.d. 9 december 1948 erkend. Elk mens heeft normaliter zijn eigen bewustzijn tot collectief zelfbehoud (vaderlandsliefde en rasbewustzijn). Wanneer dit afwezig is noemen psychiaters dat sensorische deprivatie (defectheid).

Een geheel volk kan zo'n defectheid hebben opgelopen als gevolg van valse indoctrinatie, hetwelk kenbaar het geval is bij onze westerse beschaving. De overheid gaat, in dit geval, de omgekeerde rol spelen welke zij behoort te vervullen, en voert een heksenjacht uit op NIET-defecten, rasbewuste nationalist en vaderlandsgetrouwen. Grote mannen uit vorige eeuwen, patriotten en vaderlandse helden als Piet Hein, Michiel de Ruyter, Willem van Oranje, Groen van Prinsterer, etc., zouden in de huidige omstandigheden gekielhaald worden en/of aan de schandpaal komen, en/of op grond van artikel 137 aangeklaagd worden.

Mensen die het nu wagen te strijden voor onze duur verworven vrijheden en nationale belangen o.a. rasbewustzijn, vrije meningsuiting, etc, komen in de hoek der verdrukten. De volksvertegenwoordigers zijn niet langer de representatieven van de ware patriotten, maar marionetten van de Internationalisten en defecte bevolking. De belangen der Internationalisten o.a. de Trilaterale Commissie van Brezinski, en de Council on Foreign Relation, de Bilderberggroep, etc. worden slechts gediend.

Ons volk werd na 1945 beroofd van haar koloniën, grondstoffengebieden, als gevolg van het regeringsbeleid.

Het zogenaamde bodemrecht geeft de belastingdiensten het recht om de bevolking tot in "lengte van dagen" te achtervolgen (hexenjacht). De deurwaarder mag op alles beslag leggen waar de "schuldenaar" zich bevindt en ingeschreven staat, behalve enige lijfsgoederen, en ook niet op de auto als deze buiten de garage staat.

Men kan dus al uw spullen verkopen, en wat dan? Op een kale vloer zitten doen zelfs de Turken in ons land niet, dus... men koopt van geleend geld, of van de bijstandsuitkering weer nieuwe/gebruikte spullen, en, wat men niet zou verwachten in ons humane demo(n)cratische verzorgingsstaatje, waar Tamils, Surinamers, etc., een uitkering genieten en gemeubileerde opvang krijgen, dat gebeurt hier wel, namelijk de deurwaarder verkoopt gerust wéér uw inboedel na enige tijd om uw belastingschuld te verlagen. Dit kan zich herhalen tot men de mensen naar een gesticht kan brengen, waar men verzorgd wordt op staatskosten.

Er is natuurlijk wel iets geniaals te bedenken, je zwart verven nooit meer iets ondernemen, je gewoon laten verzorgen.

Ondernemen is namelijk een zeer kwalijke zaak in de ogen der belastingmensen, want daar zitten de fraudeurs, chanteurs, ontduikers en zwendelaars! Van al die buitenlanders en potverteerders heb je immers geen last, ze weten niks, doen niks, produceren niks, doch likkepotten slechts, maar ..., o wee, die ondernemers toch, die harde werkers dat zijn de belastingontduikers, daar moet de FIOD maar eens op af. Dat zijn de slimme jongens, nou ja, slim??

Waarom vullen ze nog hun belastingformulieren in, want iemand die helemaal niets invult, doet men niets. Ondernemers opgelet! U mag NIETS meer bezitten, u mag NIETS meer doen. Neem het er toch eens van! Moraal?

Oorzaken van veel ellende

Wanneer natuurwetten worden overtreden, wreekt zich dat. Als wij lezen van de drama's in 's werelds graanschuur, zie volgende pagina, en daarbij het stuk van zenuwarts Hofman, wordt het duidelijk waar de schoen wringt.

Natuurlijk heeft jan-met-de-pet het altijd gedaan, en Emile Burr mag natuurlijk geen bankdirecteur doodschieten, omdat banken de heilige koeien zijn in deze samenleving. Doch, doen banken en overheden wel 1% aan sociale gerechtigheid? Kan men niet

voorkomen dat mensen hun schulden zien oplopen en door de druk van de omstandigheden tot alles in staat zijn? Nee, men kan niets aan sociale gerechtigheid doen, want de huidige systemen zijn corrupt, radicaal tegen JHWH's wetten, hetwelk zich vroeg of laat wreekt.

Ons systeem, oneigenlijk gezegd, want het is niet ONS, maar het satanisch Babylonisch systeem, werkt als zijnde de “moordenaars” uit de gelijkenis van de barmhartige samaritaan.

De moordenaars zijn heden ten dage o.a. de banken met hun hypotheeken en voorwaarden. Het engelse woord mortgage zegt het al. Mortgage = hypotheek, doch mort (al) = dood, dodelijk; gage = pand, en gag = knevelen, verlakkerij, beetnemen.

Zo gunt men de mensen geen rechtmatig privé-bezit doordat men iemands huis, “z'n kleed waarin hij moet slapen” tot onderpand neemt, en bij eventuele onmacht aan de verplichtingen te voldoen, executeert men meedogenloos en zet men de persoon op straat.

JHWH zegt dat het land van Hem is en ieder individu het recht heeft op een stuk land met een woning (Lev. 25:10) en dat bij eventuele schulden er het sabbats- en jubeljaar is tot teruggave en kwijtschelding, Jes. 65:21 en Micha 4:4.

Eén der 10 geboden is “gij zult niet stelen” en “gij zult niet begeren uws 's naasten huis”, zodat we zien dat JHWH het zogenaamde hypotheekrecht tot op de grond veroordeeld.

Men doet als de moordenaars en laten hun halfdode cliënt in diens bloed en wonden liggen. Deurwaarders, politie en notarissen huurt men in tot “huurmoordenaars” om zelf de handen schoon te houden, doch o wee, JHWH zal het bezoeken!

Een andere oorzaak van veel ellende is dat wij een samenleving hebben gebouwd op het heidens onchristelijke principe van zelfzuchtige concurrentie, dit, terwijl de mogelijkheid van coöperatie openstaat. Productiemiddelen zijn in handen van enkelen, voor hun winst en kapitaalvorming, i.p.v. de gemeenschappelijke verdeling.

Het nieuwe verbond, Jer.31, geeft een besneden hart om het principe van coöperatie te aanvaarden en te volvoeren. In zo'n maatschappij zal de kracht van JHWH zich volkomen manifesteren, ons te verlossen van sociale zonden.

Het gaat er namelijk om hoe het systeem omgaat met de materie. Het kapitalisme hoopt het kapitaal op, verkregen uit de materie; kan wel produceren, doch niet rechtvaardig verdelen. Het communisme wil verdelen, maar kan niet genoeg produceren. Hoe is de verhouding van een systeem tot het materiele, is de grote ham-vraag, zelfs meer nog dan de vraag wat men doet met het geestelijk leven.

De mens is immers afhankelijk van de materie, hoewel we ons ermee niet moeten vereenzelvigen. Het geestelijke leven kan desnoods wel functioneren zonder de materiele dingen, want het “leven is meer dan voedsel”, zei Jezus. Hier is de proef op de som voor de systemen, hoe men met de materie omgaat. Het geestelijke leven zal immers zichtbaar moeten worden in onze verhouding tot de materie. Wie hebben de materie technologisch bewerkt via kernsplitsing? Dat is de satan en zijn zaad. Vanwaar roofofbouw, vervuiling, biotech etc.? Dit maatschappelijke huis staat op instorten, en de Tempel der nieuwe maatschappij zal worden opgericht, niet der Illuminati, maar van JHWH zelf.

De oorzaak van zonde (o.a. terreur) hoeft niet alleen te liggen in de menselijke wil, maar kan ook liggen in de maatschappelijke orde. Op die wijze is de maatschappij de voedingsbodem (substraat) voor het kwaad en wordt de staat het kwaad in zichzelf. De structuren kunnen er oorzaak van zijn dat mensen zondigen. Een staat kan een groot politienetwerk en rechtssysteem hebben ter opsporing en berechting van het kwaad, doch kan er zelf aan voorbij zien dat de oorzaak gezocht moet worden in haar eigen boezem. De kern van het kwade is de zelfzucht, en daaraan ziet men als emotioneel bevoorrechten automatisch voorbij.

De zelfzuchtige concurrentie maakt o.a. haar slachtoffers in de miljoenen werklozen, mensen die financieel, maatschappelijk en sociaal onterfd worden. Een staat kan door een te grote zelfzucht torenhoge belastingen opleggen en via eigengemaakte wetten zichzelf de macht toekent om haar onderdanen volledig te beroven (zoals o.a. het Nederlandse “bodemrecht”).

Zo'n systeem brengt burgers tot zondigen, door zich tegen deze staatsterreur te verzetten. Een staat die verren-liefde koestert, en de naasten-liefde doodt, wekt verbittering, en uiteindelijk oorlog, revolutie en burgergevechten.

De staat die er voor zorgt dat de winsten van de economische vooruitgang worden onderschept door hogere prijzen voor de consument en de winst in handen van enkelingen laat vallen en niet ten goede van het volk laat komen, pleegt volksterreur en stelt het volk gerust met “brood en spelen”. Op deze wijze wordt het volk onderdrukt en uitgezogen zonder dat men iets kan terugdoen; de staat is schuldig aan ontaarding der onderdanen en verandering van mentaliteit.

De staat kan een leefklimaat scheppen waarin alle eerlijkheid, bescheidenheid en trouw onmogelijk zijn. Vandaar dat mensen snakken naar iets nieuws, en dat nieuwe zal er komen, n.l. het Messiaanse Vrederijk.

In dat rijk kan geld wel functioneren, doch wel in een nieuwe vorm, waar het slechts kan worden gebruikt als ruilvoorwerp, zonder rente. Dit geld mag geen heerser maar moet slechts dienaar zijn. Het geld van nu bezit waarde in zichzelf (intrinsiek, hoewel papier waardeloos is) is dus gelimiteerd. Het nieuwe geld kan eventueel een bon-systeem zijn die men na gebruik wegwerpt.

Zulke bonnen mogen alleen door een nieuwe regering worden uitgegeven als goedkeuringsbewijzen om goederen en diensten van de natie te ontvangen die men nodig heeft.

Rijkdom en armoede zal er niet meer zijn. Men mag de bonnen niet verkopen of door banken laten verkopen tot hun eigen voordeel. De

staat moet zorgen dat er genoeg bonnen zijn, zodat men in staat is alle geproduceerde goederen op te kopen en er geen overschotten ontstaan.

De ware weelde van een natie bestaat immers niet in geld of goud in de kluizen en/of overschotten in silo's, maar in de grootte van gebruiksgoederen en diensten welke de bevolking kan produceren en consumeren. Wanneer wij dus geld uit ons programma schrappen en ons toeleggen op deze nieuwe vorm van weelde, zult u eens zien in hoe korte tijd wij het welvarendste land ter wereld zijn.

Vandaag de dag vloeit immers al onze zegening en overvloed in de handen der banken, zonder dat het volk er van profiteert.

Productie en Distributie

Twee fundamentele factoren voor een gezonde economie zijn productie en distributie. Produceren kunnen wij voldoende, maar het ontbreekt ons aan een rechtvaardige distributie. Het is toch eenvoudig door de staat vast te stellen wel of niet, veel of weinig moeten worden geproduceerd, en daarna verdelen “elk naar behoefte”.

Ieder die bijdraagt aan het algemeen welzijn, hoe dan ook, door dienen of produceren, zal beloond worden met bonnen. Ook ouderen of invaliden, zo die er nog mochten zijn in het Rijk Gods, zullen naar behoefte ontvangen. De bonnen zullen slechts eenmaal bruikbaar zijn, en de winkels kunnen de bonnen inwisselen tegen nieuwe om zelf producten te kunnen kopen.

Geld is op deze wijze niets meer of minder dan een toestemmingsbewijs om iets te kopen of te laten doen.

Een toegerust en ontwaakt volk

Wij hebben in onze tijd meer dan ooit behoefte aan een werkelijk toegerust wakker volk, hetwelk in drie richtingen gezond is n.l. in de houding:

- a. t.o.v. JHWH
- b. t.o.v. zichzelf

- c. t.o.v. de naaste
- a. Tegenover JHWH moeten wij groot zijn, sterk en moedig, van onszelf kleindenkend; besef van eigen kleinheid is de innerlijke prikkel om vooruit te komen. Groot voor JHWH door wars te zijn van wat mensen van u zullen denken wanneer u Zijn opdracht uitvoert.
 - b. Tegenover onszelf moeten wij gezond zijn, sterk en krachtig, vol zelfbeheersing en handhaving met slagvaardigheid, om voor een grote zaak genietingen op te kunnen geven, en niet in elkaar te zakken bij de minste tegenwind.
 - c. Tegenover anderen moet onze houding gezond zijn, zowel wat betreft aan anderen uit het verleden, wat onze voorouders voor ons verwierven om dat wat goed is te behouden, dus conservatief, maar tevens radicaal, om de harten der vaders tot de kinderen te bekeren. Wij moeten ons vooral op de jeugd werpen, zij zijn immers de toekomst; wij moeten voor hen de wereld veilig en rechtvaardig maken (jeugdvormingswerk en goede voorlichting).

Er is een toegerust volk nodig hetwelk een goede wetenschappelijke kennis heeft en een ontwikkeld verstand. Het is momenteel geen tijd meer voor ongeletterde vroomheid (met een boekje in een hoekje). Wij moeten goed gaan denken en recht gaan handelen, zonder de duivelse geschiedvervalsing en hersenspoeling, en verandering brengen in de huidige leermethoden. Wij moeten JHWH immers liefhebben met geheel ons verstand... dus is verstandelijke ontwikkeling zeer belangrijk mits in de goede richting geleid. Wij bouwen aan een goede maatschappij, en daarvoor moeten wij toegerust zijn, met liefde en geestkracht. Het huidige patroon van ons collectieve bestaan is bijna geheel gebouwd op "honger", de

worsteling om eigen bestaan, struggle for life. Hoge winst op korte termijn.

Wanneer wij er in slagen deze honger te verwisselen voor liefde, kunnen wij gaan bouwen aan een coöperatieve samenleving, waarin liefde tot de medemens de stuwkracht is. Ons huidige systeem gelijkt op een koeienbestaan, want een koe spendeert 9/10^e van haar tijd aan eten en herkauwen. Onze honger en dorst moet achter aankomen, nadat wij eerst anderen geholpen hebben. En op het moment dat wij het diepst weten te buiten... zijn wij het rechtst!

Groeien in liefde en geestkracht ontwikkeld tevens het initiatief en de persoonlijkheid. En de ware wijze van zelfverloochening en buigen is, niet om kleiner te worden dan wij in wezen zijn (dat is schijn-nederigheid) maar om in onze ware grootte te gaan staan naast een voor ons vele malen grotere natuur, naast iemand tegen wie wij opzien, zodat blijkt hoe klein onze grootsheid nog is.

"Kleine" mensen durven niet echt nederig te zijn, en daarom kunnen zij geen leiding geven, want zij moeten zich op de been houden met hun eigen roem. En, de mensheid kan op zulke hooghartige uitingen niet reageren, dat stuit ieder tegen de borst, maar zachtmoedigheid neemt in.

Een toegerust volk in alle opzichten, hetwelk voor het onmogelijke niet opzij gaat, maar er aan begint en doorzet. Je Maintiendrai. Nooit hyper-kritisch, maar warm en vol waardering, dan ontluiken de harten als bloemen.

Het Babylonische systeem, geld, rente en belasting

Het Calvinisme blonk uit in drie dingen:

- a. in de leer
- b. in de vroomheid
- c. in het geld verzamelen.

Vele Calvinistische dominees hebben kapitalen bij elkaar vergaard over de rug der armen. Festes Hommius liet een vermogen na, en vele anderen meer. Calvijn en Cromwell brachten met het O.T. het

joodse denken weer in Europa. De Katholieke kerk was op de Griekse filosofie van Aristoteles en Plato gegrond en op het N.T.

Het Calvinisme is een handelszaak, terwijl de RK Kerk dat niet was; zij bestreed woeker en bedrog, hoewel zij op andere wijze zelf de mensen wel wist uit te kleden d.m.v. aflaat, etc.

Met de Reformatie was het afgelopen met de RK hiërarchie en kwam het kapitalistisch Babylonische systeem van Rente (= woeker) terug. Het geld werd een macht, een macht waardoor men de massa volledig kon beïnvloeden. Dit heeft de Vrijmetselarij gezien en gebruikt op alle fronten. De hoge heren van onze banken zijn allen Vrijmetselaars. Dr. Jelle Zijlstra was 33^e graad, en Duisenberg was lid van de Bilderberggroep, etc.

Op zich moet er een soort belasting betaald worden, vanouds de tienden. Meer als een tiende is niet nodig, en een maatschappij functioneert ongezond als het anders is. De onze rekt zo'n 70% + 18% = 88% belasting. Van het Bijbelse systeem is NIETS meer over. Wij hebben het Babylonische systeem, genadeloos, parasitisch. Dit systeem gaat er vanuit dat elke belastingbetaler als een zwendelaar moet behandeld worden. Vele oprechte mensen worden door de belasting-demonen gekraakt in naam der koningin. Ik voor mij zou voor deze (on)eer bedanken als vorstin dat mijn naam boven een dwangbevel zou prijken. Wat moeten de in moeilijkheden geraakte onderdanen denken van hun vorst?

Juist de zwendelaars en gladde jongens krijgt de belasting toch niet, en dus moeten zij hun gram halen bij oprechte in nood geraakte lieden.

Het rentesysteem (de banken en financieringsmaatschappijen) idem dito. Alle vrije mensen worden slaaf, en op langere termijn afgeslacht. Men laat de rente stijgen, inflatie vergroten, en, iedere klant wordt volledig aan handen en voeten gebonden, en mag leven bij de gratie van de bank. Een oprecht mens zoekt de moeilijkheden niet, maar wordt juist door deze slimme ridders de moeilijkheden in gejaagd, zodat ze hem kunnen plukken. Volgens de Wet Gods is

iedere vorm van rente verboden onder de Israëlvolken. Rente is iets dat je verkrijgt zonder daarvoor te werken of enig risico te lopen = woeker! Deut.23:20. Het is een corrupt systeem om met geldhandel winst te maken; dit systeem staat op instorten en zal binnen enige tijd door JHWH omvergeworpen worden. Zelfs onze staat doet mee aan dit corrupte systeem en geeft obligaties en leningen op rentebasis uit. Een land als Nederland had met meer goud in de kluizen dan alle OPEC-landen bij elkaar, bij eerlijke verdeling iedere onderdaan miljonair kunnen maken. Toch liggen de kaarten anders, wij leven onder het hoogste belastingklimaat. De staat is aan het oppotten via een bloedzuigersysteem, en doet het voor komen alsof er een paar miljard te kort is.

Ja, en dan maar achter zwart geld aanjagen, en intussen voor de andere grote landen Sinterklaas spelen. Ontwikkelingshulp is geld gooien in een bodemloze put. In Suriname kunt u nu zien waar onze centen naar toe gaan. In 1979 is er 90 miljoen gegaan naar vreemdelingenhulp, vluchtelingen die naar ons land komen. Iedere vreemde die hier komt is een bedreiging voor onze kinderen; wij zijn immers reeds het dichtstbevolkte land ter wereld, en hebben criminelen genoeg. Verder koste de bureaucratie ons per jaar 5x zoveel dan alle energie die wij verbruiken in onze huizen en vervoermiddelen.

De bureaucraten worden door óns betaald en houden ons lekker in de gaten als wij zonder vergunning een plank aan ons huis spijkeren of zonder vergunning een boom omzagen. Ons hele stelsel is door en door ziek. De successierechten zorgen ervoor dat uw vermogen in 3 geslachten volledig door de staat is opgeslokt. De lijkpikkers-belasting.

De meeste belastingen hebben een naam die niets te doen heeft met de zaak zelve. Neem de wegenbelasting, deze levert de staat lettelijke miljarden winst per jaar op.

Gelukkig zal de vergelding niet lang meer op zich laten wachten, en zullen wij deze "Egyptenaren" van hun goud en zilver beroven, net

als Exodus en Zach.14:2 en Jer.30:16. Allen die U plunderen zal Ik ter plundering overgeven.

Ex 39:10 Gij zult plunderen die U geplunderd hebben.

Jer. 51:24 Ik zal Babel vergelden.

Openb.18:6 Vergeldt Haar gelijk zij U gedaan heeft.

Politiek, Stemmen

Wie gelooft dat men door verkiezingen de WIL DES VOLKS te weten komt, zit er glad naast. Ook zij die geloven dat door verkiezingen de huidige ellende zal veranderen komen bedrogen uit. Er wordt altijd gezegd dat politiek een vies spel is, en we kijken slechts naar de grote geldverslindende advertenties der partijen of politici om de stem van het volk te krijgen. Wanneer men eenmaal aan de macht is, wordt niet of nauwelijks met de stemmer rekening gehouden. Het volk weet immers (nog) niet met welke tegenstanders men in feite te maken heeft, want alle gewichtige beslissingen vallen altijd achter gesloten deuren, waarbij het volk NIETS heeft in te brengen. De echte volkswil kunnen de politici immers NIET gebruiken, daar zijn zij in feite heel bang voor. Onder het volk leeft o.a. een heel andere visie op bijvoorbeeld het asyllanten-vraagstuk dan de politici ons doen geloven. Vandaar dat men wetten moet fabriceren om de volkswil te onderdrukken. Onder het algemeen genomen leeft onder het volk nog een helder gezond politiek bewustzijn, maar... men kan er helaas toch niets tegen doen, de heren politici houden hun slaven stevig onder de knoet.

Als de volkswil het voor het zeggen had, was het asyllanten-vraagstuk zeer snel opgelost, en zou de criminaliteit voor het grootste deel binnen afzienbare tijd zijn verdwenen. De SGP moge het beleid van vreemdelingen dan stimuleren op grond van de Bijbel, maar men weet niet met welke satanische zaken men bezig is, tegen ons volk gericht.

Vandaar dat Nationalistische partijen weinig kans hebben, want de pers, de politici en eventuele stemfraude laten niet veel over. In Rusland gaat dat nog eerlijker dan bij ons.

Wij hebben mensen zonder angst voor de politici nodig, en niet zoals men vroeger om “de vreze der joden” maar binnen bleef. Politici zijn grotendeels volksvijandig. Stemmen is grotendeels volksverlakkerij!

In Den Haag, Straatsburg of Brussel waar de politici hun directors hebben, is allang beslist hoe het gaan moet. De politici zijn de handlangers van CI BI TRI (Council on Foreign Relations, Bilderbergs en Trilateral Commission).

Boeren en arbeiders hebben het altijd gedaan, en politici wassen hun handen in onschuld. De kiezers worden bedrogen, en er is nog nooit een president geweest die al zijn beloften heeft waar gemaakt!

Politici hebben....

mooie woorden, slechte daden,

kiezers vermoorden, hun belangen schaden.

Geloof hen niet, geef niet uw stem.

't Is een leugen wat u ziet, men neemt u in de klem.

O God help te keren te keren dit getij,

breng Gij Uw koninkrijk snel dichterbij!

Wij hebben de strijd volgens Ef.6:12 tegen overheden, machten, geweldhebbers de wereld, en geestelijke boosheden in de lucht. Dat is..... een strijd tegen het zogenaamde "bevoegd gezag", tegen regering en ambtenaren!

Aan het christendom is altijd gepredikt dat men de Overheid als Gods dienaren moet eren, dus absolute gehoorzaamheid! Maar wanneer is een overheid Gods dienaar?

Wanneer wij ons op grond van de H. Schriftuur losmaken van een overheid, en zij slaan daarom aan ons de hand, is zo'n overheid NIET Gods dienaar! Als het wanbeleid der politici overduidelijk is, en men wetten uitvaardigt die dwars tegen Gods wetten indruisen, mag men die overheid niet volgen en dienen. Een overheid die de burgers hun rechten ontnemt, het volk uitmergelt, vrijheden afneemt, ja toelaat dat een volk lichamelijk en geestelijk wordt ziek gemaakt, en/of een volk in een oorlog stort, is niet Gods dienaar!

Politiek is dus een heel vies spel, dat uitgaat van volksmisleiding. De massa wordt dom en naïef aangezien, en de politici zijn slimme jongens, waarop het volk bij de gratie nog mag kiezen.

Houdt het volk zoet met brood en spelen, en de rest is voor de witte boorden.

Het bevoegd gezag moet de burgers beschermen, maar wie beschermt de burgers tegen de terreur van het bevoegd gezag?

Wij zijn in vele opzichten vogelvrij vanwege het machtsmisbruik, en dat is het gevolg van het systeem: democratie!

Er moet (zal) weer Theocratie komen!

De belofte was, omstreeks 1955-1960 dat we nu aardgas kregen voor nog geen 6 cent de m³, en dat zou jaren duren want een zeer grote voorraad was gevonden in Groningen. Wij betalen nu het 10-voudige. De staat ontvangt een groot deel der gas-inkomsten, de oliemaatschappijen ontvangen een groot deel, tenslotte ook de gasbedrijven, miljoenen.

Jan-met-de-pet kan maar betalen!

Wie profiteert van onze zuur verdiende centjes het meest?