

Inleiding

Taal is een medium om te kunnen communiceren. Er zijn op aarde vele talen. Wanneer wij een vreemde taal niet kennen is communicatie erg moeilijk. De bedoeling of kennis van de ander kun je dan nauwelijks te weten komen. Taal is echter wel beperkt. Er zijn zaken die je niet in woorden kunt uitdrukken. De lichttaal is een taal van een hoger bewustzijnsniveau, van het zogenaamde 'Christos-bewustzijn'. Bewustzijn heeft met ons denken te maken. Elke gedachte heeft een eigen trillingsfrequentie. De huidige techniek gaat zover dat men zelfs gedachten kan lezen, door de trillingfrequenties te meten en deze te vergelijken via een computer met bekende woorden. Anderen kunnen zelfs onze gedachten via de trillingsfrequenties ontvangen en waarnemen. Trillingen zijn manifestaties van energie. Het Griekse energieia betekent zoveel als werkzaamheid, actie, beweging. Onze denk-energie is in wezen niets anders dan overdracht van informatie.

De schepping vertoont ons vele vormen, geometrische vormen. Kijk maar naar de vormen van ons lichaam, en de vormen van de dieren, planten en bomen, zaden en vruchten, mineralen en nog veel meer. Onze ouden noemden de geometrie (meetkunde) dan ook 'heilig'. Deze 'Heilige Geometrie' is in wezen de blauwdruk van de driedimensionale 'werkelijkheid' waarin wij leven. Onze ouden leerden dat er 5 perfecte driedimensionale ruimtelijke lichamen bestonden. Dat zijn:



1. de Tetraëder (4 driehoekige vlakken).
2. De Kubus, dat zijn 6 vierkante vlakken.
3. De Octaëder, dat zijn 8 driehoekige vlakken.
4. De Dodecaëder, dat zijn 12 vijfhoekige vlakken.
5. De Icosaëder, dat zijn 20 vlakken.

Deze vijf worden de 'Platonische lichamen' genoemd en vormen een éénheid. Ze zijn in en met elkaar verbonden. Vervolgens tonen alle vormen in de schepping spiralen. In wezen is niets rechtlijnig. De belangrijkste spiraal is de 'Gulden Snede', ook wel de 'kosmische slang' genoemd. Onze Schepper heeft als Architect en Bouwmeester alles volgens vaste patronen en wetmatigheden geschapen. Architect of Arch = cirkel, cirkelen. De geometrie ligt also aan de basis van ons gehele universum. Alle dingen beginnen bij de cirkel, bij de bol. Ons lichaam begon ook als een klein bolletje, als cel. Ook het licht blijkt bolvormig, de lichtbol, wat door de oude Egyptenaren 'mer' werd genoemd. Dit licht werd volgens Genesis 1 op de eerste dag tot aanzijn geroepen,



De Gulden Snede

nl. de zon, maan, sterren en planeten. Onze Schepper sprak en het was er. Lichttaal is de taal van onze Schepper, wat in feite woorden overbodig maakt. Het zijn Zijn 'woorden'. Er gaat sprake uit van al het geschapene. De natuur is het enige boek of schrift van onze Schepper wat onfeilbaar is. Het is Zijn bibliotheek, wat men wel de naam geeft van 'Akasha-archieven'. Via de lichttaal communiceert de Schepper met ons op een directe en aanschouwelijke wijze. Zie Psalm 8.

Geometrie of meetkunde

Wat heeft geometrie nu te maken met deze lichttaal? Welnu, via de geometrie wordt de taal van het licht zichtbaar gemaakt, gevisualiseerd. Maar, de lichttaal is niet alleen zichtbaar, ze is ook hoorbaar, nl. via muziek. Muziek is geometrie, en geometrie is bevroren muziek. Een toon trilt, heeft een frequentie. Niet alleen is de muziek opgebouwd uit trillingen, maar ook de kleuren. Er zijn 7 basiskleuren, en elk octaaf heeft 7 tonen. De 8e toon is het begin van een nieuw octaaf. Iedere toon heeft een eigen geo-code. Wij zijn geschapen met waarnemingsbronnen, dat noemen wij 'zintuigen', waarmee wij de energieën en Godswaarden kunnen ontvangen. Wij bezitten ook energiecentra in ons lichaam. Dat noemt men 'chakra's' (wielen). Deze chakra's vangen de energie van buitenaf op en geven deze door naar

binnen. Deze chakra's kunnen uit balans raken. Dan kunnen ze door juiste muziek weer geharmoniseerd worden. Wij mensen kunnen dus energie van buitenaf ontvangen, maar kunnen tevens zelf energie opwekken en uitzenden.

Licht is de bron van alle leven. Materie is afgekoeld licht. Materie heeft in hoofdzaak vier elementen, nl. aarde, vuur, water en lucht. Er is ook een vijfde element, wat men ether noemt. Het ether-energieveld bevat geen polariteit. Het is de kracht en sterkte van onze Schepper, in wie geen polariteit of tegenstelling is. Het Akashaveld is een energieveld dat zich in en om de aarde bevindt. Het is elektromagnetisch, en daarin wordt alles opgeslagen wat op de aarde plaatsvindt. Het Akashaveld is een gigantisch opslagmedium. Veel meer dan een band, flop, dvd of stick. Ook



dit Akashaveld is opgebouwd uit geo-vormen, met als voornaamste de pentakubus (dodecaëder). Al deze penta kubussen vangen alle trillingen van de aarde op, slaan ze op in hun 'geheugen'.

Om zelf gegevens of informatie uit het 'akasha-internet' te kunnen halen, dient men over een goede verbinding te beschikken. Wij dienen in staat te zijn om de taal van het licht te decoderen, te ontcijferen, om met onze Schepper regelrecht te kunnen communiceren, zoals Adam in het Paradijs. De meeste geestelijke stromingen beweren dat er middelaars nodig zijn om met onze Schepper te kunnen communiceren. De kerken hebben hun geestelijken ervoor aangenomen, en New Age heeft er lichtwezens voor als Thoth, St.



Thoth met laptop

Germain en andere. Deze meesters zouden boodschappen of informatie

uit de Akasha-databases doorgeven aan ontvankelijke mensen. Middelaars zijn overbodig. Wij mensen dienen zelf met God te wandelen, in het reine te komen en met Hem te communiceren. Ieder mens kan God individueel dienen, door Hem te gehoorzamen. Godsdienst is veelal een zakelijke aangelegenheid, door kerken en geestelijken gevormd.

De Heilige Geometrie is de sleutel tot het herkennen van de eenheid van ons bestaan. Het universum is een éénheid, waarin alles via elektromagnetische velden (trillingen) met elkaar verbonden is, ook al wordt dat nog niet door onze zintuigen waargenomen. De Heilige Geometrie heeft alzo een groot geheim voor ons, nl. dat trillingen met muzikale frequenties geometrische vormen aannemen. Zulks is ontdekt en beschreven door de Zwitserse medicus dr. Hans Jenny. Er bestaat dus méér dan alleen een materiële werkelijkheid. Dat wordt wetenschappelijk o.a. door P van Lommel aangetoond in zijn boek: 'Eindeloos bewustzijn'.

Het Atoom

De kern (Wikipedia):

De kern is bijzonder klein. Omdat **elektronen** in vergelijking met protonen en neutronen *vrijwel geen massa* hebben, bevindt vrijwel alle massa van een atoom zich in deze piepkleine kern. De protonen (positief) en neutronen (neutraal worden bij elkaar gehouden door de *sterke kernkracht*. Het aantal protonen wordt het atoomnummer genoemd. Het bepaalt de chemische eigenschappen van het atoom. Het aantal neutronen is bijna altijd groter dan het aantal protonen. Atomen met een gelijk aantal protonen kunnen als gevolg van een verschillend



aantal neutronen verschillen in massa. Ze worden isotopen genoemd. Deze isotopen zijn chemisch identiek, maar hun fysische eigenschappen kunnen verschillen.

Ionen

De *elektromagnetische kracht* houdt de elektronen (negatief) rondom de kern. Bij een neutraal atoom is het aantal protonen gelijk aan het aantal elektronen. Wanneer een atoom een verschillend aantal protonen en elektronen bevat, en dus niet neutraal is, spreekt men van een ion. Ionen met een tekort aan elektronen worden kationen genoemd; ionen met overschot aan elektronen anionen.

Een ion is in principe instabiel als het los voorkomt; het zal proberen een elektron uit de omgeving aan te trekken, of een elektron proberen los te laten. Ionen met gelijke lading stoten elkaar af. Met tegengestelde lading trekken zij elkaar aan. Men treft daarom altijd tegengestelde ionen bij elkaar in de buurt zodat gemiddeld gesproken de materie weer neutraal is (wet van behoud van lading).

Ionen kunnen bij hoge temperaturen gevormd worden in een gas, men spreekt dan van een plasma. Bij lagere temperaturen worden ionen ook in oplossingen aangetroffen. Ionen van tegengestelde lading kunnen ook uit oplossing neerslaan en een vaste stof vormen die men uit ionen opgebouwd kan beschouwen. Deze stoffen noemt men zouten.



Isis

(Tot zover Wikipedia)

Elektronen zijn negatief, zoals de vrouwelijke energie. Elektronen vormen deeltjes in de atomen. Elk ding echter dat wij zien in onze driedimensionale ruimte is elektron. Alle zichtbare dingen zijn vrouwelijk, wat ons wegtrekt van de ware realiteit. In religies heeft men dit aspect aangeduid door Isis, Maria, Semiramis en andere godinnen.

De mannelijke energie is positief, vertegenwoordigt door protonen. In religies is dit aangegeven als de vadergod, Chronos, Jehova, etc. De neutrale energie is vertegenwoordigd door neutronen, dat is het zaad. In religies is dit aangegeven door de zoon van de godheid, de middelaar, de vredevorst, Tammuz, Horus, Jezus, etc.

In de christelijke religie heeft men hiervan het dogma der drie-eenheid ontwikkeld, de vader en de zoon in de nucleus, en de vrouw cirkelt er als elektron omheen. Jezus zei dat de Vader en de zoon één zijn, zoals proton en neutron één zijn, omsloten of omcirkeld door het elektron. De elektronen draaien zeer snel om de protonen en neutronen heen, zodat wij alleen de elektronen zien. Wij zien in het drie-dimensionale alleen maar elektronen, het vrouwelijke, de schijnwereld. Er is véél meer te zien, en wel via ons derde oog, de pijnappelklier.



Leven en levensenergie is actie, werkzaamheid, de actie van het atoom, de beweging der protonen, neutronen en elektronen. Wij mensen geloven algemeen dat wij geschapen zijn en dat toen pas het leven in ons kwam door middel van de hartslag en ademhaling. Wij geloven algemeen dat ons fysieke lichaam de enige realiteit is. Helaas, dat geloof is onjuist, is een illusie. Het leven bedriegt ons. Dit leven is niet de enige realiteit, maar is een gedachtevorm. Onze hersenen bedriegen ons door wat wij waarnemen en denken. Slechts in ons hart zetelt een stukje werkelijkheid, een wijsheid die zich dient te ontwikkelen. In het hart staat bij een Israëliet de Wet geschreven. Het hart dient alleen 'besneden' (geopend) te worden, wat in Jeremia 30-33 beschreven staat.

Zoektocht naar de werkelijkheid

JHWH is de Schepper, die het licht voorbracht en scheidde van de duisternis. Licht is het meest begeerlijke voor het leven, daar de duisternis verstikkend werkt. Door de vrijmetselaren wordt het licht aangeduid door een cirkel met een stip in het midden. ☉ Het gaat hier niet om gewoon licht, maar om een heel speciaal licht. Het gaat om het

licht van de vlamboog, een licht dat zo helder is als de zon. Je kunt er niet inkijken zonder gevaar. Denk aan las-ogen die men krijgt bij elektrisch lassen. De stad On in Egypte was de zonnestad (Heliopolis), waar de tempel voor de zonnegod Ra stond. Het symbool van deze stad was eveneens een cirkel met een stip in het midden. Dat was het symbool voor licht, een heel speciaal licht, een licht dat een geheim bevat. Dit licht heeft in het centrum een heel speciale lichtgolf, die traag is en resoneert met de lichtfrequentie van ons DNA. Deze lichtgolf bestaat uit licht van het leven zelf! In Egypte waar Mozes opgeleid was, kende men het geheim van de vlamboog (arc) en het maken van ormus



o f
witgoudpoeder
via de vlamboog.
Op die wijze
heeft Mozes het
Gouden Kalf dat
Aäron gemaakt
h a d t o t
witgoudpoeder
'vermalen' en het
poeder het volk
te eten en te
drinken gegeven.

Door ormus te eten kwam men tot een verlicht bewustzijn, de opening van de pijnappelklier of het derde oog. Bij de Israëlieten werkte het schijnbaar niet, want het volk morde en klaagde zeer veel. De oude Egyptenaren bereidden dat soort wonderpoeder waardoor de menselijke onwetendheid verdween en er hogere kennis ontstond. Ook Salomo bedreef volgens de joodse traditie 'goddelijke technologie'. Het gaat hier o.a. over een ring met een edelsteen erin waarmee hij met grote precisie andere zeer harde stenen kon doorsnijden. Via levitatietechnieken zou hij de ark des verbonds hebben laten zweven. Salomo vond brood even belangrijk als goud. Het gaat hier niet om gewoon brood, maar manna of ormus, het witgoudpoeder waarvan men brood maakte. Bethlehem =

broodhuis, en de dynastie van Salomo noemde men 'Het huis van het brood'.

Kinderen des Lichts

De kinderen des Lichts hebben de grote verantwoording te leven naar het verbond dat JHWH met hen is aangegaan. Men kan van het licht vervallen, zodat men 'duisternis wordt'. De richtlijn van JHWH is om de soort zuiver te houden. Vermenging van soorten leidt tot opheffing van de soorten. Licht bevat alle kleuren, maar wanneer het licht wordt uitgeblust ontstaat duisternis, zwartheid, het ontbreken van kleur.

De overtreding van vermenging wordt verschillende malen genoemd, zie o.a. Daniel 2:43.

Niet alle licht is gelijk. Het ware Goddelijke licht is het onkenbare, het onzienlijke ongedeelde licht. Doordat wij dat Geesteslicht niet zien, lijkt het alsof het niet bestaat, alsof het duisternis is. Licht is helder wit, bevat alle kleuren, en bestaat uit trillingen (resonanties). Het gaat er in het leven om hoe wij reageren op licht, op deze trillingen. De zuivere levenskracht van JHWH noemt men wel het 'gouden licht'. De volle waarheid of werkelijkheid van JHWH noemt men wel het 'witte licht'. Inwijding tot of met dit licht van JHWH geeft hogere bewustwording. Dat bestaat niet slechts in een kennis nemen van dit licht. Het omvat tevens de kennisname van de duisternis die er is, met als doel om er afstand van te nemen. Men

kan het Goddelijke volle licht niet naar waarde waarderen wanneer men vooraf niet de diepe duisternis en leegte van z'n eigen bestaan heeft geschouwd. Licht moet je in je opnemen en omzetten, zoals planten zonlicht opnemen en omzetten in zuurstof. Er dient aldus een vermogen of orgaan in ons te zijn om dat licht waar te nemen. Wij weten



Fotosynthese

allen dat dieren veel hogere tonen kunnen horen dan mensen. Zo is er ook licht dat sommigen kunnen zien, en anderen niet. Er moet dus een (derde) oog zijn in ons om dat Goddelijk licht te kunnen zien, anders gaat het aan ons voorbij. Ons derde oog (pijnappelklier, zie brochures 407-409) dient te worden geopend (geactiveerd). Wij kunnen daarbij anderen een dienst bewijzen, door in het iets los te maken zodat ze gevoelig en verlangend worden voor het licht der waarheid dat hun ontbreekt. Wij kunnen hen aan het denken zetten, wat ze vervolgens zelf verder dienen te ontwikkelen. Het gaat dus om de aanzet, en onze inzet. Niet dat wij onze kennis in anderen kunnen omzetten in licht. Kennis alleen is statisch, is expressie van gegevens. Licht echter verbindt de kennis aan datgene wat niet of moeilijk onder woorden is te brengen, nl. de geestelijke werkelijkheid.

Licht maakt bewust, geeft bewustwording. Dat lijkt voor veel mensen heel eng. Velen zijn opgegroeid in een beschermd milieu. Hun wereld is klein en afgebakend door een soort ringmuur. Ineens worden ze door ons opgetild en zien ze over de muur de wijde horizon, de onmetelijke verte. Ze deinzen er voor terug en schrikken. Ze moeten er goed over nadenken of ze zich wel over de muur laten tillen om in die bredere wereld deel te zullen nemen. Zij staan voor de keus om hun eenzijdige leven in te wisselen voor de veelzijdigheid. Dat eist grote inspanning. Dat er een veel grotere, ruimere, heerlijker wereld is dan de wereld waarin men jarenlang vertoefde, is iets wat hun bedreigend voorkomt. De vertrouwde grenzen overschrijden lijkt een hachelijke zaak. Het is echter onze taak om deze mensen over de grens te trekken en hen te tonen dat ze niet in niemandsland terecht zullen komen. Wij mogen hen met een gerust hart in het diepe water gooien, want zolang als ze spartelen zullen ze niet verdrinken. Zij zullen er juist bewuster van worden wanneer ze met



Over de muur kijken

zichzelf en hun vastgeroeste bestaan worden geconfronteerd. Wij moeten er rekening mee houden dat de meeste mensen zeer beperkt zijn in hun blik, in hun zicht op de werkelijkheid. Wel moeten we niet ineens teveel licht laten schijnen, dat zou verblindend kunnen werken. Een enkele doelgerichte lichtstraal, waardoor men de duisternis van zijn bestaan leert kennen, is zeker gepast. Daardoor wordt men gedwongen na te denken over z'n eigen staat. Juist dan wordt men ontvankelijk voor de nieuwe werkelijkheid. Men dient de noodzaak in te zien dat men zich moet veranderen, of dat het anders omkomen wordt. Dat zal actie geven zodat men zichzelf gaat waarmaken. In de kerken gebeurt zulks niet. Daar komen de mensen samen om een preek te horen, een leerrede. Daar wordt de leer der kerk verkondigd, en de rede-lijkheid van de leerrede blijft ervan achterwege. Er gebeurt niets, de leerrede breekt niet in, zodat de harten en gewetens erdoor geactiveerd worden. De mensen blijven steeds dezelfde als voorheen, jaar-in, jaar-uit. De geestelijken houden preken over God, over een middelaarsfiguur als Jezus die voor hun zonden betaald zou hebben, zodat ze niet in de hel belanden, maar mogen hopen op de hemel, etc. Alles wordt door de



geestelijken **buiten** de mensen geprojecteerd. De mensen mogen niet in zichzelf zoeken, want zodra de mensen in zichzelf zouden gaan zoeken en wakker zouden worden, zullen de geestelijken brodeloos worden! God echter en Zijn verbond (Wet) is niet buiten ons, zoals door de geestelijken wordt geleerd. Het Koninkrijk Gods is immers binnen in ons, in ons hart, in ons DNA. De verloren zoon kwam tot zichzelf, innerlijk, om daarna het besluit te nemen terug te keren tot zijn vader. God is niet aan de overkant van de oceaan, noch in een walhalla boven onze hoofden. Hij is in ons. Hij is ons leven en onze levenskracht. Wat een onuitsprekelijke liefde van Hem! Wat een verantwoordelijkheid voor ons! Niet dat wij het alles begrijpen met ons verstand, maar wel dat wij ons aangedreven voelen

door de Goddelijke krachten. In Zijn licht zien wij het licht! Dan spreken we de taal van het licht en herkennen deze in de vormen, kleuren en getallen van de ganse schepping. Dan zijn wij kinderen des lichts, en getuigen ervan. Een kaars zet men niet onder een korenmaat, maar op een standaard, opdat ze haar licht kan verspreiden. Gods Wet is een licht, de weerspiegeling van Zijn wezen n.l. liefde. Dat licht is allesvervullend, doortintelend, hartverwarmend. Dan spreken we ervan in een taal die men ook wel 'geloofstaal' noemt.

Licht-bewustzijn

Ons derde oog (de pijnappelklier of pineal gland) is verduisterd, zodat wij momenteel slechts 20% van de indrukken die wij ontvangen direct kunnen opnemen. In ons onderbewustzijn blijft van deze indrukken 35% achter, wat later nog naar boven kan komen. Het overige beleven wij niet bewust. De overvloed en volheid van de Geest van JHWH kunnen wij deswege dan ook nimmer verwerken, in ons opnemen. Wij gebruiken ook slechts 3 tot 5 % van onze hersenen. De rest ligt braak. Ons DNA is voor 95 - 98% junk DNA. Wat zal dat een geweldige tijd voor ons worden, wanneer JHWH ons vernieuwd en álles in werking stelt zoals dat ooit bij Adam en Eva was!

Licht is de geveer van bewustzijn. Daarin is de Gulden Snede aanwezig. Wij kunnen die lichtvolheid nooit geheel bevatten.

Alles is voor ons ten dele. De volmaaktheid volgt in de toekomst. Wij leven met beperkingen, vandaar dat er zoveel misstanden zijn in deze wereld. Wij willen volgens onze eigen maatstaven meten en weten, en dat is veelal naast de werkelijkheid. De angst om onze eigen maatstaven te verliezen, om buiten onze geijkte kennis te treden, maakt dat wij niet buiten de traditionele 'waarheden' gaan. Wij kunnen niet zomaar iets geloven dat niet algemeen door anderen aanvaard is. De vrees om alle houvast en zichzelf te verliezen is er oorzaak van dat wij maar moeizaam groeien in kennis en bewustzijnsverruiming. Het is dan ook



zo moeilijk om z'n leven te verliezen, om het juist daardoor te behouden. Steeds een stap naar voren durven doen wanneer men voor een dichte winkeldeur staat is nodig, want dan opent zich de deur automatisch. Het loslaten van jezelf is gemakkelijk wanneer je uit ervaring weet dat je door een Hogere Hand wordt vastgehouden. Jezelf verliezen omdat je weet dat JHWH je draagt gaat vanzelf. Waar een mens zichzelf verliest treedt onmiddellijk het ware licht des levens naar binnen. Dat licht is ongrijpbaar, maar wel blijvend.

Licht is ongrijpbaar, en toch is het er, overal, en het nodigt ons uit er in te leven en ons erover te verheugen. Nooit wijst het licht ons af, alleen kunnen wijzelf het afwijzen en onszelf in het duister houden. Licht animeert, geeft sfeer en vreugde. Dat zien we ook in onze huizen als alle lampen of kaarsen branden. Ondanks alle sfeer die het licht geeft, leeft heel diep in ons mensen een verlangen naar hemels licht. Dat licht alleen is onthullend. Het laat ons zien wie wij in werkelijkheid zijn, en wie God is. Ook laat het zien wat waarheid en wat leugen is. Het laat ons zien of onze daden goed en of fout zijn. Iemand die de keus maakt niet langer naar waarheid te zoeken, naar het licht dat onthult, zal zich hullen in duisternis. De duisternis begrijpt het licht niet, en licht verdrijft de duisternis. Het gaat om het licht der waarheid, en wie zich in het duister hult, kan het licht der waarheid niet verdragen. Door de duisternis blijft men afgesloten, buitengesloten en geïsoleerd. De

duisternis is verstikkend. Wie zich in de duisternis ziet vanuit het hemels licht, zal naar licht en zuurstof snakken, op de wijze zoals JHWH daarin voorziet. De mensen denken algemeen dat de volle waarheid ook nog vol valkuilen zit, en bang als ze zijn om erin te vallen. Dus houden ze afstand. Wanneer men echter oprecht naar volle waarheid zoekt, zal dat ons vrijmaken van angsten en leugens, van mensen die het nog kunnen houden bij hún 'zuivere waarheid'. Zij menen het echt te hebben gevonden en houden angstvallig vast wat ze hebben, zonder het ooit te durven toetsen op echtheid.

Eenheid aller dingen

In India is volgens bronnen een mens die rustig met wilde tijgers rond loopt. Voor hem gaan zelfs giftige slangen opzij. Hij spreekt met apen en vogels, waarvan hij blijkbaar antwoord krijgt. Hij is voor geen enkel dier bang, en geen enkel dier schuwt hem en durft hem iets te doen. Hij geeft aan leerlingen van hem onderwijs hoe zij met dieren om moeten gaan. Het blijkt eens en te meer dat er in de schepping een eenheid heerst, zoals ook Adam met de dieren omging en hen namen gaf naar hun eigenschappen. De verdeeldheid is niet van JHWH en heeft andere oorzaken. Wij mensen zijn voor deze eenheid geschapen, voor wat men ook wel het 'gouden licht' noemt. Wij zijn niet voor de duisternis, voor het kwaad en de chaos geschapen. Salomo heeft getracht om de eenheid aller dingen vast te leggen in zijn tempel, nl. in het bekken. Het maken of gieten van het bekken zou de eerste keer mislukt zijn. Daarna lukte het wel. Stond dit symbool voor de oorspronkelijke eenheid die mislukte door menselijk falen? Het blijkt wel dat elk mens God kan dienen. Godsdienst daarentegen kost geld en draait om geld. Voor godsdienst is een organisatie nodig, zijn gebouwen nodig, leiders, die allen betaald moeten worden. Door hen is de eenheid niet bereikt, maar de verdeeldheid heeft eerder diepere



sporen getrokken en meerdere slachtoffers gebracht. Men dient binnen de eenheid immers in harmonie en overeenstemming te leven met de Goddelijke wetmatigheden, die waarborg staan voor succes. In deze wereld zien wij dat religies en politieke systemen een hiërarchie hebben ingesteld, waaraan de 'gewone' mensen zich dienen te onderwerpen. De eenheid werd miskend en de disharmonie zette zich voort. Alleen wanneer alles binnen het grote geheel van de schepping z'n eigen plaats vindt, kan de eenheid blijven bestaan en groeien. Deze sleutel der kennis is door de machthebbers en leidlieden weggenomen. De kosmos (borduursel) moet leven, functioneren, aangezien het één Goddelijk mechanisme is. Wij dienen kosmisch en universeel te denken en te leven, daar er maar één Schepper is, één Kracht, één Licht, één Almacht. Er moet dan ook harmonie en samenwerking zijn en geen superioriteit en dwang van enkelen over velen. Op de scholen worden de leerlingen geleerd om met getallen om te gaan als of dat alleen maar cijfers zijn om hoeveelheden mee af te meten. Dat getallen en cijfers ook kenmerken zijn met eigen persoonlijkheden, wordt hen niet bijgebracht. De sprake of taal van de natuur blijft alzo vreemd voor de leerlingen. De natuurvolkeren kenden wél de oerprincipes van de natuur, de patronen, die weer deel uitmaken van het grotere. Onze ouden spraken dan ook over 'gewijde wiskunde', of 'heilige geometrie'. De eenheid aller dingen blijkt ook uit ons lichaam, oa. onze cellen die onderling met elkaar communiceren, zoals is ontdekt. Hun taal is ook de taal van het licht. Vanuit ons DNA zal deze taal naar buiten treden. De Zwitserse professor en biofysicus Fritz-Albert Popp heeft ontdekt dat onze cellen via licht (electromagnetische stralingen) met elkaar communiceren. Het is ultra zwakke biologische straling.

Ons hart en onze hersenen

Onze hersenen kan men in drie hoofddelen benoemen, nl. 1. het reptilian-deel; 2. het limbische deel; 3. de cortex of hersenschors.

Het reptilianbrein bestaat uit de hersenstam en de kleine hersenen. Daar wordt o.a. het slapen, eten, drinken, etc. geregeld. Dat deel werkt meer instinctmatig en kent geen emoties. Daar zetelt het kortetermijn geheugen. Het limbische deel heeft wel een emotioneel brein, waar het langetermijn geheugen zetelt. Hier ontstaan onze emoties, zoals zichtbaar kippenvel en rillingen, zweet en transpiratie, blozen, hartkloppingen, knipperen met de ogen, etc. De cortex of hersenstam is de plaats van onze intelligentie en humor. Verder is er de pijnappelklier, die zich in het midden van de hersenbasis bevindt.

JHWH vangt het vernieuwingsproces in ons aan door ons hart te besnijden, want daar zetelt een klein centrum dat wij het 'geheugen van het hart' noemen, het oer-geheugen. Daar komt de nieuwe levensenergie van JHWH naar binnen, om vanuit het hart via het bloed naar de

hersenen te gaan, waar nieuw bewustzijn ontstaat. Hart en hoofd vormen een eenheid. De pijnappelklier (ons 3e oog) is het centrum in ons hoofd vanwaaruit de grote reformatie in ons plaatsvindt. Daar zetelt de bereidheid om ons oude ik vaarwel te zeggen, om een Godegehoorzaam leven te gaan leiden. Men sterft

enerzijds, om te worden anderzijds. Dat proces kennen ook de illuminati en satanisten. Op de armen van hun god Bafomet staat solve et coagula geschreven, dat betekent zoveel als: oplossen en vastmaken, dus sterven en worden.

De medulla oblongata van de hersenen zorgt hier mede voor, die gelegen is tussen het ruggenmerg en de hersenstam. Hierin wordt de ademhaling en het bewustzijn veranderd. Een vernieuwing van het hart en van het bewustzijn zorgt tegelijkertijd voor een transformatie van

Anatomie van de hersenen



onze ademhaling, om er de nieuwe levensenergie door in te ademen. Men kan op twee manieren z'n ademhaling wijzigen:

a. door de medulla vanuit het nieuwe hart

b. door ademhalingstechnieken, zoals de Yogi

Het is duidelijk dat het laatste een mechanische techniek is die geen wezenlijke bevrijding geeft, aangezien het niet uit een gezuiverd hart ontspruit. Een nieuw geestelijk bewustzijn kan slechts ontstaan wanneer er innerlijke vrede met God in het hart aanwezig is. Dan kiest men heel bewust voor JHWH in volkomen zelfovergave, wat door de hypofyse wordt bewerkt, die weer door de hypothalamus wordt aangestuurd. De hypofyse heeft een soort middelaarsrol bij het uitwisselen van hersencellen, ten bate van ons innerlijk evenwicht. Dan zoekt men naar waarheid. Er ontstaat een nieuw leven door de energie vanuit de hypofyse, door de inwerking van het hemelse licht. Het nieuwe leven gaat niet langs ons heen, maar dwars door ons heen, lichamenlijk en geestelijk.



De pijnappelklier maakt melatonine aan wanneer het donker wordt. Dat regelt het slapen en ontwakken. Geestelijke ontwaking is bewustwording via licht en geluid. De pijnappelklier neemt als 3e oog het nieuwe wereldbeeld waar, maar alleen zien met dit innerlijke oog is te weinig overtuigend. Het moet ook met geluid gepaard gaan, zoals er staat in Job 42:5 *Met het gehoor des oors heb ik U gehoord; maar nu ziet U mijn oog.*

Hieruit ontstaat de vaste zekerheid. De energie van de geest raakt ons diep door zien en horen, door het geluid van Zijn woorden. De Goddelijke stem klinkt vanuit het geheugen van ons hart naar boven, en vindt gehoor in de pijnappelklier, waardoor wij ontwaken. Ons derde oog is het belangrijkste waarnemingsinstrument van ons lichaam, de belangrijkste voelspriet, zie brochures 407-409.



Via de cellulaire resonantie -cellen commiceren onderling met elkaar- en onder inwerking van de Goddelijke levenenergie, verandert ons fysieke lichaam door de emoties die wij ondergaan. Dit verklaart waarom ons bloed vanwege de biochemische indrukken van onze emoties een bepaalde trillingsfrequentie vertoont. Deze trilling bepaalt onze staat van bewustzijn. De ouden zeiden reeds het volgende: 'Zoals onze bloedstaat is, is ook onze bewustzijnsstaat'. Ons bewustzijn, ons bloed resonanceert in eenzelfde trilling. Ons ik-bewustzijn zal zich zolang handhaven, totdat er een losmakende energie indaalt in het bloed, waardoor er andere hormonen door onze klieren worden aangemaakt, die geladen zijn met deze nieuwe Goddelijke geestes-energie. Hierbij spelen de epifyse en hypofyse een belangrijke rol. Zij scheiden direct hun hormoon uit in ons bloed. Zij reageren supersnel op elke emotie van ons, op elke nieuwe energie-impuls die vanuit ons hart via het bloed naar de hersenen opstijgt. Hierdoor ontstaat een nieuw of gereinigd hart dat JHWH dient, Hem kent en volgt in gehoorzaamheid. Er ontstaat op deze wijze een nieuw geestelijk leven in ons, wat in feite uitdrukking is van de nieuwe geestes-energie, waarbij ons oude ik geen zeggenschap meer heeft. Dit is de vrucht van zelfovergave. Wij weten dat in het bloed de ziel is, de levenskracht, het oude ik. Bij een gereinigd mens, bij een nieuw besneden hart is in de mens, in diens bloed de nieuwe levensgeest van JHWH ingekomen, het onsterfelijke. Het bloed is hier drager geworden van het nieuwe Gode toegewijde leven. Wij kunnen dan ook wel bedenken dat bloedtransfusie geen optie kan zijn om het leven te verlengen met bloed van niet-geheiligde of andere personen.



Het wáre geloof

Algemeen is door de geestelijken het christelijke geloof vastgelegd in formulieren, belijdenissen, dogma's en boeken. Het christelijk geloof is een boekreligie rondom de Bijbel, zoals ook vele andere religies

boekreligies zijn. De religie is gebonden aan de Bijbel en hoe de kerkvaders deze uitlegden. Dit is gedaan om allerlei verdeeldheid en twisten te voorkomen. Jammer voor de geestelijken, maar hun visie blijkt onjuist, daar de verdeeldheid als splijtzwam juist in het christendom onuitroeibaar



schijnt te zijn. Men spreekt de taal van de abstractie, de gebondenheid, dus de duisternis, en niet de taal van het licht, van het leven en van de vrijheid. Men maakte het geloof statisch, terwijl het wáre geloof dynamisch dient te zijn, door de liefde Gods werkzaam. Hierin gaat het centraal om de éénheid van al het geschapene. De Schepper bewaart deze eenheid en vervolmaakt Zijn werkstuk. Het zijn de negatieve krachten die inbreuk maken op deze Goddelijke éénheid. Dit kwaad straft zichzelf, want die zichzelf buiten de éénheid plaatst of begeeft, komt in de verlatenheid of eenzaamheid terecht en sterft.

Het leven wordt bestuurd door een intelligente kracht welke heel het universum doordringt. Ons DNA is met een universeel energieveld dat bewust schijnt te zijn verbonden, aldus de jongste wetenschappelijke onderzoeken. Ons DNA wordt gestuurd door signalen van buiten de cel, aldus Bruce Lipton van de Princeton University, die daar reeds 40 jaar lang onderzoek naar doet. Ook wordt ons DNA gestuurd vanuit onze positieve en of negatieve gedachten. Bewustzijn en energie zijn verbonden met een allesomvattend web van energie, wat door Max Planck wel de 'Goddelijke Matrix' werd genoemd. Er bestaat volgens de oude wijsheidsliteratuur een taal die de Goddelijke Matrix aanspreekt, de taal van onze emoties. Bij elke emotie in ons lichaam veranderen de chemische samenstellingen. Wij mensen weerspiegelen door onze levenswandel deze Goddelijke Matrix. Van ons leven gaat een sprake uit. In het universum is álles met elkaar verbonden. Er bestaat een universele verbondenheid of éénheid. Wij zijn één met onze familie,



met ons volk en met de mensheid, hoewel niet alles in deze wereld meer aan die eenheid deelneemt. Er zijn mensen die zich buiten de eenheid hebben geplaatst, zoals de gevallen engelen hun standplaats verlaten hebben. De oude natuurliefhebbers leefden nog bij het bewustzijn van de universele verbondenheid. Zij kenden de taal van het licht, van het veld, van het onweer, van de sterren, etc. Van lieverlee vergaten de mensen wie ze waren en leerden de taal van het licht af. Zij verloren hun innerlijke kennis. Wij zijn afgedwaald van onze band met de aarde waarop en waarvan wij leven, en waaruit wij zijn genomen en waarheen wij terugkeren. Voor het overblijfsel van Israel is terugkeer, bewustwording en besnijdenis van het hart beloofd. Dan zullen zij weer de taal van het Licht verstaan en spreken, tot lof van JHWH, die hen leidde en bevrijdde uit de macht van Babylon.

Resumé

Leven is licht. Leven komt van zonlicht. Wij eten van het zonlicht o.a. via fotosynthese in de bladgroenten. Dat licht is geordend en niet chaotisch (biofotonen). Dus zorgt het licht voor ons welzijn, voor onze

gezondheid, voor ons gehele lichaam. Ook onze levensgeest is ervan afhankelijk, daar deze anders niet goed kan functioneren in een gebrekkig lichaam.

Het licht geeft electromagnetische uitwisseling van energie tussen onze cellen, die met elkaar communiceren. Wij zien dan ook in de schepping de kracht van de transformatie, dat is de omzetting van energie, waardoor het leven in stand wordt gehouden. Er is dan ook niet zoiets van op zichzelf staande materie of energie. Alles is geschapen en heeft een wisselend doel. Iets wat niet op zichzelf kan staan móet een bron hebben, een substraat of voedingsbodem. Dat is JHWH, onze Schepper Dit wordt erkent door de moderne wetenschap (o.a. door Max Planck).

*Want bij U is de fontein (bron) des levens;
in Uw licht zien (ontvangen) wij het (levens) licht.*

Psalmen 36:9

