

Inleiding

In het Reformatorisch Dagblad 27-09-2010 gaf dhr S.D. Post antwoord op een vraag over de oordeelsdag. De gangbare christelijke opvatting over de oordeelsdag is te lezen in de Drie formulieren van Enigheid. Men spreekt daarin van een wederkomst van Jezus, en die dag zal tegelijk de oordeelsdag zijn. Op die dag zal het oordeel plaatshebben over de dan nog levende mensen, en over alle doden die zouden opstaan in het vlees. In die dag zouden de schapen van de bokken worden gescheiden. De schapen zouden de uitverkorenen zijn, en de bokken de verworpenen. In het christendom neemt men ook algemeen aan dat bij het sterven de ziel direct geoordeeld wordt en naar de hemel en of naar de hel wordt verwezen. Het christendom ziet ook nog wel in dat het oordeel reeds hier op aarde plaatsheeft, waarbij men Johannes 3:18 en 17:3 aanwijst. Bij het sterven zou ons lot definitief beslist zijn, want zoals de boom valt blijft hij liggen, stelt men. De vraag is dan ook waarom er evenwel nog sprake is van een daarna komende oordeelsdag? Dat zou de grote officiële dag zijn van de terechtstelling van de mensen van wie het vonnis reeds is vastgesteld. Die oordeelsdag ziet men niet alleen als dag waarin het zal gaan over onze eeuwige bestemming, maar tevens als dag waarin de heerlijkheid van Jezus ten top zal stijgen. Iedereen zal dan moeten bekennen -volgens dhr Post- dat het christendom het bij het rechte eind heeft gehad. Hij verwijst dan naar artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Het artikel van dhr S.D. Post:

Publicatie: maandag 27 september 2010

Wanneer de Heere Jezus zal wederkomen, zal de oordeelsdag zijn. Het oordeel over levenden en doden zal plaatshebben; schapen en bokken worden dan gescheiden. Aan de andere kant: de mens gaat na zijn sterven of naar de hemel of naar de hel. Hun oordeel is dan toch op de oordeelsdag allang geveld?

Inderdaad, het oordeel vindt hier plaats op aarde. Sterker nog: wie niet gelooft in Jezus Christus, is al veroordeeld (Joh. 3:18). En wie de Heere Jezus Christus kent en liefheeft, heeft het eeuwige leven (Joh. 17:3).

Als je sterft, ga je naar je eeuwige bestemming. Dan is je lot beslist. Zoals de boom valt, blijft hij liggen.

Hoezo dan de grote oordeelsdag? Wat zal daaraan het bijzondere zijn? In 2 Petrus 2:9 staat dat God de onrechtvaardigen bewaart tot de dag van het oordeel. Zo moet je het je ook voorstellen. Het gaat om een grote, officiële terechtstelling van mensen van wie de uitslag van het oordeel vastligt. Nu is dat voor ons vaak verborgen. Paulus zegt dat Jezus bij Zijn wederkomst de verborgen dingen der mensen zal oordelen.



De hele dag van de wederkomst staat niet in het teken van onze eeuwige bestemming. Die is dan al bekend. Maar die dag staat in het teken van de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Dan zullen bazuinen en de stem van de archangel klinken. Dan zal iedereen moeten erkennen dat Christus Koning is en Rechter van hemel en aarde. Alle knieën zullen zich voor Hem buigen. Dan zal iedereen ook moeten erkennen dat christenen het bij het rechte eind

hadden (NGB, art. 37).

Concluderend: je had een goed punt. Op de oordeelsdag is het oordeel al bekend. En nu? Wat ga je met deze kennis doen? Welke consequentie heeft dit antwoord voor jou? Hoe gaat dit het verschil maken?

De Bijbel is een bijzonder boek. Het voorspelt de toekomst als geen ander. Tot op de laatste dag van de wereldgeschiedenis. En daarna. Maar de Heere Jezus waarschuwt. Als je tevreden bent met kennis, met het horen en lezen van de Bijbel, bouw je je huis op zand. Als de wind komt, stort het in. En zijn val was groot. Dat zal blijken op de oordeelsdag.

Maar een iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort én dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft (Matth. 7:24). Een voorzichtig man. In voorzichtig zit: voor(uit)zien. Nadenken over wat komt en je maatregelen nemen. Wees alsjeblieft voorzichtig!

tekst S. D. Post

In de **12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld geloof** staat het volgende:

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;

Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;

Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; Vergeving der zonden;

Wederopstanding des vleses; En een eeuwig leven.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis:

Art.37 Van het laatste oordeel

Ten laatste geloven wij, volgens het Woord Gods, dat, als de tijd, van



Dit is een onjuiste voorstelling van sommige christenen

den Heere verordend (die allen creaturen onbekend is), gekomen, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit den hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om Zich te verklaren een Rechter te zijn over levenden en doden; deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk voor dezen groten Rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van den aanbeginne der wereld af tot den einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangelen

door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in hetwelk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de

anderen, maar zullen in een oogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Alsdan zullen de boeken (dat is de consciënties) geopend, en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen



Zo denkt men zich de wederkomst in.

zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht; en dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en Goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen; dewijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite, die zij zullen gedragen hebben; hun onnozelheid zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de Goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. Dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen consciënties, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege, dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zone Gods zal hun naam belijden voor God, Zijn Vader, en Zijn uitverkoren engelen; alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden; hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als kettters en Goddeloos verdoemd wordt, zal bekend

worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij dien groten dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onzen Heere.

In de **Geloofsbelijdenis van Nicea** staat:

en ten derden dage opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel; zit ter rechterhand des Vaders, *en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden; wiens rijk geen einde zal hebben.*

De christelijke opvatting met betrekking tot de oordeelsdag is volgens Zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 57 en 58: Wat troost geeft u de opstanding des vleses? Hier antwoordt de catechismus als volgt als het gaat over de ziel: Dat mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus, Het Hoofd zal worden opgenomen. Deze belijdenis ligt in het verlengde van wat God in Zijn Woord heeft geopenbaard.

Nog een christelijke opvatting:

Wat is vervolgens het verschil tussen God ontmoeten bij het sterven en het oordeel op de oordeelsdag? Het oordeel dat direct na het sterven door JHWH wordt uitgesproken zal niet verschillen van het oordeel op de oordeelsdag. Direct wanneer de mens sterft, wordt het oordeel uitgesproken. Daarom wijst de bijbel het gebed voor de doden af. Waar de boom valt, daar zal hij wezen. Een bekeerd mens gaat direct na zijn of haar sterven naar de hemel, een onbekeerde naar de plaats van buitenste duisternis. Een huivering wekkende gedachte!! De ziel van Lazarus werd aanstonds na zijn dood gedragen in de schoot van Abraham. Bij het sterven is voor Gods kind de woestijnreis ten einde en alle leed en druk voorbij. Alleen het lichaam deelt nog niet in de zaligheid. Dat geschiedt op de oordeelsdag. Dan worden ziel en lichaam weer verenigd. Dan zal openlijk ten aanschouwen van de hele wereld Gods Kerk gerechtvaardigd worden, dat wil zeggen: als de kinderen God door Christus Zelf, de Rechter van hemel en aarde, worden

aangewezen. Dan zullen ze ten volle delen in Zijn heerlijkheid. De goddeloze en allen die geweigerd hebben voor Koning Jezus te buigen en Zijn Woord verworpen hebben, zullen publiekelijk veroordeeld worden tot de eeuwige dood en verwezen worden naar de plaats van eeuwig ach en wee. De gelovigen daarentegen zullen in het openbaar worden vrijgesproken en tot hen zal voor een ieder hoorbaar, het woord klinken: komt in gij gezegende des Vaders en beërft het Koninkrijk.



Naar welke plaats zullen wij verwezen worden? Dat wordt aan deze zijde van het graf beslist! Hoe nodig is het in de verzoening die Christus verwierf te delen!!

Wat is het verschil tussen God ontmoeten bij het sterven en het oordeel op de oordeelsdag? Het oordeel dat direct na het sterven door de Heere wordt uitgesproken zal niet verschillen van het oordeel op de oordeelsdag.

Hier vind ik geen bijbelse onderbouwing voor. Waarom wordt er in Openb. 20 dan gesproken over een tweede dood. Waarom worden de (geestelijke) doden dan pas(!) in de poel des vuurs gegooit?

Waarom zou er tweemaal een zelfde oordeel uitgesproken moeten worden over de mensen? Dat lijkt toch zinloos. Waarom is er een eerste opstanding van de heiligen die met Jezus over het duizendjarig rijk zullen regeren en een laatste oordeel (Openb. 20)?

Het laatste oordeel (volgens een andere christelijke visie)

1. Er zal één Laatste Oordeel zijn

Bij de terugkomst van Jezus (Matteüs 25:31-46) zal het Laatste Oordeel over alle mensen in de geschiedenis plaatsvinden. Er zal maar één laatste oordeel zijn dat onmiddellijk volgt op de enige lichamelijke opstanding uit de doden. Wie het goede gedaan heeft, staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft, staat op om

veroordeeld te worden (Johannes 5:28-29; zie Mattheüs 25:46). Er zijn christenen die geloven dat er twee of meerdere oordeelsdagen voor verschillende groepen mensen zullen zijn, gescheiden door 7 en zelfs 1000 jaar.

Maar het oordeel van zowel gelovigen als ongelovigen voor

‘de rechterstoel van Christus’ (2 Korintiërs 5:10), het oordeel van al de volken voor ‘de glorievolle troon van Christus’ (Mattheüs 25:31-32) en het oordeel van alle



opgestane doden voor ‘de grote witte troon’ (Openbaring 20:11-12) is één en hetzelfde oordeel op de laatste oordeelsdag! Terwijl het oordeel van mensen plaatsvindt in de lucht worden de hemellichamen in het universum en de oude aarde door vuur vernieuwd (Lees 2 Petrus 3:7-13).

2. De gelovigen zullen van de ongelovigen gescheiden worden (Mattheüs 25:32)

Nadat de engelen alle mensen voor de oordeelstroon van Jezus verzameld hebben, zal Jezus het laatste woord spreken. Jezus zal alles, wat christenen en niet-christenen gedaan hebben, openbaar maken (2 Korintiërs 5:10; zie Prediker 12:14). Iedereen zal rekenschap moeten afleggen (Hebreeën 4:13; zie Mattheüs 10:26) over zijn werken, over het feit of ze wel of niet bij Jezus horen, en of ze wel of niet geleefd hebben volgens zijn geboden. Hij zal de gelovigen van de ongelovigen ‘scheiden’ (Mattheüs 25:32) en alleen de gelovigen, van wie de namen in het ‘boek van het leven’ staan, zullen deelnemen aan zijn uiteindelijke Koninkrijk op de nieuwe aarde (Mattheüs 25:34; Openbaring 20:12,15).

3. De ongelovigen worden openlijk veroordeeld

De ongelovigen worden niet pas op de laatste oordeelsdag veroordeeld. De Bijbel zegt dat ze op aarde al veroordeeld (verdoemd) waren door hun eigen ongeloof (Johannes 3:18,36; zie Romeinen 8:1), hun nalatigheid (Mattheüs 25:41-46) en hun ongerechtigheid (2 Tessalonicenzen 1:6,8 HSV; Openbaring 21:8). Ze werden bij hun lichamelijke dood al met hun geest (ziel) in de hel geworpen (zie Lucas 16:23-26 HSV). Op de laatste oordeelsdag vindt wel de openlijke uitspraak van hun eeuwige bestrafing plaats (Mattheüs 3:12b) (Lees Mattheüs 25:41-46), zodat iedereen weet dat Gods oordeel volkomen rechtvaardig is (Lucas 12:47-48; 2 Tessalonicenzen 1:5-10; zie Openbaring 15:3-4). Zij zullen dan met geest én lichaam in de hel geworpen worden (Mattheüs 10:28; 13:42; Marcus 9:47-48 HSV; Openbaring 20:15; Openbaring 21:8). De hel is een plaats, die bereid is voor de duivel en zijn engelen (Mattheüs 25:41; Openbaring 20:10). Het bestaat uit een scheiding van Gods tegenwoordigheid,

De Bijbel over de Dag van JHWH (des HEEREN)

De ‘Dag van JHWH’ ziet er volgens de profeten van het Oude Testament totaal anders uit, dan hetgeen de meeste christenen leren en geloven. De aangekondigde Messias of Leraar, of ook wel Zerubbabel, wijst niet naar Jezus, waarvan niet onomstotelijk vaststaat of hij ooit echt geleefd heeft. Het gaat om een gezalfde, een vorst of koning uit de geslachtslijn van koning David, of David zelf. (zie ook brochure 339)

Jesaja 2:12 Want de dag des HEEREN (van JHWH) der heirscharen zal zijn tegen allen hovaardige en hoge, en tegen allen verhevende, opdat hij vernederd worde;

Jesaja 13:6 Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van den Almachtige.

Jesaja 13:9 Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelen.

Ezechiël 30:3 Want de dag is nabij, ja, de dag des HEEREN is nabij, een wolkige dag, het zal der heidenen tijd zijn.

Joël 1:15 Ach, die dag! want de dag des HEEREN is nabij, en zal als een verwoesting komen van den Almachtige.

Joël 2:1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij.

Joël 2:11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

Joël 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

Joël 3:14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens.

Amos 5:18 Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht.

Obadja 1:15 Want de dag des HEEREN is nabij, over al de heidenen; gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden; uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren.

Sefanja 1:7 Zwijgt voor het aangezicht des Heeren HEEREN; want de dag des HEEREN is nabij; want de HEERE heeft een slachtoffer bereid, Hij heeft Zijn genoden geheiligd.

Sefanja 1:14 De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.

Maleachi 4:5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.

Handelingen 2:20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.

1 Thessalonicen 5:2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.

2 Petrus 3:10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.

Openbaring 1:10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,

Uit bovenstaande teksten blijkt dat de ‘dag van JHWH’ een dag is waarin alles wat hoog is in zichzelf neer geworpen zal worden. Het zal een dag van zeer grote verwoestingen zijn, waarbij de zondaars van de aarde verdelgd zullen worden. Dat is een grote opruiming en reiniging. Het wordt ook een wolkige dag genoemd, een dag van zonsverduistering en dikke duisternis. Dat kan door middel van vulkaanuitbarstingen, waardoor aswolken de zon en maan bedekken. Dat is wel vaker gebeurd in het verleden. Tevens zal het een dag zijn waarop een nieuwe totale oorlog begint, waarbij er zeer veel slachtoffers zullen vallen. Die dag zal de mensheid overvallen, gelijk een dief in de nacht. Men rekent er niet op dat dit zou kunnen plaatsvinden.

Er is uit de Oud Testamentische gegevens niet op te maken dat er een figuur als Jezus op de wolken des hemels verschijnt en naar de



aarde komt, om daar een gericht te houden, waarbij individuen stuk voor stuk worden berecht, waarbij de één naar de hemel wordt verwezen, en de ander naar de brandende hel wordt gezonden. Die dag des oordeels zou volgens de christelijke visie de laatste dag van de wereldgeschiedenis zijn. De historie zou dus ophouden. Er zou alsdan nog slechts een hemel en of ook een hel zijn. Twee plaatsen waar de mensen zouden komen te vertoeven. De hemel zou voor de ‘schapen’ zijn, dat zouden alle uitverkorenen zijn. Dat zou een vrij klein aantal zijn, tegenover een zeer grote meerderheid die verworpen zouden zijn. De hel zou zijn voor de ‘bokken’. Men verwacht de zaak, aangezien de Schrift er iets anders mee aan wil geven, namelijk dat het over volkeren gaat, niet over individuen. Schapen behoren overigens tot een andere soort dan bokken.

Mattheüs 25:32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de

bokken scheidt. 33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.

De Nederlandse Geloofs Belijdenis ziet Jezus als Rechter over levenden en doden. Alle mensen zouden voor hem moeten verschijnen, vanaf Adam tot de laatste mens toe. Dat zullen er nog al wat zijn. Dat kan in de vele miljarden personen lopen. Het kost dan voorzeker zeer veel jaren voordat Jezus daarmee klaar zal zijn, aangezien al die miljarden een eerlijk oordeel en vonnis dienen te krijgen. Men denkt hierbij dat de tijd op houdt, zodat er in de eeuwigheid voldoende 'tijd' (of ruimte) is om al die mensen te oordelen. Men heeft ook geen goed begrip van het woord 'eeuwigheid', en denkt daarbij aan iets eindeloos. Het Griekse woord aion is echter tijdvak, en dat kan een eeuw betreffen, maar dat kan ook langer of korter zijn.

Al met al gaat de christelijke kerk voorbij aan de komst van het Koninkrijk Gods. Men denkt dat de oordeelsdag plotseling invalt, de tijd alsdan ophoudt, en dat Jezus terug komt als Rechter. Het christelijke geloof in een hel maakt deze wereld tot een bittere woestijn-plaats om te vertoeven. De verdoemden zouden er in alle eeuwigheden moeten tongkauwen en pijn lijden. Wij mensen dienen volgens het Evangelie onze vijanden lief te hebben, maar God zal over Zijn vijanden felle wraak uitoefenen, door hen in de brandende hel te werpen. Zie brochure no. 194, 214 over de hel.



De aarde en Gods Koninkrijk blijken in de christelijke visie geen voortgang te hebben. De aarde zou totaal verbranden door vuur.

In de kerken worden nog wel de psalmen Davids gezongen, waar men uit volle borst zingt o.a. uit Psalm 25, dat het God geheiligd zaad het gezegend aardrijk zal erven. Evenwel ziet men de aarde door vuur verdwijnen en verloren gaan. De diverse beloften voor een nieuwe of hernieuwde hemel en aarde ziet men kennelijk over het hoofd, zie:

*Jesaja 65:17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een **nieuwe aarde**; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.*

*Jesaja 66:22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die **nieuwe aarde**, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan.*

*2 Petrus 3:13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een **nieuwe aarde**, in dewelke gerechtigheid woont.*

*Openbaring 21:1 En ik zag een nieuwen hemel en een **nieuwe aarde**; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.*

Men denkt algemeen dat het in het Oude Testament vol staat met heenwijzingen naar Jezus. Wanneer wij het Oude Testament onbevooroordeeld erop nalezen, wijzen de teksten die men denkt dat ze op Jezus zien, o.a. naar Zerubbabel, de eindtijd Messias of koning uit David. In Jesaja 2 gaat het over het 'laatste der dagen', en de 'dag der gerichten'. Het advies is om zich te verbergen in de rotsstenen, dus een schuilplaats te zoeken tegen het geweld dat losbarst.

10 Ga in den rotssteen, en verberg u in het stof, vanwege den schrik des HEEREN, en om de heerlijkheid Zijner majesteit.

21 Gaande in de retsen der rotsen, en in de kloven der steenrotsen, vanwege den schrik des HEEREN, en vanwege de heerlijkheid Zijner majesteit, wanneer Hij Zich opmaken zal, om de aarde geweldiglijk te verschrikken.

In die tijd wordt er een persoon aangekondigd onder de naam of titel 'Spruit'.

*Jesaja 4:2 Te dien dage zal JHWH's **SPRUIT** zijn tot sieraad en heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen, die het ontkomen zullen in Israël.*

Wij vragen ons hierbij af wie deze Spruit is. Is het Jezus? Wij zoeken naar het juiste antwoord, wie deze persoon is of zal zijn.

Het gaat in het vervolg in Jesaja 4 over de berg Sions in de eindtijd. Tijdens de gerichten in de 'dag van JHWH' zal JHWH speciaal de berg Sions beschermen, zoals Hij tijdens de plagen in Egypte het volk Israël in het land Gosen heeft beschermd.

5 En de HEERE zal over alle woning van den berg Sions, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en den glans eens vlammen vuers des nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen.

6 En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen den vloed en tegen den regen.



Jesaja 7:14 ziet niet op Jezus, en ook niet op de eindtijd Spruit, maar wijst naar een zoon die men Immanuel noemt, als teken voor koning Achaz. Een jonge vrouw zal zwanger worden. De Staten Vertaling heeft er 'maagd' van gemaakt, maar het Hebreeuwse 'Almah' betekent jonge vrouw, zie Strongs 05959 hml 'almah, zn NBG-jonkvrouw 3, maagd 1, meisje 1, meisje jong-1, vrouw jonge-1; 7 . 1) maagd, jonkvrouw 1a) van huwbare leeftijd 1b) pas gehuwd. Dit kan niet wijzen naar Maria als maagd.

Vervolgens Jesaja 9, het land Zebulon, etc.:

6 (9-5) Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

7 (9-6) Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heerscharen zal zulks doen.

Het gaat hier over de nieuwe koning of Gezalfde uit David, tot in alle tijdvakken. Jezus is nooit een aards koning geweest. Het wijst naar de Spruit, die koning zal zijn, uit het geslacht van David. Wie mag dat zijn? Wij komen dan in Jesaja 11 het volgende tegen:

1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouden tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.

2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.

3 En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen.

4 Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijnsmonds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden.

5 Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn.

6 En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij den geitenbok nederliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee te zamen, en een klein jongske zal ze drijven.

Ook dit gedeelte wijst niet naar Jezus, maar ziet op de eindtijd, op de tijd wanneer het Messiaanse Vrederijk een aanvang neemt. Jezus stamt niet af van David, uit de stam Juda. Maria is uit de stam Levi, en Jozef zou niet de echte vader zijn, indien Jozef uit Juda afstamt. Wanneer Jezus tegelijk God en mens zou zijn, zoals het christendom leert, zou de Geest niet op hem rusten, maar zou hij zelf één zijn met de Geest, vanwege de leer der kerkelijke drie-eenheid.

Jesaja 16:5 Want er zal een troon bevestigd worden in goedertierenheid, en op denzelfden zal bestendig een zitten in de tent van David, een, die oordeelt en het recht zoekt, en vaardig is ter gerechtigheid.

Jeremia 23:5 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde.

Jeremia 30:9 Maar zij zullen dienen den HEERE, hun God, en hun koning David, dien Ik hun verwekken zal.

Jeremia 33:15 In die dagen, en te dier tijd zal Ik David een SPRUIT der gerechtigheid doen uitspruiten; en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde.

Jeremia 33:17 Want zo zegt de HEERE: Aan David zal niet worden afgesneden een Man, Die op den troon van het huis Israels zitte.

Ezechiël 34:23 En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn knecht David; die zal ze weiden, en Die zal hun tot een Herder zijn. 24 En Ik, de HEERE, zal hun tot een God zijn; en Mijn knecht David zal Vorst zijn in het midden van hen, Ik, de HEERE, heb het gesproken.

Ezechiël 37:24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen. 25 En zij zullen wonen in het land, dat Ik Mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben; ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen, en hun kindskinderen tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal hunlieder Vorst zijn tot in eeuwigheid.

Hosea 3:5 Daarna zullen zich de kinderen Israels bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.

Uit bovenstaande teksten blijkt duidelijk dat het om een persoon gaat uit het geslacht van David, die in de eindtijd zal opstaan en Spruit wordt genoemd. De Spruit, het Hebreeuws is Zemach, betekent uitgroeisel, uitspruitsel. Deze teksten wijzen niet naar Jezus, en ook niet naar een zogeheten 'wederkomst' van Jezus. Laten wij eens zien wie de Spruit wordt genoemd. Zie tevens brochure 283: De Troon van David.

Zerubbabel

Volgens de Theologische Encyclopedie:

De naam Zerubbabel betekent "**spruit** van Babel". Hij was de leider van de eerste groep ballingen, die na het edict van Cyrus Babel verliet en zich te Jeruzalem en omgeving vestigde (Ezr. 2:2 <#Ezr 2.2>; Neh. 7:7 <#Ne 7.7>). Waarschijnlijk nam hij bij deze gelegenheid deze naam aan, terwijl hij daarvoor Sesbazzar heette, "vereerder van het vuur".

Als vertegenwoordiger van de Joden nam hij de door Nebukadnézar uit Jeruzalem geroofde heilige vaten in ontvangst en kreeg hij de volmachten voor de terugkeer. Hij had de rang van vorst (Ezr. 1:8; 5:14-16 <#Ezr 1.8 5.14-16>). Van de Perzen kreeg hij de functie van "pecha" (zie artikel Perzië) of "landvoogd" van het nieuwe district (Hag. 1:1, 12, 14; 2:3, 22 <#Hag 1.1,12,14 2.2,21>; Ezr. 5:14 <#Ezr 5.14>).

Zerubbabel dankte deze hoge rang aan zijn afkomst. **Hij was uit het geslacht van David**, maar over de manier waarop, hebben we afwijkende gegevens. Volgens Ezr. 3:2 <#Ezr 3.2> en Hag. 1:1 <#Hag 1.1> was hij de zoon van Sealthiël, volgens 1 Kron. 3:17-19.



De profeten van de nieuwe gemeente eerden Zerubbabel niet alleen als landvoogd, maar ook als drager van de **Messiaanse verwachtingen**. Zij gaven hem zelfs de erenaam "**Knecht des Heeren**" (Hag. 2:22-24 <#Hag 2.21-23>; Zach. 4:6-7 <#Zec 4.6,7>).

Zijn eerste werk was het herstel van het altaar en de offerdienst (Zach. 4:9v <#Zec 4.9>); spoedig daarop (Ezr. 3:1-6 <#Ezr 3.1-6>) werd het Loofhuttenfeest gevierd. De overige verwachtingen die men van Zerubbabel had gehad, bleven onvervuld.

De profeet Haggai noemt Zerubbabel als de tempelbouwer, een bouwmeester, en wijst daarbij naar de eindtijd, waarin een man in de gelijkenis van Zerubbabel zal opstaan om een speciaal huis wat aan JHWH gewijd is te bouwen. In die tijd, de eindtijd, zal de 'dag van JHWH' plaatsvinden, wanneer de hemelen en aarde bewogen zal worden. Deze eindtijd-Zerubbabel zal de Hoofdsteen voortbrengen. Dat is een zeer speciale steen, een fundamentsteen. Dit laatste huis van Zerubbabel zal het eerste huis (de Tempel van Salomo) overtreffen in heerlijkheid, wat van de herbouwde 2e Tempel niet kan worden gezegd.

Haggai 2:21 (2-22) Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende: Ik zal de hemelen en de aarde bewegen.

Haggai 2:9 (2-10) De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HEERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen.

Haggai 2:23 (2-24) Te dien dage, spreekt de HEERE der heirscharen, zal Ik u nemen, o Zerubbabel, gij zoon van Sealthiel, Mijn knecht! spreekt de HEERE, en Ik zal u stellen, als een zegelring; want u heb Ik verkoren, spreekt de HEERE der heirscharen.

Zacharia 4:6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.

*Zacharia 4:7 Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel zult gij worden tot een vlak veld; want hij zal den **hoofdsteen** voortbrengen met toeroepingen: Genade, genade zij denzelven!*

Zacharia 4:9 De handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voleinden; opdat gij weet, dat de HEERE der heirscharen mij tot ulieden gezondend heeft.

Zacharia 4:10 Want wie veracht den dag der kleine dingen? daar zich toch die zeven verblijden zullen, als zij het tinnen gewicht zullen zien in de hand van Zerubbabel; dat zijn de ogen des HEEREN, die het ganse land doortrekken.

Het Nieuwe Testament

Vervolgens komen wij in het tijdvak dat het Nieuwe Testament is samengesteld, waarin ook over de eindtijd wordt verhaald. Er wordt gesproken over een terugkeer van Jezus op een wolk Dat Hij komt om

te oordelen, staat er niet bij, maar dat maakt men ervan. Wanneer wij Openbaring 20:12 lezen is God zelf Rechter. De heer S.D. Post zal alsdan wel vreemd opkijken, want dan zal tevens blijken dat niet de christenen het bij het rechte eind hadden. Het christendom en christen zijn zozeer verdeeld, dat er geen sprake kan zijn van eensgezind gelijk. Wat kan bedoeld zijn met Jezus op een wolk? In het Oude Testament is er geen sprake van een God-mens die op een wolk terugkeert. Wel is er sprake van de Godsstad die zal terugkeren, de planeet der Elohim, de berg Gods of het Hemelse Sion. Lees daarvan in Psalm 46-48. Dat zal heel wat voeten in de aarde hebben. Ook de profeet Jesaja geeft over de terugkeer van deze planeet heel wat informatie, waarover straks meer.

De aankondiging van de grote verdrukking en zogeheten ‘terugkeer’ van Jezus lezen wij in Mattheus 24, Marcus 13 en Lucas 21.

Mattheus 24:27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.

28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.

29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.

32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

Marcus 13:14 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan door den profeet Daniel gesproken is, staande waar het niet behoort, (die het leest, die merke daarop!) alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen.

19 Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welker gelijke niet geweest is van het begin der schepselen, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook niet zijn zal.



20 En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.

24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven.

25 En de sterren des hemels zullen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden.

26 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien, komende in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.

27 En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels.

Lucas 21:25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven;

26 En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

27 En alsdan zullen zij den Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.

28 Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.

29 En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de bomen.

30 Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf, dat de zomer nu nabij is.

31 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is.

32 Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn.

33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

34 En wacht uzelf, dat uw harten niet te eniger tijd bezwaard worden met brasserie en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens over kome.

35 Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn.

Wat valt ons hierbij op? Welke overeenkomsten en welke verschillen zijn er in deze berichtgeving en die van het zogenaamde Oude Testament? De dag van JHWH gaat in het Nieuwe Testament eveneens gepaard met duisternis, met verwoestingen en met tekenen in de kosmos. De zee geeft er ook groot geluid (tsunami's?) en de krachten

hemelen zullen bewogen worden. Wat er nieuw is in de informatie van het Nieuwe Testament, is de komst van de Zoon des mensen op de wolken des hemels. De engelen worden erop uit gestuurd om de uitverkorenen van over de gehele aarde te verzamelen. In het Oude Testament gaat het niet over een Zoon des mensen die op een wolk terugkeert, maar over de Stad Gods, waar de Elohim wonen, ook wel het hemelse Sion genoemd, of het Nieuwe Jeruzalem. De komst van de planeet Nibiru (Planeet X, of de 10e Planeet) is veel meer bekend, naar aanleiding van de geschriften van Zacharia Sitchin. Zie brochure 245. Men kan op Internet hierover veel informatie vinden.



Tegelijkertijd met de komst van Nibiru zal de stad Gods, wat waarschijnlijk een begeleid planeet van Nibiru is, verschijnen tot onze bevrijding. Wanneer deze planeten verschijnen in een tijd van grote chaos op aarde, zal de schrik ervan velen verlammen. Hun harten zullen bezwijken van angst. Men zal zich willen verbergen in de holen der aarde en in de rotsen en spelonken, waar dat kan. Aan de ware gelovigen (de uitgekozenen van Israël) wordt bevolen om een klein poosje in de binnenste kamers te gaan, totdat de gramschap van JHWH voorbij is. JHWH is zéér boos vanwege de vele grove overtredingen der mensen, en Hij bezoekt de ongerechtigheden, waarvan de maat vol is geworden. Zie Jesaja 26:

9 Met mijn ziel heb ik U begeerd in den nacht, ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid.

Het doel van het Godsgericht, van de 'Dag van JHWH' is, dat er voor ons vrede komt, dat wij uit de slavernij van de Babelse systemen verlost worden. Zie Jesaja 26:12:

12 HEERE! Gij zult ons vrede bestellen, want Gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht.

13 HEERE, onze God! andere heren, behalve Gij, hebben over ons geheerst; doch door U alleen gedenken wij Uws Naams.

14 Dood zijnde zullen zij niet weder leven, overleden zijnde zullen zij niet opstaan; daarom hebt Gij hen bezocht, en hebt hen verdelgd, en Gij hebt al hun gedachtenis doen vergaan.

Het gaat met ons als Zijn volk wel door een korte of tijdelijke benauwde periode heen, maar de verlossing is nabij, zie Jesaja 26:

20 Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.

21 Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden.

Jesaja 25:9 En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken. Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.

JHWH zal de goddelozen, o.a. de illuminati en nazaten van de Nefilim, etc. bezoeken, en vergaderen, om hen van de aarde weg te doen. Zij hebben enorme schuilkelders en onderaardse steden, waarin zij zich verzamelen tijdens de chaos-periode, om zichzelf te verbergen voor de gramschap van JHWH. Zij zullen hun oordeel niet kunnen ontvluchten, zie Jesaja 24:

21 En het zal geschieden te dien dage, dat de HEERE bezoeking doen zal over de heirscharen des hogen in de hoogte, en over de koningen des aardbodems op den aardbodem.



The Texas bunker where Continental rents space.

22 En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put, en zij zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden.

23 En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd worden, als de HEERE der heirscharen regeren zal op den berg Sion en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.

De vloek verteert het land, de aarde. Dat kan zijn wat men in CERN te Genève produceert aan krachten tijdens proefnemingen ondergronds, of met HAARP wat men doet met proefnemingen in de ionensfeer bovengronds. Er rust in ieder geval een vloek van JHWH op de vergaande technologische bewerkinge van de materie.



Video van Marcel Messing over HAARP

Psalm 46:1 Een lied op Alamothe, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.

2 **Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën;** (Lees hierbij Jesaja 24, dat de aarde zal waggelen als een dronken man)

3 *Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing! Sela.*

4 *De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten.* (de stad des hemels, waarnaar Abraham verlangde en uitzag)

5 *God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken van den morgenstond.*

6 *De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt.*

7 *De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.*

8 *Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die verwoestingen op aarde aanricht.* (de dag van JHWH gaat gepaard met wereldwijde verwoestingen)

9 *Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, den boog verbreekt, en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt.*

10 *Laat af, en weet, dat Ik God ben; Ik zal verhoogd worden onder de heidenen, Ik zal verhoogd worden op de aarde.*

11 *De HEERE der heirscharen is met ons; de God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela.*

Het Godsoordeel

De christelijke kerken hebben een mensvormig plastisch beeld gevormd van God en Zijn oordeel, alsof God (of Jezus) in een rechterstoel zit en de mensen stuk voor stuk dagvaardt om te oordelen. In oneigenlijke zin wordt in de Bijbel over God als Rechter en Oordeler gesproken. God straft niet. Het kwaad straft zichzelf, volgens de wet van oorzaak en gevolg. God is liefde en werkt helend. De beproevingen hebben een corrigerend doel. Bij verharding van de mens in het kwaaddoen, graaft men zijn eigen graf. Doen ze het niet zichzelf aan? De mens maakt, of de mensen maken, zelf de maat van hun ongerechtigheid vol, zie Genesis 15:16. De overtreding van Gods wet(ten) eist een dure tol. De Wet(ten) is ter bescherming, ter heling, een teken van Zijn trouw. Wie overtreedt, loopt op eigen risico gevaar te worden gestraft door zijn eigen ongehoorzaamheid. De 'dag van JHWH' is dan ook een dag dat de mens(en) de maat vol heeft gemaakt, door tegen de wetten van JHWH te zondigen. Men ontvangt loon naar werken, en de uitbetaling ervan geschiedt in het hier-en-nu. Wij lezen het in Jesaja 24 dat de overtreding zal zwaar op de aarde drukken:



Christelijke foutieve voorstelling van Gods rechterstoel

4 *Het land treurt, het verwelkt; het aardrijk kweelt, het verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwelen.*

5 *Want het land is bevekt vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond.*

6 **Daarom verteert de vloek het land**, en die daarin wonen, zullen verwoest worden; daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden, en er zullen weinig mensen overblijven.

20 *De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder opstaan.*

2 *Kronieken 15:7* *Daarom weest gij sterk, en laat uw handen niet verslappen; want er is loon naar uw werk.*

Jesaja 59:18 *Even naar de werken, even daarnaar zal Hij vergelden, grimmigheid aan Zijn wederpartijders, vergelding aan Zijn vijanden; den eilanden zal Hij het loon vergelden.*

Wij beëindigen met Maleachi 4 over de 'dag van JHWH', waarin er onderscheid wordt gemaakt tussen goddelozen en rechtvaardigen die de Naam van JHWH vrezen. Aan de rechtvaardigen wordt het gericht gegeven om de goddelozen te vertreden, zodat ze tot as worden onder hun voeten:

1 *Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal.*

2 *Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.*

3 *En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt de HEERE der heirscharen.*

4 *Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israel, der inzettingen en rechten.*

5 *Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.*

6 *En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.*

Deed Google op 08-11-2010 een verborgen aankondiging van de 'dag des gericht der illuminati?', zie afbeelding:

De achtergrond is zwart (hier is het negatief, dus wit), kleur van de dood. Het betreft een ode aan de 115e dag dat de Röntgenstraling werd ontdekt. Het is een fantasie, waarbij de letter G uit botten is samengesteld, geen normale botten, maar grove botten van reuzen/draken. De eerste letter O heeft een sleutel, waarvan de knop uit 3 in elkaar gedraaide zessen bestaat. De O heeft een bijna onzichtbare straal naar boven, zodat het een 6 wordt. Wijst de sleutel naar de overgang van een andere dimensie via CERN? De volgende O heeft een eendje en een bot, met een bijna onzichtbare straal naar beneden, zodat het een 9 wordt. De volgende g lijkt een 8, symbool van on-e-i-n-d-i-g-h-e-i-d, waarin een duif zit. De L zijn twee botten. Stellen de 3 bollen in de eerste



O drie dagen voor, van 6 tot 9-11-2010? 9/11-2001, tot 11/9-2010=9 jaar. Zal men orde uit chaos scheppen voor hun Nieuwe Wereld Orde?

Wij vertrouwen op JHWH en zingen vrijmoedig uit Psalm 46: vers

1 God is een toevlucht voor de Zijnen. Hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds Zijn hulp gewaar. In zielsbenauwdheid, in gevaar. Dies zal geen vrees ons doen bezwijken. Schoon d'aard uit hare plaats mocht wijken. Schoon 't hoogst gebergt uit zijne steê. Verzet wierd in het hart der zee.