

Inleiding

Het leven is een leerschool. Wij komen allen als baby's ter wereld en zijn onwetend. Wij bezitten wel bepaalde eigenschappen en instincten, maar die zijn veelal ongecultiveerd, soms dierlijk. Wij worden opgevoed door onze ouders of voogden, en dat bepaalt voor een groot deel onze vorming van karakter en persoonlijkheid. Er is wel een zekere aanleg, maar het is maar net hoe en onder welke omstandigheden wij volwassen worden. Wij zitten dan ook ons gehele leven in de klas, in de leerschool. De lessen die wij dienen te leren worden ons per dag aangereikt, waarbij niet wordt gekeken of wij er wijzer of slechter van worden. De verantwoording ligt bij ons. Het is afhankelijk van de graad waarin ons bewustzijn zich ontwikkelt, mede afhankelijk van onze intelligentie én verlichting van ons derde oog. De ene les duurt langer dan de andere. Er zijn lessen van het moment, anderen duren 1 dag, anderen 3 dagen, of 10 dagen (een verdrukking van 10 dagen, zie Openbaring 2:10, en Daniël 1:12), of 40 dagen (Elia, zie 1Koningen 19:8, en de verzoeking van Jezus), of 120 dagen (Mozes in totaal 120 dagen, Deut.9:9), of 12 jaren (Jozef in de gevangenis) of zelfs 40 jaren (Mozes als herder in Midian, en Israël als volk in de woestijn) en 400 jaren (Israël in Egyptische slavendienst). Er kunnen lessen zijn die een groot deel van ons leven in beslag nemen, al naar gelang onze Goddelijke opleiding daartoe vereist. Wanneer wij door JHWH worden opgeleid tot speciale taken, moeten wij niet verwachten dat de lessen eenvoudig zijn en niets van ons zouden vragen.



Sommige lessen kunnen loodzwaar zijn, zodat het bloed, zweet en tranen kost voordat wij ze ons eigen maken. Althans, ze lijken voor ons moeilijk, doordat wij vastzitten in een e i g e n g e r i c h t e g e d a c h t e k r i n g, waaruit wij moeilijk

kunnen ontsnappen, maar die wel doorbroken moet worden. Daartoe moet dan ook op ons behoorlijk wat druk worden uitgeoefend voordat wij capituleren. Het geeft soms lijden, willen wij uit onze beperktheid treden. Wij verlaten niet gauw ons 'veilige' nest, om uiteindelijk in breder ruimten onze vleugels uit te zullen slaan. Dat komt doordat wij dikwijls aan gedachten overtuigingen lijden die onjuist en suggestief zijn. Om suggesties en aangeleerde overtuigingen los te laten is moeilijk, maar wel bevrijdend. Het is de angst voor het onbekende waardoor wij ons niet overgeven. Wij menen dat wij ons leven zelf dienen te beschermen, en zelf moeten bepalen wat goed voor ons is. Dat is gedeeltelijk wel waar, maar er zijn grenzen. Wij zien normaliter niet de Hogere Hand van JHWH die ons leidt, zie Jesaja 48:17

17 Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, de Heilige Israels: Ik ben JHWH, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op den weg, dien gij gaan moet.

Wanneer wij dát krijgen te zien, weten wij dat ons niets kan overkomen, dan alleen wat JHWH voor ons goed acht. Wat Hij ons laat ontmoeten, is ter vorming, is voor ons bestwil. Alleen, wat doen wij ermee? Ontvluchten of negeren wij situaties, of slaan wij er munt uit? Wanneer wij er het nut van inzien, zullen wij leersituaties, hoe moeilijk soms ook, verwelkomen en niet uit de weg gaan. Wij leven immers in een universum, op een kleine aarde, waarvan de volheid van JHWH is. Er kán niets misgaan. Heel de kosmos wordt door Hem bestuurd, en geen enkel ding geschiedt er bij toeval. Er is volkomen zelfovergave nodig, wetend en vertrouwend dat JHWH ons leidt op de beste wegen die er voor ons denkbaar zijn. Hij is de liefdevolle Gids en Leidsman, Leermeester en Geneesheer, met wie wij nooit beschaamd uitkomen. Wanneer wij ons levenslot met vreugde tegemoet zien, ook al lijken dingen en omstandigheden beangstigend, zullen wij er de les uit leren, dat wij erdoor een juiste kijk op het leven krijgen, dat wil zeggen wijsheid bekomen. JHWH biedt ons via Zijn lesprogramma's de mogelijkheid om een positieve levenshouding te



verkrijgen, zodat het leven niet óns beheerst, maar wij het leven beheersen.

Lijden wordt soms heel bewust op ons levenspad geplaatst, met een doel. Wij dienen zelf naar het medicijn te zoeken, naar de aard en bedoeling ervan, opdat het een goede uitkomst zal geven. Het maakt dan ook niet uit wát wij zullen ervaren, waartegen wij zullen aanlopen, met welke personen wij geconfronteerd zullen worden, of wat er ook met ons gebeurt en wat men ons zal aandoen. Indien wij een positieve levensopvatting verkrijgen, gericht op Gods wondere hogere leiding, zullen wij triomferen. Dan groeien wij boven onze bangheid en angsten uit. Al zou een leger ons omringen, zoals David in Psalm 27 zegt, dan nog vertrouwen wij op JHWH. Dan zien wij net als de profeet Elisa dat de legermachten Gods meerder en groter zijn dan alle aardse machten bij elkaar, zie 2 Koningen 6:16

En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn.

Zie wat David in Psalm 27 zegt:

- 1 Een psalm van David. JHWH is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezén? JHWH is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?
- 2 Als de bozen, mijn tegenpartijen, en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stiéten zij zélven aan, en vielen.
- 3 Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezén; ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouwt ik hierop.
- 4 Een ding heb ik van JHWH begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis van JHWH, om de liefelijkheid van JHWH te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempe (tabernakel)).
- 5 Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen.
- 6 Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn, en ik zal in Zijn tent offeranden des geklanks offeren; ik zal zingen, ja, psalmzingen voor JHWH.

Alsdan scheppen wij ons een werkelijkheid die boven het natuurlijke uitstijgt, welke metafysisch van aard is. Op deze wijze hebben martelaren op de brandstapels kunnen zingen en getuigen van Gods wonderbare sterkte en trouw. Zij hebben hun beulen beschaamd door hun geloofsgetuigenissen. Immers, JHWH weet wat wij nodig hebben,



reeds voordat wij erom vragen. Wij dienen Hem dan ook te danken voor Zijn reddende hand, ook al zitten wij nog muurvast in het moeras en al dreigen wij erin te verstikken. Hij geeft met de verzoeking de uitkomst, maar dan wel als leerles om er wijsheid uit op te doen. Dan kunnen wij het aan Hem overlaten hoe, wanneer en op welke wijze Hij ons er uithaalt en onze hartenwens vervult. Hij is een verrassend God. Eer wij roepen antwoordt Hij al, indien wij het maar opmerken. In deze positie kunnen wij op Hem wachten, want wij weten dat het zeker zal komen. De wens der vromen zal vervuld worden, zie Psalmen 10:17
JHWH! Gij hebt den wens der zachtmoedigen gehoord; Gij zult hun hart sterken, Uw oor zal opmerken;

Samenleving

Niemand van ons mensen is gelijk. Aan ons allen mankeert wat. Het is waar, dat is geen rooskleurig beeld. Er is geen mens die goedgevoelt, ook niet één, zie Psalmen 14:3

Zij zijn allen afgeweken, te zamen zijn zij stinkende geworden; er is niemand, die goed doet, ook niet een.

De één moge dan beter lijken dan de ander, maar in wezen zitten wij allen in dezelfde klas om te leren. Wij leven in een gebroken wereld, als een gebroken mensheid, waar nog niets volmaakt is. Er zijn verschillende soorten, rassen, culturen en godsdiensten, wat tot op heden gezorgd heeft voor meer dan duizenden oorlogen, miljarden slachtoffers en onnoemlijk veel leed. Een ieder meent de juiste inzichten en eigenschappen te bezitten om over de anderen te mogen heersen. Er zijn notoire boeven, misdadigers, gewetenlozen, aartsleugenaars, moordenaars, en noem hen maar op, die het leven teisteren en geweld aandoen. Anderen zijn oprecht, recht door zee, loyaal en eerlijk. Alles loopt op aarde door elkaar heen, en de één verpest het dikwijls voor de ander. De slechten maken het voor de goeden soms onleefbaar. Hoe gaan we met moeilijke situaties om? Hoe leven wij met moeilijke



Een Theaterspel

mensen, met psychopaten, met geesteszieken, met heersers? Moeten wij volkomen eerlijk tegenover hen zijn? Of moeten wij komedie spelen? Er zijn omstandigheden waarin wij niet volkomen eerlijk kunnen (mogen) zijn, aangezien er levensbelangen op het spel kunnen staan. Jakob moest wel handelen zoals in Genesis 27 staat geschreven:

- 1 En het geschiedde, als Izak oud geworden was, en zijn ogen donker geworden waren, en hij niet zien kon; toen riep hij Ezau, zijn grootsten zoon, en zeide tot hem: Mijn zoon! En hij zeide tot hem: Zie, hier ben ik!
- 2 En hij zeide: Zie nu, ik ben oud geworden, ik weet den dag mijns doods niet.
- 3 Nu dan, neem toch uw gereedschap, uw pijlkoker en uw boog, en ga uit in het veld, en jaag mij een wildbraad;
- 4 En maak mij smakelijke spijsen, zo als ik die gaarne heb, en breng ze mij, dat ik ete; opdat mijn ziel u zegene, eer ik sterve.
- 5 Rebekka nu hoorde toe, als Izak tot zijn zoon Ezau sprak; en Ezau ging in het veld, om een wildbraad te jagen, dat hij het inbracht.
- 6 Toen sprak Rebekka tot Jakob, haar zoon, zeggende: Zie, ik heb uw vader tot Ezau, uw broeder, horen spreken, zeggende:
- 7 Breng mij een wildbraad, en maak mij smakelijke spijsen toe, dat ik ete; en ik zal u zegenen voor het aangezicht van JHWH, voor mijn dood.
- 8 Nu dan, mijn zoon! hoor mijn stem in hetgeen ik u gebiede.
- 9 Ga nu heen tot de kudde, en haal mij van daar twee goede geitenbokjes; en ik zal die voor uw vader maken tot smakelijke spijsen, gelijk als hij gaarne heeft.
- 10 En gij zult ze tot uw vader brengen, en hij zal eten, opdat hij u zegene voor zijn dood.

Voorbeelden van het Goddelijk rollenspel

Wij zullen vervolgens nog enkele voorbeelden geven uit het leven van Jakob en Ezau, Jakob en Laban, David en Saul, Elisa, Jehu en Jezus, etc.

Het is prijzenswaardig om oprecht en recht door zee te zijn, altijd de waarheid te spreken en niemand te bedriegen. Er doen zich echter situaties voor waarin wij niet de waarheid mógen spreken, daar er levens mee op het spel kunnen staan wanneer sommige lieden -die tegenstanders zijn- de waarheid zouden weten.

Enkele voorbeelden uit de Bijbel: Rachab en de verspieters. De 2 zonen van Abjathar bij de vrouw in de put, 2Samuel 17:17vv:

- 17 Jonathan nu en Ahimaaz stonden bij de fontein Rogel; en een dienstmaagd ging henen en zeide het hun aan; en zij gingen henen en zeiden het den koning David aan; want zij mochten zich niet zien laten, dat zij in de stad kwamen.
- 18 Een jongen dan nog zag hen, en zeide het Absalom aan; doch die beiden gingen haastelijk, en kwamen in eens mans huis te Bahurim, dewelke een put had in zijn voorhof, en zij daalden daarin.

19 En de vrouw nam en spreidde een deksel over het opene van den put, en strooide gort daarop. Alzo werd de zaak niet bekend.

20 Toen nu Absaloms knechten tot de vrouw in het huis kwamen, zeiden zij: Waar zijn Ahimaaz en Jonathan? En de vrouw zeide tot hen: Zij zijn over dat waterriviertje gegaan. En toen zij hen gezocht en niet gevonden hadden, keerden zij weder naar Jeruzalem.

21 En het geschiedde, nadat zij weggegaan waren, zo klommen zij uit den put, en gingen henen en boodschapten het den koning David; en zij zeiden tot David: Maakt ulieden op, en gaat haastelijk over het water, want alzo heeft Achitofel tegen ulieden geraden.

Het voorbeeld van **Rachab**, hoe zij de koning en zijn mannen op een dwaalspoor zette:

Joza 2:2 Toen werd den koning te Jericho geboodschapt, zeggende: Zie, in dezen nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israels, om dit land te doorzoeken.

3 Daarom zond de koning van Jericho tot Rachab, zeggende: Breng de mannen uit, die tot u gekomen zijn, die te uwen huize gekomen zijn; want zij zijn gekomen, om het ganse land te doorzoeken.

4 Maar die vrouw had die beide mannen genomen, en zij had hen verborgen; en zeide aldus: Er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet, van waar zij waren.

5 En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen; ik weet niet, waarheen die mannen gegaan zijn; jaagt hen haastelijk na, want gij zult ze achterhalen.

6 Maar zij had hen op het dak doen klimmen, en zij had hen verstoken onder de vlasstoppelen, die van haar op het dak beschikt waren.

7 Die mannen nu jaagden hen na op den weg van de Jordaen, tot aan de veren; en men sloot de poort toe, nadat zij uitgegaan waren, die hen najaagden.

Samuels offer bij Isai als vermomming van de zalving van David, waartoe JHWH zelf Samuel de opdracht gaf, zie 1Samuel 16:

1 Toen zeide JHWH tot Samuel: Hoe lang draagt gij leed om Saul, dien Ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israel? Vul uw hoorn met olie, en ga heen; Ik zal u zenden tot Isai, den Bethlehemit; want Ik heb Mij een koning onder zijn zonen uitgezien.

2 Maar Samuel zeide: Hoe zou ik heengaan? Saul zal het toch horen en mij



David gezalfd door Samuel

doden. Toen zeide JHWH: *Neem een kalf van de runderen met u, en zeg: Ik ben gekomen, om JHWH offerande te doen.*

3 *En gij zult Isai ten offer nodigen, en Ik zal u te kennen geven, wat gij doen zult, en gij zult Mij zalven, dien Ik u zeggen zal.*

Michal, Davids vrouw, dochter van koning Saul:

Zij misleidde de boden van haar vader en liet David door een venster vertrekken, legde een beeld in bed, en liet tegen haar vader zeggen dat David ziek was, zie: 1 Samuël 19:12-17

Elisa: Hij misleidde een heel leger soldaten:

2Koningen 6:18-18 *Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot JHWH, en zeide: Sla toch dit volk met verblindheden. En Hij sloeg hen met verblindheden, naar het woord van Elisa.*

19 *Toen zeide Elisa tot hen: Dit is de weg niet, en dit is de stad niet; volgt mij na, en ik zal u leiden tot den man, dien gij zoekt; en hij leidde hen naar Samaria.*

20 *En het geschiedde, als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zeide: JHWH, open de ogen van dezen, dat zij zien! En JHWH opende hun ogen, dat zij zagen; en ziet, zij waren in het midden van Samaria.*



Jehu ijverde voor JHWH -als firma 'List en Bedrog' en liet alle Baälpriesters oproepen onder de schijn dat ook hij Baäl wilde dienen:

2 Koningen 10:18 *En Jehu verzamelde al het volk, en zeide tot hen: Achab heeft Baal een weinig gediend; Jehu zal hem veel dienen.*

Jakob moest wel handelen zoals het beschreven staat in Genesis 27. Hij was een oprecht man en beslist geen bedrieger. In zijn leven moest hij Laban -op advies en instigatie van de Engel- om de tuin leiden. Hij moest zijn oude blinde vader er wel van weerhouden om aan de verkeerde zoon de eerstgeboortezegen te geven.

David moest wel listig handelen met Saul en Achis om zijn leven te redden. Soms moeten wij toneelspelen en een bepaalde rol op ons nemen. De één heeft soms een hele moeilijke rol te spelen, de ander een minder lastige rol, maar spelen moeten we allemaal. Het leven is een rollenspel. Men kan ook zelf een rol spelen wanneer men geestesziek is, maar dat is een apart hoofdstuk. Dan wil men op alle mogelijke manieren z'n ware aard verbergen. Dan doet men zich

anders voor dan men in werkelijkheid is. Dat lukt velen vrij goed, behalve wanneer men ouder wordt en de remmen losser worden. Dan valt de schaamte weg en spreekt men zich vrij uit, zodat de ware aard naar boven komt. Dit geldt niet alle ouderen!

Samuel en Saul

In 1Samuel 9:15-16, en 10:3-6 staan merkwaardige zaken. Samuel was een nazireeër en profeet. Hij voorzegde aan Saul wat hem, op de dag waarop hij Saul van zich liet gaan, zou ontmoeten. Wij zien hieruit dat bij JHWH alles reeds vaststaat van ons leven, zowel het verleden, heden als toekomst. Er

geschiedt dan ook helemaal niets bij toeval. Heel het leven blijkt zelfs geprogrammeerd te zijn. Wij lopen het programma af wat voor ons is opgesteld. Het lijkt wel of wij vrije keuzes kunnen maken, een vrije wil hebben, maar in werkelijkheid is dat niet het geval. Alles verloopt volgens het Goddelijk



Saul toont de buit van Amalek aan Samuel

program. Wij hebben er slechts uit te leren wat ons ontmoet, wat er op onze levensweg wordt geplaatst, om er wijsheid uit te bekomen.

De profeten in de Bijbel hebben in de toekomst mogen zien. Jozef werd via dromen ingelicht over wat zijn toekomst zou zijn. Ook Farao, Nebucadnezar en anderen kregen via dromen hun toekomst in verhulde boodschappen aangekondigd.

Als we er goed bij stilstaan kán er in ons leven niets mis gaan. Wij kunnen wel fouten maken in onze eigen ogen, of in de ogen van anderen, maar volgens Gods program met ons leven bestaan er geen fouten. Evenwel zijn wij verantwoordelijk voor wat wij doen, aangezien wij geen robots zijn. Wij leven momenteel in de 3e dimensie, in de wereld van tegenstellingen, polariteiten. Daardoor kennen wij goed en kwaad, fout en goed, etc. Wij leven in een

holografische werkelijkheid, die in feite leeg is, want neem de dualiteiten en polariteiten weg, en alles is één. Het lijkt dus dat wij ons eigen leven bepalen, al dan goed of fout. Vanuit de hogere dimensies is het JHWH die ons leven beheerst, onze voet bewaart van vallen, en ons op de weg leidt die wij zullen bewandelen. Wij lopen nauwkeurig aan Zijn leiband en werken Zijn program af.

Bepaalde lieden die kwaad waren en boze praktijken erop na hielden wilde God doden, zoals Er, Onan, Hofni en Pinehas,

1 Samuël 2:25 Wanneer een mens tegen een mens zondigt, zo zullen de goden hem oordelen; maar wanneer een mens tegen JHWH zondigt, wie zal voor hem bidden? Doch zij hoorden de stem huns vaders niet, want JHWH wilde hen doden.

1 Kronieken 2:3 De kinderen van Juda zijn: Er, en Onan, en Sela; drie zijn er hem geboren van de dochter van Sua, de Kanaanietische; en Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in de ogen van JHWH; daarom doodde Hij hem.

Samuel en David

Samuel moest op jonge leeftijd de Godsspraak leren verstaan. JHWH riep Samuel, terwijl Samuel dacht dat Eli hem riep, tot 3x toe, waarna hij op advies van Eli moest antwoordden op de roepstem van JHWH, dat deze tot Hem kon spreken. Samuel kende deze speciale Godsspraak toen nog niet, zie 1Samuel 3:

6 Toen riep JHWH Samuel wederom; en Samuel stond op; en ging tot Eli, en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide: Ik heb u niet geroepen, mijn zoon; keer weder, leg u neder.

7 Doch Samuel kende JHWH nog niet; en het woord van JHWH was aan hem nog niet geopenbaard.

8 Toen riep JHWH Samuel wederom, ten derden maal; en hij stond op, en ging tot Eli, en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli, dat JHWH den jongeling riep.

9 Daarom zeide Eli tot Samuel: Ga heen, leg u neder, en het zal geschieden, zo Hij u roept, zo zult gij zeggen: Spreek, JHWH, want Uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en leide zich aan zijn plaats.

10 Toen kwam JHWH, en stelde Zich daar, en riep gelijk de andere malen: Samuel, Samuel! En Samuel zeide: Spreek, want Uw knecht hoort.



Op oudere leeftijd gaf JHWH aan Samuel de opdracht om uit de zonen van Isai een koning naar Gods hart te zalven. Wanneer Saul er achter zou komen, zou het er voor Samuel niet best uitzien. Het was een hachelijke onderneming waarvoor Samuel stond. JHWH gaf hem de instructie om onder de dekmantel van een offerfeest de familie van Isai te heiligen (apart te zetten). Isai had echter David apart gehouden, waarschijnlijk omdat hij zich schaamde voor zijn jongste zoon, die verwekt was bij een dienstmeid van hem. Psalm 51 wijst in deze richting. Samuel verkeek zich op de zonen van Isai, want toe Eliab binnenkwam, dacht Samuel dat deze het wel zou worden. Een flinke man, groot van postuur, indrukwekkend van aanzien, een soort tweede Saul. Nee, zei JHWH, deze is het niet. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar JHWH ziet het hart aan. Wát een leerles voor Samuel!

Jezus stuurde ook sommigen met een kluitje het riet in. Hij liet hen in onwetendheid van de werkelijke zaken van het Rijk Gods, door tot hen in gelijkenissen te spreken:

Lukas 8:10 En Hij zeide: U is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan; maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan.

Abraham liet Sara tegenover Abimelech een rollenspel innemen van zuster van hem te zijn, in plaats van zijn vrouw, zie Genesis 20. Izaak volgde exact hetzelfde voorbeeld van zijn vader op tegenover Abimelech, door van Rebekka te zeggen dat ze niet zijn vrouw was, zie Genesis 26:7-11.

Het rollenspel mislukte in beide gevallen, en zowel Abraham als Izaak kwamen beschaamd te staan.

Jozef speelde de rol van een streng onderkoning te zijn toen zijn broers tot hem in Egypte kwamen om koren te kopen. Jozef speelde zijn rol perfect. Niemand had in de gaten dat het Jozef hun broer was die zij verkocht hadden!



Abraham en Sara

Mozes ging tot Farao in opdracht van JHWH met het verzoek en de boodschap om het volk Israël drie dagen te laten trekken om een offerfeest te houden, Exodus 8:27. Farao vertrouwde de zaak niet, zie Exodus 8:28, en dacht bij zichzelf dat het verzoek een motief vormde om er tussen uit te knippen. Dat was ook het geval.

David en Jonathan

David werd voor de tweede maal door Saul naar het leven gestaan. David speelde op zijn harp voor Saul zoals gewoonlijk, waardoor de boze geest week. Ditmaal stond Saul voor de tweede maal op, nam zijn spies en probeerde David daarmee te doden. David ontweek razendsnel en verdween uit Sauls omgeving. Thuis gekomen wist Michal, Sauls dochter, van de plannen van haar vader om David te doden. Zij gaf David de raad zo snel mogelijk te vluchten. Zelf legde ze een beeld in bed en een geitenvel over het hoofdeinde. Saul stuurde mannen erop af die de fopperij zagen en het aan Saul doorgaven. Michal verschoonde zichzelf door te zeggen tegen Saul dat David haar zou doden indien ze hem niet zou laten gaan. Jonathan probeerde nogmaals of zijn vaders bevestiging voorbij was, en David weer aan het hof kon komen. Tijdens het feest van de nieuwe periode kwam David niet opdagen. Op de tweede dag stelde Saul de vraag aan Jonathan waar David vertoefde. Jonathan sprak een noodleugen tegen zijn vader, dat David hem gevraagd had om naar Bethlehem te gaan vanwege een familie-offerfeest. Saul ontstak in woede en zou Jonathan ook vermoord hebben, als deze zich niet snel uit de voeten had gemaakt. Jonathan liet het David weten dat zijn vader het definitief op zijn leven had voorzien. Zij maakten een verbond en Jonathan liet David van zich gaan. David kwam bij de priester Achimelech en deed een noodleugen, om van de priester brood los te krijgen voor hem en zijn jongelingen die hem volgden. Doëg de Edomiet zag en hoorde het en gaf het door aan Saul. Saul liet Achimelech roepen en oordeelde hem des doods schuldig. Het kost Achimelech zijn leven, en ongeveer 70 andere priesters met hem, behalve Abjathar.



David speelde ook een rollenspel tijdens zijn verblijf bij koning Achis, waar hij in Ziklag mocht wonen met zijn 600 mannen en hun gezinnen. Achis vertrouwde David volkomen, maar intussen roeide David hele volksstammen uit, zonder iemand in leven te laten.

Verder heeft prof. dr. A.J.Th. Jonker een leerzaam artikel geschreven over het louteringsproces van zilver, wat goed past in dit kader. JHWH heeft er zelfs vermaak in wanneer wij onze rol in het aardse theaterspel overeenkomstig Zijn wil spelen. Het was Hem uit het hart gegrepen dat David het rollenspel meesterlijk vervulde. Wij zouden dat echter ‘boevenstreken’ noemen.

Elia de profeet

De profeet Elia beklagde zich dat hij alleen nog was overgebleven als rechtgeaarde profeet van JHWH. Ondanks het feit dat Obadja, de hofmeester van Achab, het risico liep dat hij zou worden gesnapt door Achab of Isebel, vanwege het feit dat hij honderd profeten van JHWH had verstopt en voorzien van brood en water, meende Elia nóg steeds dat hij een alleenling was. Obadja was JHWH zeer vrezende, staat er. Zie: 1Koningen 18:

22 Toen zeide Elia tot het volk: Ik ben alleen een profeet des HEEREN overgebleven, en de profeten van Baal zijn vierhonderd en vijftig mannen.



Daarna vond de confrontatie plaats op de Karmel tussen Elia en de baälprofeten. JHWH antwoordde met vuur, en er kwam regen. De Baälprofeten worden gedood. Isebel komt er achter en wordt kwaad op Elia. Elia maakte zich uit de voeten naar de woestijn. Daar verscheen hem tweemaal een Engel die hem een koek en water gaf, omdat hij op die spijs 40 dagen zou kunnen teren. Evenwel beklagde daarna Elia zichzelf weer, zie:

1Koningen 19:10 En hij zeide: Ik heb zeer geijverd voor JHWH, den God der heirscharen; want de kinderen Israels hebben Uw verbond verlaten, Uw altaren afgebroken en Uw profeten met het zwaard gedood; en ik alleen ben overgebleven, en zij zoeken mijn ziel, om die weg te nemen.

JHWH zegt hem tenslotte dat er nog wel liefst 7000 zijn in Israël die de knie niet voor Baäl gebogen hebben! De les die Elia moest leren was, om ruim van JHWH te denken en zich niet te beklagen als of hij alleen nog in Israël overig was als profeet. Abraham dacht wat dat betreft ruim van JHWH, door te antwoorden op de vraag hoeveel rechtvaardigen er nog in Sodom zouden zijn. Abraham begon met een vrij hoog getal en minderde van lieverlee.

Juda en Thamar

Juda had een schoondochter genaamd Thamar. De zoon Er van Juda was gestorven en Juda had aan Thamar beloofd dat zijn jongste zoon wanneer deze groot zou zijn, aan haar zou gegeven worden (volgens het leviraatshuwelijk). Juda hield



geen woord, zie Genesis 38, zodat Thamar een plan bedacht om Juda te verleiden, om alsnog bevrucht te worden. Zij verkleedde zich en ging als hoer zitten langs de weg waarlangs Juda en zijn vriend zouden gaan. Juda zag haar -hij was intussen ook weduwnaar- en voelde er wel wat voor om eens met de hoer zijn seksuele lust te bevredigen. Juda bood haar een geitenbokje aan, en Thamar vroeg aan Juda een onderpand tot dat hij het geitenbokje zou gebracht hebben. Thamar maakte zich snel uit de voeten, werd zwanger, etc. Zij speelde de rol van hoer, om Juda te verleiden, te dwingen zich aan zijn afspraken te houden. Juda bekende daarna dat Thamar rechtvaardiger was dan hij.

Leermeesters

In ons leven krijgen wij allen leermeesters toegewezen of op onze weg geplaatst, zowel mannelijke als vrouwelijke. Wij hebben daarin zelf vrijwel geen keus. Onze ouders zijn meestal onze belangrijkste leermeesters, opvoeders als bloedverwanten. Het maakt dan ook een groot verschil welke ouders men treft, aangezien onze vorming voor het leeuwendeel door hen aan ons wordt gegeven. Immers, onze jonge jaren zijn de belangrijkste jaren en daarin wordt op ons een stempel gezet, wat van invloed is op alle jaren die daarna volgen. Het maakt

dan ook een groot verschil uit hoe onze ouders zijn, hoe hun huwelijk is, hoe hun karakters zijn, hoe intelligent ze zijn en hoe hun levensstaat is. Men kan wel een liefdevolle intelligente moeder hebben, maar daarbij een vader die een losbol en drinkebroer is. Toch kan het zijn dat wij beiden nodig hebben in ons levens-leerschool ter verkrijging van een goede balans. Tegenwoordig doen veel werkende ouders hun kinderen in de opvang, en dan kunnen wij wel nagaan wat er dan van een liefdevolle opvoeding terecht komt. Wanneer wij tot evenwichtige persoonlijkheden willen opgroeien, zullen wij de twee uitersten die er kunnen zijn moeten leren kennen n.l. van een liefdevolle moeder en een onbetrouwbare vader (of omgekeerd). Wij dienen het positieve en negatieve te leren kennen, om inzichtelijkheid te verkrijgen in het leven. Verder zullen onze zusters, broers, familie, vrienden en kennissen onze leermeesters zijn, en later onze school-leerkrachten. Onze eigen aanleg doet er ook veel aan af of aan toe qua vorming en ontwikkeling. Door zelfstudie en gedegen onderzoek kunnen wij onszelf omhoogwerken. Om eigenschappen als geduld, inzicht, zachtmoedigheid en dergelijke aan te kweken is het nodig dat wij zowel positieve als negatieve voorbeelden in leermeesters ontvangen. Je zelf leren zijn is voor velen een zeer moeilijke levensles. Men speelt altijd de rol van de ander, zonder ooit zichzelf durven te zijn. Zij zijn doodsbenaauwd wat anderen wel van hen zullen denken wanneer ze zichzelf zouden zijn. Men bezit minderwaardigheidscomplexen, vanwaaruit men de rol van de ander speelt. Zij sluiten zich op in zichzelf als een slak in een slakkenhuis. Zij doen zich veel mooier voor dan ze in werkelijkheid zijn. Ze lijken positief, aardig, meelevend, ontvankelijk, maar dat is schijn. Achter hun masker zijn ze gefrustreerd, haatdragend, jaloeers, eerzuchtig, etc.



De Woestijn-les

In de leerschool van JHWH gaat het om onderricht en opvoedonderwijs in de leefwijze die overeenkomstig Zijn wil is, en ons welzijn garandeert. Het gaat daarbij om onze denkwijze, eetwijze, omgang met

andere mensen, om in afhankelijkheid en vertrouwen op JHWH te leven. Bij gehoorzaamheid zegen, bij ongehoorzaamheid vloek, zo simpel ligt het. Het zijn de inzetten des levens waar het alles om draait, de natuurwetten te gehoorzamen. Het land waar het volk Israël naar toe reisde was een land dat afhankelijk was van de regens die JHWH erover liet komen. Droogte was een straf, waardoor hongersnood ontstond. Zie Deut.11:

10 Want het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven, is niet als Egypteland, van waar gij uitgegaan zijt, hetwelk gij bezaaidet met uw zaad, en bewaterdet met uw gang, als een kruidhof.

11 Maar het land, waarheen gij overtrekt, om dat te erven, is een land van bergen en van dalen; het drinkt water bij den regen des hemels;

12 Een land, dat JHWH, uw God, bezorgt; de ogen van JHWH, uws Gods, zijn gedurig daarop, van het begin des jaars tot het einde des jaars.

13 En het zal geschieden, zo gij naarstiglijk zult horen naar Mijn geboden, die Ik u heden gebiede, om JHWH, uw God, lief te hebben, en Hem te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel;

14 Zo zal Ik den regen uws lands geven te zijner tijd, vroegen regen en spaden regen, opdat gij uw koren, en uw most, en uw olie inzamelt.

15 En Ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten; en gij zult eten en verzadigd worden.

16 Wacht uzelf, dat ulieder hart niet verleid worde, dat gij afwijkt, en andere goden dient, en u voor die buigt;

17 Dat de toorn van JHWH tegen ulieden ontsteke, en Hij den hemel toesluite, dat er geen regen zij, en het aardrijk zijn gewas niet geve; en gij haastelijk omkomt van het goede land, dat u JHWH geeft.



De lessen van JHWH voor het volk waren niet om hen te plagen, maar om hen te beproeven, te verzoeken, om te zien wat in hun hart was, of ze met JHWH wilden wandelen. Daartoe kreeg men soms harde noten te kraken, tijdelijk honger, om te zien wat hun reacties daarop zouden zijn, zie Deut. 8:2 vv

De woestijn-les was een louteringsles: eerst de ellende, de droogte, de hitte, de dorheid, de armoe, de leegheid, om daarna de schoonheid, overvloed, bloei en voorspoed recht te waarderen. De hardleersheid

van Israël, van onze verre voorouders was verbazend groot, en nog, ook wij, wat een hardleersheid ondanks alle welvaart!

In onze drie-dimensionale wereld van polariteiten is veel schoons, maar ook veel lelijks te ontwaren, veel liefdevols, maar ook veel wreedheid. Je vraag je af of achter de schoonheid dezelfde energie schuilt als achter de wreedheid? Het schone is zo aantrekkelijk, hartstrelend, harmonisch, onbaatzuchtig, tegengesteld aan de wreedheid, aan het geweld, aan de onrust en het verderf. De natuur toont ons beiden. De pracht en diversiteit aan schoonheid in mensen, dieren, bomen, planten en mineralen. Bij het ouder worden, bij het begin van de winter, treedt de afbraak in en uiteindelijk de dood, om plaats te maken voor nieuwe generaties. Is er voor ons mensen wijsheid te bespeuren in de kringlopen der natuur? Ja, alle uitwendige lessen die wij in ons leven ontvangen, als individu, als gezin, als familie, als groep, als volk en als mensheid, dienen ons naar binnen te voeren, om er inwendig uit te leren en wijsheid als bezit erdoor te verkrijgen. Pas wanneer kennis en wijsheid ons deel zijn, kunnen wij ermee handelen overeenkomstig de wil van JHWH. Dat maakt ons weerbaar en standvastig, zelfbeheerst en loyaal. Heel het leven is een spel, en het zijn de natuurwetten die het zogenaamde 'toeval' bepalen. Het boek van Manfred Eigen en Ruthild Winkler 'Het Spel' geeft hiervan mooie voorbeelden. Het spel in de natuur voltrekt zich volgens het Godsplan in cirkels. Zie de levensbloem:



Leefwijze

In de leerschool van JHWH gaat het om onze leefwijze. De Wet of wetten kunnen wij zien als vingerwijzingen, als leidraad hoe onze leefwijze dient te zijn, willen wij er zegen op verwachten. Die zegen bestaat o.a. erin dat onze dagen op aarde verlengd worden, dat wij in gezondheid mogen leven. Dat wij een vreugdevol bestaan hebben en een opgewekte geest. Zie:

Psalmen 47:7 (47-8) Want God is een Koning der ganse aarde; psalmzingt met een onderwijzing!

Psalmen 16:11 Gij zult mij het pad des levens bekend maken (dus leren, onderwijzen); verzadiging der vreugde is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk.

Psalmen 28:7 JHWH is mijn Sterkte en mijn Schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd, en ik ben geholpen; dies springt mijn hart van vreugde, en ik zal Hem met mijn gezang loven.

Psalmen 149:5 Dat Zijn gunstgenoten van vreugde opspringen, om die eer; dat zij juichen op hun legers.



De farizeeër en tollenaar

Het gaat er in het leven niet om dat wij een leefwijze aannemen of zelf scheppen die gelijk is aan de rol die de farizeeërs speelden. Zij leken uitwendig vroom, de schone schijn, maar inwendig waren ze aan de verrotting gelijk, witgepleisterde graven. Zo zijn er wat mensen die een schijnvertoning hebben aangenomen. Ook vele beroepen waarin mensen een bepaalde rol spelen, waarbij zij niet oprecht en zichzelf zijn. Denk aan geestelijken, politici, bankiers, en dergelijke meer. Het komt erop aan dat wij een oprechte leefwijze leiden, ook al weten wij dat we in een wereld leven waarin wij soms een rol dienen te spelen die niet bij oprechtheid past, maar die evenwel noodzakelijk is om te overleven, om ons leven of het leven van anderen te sparen. De voorbeelden die wij hebben aangehaald zijn overduidelijk. Wij dienen te weten waar we staan in dit leven, om in afhankelijkheid van hemels onderwijs onze weg te gaan. Om ook moedig en ferm te zijn, om niet uit zwakte de gemakkelijkste weg te kiezen, wat anderen en onszelf duur zou kunnen komen te staan. Kijk uit voor politici, geestelijken en wereldleiders, want zij leiden de bevolkingen veelal om te tuin en spelen altijd theaterspel. Bij elke ramp wordt bijvoorbeeld gezegd dat het géén enkel gevaar voor de volksgezondheid oplevert.



Hemels onderwijs

In Deut.32:10 lezen wij dat JHWH het volk Israël onderwees. Hij is onze Leermeester, dat blijkt. Het voorbeeld dat JHWH aan Israël geeft over Zijn onderwijsmethode is uit de natuur genomen. Zoals een Arend zijn jongen leert vliegen, door hen uit het nest te wippen en vervolgens snel onder hen te vliegen zodat hij kan opvangen, alzo leert JHWH Zijn volk. Ook als wij denken te vallen, is Hij er en draagt ons! Wat een schitterend voorbeeld!

Of wij de les eruit leren, is de grote vraag. Onze verre voorvaderen leerden de les helaas niet. Dat blijkt uit Deut.32:15-18. JHWH gaf hen grote welvaart, maar zij erkenden Hem er niet in.

9 Want van JHWH deel is Zijn volk, Jakob is het snoer Zijner erve.

10 Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste huilende wildernis; Hij voerde hem rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel.

11 Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken;

12 Zo leidde hem JHWH alleen, en er was geen vreemd god met hem.

13 Hij deed hem rijden op de hoogten der aarde, dat hij at de inkomsten des velds; en Hij deed hem honig zuigen uit de steenrots, en olie uit den kei der rots;

14 Boter van koeien, en melk van klein vee, met het vet der lammeren en der rammen, die in Bazan weiden, en der bokken, met het vette der nieren van tarwe; en het druivenbloed, reinen wijn, hebt gij gedronken.

15 Als nu Jeschurun vet werd, zo sloeg hij achteruit (gij zijt vet, gij zijt dik, ja, met vet overdekt geworden!); en hij liet God varen, Die hem gemaakt heeft, en versmaadde den Rotssteen zijns heils.

16 Zij hebben Hem tot ijver verwekt door vreemde goden; door gruwelen hebben zij Hem tot toorn verwekt.

17 Zij hebben aan de duivelen geofferd, niet aan God; aan de goden, die zij niet kenden; nieuwe, die van nabij gekomen waren, voor dewelke uw vaders niet geschrikt hebben.

18 Den Rotssteen, Die u gegeneerd heeft, hebt gij vergeten; en gij hebt in vergetenis gesteld den God, Die u gebarnd heeft.



Het doel van de Wet

Het Hebreeuwse woord 'thora' betekent zoveel als leer, onderwijzing, instructie en wet (het Verbondsboek). Het zijn de Goddelijke instructies voor een leefwijze die naar Zijn wil is, met een belofte van zegen.

*Exodus 24:12 Toen zeide JHWH tot Mozes: Kom tot Mij op den berg, en wees aldaar; en Ik zal u stenen tafelen geven, en de wet, en de geboden, die Ik geschreven heb, om hen te **onderwijzen**.*

*Exodus 35:34 Hij heeft hem ook in zijn hart gegeven anderen te **onderwijzen**, hem en Aholiab, den zoon van Ahisamach, van den stam van Dan.*

*Deuteronomium 4:36 Van den hemel heeft Hij u Zijn stem laten horen, om u te **onderwijzen**; en op de aarde heeft Hij u Zijn groot vuur doen zien; en gij hebt Zijn woorden uit het midden des vuurs gehoord.*

*Nehemia 9:20 En Gij hebt Uw goeden Geest gegeven om hen te **onderwijzen**; en Uw Manna hebt Gij niet geweerd van hun mond, en water hebt Gij hun gegeven voor hun dorst.*

*Psalmen 16:7 Ik zal JHWH loven, Die mij raad heeft gegeven; zelfs bij nacht **onderwijzen** mij mijn nieren.*

*Psalmen 25:8 Teth. JHWH is goed en recht; daarom zal Hij de zondaars **onderwijzen** in den weg.*

*Psalmen 25:12 Mem. Wie is de man, die JHWH vreest? Hij zal hem **onderwijzen** in den weg, dien hij zal hebben te verkiezen.*

*Psalmen 32:8 Ik zal u **onderwijzen**, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.*

*Deuteronomium 11:2 En gijlieden zult heden weten, dat ik niet spreek met uw kinderen, die het niet weten, en de **onderwijzing** van JHWH, uws Gods, niet gezien hebben. Zijn grootheid, Zijn sterke hand en Zijn uitgestrekte arm;*

Ter afsluiting een citaat uit het informatieblad van het Sjiлогenootschap 3322 A.E. nummer 4, uit een artikel van Nico Kooren:

"Het opvallende van dit Verbond is dat het in geen enkel opzicht een leerstellig godsdienstig systeem is. Er komen geen ingewikkelde theologische veronderstellingen of spitsvondige verklaringen aan te pas. Het Verbondsboek handelt slechts over mensen hoe zij met elkaar dienen om te gaan. Uitgangspunt is dat alle mensen als het ware uit de hand van de Almacht zijn voortgekomen en geen enkel mens zich boven een ander verheven mag voelen of anderen mag overheersen. Het gaat, kort samengevat, om eerbied en liefde voor de Almacht en liefde voor de naaste".

En even verder: "Voor wie zich beroept op het Verbond van de Almacht met Avraham geldt slechts één waarheid. Die waarheid staat zwart op wit in het Verbondsboek. Die waarheid is geen theologische explicatie, hoe hoogstaand die ook moge zijn en hoeveel mensen die ook moge aanhangen, maar **een eenvoudige leefwijze**. En die **leefwijze** houdt vrede

en gerechtigheid in voor de gehele mensheid. Voor minder gaat de Almacht niet. Zijn Woord is de waarheid. Het Verbondsboek beschrijft wat die waarheid is voor ons persoonlijk leven. Ons past slechts gehoorzaamheid tot eer van de Almacht".

De tijd nadert snel dat wij als mensheid het nieuwe tijdperk van gerechtigheid en vrede zullen ingaan. Dan is er geen enkel rollenspel meer nodig, maar kunnen wij in alle oprechtheid met elkaar omgaan. Dan is er pas sprake van een vredig samen-leven. Wanneer de goddelozen uit ons midden zullen opgeruimd zijn, en er geen onrecht meer wordt gepleegd, is het theaterspel overbodig. Dan hebben we onze les geleerd en zijn er klaar mee. Dank voor JHWH die ons heeft willen leiden en bevrijden, bevrijden uit modern Babel en geestelijk Egypte. Uit de verwarring en chaos, naar het nieuwe tijdperk van zegen en vrede, overvloed en gezondheid. Dan hebben wij geen leermeesters meer nodig, maar is het JHWH die onze harten besnijdt en Zijn Wet erin grift, zodat wij Hem allen kennen.

*Jeremia 31:34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, **leren**, zeggende: Kent JHWH! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt JHWH; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.*

*Jesaja 11:9 Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want de aarde zal **vol van kennis** van JHWH zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken.*

