

Inleiding

Ons hart is het centrum van ons lichaam en vertegenwoordigt voor JHWH de gehele mens. Dat blijkt ook biologisch te kloppen, aangezien wij opgebouwd zijn uit cellen, waarvan de eerste cellen in het begin ons hart vormen, en wij in feite verder opgebouwd worden vanuit ons hart, zie Drunvalo Geometrie deel 1. Zie ook in brochures 252, 514 en 543, daarin hebben wij reeds het hart besproken. In deze brochure gaat het over het hart met betrekking tot wat men in oud Egypte noemde 'het wegen van het hart'.

Ons hart wordt verantwoordelijk gesteld voor wat wij doen. In het Hebreeuws is het hart 'leb', spreek uit als 'leef'. Wij zouden zeggen dat ons hart de bron is van ons leven. Ons hart is ons innerlijk, wat verantwoordelijk wordt gesteld voor ál onze levensdaden, hetzij goed, hetzij kwaad. In ons hart wordt de religieuze levensrichting bepaald en vastgelegd, de houding en of verhouding tot JHWH onze Schepper. Vanuit het hart kan men zich verzetten, òf laten gezeggen tegenover JHWH, dus zich iets laten gezeggen en het daarna ter harte nemen. Het blijkt dat in ons hart de gezindheid zetelt van onze persoon, nl.. of wij offerbereid zijn, meedogend zijn, of stijf van hart en gierig, etc. Ook de praktische vaardigheden blijken in ons hart te zetelen volgens Exodus 31:6, 35:10, 36:1-2. Ons hart heeft ook te maken met angst, schrik, vrees, hoogmoed, nederigheid, dwaling, waarheidszin, doorzetting, moreel, overgave, etc. In Leviticus 4:9 wordt ons hart getekend als een intelligent geheugen voor religieuze zaken. Ons hart heeft te maken met de vreeze van JHWH en het houden van Zijn geboden, Leviticus 6:6. Israël was 40 jaar in de woestijn, en volgens Leviticus 8:2 was die tijd nodig als testperiode waarin JHWH kon zien alles wat in het hart van het volk leefde. Hebben wij soms ook 40 jaar nodig om iemand algeheel te doorgronden, om iemand door-en-door te leren kennen? Uit alles blijkt dat ons hart het eigenlijke orgaan is van en voor de omgang met JHWH om Hem te dienen met 'geheel ons hart', of om Hem te verwerpen. Ons hart dient dan ook de feitelijke opslagplaats te zijn voor Gods geboden. Weliswaar dat helaas ons hart verlost kan worden. In ons hart zijn de diepste en intiemste levensgeheimen opgesloten, zie Richteren 16:17. JHWH ziet immers het hart aan, 1Samuel 16:7. Hij

alleen doorgrondt ons hart, 1Koningen 8:39. Wonderlijk dat ons hart zelfs vatbaar is voor een dubbelleven, voor een dubbele religie, zoals uit 1Koningen 15:3 blijkt, zodat het onder verkeerde invloeden staat. Vandaar de bedrieglijkheid van het hart, zie Jeremia 17:9. Ons hart zal steeds proberen de ware slechte intenties die erin leven te camoufleren. Ons hart blijkt de belangrijkste bron te zijn van bedrog. Men kan heel ons lichaam, en onze geest doorzoeken en analyseren, maar ons hart niet. Dat blijft gesloten terrein. Er wordt veel aan hersenonderzoek gedaan, maar ons hart blijkt ondoordringelijk.

**Het wegen van ons hart, volgens Wikipedia:**

Wegen van het hart

Fragment uit het papyrus van Hunefer met een voorstelling van het wegen van het hart. Het wegen van het hart was in de Egyptische mythologie de benaming voor de ceremonie waarvan werd gedacht dat een overledene die direct na zijn overlijden moest afleggen in de Hal van de Twee Waarheden. In het midden van de hal stond een grote weegschaal. Aan de ene kant van de weegschaal lag de Veer van de Waarheid. Aan de andere kant moest de dode zijn hart neerleggen. Anubis, de God van de doden, zat bij de weegschaal. Thoth, de god van de wijsheid, schreef de uitkomst van de test op en Osiris, de god van de onderwereld en de vruchtbaarheid, overzag het geheel. Als het hart even zwaar was als de veer, mocht de dode door naar de poorten van Yaru, het hiernamaals¹. Als het hart zwaarder was, sloeg de weegschaal door en kon het monster Ammit bij het hart en zij at het op. Een ander monster at het huis van de ziel op en de ziel alleen moest eeuwig over de aarde zwerven.

¹ Het hiernamaals wijst op een hoger bewustzijn

Het wegen van het hart

Ons leven, onze bestemming als mens, wordt ons niet door een grillig noodlot toebedeeld; alles wat we denken, alles wat we voelen en alles wat we doen wordt gewogen op de weegschaal van het lot, zoals in de Egyptische ceremonie of rite van het Wegen van het Hart van de overledene symbolisch wordt voorgesteld. Die weegschaal weegt twee dingen, zoals dit Egyptische ritueel



zo knap demonstreert: op de ene schaal bevindt zich het levenscentrum, het hart van de mens die leefde, maar nu dood is; en op de andere schaal ligt de veer van de waarheid, van de werkelijkheid, die niet kan worden omgekocht, die zich door niets laat afleiden, die zich door niets laat overhalen of beïnvloeden. Dit symbolische ritueel geeft dus een prachtige verklaring van de leer, het onontkoombare lot dat door niets en niemand ooit kan worden veranderd, want het is de goddelijke wet zelf, die we **vergelding** noemen als het de gevolgen van onze verkeerde daden betreft, en **beloning** noemen als het om de gevolgen van het goede in ons of van onze goede werken gaat. In de majestueuze atmosfeer rond dit ritueel is de mens echter niet afhankelijk van een rechter of een vonnis en er is ook geen kwijschelding van straf. Hij is uitsluitend afhankelijk van de wetten van het zijn. Die weegschaal weegt uiterst nauwkeurig; niets brengt haar uit haar evenwicht, niets laat de schaal omhoog of omlaag gaan. Hij wordt gewogen – let wel – hij wordt gewogen tegen de waarheid zelf en heeft u ooit gehoord dat de waarheid werd omgekocht of bepraat, veranderd of beïnvloed?

Dit is de leer van beloning en vergelding die wij karma noemen: wat een mens zaait dat oogst hij, niet iets anders; en hij kan de oogst niet ontlopen want hijzelf, gesymboliseerd door zijn hart op de weegschaal, wordt tegen de waarheid gewogen. Als het hart en de veer van de waarheid in evenwicht zijn, dan is het hart even licht en geestelijk als de waarheid zelf en is het daaraan verwant. Maar als het hart zwaarder weegt doordat het verkeerd heeft gehandeld en door de aantrekking tot de lagere dingen op aarde, dan gaat het omlaag en is de omhooggaande



veer op de andere schaal het getuigenis en bewijs tegen het door het aardse belaste hart dat niet omhoog kan om het evenwicht te herstellen.

Dit symbolische ritueel heeft iets majestueus. Het heeft vele verbazingwekkende betekenissen en volgens mij is de edelste de uitwerking ervan op ons in ons

dagelijks leven. Wat u zaait, zult u oogsten. Met geen woord wordt gesproken over kwijschelding van straf en indien er al in het heelal van zoiets als kwijschelding sprake was, zou het heelal zelf als oneindige gerechtigheid worden uitgeschakeld. Een gewoon mens kan geen oneindige zonde begaan, want noch zijn geest, noch zijn ziel of zijn kracht is oneindig in omvang. Zijn fouten zijn menselijk en daarom is het wegen op de weegschaal menselijk; de vergelding zowel als de beloning liggen beide op menselijk niveau. Dit is de oneindige rechtvaardigheid van de natuur, de natuur die het geestelijke, het goddelijke en de ons omringende natuur omvat, want die zijn één.

Als iemand van dit belangrijkste feit in het menselijk leven is doordrongen, verandert daarmee zijn hele leven als mens. Hij begint zich rekenschap te geven van zijn daden, hij begint zich rekenschap te geven van de aard van zijn gedachten. Hij bekommert zich om de stroom van zijn gevoelens; want vóór zijn heengaan en wat men de dood noemt, is hijzelf de bezitter van de weegschaal. Door zijn gedachten, zijn gevoelens en zijn daden, daden die voortvloeien uit zijn gedachten en gevoelens, bezwaart hij zijn hart met het gewicht ervan. En na zijn dood wordt hij op de weegschaal gewogen, niet op theaterlijke wijze, zoals het wegen in de symbolische afbeelding, maar gewogen op de weegschaal van het lot. Dezelfde weegschaal die mij of u in dit of dat lichaam brengt, in dit of dat land, nauwkeurig in overeenstemming met wat elk mens in zichzelf, door gedachten en gevoelens en aspiraties en alle andere menselijke emoties heeft opgebouwd. Die dingen zijn geen toeval en gebeuren niet zomaar.

Welnu, is het niet duidelijk dat als iemand zich van deze dingen bewust is, en ze op hem inwerken en zijn hart beginnen binnen te stromen, zijn gedrag onvermijdelijk wordt veranderd? Leert hij niet, zoals een kind dat zijn vinger in kinderlijke onschuld in een kaarsvlam steekt? Daardoor leert hij. Wat een geweldige morele betekenis heeft deze symbolische voorstelling van het hart van een mens, dat zijn ware zelf is, dat wordt gewogen op de weegschaal van kosmische gerechtigheid, die niet door bidden kan worden beïnvloed, die volslagen betrouwbaar is, want op de andere schaal ligt de veer van de waarheid. Niemand wordt ooit onrechtvaardig beoordeeld of ondergaat iets, hoe gering ook, dat hij niet zelf heeft verdiend. Ook wordt nooit iemand beloond voor wat hij niet heeft verdiend, want dat zou absurd zijn. Het 'gezonde verstand' en de schoonheid van het heelal zijn zonder weerga.



Van een website van Internet het volgende leerzame stukje:

"Het wegen van het hart, dat het eigen zelf is van de mens, op de weegschaal van het lot, toont ons ook dat wij van ons leven iets moois of iets lelijks maken, strikt in overeenstemming met onze eigen wens en wil en onze aspiratie. We hebben ons lot in eigen hand. Het is niet zo dat de ene mens kracht x krijgt toegemeten om te slagen, en de andere kracht y om te mislukken. We zijn allemaal een vonk van het goddelijke hart, hebben allemaal gelijke mogelijkheden en hebben eeuwig gelijke kansen; en als we mislukken, dan zijn wij het die falen en daarvoor de prijs betalen; maar als de prijs eenmaal is betaald, beginnen we weer met nieuwe hoop en nieuwe kansen: ik heb mijn schuld betaald, ik ben nu vrij, ik begin opnieuw. Wat een kracht schenkt deze leer en hoe bemoedigend is ze voor ons. Ze is een leer van hoop, want geen menselijk lot is zo ongelukkig of minderwaardig dat het niet, als men dat wil en vanaf dit moment begint, op schitterende wijze ten goede kan worden veranderd; want als men zich wil beteren, begint het hart te werken, op u in te werken en uw geest te vullen met edeler gedachten dan er eerst leefden en met gevoelens die veel dieper en milder en zuiverder zijn dan die u eerst koesterde.

Het is een prachtig symbolisch beeld van de werkelijkheid. Wat is die weegschaal en hoe doet de natuur haar werk? Wel, dat zien we voortdurend om ons heen.

Hoe vind ik dus mijn weg door dit leven? Door aantrekkingskracht, door wat ik van mezelf heb gemaakt. Ik word hierheen aangetrokken en die aantrekking laat me niet ergens anders heen gaan. Ik schep mijn eigen lot, ben daar ook nu mee bezig.

Wat zijn deze hallen of woningen waar Ani, de gewone mens van het Egyptische ritueel, doorheen moet voordat zijn hart wordt gewogen tegen de veer van de waarheid – licht als een veer en die toch het heelal aan banden houdt die nooit worden verbroken? Wat zijn die kamers en woningen waar de goddelijke ziel doorheen gaat? Het zijn de verschillende gebieden, de verschillende werelden waardoorheen de mens na de dood zijn weg zoekt. Hoe kent de ziel van de overledene, als ze bij een poort komt en aanklopt om binnen te worden gelaten het juiste wachtwoord? Door precies dezelfde instinctieve kennis en aantrekkingskracht waardoor de incarnerende ziel die uit devachan komt, haar weg vindt naar haar huidige familie en het lichaam van nu. Ze kan niet verdwalen. En wat betekent het aankloppen van de overledene – weer zo'n prachtig symbool? Het is als het ware niets anders dan het naderen van een nieuw gebied, een nieuwe wereld, een nieuw stadium op de weg van de ziel tijdens haar pelgrimsreis en zij weet instinctief hoe het te naderen, hoe er binnen te gaan, hoe volgens het Egyptische ritueel het wachtwoord moet worden gesproken. Dat bevindt zich in de ziel zelf. Het is ervaring, intuïtie en kennis, hetzelfde wat wij hier nu gebruiken om elkaar te begrijpen, met elkaar te praten, samen te lezen en te studeren. We begrijpen elkaar; maar hoe zou men begrip kunnen verklaren voor iemand die niet weet wat begrip is? Als ik woorden spreek die bij uw verstand aankloppen, als een spreker klopt aan uw hart, gebeurt dat met een gedachte, met een gevoel, het gebeurt met kennis en de poorten van begrip vliegen wijd open; ideeën en gedachten treden uw geest, uw ziel binnen. Dan is er op de juiste manier geklopt.

Dat wordt bedoeld met de kamers of woningen waar de ziel doorheen gaat; waar ze voor de verschillende poorten komt te staan en krachtig aanklopt; als ze wordt beproefd zegt ze het wachtwoord dat het haar mogelijk maakt verder te gaan. Als men deze wachtwoorden tot een deel van zijn wezen heeft gemaakt, kan men ongehinderd verder gaan. Als men zich niet tot dat punt heeft ontwikkeld of onwaardig is, als ze niet een deel van de ziel zijn geworden, wordt men uitgedaagd, een halt toegeroepen en moet men terug.



Het is een oude, algemeen erkende waarheid van de goddelijke wijsheid dat **alle grote dingen in de wereld uit het hart van de mens komen**. Die zetelen **niet in het brein**; want het brein is de grote bringer van verdeeldheid, de grote bedrieger. **Het goede hart**

brengt de mensen samen. Waarom gebeurt dat? Omdat het hart een **universele taal spreekt** die geen woorden nodig heeft. Maar het **brein spreekt een woordentaal** die van mens tot mens moet worden vertolkt. Daarom is het goede hart zoveel edeler. De grote dingen van het leven komen voort uit het hart; want in het rechte hart zetelen liefde en intuïtie, onderscheidingsvermogen en inzicht, zelfopoffering, medelijden en mededogen, zuiverheid en goedheid, waarheid, trouw en eer; uit het verstand van de mens komen onenigheden, ruzies, de onwil om anderen te begrijpen, gevoelens van haat en al die andere minderwaardige voortbrengselen van de lagere natuur van de mens, want het zijn de dingen van het brein waarover mensen voortdurend twisten. Ze twisten nooit over wat uit het hart voortkomt, want dat zijn de dingen die we als mensen gemeen hebben.

Voorbeeld: de waarheid is mij lief en datzelfde geldt voor iedereen in deze zaal. Dat is een uitspraak die rechtstreeks uit het hart komt. Maar het verstand zegt onmiddellijk: wat voor soort waarheid, wat bedoelt u met waarheid? De waarheid van Jan of de waarheid van Kees? Het zakt zoals u ziet onmiddellijk af en er begint een geredeneer, gekrakeel, geharrewar over en weer en een twistgesprek over louter details; maar het hart zegt eenvoudig: ik heb eerbied voor de waarheid en ieder ander mens in het gehoor begrijpt dat met zijn hart. Het hart zegt: ik houd ervan. Het brein begint dadelijk erover te redeneren en allerlei mannen en allerlei vrouwen hebben andere ideeën over wat liefde is en hoever

men moet gaan en hoever men niet moet gaan, hoeveel vertrouwen men moet hebben en niet moet hebben, van wat voor soort mensen ik houd en van welke soort ik niet houd. **Het hart staat ver hierboven**. Het zegt



eenvoudig, ik heb lief. Het is een universele taal die ieder mens begrijpt. Daarover hoeft u niet te twisten. U aanvaardt het. Het is het brein dat argumenten aandraagt. Het hart zegt: **vertrouwen is een van de mooiste uitingen in het menselijk gedrag, vol vertrouwen zijn**. Waar houden we van iets en bewonderen we het? In het hart. Met welk deel van ons zijn we trouw, betonen we respect? Met het hart.

Het spreekt een universele taal; daarom zeggen we dat uit het menselijk hart alle grote dingen in het leven van de mens komen.

Ik wil nog iets verder gaan en u zeggen dat het hart van de mens de tempel of woonplaats of het tabernakel is van een godheid; het is de woning van Horus, volgens het Egyptische ritueel. Iedere keer dat iemand u zijn woord geeft en dat houdt, vooral als hij er zelf nadeel van heeft, handelt hij als een bezielde mens. Iedere keer dat iemand u zijn woord geeft en het niet nakomt, omdat het hem beter uitkomt zich niet eraan te houden, is die mens tijdelijk niet bezielde. Zijn ziel slaapt. Iedere keer dat iemand een medemens bedriegt, is zijn ziel in dit opzicht in slaap, ze is niet actief. Hij is niet bezielde. Iedere keer dat iemand iets doet of een edele gedachte denkt die anderen helpt, is hij werkelijk mens, want hij is bezielde. En als een mens volledig bezielde is, zoals alle mensen op deze aarde eens zullen zijn, als zijn ziel vrij is, leeft er niet langer een mens maar een god onder ons. Ik denk dat het mooiste dat wij mensen ooit kunnen zien het licht van bezieling is dat in de ogen van een medemens daagt. Als u dat nooit heeft gezien en nooit heeft begrepen, komt dat omdat uw eigen ziel slaapt; want in deze dingen doet geest een beroep op geest, geest herkent geest, het goddelijke herkent het goddelijke, de mens in me herkent de mens in u; en dat is bezielend. O, als alle mannen en alle vrouwen eens zo leefden dat ze het goddelijke in hen naar buiten brachten en daardoor getuigden van de goddelijke bron van hun eigen innerlijke licht!" (einde van dit mooie artikel)

Hart als bewaarplaats

Ons hart is de bewaarplaats van onze diepste motieven, wat slechts door JHWH kan worden onderzocht, Jeremia 20:12. Ons hart is tevens de bron van religieuze fantasie, Jer. 23:16. Dat het hart het kostbaarste orgaan is van ons mensen blijkt uit Jeremia 31:32, doordat JHWH aldaar Zijn Wet ingriift. Evenwel kan ons hart een haard zijn van bewust verzet tegen JHWH, Ezechiël 2:4, 3:7. De profeet Maleachi spreekt in hoofdstuk 3:24 over de genegenheid en liefde van het hart der vaders dat door Elia hersteld zal worden, want daaraan ontbrak het de vaders. De weging of keuring van het hart lezen wij in Psalm 7:10, wat niet door mensen mogelijk blijkt, daar alleen JHWH dat kan op rechtvaardige en objectieve wijze. Hij alleen kent het eigene van ons. Wij kunnen voor anderen zaken, fouten, kwade eigenschappen, etc. verbergen, verbloemen en dubbelhartig zijn. Ons hart echter behoort het feitelijke orgaan voor waarheid te zijn. Ons hart heeft lagen, verdiepingen, zie Psalm 40:11, en het diepste is logischerwijze het aller intiemste.

Ons hart in biologische zin is het hoofdorgaan van ons leven, de drager van onze levenskracht. Wel wordt heel ons psychische leven in de Bijbel aan ons hart toegeschreven.



Het wegen van het hart was in oud Egypte een symbolisch ritueel. Het wijst naar het niet te ontlopen lot wat een mens wacht in en aan het einde van zijn leven. Dat lot is onomkeerbaar. Zoals de boom valt blijft hij liggen, en men kan z'n leven niet overdoen.

De weegschaal weegt bij het eindoordeel volgens de Egyptenaren twee dingen. Op de ene schaal wordt het hart gelegd van de gestorvene, dat is zijn hele levenscentrum. Op de andere schaal wordt de veer gelegd van de waarheid. Deze waarheid kan niet omgekocht worden, en geen enkele schepsel heeft er invloed op. De gestorven mens is hierbij niet afhankelijk van een rechter of vonnis, maar alleen van de wetten. De weegschaal is door niets of niemand te beïnvloeden, maar weegt uiterst nauwkeurig naar waarheid, of anders gezegd, ze weegt tégen de

waarheid zelf. In die zin oogst de mens wat hij tijdens zijn leven heeft gezaaid. De mens kan zijn oogst niet ontlopen! Het hart dient even licht te zijn als de veer op de weegschaal. Wanneer het hart zwaarder is dan de veer, zal de schaal zakken waarop het hart ligt. Wie hier goed over nadenkt, zal zijn leven en daden goed overzien en afwegen, om de juiste dingen te doen. Een ieder krijgt volgens deze weging toegemeten wat hij verdiend heeft, niets meer en niets minder. De natuurwetten doen onfeilbaar hun werk. Wat wij van onszelf maakten, ontvangen wij gegarandeerd terug. De weegschaal is uiterst correct, en er wordt niet op valse wijze gewogen, zoals men dat deed tijdens de weging van heksen in de Middeleeuwen. Daar knoelden rechters met de weegschalen en wijzers, zodat er geen recht oordeel tot stand kon komen. Te Oudewater en Polsbroek begon men echter oprecht te wegen, zonder falsificaties, zodat vrouwen die van hekserij werden verdacht uit het buitenland verkozen om in ons land gewogen te worden.

Ijzeren wetten en het oordeel

In de natuur kunnen wij wetten waarnemen, en het lijkt of deze wetten van ijzer zijn, hard en meedogenloos. De mens is wat hij eet, en hij oogst wat hij zaait. Is daarin geen enkele speelruimte? Leven wij in een afgegrensd gebied onder superstreng bewaking, met geen enkele tolerantie?

De Bijbel toont ons dat er in ons leven -ondanks de wetmatigheden- toch raadsels zijn waarop wij geen antwoord hebben noch krijgen. Lees het boek Prediker, hoofdstuk 8 en 9.

Denk eens aan de geschiedenis van Jozef. Jozef werd door zijn broers verkocht, belandde vanwege zijn oprechtheid in de gevangenis, maar werd na 12 jaren pas verhoogd tot onderkoning. Was hier een vorm van karma aan het werk? Had Jozef in zijn jeugd zware zonden gepleegd? Of, zo zouden de reïncarnisten zeggen, zou hij in zijn vorige leven dingen hebben gedaan waarvoor hij nu gestraft werd? Nee, Jozef geeft later zelf het antwoord, namelijk dat er door hem een wijze raadslag van God achter zijn moeilijke en zware levensweg was waargenomen. Achteraf lezen wij de brief het beste. Wij kunnen niet mathematisch uitrekenen dat dit of dat een gevolg is van het één of ander. De Farizeeën rekenden wel op deze wijze, en zij dachten dat de ouders van

de blindgeborene zwaar gezondigd hadden, en dat de man vanwege de zonden van zijn ouders daarvoor moest boeten. Nee, er bestaat gelukkig een Goddelijke leiding in het leven, waarvoor wij dankbaar dienen te zijn, ook al zien wij niet direct het doel ervan. JHWH geeft soms schijnsel over het kwaad, en het oordeel wordt soms heel lang uitgesteld. Het kan de rechtvaardigen gaan alsof het goddelozen betreft, en goddelozen kan het soms heel lang voor de wind gaan.

2Kronieken 16:1 Toen kwam de Geest Gods op Azaria, den zoon van Oded. 2 En hij ging uit, Asa tegen, en hij zeide tot hem: Hoort mij, Asa, en gans Juda, en Benjamin! JHWH is met ulieden, terwijl gij met Hem zijt; en zo gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden; maar zo gij Hem verlaat, Hij zal u verlaten.

PHi en liefde

Manfred Clynes, een voormalig concertpianist, bestudeerde de relatie tussen muziek en emoties. Gedurende zijn optredens ontdekte hij dat bepaalde delen van zijn spel mensen meer ontroerden dan andere. Hij wilde weten wat het was in zijn muziek, welke toonhoogten en noten de mensen het meest beroerden. Hij begon daarom een wetenschappelijke loopbaan om dit uit te zoeken. Zo bestudeerde hij de golfvormen die gerelateerd zijn aan menselijke emoties. De tedere omhelzingen en knuffels tussen mensen bleken voorspelbare drukcurven te volgen die universeel zijn. Zijn studies wezen uit dat deze niet gerelateerd zijn aan cultuur, religie of etnische achtergrond. Over de gehele wereld bleken mensen hetzelfde recept te gebruiken om emoties als een golf uit te drukken. Uitdrukkingen van angst en haat waarbij mensen duwen en aan elkaar trekken bleken ook voorspelbare drukcurven te volgen. Verbazingwekkend is dat de emotie die geassocieerd wordt met liefde ook een relatie met de Gulden snede blijkt te hebben! Wanneer we onze geliefde omhelzen en het gevoel van liefde leggen in deze omhelzing, zal de maximale druk van de omhelzing plaatsvinden op precies het moment dat deze de Gulden snede vormt in de totale duur van de omhelzing.



Daniël Winter concludeerde uit Manfred Clynes' studies dat liefde Gulden snede gerelateerd moet zijn!

Dus het lijkt erop dat er maar één manier is waarop het universele bewustzijn kan scheppen. Het vereist de liefdevolle, niet-destructieve interferentie en buiging van licht in fractal geometrische structuren die toestaat dat de golf staat en voor eeuwig interfereert. De hogere harmonischen in de Fibonacci-reeks zijn allemaal gebaseerd op de langste Phi-golf die de draaggolf vormt. De waterval aan elektromagnetische golven die gevlochten zijn op deze Gulden draaggolf met de langste golflengte heet in het Engels de 'Lo Phi wave', van 'Long Phi wave' ofwel de 'Love Wave' (liefdesgolf).

Is 'Lo-Phi' de oorsprong van het Engelse woord 'love'?

Het lijkt er dus op dat alleen liefde creëert en we komen tot het inzicht dat het liefdevolle golven zijn die met elkaar interfereren waaruit de materiële wereld ontstaat. Wanneer de interfererende golven niet de Gulden snedeverhouding onderhouden in golflengten, dan zou destructieve interferentie het gevolg zijn en de materiële wereld zou eenvoudigweg niet kunnen bestaan. Is het niet zo dat liefde bergen kan verzetten en dat haat en angst alles vernietigen? We zien dit zelfde principe tot uitdrukking komen in golven die liefdevol de wereld creëren. Wanneer de golven elkaar haten, dan concurreren ze met elkaar en gaan ze allebei ten onder.

Licht in een rechte lijn is energie; liefdevol licht, gebogen om een brandpunt, creëert materie en het universele bewustzijn houdt deze golven gecentreerd. Wanneer de universele geest van het universum, God, het licht en de liefde van de wereld is, zoals de Bijbel ons vertelt, dan kunnen we dit nu waarderen vanuit een wetenschappelijk perspectief.

Het liefhebbende hart (artikel van Internet)

Daniël Winter is lid van het 'Heart Coherence Team' dat de Heart Tuner® ontwikkeld heeft. De Heart Tuner is een hart/breïn-biofeedback-systeem dat in staat is de coherentie te meten tussen de hartslagen (Elektrocardiogram ECG) en de hersengolven (Elektro-encefalogram EEG) van een persoon. Het wordt gebruikt door therapeuten en

onderzoekers, maar is ook geschikt voor individueel gebruik om een betere balans tot stand te brengen tussen hart en geest.

Voor het eerst in de geschiedenis zijn we in staat om werkelijk menselijke emoties te meten zoals compassie, empathie, liefde, boosheid en frustratie. De Heart Tuner gebruikt de elektromagnetische golven van het hart en het brein en is in staat om te constateren of er harmonie tussen beide bestaat, met andere woorden of er sprake is van coherentie tussen hart en geest. De Heart Tuner checkt of onze gevoelens en gedachten op elkaar afgestemd zijn.

Sinds mensenheugenis hebben we aangenomen dat het hart het huis is van onze gevoelens en emoties en dit is tot uitdrukking gebracht in bijna ieder populair liefdesliedje. Maar de menselijke emoties kunnen nu werkelijk gemeten worden en blijken inderdaad af te stammen van het hart. Emoties komen voor in de golven van het ECG. Ook onze gedachten laten een vingerafdruk achter in het elektromagnetische veld van het brein, onze hersengolven zoals ze vastgelegd worden in het EEG. De Heart Tuner pikt de signalen van het hart en brein op en is in staat om fase-overeenkomsten tussen de golven van het ECG en EEG vast te stellen.

Wanneer een faseovereenkomst wordt gedetecteerd, stemmen niet alleen de frequenties van het hartsignaal af met de frequenties van de hersengolven, maar ook hun fasen komen overeen, de golven zijn harmonisch met elkaar verbonden! In technische termen wordt gezegd dat deze signalen coherent zijn! Wat er werkelijke gebeurt is dat de betrokken persoon zijn gevoelens en gedachten op elkaar afstemt en hij ervaart vredige, blije gevoelens, kortgezegd: gelukzaligheid.

De Heart Tuner heeft zijn therapeutisch nut bewezen:

Het apparaat stimuleert het immuunsysteem; balanceert emotionele en fysieke gezondheid;

is een feedbackgereedschap om stress te verminderen; verbetert het leervermogen van de behandelde persoon;

kan gebruikt worden om over verslavingen heen te komen;

het is een probaat middel bij conflictbemiddeling door de coherentie tussen twee personen te meten (het is een leugendetector die nooit liegt).

Hoe werkt de Heart Tuner en wat gebeurt er precies in het frequentiespectrum van het hart en het brein?

Allereerst worden de geluidsgolven van het hart, de hartslagen omgezet in elektromagnetische pulsen door de zwezerik van het hart en de klieren in ons lichaam die werken als een piëzo-elektrisch apparaat om zo akoestische drukgolven om te zetten in elektromagnetisme. Dit is de manier waarop het hart een elektromagnetisch veld genereert dat gemeten kan worden als een ECG.

Daniël Winter ontdekte dat mensen die ware gevoelens van liefde ervoeren, een specifiek patroon achterlieten in het frequentiespectrum van het hart, het ECG. De frequentiecomponenten in het frequentiespectrum worden Gulden snede (Phi) gerelateerd. Verbazingwekkend genoeg werden ook de hersengolven coherent en ze raakten in fase met de hartgolven. Brein- en hartgolven kwamen in hetzelfde tempo en in dezelfde fase onderling verbonden door middel van de Gulden snede (Phi).

Het resultaat was de ons nu wel bekende waterval van elektromagnetische Gulden golven, precies zoals we voorheen schreven over wat er in het atoom plaatsvindt.

Volgens Daniël Winter eindigt de waterval aan elektromagnetische Gulden golven uiteindelijk als blauw licht in het DNA van ons lichaam! Het DNA is een soort lens die deze elektromagnetische energie naar zich toe trekt.

Maar hoe kunnen nu de hart- en breingolven, die een veel langere golflente hebben, zich verbinden en afstemmen met de veel kortere golflengten van het DNA? Het is de Gulden snedeverhouding die de schaal van de lange golven van het hart en brein overbrugt naar de kortere golven van het DNA. Wanneer onze gedachten en emoties afgestemd zijn op liefde, ontstaat een waterval aan Fibonacci-reeks

harmonischen die de energie van ons hart en geest verbindt met ons eigen DNA.

Dus emotie is in werkelijkheid energie, het is energie in beweging, e-motie. Emotie is als een roetsjbaan waarlangs de emotionele energie van het hart afglijdt naar elke cel van ons lichaam en in ons eigen DNA belandt. Dus de energie van onze emoties beweegt zich tussen de schaal van de lange golven naar de korte golven en wordt uiteindelijk afgeleverd in ons DNA. Fritz Pop heeft het bestaan van de biofotonen ontdekt, het blauwe licht in het lichaam en hij vermoedde dat op de één of andere manier dit licht gerelateerd was aan DNA.



Daniël Winter nu laat ons via het golf-koppelingsmechanisme zien hoe de energie van geest en hart uiteindelijk afgeleverd wordt als blauw licht in ons eigen DNA.

Wanneer het hart de emotie van liefde uitdrukt, creëert het dus een waterval aan Gulden snede elektromagnetische golven. In feite creëert het zwaartekracht op gelijke wijze als het atoom dat doet wanneer het op de Gulden snede gebaseerde, elektromagnetische golven in elkaar vlecht naar een nulpunt toe. Waarom hebben we liefde altijd geassocieerd met zwaartekracht? Waarom gebruiken we woorden als “ik voel me tot je aangetrokken, net zoals de maan tot de aarde”, wanneer we verliefd zijn op iemand? Waarom zijn onze emoties altijd geassocieerd met gewicht? Waarom zijn we zwaar verliefd? Toen Isaac Newton de appel van de boom zag vallen, ontdekte hij de zwaartekracht. Hij rende weg om het anderen te gaan vertellen en legde het principe van zwaartekracht uit door te zeggen dat de appel aangetrokken wordt door de aarde. De mensen lachten hem uit, het hele idee leek belachelijk, hoe kon een appel nu aangetrokken worden door

de aarde? Zijn ze soms verliefd? Alleen mensen die verliefd zijn op elkaar worden tot elkaar aangetrokken. Het heeft Newton veel tijd gekost voordat mensen gewend raakten aan het idee dat zwaartekracht een aantrekkingskracht is. In die tijd had Newton beter andere woorden kunnen gebruiken om het principe van de zwaartekracht uit te leggen. Daniël Winter’s theorie van zwaartekracht letterlijk nemend, blijkt het woord “aantrekking” nu perfect te zijn, het lijkt nu driehonderd jaar na Newton toepasselijk om te zeggen dat de aarde en de maan verliefd zijn en dat het de zwaartekracht is die een man tot een vrouw aantrekt.

Daniël Winter heeft zijn Heart Tuner ook uitgeprobeerd op een getrainde yogi die in een diepe meditatieve toestand verkeerde. Vooraf had hij de yogi geïnstrueerd om zijn aandacht te richten op een boom en er liefdevolle gedachten naar toe te sturen. Hij plaatste een antenne bij de boom en sloot deze samen met de yogi aan op de Heart Tuner.

De antenne onder de boom pikte de elektromagnetische Schumann-golven van de aarde op. De Schumann-golven zijn genoemd naar de Duitse professor W.O Schumann die ze ontdekte in 1952. De Schumann-golven zijn het gevolg van de Schumann-resonantie, een frequentieresonantie van ongeveer 8 Hertz die voorkomt tussen de bovenste lagen van de atmosfeer en de aardkorst. Het wordt ook wel Gaia’s hartslag genoemd.

De Schumann-resonantie is op de één of ander manier aan menselijk bewustzijn gerelateerd omdat de hersengolven in hetzelfde frequentiedomein werken. Ruimtevaartuigen van de NASA zijn allemaal voorzien van een instrument dat de natuurlijke Schumann resonantiefrequentie simuleert. In de begindagen van de ruimtevaart ontdekte de NASA al vroeg dat astronauten gedesoriënteerd raken en gestresst werden wanneer ze afgesloten raakten van de Schumann-resonantie. Wij mensen zijn er afhankelijk van.

Daniël Winter demonstreerde dat de bomen in het bos als een reusachtige antenne werken die de Schumann-frequentie oppikken en versterken. Eenmaal aangesloten op de Heart Tuner viel het hem als eerste op dat de ECG en EGG van de yogi coherent waren, hetgeen ook te verwachten was uit eerdere experimenten. Hij ontdekte echter ook dat

de hersengolven en hartslag van de yogi coherent geworden waren met de Schumann-resonantie van de aarde zelf!

Hij heeft met dit experiment aangetoond dat wanneer we liefde ervaren en voelen, we afstemmen en één worden met de natuur zelf. Daniël Winter gelooft nu dat al het biologische leven afhankelijk is van de Schumann-resonantie als een draaggolf, de lange Phi-golf, om hierop elektromagnetische Gulden golven te kunnen vormen. Mensen kunnen op deze wijze afstemmen op het biologische leven en op Moeder Aarde zelf. De hartslag van onze planeet is immers de Schumann-resonantie. Het zou wel eens de verklaring kunnen zijn waarom een wandeling in de bossen zo verfrissend kan zijn en waarom mensen graag tijd doorbrengen in de natuur. Zo wordt nu aangenomen dat het compleet afgesloten zijn van de Schumann-resonantie op grote hoogten in een vliegtuig waarbij de romp fungeert als een grote kooi van Faraday, wel eens zou kunnen bijdragen aan het effect van een jetlag.

Daniël Winter waarschuwt voor de gevaren van elektromagnetische smog in onze biosfeer, het interfereert destructief met het biologische leven zelf en kan uiteindelijk kanker veroorzaken. We hebben ons van de natuurlijke Schumann-resonantie en de energieën van het aardraaster afgesloten door ons te verstoppen in betonnen gebouwen en door de groene wouden, de antennes die de Schumann-resonantie versterken, te vernietigen. Het elektriciteitsnetwerk in de Verenigde Staten voert stroom af naar de aarde en veroorzaakt de ergste vorm van elektromagnetische vervuiling die mogelijk is en volgens Dan Winter moet deze activiteit onmiddellijk gestaakt worden! (einde artikel)

nog veel meer 'food for the mind'

http://www.soulsofdistortion.nl/dutch/SODA_chapter6.html

*** Nulpuntenergie/Kwantumveld ***

<http://www.phizie.nl/Kwantumfysica.html>



De energie van gedachten

Per dag heeft een mens ongeveer 60.000 gedachten. Iedere gedachte genereert een resonantieveld. Die gedachten hebben consequenties, aangezien een gedachte energie is.

En deze energie zenden we uit in alle richtingen. Net zoals de rimpeling in het water die ontstaat wanneer je er een steentje in gooit, of wanneer een vis een stukje brood van het wateroppervlak weghapt.

Die rimpeling is het gevolg van een actie en straalt uit vanuit het middelpunt. De wet der resonantie verklaart dat de door ons uitgezonden energie een andere energie zoekt die dezelfde trilling heeft. Zoals een snaar die mee gaat trillen en 'zingen' wanneer deze dezelfde frequentie oppikt in dezelfde ruimte.

De energie van onze gedachten zoekt andere energie op die met onze gedachten resoneert. Deze andere energie wordt vervolgens zelf ook weer in beweging gezet door onze energie. Andere mensen en alle dingen om ons heen – ook gebeurtenissen – resoneren door het trillingsveld dat wij genereren. Dat kan niet anders, wanneer die door en met ons in resonantie komen...

Daarmee is verklaard dat gelijkgestemden altijd gelijkgestemden aantrekken. Is dat dan het antwoord op de vraag of we alles kunnen bereiken wat we maar willen?

Of een gedachte nu positief is of negatief, het genereert altijd een resonantieveld. Alles wat daarmee resoneert, wordt in je leven aangetrokken. Of je het nou wilt of niet, want je eigen resonantieveld wordt niet alleen op bewust niveau opgebouwd, maar ook onbewust. Het is zinvol om erachter te komen wat je eigen resonantieveld is. Sta daarom eens bewust stil bij wat je uitzendt. Denk daarbij bijvoorbeeld eens aan je oordeel over anderen en over jezelf, je innerlijke dialoog, je wensen en geheime verlangens. Dat zijn jouw intenties die je de wereld instuurt. 60.000 keer op een dag zend je informatie uit.

Als je iedere keer in dezelfde situaties terechtkomt, of mensen ontmoet met overeenkomende eigenschappen waarbij jij je onprettig voelt, ga dan eens bij jezelf te rade wat het JOU te zeggen heeft.

De informatie die we met onze gedachten uitzenden, maar ook van anderen ontvangen, heeft lichtdeeltjes als drager. Ook wel bio-fotonen genoemd. Wetenschappers zijn daar in de loop der tijd achter gekomen en doen daarin steeds meer ontdekkingen. Kortom: met onze gedachten zenden we energie uit, die zich maar al te graag wil manifesteren. Word je dus bewust waar je voortdurend aan denkt. Wat is je oordeel over jezelf? Hoe kan het dan dat toch niet alles wat we wensen, uitkomt? Hoe hard we ook denken...

Welke energie is sterker dan gedachtekracht?

Er is namelijk iets dat nog sterker is dan onze gedachtekracht: ons hart!

D e z e
c reëert
een nog
v e e l
sterker
energiev
eld dan
o n z e
hersenen
. Het zijn
dus niet
a l l e e n
o n z e
gedachte
n die
energie



Zie: <http://the-embassadorion.blogspot.com/2010/12/herhaling-bericht-mindcontrol-hitler.html>

uitzenden, het hart is een nog krachtiger zender! Het Hearsh Math Institute in Amerika kwam eind 20e eeuw er al achter dat het hart niet uitsluitend bloed rondpompt. Er is veel meer. We noemen dat nu de hartintelligentie. Volgens metingen reikt het energieveld van het hart tot wel 2,5 meter buiten het fysieke hart, waarbij dat veld een soort donutvorm aanneemt. Maar er zijn aanwijzingen dat het energieveld zich nog veel verder uitstrekt, zelfs vele kilometers voorbij de fysieke locatie van het hart zelf. Misschien dijt het wel oneindig uit in de

ruimte. Met die ontdekking komen we tot de conclusie dat ons brein niet het grootste zendstation is van elektromagnetische impulsen.

Het lijkt erop dat ons hart ontworpen is om elektromagnetische golven te creëren die in contact staan met waar onze wereld van is gemaakt: de elektromagnetische velden van de atomen.

Aangezien ons lichaam ook is opgebouwd uit atomen, kun je aannemen dat de elektromagnetische golven communiceren met de organen in ons lichaam. Maar ze gaan ook een interactie aan met onze omgeving, aangezien alles om ons heen uit atomen bestaat.

Alles goed en wel, maar hoe verloopt dan die communicatie? Hoe doet het hart dat? En tenslotte: hoe wordt die informatie overgedragen? Allereerst gebeurt dat via emoties. Eigenlijk weten we dat wel, we voelen namelijk dat dat zo is. Maar hoe kunnen we zoiets verklaren?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat onze gevoelens omgezet worden in elektrische en magnetische energiepatronen. Zoals gezegd, staan die weer in wisselwerking met onze eigen cellen en de atomen buiten ons lichaam. Sommige culturen hadden die wijsheid al eeuwenlang en gebruiken dat nog steeds om zich te focussen op het hart (voelen, rechter hersenhelft). In onze Westerse wereld is die vooral gericht op het denken (logica, linker hersenhelft). Dat analytische denken heeft er wel toe geleid dat we die eeuwenoude wijsheid kunnen bevestigen door onderzoek. Hieruit blijkt dat het elektromagnetische veld dat door het hart wordt uitgestraald, zijn kracht ontleent aan weer iets anders: onze OVERTUIGINGEN!

Overtuigingen

Dit is alles wat we diep van binnen - bewust en onbewust - geloven. En ook leven naar dit geloof. Overtuigingen is dus iets anders dan onze gevoelens. Ook en vooral deze energie wordt uitgestraald. Het hart zet als een soort transmitter onze gevoelens en overtuigingen om in elektrische en magnetische trillingen en golfpatronen. Al onze emoties worden daardoor kilometers ver uitgestraald. Volgens de natuurwetten komt daar geen eind aan. Het energieveld van het hart blijkt 100 keer zo sterk te zijn in elektrisch opzicht, als die van het brein. In magnetisch opzicht is het zelfs 5000 keer zo sterk.

Het is daarom eenvoudig te bedenken dat genezing via het gevoel eerder plaatsvindt, dan via het denken. Als het hart veel meer energie uitstraalt dan onze hersenen, zou dat dan verklaren dat sommige wensen heel makkelijk worden vervuld, en andere weer niet?

Het is in ieder geval een verklaring waarom veel coaches en therapeuten tegenwoordig roepen 'leef vanuit je hart!'. Alleen dan kun je dingen daadwerkelijk realiseren wanneer je diep van binnen dit ook echt gelooft. Met al je passie en overtuiging! Als je wensen hebt, breng ze dan vanuit je verstand naar je hart. Geloof er echt in dat het is wat je wilt. Je zult een gelukkig gevoel moeten ervaren bij die wens. Voel je je daadwerkelijk gelukkig bij die gedachte? Dan is dat het juiste uitgangspunt om een wens in vervulling te laten gaan. Dat gaat soms niet rechtstreeks, maar via omwegen. Blijf echter gefocust op dat gelukkige gevoel hetwelk bij die wens hoort.

Wat zijn jouw werkelijke overtuigingen?

Als dat allemaal zo is, waarom zouden we dan (dure) apparaten nodig hebben om iemand te genezen? Soms kan dat nodig zijn, omdat veel overtuigingen op onbewust niveau plaatsvinden. De kans zit er echter in, dat ziekten na verloop van tijd terugkeren, wanneer we zelf geen aandacht besteden aan de wijze waarop we in het leven staan. Het beeld dat we van onszelf hebben, moet worden getransformeerd. Alleen daadwerkelijke overtuiging verandert dat beeld.

Zijn we individuen die gescheiden zijn van onze omgeving, of zijn we allen één? Het is onze (overgeleverde) overtuiging dat we afgescheiden zijn van anderen. Ooit dacht men namelijk dat twee afzonderlijke dingen geen invloed op elkaar zouden kunnen hebben. Die overtuiging van het individualisme heeft geleid tot gevoelens van eenzaamheid en isolatie. Maar ook tot het idee dat er een noodlot lijkt te bestaan waarop geen invloed uitgeoefend kan worden. Onze kijk daarop – ook binnen de wetenschap – is de laatste jaren steeds meer aan het veranderen. We weten nu dat er geen dualisme bestaat. Er is slechts eenheid. Alles is met elkaar verbonden. Alles gebeurt daarom in een wisselwerking. Het een reageert op het ander. Dringt dat tot je door, dan weet je hoe essentieel dat begrip is voor jouw wensenergie.

Het experiment van Poponin

Russische wetenschappers zoals de fysisch Vladimir Poponin, observeerden al begin jaren '90 van de vorige eeuw het gedrag van menselijk DNA in een serie experimenten. Hieruit bleek dat DNA rechtstreeks invloed heeft op bio-fotonen, die minuscule lichtdeeltjes, de grondstof van atomen. Poponin vroeg zich af welk effect het DNA van de mens heeft op fotonen, en stopte DNA in een afgesloten reageerbuis waar de lucht uitgezogen was. In feite een lege ruimte. Maar wat is leeg? Eigenlijk bestaat er geen lege ruimte. Een ruimte waarin geen lucht is, is nog niet leeg. Het is gevuld met informatie, met fotonen. Met speciale apparatuur kunnen die fotonen zelfs relatief nauwkeurig worden gemeten.

Om terug te komen op het experiment van Poponin: de fotonen in de vacuüm buis zonder het DNA gedroegen zich vrij chaotisch. Geheel volgens verwachting. Toen hij er een monster van menselijk DNA erbij deed, gebeurde er iets onverwachts: de deeltjes gingen zich anders gedragen; ze rangschikten zich tot regelmatige patronen. Ons DNA heeft dus invloed op het gedrag van fotonen. En fotonen is ... juist: het bouw materiaal van atomen en dus het bouw materiaal van onze wereld. Het bewijs wat oude spirituele tradities immer hebben geweten: we zijn één.

Waarom dat zo is en hoe dat kan, is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is dat de ordening van fotonen aantoonbaar wijzigt. De uitkomst van dit onderzoek bevestigt wat oude spirituele tradities altijd al beweerden: wij zijn geen individuen die afgescheiden zijn van de rest, maar zijn onderdeel van een groter geheel. En dat beïnvloeden we weer met ons lichaam. Jij hebt altijd gelijk, toch?

Kortom: we zijn allen (co)creators. We creëren zelf de fysieke wereld om ons heen. Onze werkelijkheid is onze eigen creatie. Het bevestigt altijd hetgeen waarin jij gelooft. Het gelijke trekt immers het gelijke aan. Hoe jij daarom de wereld om je heen ziet en je leven beleeft, is altijd jouw waarheid. En je zult daarin altijd worden bevestigd. Dat is immer de wet van de resonantie.

Meer experimenten volgden

Poponin deed echter verder onderzoek. Hij verwijderde het DNA uit de buis en toen nam hij nog iets bijzonders waar: de fotonen bleven zich gedragen alsof het DNA nog aanwezig was. Ze leken met elkaar verbonden te blijven, terwijl ze fysiek van elkaar verwijderd waren. Meer experimenten volgden, ook gedaan door anderen en daardoor weten we nu dat het energieveld de basis vormt van onze fysieke realiteit. Dat wordt een energiematrix genoemd. Een werkelijkheid die er wel is, maar we niet kunnen zien. En toch communiceren we ermee. Wat we vervolgens zien als onze fysieke werkelijkheid, is het gevolg van die communicatie.

Het Veld

Dat veld, waarin alles met elkaar is verbonden, heeft vele namen: de goddelijke matrix, kwantumveld, nulpuntveld, het veld, akasha-veld, kwantumhologram, de Bron etc. Hoe het ook wordt genoemd, het is een kwantumenergieveld dat overal, dus ook in lege ruimten, aanwezig is. De ruimte zit altijd vol met energie en informatie. Met dat veld 'spelen' practitioners van de Reconnective Healing. Net zoals geluid lucht nodig heeft om zich te kunnen voortplanten, gebruikt de energie van onze overtuigingen en gedachten het kwantumveld, ofwel 'fotonen' om zich te verspreiden. Dat is de reden waarom een sessie met de Reconnective Healing en The Reconnection het beste uitwerkt wanneer zowel practitioner als de client zo onbevooroordeeld als mogelijk de sessie 'laten gebeuren'. Om zoveel mogelijk zonder oordeel een sessie te geven, is het dus zelfs beter wanneer de practitioner vóór de sessie zo min mogelijk van de client weet. Dat je dus niet wordt ondervraagd naar de reden van je komst, heeft niets te maken met desinteresse. Vertrouw op het licht en informatie die in het energieveld aanwezig is, om datgene te ontvangen wat voor jou op dat moment nodig is. Als practitioner stuur ik geen eigen intenties, ik speel slechts met dit veld. Zonder oordeel.

Afstandshealing



In de experimenten met het kwantumveld komt naar voren dat het niet uitmaakt hoe ver de ontvanger en de zender van elkaar zijn verwijderd. Alle levende wezens bestaan uit energiebundels en zenden golfpatronen uit die in wisselwerking staan met andere golven. Zelfs als diegene zich aan de andere kant van de wereld bevindt. Het hele universum bestaat namelijk uit een serie op elkaar inwerkende golfpatronen. Zo worden interferentiepatronen gecreëerd. Die slaan vervolgens informatie op (denk aan het experiment waarbij het DNA uit de buis werd verwijderd), en daarom is er een geheugen in het universum. BDE (bijna-dood-ervaringen) zouden hiermee kunnen worden verklaard. We zijn slechts energie. Alleen de fysieke manifestatie ervan is voor ons zichtbaar. We bevinden ons niet alleen in dit veld, maar zijn uiteraard onderdeel van dit nulpuntveld. Alles wat we doen komt in een golfveld terecht en vormt vervolgens interactie met ons. We zenden energie uit via ons DNA, ons hart, en onze hersenen middels gedachten, of we het nou willen of niet. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat je net dat telefoontje krijgt van iemand aan wie je op dat moment zat te denken! Afstand telt namelijk niet.

Daarmee is ook verklaard dat healing op afstand daadwerkelijk mogelijk is. Want je bent natuurlijk niet continu zender, maar ook ontvanger. We communiceren via energievelden. Er wordt gezegd dat The Reconnection je DNA kan veranderen. Hoe zit dat nou precies?

Wat we in ons hart voelen en geloven, onze emoties, blijken rechtstreeks de vorm van ons DNA te veranderen. Net zoals uit recent onderzoek is gebleken dat roken direct invloed heeft op ons DNA (het maakt de strengen korter). Dit heeft weer effect op het atoom. Men ging onderzoeken hoe pure gevoelens invloed uitoefenen op het DNA. Daarvoor werd het DNA van diverse proefpersonen in een bekersglas geïsoleerd. Vervolgens werd dat blootgesteld aan krachtige, heftige emoties waarvoor diverse emotionele en mentale technieken werden gebruikt. In tegenstelling tot wat de onderzoekers verwachtten, werden duidelijk elektrische reacties gemeten in het DNA op het moment dat die emoties uitgezonden werden door de proefpersonen. Zij beïnvloedden met hun emoties de DNA-moleculen in het glas. Emoties wijzigden daardoor de structuur van ons DNA. Positieve gevoelens laten

de strengen ontspannen, zodat die langer worden. Door negatieve emoties werden DNA-strengen korter. Ze trokken zich samen en codes werden zelfs uitgeschakeld. Negatieve gevoelens geven ons dus een gevoel van afgescheidenheid. Maar wie is verantwoordelijk voor dat gevoel van eenzaamheid en isolatie? Juist... **alleen jijzelf**. Wanneer iemand weer positieve gevoelens ging ervaren zoals (zelf)waardering, liefde, dankbaarheid en blijheid, dan werd het uitschakelen van DNA-codes direct ongedaan gemaakt.

Genen krijgen signalen door vanuit de omgeving en reageren daarop. Die signalen komen dus o.a. vanuit de hersenen. Zij interpreteren de dingen die om ons heen gebeuren en geven een reactie in de vorm van een chemische stof of als elektromagnetische vibratie. Dit beïnvloedt de cel en leidt tot een verandering in de genetische code. Uit onderzoeken blijkt dat geïsoleerde levende cellen zelfs nog reageren wanneer die heel ergens anders zijn dan waar de 'eigenaar' van dat DNA zich bevindt. Zelfs wanneer de afstand zeg maar 500 kilometer is. Het DNA reageert net zo en gelijktijdig op emoties als wanneer het nog in het lichaam zou zijn. Wat we geloven, denken of voelen wordt direct opgevangen door ons DNA. Het DNA verbindt zich via het kwantumveld met alles en beïnvloedt op haar beurt weer de materie. En daarmee is het verband bewezen tussen gevoelens, gedachten, geloof, overtuigingen en de fysieke realiteit, ofwel: onze zichtbare werkelijkheid. Iets wat we nodig hebben binnen ons denkmodel, om te kunnen bevatten wat om ons heen gebeurt. Alleen de vraag hoe kan dat?, is nog niet beantwoordt. Wel dát het zo is. Je kunt dus stellen dat wat op je pad komt, niet zomaar gebeurt. Met onze gedachtekracht en onze gevoelens hebben we een sterke invloed op ons DNA. Dit heeft op haar beurt weer een sterk effect op de omgeving. Op die manier beïnvloeden we onze omgeving via onze gedachtekracht en gevoelens. Wederom: we zijn scheppers van onze eigen universum.

Hoe worden onze wensen gehoord vanuit de zee van wensen?



We gaan voor die vraag weer terug naar het DNA. Slechts 10 procent van het DNA bestaat uit genetisch materiaal: de genen. Tenminste, dat dachten wetenschappers tot verder onderzoek anders uitwees. Maar wat zou dan de functie zijn van de overige 90%? Het antwoord op die vraag bleef onduidelijk tot onderzoek naar het menselijk genoom begon. Alle genen werden nader onderzocht en in kaart gebracht. Toen bleek dat slechts 5% van het DNA genetisch van aard was. Wat doet het DNA dan eigenlijk? Poponin en Garjajev vonden op die vraag het antwoord. Die 95% lijkt vooral voor communicatie met anderen nodig te zijn. Het lijkt deel uit te maken van een veel breder scala aan biologische signalen. Het is onderdeel van een veel groter taalproces van relaties tussen geluidssignalen die ons een grotere energiestoot kunnen geven. Dit helpt ons om ons lichaam molecuul voor molecuul op te bouwen.



Het interessante is dat onafhankelijk van de hierboven genoemde Russische onderzoekers, professor Popp ontdekte dat een groot deel van die communicatie via licht gebeurt: de bio-fotonen. Hij ontdekte dat we niet alleen licht uitzenden, maar dat we licht ook opslaan. Cellen nemen actief licht op. Via bio-fotonen ontvangen we informatie en kunnen die ook nog opslaan. En dat is de reden dat de persoonlijke Reconnectie slechts eenmaal in je leven nodig is.

Hoe meer we ons afstemmen op die frequenties, op dat grote informatieveld, hoe meer kanalen we oppikken. Door al dat zenden, ontvangen en opslaan, kunnen we ons DNA herprogrammeren.

Het is om die reden van belang dat je je focust op datgene wat je graag wilt realiseren, je resonanceert dan daarmee en trekt vervolgens dat naar je toe wat op dezelfde frequentie (mee)trilt. Je hoeft het dan alleen nog maar te herkennen en te zien.

Wat is materie?

Uiteindelijk is materie niet meer dan bundels energie. Er is geen vaste materie, er is slechts energie. Een atoom bestaat uit energieconcentraties in verschillende zones. Het is dus niet opgebouwd uit vaste deeltjes

(zoals neutronen, elektronen en protonen), maar uit eenheden van informatie en energie. Hoe dichtert je die zogenaamde vaste deeltjes nadert, en hoe preciezer je die gaat onderzoeken, hoe meer ze zich op blijken te lossen. Wat we gedacht hebben dat iets een dicht, vast deeltje te zijn, blijkt louter te bestaan uit energiewervelingen. Het atoom heeft geen fysieke structuur. Je zou dus kunnen zeggen dat materie eigenlijk een illusie is. Het doet maar alsof. Of wij interpreteren het op die manier als werkelijkheid...

Het grappige is in ieder geval dat de energie van een atoom uit dezelfde krachtvelden bestaat als de velden die we genereren via onze gevoelens, gedachten en overtuigingen. Dat betekent dat we in essentie niet verschillen van atomen of van sterrenstelsels. Qua afmeting zitten we daartussenin. We bestaan zelf uit geïntegreerde bundels van geïnformeerde energie. Zou daarom de Reconnective Healing zo'n grote uitwerking hebben op ons? Het atoom zelf verandert namelijk wanneer het elektrische of magnetische veld ervan verandert. Dat is tenminste wat we weten uit de kwantumfysica. Elk atoom in ons universum kunnen we daardoor beïnvloeden, zonder dat tijd en afstand een rol speelt. Als wij dus slechts uit bundels energie bestaan, zenden we golven uit die in wisselwerking staan met andere golven. En dan komen we tot de conclusie dat het hele universum uit een serie interactieve golfpatronen bestaat. Kortom: we hebben direct invloed op onze omgeving. Hoe groot die invloed is, bewijst Dr Masaru Emoto met zijn studies over waterkristallen.

Het geheim van de waterkristallen

Waterkristallen reageren sterk op invloeden van buitenaf. Zelfs op woorden. Negatieve woorden geven een verstoord beeld en positieve woorden maken prachtige waterkristallen in geometrische vormen. Als je daarover meer wilt weten, klik dan hier.

Wat belangrijk is om te weten, is dat watermoleculen dus sterk reageren op intenties. Als je je bedenkt dat een mens voor meer dan 70% uit water bestaat (en onze aarde trouwens ook zo ongeveer), dan begrijp je wat voor effect negatieve of positieve woorden, gedachten en gevoelens hebben op ons lichaam. Iedereen heeft dat vroeger op school wel eens

uitgeprobeerd: iemand ziek praten. Door woorden kan iemand daadwerkelijk ziek worden. Of juist beter. Dat is afhankelijk van de gebruikte woorden en intenties. Wanneer je beseft wat de impact is, zul je sneller geneigd zijn om alles positief te benaderen.

We zijn Al-een. Je bent dus niet alleen of geïsoleerd. Je bent onderdeel van het grote geheel. We creëren onze eigen wereld. Wat wil jij creëren? Je eigen Paradijs? Dat kan. Om begripsverwarring te voorkomen het volgende over eenheid. De gehele mensheid is niet één in de zin zoals New Age dat opvat, aangezien er een kwade soort op aarde bestaat, van de gevallenengelen afkomstig, die uit de eenheid zijn gestapt en een eigen standplaats hebben ingenomen als elitairen bóven ons mensen. Het zgn 'blauwe bloed' behoort o.a. tot deze groep. Alleen het Adamsgeslacht wat via Seth, Noach en Jakob is voortgekomen behoren tot de goede menselijke eenheid.

Verheffing van het hart

Je hart verheffen lijkt niet zo'n beste eigenschap. Het lijkt erop dat je dan naast je schoenen loopt van verwaandheid. Toch kan het ook een zeer positieve eigenschap zijn, wat wij lezen van koning Asa en het volk Israël, en daarna van zijn zoon Josafat op bijzondere wijze, zie:

2 Kronieken 17:6 En zijn hart verhief zich in de wegen van JHWH; en hij nam verder de hoogten en de bossen uit Juda weg. Zulk soort 'verheffen' is begerenswaardig en dient ter navolging, ook in onze tijd, waarin zulks in vorstenhuizen en regeringen zo ver wij weten niet meer te vinden is. De nieuwe tijd is nabij -heeft JHWH beloofd- dat er weer een koning uit David over ons zal regeren, zie:

Ezechiël 34:23 En Ik zal een enigen Herder over hen verwekken, en Hij zal hen weiden, namelijk Mijn knecht David; die zal ze weiden, en Die zal hun tot een Herder zijn.

Ezechiël 37:24 En **Mijn Knecht David zal Koning** over hen zijn; en zij zullen allen te zamen een Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, en Mijn inzettingen bewaren en die doen.