

Kwantumfysica

De kwantumfysica is een wetenschap, die voor mensen die daar niets van af weten, lijkt op het occulte. Het is de wetenschap van de kleinste deeltjes in het sub-atomaire gebied. In de wereld van de kleinste deeltjes gedragen deze zich anders dan normaal. Ons verstand schiet hierbij tekort om het te begrijpen. Het lijkt erop of de Schepper dobbelt en met ons de spot drijft, zodat wij niet verstaan hoe Zijn schepping in elkaar steekt. Materie en geest lijken tegenstellingen, aparte werelden. Men komt er echter steeds meer en meer achter dat de gewone materie in wezen niet bestaat. De stof of materie is niet dood, maar is begeesterd. In werkelijkheid blijkt er alleen maar energie te bestaan. Wat betekent dit voor ons en voor de aarde? Welnu, dat is voor ons verstand niet op te lossen. Het is een paradox. Zelfs de relativiteitstheorie van Einstein lijkt achterhaald. In CERN te Genève heeft men onlangs deeltjes ontdekt die sneller reizen dan het licht. Wanneer alles energie is, en materie in werkelijkheid niet bestaat, is alles om ons heen wat wij waarnemen, een illusie. Misleiden onze zintuigen ons?

Ons hart-bewustzijn kan ons niet misleiden, mits het gericht is op de Schepper. Wij zien de wereld vanuit onze bewustzijnstoestand, die tot nog toe voor elk mens verschillend is. Ons bewustzijn beïnvloedt onze waarneming. Deeltjes echter handelen onvoorspelbaar. Zij kunnen zich als het ware oplossen en door een muur gaan, om zich aan de andere zijde ervan weer te materialiseren. Materie lijkt dan ook op afgekoelde energie, bevroren licht. Wetenschappelijk zijn de verschillende aspecten van de kwantumfysica dan ook niet te verklaren. Kunnen wij alsdan vanuit een innerlijk bewustzijn of innerlijk weten de zaak benaderen? Dat kan, indien wij weten dat elektronen van zichzelf te weinig energie hebben om zich los te maken uit hun baan rond de atoomkern. Er is een botsing nodig met een lichtdeeltje om de elektron uit zijn baan te stoten. Ook voor ons mensen is het licht van Boven en een crisis noodzakelijk om ons uit onszelf te drijven, zodat wij álles loslaten in zelfovergave, om



tot een hoger bewustzijn te geraken. In Gods licht zien wij het ware licht, zie Ps.36:9.

Het blijkt volgens de kwantumfysica dat álles aan elkaar verbonden is, en dus afhankelijk is van elkaar. Twee lichtdeeltjes kunnen als tweeling worden samengevoegd. Wanneer men deze twee lichtdeeltjes in tegengestelde richtingen van elkaar laat reizen, blijven ze evenwel aan elkaar verbonden. Ze vormen elkaars spiegelbeeld, ze zijn tweelingzielen. Ze blijven altijd met elkaar verbonden, ook al zijn ze kilometers ver van elkaar verwijderd. Ze blijven onzichtbaar onafscheidelijk met elkaar verbonden op een voor ons onverklaarbare wijze. Wat wij waarnemen strookt dus niet met de werkelijkheid, zodat wij leven in een wereld van illusie. En dat nu is wél ons dagelijks leven en bestaan op aarde! Die illusie staat ons niet in de weg om te leven en te werken. Ons verstand schiet hierbij tekort en kan ons niet bevrijden van de misleiding der natuur.



Vogels kunnen het aardmagnetisch veld waarnemen door het kwantumeffect

Het blijkt hieruit dat tweelingzielen elk een tegenovergestelde kant op kunnen gaan in het leven, zodat zij zich ver van elkaar af verwijderen, maar dat zij toch met elkaar verbonden blijven. Die verbinding kan zelfs op zeer grote afstand in stand blijven. Hun leven verloopt weliswaar tegengesteld, maar ze nemen wel dezelfde beslissingen, al dan goed of fout, en ze volgen op afstand hetzelfde patroon in exact dezelfde levensomstandigheden, totdat ze weer bij elkaar komen en een hechte eenheid vormen.

Een onderzoek van Cleve Backster: "Ander bewijs van het feit dat ons lichaam een enkelvoudig supercoherent opererend biosysteem is, komt van Cleve Backster. Hij bewees dat cellen die geïsoleerd werden van het

menselijke lichaam, in communicatie blijven met het lichaam, zelfs wanneer ze op grotere afstand van het lichaam werden gebracht. Hij gebruikte twee leugendetectors. Het eerste instrument was rechtstreeks verbonden met een vrijwilliger. Het andere apparaat, dat twaalf kilometer verderop stond opgesteld, was verbonden met slechts het mondslijmvlies van deze persoon. Backster kon bewijzen dat veranderingen in de emotionele toestand van de proefpersoon gelijktijdig gereflecteerd werden in beide leugendetectors. De enige verklaring voor de uitkomst van dit experiment is dat al onze lichaamscellen onderling non-lokaal verbonden zijn ongeacht hun onderlinge afstand en dat deze connectie in stand blijft zelfs wanneer de cellen geïsoleerd worden van het lichaam ()"



Cleve bewees dat wanneer cellen van ons menselijk lichaam worden geïsoleerd, deze evenwel met elkaar bleven communiceren, ook al bevinden zij zich op grote afstand van elkaar. Tijdens de proef werden veranderingen in de gemoedstoestand van de proefpersoon gelijktijdig weergegeven door de leugendetectors. Wat voor gevolgtrekking mogen wij hieruit opmaken?

Dit, wanneer jongens en meisjes met elkaar omgang hebben en mond-op-mond contact hebben (tongzoenen) er overdracht plaatsvindt van mondslijmvlies. De lichaamscellen van de jongen gaan over in het lichaam van het meisje, en omgekeerd. Dit is niet zo onschuldig als het wel lijkt. De jongen is op deze wijze een deel geworden in het meisje, en het meisje in de jongen. Op grote afstand van elkaar zullen de cellen nog met elkaar communiceren. Waar dit mond-op-mond contact heeft plaatsgehad tussen een man en vrouw mag er daarna in wezen geen breuk meer ontstaan, want daarmee is de vrouw de 'huisvrouw van zijn jeugd' geworden, zie Jesaja 54:6 Want JHWH heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; **nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd**, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God.

Er is een wezenlijk deel van elkaars lichaamsbestanddelen samengekomen, samengesmolten, in elkaar opgenomen, wat in wezen het huwen of samengaan inhoudt. Er is hierdoor een onderlinge en wederzijdse communicatie ontstaan die niet straffeloos eventjes ongedaan kan worden gemaakt, ook als men de verkering uitmaakt en men zich van elkaar afscheidt.

Het blijkt dat wij beperkt zijn, zeker als helft van een tweelingziel, op zoek naar antwoorden op onze levensvragen. Die andere helft van ons kan wel veel vragen oplossen, maar niet alles. Wij zijn en blijven beperkt in ons weten en kunnen. Wij kijken als in een spiegel in een donker gat. Alle menselijke theorieën, christelijke dogma's, ze blijken te kort te schieten om de ene echte werkelijkheid te omschrijven. Ons derde oog dient verlicht te worden, want slechts in het Licht van Boven zien wij het enige ware licht des levens. Dat licht doet ons helderder dan de zon ons lot aanschouwen. In dat licht komt elk oprecht verlangen uit het hart van de mens altijd terecht bij de bron, en ontvangt het aldaar een antwoord. Weinig mensen op aarde zijn oprecht en komen met diepgewortelde verlangens, zodat ze geen antwoord ontvangen. Of veel mensen kunnen het antwoord maar slecht ontwaren en aflezen. Juist de intuïtie van ons hart -indien op JHWH gericht- heeft altijd het juiste antwoord klaar, om ons uit de verwarring te leiden naar rust en dat wat realiteit is. Onze bloedsomloop houdt ons lichaam in stand en voedt het. Wanneer ons 3e oog zuiver is, zal ons gehele lichaam zuiver zijn. Wanneer het geheugen in ons hart zuiver is, zal ons gehele lichaam erdoor gevoed worden. Ons bloed wordt rondgepompt, en ook het hart zelf wordt erdoor gevoed, zodat wij steeds hogerop komen en onszelf in stand houden. Die Goddelijke werkelijkheid en waarheid is voor ons het hoogst bereikbare in het leven, waardoor wij de hemel voor ons op aarde scheppen en in harmonie leven met het oneindige.

Ons derde oog

Onze pijnappelklier (pineal gland) is een persoonlijke sterrenpoort voor verlichting of hoger bewustzijn. De pijnappelklier wordt ook wel het 3e oog genoemd, en is een inwendige vortex (spiraalvormige draaikolk) waardoor wij interdimensionale reizen kunnen maken. Dr. M.J. Vogel

heeft aangetoond dat de groei van micro kristallen in ons 3e oog gewijzigd kan worden door onze denkpatronen te veranderen. Wij maakten als kinderen reeds een simpele kristal radio-ontvanger. Kristallen zijn wonderlijke dingen, om als zend en ontvangers te dienen. Angstpatronen in een mens dragen een lage frequentie, terwijl liefde een hoge frequentie heeft. Kristallen in ons 3e oog zouden tevens een soort geheugen bezitten, zodat ze denkpatronen kunnen opslaan. Die kunnen er vastroesten, maar kunnen er ook gewijzigd worden. Wij zien dan ook in de geschiedenis dat de mensheid via religies denkpatronen van voorgeslachten ingegoten heeft gekregen, die maar moeilijk er weer uit te halen zijn. Ze kunnen alleen gewijzigd worden door middel van volkomen zelfovergave, het loslaten van het oude ego. Dat loslaten van het oude ego is hét geëigende middel om het Goddelijke licht (liefde) binnen te laten schijnen in de pijnappelklier, zodat het gehele lichaam er van wordt doortrokken. In de Bijbel komen we het op verschillende plaatsen tegen dat opgeroepen wordt om verlicht te worden, o.a. in Jesaja 60:1. Zie onze brochures 407-409 over het 3e oog.



Het Goddelijke licht des levens -ook wel kosmische energie genoemd- verhoogt de hersengolven en verandert de denkpatronen in ons 3e oog. Daardoor worden wij vernieuwd in ons denken, zie Efezen 4:23.

De micro-kristallen in ons 3e oog beschikken over een piëzo-elektrisch vermogen, waardoor men vonkjes kan produceren. Het piëzo-ontstekingsmechanisme zit o.a. in gaskachels om er de waaknlam mee aan te steken. Kristallen kunnen tevens het licht wat erop valt laten roteren waardoor het van een lage naar een hoge frequentie wordt opgevoed, tot de kleur ultra-violet, als hoogste frequentie. De digitale techniek van de GSM mobiele telefonie zou door wetenschappers gehaald zijn uit de werking van de micro kristallen van de pijnappelklier. Met ons 3e oog kunnen wij namelijk ons innerlijk controleren, gedachten-berichten ontvangen en verzenden. Door verlies

van het eigen oude ego en de intrede van het Goddelijke liefdeslicht maken de hormonen van de pijnappelklier stoffen, o.a. serotonine. Serotoninen geeft ons een gevoel van bovennatuurlijke vrede, rust en geluk, wat daarna door ons dan ook uitwendig wordt uitgestraald. Dit is het geestelijk ontwaken, wat op diverse Bijbelplaatsen wordt genoemd, zie Efeze 5:14.

Melatonine in ons 3e oog regelt ons slaapritme, en dimethyltryptamine regelt de droomtoestand, waardoor wij de geestelijke werkelijkheid ontwaren en beleven. De pijnappelklier staat in verbinding met andere klieren en uiteindelijk met heel ons lichaam. ons 3e oog staat eerst in verbinding met de hypofyse, die alle andere klieren en organen in ons lichaam voedt. In de Psalmen kom je ze tegen, o.a. dat de nieren van de psalmist zeer verlangden in zijn schoot, zie Job 19:27. Psalm..16:7; 26:2; 139:13; Spre. 23:16; Jeremia 17:10.

Het gehele lichaam wordt doortrokken van het Goddelijke liefdeslicht, waardoor bovennatuurlijke vrede in ons afdaalt, wat een onvergetelijke gebeurtenis is, en onuitwisbare volkomen zekerheid verschaft. Door het verkrijgen van hoger bewustzijn groeien wij boven het kleinsamenlijke geleuter uit, wat het leven en samengaan met mensen die nog in hun oude ego vastgeroest zitten bemoeilijkt. Vanzelf maakt deze vernieuwing van onze geest -ook wel de verlichting door Gods Geest genoemd- ons tot nieuwe mensen. Vanzelfsprekend dat je dan goed voor je lichaam zorgt en God liefhebt boven alles en je naaste liefhebt als jezelf. Dan ontdoe je jezelf van allerlei oude ballast, werelds vermaak en streef je hogere belangen na. Je leeft alsdan als mens in twee werelden. De meeste mensen om je heen leven nog in de oude wereld van hun ego en ingegoten patronen, wat een cultuur is van valse schaamte, waan, ijdelheid, ego-cultuur, en halen wat er te halen valt. Daar heb je alsdan wel mee te maken, waarbij je moet oppassen dat je je er niet meer mee verstrengeld.

De torsiegolven uit de kosmos zorgen voor zelfkennis, zodat je leert zien wie je in werkelijkheid bent. Het is een spiegel waar je in kijkt naar je zelf, en waarbij je afdaalt in de werkelijkheid van je bestaan. Dat is niet zo fraai als het wel lijkt. Wij leven in een wereld waarin niemand in

zijn of haar hart laat kijken, want daar leeft niet zoveel moois. Wie die werkelijkheid gaat zien, walgt van zichzelf en zijn overtredingen, en vindt zichzelf verwerpelijk. Daar leren wij van onszelf afscheid te nemen, het oude ego vaarwel te zeggen, onszelf los te laten, om in de nieuwe wereld van Gods liefdeslicht op te staan en volkomen ons aan Hem over te geven. Zelfkennis (zondekennis) is nodig en voorwaarde om tot de ware Godskennis te komen, want anders laten wij ons oude ego niet los. Pas na volkomen zelfovergave kan het Goddelijk Liefdeslicht ons beschijnen. Dan gaat de Zon der Gerechtigheid voor ons op en vinden wij genezing onder diens stralen, Maleachi 4:1.



Ons 3e oog is een soort kosmische antenne waarmee wij contact kunnen maken met de onzienlijke wereld van de Geest. Sommige hormonen van ons 3e oog zijn psychoactief. Er zijn hormonen van ons 3e oog die serotonine, melatonine, DMT, 5meo-DMT en pinoline aanmaken. Vanzelfsprekend dat de illuminati en NWO-leiders ons 3e oog als hun grootste vijand zien. Zij vrezen ten hoogste voor een ontwakende wereldbevolking, want dan is hun parasieten-bestaan afgelopen. Men wil de mensenmassa's in slaap houden o.a. d.m.v. fluor in drinkwater en tandpasta's. Ook via chemtrails in de lucht, die door vliegtuigen worden gespreid, waarin o.a. barium zit, wat schadelijk is voor onze gezondheid, met name voor ons bewustzijn.

Ons 3e oog is dus een persoonseigen sterrenpoort, waardoor wij in contact treden met de onzienlijke geesteswereld. En dat niet alleen, wij zullen ook als tweelingzielen erdoor met elkaar blijven communiceren, ook als we van elkaar gescheiden zijn over grote afstand.

DNA-onderzoek

De Russische fysicus Vladimir Poponin onderzocht het volgende: Hij had menselijk DNA in een reageerbuis gedaan en daarna verwijderd. Hij ontdekte dat de fotonen in de reageerbuis zich bleven gedragen alsof

het DNA er nog in zat. De fotonen van het DNA en de fotonen in de reageerbuis bleken met elkaar verbonden te blijven, hoewel ze van elkaar gescheiden waren, en niet fysiek bij elkaar waren. Dat is met tweelingzielen eveneens het geval. Wanneer ze eenmaal samengevoegd zijn geweest, en daarna van elkaar werden gescheiden, blijven de fotonen van hun harten met elkaar verbonden in liefde. Immers, de liefdesenergie van ons hart zoekt naar exact dezelfde energie, die alleen maar aanwezig blijkt te zijn in het hart van de tweelingziel. Alleen die tweelingziel kan de liefde die in ons hart is reflecteren en beantwoorden via dezelfde frequentie of golflengte.

Oude liefde roest niet, luidt een gezegde. Daarin schuilt een waarheid. Wanneer eenmaal het contact met de tweelingziel is gelegd, en de liefde weerspiegeld is vanuit het hart, blijft het daar aanwezig en roest het niet. dat wil zeggen, het dooft nooit weer uit. Men kan doen wat men wil, maar zoals de fotonen van DNA blijven hangen in een reageerbuis wanneer het DNA verwijderd is, alzo blijft de liefdesweerspiegeling altijd aanwezig, ook al gaat de tweelingzielen voor een korte of lange tijd uit elkaar. De tweelingziel kan slechts één enige hebben als spiegelbeeld, zie het Hooglied van Salomo:

Hooglied 6:9 Een enige is Mijn duive, Mijn volmaakte, de enige harer moeder, zij is de zuivere dergenen, die haar gebaar heeft; als de dochters haar zien, zo zullen zij haar welgelukzalig roemen, de koninginnen en de bijwijven; en zij zullen haar prijzen.



Google en DNA-manipulatie, volgens de redactie van Earth Matters M.N. Zie website:

<http://www.earth-matters.nl/126/3577/geografisch/google-dna-manipulatie-agenda-21-en-passive-avoidance.html>

Enkele citaten uit het artikel:

Niet alleen vanuit het verleden, maar tot aan het heden toe, heeft het Internet alles te maken met de Amerikaanse Defensie. Het is opgezet door het Pentagon en wordt beheerd en beheerst door het Pentagon. Het wordt gebruikt door het Pentagon om mensenmassa's te beheersen. Dat is het

doel van het internet, en niets anders. Ze gaven het aan ons en we vonden het geweldig! Het was als een prachtige nieuwe sportauto, we sprongen er allemaal in en we hadden de grootste lol.

Het is niet alleen verslavend. Wat belangrijker is: het internet leidt mensen, het grote publiek, af van sociale en maatschappelijke verbanden, waardoor men elkaar niet meer in de ogen hoeft te zien.

Een natuurkundige vertelde me dat in de jaren zeventig mensen in het lab konden worden opgespoord, door de frequenties te meten die worden uitgezonden door hun DNA. Met andere woorden, elk levend wezen is een antenne die uitzendt en ontvangt, en het DNA van elk levend wezen heeft een unieke frequentie en signaal. Dat gebruiken ze, daar richten ze hun aandacht op als wapen om ons te onderdrukken.

Het DNA Human Genome Project werd uitgevoerd in het lab in Lawrence Berkeley, maar andere militaire labs waren er ook bij betrokken. Het atoomwapen-lab bestaat voor het Pentagon en het Pentagon bestaat voor de grote oliemaatschappijen. Het Human Genome Project is opgezet en wordt betaald om te kunnen experimenteren, om het menselijk genoom te onderzoeken, beschrijven en in kaart te brengen.



Kijk ook eens het artikel over google en dna-manipulatie:

<http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M6&s=M85&ss=P1302&l=NL...>

Ons hart als sterrenpoort

Er staat in het bijbelboek Spreuken over het hart het volgende:

Spreuken 4:23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.

Over het algemeen wordt gesteld dat de liefde in het hart zetelt, maar anderen verwijzen naar de lever. Hoe dan ook, het gaat erom om de ware liefde Gods in ons mensenleven te ontvangen, of liever, dat de liefde Gods in ons ontwaakt. Hoe kan dat, en hoe gaat dat eraan toe? Dat kan pas wanneer wij onszelf kwijt raken, om daarna ons wáre Goddelijke zelf te kunnen vinden. Dat wordt mooi uitgedrukt door de

volgende zin: *Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden.*

Wanneer je jezelf of oude zelf kwijt bent, ben je in staat om vanuit je hart in één ondeelbaar ogenblik iemand te herkennen als je spiegelbeeld. Dat is iemand die je aanvult in dat deel dat je kwijt bent geraakt. Dan vind je jezelf in de ander, en zie je jezelf in je spiegelbeeld. Wij zitten opgescheept met een eigengemaakt zelf, een ego, wat niet ons wáre zelf is. dat dienen wij te verliezen om tot onszelf te komen. De verloren zoon in de gelijkenis moest door een diepe crisis heengaan om tot zichzelf te komen. Hij moest zijn eigen ego en al wat daarmee samenging verliezen, verspelen, om bij de varkenstroggen tot zichzelf te komen. Om dat verloren zelf weer te kunnen zien, heb je dat andere deel van jouw ziel nodig, je spiegelbeeld. Het lijkt dan of je jezelf eerst in dat spiegelbeeld verliest, maar dat is schijn, aangezien je juist jezelf erin terugvindt en een wordt met die ander op zielenniveau. Wij kunnen ons eigen gezicht en achterzijde niet zien. Daarvoor moet je in een spiegel kijken. Zo kunnen wij de ene helft van ons zélf niet zien, maar wel in ons spiegelbeeld waarnemen.



Liefde is een wonderlijk iets, wat ontspruit uit het Goddelijke hart, wat niet slechts voor tweelingzielen geldt, maar ook voor anderen, zelfs voor dieren. De basis van de tweelingziel en hun liefde komt niet uit het ego, het oude zelf, maar komt voort uit de liefde van de ziel, uit het hogere zelf. Tweelingzielen hebben immers exact dezelfde ziel en leven op dezelfde golflengte. Ze hebben dezelfde aspiraties en interesses, en lijken zelfs op elkaar als broer en zus.

Op de website van www.droomvrienden.nl kunt u er een artikel over lezen. Wij citeren hier een klein belangrijk deel ervan: www.droomvrienden.nl/tweelingzielen_begrip.html

"In de afgelopen 3,5 jaar heb ik ontzettend veel mensen gesproken die allemaal met hetzelfde 'probleem' kampen: het MISSEN van je tweelingziel/soulmate/zielsliefde. Ik heb het missen van die ander wel

eens omschreven als het geamputeerd zijn. Een deel van jezelf missen maar het toch iedere seconde van de dag voelen. Het is ontzettend fijn als je Bewust aanwezig Bent en kan genieten van het feit dat je die ander bij je voelt ondanks dat je hem/haar niet kan zien.

Maar je hebt ook die andere kant van de medaille nog, die momenten dat je in je Ego schiet en Denkt dat je die ander mist. Ook ik heb er in mijn onbewuste momenten ontzettend veel moeite mee (en tjonge wat heb ik dit soort momenten vanaf juni veel meegemaakt zeg). Het Ego is soms zo ontielig slim en manipuleert als de beste. Het weet jou, zodra jij in het Onbewustzijn schiet, zo goed in de maling te nemen met zijn slimme smoesjes en beredeningen. Het doet jou werkelijk geloven dat je Afgescheiden bent van je tweelingziel/soulmate/zielsliefde. Je mist die ander dan zo ontzettend en je voelt je vaak verdrietig omdat die ander niet bij je is of kan zijn....DENK je. Denken komt voort uit je Ego, wat weer een Illusionair iets is. Wat je op onbewuste momenten denkt kan je dan ook Waangedachttes noemen, dus niet werkelijk waar.



De waarheid is dat je Niet je tweelingziel/soulmate/zielsliefde op zo'n moment mist, wanneer je in je onbewuste deel schiet, maarJeZelf. Je mist op dat moment de Verbinding met je Hoger Zelf, je GodZelf, je Eigen Kracht. Je mist dus jeZelf maar het Ego zal met alle list die het kan bedenken jou doen geloven dat je iets Buiten jezelf mist. Als je in de val trapt die het Ego voor jou heeft opgezet, zal je Buiten jezelf naar Liefde zoeken. Je zal dan eerder liefde zoeken in een ander, bv je tweelingziel/ soulmate/ zielsliefde. Het Ego lacht in zijn vuistje want het weet dat zolang hij het voor elkaar krijgt dat het jou buiten jezelf kan laten zoeken, dat jij nooit de Ware Liefde zal vinden. En dat is precies het doel van het Ego, het wilt Niet dat jij Ware Liefde vindt want het is bang dat zijn bestaan dan ophoud.

Als jij aan je tweelingziel/soulmate/zielsliefde denkt en je gaat je verdrietig of eenzaam voelen ipv blij en gelukkig, onthou dan dat je op

dat moment weer in het Onbewuste Deel (Ego Persoonlijkheid) van jezelf bent geschoten en je Ego je zover heeft gekregen dat jij DENKT dat je AFGESCHIEDEN bent van je tweelingziel/soulmate/zielsliefde. Niets is minder waar want jij en je zielsliefde zijn voor EEUWIG met elkaar verbonden en niets kan jullie meer scheiden. Omdat je de ander fysiek niet ziet denk je misschien al sneller dat je niet meer bij elkaar bent maar op Zielsniveau ben je ten alle tijden met elkaar Verbonden.

Probeer je aandacht te richten op jezelf ipv van die ander want het gaat werkelijk niet om die ander op het moment dat je je eenzaam of afgescheiden van die ander voelt. Wat mij helpt op momenten wanneer ik in mijn Ego schiet en ga geloven wat het me aan probeert te praten is.... tegen mezelf zeggen:

ik mis niet mijn tweelingziel/soulmate maar mezelf, ik mis de verbinding met m'n Hoger Zelf/God.

mijn tweelingziel/soulmate en ik en Iedereen Zijn al Eén

het is mijn Ego dat mij wil doen geloven dat wij Afgescheiden zijn van elkaar.

Liefde is energie, Liefde is kracht, Liefde is transformerend, Liefde is scheppend... o, hoe lieflijk is de Liefde en welk één vreugde treft ons als we de Liefde mogen ontvangen.

Maar wat is de bron van die Liefde? waar komt Zij vandaan? Is het werkelijk de Liefde van die ander die ons zo gelukkig maakt en zoveel krachten schenkt? Nee... het is niet de Liefde van iemand anders die je zoveel geeft, het is de Liefde van jouw Zelf dat door jou heen stroomt. Jouw Liefde is ontwaakt omdat het de mooiste gift is die je iemand kan schenken. Het stroomt vanuit de bron, door jou heen, naar die ander toe.. als goddelijk geschenk voor die ander.

We zijn alleen niet meer bewust van onze heelheid, en denken in afhankelijkheden, hierdoor hebben we anderen nodig om die Liefde in ons te doen ontwaken. We maken vervolgens die ander verantwoordelijk voor onze ontwaakte Liefde, denken misschien zelfs dat het die ander is die ons deze Liefde geeft, maar zijn vergeten dat het de Liefde is die altijd al in ons aanwezig is.

We hebben geen anderen nodig om die Liefde te ervaren, deze Liefde is er altijd in oneindige hoeveelheden, zoveel als je maar wilt hebben. Je hoeft er niks voor te doen, hoeft niks te bewijzen, geen hart te veroveren, je hoeft alleen maar deze Liefde aan je Zelf te vragen. Je Zelf onthoudt jou niks van wat je nodig hebt... die Liefde wordt je met Liefde geschonken, opdat jij jezelf kan transformeren en de kracht hebt om bergen te verzetten. Daarna is er zelfs nog zoveel liefdesenergie over dat je ook nog aan anderen kan geven, die nog niet goed weten hoe ze hun eigen Liefdes bron kunnen aanboren.

Zoek het antwoord niet buiten jezelf of bij anderen, de bron van Liefde is in jou en je mag daar voor altijd in gelukzaligheid vertoeven. Houd je Liefde niet vast, maar geef het door aan anderen, opdat een ieder door Liefde getransformeerd zal worden.

Echt waar je hebt niemand hiervoor nodig... als je wil kan je in een fractie van een seconde vertoeven in de warmste en krachtigste energie die ons ter beschikking staat... je hoeft alleen maar ontvankelijk te zijn. " (tot zover het citaat)



Ons hart heeft een geheim innerlijk, een geheugen. Men zou het een geheime kamer kunnen noemen, want er wordt wel meer over hartkamers gesproken. Het is een stukje weefsel van het hart dat bestaat uit ongeveer 40.000 cellen waarin een geheugen zit. Het zijn hart-hersencellen. Wanneer wij vanuit deze cellen leven -en dat zijn op aarde maar zeer weinigen- dan zitten wij bij de bron van het Goddelijk liefdeslicht. Dat nu is onze hart-sterrenpoort, waardoor wij tot hogere dimensies kunnen opklimmen, communiceren met het Goddelijke.

In ons eigen hart zullen wij de waarheid vinden, en ook de liefde, nadat wij er schoonmaak in hebben gehouden en al het oude egocentrische eruit hebben geworpen.

Tweelingziel van JHWH

Mogelijk klinkt het oneerbiedig door te zeggen dat JHWH óók een tweelingziel heeft. Denk goed na, het is immers JHWH die ons geschapen heeft naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. Uit Hem zijn wij voortgekomen, dat is door schepping of afsplitsing, als spiegelbeeld, dus als tweelingziel. Dat blijkt ook wel uit de volgende teksten:

Psalmen 47:4 (47-5) Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jakob, dien Hij heeft liefgehad.

Jesaja 43:4 Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest in Mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest, en Ik heb u liefgehad; daarom heb Ik mensen in uw plaats gegeven, en volken in plaats van uw ziel.

Jeremia 31:3 JHWH is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.

Maleachi 1:2 Ik heb u liefgehad, zegt JHWH; maar gij zegt: Waarin hebt Gij ons liefgehad? Was niet Ezau Jakobs broeder? spreekt JHWH; nochtans heb Ik Jakob liefgehad.

Deuteronomium 7:6 Want gij zijt een heilig volk JHWH, uw God; u heeft JHWH, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den aardbodem zijn.



Deuteronomium 7:7 JHWH heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw veelheid boven alle andere volken; want gij waart het wenigste van alle volken.

Deuteronomium 10:15 Alleenlijk heeft JHWH lust gehad aan uw vaderen, om die lief te hebben, en heeft hun zaad na hen, ulieden, uit al de volken verkoren, gelijk het te dezen dage is.

Deuteronomium 14:2 Want gij zijt een heilig volk voor JHWH, uw God; en u heeft JHWH verkoren, om Hem tot een volk des eigendoms te zijn, uit al de volken, die op den aardbodem zijn.

De teleurstelling van JHWH is dan ook ontzettend groot wanneer Zijn tweelingziel ontrouw is, Hem vergeet en met een ander er vandoor gaat, zie:

Jeremia 31:32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te

voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt JHWH;

Jesaja 62:4 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde; want JHWH heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.

Jeremia 3:14 Bekeert u, gij afkerige kinderen! spreekt JHWH, want Ik heb u getrouwd, en Ik zal u aannemen, een uit een stad, en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion.

Jesaja 54:6 Want JHWH heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; **nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd**, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God.

Jesaja 54:7 Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen.

Jesaja 60:15 In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u henen ging, zo zal Ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van geslacht tot geslacht.

Jesaja 62:12 En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlost van JHWH; en gij zult genoemd worden de gezochte, de stad, die niet verlaten is.

Jeremia 1:16 En Ik zal Mijn oordelen tegen hen uitspreken over al hun boosheid; dat zij Mij verlaten hebben, en anderen goden geroekt, en zich gebogen hebben voor de werken hunner handen.

Jeremia 2:13 Want Mijn volk heeft twee boosheden gedaan; Mij, den Springader des levenden waters, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.



Uit het bovenstaande blijkt dat JHWH terugkeert en Zijn vrouw Israël wederom zal aannemen, en wel met grote ontferming in liefde. Het volk Israël blijft door JHWH bemint, en zal de wereldheerschappij ontvangen in het komend Godsrijk. Het grote Jubeljaar is aanstaande, de vrijlating van de overspelige vrouw, om wederom door JHWH aangenomen te worden.

Het hart van JHWH is vol ontferming, liefde tot Zijn volk:

Hosea 11:8 Hoe zou Ik u overgeven, o Efraim? u overleveren, o Israël? Hoe zou Ik u maken als Adama, u stellen als Zeboim? Mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn berouw is te zamen ontstoken.

Geen vermenging

Onze Schepper heeft instructies gegeven dat wij bij onze eigen soort dienen te blijven om onze tweelingziel te kunnen vinden. Wij zullen nooit onze tweelingziel vinden bij een andere mensensoort. Tegenwoordig mag men bijna niet meer over 'ras' spreken. Wij spreken dan maar over 'soort'. Door rasvermenging houdt de soort op te bestaan, wat nooit de bedoeling van de natuurwetten is of kan zijn. Het oorspronkelijke dient zuiver te worden gehouden.

Izaak en Rebekka adviseerden Jakob met klem om naar zijn familie te gaan -zijn eigen soortgenoten- om aldaar een vrouw te zoeken. Zij zullen Ezau ook best hetzelfde advies hebben gegeven, maar Ezau volgde hun goede raad niet op. Hij nam vreemde vrouwen, wat voor zijn ouders een gruwel was. Men zal nooit de ware liefde en of tweelingziel ontmoeten bij de andere mensesoorten! Vandaar zoveel ongelukkige gemengde huwelijken die vroeg of laat stuk lopen. En hun nageslacht zit met de brokstukken.

Daniël 2:43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt.

Deuteronomium 28:9 JHWH zal u Zichzelf tot een heilig volk bevestigen, gelijk als Hij u gezworen heeft, wanneer gij de geboden van JHWH, uws Gods, zult houden, en in Zijn wegen wandelen.



Leviticus 19:19 Gij zult Mijn inzettingen houden; gij zult geen tweeerlei aard uwer beesten laten samen te doen hebben (laat staan mensesoorten); uwen akker zult gij niet met tweeerlei zaad bezaaien, en een kleed van tweeerlei stof, dooreen vermengd, zal aan u niet komen.

Deuteronomium 22:9 Gij zult uw wijngaard niet met tweeerlei bezaaien; opdat de volheid des zaads, dat gij zult gezaaid hebben, en de inkomst des wijngaards niet ontheilgd worde.

Samenvatting

Tweelingzielen worden gekend in hun overeenkomstige geslachtskenmerken. Hun aard vult elkaar aan, evenals hun intelligentie. De ander zien zij als hun betere zelf, daarom zijn ze afhankelijk van elkaar. Tweelingzielen komen nooit voort uit één gezin, daar heeft de Schepper voor gezorgd, ter voorkoming van incest en verzwakking van het geslacht. De Farao's hadden het dan ook mis met hun zus-en-broer huwelijken. Tweelingzielen zijn wel identiek. Groepszielen zijn zielsverwanten die op elkaar lijken. Volkszielen zijn van eenzelfde soort en inborst, aan elkaar verbonden door patriottische gevoelens. Er is in deze wereld veel ellende en onrecht, wat moeilijk te begrijpen is wanneer wij geen oog hebben voor de reinheid van de geslachtsgemeenschap, voor de Goddelijke voorschriften inzake procreatie. Die zijn er ter voorkoming van degeneratie.

Israël is het Godsvolk, het heilige zaad. Als volk begon het klein. Het volk werd zwaar op de proef gesteld in Egypte. Hun voortbestaan werd door de Farao zwaar bemoeilijkt door de moord op alle jongetjes die geboren werden. De exodus volgde, daarna de quarantaine in de woestijn, alvorens het land Kanaän te mogen erven. Wij zien hieruit dat alles in de schepping zich voortbeweegt in de richting van éénwording tussen tweelingzielen, éénwording tussen groepszielen, volkszielen en wereldzielen. Jammer dat niet alle huwelijken uit tweelingzielen bestaan.



Wel kunnen de partners als brug dienstdoen om andere tweelingzielen voort te brengen, en ook om zielsgroepen te verenigen. Zelf zullen zij mogelijk tot deze zielsgroepen behoren. Ieder mens heeft een tweelingziel, ook al ontmoet niet iedereen op aarde zijn tweelinghelft. Het hoe en waarom is vooralsnog onduidelijk. De Schepper gaf Adam het leven door middel van inblazing, een tweemens in één, androgeen. Die tweemens werd gesplitst, waarvan elk deel in

het diepst van zijn wezen het beeld bleef van de ander, wat men voor altijd blijft meedragen. Vandaar de hoop die op de bodem van elk mensenhart ligt om ooit de ware Jakob of Rachel te zullen ontmoeten.

Die Jakob en of Rachel bezit alleen wat de ander compleet maakt, om tot volkomen harmonie te geraken. Een Hogere Hand brengt tweelingzielen tot elkaar. Er kunnen hier nog storende factoren in het spel aanwezig zijn die de Goddelijke leiding dwarsbomen. God is liefde, en wij zijn ook liefde wanneer wij leven in Zijn liefde. Wij zijn door Hem gemaakt en leven in een wereld vol tegenstellingen, met de hoop en zekere verwachting terug te keren tot Hem in oneindige liefde en éénwording. Wanneer liefde zich afscheurt van de andere tweelingziel, neemt ze evenwel toe en keert ze uiteindelijk weer terug, aangezien de ware liefde geen andere kant op kan dan die van haar tweelingziel! De wetten van het universum zeggen het ons dat wanneer ware liefde scheurt op de één of andere wijze, het uiteindelijk zal worden geheeld! De weg naar heling kan lang en pijnlijk zijn, maar tot stand komen zal het! Het komt alles goed! Het is immers onze bestemming om verenigd te zijn met onze tweelingziel. Deze bestemming kunnen wij niet ontlopen, noch ontgaan! Ware liefde is onvergankelijk en laat zich niet dwingen. Voorwaarden stellen is emotionele chantage, volgens Pieter Stuurman, zie <http://pieterstuurman.blogspot.com/>



Omdat liefde onvergankelijk is, blijft ze altijd bestaan, ook wanneer tweelingzielen door omstandigheden uit elkaar werden gedreven en ze op afstand van elkaar voortleefden. Iemand die je tweelingziel is en echt van je houdt, zal je vrijlaten en geen enkele dwang opleggen, noch voorwaarden stellen. Echte liefde zal de ander stimuleren in positieve zin,

zonder dwang. De tweelingzielen laten zich in elkaars hart kijken. Ze hebben niets meer te verbergen. Hun harten smelten samen. De conversaties onder mensen zijn veelal oppervlakkig van aard. Groepszielen kunnen al iets van hun hart openen voor de ander. Sommige vrienden en vriendinnen kunnen ook veel van hun hart laten zien. In veel huwelijken die niet bestaan uit tweelingzielen leeft men met gesloten harten. Men durft het ego niet prijs te geven. Men heeft jarenlang geheimen voor elkaar. Tweelingzielen echter openen hun harten en weten dat hun spiegelbeeld volkomen gelijk is aan zichzelf. Zij halen het beste van het beste in elkaar naar boven en stimuleren elkaar in het positieve, aangezien ze voor elkaar geschapen en bestemd zijn. Wel kunnen de vibraties van tweelingzielen op den duur van elkaar verschillen, zodat ze tijdelijk uit elkaar gaan. Ze hechten zich

vervolgens mogelijk aan anderen via een huwelijk, wat hen nooit de vervulling geeft die hun beide zielen nodig heeft. In die periode komt de roep vanaf de bodem van hun harten om elkaar, om God en om de eenheid. Wanneer zij hun ego nog niet geheel hebben losgelaten, zullen ze elkaar nog niet vinden. Ze hebben immers dezelfde blauwdruk van identiteit en dienen beiden hun ego te hebben losgelaten, om in elkaar over te gaan. Alleen gelijke zaken trekken elkaar aan, is een natuurwet, om heelheid te vormen. De beesten weten dit nog, maar de mensen schijnen dit te zijn vergeten, vandaar zoveel soortvermenging en gemengde huwelijken. Doe maar eens 10 verschillende soorten eenden in een vijver, dan zoeken de paartjes van de soorten elkaar exact op en vermengen zich niet. Alleen wanneer men sommige dieren apart in een hokje zet met een andere soortgenoot kunnen zij zich noodgedwongen kruisen. Bij magneten is het zo dat tegengestelde polen van 2 magneten elkaar aantrekken, en als deze aan elkaar zitten is het weer één nieuwe magneet. Tweelingzielen bestaan uit man en vrouw, als tegengestelde polen die elkaar aantrekken, om samen een nieuw paar te vormen, een écht paar, een éénheid.



Een magneet heeft een noordpool, een zuidpool en een neutraal gedeelte

Plato zei reeds 2500 jaar geleden over de tweelingzielen het volgende:
"En wanneer één van hen zijn andere helft zal ontmoeten, de werkelijke helft van zichzelf, is het paar verloren in een verbazing van liefde en vriendschap en intimiteit en men zal niet meer uit elkaars zicht verdwijnen, zelfs niet voor een moment".

Men kan er diverse namen voor gebruiken, namelijk tweelingzielen, tweelingvlammen, tweelingvibraties, etc. Wanneer is in heel het onmetelijke universum slechts één enkel paar is dat op dezelfde trilling/frequentie van het licht vibreert, zijn tweelingzielen geheel enig in hun soort. Zij zoeken dan ook naar vereniging, naar heelheid. Er ontstaat in hen vroeg of laat een innerlijke honger naar heelheid én naar eenwording met de Bron van leven en liefde. Vooraf leven wij in eenzaamheid, gescheidenheid, wat we leren kennen als een koudeperiode. Het verlangen naar warmte, naar heelheid, naar vereniging, naar geluk en liefde wordt alsdan in ons geboren. In die tijd leren wij

zien dat ons ego ons in de weg staat, en dat wij slechts door volkomen zelfovergave tot onvoorwaardelijke liefde kunnen komen. Deswege zullen beide delen van de tweelingzielen geestelijk dienen te ontwaken, om zich voor God gewonnen te geven, hun oude ego prijs te geven, en in harmonie te leren leven met elkaar. Wanneer beiden geestelijk volwassen zijn, zal hun relatie blijvend zijn, aangezien zij het hoogste energetische peil bereikt hebben die denkbaar is op aarde. Het blijkt vanzelf dat er dus slechts één persoon in heel het universum is die het diepe verlangen in ons naar heelheid kan bevredigen. Echter, het ten volle bevredigen ligt nog een stap verder, namelijk in de gezamenlijke eenwording in God als Bron des Levens. Dit oer-verlangen naar heelheid dient de basis te zijn voor elke goede relatie (huwelijk) die een jongen en meisje, man en vrouw aangaan. Vandaag de dag kijken de meeste partners naar elkaars gedienst, status, afkomst, geld, baan en uiterlijk., om dat als basis te nemen voor een huwelijk, wat helaas zeer gevaarlijk en een uiterst wankel basis is.

De herkenning van je tweelingziel is een intrede doen in het mysterie van het leven zelf, waarna men pas de liefde ervaart zoals ze in werkelijkheid is. Tweelingzielen kunnen elkaar niet ontlopen, ook niet na een tijdelijke scheiding. De contactlijnen komen steeds weer bij elkaar of kruisen elkaar. Je bent geen tweelingziel op grond van je fysieke bestaan of uiterlijke aantrekkingskracht, maar op grond van je Goddelijke oorsprong vanuit de éénheid. Tweelingzielen ontstonden als één uit of in God, als man-vrouw, en niemand anders op aarde zal ooit dezelfde kenmerken dragen. Het tweelingziel-zijn dient immers een hoger doel, een spiritueel doel, namelijk om in de wereld voor God en Zijn heerschappij een zegen en bijdrage te zijn. Dat gebeurt door de samenvoeging van tweelingzielen op het hoge niveau van kosmisch bewustzijn. Ze hebben dan ook altijd elkaars liefde en steun nodig, ook al zijn ze ver van elkaar verwijderd. Dat ver van elkaar verwijderd zijn zal wel knagen aan hun geest en lichaam wanneer ze het directe contact missen. De energiecentra's in ons (de chakra's) zullen door het gemis van direct contact eronder lijden, afgeremd worden, soms geblokkeerd worden zodat er ziekten optreden. De vrije stroom van Goddelijke liefdesenergie kan dus afgeremd en zelfs geblokkeerd worden, zodat de energiecentra's in ons niet op volle toeren kunnen draaien. Soms moeten wij hieruit leren om eerst goed met onszelf overweg te kunnen, om dat daarna ook met onze tweelingziel te kunnen. Het gescheiden zijn van elkaar of door een huwelijk te hebben aangegaan met een ander die

niet je tweelingziel is, kunnen er vele grote storingen ontstaan, zowel fysiek als spiritueel, wat een ballast vormt in het dagelijks leven.

Zoals blijkt is het de grootste schat op aarde -de schat in de akker als aarde- die men maar kan bedenken. Onvoorwaardelijke liefde is het allerbelangrijkste in de relatie tussen twee mensen, om de kern van de één met de kern van de ánder te laten samensmelten tot één, en tóch twee, ja drie in God. Dan ben je open en oprecht tegenover elkaar. Dan hou je geen geheimen van vroeger of nu achterwege, geen achterdocht en wantrouwen.

Een citaat: *"Je zou kunnen zeggen dat de tweelingziel ten tonele verschijnt op het moment dat dat het minst nodig is, namelijk als elke helft zijn hoogste graad van onafhankelijkheid in de verdeelde staat heeft bereikt. Dit is tevens het toppunt van alleenzijn. Dan verschijnt de tweelingziel, niet als respons op emotionele behoefte, maar om de diepste behoefte van de ziel te vervullen".*



De ontmoeting van tweelingzielen is dan ook spontaan, ongezocht, want dán pas vullen ze elkaar aan. Men kan niet bewust op zoek gaan naar de tweelingziel, want dan zal men hem zo goed als zeker niet ontmoeten. Dat zou het bewijs zijn dat men er nog niet rijp voor is. Er is een Hogere Hand die ons daarin leidt en bestuurt en bij elkaar brengt. Het zijn immers krachten in ons die wijzelf niet de baas kunnen. Het zijn geestelijke trillingen, energieën over en weer, een delen met elkaar en een samenvloeien in elkaar. Deze trillingen brengen heel ons lichaam in beweging, in actie, want het is geen menselijke, maar Goddelijke energie van het Christus-bewustzijn.

Wie een tweelingziel-relatie verbreekt, begaat een ongelooflijke fout! Wanneer een echte liefdesrelatie wordt beëindigd komt men in de eenzaamheid. Dat kan een zeer nuttige tijd zijn om tot jezelf te komen, om geestelijk sterk te worden. Mozes moest 40 jaar in de eenzaamheid rondzwerven als herder in Midian alvorens hij het volk Israël uit Egypte mocht leiden. Wanneer wij te sterker uit de strijd in de eenzaamheid voortkomen, zal dat ons te sneller tot onze tweelingziel trekken. Immers, veelal gaat aan de ontmoeting van onze tweelingziel een periode van beproeving en eenzaamheid vooraf. In die tijd leren wij de lessen die nodig zijn om in harmonie te leven met onze tweelingziel, en

om in harmonie te zijn met JHWH, met de natuur en met onszelf. In die eenzaamheid moeten wij leren om te luisteren naar de stem van ons hart, om des te beter het leven te leren verstaan. Er is een Hogere Hand die ons daarin onderwijst, leidt en bestuurt, op weg naar de ontmoeting en vereniging met onze tweelingziel. Echte relaties dienen tot groei. Waar er in relaties geen groei meer is, maar neergang, daar blijkt dat het niet om tweelingzielen gaat, jammer genoeg. Bij tweelingzielen is er groei, een altijd voortgaande groei. Ze stimuleren elkaar en zijn geen blok aan het been van de ander. Ze zijn geen negatieve remmende factor die verlamdend werkt. Het grote gebod van JHWH, God lief te hebben bovenal en de naaste als jezelf, is voor tweelingzielen geen grote opgave. Wij kunnen in de samenleving niet exact bepalen wie niet of wie wel onze naaste is, zodat wij niet iedereen kunnen liefhebben als onszelf. Dat kunnen tweelingzielen wél bepalen, en vandaar dat zij hun spiegelbeeld liefhebben als zichzelf. Hun andere helft zijn ze zelf. Zij zullen elkaar dan ook nooit diepgaand kwetsen, noch zichzelf boven hun spiegelbeeld verheffen. Hun liefde is immers de heilige onschuld zelve. Men geeft elkaar geen steken en verwijten. De liefde bedekt alle dingen! Wanneer God liefde is -en dat is Hij- dan is de liefde hét geëigende bouw materiaal van de gehele schepping. De schepping toont energie, kracht, liefde, met als tegenpool haat, destructie en vernietiging. Liefde brengt verantwoordelijkheid met zich mee om de schepping in harmonie te laten verkeren. Totdat God alles in allen zal zijn!

Citaten:

- # De ontmoeting tussen tweelingzielen is zeer heftig, omdat je in elkaars hart kunt zien.
- # Innerlijk zijn tweelingzielen onafscheidelijk. Elk van de zielhelften zal de ander als een soort magneet aan blijven trekken.
- # Het gevoel van op zoek zijn, naar wat dan ook, de onrust die daarvoor lag, valt daarmee geheel in het niet.
- # Ware liefde ligt niet in uiterlijkheden.
- # Hoewel tweelingzielen in aanleg zo eender zijn, lijkt het voor hen noodzakelijk verschillende wegen te gaan voordat ze elkaars complementen kunnen zijn.
- # Tweelingzielen kunnen elkaar alleen maar herkennen als ze beiden een bepaalde geestelijke rijpheid hebben bereikt. De tweelingziel is het spiegelbeeld, de andere kant van het zelf. Het is een feit dat we een wezenlijk deel van onszelf in een nieuw licht zien.

Door bij elkaar terug te keren helpen de tweelingzielen de mensheid als geheel terug te keren tot de bron.

Hoe meer ik in jou herken, des te meer ik mezelf word.

Tweelingzielen wijzen elkaar de weg naar het hart.

Tweelingzielen kunnen in de diepste duisternis afdalen en zich in woede tegen elkaar keren als de opdracht die hen gegeven word te zwaar wordt. Dit kan dus voorkomen vanuit hun menselijke zwakheden.

Zolang je ego actief is, zal het voortdurend werken om je weg te houden bij de liefde.

Liefde ziet de gelijkenissen -- angst de verschillen

#Het verstand zoekt naar echte relatie. Het hart zoekt een spirituele partner.

Leren leven is leren loslaten.

Alleen de liefde is in staat om de mensen te verenigen, om hen heel te maken en te vervullen, want alleen de liefde verenigt hen in wat hun diepste wezen is.

van J & M Henschel: Van Chaos tot Harmonie. p.256:

Echter zijn man en vrouw twee helften van één geheel. In vroegere ontwikkelingsperioden waren zij hermaphroditisch verbonden in één lichaam, dat toen man-vrouwelijk was. Na de scheiding der geslachten ontwikkelden zich uit de oorspronkelijke eenheid een man en een vrouw, die ieder een eigen ontwikkelingsgang zijn gegaan, om later het stadium te bereiken, waarop het bewustzijn zodanig is uitgebreid dat de oorspronkelijke tegendelen zich wederom verenigen tot een hogere eenheid, waaruit volmaakte levensvormen worden geboren. vv.

p.400: Dit verlangen nu naar harmonie, dat steeds krachtiger in het mensdom begint op te treden, is de drijfveer waardoor de geslachten tot elkaar worden aangetrokken. Onbewust als de mensen zijn, verbinden zij zich immer weer met het verkeerde tegendeel. Door de strubbelingen, die zij in het huwelijk ondervinden worden zij zich hiervan langzaam bewust en het verlangen wordt krachtiger om de tweelingziel te leren kennen. Aan de uitbreiding van het aantal echtscheidingen ligt dit onbewuste zoeken naar de verloren wederhelften grondslag en alle ellende op huwelijksgebied zal niet eerder opgelost kunnen worden dan nadat de mensen zich hun ziel bewust



geworden zijn en door verbinding met de tweelingziel de grondslag der Harmonie hebben hersteld. Van deze zaken moet de mensheid zich in deze tijd bewust worden. Dit is geen menselijk gebod; het is een kosmische noodzakelijkheid. Want eerst wanneer de oorspronkelijke tegendelen, de man als geest/ziel en de vrouw als ziel/geest zich wederom hebben verenigd, zullen zij in staat zijn de volmaakte lichamen te scheppen, waarin hoger ontwikkelde zielen zich op deze planeet kunnen incarneren. En eerst wanneer de hogere mensensoort deze wereld gaat bevolken en door kennis van de goddelijke Wet van Harmonie met harmonisatie van alle Rijken der natuur wordt begonnen, is ook het moment daar waarop alle Idealen van Liefde en Geluk, Vrede en Welvaart voor allen verwezenlijk zullen worden.

Bronnen:

Al de werken van Joan en Mary Henschel

Patricia Joudry en Maurie Pressman: Tweelingzielen

Paul Ferrini: Vind je soulmate

Jakob Slavenburg: En de twee zullen één zijn

Ralph Waldo Trine: De Hoogere Zielekrachten

Asja, Tweelingzielen

Elene N. Aron, Hoog sensitieve personen

N. Bos, Natuur en Gezondheid

Tiny Kanters: Soulmates

Jakob Slavenburg: Man en vrouw samen één en toch twee

E.C. Prophet: Zielenkameraden en tweelingzielen

P.S. De meeste auteurs en schrijvers gaan uit van reïncarnatie en hebben dat in hun boeken over de tweelingzielen besproken. Wij laten dat in het midden en voor hun verantwoording en hebben niet de reïncarnatie als uitgangspunt genomen.