

Inleiding

De Goddelijke wil berust op wetten, waaraan de menselijke wil ondergeschikt dient te zijn. Wanneer wij de Goddelijke wetten respecteren en onderhouden, zullen zij ons dienen om van de aarde een paradijs te maken. Wanneer wij eigen inzichten bóven deze wetten stellen, zullen ze tegen ons strijden, ons straffen, Jeremia 2:29. God straft slechts indirect. Hij is geen boeman of beul. Wij straffen in feite onszelf door de scheppingswetten niet op te volgen. De kennis aangaande deze wetten is dan ook van het allergrootste belang. Een weldenkend mens zal ermee instemmen dat dit zo is. Om het zogenaamde ‘verloren paradijs’ terug te krijgen, zullen wij ons dienen in te spannen om de natuurwetten te leren kennen en ernaar te handelen. Alle oude ballast moet overboord indien deze op eigen inzichten of op menselijke overleveringen stoelt, om kennis te nemen van de wetten der natuur. Deze wetten liegen niet. Alles kan vergaan en aan alles kan getwijfeld worden, behalve aan de natuurwetten. Deze wetten zijn onwichtigbaar, voor afwijkers ervan zijn ze keihard, zelfs meedogenloos. De natuurwetten ontzien niemand, zijn blind voor willekeur van mensen. Het is aan óns de keus ze te respecteren, of ze te negeren, te overtreden.

De eerste wet en inzetting, met een recht van aanspraak, die JHWH aan Israël gaf na de uittocht uit Egypte, was inzake gezondheid, zie Exodus 15:

23 Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara niet drinken, want het was bitter; daarom werd derzelve naam genoemd Mara.

24 Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: Wat zullen wij drinken?

25 Hij dan riep tot JHWH; en JHWH wees hem een hout, dat wierp hij in dat water; toen werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het volk **een inzetting en recht**, en aldaar verzocht Hij hetzelfde,

26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem van JHWH uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben JHWH, **uw Heelmeester!**

Vervolgens lezen wij in Exodus 19:5-6 het volgende:

4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u tot Mij gebracht heb.

5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond (wet) houden, zo **zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken**, want de ganse aarde is Mijn;

6 En **gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn**. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israels spreken zult.



Adviserend geneesheer

In Psalm 78 lezen wij over de Wet het volgende:

4 Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden van JHWH, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.

5 Want Hij heeft een getuigenis opgericht in Jakob, en **een wet gesteld in Israel**; die Hij onzen vaders geboden heeft, dat zij ze hun kinderen zouden bekend maken;

6 Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen, die geboren zouden worden; en zouden opstaan, en vertellen ze hun kinderen;

7 En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar **Zijn geboden bewaren**;

8 En dat zij niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspanning geslacht; een geslacht, dat zijn hart niet richtte, en welks geest niet getrouw was met God.

Wrijf uw ogen eens uit en zie dat er momenteel een nieuwe wereld in de maak is. Een wereld van geluk, vrede, harmonie, welvaart, gezondheid en vooral van liefde en wederzijds respect voor allen. Een nieuwe wereld waarin alle tweelingzielen met elkaar verenigd zullen worden tot perfecte huwelijken. Die nieuwe wereld zal echter niet eerder tot stand komen, of eerst zal de mens tot de bewustheid moeten komen dat hij in strijd heeft geleefd met de Goddelijke wetten, zowel de geschreven als ongeschreven natuurwetten. De mensen zullen bereid moeten zijn om de afwijkende

leefwijzen, denkpatronen, kwade gevoelens en boze handelingen op te geven, maatschappelijk, religieus en particulier. Daarin is één der grootste en belangrijkste zaken waaraan aandacht dient geschonken te worden de regeneratie en veredeling van het menselijke ras. Men zal zich bewust moeten zijn van de onverantwoordelijke tegenwettelijke wijze waarop huwelijken tot stand komen, om zich vervolgens te willen onderwerpen aan de wetten der natuur, om een zo zuiver mogelijke soort voort te brengen, zonder vlek of rimpel. Het ongeordende seksuele leven is de klip waarop het levensschip strandt, aldus Joan en Mary Henschel in hun boek over de Wedergeboorte.

Kijk zelf eens naar dierenfokkers hoe zij hun rassen veredelen om een zo goed en mooi mogelijk ras te kweken. Stel dat de postduivenfokkers geen strenge selectie zouden maken, dan vallen zij nooit en te nimmer in de prijzen. Echter, op de wijze hoe de fokkers omgaan met hun dieren is wel het een en ander af te dingen.

Israël werd apart gezet uit de omringende volkeren om een voorbeeldnatie te zijn. Zij mochten zich niet vermengen met andere volkeren, en ook golden er wetten die men stipt diende te houden inzake het voortbrengen van nageslacht. Er was een strenge controle na de voorstelling van pasgeborenen in de tempel, of zij vlekken en rimpels vertoonden, ja dan nee. De uitdrukking ‘maak de billen maar bloot’ komt hiervandaan. De vlekken of spots waren tekenen van vermenging, en welk kind dat vertoonde, mocht niet in de tempel komen. Ze worden wel mongolenvlek, ooievaarsbeet of aardbeivlekken genoemd. Ze komen veel voor in Oosterse landen.

Natuurlijke selectie

Als de mens het zelf niet ter hand vat om selectie uit te voeren, doet de natuurwet het. Kennis van de natuurwetten is dan ook een absolute vereiste, aangezien alle kennis en weten berust op wetten. De ware godsdienst berust dan ook niet op dogma's en belijdenissen, en ook niet op geloven wat men in diverse kerken gelooft. Ware godsdienst gaat om weten, het kennen van de wetten van de Schepper, om zich daar vervolgens aan te houden met hart en ziel. Het is duidelijk dat wij momenteel nog in het tijdvak van de wetteloosheid leven, gezien het

overtreden, miskennen en negeren van de natuurwetten. Vandaar de respectloosheid ten opzichte van dieren, bomen, planten, mensen en de aarde. Er wordt algemeen omgegaan met levende wezens als of het genummerde massaproducten betreft. Met dieren wordt omgegaan als of zij slechts geschapen zijn om de vraatzucht der mensen te bevredigen. Juist door het eten van dierlijk vlees zijn veel mensen ziek. Op de bossen wordt rooibouw gepleegd, etc. De technologische vooruitgang is de ontwikkeling van de mens als mens op geestelijk en zedelijk terrein voorbijgestreefd. Psychopaten (o.a. reptilians) hebben zelfs atoom- en waterstofbommen ontwikkeld in de christelijke landen. Ze worden nog wel liefst illuminaten genoemd, dat wil zeggen zij die verlicht zijn. Het is wel een bijzondere verlichting die zeer destructief uitpakt! Zij dienen hun macht te verliezen, door bewustwording van de massa's. Een ontwaakte bevolking kan hen uit hun machtsposities verdrijven. Mogelijk zullen zij als laatste middel tot behoud van hun macht met kernbomen gaan smijten, om een zo groot mogelijke chaos achter te laten. Deze demonische machten hebben de mensheid al eeuwen bewerkt via sport en spel, seks en porno, Hollywood en Walt Disneyland, etc.



Laten wij eens kijken naar Deuteronomium 32:46-47:

- 45 *Als nu Mozes geeindigd had al die woorden tot gans Israel te spreken;*
 46 *Zo zeide hij tot hen: Zet uw hart op al de woorden, die ik heden onder ulieden betuige, dat gij ze uw kinderen gebieden zult, dat zij waarnemen te doen al de woorden dezer wet.*
 47 *Want dat is geen vergeefs woord voor ulieden; maar het is uw leven; en door ditzelve woord zult gij de dagen verlengen op het land, waar gij over de Jordaan naar toe gaat, om dat te erven.*

Over de Wetgever

De vraag wie God is, en of er al een God is, is actueel en van alle tijden. Aan oud-premier Mark Eyskens van België werden de volgende vragen gesteld, zie het Reformatorische Dagblad 25-11-2011, heel leerzaam.

"In uw boek over godsverduistering verwijt u de Rooms-Katholieke Kerk dogmatisme. De Bijbel zou meer metaforisch gelezen moeten worden. Blijft er bij u ruimte voor een God Die ons aanspreekt?"

„Die stem van God komt volgens mij toch ook uit onszelf. Ik denk dat we God, met name in de Rooms-Katholieke Kerk, te verheven hebben gemaakt. Hij is te transcendent geworden: eigenlijk staande buiten de wereld.



Er is natuurlijk transcendentie, maar God is voor mij meer immanent, aards om het zo te zeggen. Weet u, ik heb het begrip schepping eigenlijk helemaal uitgewist. Schepping uit het niets is natuurlijk filosofische nonsens. Als u zegt: Er is niets, dan begaat u een filosofische contradictie, want dan plaatst u het niets in het zijn. Als u zegt: God is de eerste oorzaak van alles, dan plaatst u God buiten het alles. Dat kan dus evenmin."

Of boven alles.

„Goed, maar neen, God zit ín alles. God is voor mij een God van waarden die je niet terug vindt in de natuur. En in die zin zijn die waarden goddelijk: onbaatzuchtige liefde, rechtvaardigheid, waarheid vind je niet terug in de natuur. De natuur is van een onvoorstelbare brutaliteit, maar die bovennatuurlijke waarden zijn een getuigenis van de werkzame aanwezigheid van God."

Is God voor u relationeel?

„Ik ken God in goede mensen. Ik heb eens een gesprek gehad met een belangrijke kerkleider. Hij zei me: „Ik heb mijn hele leven in dienst gesteld van God, maar ik heb Hem nooit gezien.” Ik zei hem dat ik dat niet kon begrijpen, waarop hij mij vroeg of ik God had gezien. „Ja, natuurlijk”, antwoordde ik. „Ik zie God in al wat goed is op aarde. Ik zie Zijn tegenbeeld natuurlijk in al wat slecht is. Maar u gaat uw hele leven stellen in dienst van een abstract, onzichtbaar, transcendent concept? Dat is eigenlijk onmenselijk.”

"Mijn opvatting is dat de goede God strijdt met de goede mensen tegen het kwaad. Hij is een broeder die ons een duw in de rug geeft. Als je je daarvoor openstelt, dan gelijk je op God. En verder moeten we er samen het beste van maken."

De geschiedenis is vol van menselijke mislukkingen. Begrijpt u dat de kerk vol blijft houden dat er verlossing van een andere kant nodig is?

„Je bedoelt: is God een superkracht? Is Hij een superman? Voor mij is Hij geen magiër, geen tovenaar. Maar Hij is wel een geweldige kracht. De liefde is uitermate machtig, hè. Daarmee kun je figuurlijk bergen verzetten. En dat geldt ook voor rechtvaardigheid. God lijdt mee met de lijdende mensen." Tot zo ver de heer Eyskens.

Henschel: De Hemel wint het van de aarde. p.41.

"In cultuur-perioden liet men de geboorte van zijn nageslacht niet aan het toeval over. Aanstaande ouders wisten dat door te handelen in overeenstemming met de bovennatuur ieder echtpaar het in zijn macht heeft gezonde en welschappen kinderen ter wereld te brengen; dat zieke, zwakke of gebrekkige kinderen het gevolg zijn van de overtreding der goddelijke Scheppingswet. Leest u hier het Paradijsverhaal van Genesis nog maar eens op na en is de strekking hiervan u nog niet duidelijk, lees dan het geschriftje "Erfzonde en Zondeval" dat wij samenstelden. (Komt overeen met onze brochure 36 en 375).

Van deze Wet, waarop de orde van natuur en bovennatuur berust, weten de leiders van het kerkelijk en geestelijk leven helaas niet af, met het gevolg dat zij hunnen volgelingen niet voor het leven opvoeden en evenmin bij machte zijn, zo deze tengevolge van hun geringe levenskennis in het moeras terecht komen, de weg uit de chaos te wijzen. Er heerst een ontstellend gebrek aan kennis aangaande 'levenswetten' en haar praktische toepassing en niet voordat hierin verandering komt en alle weldenkende mensen de handen ineenslaan om aan dit gebrek een eind te maken, zal er van een duurzame oplossing der levensproblemen ooit sprake kunnen zijn. Dan gaat men voort de ergste uitwassen te bestrijden (als tbc en kanker-patiënten te helpen en allerlei sociaal en maatschappelijke noden te lenigen) doch aan de primaire eis, te zorgen dat er geen nieuwe patiënten bijkomen door uitsluitend kernegezonde kinderen te doen geboren worden, wordt niet voldaan".

De les voor ons is:

Laat de natuur haar gang gaan. Wanneer wij gaan ingrijpen in de natuur, gaat het fout. Beheren en bewaren is met wijs beleid de natuurwetten hun eigen gang te laten gaan. Een voorbeeld is het volgende feit: Mensen wilden een vlinder, die uit haar cocon te voorschijn kwam, een handje helpen. Helaas, de vlinder ging daarna dood. De vlinder heeft geen hulp nodig en redt zichzelf wel. Zo zijn er tal voorbeelden te noemen waarin menselijk ingrijpen in de natuur faalt.

Wijsheid is identiek met kennis der Goddelijke wetten. De natuur scheidt via haar eigen wetten evenwicht in alle levensverhoudingen. Kennis van het esoterisch muzieksysteem is nodig om de natuurwetten en het levensmysterie te leren kennen.

Overbevolking

Om de zoveel tijd treedt er overbevolking op doordat de mensen de natuurwetten overtreden, met name die van de voortplanting. Overtreding van de natuurwetten leidt op de duur tot degeneratie, zodat er steeds meer zieken, mismaakten en hulpbehoevende mensen komen. Degeneratie

betreft niet slechts het menselijk lichaam, maar ook de menselijke geest, zodat verwildering en cultuurverval optreedt. Het één volgt op het ander, zodat op cultuurverval het einde van een beschaving volgt. In die chaos ontstaat de noodzaak om zich eraan te ontworstelen en orde op zaken te stellen. Mogelijk zullen in een dergelijke crisis velen ontwaken en tot bewustzijn komen dat de enige goede weg tot orde is, het volgen van de



natuurwetten. Om een nieuwe goede cultuur te laten opbloeien is een cultus vereist. In een cultus wordt gezocht naar wetmatigheden om een harmonische samenleving te verkrijgen, waarin orde heerst, naar normen en een goede moraal. Er dient vrijheid te zijn, een leef-, eet- en denkwijze die leidt tot een goede gezondheid en vreugdevol leven. Wanneer men van een dergelijke cultus begon af te wijken in het verleden, ontstond er oorlog, armoede, ziekten, overbevolking, hongersnood, etc. Momenteel zien wij dat de mensheid zich tracht te ontdoen van alle cultus-vormen. Men wil vrij zijn van de natuurwetten, wat uitmondt in volslagen losbandigheid. Men kan wel heel hard bouwen aan een nieuwe cultuur. Wanneer men daarin slaagt, treedt verzadiging op, waardoor verval. Verval treedt in als gevolg van de zogenaamde 'zondeval'. Die oorzaak dienen wij bloot te leggen, om aan verbetering te kunnen werken. Denk eens na waarom er zoveel mensen ziek zijn,

waarom er zoveel misdaad is, etc. De kerkvader Augustinus leerde dat de mensen van nature zondig zijn, belast met erfzonde. Dit heeft op de mensen een verlamme uitwerking gehad, die nu nog merkbaar is. Zie brochure 36 en 375 over de erfzonde.

Alleen de weg van vrije creativiteit is de weg naar het nieuwe komende Gouden Tijdperk. De nieuwe levensoriëntatie dient gericht te zijn op de juiste wijze van het verzorgen van de dynamische balans tussen positief en negatief in ons leven. Dat vormt een nieuw bewustzijn dat in zijn eigen overtuiging op durft te staan, en zonder angst ervoor uit durft te komen! Dan gaan we aan de slag om met bewijzen en gegronde argumenten het oude bestaande religieuze en politieke systeem te ontmantelen, zodat hun eigengemaakte Godsvoorstellungen en verlossings-ideeën wegvallen. Het onwaarachtige in de door hen aangenomen 'waarheid' dient aan het licht te worden gebracht. Immers, de werkelijke waarheid is een grootmacht die voor zichzelf strijdt. Ze is onoverwinnelijk. Wij dienen er slechts van te getuigen.

Het is een feit dat de mensen op dit moment meer wezens zijn die door hun cultuur worden aangedreven, dan door de natuur. De natuurwetten zijn door de cultuur van lieverlee ondergesneeuwd en vervangen door eigengemaakte inzichten en instellingen. Zie Jesaja 10:1. Marcus 7:7.

De nieuwe Gouden Tijd zal niet eerder aanbreken, of alle leugens en onwaarheden moeten aan het licht zijn gebracht, dit om de impasse te doorbreken waarin de mensheid, met name de religies, verkeren, en de mensen te richten op de werkelijkheid.

Het foutieve Godsbeeld dat heerst in het christendom is dat van een hoogverheven verre God in de hemel, die het kwaad ons betaalt zet, geen uitweg wist om ons ervan te verlossen dan door een Goddelijke Zoon voort te brengen, en Hem als mensenoffer te geven, om Zijn toorn te stillen. Dat offer zou voldoende zijn om het hele mensdom te zaligen, maar dat doet God niet, aangezien Hij een verkiezingsbesluit zou hebben genomen om slechts enkelen uit het gevallen mensdom te zaligen, en de rest te laten in hun val. De uitverkoornen zouden bij Hem in de hemel mogen komen, de meerderheid als verworpenen zouden naar de eeuwig

brandende hel worden verwezen. Moeten wij voor deze door de christelijke kerk bedachte God respect hebben? Louis Pasteur zei: "Hoe beter ik de natuur bestudeer, des te meer sta ik vol bewondering voor de werken van de Schepper. Ik bid onder de arbeid in het laboratorium".

Wij dienen God niet in een verre hemel te zoeken. Hij is nabij ons, in de gehele natuur. God is geen God van waarden die je niet in de natuur zou terugvinden, als onbaatzuchtige liefde, rechtvaardigheid en waarheid. Kijk eens hoe oprechte ouders zich opofferen voor hun kinderen. Kijk eens hoe dieren hun kroost beschermen en voeden. Er zijn ook vele voorbeelden van rechtvaardigheid te noemen, zelfs vanuit de dierenwereld. En daarbij wat een waarheid er al gezocht is de eeuwen door, ondanks alle tegenstand en vervolging. De ketters vormden de 'onbetaalde rekeningen' der kerk, maar de kerk wilde geen enkele van die openstaande posten betalen! Waarheid en wetenschap is immers niet te verachten indien het in oprechtheid wordt gezocht en bedreven.

Kwantumfysica

In de kwantumfysica is aangetoond dat in de wereld van de allerkleinste deeltjes (nano-deeltjes) er totaal andere natuurwetten bestaan dan tot nog toe werd aangenomen. De modernste meetapparaturen hebben ons toegang verschaft tot de wereld van die allerkleinste deeltjes. Hoe vreemd het ook klinkt, is momenteel bekend dat alle materie voor het grootste gedeelte uit lege ruimte bestaat, inclusief de kernen van atomen. Hieruit volgt dat alles wat wij zien en tasten een vastere vorm blijkt te zijn van energie. Energie omringt ons overal, o.a. als licht. Materie is zoveel als gestold licht. Materie kan dus ontstaan uit energie. Materie kan tegelijk op verschillende plaatsen zijn, zodat het ene deeltje op het andere invloed kan uitoefenen. Afstand speelt hierin geen rol. Dat blijkt o.a. uit telepathie, wat een vorm is van communiceren, die sneller gaat dan de lichtsnelheid. Al die super kleine deeltjes bezitten een soort bewustzijn, zodat ze weten wat er gaat plaatsvinden, om er een passende maatregel voor te treffen. Hieruit blijkt dat toeval niet bestaat. Het lijkt dan ook dat



verleden, heden en toekomst op deze wijze één zijn. Materie heeft bewustzijn, een energie-uitstraling of aura, die met een Kirlian-fototoestel vast is te leggen. Elke materie heeft dan ook invloed op de hem omliggende wereld, zo goed als elk mens invloed heeft op anderen in zijn omgeving. Dat kan positief of negatief zijn.

De nieuw ontdekte wetten in de kwantumfysica bevestigen wat de spirituele mensen reeds lang wisten, nl. dat er veel meer is dan het zicht- en tastbare. Er bestaan kosmische krachten die invloed op ons uitoefenen, zonder dat we ze zien en kennen. De schepping is also geen deterministisch systeem.¹



In de schepping heeft de Schepper de factor herstel ingebouwd, als een zelfherstellend vermogen. Dat is uniek. Een apparaat dat zichzelf herstelt bij mankementen, moet zover wij weten nog uitgevonden worden. Ons lichaam, de aarde, de planten en dierenwereld, ze zijn zelfherstellend. Zelfs de atomaire wereld is zelfherstellend. Een wond geneest, een botbreuk herstelt zich, een radioatieve straling neutraliseert zich na verloop van tijd, etc. Er werken echter ook destructieve krachten in de schepping. Gedachten zijn ook energieën, die positief of negatief kunnen zijn, herstellend, helend, maar ook ruïnerend en verwoestend. Bewustzijn, collectief bewustzijn, het zijn allen energieën die volgens vaste natuurwetten functioneren. Wanneer de weegschaal tussen positief en negatief in balans is, is er geen straf nodig. Iedereen houdt alsdan de wetten, zodat een harmonieuze samenleving ontstaat.

¹ **Determinisme** is een filosofisch concept dat stelt dat elke gebeurtenis of stand van zaken veroorzaakt is door eerdere gebeurtenissen volgens de causale wetten die de wereld regelen en beheersen. Bij een radicale interpretatie (het *harde determinisme*) sluit dit in feite de menselijke vrije wil uit, omdat daarvoor in een rationeel universum geen plaats is. Binnen het determinisme zijn er echter veel standpunten in te nemen.

Ook getallen tonen ons w e t m a t i g h e d e n . Mathematica is immers de enige exacte wetenschap, die toont wat het voorgeeft. Ze toont aan wat nageteld kan worden. Het getal 10 wijst naar volmaaktheid. Aan de



$$1+2+3+4=10$$

De Tetractys



$$1+3+6+10=20$$



$$6+7=13$$

wereld van de steeds terugkerende verschijnselen ligt een natuurlijke orde ten grondslag. Die orde zien we o.a. in het getal 10, en de optelsom $1+2+3+4 = 10$. Het getal 4 staat hier voor het terugkoppelingsprincipe. De 4 is de Tetractys, de 3 is de Triade, zoals in de driehoek van Pythagoras. De Tetrade staat voor de geopenbaarde dingen, het zienlijke materiële in de kosmos. De Triade staat voor het onzienlijke, het geestelijke. Wij mensen bezitten beide, het lichamelijke materiële, én het onzienlijke geestelijke. Materie én bewustzijn, geest én lichaam. Daarbij komt dat álle stoffen in het heelal tot 4 teruggebracht kunnen worden, nl.. koolstof, stikstof, zuurstof en waterstof.



De Triade

De kosmische scheppingstriade is Vader, Moeder en Zoon. Vader als verwekkend principe, moeder als voortbrengend principe, en zoon als nieuw product. Tezamen vormt het drietal en viertal het getal 7. Door het drietal zouden alle dingen via het viertal zijn voortgebracht, zoals de vier oudste elementen: aarde, vuur, water en lucht. De mens zou het beeld zijn van de Schepper (het drietal), omdat de mens drie hoofdcentra's in zich heeft, nl.. hoofd, hart en navel. Het menselijke -en ook het dierlijke- bestaat niet alleen uit eten, drinken, rusten en werken. Wij hebben een nieuwe geesteshouding nodig om een nieuwe wereld te scheppen, een hemel op aarde. Dat kunnen wij, en de dieren niet. Veel dingen die wij gewend zijn te doen zullen wij moeten afleren, en andere dingen weer aanleren. Wij zullen de natuurwetten moeten opsporen om ons eraan te conformeren. Wij zullen ons dienen voor te bereiden op de komende hogere dimensie, de 5e. Boven de vier

oudste elementen staat het 5e element ether, het pentagram. Zie ook het ei van Assagioli om de 5e dimensie te illustreren.

Zie de website: <http://www.zielswerken.nl/lezingen.html>

<http://theorderoftime.org/ned/leden/harry/index.php/Site/3-DriehoekVanPythagoras>

De wetenschap blijft zoeken naar de oorsprong van het leven, hoe uit energie d.m.v. afkoeling de materie is ontstaan. De christelijke religie biedt ons de oplossing aan in Genesis 1-3. Ze projecteert daarnaast het gelukkige leven naar een hiernamaals en niet in het hier-en-nu, in de

w e r e l d v a n tegenstellingen. In de natuur heerst echter de eeuwige wet van vereffening, de harmonie der sferen om alle tegenstellingen eens op te heffen. Op grond van deze wet zal de mensheid van religieuze drogvoorstellingen worden verlost. Deze wet brengt ware eenheid, liefde en het goede. Het is de grootste wet van en in het

universum dat álles één is. Het is dan ook niet voor niets dat mensen zoeken naar waarheid, naar eenheid. Dat zoeken naar waarheid is nodig om alle oude tradities op hun waarheidsgehalte te onderzoeken. Onjuistheden moeten worden verworpen, om nieuwe wegen in te kunnen slaan. De religieuze mysteries moeten gedémystificeerd worden, ontmaskerd. Wij dienen door te dringen tot de ether, door ons denken te vernieuwen, te overstijgen.



In de grootste wet van het universum -dat álles een éénheid vormt- komt het aan op het overgeven van het ego, van het zelf. Wij denken immers nog in tegenstellingen, maar die zijn er in feite niet, en zullen er in de nieuwe komende dimensie ook niet meer zijn. Dan zullen wij zien dat de Wet het verbond is van JHWH met ons, en dat overtreding ervan leidt tot chaos en zelfvernietiging. Het respecteren ervan leidt tot harmonie.

Eckhart Tolle zei: *'Alles in de natuur is niet alleen één met zichzelf maar ook één met het geheel. Niets neemt afstand van het weefsel van het geheel door een afzonderlijk bestaan op te eisen'*.

http://www.wereldgeheimen.nl/wg/index.php?option=com_content&view=article&id=3625:kwantumfysica&catid=43:algemeen&Itemid=71

De natuurwetten bestaan in hoofdzaak uit drie, nl.;

de eerste is die van de **vrije wil**

de tweede is die van **liefde**, als onvergankelijke intelligente energie

de derde is de wet van **licht** als levenskracht

Deze drie natuurwetten, natuurgegevens, zullen wij in aparte brochures bespreken. Wat wij nu nog bespreken is, dat de natuurwet(ten) in ons hart staan geschreven. Zij worden wel 'de roos des harten' genoemd.

In ons hart zit een stukje geheugen, waar vanuit de intuïtie voortkomt, die betrouwbaar is. Het verstand kan met ons op de loop gaan, maar wanneer het hart rechtgezend is, is dit een betrouwbare bron. Dat blijkt uit onderstaande psalm: Psalmen 37:31

De wet zijns Gods is in zijn hart; zijn gangen zullen niet slibberen.

Het Goddelijk principe in ons hart sluimert nog bij de meeste mensen, maar kan -of liever, dient te ontwaken, bewust te worden. De mens doorloopt op cellulair niveau steeds fasen van 7 jaren. Het kind wordt na 7 jaren een puber. Op z'n 14e wordt het kind geslachtsrijp. Op z'n 21 wordt het volwassen genoemd. Na 7 x 7 jaren bereikt een mens op z'n 49e jaar een periode dat hij alle menselijke ervaringen heeft opgedaan, heeft doorlopen, om zich vervolgens te wijden aan meer geestelijke ervaringen. Dat wil niet zeggen dat sommigen reeds vanaf hun jeugd of daarna geestelijke ervaringen ontvangen. Er is dan ook sprake van de

‘zevenvoudige roos des harten’. Dat is afgebeeld in cirkels zoals in de levensbloem (Flower of Life). De cirkel of bol is immers het Goddelijk volle, het volmaakte en oneindige.

Zie afbeelding:

In de geometrie kennen wij vijf regelmatige ruimtelijke lichamen, de zogenoemde Platonische lichamen, nl. de tetraëder, de kubus, de octaëder, de icosaeëder en de dodecaëder. Deze vormen gelden als zijnde de kosmische bouwstenen van al het zienlijke en onzienlijke. Het getal 7



is de hoogste ontwikkeling, waarna een nieuw tijdvak komt. Dat wijst naar het Jubeljaar van 7 x 7 jaren, waarna het 50e jaar een nieuw tijdvak is. Er is nooit van een nieuw begin sprake wanneer wij het oude niet achter ons laten. Wanneer u nieuwe schoenen koopt, laat u de oude achter. Als u een nieuwe auto koopt, ruilt u meestal de oude in. In het nieuwe tijdperk mogen wij het oude niet meenemen, want dat is ballast. Alles wordt immers nieuw! De nieuwe wijn van Gods koninkrijk dient

uitsluitend in nieuwe lederen zakken te worden gedaan, anders barsten de oude zakken open en zou de kostbare wijn verloren gaan.

Ná die zevenvoudige roos des harten volgt de 13e! Kijk maar naar de cirkels die rond de zevenvoudige roos worden toegevoegd. Wanneer de roos des harten groeit, komen er steeds nieuwe cirkels bij. Tweemaal zes is twaalf, wat de cirkelgang symboliseert van ons leven in de materiële wereld. Er zijn 12 dierenriemtekens, en de 13e is de slangendrager. Het getal 12 komen wij in de Bijbel dikwijls tegen, bij de 12 zonen van Jakob, de 12 stammen Israëls, etc. Ook in de maten van het Nieuwe Jeruzalem komen we het getal 12 enkele malen tegen.

In de verwekking van een nieuwe mensje komen we de getallen 12 en 13 ook tegen. Een vrouwelijke eicel bij een mens wordt bevrucht door een spermacel van de man. Er bevinden zich tijdens een bevruchting wel honderden spermacellen rond de vrouwelijke eicel. Van die honderden spermacellen scheiden zich er 12 af, die



zich rondom de eicel opstellen als een soort erepoort, om aan de 13e zaadcel doorgang te verlenen! Die 13e zaadcel smelt vervolgens samen met de eicel, waardoor een zygote of menselijke vrucht ontstaat. De zygote gaat zich vervolgens dupliceren, splitsen om te groeien als foetus in de baarmoeder.

Het 13e zaadje doorbreekt dus de cirkelgang, en baant zich een weg tot in de vrouwelijke eicel, om daar tot een nieuwe eenheid samen te smelten en een proces in gang te zetten van groei. Wij zien hieruit dat de 13 door de 12 gevoerd wordt tot een nieuwe werkelijkheid. De illuminati weten dit, en hebben zij soms opzettelijk de huidige Gregoriaanse jaartelling 12 jaren verschoven, zodat wij momenteel niet in 2012 leven, maar in 2000?

Men kan dit met het oog op het komende Galactische Kruis op 21-12-2012 hebben gedaan, waarna wij overgaan in 2013 naar de hogere dimensie van éénheid, heelheid en liefde.

Het 13e zaadje van Gods Geesteskracht baant zich een weg tot in ons hart, waar de 12 materiegerichte zaden de mogelijkheid toe bieden, en als het ware een erehaag vormen om het Goddelijk licht binnen te laten. Dat Goddelijk licht werd door de ouden de 'Christoskracht' genoemd, de 'Hoeksteen' voor het nieuwe geestelijke gebouw in ons hart. De mens wordt ook vanuit zijn hart fysiek opgebouwd. De eerste cellen van de zygote die zich dupliceren gaan ons hart vormen, en vanuit die hartcellen wordt het verdere lichaam gevormd.

De nieuwe mens wordt eveneens vanuit zijn vernieuwde of opengebroken hart gevormd en opgebouwd. Dan laat men het oude achter zich en strekt men zich uit naar het nieuwe.

De vormen en Platonische lichamen vertellen ons dan ook veel van Gods werkwijze en Zijn wetten. Voor Plato was de dodekaëder het symbool van de 'hemel-materie', hetwelk een groot toekomstgeheim bevat. De som van alle vlakken van alle Platonische lichamen is 50.



De Tetraëder staat voor het element vuur. De Kubus staat voor het element aarde. De Octaëder staat voor het element lucht. De Icosaëder staat voor het element water. En de Dodecaëder staat voor ether. Het getal 5 is bij de octaëder op verborgen wijze aanwezig, en bij de icoosaëder in tweevoud

duidelijk aanwezig. Ten volle is het getal vijf in de dodecaëder aanwezig, in 12 vijfhoekvlakken.

De Wet als verbond

Wanneer wij Exodus 23:23 lezen blijkt duidelijk dat JHWH het voordeel en welzijn van ons op het oog heeft. Hij nam onze verre voorvaders in een verbond, maar wel onder voorwaarden van gehoorzaamheid. Het inwilligen en toestemmen van de eisen. Daar heeft een verbondmaker goed recht op. Bij gehoorzaamheid geeft het rechten van aanspraak, maar bij ongehoorzaamheid halen wij zelf de straffen of vloeken over ons die eraan verbonden zijn.

Exodus 23:23 Want Mijn Engel zal voor uw aangezicht gaan, en Hij zal u inbrengen tot de Amorieten, en Hethieten, en Ferezieten, en Kanaanieten, Hevieten, en Jebusieten; en Ik zal hen verdelgen.

24 Gij zult u voor hun goden niet buigen, noch hen dienen; ook zult gij naar hun werken niet doen; maar gij zult ze geheel afbreken, en hun opgerichte beelden ganselijk vermorzelen.

25 En gij zult JHWH uw God dienen, zo zal Hij uw brood en uw water zegenen; en Ik zal de krankheden uit het midden van u weren.

26 Er zal geen misdachtige, noch onvruchtbare in uw land zijn; Ik zal het getal uwer dagen vervullen.

27 Ik zal Mijn schrik voor uw aangezicht zenden, en al het volk, tot hetwelk gij komt, versaadg maken; en Ik zal maken, dat al uw vijanden u den nek toekeren.

De Wet der 10 geboden (in werkelijkheid zouden het er 12 zijn geweest) werd ook de 'Getuigenis' genoemd, die in de Ark des Verbonds werd gelegd. De Ark van acaciahout met goud van binnen en buiten overtrokken, met het massief gouden deksel, waarop de cherubijnen stonden. Het toont de waarachtigheid van de woorden der Wet, en JHWH bevestigt ze, met de verzekering dat Hij Zich eraan houdt. Wat eens uit Zijn mond is gegaan, blijft vast en zeker.



De koningen in Israël moesten zich verdiepen in de kennis der Wet. Dat was niet voor niets. Zie wat er in Jeremia 22 staat over de wet voor de koningen. Het gaat om gerechtigheid, het sociale vlak, etc.

Verder zien wij in Psalm 119 een lofzang op de Wet en het onderhouden van de Wet op een wettige wijze. Over-wettisch is niet nodig, want daarin waren de Schriftgeleerden en Farizeeën een voorbeeld.

Wetteloosheid

In Jeremia 32/33 staat dat er in Israël soms niemand meer was die de wet hield. Verval en achteruitgang gaat dikwijls heel snel. Die afloop zien we ook in de wereld van vandaag, in ons land en in de gezinnen. Men verwerpt algemeen alles wat nog met de Wet van JHWH en de natuurwetten te maken heeft, hoewel men er toch niet onderuit kan. Men moet noodzakelijkerwijs dan ook de gevolgen ervan accepteren. Men mag immers best door een rood stoplicht rijden, maar men moet dan ook niet vreemd opkijken als er een fikse boete op volgt. Op wetsovertreding volgt onherroepelijk een afstraffing. Niet omdat God zo graag zou straffen, maar ter correctie, om ons tot nadenken te brengen. In de wereld der illuminati zien we de wetteloosheid ook voortgaan, totdat dé Wetteloze zal opstaan, die zich tegen JHWH verzet zoveel als mogelijk is. Men gaat tot het uiterste, om zó diep in de pot te willen kijken, zodat men het deksel op z'n hoofd krijgt. Men gaat via moderne technieken te CERN, Fermilab, HAARP, Eiscat, etc. zover dat men de aarde en haar bewoners er aan waagt. Zij verbreken het verbond, zodat de aarde eronder zucht, zoals in Jesaja 24 staat. Op deze tendens van wetteloosheid zal een zeer diepe crisis volgen, waaruit wij als het 'heilige zaad' ons zullen richten op JHWH ter genezing. Die tijd is zeer nabij!

Ter afsluiting uit Psalm..119:

Ps.119:92 Indien Uw wet niet ware geweest al mijn vermaak, ik ware in mijn druk al lang vergaan.

93 Ik zal Uw bevelen in der eeuwigheid niet vergeten, want door dezelve hebt Gij mij levend gemaakt.

94 Ik ben Uw, behoud mij, want ik heb Uw bevelen gezocht.

95 De goddelozen hebben op mij gewacht, om mij te doen vergaan; ik neem acht op Uw getuigenissen.

96 In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien; maar Uw gebod is zeer wijd.

97 Mem. **Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den gansen dag.**

