

De zaligspreek

Het is voor velen een grote vraag waar het in werkelijkheid om gaat in ons leven, waarvoor wij er zijn en hoe wij dienen te leven?

Wanneer zijn wij echt gelukkig en hoe kunnen wij die toestand bereiken?

Geluk wordt ook wel verbonden met zalig, dus gelukzalig. Dan volgt in Mattheus 5 de volgende zaligspreek met een toezegging:

5 **Zalig zijn de zachtmoedigen**; want zij zullen het aardrijk beërven.

Het gaat hierbij om onze leefwijze, om onze karaktervorming, waarna de erfenis ons deel wordt op de vernieuwde gezegende aarde. Daarvan zingen wij in de psalmen: "En zijn God-geheilgd zaad, zal 't gezegend aardrijk erven". (Psalm 25:6)

De kracht van zachtmoedigheid 22-11-2006 een citaat door CoZ van de website 'Droomwereld'.

"Zachtmoedigheid vind ik één van de mooiste woorden in ons taalgebruik, het woord laat zo mooi zien dat zachtheid moed vraagt. Het is heel makkelijk om hard te zijn voor jezelf en de buitenwereld, maar zacht zijn voor jezelf en die buitenwereld vergt heel veel moed.



Zacht zijn wordt al gauw geassocieerd met over je heen laten lopen of een watje zijn, niet voor je eigen belangen op komen, waardoor misbruik van je gemaakt wordt. Maar zachtmoedig is juist kracht, de kracht en het vertrouwen dat je ondanks je zachtheid niet gekwetst kan worden, dat anderen geen misbruik van je kunnen maken,

omdat je weet wat goed voor je is.

Zachtmoedig is durven zeggen "ik wil je daarmee niet helpen, dat moet je zelf doen" in plaats van "sodemieter op", Zachtmoedig is aanvaarden dat anderen je een klootzak vinden, zonder de ander een klootzak te vinden. Zachtmoedig is de fouten van jezelf en van anderen vergeven, zonder het

ontwikkelen van schuldgevoelens. Zachtmoedig is de durf om naakt door het leven te gaan en je ware Zelf te tonen.

Hardheid is een illusie persoonlijkheid om je te beschermen, zachtmoedig is het ware Zelf omdat die de hardheid niet meer nodig heeft. Het Zelf heeft deze hardheid niet nodig omdat je kwetsbaarheid zelf ook een illusie is. Ken de diamant van je ziel, schitterend in zuiverheid, blinkend in kracht. De ziel is onkwetsbaar en stralend, vanuit die kennis vind je de moed om zacht te zijn.

Ik wens jullie allemaal de moed om zacht te zijn, zodat zachtmoedigheid de wereld zal overspoelen". Tot zover het citaat, waarin helaas enkele grove woorden voorkomen, maar verder wel leerzaam is.

Leefwijze

De juiste leefwijze volgens de instructies en geboden van onze Schepper vinden wij o.a. in de tien geboden, maar ook in de Psalmen en Jeremia 7.

Jeremia 7:3 Zo zegt JHWH der heirscharen, de God Israels: **Maakt uw wegen en uw handelingen goed**, zo zal Ik ulieden doen wonen in deze plaats.

4 Vertrouwt niet op valse woorden, zeggende: JHWH's tempel, JHWH's tempel, JHWH's tempel, JHWH's tempel, zijn deze!

5 Maar indien gij uw wegen en uw handelingen waarlijk zult goed maken; indien gij **waarlijk zult recht doen tussen den man en tussen zijn naaste**;

6 De vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en geen onschuldig bloed in deze plaats vergieten; en andere goden niet zult nawandelen, ulieden ten kwade;

7 Zo zal Ik u in deze plaats, in het land, dat Ik uw vaders gegeven heb, doen wonen van eeuw tot eeuw.

8 Ziet, gij vertrouwt u op valse woorden, die geen nut doen.

9 Zult gij stelen, doodslaan en overspel bedrijven, en valselyk zweren, en Baal roken, en andere goden nawandelen, die gij niet kent?

10 En dan komen en staan voor Mijn aangezicht in dit huis, dat naar Mijn Naam genoemd is, en zeggen: Wij zijn verlost, om al deze gruwelen te doen?

11 Is dan dit huis, dat naar Mijn Naam genoemd is, in uw ogen een spelonk der moordenaren? Ziet, Ik heb het ook gezien, spreekt JHWH.

7:21 Zo zegt JHWH der heirscharen, de God Israels: Doet uw brandofferen tot uw slachtofferen, en eet vlees.

22 Want Ik heb met uw vaders, ten dage als Ik hen uit Egypteland uitvoerde, niet gesproken, noch hun geboden van zaken des brandoffers of slachtoffers.

23 Maar deze zaak heb Ik hun geboden, zeggende: Hoort naar Mijn stem, zo zal Ik u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn; en wandelt in al den weg, dien Ik u gebieden zal, opdat het u welga.

24 Doch zij hebben niet gehoord, noch hun oor geneigd, maar gewandeld in de raadslagen, in het goeddunken van hun boos hart; en zij zijn achterwaarts gekeerd, en niet voorwaarts.

Psalm 1:1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;



2 Maar zijn lust is in JHWH's wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.

3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.

Psalm 15:1 Een psalm van David. JHWH, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid?

2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt;

3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;

4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;

5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

Psalm 24:3 Wie zal klimmen op den berg van JHWH, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid?

4 Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedriegelijk zweert;

5 Die zal den zegen ontvangen van JHWH, en gerechtigheid van den God zijns heils.

6 Dat is het geslacht dergenen, die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken, dat is Jakob! Sela.

Deuteronomium 10:2 Nu dan, Israel! wat eist JHWH, uw God van u dan JHWH, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te wandelen, en Hem lief te hebben, en JHWH, uw God, te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel;

13 Om te houden de geboden van JHWH, en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede, u ten goede.

14 Ziet, van JHWH, uws Gods, is de hemel, en de hemel der hemelen, de aarde, en al wat daarin is.

15 Alleenlijk heeft JHWH lust gehad aan uw vaders, om die lief te hebben, en heeft hun zaad na hen, ulieden, uit al de volken verkoren, gelijk het te dezen dage is.

16 Besnijdt dan de voorhuid uws harten, en verhardt uw nek niet meer.

17 Want JHWH, uw God, is een God der goden, en een God der heren; die grote, die machtige, en die vreselijke God, Die geen aangezicht aanneemt, noch geschenk ontvangt;

18 Die het recht van den wees en van de weduwe doet; en den vreemdeling liefheeft, dat Hij hem brood en kleding geve.

19 Daarom zult gijlieden den vreemdeling liefhebben, want gij zijt vreemdelingen geweest in Egypteland.

20 JHWH, uw God, zult gij vrezen; Hem zult gij dienen, en Hem zult gij aanhangen, en bij Zijn Naam zweren.

21 Hij is uw Lof, en Hij is uw God. Die bij u gedaan heeft deze grote en vreselijke dingen, die uw ogen gezien hebben.

Jeremia 9:23 Zo zegt JHWH: Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkheid; een rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom;

24 Maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij verstaat, en Mij kent, dat Ik JHWH ben, doende **weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde**, want in die dingen heb Ik lust, spreekt JHWH.

Psalmen 51:6 (51-8) Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend.

Psalmen 112:1 Hallelujah! Aleph. Welgelukzalig is de man, die JHWH vreest; Beth. die groten lust heeft in Zijn geboden.

Jesaja 58:13 Indien gij uw voet van den sabbat afkeert, van te doen uw lust op Mijn heiligen dag; en indien gij den sabbat noemt een verlustiging, opdat JHWH geheiligt worde, Die te eren is; en indien gij dien eert, dat gij **uw wegen niet doet**, en **uw eigen lust niet vindt**, noch een woord daarvan spreekt;

Hosea 6:6 Want Ik heb lust tot **weldadigheid**, en niet tot offer; en tot de kennis Gods, meer dan tot brandofferen.

Micha 6:6 Waarmede zal ik JHWH tegenkomen, en mij bukken voor den hogen God? Zal ik Hem tegenkomen met brandofferen, met eenjarige kalveren?

7 Zou JHWH een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tien duizenden van oliebekken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel?

8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist JHWH van u, **dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoedigheid te wandelen met uw God?**

Wat houdt het woord 'zachtmoedig' in?

1.zachtmoedig

zacht`moe - dig bijvoeglijk naamwoord en bijwoord zachtaardig, niet streng of bars; zacht`moe - dig - heid de -woord (vrouwelijk)

Gevonden op <http://www.woorden.org/woord/zachtmoedig>

2.zachtmoedig

vriendelijk, ootmoedig, toegevend, zachtaardig, zachtzinnig



Gevonden op <http://www.woorden-boek.nl/woord/zachtmoedig>

3.zachtmoedig

zachtaardig.

Gevonden op <http://nl.wiktionary.org/wiki/zachtmoedig>

4.zachtmoedig

1) Aangenaam 2) Barmhartig 3) Bevallig 4) Goedaardig 5) Goedertieren 6) Goedhartig 7) Goedig 8) Goedmoedig 9) Goeiig 10) Heerlijk 11) Liefelijk 12) Meegaand 13) Mild 14) Nobel 15) Vriendelijk

Enkele voorbeelden uit de Bijbel waar er over zachtmoedigen wordt gesproken:

Numeri 12:3 Doch de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen, die op den aardbodem waren.

Mattheüs 11:29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Mattheüs 21:5 Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen, zijnde een jong ener jukdragende ezelin.

Psalmen 10:17 JHWH! Gij hebt den wens der zachtmoedigen gehoord; Gij zult hun hart sterken, Uw oor zal opmerken;

Psalmen 22:26 (22-27) De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden; zij zullen JHWH prijzen, die Hem zoeken; ulieder hart zal in eeuwigheid leven.

Psalmen 25:9 Jod. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedigen Zijn weg leren.

Psalmen 34:2 (34-3) Beth. Mijn ziel zal zich beroemen in JHWH; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.

Psalmen 37:11 De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over groten vrede.

Psalmen 69:32 (69-33) De zachtmoedigen, dit gezien hebbende, zullen zich verblijden; en gij, die God zoekt, ulieder hart zal leven.

Psalmen 76:9 (76-10) Als God opstond ten oordeel, om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen. Sela.

Psalmen 147:6 JHWH houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.

Psalmen 149:4 Want JHWH heeft een welgevallen aan Zijn volk; Hij zal de zachtmoedigen versieren met heil.

Spreuken 3:34 Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten, maar den zachtmoedigen zal Hij genade geven.

Spreuken 16:19 Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen, dan roof te delen met de hovaardigen.

Jesaja 11:4 Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijnsmonds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden.

Jesaja 29:19 En de zachtmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in JHWH; en de behoeftigen onder de mensen zullen zich in den Heilige Israels verheugen.



Jesaja 61:1 De Geest van JHWH is op Mij, omdat JHWH Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;

Amos 2:7 Die er naar hijgen, dat het stof der aarde op het hoofd der armen zij, en den weg der zachtmoedigen verkeren; en de man en zijn vader gaan tot een jonge dochter om Mijn heiligen Naam te ontheiligen.

Sefanja 2:3 Zoekt JHWH, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van den toorn van JHWH.

Mattheüs 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.

1 Petrus 3:4 Maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is voor God.

De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. De aarde is van JHWH, en deze mag/moet door mensen worden beheerd. De aarde werd vervloekt vanwege 's mensen ongehoorzaamheid, zie Genesis 3:17. Er is kwaad ingeslopen in de schepping en dat is doorgedrongen tot in de kroon van de schepping, nl de mens. Wat zal die mens gaan doen met de aarde, die van JHWH is? Zal hij zijn opdracht goed vervullen?

De opdracht lezen wij in Genesis

2:15 Zo nam JHWH God den mens, en zette hem in den hof van Eden, **om dien te bouwen, en dien te bewaren.**

16 En JHWH God gebod den mens, zeggende: Van allen boom dezehofs zult gij vrijelijk eten;

17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

18 Ook had JHWH God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.

De eerste mens stond er niet alleen voor, maar ontving een spiegelbeeld, een wederhelft, zodat zij de opdracht gezamenlijk konden vervullen en uitwerken. Bouwen en bewaren, dát is de opdracht!

Welnu, gebouwd is er sindsdien in overvloed! De mensen zijn steden gaan bouwen, hoge torens, kerken, moskeeën, veestallen, fabrieken, militaire bunkers, flats, bruggen, waterkeringen, motoren, autos, vliegtuigen, hogesnelheidstreinen, raketten, ruimtevaartcapsules, een wegennet van beton en asfalt, tunnels, en noem maar op. Of dat alles wel de bedoeling was van JHWH, en of wij mensen onder de noemer 'bouwen' alles maar mogen of kunnen bouwen wat in onze hersenen bedacht wordt, is maar de vraag.

En hoe zit het met het 'bewaren'?

Heeft de mens en de mensheid de aarde en de voorschriften van de Schepper bewaard?

Verschillen in vertaling, Genesis 2:

15 JHWH God plaatste de mens in de hof van Eden om de zorg daarvan op zich te nemen en de hof te bewerken.

15 God, plaatste de mens in de tuin van Eden om die te bewerken en te onderhouden

15 Toen bracht JHWH God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren.

Bouwen volgens Strongs concordantie 05647 dbe 'abad, ww StV-dienen 235, bedienen 16, bouwen 11, arbeiden 7, dienaar 5, bewerken 2, arbeid maken 1, arbeider 1, Baälsdienaren +01168 1, bebouwen 1, dieneende zijn 1, dienst 1, dienst houden +05656 1, dienstbaarheid in- houden 1, doen 1, knecht 1, landbouwer +0127 1, slaafsen op-uitschot brengen +05927 +04522 1, slaven worden 1, werker 1; 290

1) werken, dienen

1a) (Qal)

1a1) arbeiden, werken, werk verrichten

1a2) voor iemand anders werken, iemand anders door zijn arbeid dienen

1a3) dienen als onderworpenen

1a4) dienen (God)

1a5) dienen (in Levietische dienst)

1b) (Niphal)

1b1) bearbeid worden, bewerkt worden (of land)

1b2) zich tot dienstknecht maken

1c) (Pual) bearbeid worden

1d) (Hiphil)

1d1) tot arbeid dwingen, maken dat arbeid verricht, maken dat dient

1d2) maken dat dient als onderworpenen

1e) (Hophal) tot dienen geleid of verleid worden

Bewaren volgens Strongs 08104 rnv shamar, ww

StV-bewaren 108, houden 105, waarnemen 80, onderhouden 54, wachten zich- 34, wachter (Jud 1,24) 17, bewaarder (1Sa 17,22) 9, wachten (De 2,4) 7, acht geven/nemen (1Sa 1,12) 6, behouden 6, behoeden 6, wacht (de) -houden (1Sa 26,15) 5, dorpelbewaarder +05592 (2Ki 23,4) 4, Bewaarder (Ps 121,3) 3, wachten 3, hoeden zich-3, dorpelwachter +05592 2, hoe- den 2, hoeder 2, houden naarstig-+08104 = 2, houden vlijtig-+08104 = 2, klederbewaarder +0899 (2Ki22,14) 2, letten op 2, wacht houden (Pr 2,4) 2, acht er-op nemen (Ec 5,8) 1, acht in-nemen (Ho 4,10) 1, gadeslaan (Ps 37,37) 1, gehoorzamen 1, hoede op zijn-zijn 1, hoeden zich-1, houden het-met +04931 (1Ch 12,29) 1, loeren (Ps 71,10) 1, onthouden zich-(1Sa 21,4) 1, passen op (Ps 56,6) 1, verschonen (Job 2,6) 1, wachters stellen (Jud 7,19) 1; 468

1) houden, bewaren, bewaken, onderhouden, nakomen, in acht nemen

1a) (Qal)

1a1) houden, de leiding hebben

1a2) houden, bewaren, bewaken, beschermen, in leven houden

1a2a) wacht, wachter (deelw)

1a3) zich behoeden voor, wachten voor

1a4) gadeslaan, nakomen

1a5) houden, vasthouden (ook in geheugen), op prijs stellen

1a6) weerhouden, binnen banen houden

1a7) vieren, naleven (eed), houden (sabbat of verbond of bevelen),

1a8) houden, in stand houden, beschutten

1a9) houden, voorbehouden, terughouden

1b) (Niphal)

1b1) op zijn hoede zijn, ter harte nemen, letten op

1b2) zich beheersen, zich inhouden, zich onthouden

1b3) gehouden worden, bewaard worden, bewaakt worden

1c) (Piel) houden, opletten

1d) (Hithpael) zich onthouden van



Wat laat de mensheid voor erfenis na aan haar nageslacht vanwege het bouwen en bewaren van de aarde? Kunnen wij trots zijn op hetgeen onze voorvaders en wat wij op de aarde hebben gebouwd en bewaard? Wanneer wij werkelijk onze taak goed en naar behoren zouden hebben uitgevoerd, zou het niet nodig zijn dat God de aarde gaat vernieuwen. Wanneer alles op aarde perfect en naar Gods wil zou zijn gebouwd en bewaard zijn de aanzeggingen van de grote dag der Godsgerichten overbodig. Het blijkt hieruit dat wij kennelijk niet naar behoren hebben gebouwd en wij de aarde niet naar Goddelijke maatstaven hebben bewaard. De nieuwe aarde beërven heeft met onze leefwijze te maken, en deswege ook met onze denkwijze, want onze leefwijze komt in hoofdzaak uit ons denken voort. Het gaat over onze inslag, inborst en ons gedrag. Zijn wij zachtmoedig? Nee, de mens is van nature zo zachtmoedig niet. Dat blijkt wel uit de talloze oorlogen die de afgelopen 6000 jaar zijn gevoerd. De vele moorden, de abortus provocatus die jaarlijks miljoenen kinderen

verhinderd het levenslicht te mogen aanschouwen, etc. Nee, de mens als mens zal nog heel wat wilde haren en streken moeten verliezen voordat hij onder de zachtmoedigen valt te rekenen! Alleen door de ware liefde Gods wordt een mens zachtmoedig, nederig van geest, oprecht, geduldig, open, zelfverloochenend, ootmoedig, niet meer achterbaks, geen vergelder van kwaad, etc.

Zachtmoedig te worden is een leerles, die niet gemakkelijk is en veelal pijn doet, zie Mattheus 11:28 vv. De mens wordt geboren met karakteraanleg, en dat dient gevormd te worden. Die vorming tot zachtmoedigen leert men niet op scholen, universiteiten. Je kunt er geen cursus voor volgen om het aan te leren. Het is Gods geest die het ons leert, veelal in de verdrukking en eenzaamheid, of door een diepe crisis. Afleren van geweld (niet door kracht, maar door Mijn geest zal het geschieden). Maar wél het kwaad en de bozen weerstaan.

De mensheid valt te rekenen onder degenen die in een spreekwoord 'brutalen' worden genoemd. Een brutaal mens heeft de halve wereld. Welnu, aan de halve wereld heeft men niets, want dan mist men nog de andere helft. De zachtmoedigen daarentegen beërven de gehele wereld, de nieuwe aarde! Dan heb je álles!



Vergeving en vergevingsgezindheid

Prof.dr. A.T.J. Jonker: In 'Een Apostolische Huiszegen':

p.213: Vergeving: Zij bestaat hierin, dat de barmhartigheid Gods in ons neerdaalt, en zich van onze zielen meester maakt, en in ons binnenste alle boze lusten, ook het verlangen om kwaad met kwaad te vergelden, gaat overwinnen vanuit de rechte bron, dat is uit de liefde.

p.222: Leefwijze: Eerlijk zijn in handel en wandel. Waarheid spreken. Niet omgaan met valse streken. Uw woord houden. U vriendelijk gedragen jegens uw medemensen. Vergevingsgezindheid betonen aan wie u misdeed. Zo handelen, dat men u gerust van alle kanten kan bekijken.

De weg der mensheid

Wanneer wij de mensheid overzien is zij de weg ingeslagen van Kain.

Judas 1:11 Wee hun, want zij zijn **den weg van Kain ingegaan**, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan.

Het is de weg van macht, manipulatie, rijkdom en geld ten koste van anderen, voorname posities verwerven of gewoon innemen, oorlog voeren, moorden, roven, grote steden bouwen, vleselijke lusten, zie:

1 Corinthiërs 6:10 Dwaalt niet; noch hoereers, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beerven.

Openbaring 21:8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereers, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

De weg van JHWH is liefde, barmhartigheid, zachtmoedigheid, etc.

Zie o.a. in het Boek des Oprechten 47:8vv

Nu, daarom mijn zoon, leer jouw kinderen en kindskinderen om JHWH te vrezen en de zuivere weg te volgen die JHWH, jouw God, zal behagen, want als jij de weg van JHWH en Zijn inzettingen onderhoudt, zal JHWH ook Zijn verbond met Abraham met jou houden, en Hij zal goed aan jou en jouw nageslacht doen, alle dagen.

Hogere Bewustwording

Wat in de Bijbel de 'verlichting met of door de heilige Geest' wordt genoemd, is het komen tot hogere bewustwording. Het wordt ook wel het 'tot geloof komen' genoemd, en nog andere benamingen meer. Het houdt in dat een mens zijn ego moet prijsgeven. Het wordt ook wel een 'besnijdenis van het hart' genoemd, zodat wij gaan luisteren naar de stem van ons hart dat gereinigd is. Het is een zeer ingrijpende ervaring wanneer dit plaatsheeft, wat met een grote zielenstrijd gepaard gaat. Het eigen ego laat zich niet gemakkelijk onttronen. Juist dan wanneer de mens de verkeerdheid van zijn ego leert inzien, het kwaad dat hij ermee doet en de zondigheid ervan, treedt er afkeer op van zichzelf, van zijn eigengerichte ego. Dan verfoeit men zich en keurt men de Schepper rechtvaardig als deze ons straft vanwege onze verkeerdheid. Dan laten wij ons ego los en daalt er ongekende rust en vrede in ons gehele lichaam. Angsten en vrezen

verdwijnen, waarna er overgave volgt en vertrouwen op God, wat in deze een eenmalige belefenis is, maar het stempel drukt op heel ons latere leven, en zich in een levensproces afwerkt. Ons gedrag en onze leefwijze wordt erdoor vernieuwd, hoewel er altijd een tweestrijd blijft tussen oude en nieuwe gedachtenpatronen, waarbij de nieuwe steeds meer terrein winnen. Wanneer ons verstand wordt verlicht, wil dat zeggen dat ons derde oog geactiveerd wordt, zie brochures 407 - 409. Daardoor worden wij bewust van hogere energetische krachten, die ons elektrische bestaan in de 3e dimensie van ruimte en tijd overstijgen. Dan wordt voor ons het bovennatuurlijke realiteit.

Onze hartchakra (een chakra is een term uit de Indiaase geneeskunde, en is een energiecentrum) wordt alsdan geopend (besnijdenis des harten) als emotioneel centrum, waardoor wij onvoorwaardelijk God, de mensen en onszelf liefhebben.



Wikipedia: *Een chakra is een centrum van activiteit dat*

levenskrachtenergie ontvangt, afstemt en afgeeft. Het woord chakra verwijst naar een ronddraaiend veld van activiteit die door de belangrijkste zenuwknopen van de ruggengraat stroomt. Er zijn zes van deze wielen die een reeks energievelden vormen van het stuitje tot het midden van het voorhoofd en een zevende chakra dat zich boven het lichaam bevindt. De zes belangrijkste chakra's komen overeen met de basistoestanden van hoger bewustzijn.[1]

De hartchakra staat in verbinding met onze thymus.

Lange tijd heeft men gedacht dat de thymus een (vrijwel) nutteloos orgaan is. Pas sinds kort men is gaan experimenteren met het verwijderen van de thymus (= thymectomie) heeft men een idee van de functie van de thymus gekregen. De thymusklier is een van de belangrijkste organen in ons afweersysteem. Een belangrijk deel van de lymfocyten, de zogenaamde "T-lymfocyten" (T van Thymus) worden er "rijp". Daarnaast speelt de thymus ook een essentiële rol bij de aanmaak van "geheugencellen" die het recept

onthouden hoe de afweerstoffen tegen doorgemaakte ziekten moeten worden aangemaakt.

De Goddelijke energie stroomt via de hartchakra in ons, als de poort tot het nieuwe leven. Dat veroorzaakt soms hartritimestoornissen, die vanzelf weer overgaan. De bijbel spreekt over een 'nieuw en besneden hart'.

Ezechiël 18:31 Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels?

Ezechiël 36:26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesens hart geven.

Daarna worden er andere chakra's geopend. Wij hebben er 7 in totaal in ons. De 5e is die van de schildklier, de 6e van de hypofyse, en de 7e van onze pijnappelklier, dat is ons derde oog.

Het ware geloof bestaat uit kennis, toestemmen en vertrouwen, volgens de aloude christelijke traditie. Het is een zeker weten, zonder redelijk wetenschappelijk bewijs, met toestemming en innerlijk vast vertrouwen dat wat men geloofd van God waar en zeker is. Het ware geloof schept de middelen waardoor wij een nieuw leven verkiezen en dat daadwerkelijk in praktijk gaan brengen, ondanks alle tegenstand. Men gelooft niet met z'n verstand, want dat kan met ons op de loop gaan. Wij geloven met ons hart, waar geen spoor van twijfel mogelijk is, omdat JHWH daar Zijn Wet in heeft geschreven.

Psalmen 37:31 De wet zijns Gods is in zijn hart; zijn gangen zullen niet slibberen.

Door het geloof ontstaat een onvoorwaardelijke overgave met vaste keus, om te kiezen voor onze Schepper, ongeacht alle moeilijkheden die nog te overwinnen zijn. God en het bovennatuurlijke is voornamelijk voor ons ongrijpbaar, maar wel wezenlijk, zonder restricties of twijfel. Wij gaan hierin niet af op voorvaderen, op geschriften, dogma's, geloofsbelijdenissen, noch op een Bijbel, maar louter op het getuigenis van Hem in ons hart. Het geloof en geloven maakt niet hoogmoedig, niet hooggevoelend, maar nederig en afhankelijk, waarbij wij bewust zijn van onze tekortkomingen en uitzien naar het volmaakte. Na de zelfovergave komt er een keerpunt in ons leven, waarbij terugkeer naar het oude onmogelijk is. Door het geloof overwinnen wij de gehele wereld, in ons zelf en buiten ons zelf.



Waar het mis ging met het christelijk geloof is te zien in wat Augustinus eronder ging verstaan. Hij stelde dat het geloof een bewust actieve wijze was om tot weten (kennis) te komen. De mens is volgens hem onwetend, en weet niet dat hij onwetend is. Dat is op zichzelf waar. Daarom raadde hij de mensen aan om kennis te verkrijgen, en wel via een bron. Die bron was de kerk, de geestelijke stand die de ware kennis zou bezitten. Men moest maar geloof hechten aan hun kennis en dat als waarheid aannemen, zodat men

ook wetend werd. Via die kennis zou men tot schouwen en het zich in God verheugen komen, om de zekerheid omtrent de kerkelijke waarheid te kunnen ervaren. De kerken bouwde men als voorportalen van de hemel, en de mensen mergelde men uit als slaven, door hen de hemel als beloning voor te houden, en hen inmiddels kaal te plukken. Deze toestand heeft zich voortgezet tot nu toe, zij het onder andere en minder opvallende dwangmaatregelen. De wáre kennis onthield men het volk, en deze miste men zelf in de meeste gevallen eveneens.

Van wie is de aarde?

Psalmen 24:1 Een psalm van David. De aarde is van JHWH, mitsgaders haar volheid, de wereld, en die daarin wonen.

Jesaja 66:1 Alzo zegt JHWH: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?

En wie heeft de aarde momenteel bezet?

Het wordt in het Nieuwe Testament toegeschreven aan boze geestelijke machten, o.a. in Efeziërs 2:2, Johannes 12:31, 14:30; 16:11. 1 Johannes 5:19.

Wij zien de boze machten momenteel werken in de illuminati die hun Nieuwe Wereld Orde willen oprichten en ons in een dictatoriaal systeem willen laten leven.

Het zijn de Kaïn, Edom en Ismaël-machten. In het Boek des Oprechten, in hoofdstuk 47 staat het verhaal over de dood van Izaak en de erfenis die Ezau en Jakob van hem ontvingen. Izaak had geen notariële acte laten opmaken over de erfenis. Ezau nam het voortouw en stelde aan Jakob voor alle bezittingen van Izaak in tweeën te verdelen. De één alle roerende zaken van Izaak, zoals vee, goud en zilver en andere dingen. De ander het land of de aarde waarop Izaak woonde. Jakob keurde Ezau's voorstel goed. Ezau ging naar een nazaat van Ismaël om raad, die hem raadde om álle roerende goederen van Izaak te nemen, en laat Jakob de aarde dan maar nemen. Ezau volgde deze raad op en nam álles wat van Izaak was, zodat Jakob helemaal niets had, dan alleen de grond. Ezau was inhalig en was met zijn deel plotsklaps enorm Rijk. Hij vergiste zich echter, want alles wat roerend is kan een mens zomaar ontvallen o.a. door diefstal of inflatie, etc. Jakob echter was verstandig en liet de zaak in een acte vastleggen, dat de aarde voor eeuwig zijn deel zou zijn. Ezau krijgt naderhand altijd spijt en berouw, dus ook hier. Hij heeft het land Kanaän weer in bezit genomen sinds 1948, en speelt daar toneel, alsof hij Jakob/Juda zou zijn.

Jakob heeft echter de gehele aarde tot zijn bezit. De Israel-volkeren -dat zijn de blanke welvarende naties voornamelijk in het Westen van Europa, Australië, Zuid-Afrika, Amerika en Canada, hebben de grootste rijkdom der aarde. Ezau heeft weliswaar als een parasiet op de Israel-volkeren hun goud naar zich toegehaald via het corrupte bank-systeem.

De tijd is nabij dat wij het einde van Ezau zullen zien. Het einde dezer eeuw is Ezau, het begin van de toekomstige eeuw is Jakob, volgens 4 Ezra.



Sterrenpoorten op aarde

De aarde heeft -net als alle levende wezens- ook een elektrisch bestaan. Rondom en in de aarde lopen grids', leylijnen, elektromagnetische gordels. Sterrenpoorten zijn openingen in deze energielagen rond de aarde, waardoor de kosmische energie tot ons kan stromen. Alleen mensen van pure liefde kunnen door deze sterrenpoorten heenreizen, volgens William Henry, een deskundige op dit gebied. Men dient verlicht te wezen met of door de heilige Geest, ergo een lichtlichaam te bezitten. De paus draagt

altijd witte kleren, als symbool van het lichtlichaam. Of hij de liefde Gods in zijn hart bezit, is maar de vraag. Een sterrenpoort wordt veelal afgebeeld als een grote ring met een ster erin, of als cirkels in een cirkel. Het EU-logo is een afbeelding van een sterrenpoort. In de Golf van Aden ligt een zeer grote



sterrenpoort. Wanneer de sterrenpoorten rond de aarde hun energetische hoogtepunt bereiken, is het met de illuminati gedaan. Geen oude noch moderne wapens zullen dan nog functioneren. Er kan geen oorlog meer worden gevoerd. In de Golf van Aden liggen ongeveer 300 oorlogsschepen. Zij zullen allen uitgeschakeld worden op het juiste moment dat JHWH heeft bereid, zodat het gehele gebied aldaar, en ook de aarde getransformeerd gaat worden tot een nieuwe aarde. De aankomstroute van Nibiru is via de Beringzee of Noordpool, richting Stille Oceaan, waar de 'Ring van Vuur' wordt opengetrokken, waarna Nibiru richting Golf van Aden en de Sinaï gaat, om daarna naar West Europa te komen. De meer dan 300 oorlogsschepen in de Golf van Aden liggen er niet om de Somalische piraten te vangen, noch om een oorlog in het Midden-Oosten te ondersteunen. Nee, ze liggen er om de sterrenpoort aldaar te bewaken, in de gaten te houden. Wanneer een sterrenpoort z'n hoogtepunt bereikt in het uitzenden van energiedeeltjes, gaat het tevens minuscule gouden deeltjes uitzenden over een zeer groot gebied. Hierdoor werden/worden de ziggoerats en trappen-piramiden geactiveerd. Dan groeit de planetaire grid rond de aarde en wordt steeds hoger. Deze grid vormt met andere grids' een pentakubus of dodecaëder. Dat is de hoogste vorm van eenheid. De grid bij Aden zal in de aarde een horizontaal krachtveld ontwikkelen en opbouwen, dat alle



wapens uitschakelt. De energie van de grids' zal de massa's bereiken, die massaal ontwaken en de straat op gaan om tegen de elite te protesteren. Die tekenen zien we nu reeds voor ogen. De ontwakingsronde rond de Golf van Aden begon in 2010, en is nog gaande. In Tunesië, Egypte, Yemen, Jordanië, Syrië, etc. gaan de protestmarsen onverwijld voort. Dat goud te maken heeft met sterrenpoorten en de ontwakingsronde van de massa's is te zien in het Gouden Kalf dat Israel in de woestijn maakte, en in het gouden beeld van Nebucadnezar. Sterrenpoorten reageren op tonen van muziek, vandaar dat Nebucadnezar de muziek liet afspelen. Alleen miste hij de juiste muziek-sleutels. Het rommelt wel in Aden. In 2010 waren er in korte tijd 43 opeenvolgende aardbevingen, hoewel aldaar in lange tijd geen seismische activiteit was geweest. De zonne-activiteit kan echter de seismische activiteit opwekken. Wij houden het Midden-Oosten goed in de gaten, om te zien hoe de sterrenpoort zich aldaar ontwikkelt. Ook Nederland is aanwezig in de Golf van Aden, en zie op onderstaande website welke landen er nog meer aanwezig zijn: <http://www.weird.com/ufos-aliens/gulf-of-aden-whats-going-on.html>



In wiens dienst zijn wij bezig met de aarde te bouwen en te bewaren? Zijn wij aan het exploiteren van de aarde en van levende wezens, zoals in de vee-industrie? Bekijk dan eens onderstaande video: <http://welingelichtekringen.nl/16208-de-vele-duizenden-die-het-stukje-over-vlees-bij-mcdonalds-lazen-willen-dit-vast-ook-weten.html> In de vee-slachterij sector gaat het er niet zo zachtzinnig aan toe, dus daar kan met niet spreken van zachtmoedigen die de gezegende aarde zullen beërven.

En de hemel dan?

Gaan de gelovigen na hun sterven naar de hemel? Volgens de christelijke leeropvattingen wel, maar de Bijbel geeft daartoe geen harde bewijzen. Waarom staat er in Handelingen 2:29/31 dat David niet naar de hemelen is

opgevaren? Jezus zelf zegt ervan dat er nog nooit iemand ten hemel is opgevaren, dan die er uit nedergedaald is. Dus ook Henoch zou niet in de hemel zijn. Zie verder de psalmen:

Psalmen 89:11 (89-12) De hemel is Uwe, ook is de aarde Uwe; de wereld en haar volheid, die hebt Gij gegrond.

Psalmen 115:16 **Aangaande den hemel, de hemel is van JHWH; maar de aarde heeft Hij den mensenkinderen gegeven.**

Jesaja 66:1 Alzo zegt JHWH: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?



Wanneer er een opstanding uit de doden is, was dan eerst de ziel van een gelovig mens ten hemel gereisd, om bij de opstanding weer terug te keren in een nieuw lichaam? De mens IS een levende ziel en bezit geen onsterfelijke ziel. De ziel is in het bloed, de zuurstof. De leer van de onsterfelijke ziel was er reeds in oud-Egypte, en is later door het christendom overgenomen. In heel de Bijbel staan geen concrete gegevens dat de gelovigen bij hun sterven zouden opvaren ten hemel, ook niet een losse ziel, indien een ziel los zou kunnen bestaan van een lichaam.

Het bijbelboek Openbaringen heeft het wel over de hemel en het hemelleven, maar dan in symbolische taal. Het gaat er vooral over het Nieuwe Jeruzalem, zie hoofdstukken 20-22. De stad blijft echter niet hoog in de hemelen, maar daalt neder naar de aarde, om als een satelliet boven de aarde vaste positie in te nemen. Hieruit blijkt ook, wanneer de gelovigen in het Nieuwe Jeruzalem komen te wonen, als het huis des Vaders waarin vele woningen zijn, dat men niet naar de hemel gaat, maar dat de hemel naar de aarde komt! En die nieuwe aarde zal het deel zijn der zachtmoedigen. De hemel wint het dus niet van de aarde, zie

Psalm 37:9 **Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die JHWH verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten.**

