

# DE NOODZAKELIJKE VERANDERING!



Door PF v.d Meer jr.

Dit is uitgave no. 687 van het Lage  
Landen Leerhuis 12-02-2013

[www.pentahof.nl](http://www.pentahof.nl)

## **De noodzakelijke verandering voor ons mensen.**

De mensheid is gegrepen door het technicisme. Technicisme is: *de pretentie van de mens om eigenmachtig heel de werkelijkheid met de wetenschappelijk-technische beheersing naar zijn hand te zetten, om op die wijze alle voorkomende problemen op te lossen en om zodoende de materiele vooruitgang te garanderen.* De mens wordt in het technicisme voortgedreven door het onbegrensde vertrouwen in eigen macht. Dat is het bijbelse Babel motief. De mens wordt hemelbestormer en wil God naar de kroon steken. Wat de bijbel zegt van de torenbouwers van Babel, geldt nu ook weer: “Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn”(Gen 11:16). Door de vele ontwikkelingen zijn de mogelijkheden van wetenschap en techniek in onze dagen schier onbegrensd.

Ook de zoektocht van de mens om de dood te overwinnen en het streven om ruimte en tijd te overstijgen en de wet van oorzaak en gevolg te overwinnen, hebben de ontwikkeling van het technicisme bevordert. De angst om te sterven drijft ons in handen van de technologie waarvan we vervolgens het leven verwachten. Het hoofdstreven was en is om als God te kunnen zijn en dit gaat zover dat in onze tijd via genetische manipulatietechnieken de mens zelf tot object van het technicisme kan en zal worden.

Tijdens en na de opkomst van de techniek en wetenschap hebben velen verwacht dat de problemen van de mensheid hiermee zouden zijn op te lossen. Overwinning van de meeste ziekten, automatisering van zwaar werk, kunstmatige voortbrenging van planten en dieren, verhoging van het materiële levenspeil, enz. Veel hiervan is inmiddels gerealiseerd, maar de keerzijde hiervan is dat de problemen verandert zijn van aard en nu levensgroot geworden zijn. Ja, zo groot dat ze het voortbestaan van de aarde en de mensheid bedreigt en zorgt voor ongekende spanningen in het leven. Elke keer als je in- en uitademt worden ergens op de wereld tonnen zware metalen in rivieren geloosd en vliegtuigladingen chemicaliën over akkers met voedsel gespoten, pompen miljoenen auto's hun uitlaatgassen de lucht in, sneuvelen er vele mensen van de honger of dorst, slurpen steden enorme energievoorraden op en spuwen hun vuil uit over het land, komen er duizenden defecte baby's ter wereld, worden koeien gek van slachtafval en de mensen van eenzaamheid en zakken onze immuunsystemen steeds verder in elkaar. Hoelang kan dit nog voortgaan? Het is dus de vraag of de weg van techniek en wetenschap wel de goede geweest is.

De mensheid staat momenteel op een kantelpunt, een kruispunt. Wij bevinden ons in een neerwaartse spiraal en zijn bezig om onszelf en de natuur in een afgrond te storten. En als we niet snel veranderen, zullen we met z'n allen te pletter vallen. Wij zijn bezig om de tak door te zagen waarop wij zelf zitten en dit doen we onszelf aan! De mensheid gaat ten onder aan liefdeloosheid, want liefdeloosheid veroorzaakt haat, vijandschap, spanning, van allerlei ziekten o.a. kanker, lichamelijke blokkades, geestelijke eenzaamheid, enz. Liefdeloosheid maakt een mens, een volk, een wereld koud, ongevoelig, afstandelijk en egoïstisch. Daarom is LIEFDE iets dat vandaag de dag nog maar zéér weinig te vinden is in onze wereld. ‘Liefde geneest mensen - zowel degene die haar geven als degene die haar ontvangen.’ (Dr. Karl Menninger 1893 - 1990). Als een kind gevallen is, helpt een kus van mama tegen verdriet en pijn. Zie ook de liefdevolle kanker behandelmethodes van doctor Geert Hamer. <http://germaansegeneeskunde.info/>

Hoelang kunnen we nog door op de destructieve weg die wij zelf, onze ouders, grootouders en overgrootouders, de afgelopen 200jaar bewandeld hebben? De ontwikkeling op technologisch gebied die onze voorouders ingezet hebben, heeft ons op een kantelpunt gebracht. Een punt waarop alles uit de hand dreigt te lopen. De door hen en ons gecreëerde wereld is onhoudbaar. Wij kunnen absoluut niet de destructieve ontwikkeling van de afgelopen 200 jaar doorgeven aan de ons volgende geslachten. Want wat hebben wij de afgelopen 200 jaar gedaan met de aarde? Haar ten positieve of ten negatieve beheerd? Heeft de mensheid de afgelopen 100 jaar meer respect en liefde gekregen voor de natuur? Voor alles wat leven heet? Nee, onze respect voor het leven is diep gedaald, kijk maar naar de abortussen, euthanasie en dierslachterijen. Is de wereld veiliger geworden dan 200 jaar terug? Nee, tegenwoordig moet alles achter slot en grendel en moeten we onze woningen beveiligen met alarmsystemen. De samenleving is vele malen harder, brutaler en egoïstischer geworden dan 200 jaar terug. De weg die wij en onze voorvaderen ingeslagen zijn, is een verkeerde weg geweest, een weg die via de techniek naar het verderf leidt. Dit moeten we onder ogen durven zien en bekennen.

Het is nu een hoogst ernstige tijd waarin wij leven. We zien dat de natuur zich wereldwijd steeds meer begint te wreken op onze destructieve daden. Wereldwijd is er een enorme toename van aardbevingen, overstromingen, tsunami's, sinkholes, enorme hitte en enorme koude, oogsten die mislukken enz. dit met het gevolg dat honderden miljoenen mensen

## 5 De Noodzakelijke Verandering!

dakloos raken en bedreigd worden door hongersnood. En dat alles als gevolg van ons onnatuurlijke leven.

Wij zijn hard bezig om de techniek in alle facetten van ons leven te integreren, menend dat we zo gelukkig kunnen worden. Wij streven ernaar om van deze wereld een technisch paradijs te maken wat beter is dan de natuur zelf, maar dit is onmogelijk, dit is een illusie. De technocratische wereld heeft nog steeds geen machine uitgevonden waar je aan de ene kant gras in doet en waar er aan de andere kant melk uit komt. De techniek zal het nooit kunnen halen bij de schoonheid van een bloem, mens of dier. De techniek zal nooit de wáre bevrediging en liefde kunnen geven die de natuur wél



kan geven. Een machine kan nooit een dier vervangen wat contact, liefde, warmte, genegenheid, gevoel en aandacht betreft (allemaal positieve eigenschappen). Een machine kent deze hartverwarmende en hart vervullende eigenschappen niet. De techniek is dood, hard, koud, meedogenloos, genadeloos, onvruchtbaar, onbarmhartig en onbetrouwbaar en indien het niet in bedwang wordt gehouden is het zelfs vernietigend (allemaal negatieve eigenschappen). Op de gekste momenten laat de techniek het afweten. Storingen kunnen alles stopzetten of grote ongelukken veroorzaken, denk aan stroomstoringen en de gevolgen voor het verkeer. Zou er een verband bestaan tussen de overheersing van de techniek en de daarmee gepaard-gaande geestelijke leegte? Zou er een verband bestaan tussen de ontwikkeling van de techniek en de daarmee gepaard-gaande liefdeloosheid?

Hoeveel mensenlevens hebben wij al opgeofferd aan de techniek? Ontelbaar velen zijn er gesneuveld in oorlogen, verkeersongelukken, vlieg- en treinrampen, nucleaire rampen, bedrijfsongelukken enz. Dit alles hebben wij over voor onze god: de techniek. Door de techniek verwoesten wij de natuur en komen we ook steeds verder van de natuur af te staan. Wie kan er vandaag de dag nog aan de lucht zien wat voor weer het morgen wordt? Op technologisch gebied heeft de mens de afgelopen 200 jaar wel meer kennis verkregen maar op natuur gebied niet. Wie van de jeugd kent nog de vogelsoorten of de soorten bomen? Wij hebben de natuur ingewisseld en zijn volledig in de ban geraakt door het technicisme. Ouderen en kinderen zijn meer gefascineerd door de techniek, dan door de schoonheid van de natuur. Descartes noemt: “De natuur een machine, net zo eenvoudig te

## 6 De Noodzakelijke Verandering!

begrijpen als klokken en automaten, wanneer men haar maar nauwkeurig genoeg onderzoekt.”

### De ‘zegeningen’ van de techniek.

Maar de techniek heeft toch gezorgd voor een enorme economische vooruitgang? Voor de welvaart? Er is toch ook wel een goede kant aan techniek? O ja? Is dit werkelijk zo? Of is dit iets wat wij onszelf wijs maken?

Kunnen we zeggen dat de techniek ons tot een zegen is? Als ik zo om mij heen kijk in ons land en in de wereld, dan zie ik maar bitter weinig zegeningen van de techniek. Veel meer zie ik de vloek van de techniek. Want dankzij de techniek is ons leven niet veilig meer. Elk moment kunnen we onverwachts gegrepen worden door een of ander technisch product. Dankzij de techniek sterven er jaarlijks zo’n 800 mensen in Nederland in het verkeer. Dankzij de techniek is de mensheid ziek, doodziek, kijk maar naar de vele ziekenhuizen en inrichtingen die wij hebben. 1 op de 3 mensen krijgen kanker in ons land en vele mensen lopen bij een psychiater of zijn aan de pillen. Dankzij de techniek hebben wij doktoren en medicijnen zodat wij menen ons levenslot volkomen in eigen hand te hebben. Dankzij de techniek ‘weten’ wij nu waaruit ons lichaam bestaat, hoe het functioneert, hoe de organen eruit zien, hoe een embryo zich ontwikkelt, waar bloed uit bestaat, enz. Dankzij de techniek leeft 40% van de wereldbevolking in armoede en ondervoeding terwijl bijvoorbeeld in de Verenigde Staten jaarlijks 15 miljard dollar aan allerlei vermageringsdiëten en 22 miljard aan schoonheidsmiddelen besteed wordt. Dankzij de techniek holt de natuur achteruit, en vervuilen wij onze eigen bodem, lucht en water waarvan wij moeten leven. Dankzij de techniek degenerereert de mensheid in plaats van te regenereren, kijk maar naar de vele ongelukkig geboren kinderen, maar ‘gelukkig’ heeft de techniek allerlei hulpmiddelen voor deze kinderen ons gebracht zodat we gewoon door kunnen gaan met onze verkeerde leefgewoontes die degeneratie veroorzaken. Dankzij de techniek zijn de meeste mannen meer getrouwd met technische apparatuur dan met hun vrouw, kijk maar naar de vele echtscheidingen. Dankzij de techniek worden er elke dag gemiddeld in Nederland 85 kinderen vermoord in de moederschoot. Dankzij de techniek krijgen er jaarlijks gemiddeld in Nederland 2500 ouderen een dodelijke injectie. Dankzij de techniek worden er miljoenen dieren in zo’n kort mogelijke tijd vetgemest, vermoord en geslacht. Dankzij de techniek sterven er steeds meer bijen uit met gevolg dat wij ons eigen graf graven. Dankzij de techniek worden er

## 7 De Noodzakelijke Verandering!

vele kinderen met levensgevaarlijke stoffen gevaccineerd. Dankzij de techniek zijn vele kleine kinderen in de ban van mechanisch, elektrisch en elektronisch speelgoed en kunnen zij niet meer overal vrij spelen omdat er overal gevaar dreigt van overreden te worden door een auto of motor, maar moeten zij spelen op speelplaatsen van beton of asfalt. Dankzij de techniek zit de jeugd liever achter een computer of met een mobieltje dan dat



ze in de natuur zijn. Dankzij de techniek zijn jongeren in Amerika volgens recente cijfers meer dan 200 uur per maand “verbonden” met de mainstream media. Dankzij de techniek wordt in veel gezinnen de maaltijd genuttigd rondom de tv en zijn er vele kinderen die hun ontbijt naar binnen werken onder het ‘genot’ van een tekenfilm. Dankzij de techniek hebben wij steeds minder normen en waarden en leven we steeds wettenlozer. Dankzij de techniek kunnen jaloezie, afgunst en hoogmoed vrij hun rol spelen. Dankzij de techniek zijn er in ons land nog maar weinig plekken waar het langdurig echt stil is, want dankzij de techniek is er altijd wel een trein, motor, machine, straaljager of snelweg die de stilte verdrijft. Dankzij de techniek rijden er nu al meer dan een miljard auto’s op onze aarde op een net van asfalt. Dankzij de techniek hoeven wij ons niet meer te vervelen, want de tv, radio en internet houden ons wel bezig. Dankzij de techniek staat de wereld vol met kerncentrales, UMTS-masten, windmolens, e.d. Dankzij de techniek is er bijna geen stralingsvrij gebied meer in ons land en in de wereld. Dankzij de techniek hebben wij een wereld vol geld-, bank-, belasting- en verzekeringssystemen. Dankzij de techniek hebben wij nu veel kennis, doch weinig wijsheid. Dankzij de techniek zijn veel mensen de zin van het leven uit het oog verloren. Dankzij de techniek zijn we in een steeds groter wordende kunstmatige realiteit terechtgekomen. En zo zouden we nog wel een aantal pagina’s kunnen vullen met negatieve zaken waar wij mee te maken hebben, allemaal dankzij de techniek.

De technische producten zijn in het begin mooi, maar zijn allemaal onderhevig aan slijtage en gaan op een gegeven moment verwerpen, verroesten, verrotten, dus aftakelen waarna het gerecycled moet worden of op de vuilnisbelt terecht komt. De natuur daarentegen begint mooi, groeit

## 8 De Noodzakelijke Verandering!

op, komt tot bloei, geeft haar vruchten, takelt af en uit eindelijk sterft het waarna het weer tot voeding is voor nieuwe organismen. Wat een mooie cyclus heeft de natuur. De techniek kent niet zo’n schitterende vruchtbare ingenieuze cyclus.

Is er dan helemaal niets positiefs aan onze techniek? We kunnen nu toch mensen opereren of gebroken ledematen weer helen? Ja, maar waarom moeten mensen geopereerd worden? Is het niet omdat ze geleefd hebben in strijd met de natuurwetten, omdat ze ongezond geleefd hebben? Waarom breken mensen ledematen? Is het niet door de gehaastheid van ons leven en komt het o.a. niet doordat wij ons in onnatuurlijke vervoermiddelen op veel te hoge snelheden verplaatsen? Maar we hebben toch dankzij de techniek een schep, hark, hamer en andere gereedschappen die ons leven veraangenamen? Inderdaad, maar als je in harmonie met de natuurwetten leef, heb je geen schep, hark, hamer of iets dergelijks nodig. Wij hebben onze handen gekregen die we kunnen gebruiken om te zaaien en oogsten. Door al onze technische gereedschappen hebben wij geen contact meer met de aarde, ons voedsel en water. Wij hebben nu een beker in plaats van dat we onze handen gebruiken om uit te drinken en zo contact hebben met het water zodat we er informatie aan kunnen geven. Wij hebben nu een hark in plaats van dat we onze vingers als hark gebruiken en zo contact hebben met onze voedingsbodem. Door al onze technische gereedschappen zijn we ver van de natuur af komen te staan, want onze handen moeten zo nodig schoon blijven. Laten we onze handen weer gebruiken voor de natuur, ze zijn multifunctioneel.

In vroegere tijden hebben de Atlantiers technieken beheerst die wij vandaag de dag niet kennen. Onze technieken verdwijnen compleet in het niets vergeleken bij hun technieken. Zij hadden bijvoorbeeld Levitatietechniek zodat ze enorme gewichten konden verplaatsen. Dit is een positieve techniek omdat het gebruik maakt van de natuurwetten, alleen is het de vraag waarom wij grote gewichten zouden moeten verplaatsen. Ook de technieken die Tesla herontdekt heeft zijn van veel hoger niveau dan de onze. Hij kon energie uit de kosmos halen zodat een ieder vrije energie tot zijn beschikking kon hebben. Hij had al een rijdende elektrische auto maar deze is nooit in productie genomen want hier hebben de oliemaatschappijen een stokje voor gestoken. Maar ook met een elektrische auto gebeuren ongelukken, want het is onnatuurlijk om met hogere snelheden dan zo’n 5 km/h (wandelsnelheid) jezelf voort te bewegen. En waarom moeten we levitatietechniek gebruiken? Wat moeten we met vrije energie? Onze onnatuurlijke huishoudapparatuur mee voeden?

## 9 De Noodzakelijke Verandering!

Uit alles blijkt wel dat de techniek negatief voor de mens en natuur is, dus is de techniek ons niet tot een zegen maar tot een vloek des doods. Want hoevelen zijn er al niet omgekomen in landbouwwerktuigen of andere draaiende machines, door wapens, hamers, bijlen enz.? En bij nucleaire rampen? Hoevelen zijn er niet die het ene moment nog vol levenslust waren en het andere moment verongelukt op aarde liggen? Hoevelen moeder- en vaderharten zijn er al niet gebroken doordat hun geliefd kind door de vloek van de techniek gegrepen is in een verkeersongeval of machineongeluk?

Maar.....wij die dit nu lezen, mogen nog leven. Laat ons leven dan een zegen zijn en laten we ons losmaken van de technische vloek des doods die ons elk moment ongenadig kan grijpen. Ons leven is te kostbaar om het te laten beheersen door het technicisme.

Is het nog mogelijk om zonder de techniek te leven? Jazeker, alhoewel dat voor ons onmogelijk schijnt te zijn.

Vroeger konden de mensen dat wel. Ze leefden heel eenvoudig in een tent of hut met hun familieleden en dieren. Ze hadden veel tijd, zorg en liefde voor elkaar, voor de dieren en voor de natuur. Ze droegen elkaars lasten, verdriet of problemen. Ze voelden zich verbonden met alles wat om hen heen leefde en ze verstonden de muziek van de natuur. Een



Een groot verschil tussen de natuur en de techniek is, dat de natuur muziek maakt en de techniek herrie (maar daar hebben we weer oordoppen voor uitgevonden zodat we helemaal niets meer horen). Kinderen hadden levende dieren als hun 'speelgoed' en werden door hun eigen ouders en grootouders onderwezen in de natuurwetten en levensgeheimenissen. Zij hoefden niet zo nodig een verharde straat, luxe stoelen, verre afstanden af te leggen, of iets dergelijks. Toen hoefde men ook niet zo nodig te weten hoe het menselijk lichaam functioneert. Is het voor ons nodig om te weten hoe ons lichaam er van binnen uit ziet en hoe het alles werkt? Nee, de dingen die wij voor ogen zien, die zijn ons gegeven om te zien. De verborgen dingen zijn voor onze Schepper en daar mogen wij ons alleen maar over verwonderen.

## 10 De Noodzakelijke Verandering!

Wij leven nu in een wereld waarin de ontwikkelingen in de technische wereld zo snel gaan, dat ze bijna niet meer in toom te houden zijn en de mensheid voorbij snelt met alle destructieve gevolgen van dien. Het is zover dat de mens eerder aan de hand van de techniek gaat, dan dat hij de techniek in de hand houdt. Wij staan machteloos bij de verwoestende gevolgen van een nucleaire oorlog, de toenemende eenzaamheid van mensen, verharding van de maatschappij, e.d. Wil je de technische ontwikkeling bijhouden, dan vergt dat zoveel van je geest en tijd dat het destructieve gevolgen heeft voor je lichaam en sociaal leven. Otto Spengler zei het reeds, dat "de mechanisatie van de wereld in een stadium is getreden van gevaarlijke overspanning".

Het leven lijkt momenteel meer op een racebaan waarin we proberen zo snel en zoveel mogelijk in ons bezit te krijgen en nog hebben we, ondanks alle technische hulpmiddelen, tijd tekort! We worden geleefd en voort gejaagd, maar weten niet waarheen. Met gevolg een doelloze en overspannen mensheid.

### **Onze problemen en de gevolgen.**

Er is momenteel een financiële crisis, maar we hebben ook nog een andere crisis. Eén die veel groter is met mogelijk vernietigende gevolgen voor de gehele mensheid.

De 7 grootste problemen waarmee het 'technische paradijs' te kampen heeft zijn:

1. natuurontwrichting en milieuvervuiling
2. problemen rond kernenergie, met name het afval
3. de informatisering en de daarmee gepaardgaande individualisering van de maatschappij
4. de problemen in de landbouw en veeteelt
5. de problemen van de genetische manipulatie van zaden en van de mens
6. liefdeloosheid en egoïsme
7. de gevolgen van al deze problemen: Degeneratie op alle gebied

Nu volgt een korte opsomming van wat er wereldwijd gaande is in de natuur en samenleving.

- In de zes decennia na de tweede wereldoorlog hebben we meer aardse hulpbronnen verbruikt dan in de hele geschiedenis daarvoor!
- Per minuut gaat er 25 hectare aan tropisch regenwoud verloren en blaast de wind de vruchtbare toplaag weg.

## 11 De Noodzakelijke Verandering!

- Elk uur verandert er circa 800 hectare aan productief landbouwareaal in woestijn.
- Dagelijks wordt er 100000ton chemisch afval gedumpt in rivieren, zeeën en de bodem.
- Meer dan de helft van de wereldbevolking kampt met watergebrek.
- Gemiddeld 6000 kinderen sterven per dag aan diarree, veroorzaakt door vuil water.
- In 1950 was er een reserve van 17000m<sup>3</sup> zoet water voor ieder mens op aarde. In 1999 is deze reserve geslonken tot 7300m<sup>3</sup> per menselijke inwoner. Als dit zich voortzet, zal er in 2025 nog maar 4800m<sup>3</sup> per persoon over zijn.
- Wereldwijd gaat er jaarlijks 5,5 tot 8 miljoen hectare aan landbouwgrond verloren. Als dit proces zich voortzet, zal er over 50 jaar zo'n 360 miljoen hectare landbouwareaal minder zijn, terwijl de wereldbevolking toeneemt. Die is in maar liefst 22 jaar gegroeid van 5 naar bijna 7 miljard mensen nu.
- De gezamenlijke gemiddelde voorraden van de belangrijkste voedsel exporterende landen -Australië, Canada, de Verenigde Staten, en de Europese Unie- zijn gestaag geslonken. In 2002-2005 was er een gezamenlijke voorraad van 47,4 miljoen ton. In 2007 was dit 37,6 miljoen ton. In 2008 27,4 miljoen ton.
- 40% van de koraalriffen is verdwenen en er gaat nog steeds ruim 10miljoen hectare regenwoud per jaar verloren.
- Afrikanen verbruiken thans gemiddeld 0,5 kWh per persoon. Aziaten en bewoners van Latijns-Amerika 2-3 kWh  
Bewoners van Amerika, Europa, Australië en Japan gemiddeld 8 kWh
- De doorsnee Amerikaan verbrandt jaarlijks 5ton fossiele brandstoffen, terwijl de gemiddelde Duitser 3,9ton verbrandt. Dit energieverbruik gaat samen met luchtvervuiling. Het gemiddelde Amerikaanse huishouden produceert ruwweg 75kilo aan co<sub>2</sub> per dag, dit is twee keer zoveel als de hoeveelheid die door het gemiddelde Europese huishouden wordt geproduceerd, en vijf keer het gemiddelde van de wereld.
- De doorsnee Amerikaan belast het milieu 2 keer zo zwaar als de gemiddelde Zweed, 3 keer zo zwaar als de doorsnee Italiaan, 13 keer



## 12 De Noodzakelijke Verandering!

- zo zwaar als de doorsnee Braziliaan, 35 keer zo zwaar als de doorsnee Indiër en 280 keer zo zwaar als de doorsnee Haïtiaan.
  - Volgens IAO zijn er 50miljoen kinderen voor een armzalige fooi werkzaam in fabrieken, mijnen en op het land.
  - In de VS loopt de helft van het aantal huwelijken uit op een scheiding, waardoor ongeveer 40% van alle kinderen een deel van hun jeugd opgroeien in een éénoudergezin.
  - Minder dan 50% van de Amerikaanse paren woont met één kind in huis.
  - Toename van het aantal kinderdagverblijven of enig andere vorm van kinderopvang.
  - Toename van kant-en-klaar maaltijden en fastfoodketens.
  - De tijd dat kinderen dagelijks zijn blootgesteld aan televisie, videospelletjes, internet e.d. neemt nog steeds toe.
  - Het jaarlijks aantal geregistreerde misdrijven per 10000inwoners in Nederland steeg van 115 in 1960 naar 205 in 1970 naar 501 in 1980 naar 761 in 1990 naar 817 in 2000. Dit is een toename met een factor 7.
  - Er is een schrikbarende toename van het aantal geestelijke ziekten en daardoor ook een toename van lichamelijke ziekten.
  - **100jaar terug kreeg 1 op de 8000 mensen kanker, nu is dat 1 op de 3! En in Amerika bijna 1 op de 2.**
  - We zijn onszelf aan het vermoorden met straling, allerlei verslavende middelen zoals tabak, koffie, alcohol, fluor, kwik, amalgaam, allerlei foute zoetstoffen als aspartaam, enz.
  - Toename van geweld, verkrachtingen, moorden, corruptie, echtscheidingen enz.
  - Afname van normen en waarden.
  - Zeewaterpeil stijging.
  - Toename van co<sub>2</sub>-emissie van 1,1% tussen 1990 en 1999 tot meer dan 3% tussen 2000 en 2004.
  - Toename van zonne-activiteit.
- Enzovoort, enzovoort, enz.



Hoelang gaan we nog door op deze zelfvernietigende levenswijze????  
Onze leefstijl is zéér destructief, onverstandig, egoïstisch, dwaas en waanzinnig.

### 13 De Noodzakelijke Verandering!

Een oud Chinees gezegde waarschuwt: ‘Als we niet van richting veranderen, komen we precies daar terecht waar we heen gaan.’ In onze ecologisch, economisch en maatschappelijk onhoudbare wereld zou dit uitdraaien op een catastrofe van apocalyptische dimensies.

#### De NOODZAKELIJKE verandering.

Er is een enorme radicale verandering noodzakelijk! Hoeveel tijd hebben we nog voor zo’n verandering? Weinig! Want de huidige tendensen gaan in hoog tempo in de richting van onomkeerbaarheid. We naderen een punt waarin er geen menselijke terugkeer mogelijk is omdat de mens zichzelf vernietigd heeft d.m.v. atoombom, nucleaire catastrofe of iets dergelijks. (denk aan Japan) Laten we niet langer wachten, maar aanpakken, het oude loslaten, opruimen en vergeten. Laten we de oude ‘jas’ van onnatuurlijke gewoonten en tradities van ons afwerpen gelijk een slang haar oude huid afwerpt. Waar wachten we op?

De vraag die wij ons moeten stellen is: Wat geef ik door aan het volgende geslacht, of wat heb ik al doorgegeven aan het volgende geslacht? Is het ten positieve of ten negatieve geweest voor zowel de natuur als het volgende geslacht? Wat leer ik mijn kinderen? Leer ik ze; hoe om te gaan met geld, met computers, met techniek e.d. of leer ik mijn kinderen hoe ze om moeten gaan

met dieren, hoe ze gewassen moeten zaaien en oogsten? Leer ik mijn kinderen kennis of wijsheid? Op de scholen worden de kinderen onderwezen in kennis doch niet in wijsheid. Wijsheid leer je in de natuur. Wijs is de mens die leeft in harmonie met de natuurwetten. Daarom hebben echte natuurliefhebbers geen scholen, geldsystemen, belastingen en geen techniek, en dus ook geen stress.

Laat het toch niet zo zijn dat we straks moeten concluderen dat we te laat zijn! Te laat met de positieve verandering. Te laat met een terugkeer naar de natuur en haar wetten.

Onze huidige levenswijze getuigt van weinig verantwoordelijkheidsgevoel voor de volgende geslachten. Wij zijn zo egoïstisch dat we heimelijk



### 14 De Noodzakelijke Verandering!

denken: “Ik leef mijn leven en de problemen die dat veroorzaakt en die er al zijn, moeten de volgende geslachten maar weer mee zien wat ze er mee doen. Ikke, ikke en het volgende geslacht kan .....!”

Wij moeten onze verantwoordelijkheid weer kennen en durven nemen. **Wij zijn o.a. verantwoordelijk om de aarde te beheren zó, dat volgende generaties er ook nog op kunnen leven.** We moeten niet langer op onze stoel blijven zitten, maar in actie komen. Een ieder kan wat doen!

De gehele mensheid staat momenteel op een kruispunt. We kunnen doorgaan op de oude destructieve levenswijze en maar zien wat er van terecht komt. Maar wanneer wij op de huidige manier voortleven, zullen we ongetwijfeld geconfronteerd worden met grote catastrofes. De natuur laat niet met zich spotten en zal zichzelf wreken als gevolg van de wet van oorzaak en gevolg. De natuur is niet verenigbaar met onze techniek, dat blijkt wel uit de vele problemen die er zijn. Of we kunnen terug keren om weer een gezonde ontwikkeling voor mens en natuur te creëren met liefde en respect voor Moeder Aarde en voor God de Vader de Schepper. We moeten een keuze maken tussen de natuur of de techniek. Het is één van beide, want samengaan kunnen ze echt niet. Er komt geen verandering ten goede als wij op anderen wachten. Wijzelf zijn degenen die de verandering in moeten zetten. Wijzelf zullen nieuwe positieve doelstellingen moeten nastreven. Oude ingesleten patronen moeten vervangen worden door nieuwe waarden. De huidige techniek zal weer ingeruild moeten worden voor de natuur. Al de technische producten en middelen zullen we op moeten ruimen zodat er weer plaats komt voor natuurlijke zaken. Het oude loslaten én vergeten. Dit is een grote hindernis en zéér moeilijk voor de meeste mensen want het oude is zo gemakkelijk en voelt zo vertrouwd, maar het loslaten is wél dringend noodzakelijk. Doe het voor het nageslacht!

MET ONZE  
MILIEUVERVUILING  
HEBBEN WE  
HELEMAAL GEEN  
TERRORISTEN NODIG  
OM ONSZELF  
TE Vernietigen

*Loeje*

Waarden die we los moeten laten:

- De destructieve techniek.
- De waarde van binnenhalen. Niet altijd hebben en hebben, maar veel meer geven.
- Dwepen met het laatste en nieuwste.
- Efficiency. Eruit halen wat erin zit.
- De mythe dat de aarde onuitputtelijk is.

## 15 De Noodzakelijke Verandering!

- De mythe van hoe meer je consumeert, hoe beter en geslaagder je bent.
- De illusie dat geld het hoogste goed is en een mens gelukkig kan maken.

### Wat moeten we doen?

- Uit de systemen stappen.
- Geld van de bank halen en investeren in grond, voedsel, eco-leefgemeenschappen, goud of zilver.
- Gezond eten en drinken. Geen fastfood, geen frisdranken, geen vlees, geen chemische zoetstoffen. Gezuiverd en gevitaleerd water drinken. Noten, zaden, vruchten en groenten, dat zijn de beste produkten voor levensenergie.
- Zoveel mogelijk zelfvoorzienend proberen te leven en anders duurzame produkten kopen.
- Technische goederen wegdoen en ons geld besteden aan goede initiatieven zoals eco-dorpen.
- Minder weggooien.
- Afval scheiden.
- Vegetariër of veganist worden.
- Kinderen al spelenderwijs thuis onderwijzen door beide ouders.
- G e e n c h e m i s c h e bestrijdingsmiddelen.
- Bewust worden van uw stroom, gas en water verbruik.
- De verwarming een standje lager en dikkere kleren aantrekken.
- Regenwater opvangen in een voorraad vat en het vat aansluiten op de wc. Het is toch diep beschamend dat wij goed drinkwater door de wc spoelen terwijl er mensen en dieren zijn die sterven van de dorst? Per dag gebruikt een Nederlander gemiddeld 135 liter water en gebruikt een Amerikaan gemiddeld 168 liter water. Laten we zeggen dat we 2 liter opdrinken, waarvoor gebruiken we de rest? Laten we ons diep schamen.....
- Houtkachel aanschaffen. Afvalhout vragen bij de plaatselijke houtbewerkingsbedrijven.
- Afval wat in de natuur ligt meenemen en thuis in de klike gooien.



## 16 De Noodzakelijke Verandering!

- Ruilhandel, elkaar helpen zonder geld.
- Bomen, bloemen en planten poten.
- Tuinieren volgens de permacultuur.

De grote basisbehoeften van een mens zijn: gezond voedsel, schoon water, schone lucht, veilige behuizing, zinvolle bezigheid en liefde. En dit alles kan de natuur ons geven, niet de techniek.

Ons bewustzijn moet veranderen, zó, dat het de verbondenheid met elkaar, met de natuur en met de kosmos weer erkent. Wij moeten de werkelijkheid onder ogen zien zóals ze is, en niet zoals wij haar wensen te zien. Wij moeten onze 'technische' oogkleppen afzetten die onze blik beperken en weer de werkelijkheid zien rondom ons heen! Wij moeten onze verantwoordelijkheid weer kennen ten opzichte van onze nageslachten, want hoe kunnen we met een rustig geweten kinderen verwekken terwijl de huisvesting voor dat kind onnatuurlijk is en de levensomstandigheden slecht zijn en alleen maar slechter worden?

De spreekwoorden: 'door schade en schande wijs worden' of 'al doende leert men' gaan nauwelijks op in onze samenleving, want we hebben maar weinig geleerd van al die gruwelijke oorlogen die er al geweest zijn in de geschiedenis. De mensheid schijnt erg hardleers te zijn.

**De aarde is ons enige thuis, laten wij niet langer ons nest bevuilen maar er zuinig op zijn!**

**Leef zodanig dat volgende generaties mensen en dieren ook nog kunnen leven.**

Gelukkig zien we al hier en daar mensen bewust worden en hun levenswijze veranderen ten goede. Vaak worden deze mensen met een scheef gezicht aangekeken maar toch dwingen ze wel respect af, want ieder mens voelt wel dat we eigenlijk niet goed leven. In Argentinië komen de eco-dorpen als paddestoelen uit de grond. Zie: [www.ipsnews.be/artikel/argentijnse-ecodorpen-schieten-als-paddenstoelen-uit-de-grond](http://www.ipsnews.be/artikel/argentijnse-ecodorpen-schieten-als-paddenstoelen-uit-de-grond)

Een leerzaam boek is het boek van: Ervin Laszlo Worldshift 2012





Ook leerzaam is: Het 'technische paradijs' van E. Schuurman

Zelf heb ik de keuze gemaakt om niet langer door te gaan op de oude manier in de systemen. Ik heb de keuze gemaakt om terug te gaan naar de natuur om zo te zorgen dat volgende geslachten ook nog kunnen leven op deze aarde. Ik verwacht dat ervan Hogerhand een reiniging gaat plaats vinden en er een hernieuwde hemel en aarde zal komen, maar dit betekent niet dat we met de armen over elkaar moeten gaan zitten en lijdelijk toezien. Nee, wij kunnen nu al beginnen.

Hieronder kunt u een brief lezen die ik gegeven heb aan al mijn klanten.

10-02-2013, Kootwijkerbroek

### **Beëindiging PF v.d Meer Dienstverlening.**

Na lang wikken en wegen heb ik besloten om te stoppen met nog langer te werken in het systeem waarin wij momenteel leven. De achtergrond en reden van mijn besluit wil ik graag met u delen.

Wij leven in een wereld waarin het hoofdzakelijk draait om geld. Alles wordt uitgedrukt en naar waarde geschat in geld wat een groot gedeelte van onze geest en tijd in beslag neemt en ons een bezits- en machtsgevoel geeft. Overall hangen we een prijskaartje aan, zelfs aan dieren, bomen en planten. Maar de natuur is toch van iedereen?

Wij zijn allen in de ban van het geld. De cijfers krioelen ons voor de ogen als vonken en sterren van een vuurwerk. We voelen ons gevleid als de cijfers al groter en groter worden. Geld fascineert ons vanaf de wieg tot het graf. Velen krijgen bij hun geboorte al een bankrekening. Als we jong zijn en we hebben 100euro bij elkaar gespaard, dan vinden we dat een enorm bedrag. Wanneer door te werken en sparen dat bedrag groeit naar 1000euro, fascineert ons dat en gaan we door om nog grotere bedragen te creëren. En hoe groter de bedragen worden, zo te meer raken we gefascineerd door 'het grote getal'. Naarmate het getal groeit, groeit ook ons bezits- en machtsgevoel dat ons kan laten stijgen tot ongekende hoogten. Rijkdom opent de poorten tot een ongekende 'gelukzalige' wereld van luxe en weelde, althans dat denken we. Met geld menen we alles te kunnen kopen wat ons hart begeert. We bouwen steeds grotere en meer schuren, nog meer productie, nog grotere winsten.

We zien geld als de belangrijkste factor en verbeelden ons dat geld het hoogst begeerde van alles is. Van jongs af aan worden we slaaf van het grote getal, van het geld. Goed beschouwd is het nog erger..... we worden slachtoffer van het grote getal. Een mooi voorbeeld van iemand die een

slachtoffer geworden was van geld en goederen; is de rijke jongeling in de Bijbel.

Maar wat is geld? Geld is lucht. Geld is een illusie. (meer over geld zie: <http://www.pentahof.nl/Brochures/540-belastingen.pdf>) Geld is als brandstof wat ons een gevoel van vrijheid geeft. Met geld kunnen we al onze verlangens bevredigen, dat is de illusie die het geld ons geeft. Met geld kopen we een illusie. Geld zijn getalletjes op papier of in een computer. Wanneer alle mensen vandaag het bedrag wat op hun bankrekening staat zouden opeisen bij hun bank, dan is dat geld er niet. Het berust op bedrog en.....wij laten ons bedriegen omdat we in de ban zijn van het grote getal. Wij vertrouwen de banken, maar banken zijn niet te vertrouwen, vele praktijkgevallen bewijzen dit. Zij denken eerst aan zichzelf en niet aan de gewone werkmans. Hoeveel mensen zijn er niet die kunnen fluiten naar hun pensioengeld? Hoeveel mensen zijn er niet die op straat gezet worden?

Gelijk elk ander systeem zal ook het geld systeem vroeg of laat omvallen. We zien dat nu al wereldwijd gebeuren. Landen die enorme schulden hebben en toch maar door blijven gaan met geld drukken uit het niets. Andere landen die profiteren van het EU-systeem. Banken die omvallen, enz.

Wij leven in een land dat het braafste jongetje van de klas (EU) wil zijn. Wij zijn verkocht door onze regeringsleiders aan de EU en de euro. Zij zijn het die miljarden weggeven aan andere EU landen en in hun eigen land de belastingen, vaste lasten e.d. ongevraagd verhogen.

Nederland met Duitsland kunnen nu de kar trekken van de EU. Hoelang gaan we hier nog mee door? Hoelang blijven we nog als blinde schapen onze leugenachtige, verraderlijke en corrupte regering volgen? Onze belastingcenten worden gebruikt voor de oorlog in Afghanistan, Libie, Syrië, Mali, Irak e.a., wilt u daar aan mee werken? Waar



draaien al deze oorlogen om? Is het omdat deze landen enorm rijke bodemschatten bezitten? Dus draait het hoofdzakelijk weer om geld.

Ik weiger om nog langer belastinggeld te betalen wat gebruikt wordt voor andere EU landen en voor onrechtvaardige meedogenloze oorlogen. Ik weiger nog langer belasting te betalen voor het koningshuis waarvan Beatrix onrechtmatig op de troon zit. Zij kan geen echte Oranje van Nassau zijn omdat koning Willem3 kinderloos is gestorven. Waarom wil Beatrix geen DNA onderzoek doen? Weet u dat het koningshuis ons jaarlijks ongeveer 110miljoen euro kost?

Ik weiger nog langer de multi-nationals te spekken die jaarlijks miljarden in hun broekzak steken. Ik weiger nog langer mee te lopen in de geld/dwang systemen. Ik weiger nog langer mijn kostbare levenstijd te besteden aan werken voor de belasting.

Doordat wij leven in een geld/belasting systeem, zijn we niet vrij, alles wordt gecontroleerd en geregistreerd. We worden gedwongen om allerlei soorten belasting te betalen. Het woord zegt het al: be-last-ing. Het is een last, een last die op je leven drukt. Belasting die vandaag de dag veel te hoog is. Wij worden gedwongen veel meer te geven dan de bijbelse principes. Wij zijn slaven van het systeem. Want elk systeem wat wij mensen gecreëerd hebben, berust op dwang. In een systeem heb je altijd rangen en standen waarin het altijd zo is dat de minderheid de macht heeft en de meerderheid de slaaf is.

In de wereld waarin wij leven is een klein groepje mensen die de macht hebben. Zij noemen zichzelf: de Illuminatie. Dit zijn 13 satanische bloedlijnen, nakomelingen van Ezau/Edom. (meer over de Illuminatie zie: <http://www.pentahof.nl/Brochures/405-illuminaten.pdf>)

Zij controleren de gehele wereld en hebben bijna de gehele wereld in hun macht via de banken, media en multinationals. Enkele landen zijn er nog vrij, zoals Iran, Venezuela, Noord-Korea, . Het is één groot controle-machtsspel wat deze elite groep achter de schermen uitvoeren, waarbij zij niet kijken op een paar mensenlevens. Deze groep hebben de plannen om een NieuweWereldOrde (NWO) op te richten, zodat zij de gehele mensheid kunnen controleren en dus tot slaaf maken. Of het ooit zover zal komen weten wij niet maar zij hebben de technieken al klaar liggen om de mensheid te voorzien van een RFID-chip. We zien nu al dat we in een wereld leven die steeds meer gedigitaliseerd wordt. Totdat uit eindelijk het cash



geld zal verdwijnen (500 euro biljet dreigt nu al te verdwijnen) en zal vervangen worden door een implanteerbare chip, die nu al gebruikt wordt bij dieren. Dan zijn we zover dat we “niet meer kopen of verkopen kunnen zonder het teken van het beest” (Openb. 13). Hoe gaan we dan ons eten en drinken kopen?

Dus dat betekent dat we dan geheel en al slaaf zullen zijn die dag en nacht gevolgd kunnen worden. Nu al zien we dat overal camera's worden opgehangen. Om te ontkomen aan de boze plannen van de elite moet je zorgen dat je onafhankelijk van hen bent. Dus dat je zelfvoorzienend kunt leven. Onafhankelijk van een bank, supermarkt, bakker, groenteboer, waterleidingmaatschappij, gas- en electriciteit centrales. Dus dat je zelf je eigen voedsel verbouwd, zelf je huis verwarmd, zelf je waterbron hebt enz. Dan ben je vrij! Dan leef je pas werkelijk als MENS in je eigen tempo en op je eigen manier. Zo heeft God het ook bedoeld. Hoort geld bij het leven? Tegenwoordig wel ja, maar er is geen mens die geboren wordt met geld in zijn handen. Geld is geen schepping van God, dus een schepping van de boze. Het is een destructieve uitvinding van boze mensen. Want geld heeft ervoor gezorgd dat een mens niet meer in vrijheid kan leven. God heeft nooit geen systemen ingevoerd waarin de ene mens de andere mens tot slaaf maakt. Nee, God heeft ons vrij geschapen, gebonden alleen aan de natuurwetten. (meer over de natuurwetten zie: <http://www.pentahof.nl/Brochures/636-De%20natuurwetten.pdf>)

Wij mensen hebben de systemen bedacht. Zo gauw een mens geboren wordt en aangegeven wordt, krijgt het voor een leven lang een BSN-nummer (BurgerSlaafNummer) opgedrukt die hem altijd zal achtervolgen. Nimmer zal die mens echt meer vrij zijn.

Wij leven en denken niet meer in ons eigen tempo, maar laten ons meesleuren in het tempo van de tijd, want tijd is geld. We leven constant onder de druk van moeten en doen. Maar wij beseffen juist niet dat wij onverantwoord en roekeloos omspringen met één van de kostbaarste dingen die wij bezitten: de tijd. Nu alles snel kan, menen wij ook dat alles snel moet; nu wij alles kunnen hebben, menen wij dat we ook alles moeten hebben. Maar ons leven is toch meer dan alleen maar geld? Het leven is zo voorbij. Moeten wij dan onze kostbare tijd besteden om te leven in een slaven systeem? Moeten wij onze kostbare tijd besteden met te werken voor de belastingdienst, die het vervolgens over de balk gooiën?

Hoe kan een mens oprecht God dienen, terwijl hij in de ban is van het grote getal, terwijl hij ook de god Mammon aanbidt? We zien het voor ogen; zes

dagen die draaien om geld en één dag die draait om godsdienst. Zes dagen die draaien om meer, meer, altoos meer geld. Wij zijn geschapen naar Gods evenbeeld en geroepen om vanuit dat beeld op te groeien en te leven, maar hoe kan dat als ons beeld beheerst wordt door geld? Hoe kan dat als ons leven gevangen zit in allerlei menselijke systemen die berusten op dwang en macht? Kinderen zien hun ouders jagen naar geld en geraken zelf zo ook in de ban van het geld. Kinderen leren op de scholen een vak. Waarom? Om later geld te kunnen gaan verdienen. Wij hebben geen tijd meer en geen rust, kunnen ons niet meer bezinnen nog nadenken over de kernvragen van het leven. En beseffen niet hoe arm we tegelijkertijd zijn. Wáre rijkdom bestaat niet in geld.

Een wereld met geld heeft tot gevolg: oneerlijkheid, oorlogen, inbraken, roofmoorden, egoïsme, misdaad, oppervlakkigheid, verdeeldheid, wreedheid, liefdeloosheid, disharmonie, ontevredenheid, haat, stompzinnigheid, gewetenloosheid, hoogmoed, schulden, zelfmoorden door mensen die financieel aan de grond geraakt zijn, enz. **Kortom: geld veroorzaakt negativiteit in de samenleving. Kunnen we stellen dat geld positief is voor de samenleving?** Een vraag om eens diep over na te denken!

Er zijn vandaag de dag nog natuurvolkeren in o.a. Indonesië die zonder geld leven. Zij leven in een gemeenschap in liefde met elkaar. Werken met elkaar samen. Als er een boot gemaakt moet worden, komen ze allemaal bij elkaar en helpen elkaar. Wat de een teveel heeft geven ze aan de ander. Er is geen misdaad, inbraken of iets dergelijks. Men leeft in liefde en verdraagzaamheid met elkaar, accepteert elkaar, plaatst zichzelf niet boven een ander. Men ziet elkaar als gelijke. Bij de Amish people zien we ook nog een groot saamhorigheidsgevoel.

Of het nu een belasting-, verzekering-, banken-, of kerkelijksysteem betreft, in elk systeem wordt je gedwongen te leven volgens de door het systeem opgelegde regels (dogma's). Je mag niet vrij zijn om te denken en te doen wat je zelf wilt. Maar God dienen wat tot stand komt vanuit een dwangmatig systeem, is dat het waarachtig dienen van God?

De geldsystemen waarin wij leven hebben tot gevolg gehad dat de mensheid vervreemd is van de natuur en dus ook van God, wat weer leidt tot een gevoel van verlatenheid, ongelukkig zijn, geestelijke verwarring enz. Wat weer leidt tot gezondheidsklachten. Daarom zijn er zoveel mensen met veel geld die zich eenzaam en ongelukkig voelen of geestelijk in de knoop zitten, omdat ze geen binding/contact meer hebben met de natuur,

met Liefde, met de Bron. Een wereld zonder geld waar men dicht leeft bij de natuur, geeft een samenleving die beter, vreugdevoller, liefdevoller en rustiger is dan een samenleving met geld waarin wij nu leven.

**Honderd jaar geleden kreeg 1 op de 8000 mensen kanker. Nu is het zo dat 1 op de 3 mensen kanker krijgen.** Wat is de oorzaak van deze enorme schok barend toename? Zou die kunnen liggen in stress, ongezond eten, onnatuurlijke leef/werk omgeving, straling van mobieltjes e.d.? Het kan wel zo zijn dat wij nu ouder worden dan de mensen 100jaar geleden, maar vraag niet hoe. 100 jaar terug leefden de mensen veel gelukkiger, ondanks dat ze misschien meer zorgen hadden. In de meeste gezinnen was een warme liefdevolle band met elkaar. Tegenwoordig is er zéér veel verdeeldheid. 100 jaar terug hadden de mensen God nog nodig. Tijdens een droogte periode ging men bidden tot God om regen. Tegenwoordig hoeven wij niet meer te bidden om regen, wij hebben de techniek, de sproeier. Wij hebben God en de natuur ingeruild voor de techniek. Kunnen we nog spreken van vooruitgang? Is de welvaart ons alzo tot een zegen of tot een vloek? Is het slavensysteem ons tot een zegen of tot een vloek? Is ons onnatuurlijke leven ons tot een zegen? Wanneer wij op de huidige manier voortleven, zullen we ongetwijfeld geconfronteerd worden met grote catastrofes. De natuur laat niet met zich spotten en zal zichzelf wreken als gevolg van de wet van oorzaak en gevolg.

Gebrek aan geld leidt tot stelen. Overvloed aan geld leidt vaak tot goddeloosheid, hoogmoed, overdaad enz. Overvloed van geld leidt bijna altijd tot geestelijke armoede. Armoede van stoffelijke zaken heeft meer kans op geestelijke rijkdom tot gevolg. Geestelijke armoede is daar te vinden waar geen relatie is tussen de mens, Liefde, God en de natuur.

Wij maken de fout dat we geluk met materialistisch welvaart vereenzelvigen en bedenken niet dat wij alles slechts in bruikleen hebben. Wij leven maar even op deze aarde, en na ons komen weer andere geslachten. Wij zullen alles moeten achterlaten, aan het eind van ons leven maar het kan ook elk uur van de dag ons afgenomen worden door dood, brand of diefstal.

Maak u los van het materialisme. Laat het los!

Wij leven in een waanzinnige wereld. Een geld-waanzin-wereld. Het milieu holt achteruit, het klimaat veranderd, de mensheid verhard, de wetteloosheid en losbandigheid nemen schrikbarend toe, enz. En toch blijven wij ons maar bezig houden met geld verdienen. Wanneer wij in de 6 decennia na de tweede wereldoorlog meer aardse hulpbronnen verbruikt

## 23 De Noodzakelijke Verandering!

hebben dan in de hele geschiedenis ervoor, waar zijn wij dan mee bezig? Ons eigen graf te graven? Er wordt vandaag de dag meer geïnvesteerd in leger en wapens dan in natuurbehoud. Wat is nu onze taak? De wereld redden uit de waanzin in de zin, dat is de taak voor ons mensen nu. Of gaan we deze waanzinnige wereld met al haar dwangsystemen weer door geven aan volgende geslachten? Het is de taak van ónze generatie om over het leven op aarde te beslissen. De processen die wij in ons leven en dat van onze ouders en grootouders in gang gezet hebben, kunnen in het leven van onze kinderen en kleinkinderen niet worden voortgezet. Wij moeten de onnatuurlijke processen veranderen anders is er geen leven meer mogelijk voor de volgende generaties. Laten we onszelf vrij maken en een beter en vrij leven creëren voor ons nageslacht!

Hoelang zullen we nog met z'n allen het systeem blijven volgen? We verlangen allemaal naar verandering, dat er iets veranderen mag ten goede. Bijna niemand is tevreden met de huidige systemen. Maar zolang wij zelf niets doen, op onze stoel blijven zitten, doorgaan in de huidige systemen, zal er niets ten goede veranderen, alleen maar ten kwade want van de regering hebben wij weinig goeds te verwachten.

Wees zelf de sleutel voor de verandering. Stap in uw vrijheid! Maak u los van alle aardse banden! Maak van deze wereld de plek die het zou moeten zijn. Wordt wakker uit de geld-roes! Maak u vrij! Wordt weer MENS i.p.v. slaaf. Een vrij mens heeft wáre vreugde in het leven wat een positief effect heeft op ons lichaam en onze geest. Een vrij mens kent geen stress maar wel vreugde. Een gebonden mens heeft niet de échte vreugde omdat hij gebukt gaat onder de dwang van het systeem wat negatieve gevolgen heeft voor het lichaam en de geest. Daarom is stress een woord wat tegenwoordig zoveel gebruikt wordt. Stress en vreugde zijn tegenstellingen van elkaar.

Ik heb de keuze gemaakt om vanaf nu als vrij MENS te gaan leven gebonden alleen aan Gods wetten dichtbij de natuur en niet langer meer als slaaf van welk systeem dan ook.

Om niet aan de toekomstplannen van het boze systeem deel te hoeven nemen heb ik besloten om te stoppen met zzp-en en mij vrij te maken van menselijke systemen en mij voor te bereiden op de tijd die voor ons ligt want die kan wel eens benauwd gaan worden, gelijk in o.a. de Bijbel aangekondigd wordt. Dus ik wil zo zelfvoorzienend mogelijk gaan leven dicht bij de natuur. En wanneer je voorbereid en onafhankelijk bent, heb je geen geld meer nodig, geen bankrekening, geen supermarkt, geen

## 24 De Noodzakelijke Verandering!

energiemaatschappij enz. Ik heb nu de tijd, in plaats van dat de tijd mij heeft.

U ziet dat de stap om mijzelf los te maken van geld en andere systemen niet zomaar ergens vandaan komt. In ieder geval hoop ik dat u begrip kunt hebben voor mijn besluit.

Verder wil ik iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en al het werk wat ik voor u heb mogen doen.

Ook maak ik vanaf nu geen gebruik meer van mijn mobiele telefoon en wel om de volgende rede:

Je ziet op het plaatje wat er gebeurt na een 15 minuten durend mobiel telefoongesprek. Kun je je nu voorstellen wat er gebeurt als je de hele dag met een bluetooth apparaat op je hoofd loopt? Of als je de hele dag met een mobieltje op zak loopt?



*Thermographic Image of the head with no exposure to harmful cell phone radiation.*



*Thermographic Image of the head after a 15-minute phone call. Yellow and red areas indicate thermal (heating) effects that can cause negative health effects.*

Slechts enkele jaren geleden, in het midden van de jaren tachtig, gebruikte 3 procent van de wereldbevolking een mobiele telefoon. Vandaag de dag zijn er meer dan 5 miljard gebruikers. Het is een technologie die explosief

gegroeid is in toepassing en dekkingsgraad wereldwijd. Het is ons meest geliefde, gebruikte en gevaarlijke speelgoed waarvan wij niet weten wat de gevolgen op de lange termijn zullen zijn.

B r o n v a n b o v e n s t a a n d e p l a a t j e s :  
[http://niburu.co/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3841:ben-jij-jezelf-aan-het-vermoorden&catid=17:gezondheid&Itemid=30](http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3841:ben-jij-jezelf-aan-het-vermoorden&catid=17:gezondheid&Itemid=30)

