

### Inleiding

Het Godsrijk heeft een fundament als basis nl. het volk Israel, waarop twee pijlers staan, namelijk het Koningschap én het Priesterschap.

Het Koningschap staat voor heerschappij, macht

Het Priesterschap staat voor heiligheid, gezag

Deze twee pijlers zullen in de nabije toekomst zich samenvoegen tot één pijler. Het hoe en het waarom ervan zal in deze brochure worden toegelicht.



**Het Koningschap**



**Het Priesterschap**

De twee bestuursvormen:

Het Koningschap staat voor **MACHT** (rechtsorde)

Het Priesterschap staat voor **ZUIVERHEID** (herstel van overtredingen)

De koning is het hoogste in macht en laagste in zuiverheid

De priester is het hoogste in zuiverheid en laagste in macht

De koning is ter bescherming van de samenleving (rechtsorde en leger)

De priester beoogt de reinheid in de samenleving (wetsonderricht en herstellen van wetsovertredingen)

De Griekse stoïcijnse filosofen zeiden dat de enige ware koning een wijze moest zijn, en dat het kenmerk van een wijze koning is dat hij in

overeenstemming leeft met de wetten der natuur. Wie dat doet als koning zou een burger zijn van de wereldstad, en een soeverein voorbeeld van deugd op het hoogst denkbare niveau van menselijk kunnen.

### Het Begin der mensheid

De schepping is Gods werk, die de grote Eén is, en uit de eenheid alles heeft voortgebracht. Die Eén heeft als symbool voor de éénheid de cirkel in het tweedimensionale gekozen, en in het driedimensionale de bol. Zaadjes, cellen, hemellichamen, ze zijn allen rond, bolvormig. De cirkel kan men met een passer maken, en om de cirkel uit te breiden met meerdere cirkels, geeft dat het zogenaamde 'levensei' te zien, en daarna de zogenaamde 'levensbloem', die men in allerlei culturen terug heeft gevonden. Cirkel en bol zijn symbolen, en ook herkenningstekens van onze Schepper. Cirkels kunnen we dus uitbreiden, maar ook cellen en sterren breiden zich uit. Celdeling en opbouw ervan geeft ons de wereld en al wat daarin leeft en zich beweegt te aanschouwen. Uit de éénheid komt also een veelheid en verscheidenheid voort met een eigen identiteit en wezenskenmerk. Geen blad van een boom is hetzelfde, geen vingerafdruk, bloedbeeld, stem en oog-iris is hetzelfde. Elk geschapen ding of wezen is uniek. En álles was zéér goed!



Ja, was .....zeer goed. Dat is een verledentijdsvorm, aangezien blijkt uit de huidige samenleving dat er zeer veel niet goed is. Hoe dat het precies komt dat er heel veel niet goed gaat en niet goed is op deze aarde, ligt niet helemaal in het duister, maar wel is er veel voor ons onduidelijk hoe dat zoiets kan. Wij kunnen ons niet voorstellen dat een Almachtige God, die de ganse schepping op een zo vernuftige wijze in aanzien riep, niet bij machte zou zijn geweest om het kwaad in de kiem te smoren en ervoor te zorgen dat álles zeer goed zou blijven. Wij kunnen hierover ons hoofd wel breken en ons hoofd schudden, maar daarmee komen wij geen stap verder. Wij kunnen niet anders dan de feiten accepteren dat er heel veel op aarde niet goed is, veel

misgegaan is in het verleden, en het kwaad zich nog steeds uitbreidt, de kop opsteekt en nog niet van de aarde verbannen is. Mogelijk bezit het Vaticaan wel veel informatie over een zogenoemde voor-schepping.

Er zijn beschrijvingen uit oude culturen over goden en hun strijd, zoals op de oude Sumerische kleitabletten, die door Zacharia Sitchin zijn vertaald. En er zijn nog meer berichten uit de oudheid over goden die de aarde bezochten en de mensen die daarop waren als slaven gebruikten, etc.

In de Bijbel is sprake van gevallen engelen die vanuit het hemelruim naar de aarde kwamen en daar met de dochters der mensen huwden, waaruit niet veel goeds voortkwam. Er zijn duidelijke aanwijzingen in de Bijbel dat er een voorschepping is geweest waarin Rahab en Leviathan-machten van de oorspronkelijke prachtige schepping een chaos maakten, en God uit de chaos in zes (her)scheppingsdagen weer een leefbare aarde maakte, waarop Adam en Eva konden wonen en zich voortplanten.

### **Gevallen Engelen en chaos**

Men kan over de gevallen geesten en de chaos die daardoor is ontstaan behoorlijk veel informatie lezen in boeken en op internet. Wij krijgen echter geen exact pasklaar antwoord op bepaalde vragen over het ontstaan van het kwaad en het verval. Wel wordt in de Bijbel en in de natuur verslag gegeven van herstel, wederoprichting en terugwinning van de schepping. Er is dus hoop, hoop op herstel, en dat nog wel door God zelf uitgesproken en daadwerkelijk uitgevoerd. In de natuur heeft JHWH schitterende en tot ons bewustzijn sprekende toonbeelden gegeven van hoop op herstel. Denk maar aan de metamorfose van rups tot vlinder. Metamorfose is gedaantewisseling. De gedaante van onze huidige samenleving waarin onnoemelijk veel kwaad heerst, zal omgevormd worden tot een unieke samenleving zónder kwaad, om in volledige harmonie te zijn met de Schepper en de natuurwetten. Wij mogen ervan lezen en zingen o.a. in Psalm 19, dat de hemelen Gods eer



Schema van de vier stadia in de metamorfose

verkondigen en het uitspannel Zijner handen werk. En dat Hij niet laat varen de werken Zijner handen. Meer nog dat Hij Zijn heerschappij over de aarde zal herstellen, namelijk via het zogenaamde Godsrijk, het koninkrijk Gods dat vanuit de hemelen wordt bestuurd, en waarvoor Hij één volk op aarde verkoos om dat te verwerkelijken, om er model voor te staan. Wat een enorm vermogen van onze Schepper om in Zijn schepping de factor herstel in te hebben gebouwd. Iets dat stuk is gegaan kan zich herstellen, Dat is werkelijk uniek. Geen enkele ingenieur kan een apparaat maken dat bij mankementen of schade zichzelf volledig kan herstellen. Er zal altijd een menselijke hand toe nodig zijn, en menselijke informatie om te zorgen dat een schade aan een apparaat weer kan worden hersteld.

In de schepping zit de factor herstel ingeweven, zoals te zien is in ons eigen lichaam. Eénmaal verwond houdt gelukkig niet in dat wij áltijd verwond dienen te blijven. Nee, een wond herstelt zich normaliter binnen korte tijd. Een gebroken been of arm hoeft niet een leven lang er bij te bungelen, maar kan weer worden geheeld.



### **Het Godsrijk**

In de Bijbel wordt op menselijke wijze voor ons duidelijk gemaakt dat God bezig is de aarde en zijn mensheid te verlossen van het kwaad. De aarde behoort Hem toe, en niet aan de kwade geesten die daar tijdelijk bezit van hebben genomen in hun hoogmoed. Hij heeft de aarde aan de mensenkinderen gegeven om daarop te wonen.

Psalmen 115:16 Aangaande den hemel, de hemel is van JHWH; maar de aarde heeft Hij den mensenkinderen gegeven.

Psalmen 24:1 Een psalm van David. De aarde is dvan JHWH, mitsgaders haar volheid, de wereld, en die daarin wonen.

Psalmen 33:5 Hij heeft gerechtigheid en gericht lief; de aarde is vol van de goedertierenheid van JHWH.

De aarde zal worden gereinigd van het kwaad en van de kwade voortbrengselen der kwade geesten. Er komt een vernieuwde aarde, onder leiding van vernieuwde hemelen, en een hersteld Israël met een hersteld Davidisch koningschap. Ook het hemelruim moet gereinigd worden. De kwade geesten hebben de planeten en hun loopbanen dermate verstoord

door hun boze invloed, dat er een algehele herstel operatie nodig is om weer orde op zaken te stellen. De natuurwetten zullen zorgen voor herstel en handhaving van de kosmische orde.

Jesaja 65:17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.

2 Petrus 3:13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

### Het Vrouwenzaad

In Genesis 3:15 is sprake van het ‘zaad der vrouw’ wat staat tegenover het ‘zaad van Nachash’. Nachash is een wezen met spraak- en denkvermogen. De naam Nachash is jammer genoeg vertaald door ‘slang’, zodat men zou denken dat het hier om een reptiel gaat. In brochure 238 is uitvoerig besproken wie Nachash is, en wat zijn plannen waren.

Het zaad van Nachash betreft een bloedlijn die lijkt op de Adam-Eva-menselijke bloedlijn, maar toch wezenlijk ervan verschilt. Dat kwam reeds openbaar in Kaïn, die van een geheel andere inborst bleek te zijn dan zijn broer Abel. Kaïn wordt een moordenaar genoemd, die aardde naar zijn vader, die uit den Boze was.

1 Johannes 3:12 Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig.



De zaadlijn van Nachash wordt ook wel adderengebroid en slangenzaad genoemd,

Mattheüs 3:7 Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroidsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?

Mattheüs 12:34 Gij adderengebroidsels! hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? want uit den overvloed des harten spreekt de mond.

Mattheüs 23:33 Gij slangen, gij adderengebroidsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvliden?

Lukas 3:7 Hij zeide dan tot de scharen, die uitkwamen, om van hem gedoopt te worden: Gij adderengebroidsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?

Johannes 8:39 Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen.

40 Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Die u de waarheid gesproken heb, welke Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.

41 Gij doet de werken uws vaders. Zij zeiden dan tot Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben een Vader, namelijk God.

42 Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan; en kom van Hem. Want Ik ben ook van Mijzelf niet gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.

43 Waarom kent gij Mijn spraak niet? Het is, omdat gij Mijn woord niet kunt horen.

44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

45 Maar Mij, omdat Ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet.

46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet?

47 Die uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gijlieden niet, omdat gij uit God niet zijt.

Lees ook Jesaja 57 er eens over na, wat hij te zeggen heeft over de kinderen der guichelaars, dat wil zeggen, over het slangenzaad:

1 De rechtvaardige komt om, en er is niemand, die het ter harte neemt; en de weldadige lieden worden weggeraapt, zonder dat er iemand op let, dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad.

2 Hij zal ingaan in den vrede; zij zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk, die in zijn oprechtheid gewandeld heeft.



3 ¶ Doch nadert gijlieden hier toe, gij **kinderen der guichelares!** gij **overspelig zaad**, en gij, die hoererijs bedrijft!

4 Over wien maakt gij u lustig, over wien spert gij den mond wijd open en steekt de tong lang uit? Zijt gij niet **kinderen der overtreding**, een **zaad der valsheid**?

5 Die hittig zijt in de eikenbossen, onder allen groenen boom; slachtende de kinderen aan de beken, onder de hoeken der steenrotsen.

6 Aan de gladde stenen der beken is uw deel, die, die zijn uw lot; ook stort gij denzelfden drankoffer uit, gij offert hun spijsoffer; zou Ik Mij over deze dingen troosten laten?

7 Gij stelt uw leger op een hogen en verhevenen berg; ook klimt gij derwaarts op, om slachtoffer te offeren.

8 En achter de deur en posten zet gij uw gedenkteken; want van Mij wijkende ontdekt gij u, en klimt op; gij maakt uw leger wijd, en maakt u een verbond met enigen uit dezelve, gij hebt hun leger lief in elke plaats, die gij ziet.

9 En gij trekt met olie tot den koning, en gij vermenigvuldigt uw welriekende zalven; en gij zendt uw gezanten verre weg, en vernedert u tot de hel toe.

10 Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zegt niet: Het is buiten hoop; gij hebt het leven uwer hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek.

11 Maar voor wien hebt gij geschroomd of gevreesd? Want gij hebt gelogen, en zijt Mijner niet gedachtig geweest, gij hebt Mij op uw hart niet gelegd; is het niet, om dat Ik zwijg, en dat van ouds af, en gij vreest Mij niet?

12 Ik zal uw gerechtigheid bekend maken, en uw werken, dat zij u geen nut doen zullen.

### **Verbastering als wapen tegen het vrouwenzaad**

In brochure 362 is uiteengezet dat het in het 7e gebod niet gaat over echtscheiding en seksuele gemeenschap voor het huwelijk. Het gaat in het

7e gebod om verbastering, dat wil zeggen vermenging van rassen. Dat is als wapen ingezet door de kwade geesten om het ware zaad van Adam/Eva te laten ophouden te bestaan. Wanneer men verbastert, houdt de zuiverheid van het ras of de soort op nog langer te bestaan, en vervallen daarmee de unieke kenmerken van beide rassen. De reinheid en zuiverheid zijn geboden, en zijn een absolute vereiste voor het herstel van het Godsrijk. De ene pilaar van het Godsrijk is het Priesterschap, dat staat voor zuiverheid en heiligheid. Het gaat daarbij om het welzijn van de



gehele samenleving, om er geen

gehele samenleving, om er geen multiculturele rassenhutspot van te laten maken. De priesters hadden ervoor te waken dat er geen bastaarden in de volksvergadering zouden komen. Zij controleerden de jonge kinderen tijdens de voorstelling in de tempel op vlekken en rimpels.



### **De machtsstrijd**

Doordat wij de volle waarheid niet kunnen verdragen wanneer deze direct tot ons zou komen, heeft de Wijsheid deze verhuld en verborgen onder een sluier. Indirect komt nu de waarheid tot ons. De boodschap van het herstel van de theocratie of Godsregering over de aarde is in de evangeliën “verpakt” in gelijkenissen, om bedekt te blijven voor de meeste hoorders. Evenwel zijn de gelijkenissen géén openlijke misleidingen. Het zijn voorbeelden van de waarheid zelf, maar dan verhuld, opgesloten in voorbeelden die ontleend zijn aan iets, meestal aan de natuur. De hoorders maken er alsdan voorstellingen van, wat resulteert in een scala van meningen. De omhullingen zijn echter wél noodzaak. De massa der mensen mag er wel iets van horen, mag er wel een glimp van opvangen, maar kan de volle waarheid ervan nog niet begrijpen.

De wereld is onder heerschappij gekomen van het kwade, van kwade lieden. De verlossing (het herstel) ervan geschiedt tragsgewijze. Daartoe verkoos JHWH een volk, het geslacht van Abraham, Izaak en Jakob. Het volk Israël is de Knecht en vrouw van JHWH, om de wereld terug te brengen onder Zijn heerschappij. Israël worstelde echter om niet aan de verhulling mee te hoeven doen. Het moest als klein volkje zich gaan verhullen, daar het anders niet opgewassen zou zijn tegen de steeds groter en sterker wordende wereldmachten. Israël wilde vasthouden aan haar volksbestaan. De raad van God bepaalde het anders, daar Israël moest overleven. De Kaïn-Ezaugeest in de wereldmachten vereiste dat JHWH Zijn volk zou verbergen tegen de sterke overmacht. Ezaü zou in het eind van de tijden zich zozeer versterken, dat Jakob er niet langer tegenop zou kunnen worstelen. Jakob moest verhuld de geschiedenis van het laatste

der dagen ingaan, om buiten het gezichtsveld van zijn broer Ezau te blijven. Wij hebben het gezien hoe Herodes alle kinderen rond Bethlehem liet vermoorden. Herodes was een Edomiet. En dat zou zich zeker in de eindtijd herhalen indien de Edomieten zouden weten waar zich het koninklijke zaad van Israël zou bevinden. Israël zelf was bang voor de verstrooiing. Het dacht dat de diaspora een vernietiging inhield. Nee, het was juist een verberging en een verborgen instandhouding, géén destructie. Israël, de Wet, de Messias, het moest alles nog verborgen blijven, bedekt en verhuuld. Laat Ezau zijn gang maar gaan met zijn listen en bedriegerijen. Ezau is de onwettige, de wetteloze met een pseudo-Israël, Openbaringen 2:9, 3:9. Ezau wil de eerstgeboorte terug hebben. Ezau kan echter niet met de eerstgeboorte omgaan. Ezau blijft de Wet van JHWH verwerpen. In het toenmalige jodendom zat nagenoeg geheel Edom, dat ingelijfd was onder Hyrcanus. En de verstrooide schapen Israels probeerden zich van dat Edom-jodendom los te maken. Er zijn toen veel judaïeten vervolgd en uitgeroeid. Het Edom-jodendom is echter blijven voortbestaan, en dat werkt verblindend. Veel hedendaagse christenen zijn op zoek naar de Israëlidentiteit en menen in de Edom-joden de nakomelingen te mogen zien van de twaalf stammen in de verstrooiing. Helaas, dáár zijn de ware Israëlieten niet of nagenoeg niet onder te vinden. Jezus zou de Stichter van het christendom zijn. Reeds Zijn volgelingen (indien historisch juist) begrepen Hem veelal niet goed, en de volgelingen van Zijn volgelingen lieten ons een geheel verwrongen beeld na van Hem, een menselijk beeld vol vraagtekens. In werkelijkheid is dit vervagingsproces een proces van verhulling. Wij zijn het zelf die de waarheid verhullen, door zelf de sluier der verhulling te weven in onze gedachtenwereld. Een sluier is meestal wel doorzichtig, zodat men een silhouet kan zien. Dat zorgt voor enige spanning.

Is het Ezau, of is het Jakob? Die vraag zet zich in de Evangeliën voort, als de strijd tussen Ezau en Jakob. Hebben wij met pseudo-Israël te maken, of met het ware Jakob? Is de zionistenstaat vervulling van de profetie van het herstel van Israël, of is het bedrog? Zijn wij in Noord-West Europa de nazaten van de twaalf stammen in de verstrooiing, het verheidenste huis Israëls? Bewijzen ervoor zijn er overvloedig, maar deze worden genegeerd. Zowel Ezau als Jakob verlangden sterk naar de eerstgeboorte.

Ezau ziet in zichzelf de grondslagen van de natuur als middel tot realisatie, met toevoeging van Gods gunst ter ondersteuning. Jakob echter verwacht het van Gods gunst alleen, van het bovennatuurlijke. Ezau wil het oude slechts repareren; Jakob verwacht algehele vernieuwing, wedergeboorte. Ezau heeft zich vooral in de eindtijd machtig gemaakt en het juk van Jakob afgeworpen. De christelijke kerken in het Westen zouden wij kunnen zien als de oude blinde Izaak, die sympathiseerde met Ezau vanwege het wildbraad. Wat moest Jakob doen? Alleen een list kon hem nog redden. De list voorkwam dat Izaak de grote fout zou begaan in zijn verblindheid de zegen in verkeerde handen te geven. Ezau zou wel gezegend worden, maar dan in en via Jakob, niet in zichzelf. Ezau zou in zichzelf de zegen niet aan kunnen en weer verspelen. Ezau wilde echter niet van Jakob afhankelijk zijn. De Edom-joden hebben nog wel de profeten erkend en hun graven gebouwd. In de eindtijd heeft Ezau/Edom zijn toevlucht genomen tot de technologie, om daarmee het overblijfsel van Jakob te kunnen overheersen.



### **Verbondsgeheim**

In Handelingen 3:21 wordt gesproken over de wederoprichting aller dingen: Dat wijst op de verlossing van deze wereld van het kwaad waaronder de aarde gebukt gaat. Israël is het uitverkoren instrument voor deze wereldverlossing. JHWH gaat de wereld redden van het kwaad. Dan verlangt JHWH dat de wereld Hem tegemoet zal treden. Dat doet Zijn volk Israël allereerst, geleid door het licht van de Torah. Gehoorzaamheid aan Zijn wet maakt het volk ziende en dienend, het leven opheffend als een offer. Zonde is wetsovertreding, waardoor de prachtige schepping uit elkaar dreigt te vallen. De Wet is samenbindend, beoogt de vervolmaking en gaat de chaos tegen. De hoogste vorm van vervolmaking of perfectie wordt uitgedrukt door het pentagram, waarin 22x de Sectio Divina aanwezig is (de Gulden Snede of heilige proportie). Dat is de Goddelijke maatstaf in de Schepping, zoals de Torah Israëls morele maatstaf is.

Met Israël als Zijn volk/vrouw heeft JHWH een verbond gesloten, wat neerkomt op een soort “heilig huwelijk”. In een huwelijk zijn er zaken die de partners geheim houden, die niet aan de grote klok worden gehangen. Israël is echter ontrouw geweest en het verbond is geschonden. De scheidbrief is alleen aan het Huis Israels gegeven, symbolisch. De wederoprichting van het Koninkrijk werd uitgesteld. Eerst moest Israël als volk weer worden toegerust. JHWH zou haar in de woestijn der volkeren leiden en aldaar tot haar hart spreken. Haar lokken en weer verliefd op Hem maken, zodat het gewillig Hem zal willen volgen en hertrouwen. Het volk moest worden toegerust als een bruid voor haar man.

Zie Hosea 2:14 Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken. 19 (2-18) En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden.

Het is de heerlijkheid van JHWH die naar het uiterste der aarde moest worden gebracht, daar waar de gescheiden vrouw vertoefde temidden van vele andere volken (de woestijn der volkeren), alwaar zij de lieflijkheid van de Wet van haar vorige man zou herontdekken via het Evangelie des Koninkrijks. Dat is gedeeltelijk tijdens de Reformatie geschied. De toerusting van het volk is daar begonnen, maar nog lang niet voltooid. Israël zit daar verborgen als “heidenen”. En op verborgen wijze is JHWH sindsdien weer bij Zijn volk blijven wonen.

Jesaja 40:27 Waarom zegt gij dan, o Jakob! en spreekt, o Israël! mijn weg is voor JHWH verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Jesaja 45:15 Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland. Jesaja 48:6 Gij hebt het gehoord, aanmerkt dat alles; zult gijlieden het ook niet verkondigen? Van nu af doe Ik u nieuwe dingen horen, en verborgen dingen, en die gij niet geweten hebt.

Israëls zichtbare overblijfsel, de Judaïoi -de meer geleerde joden- zoals de Sadduceeën, Farizeeën, Schrift- en Wetgeleerden meenden stellig dat zij de “rest” van Israël waren. De schare die de wet niet kende was in hun ogen vervloekt. Onder die schare (am haaretz) zat echter nog een rest van

Israël, wat nagenoeg niet <sup>1</sup> meer in de stadscultuur van Kain/Ezau te vinden was. Op het veld, op de akkers, op het vlakke veld, op de velden van Efratha, in de heggen en steggen, dáár vond men nog de Simeons en de Anna's. Door de stedelingen werden deze armen weliswaar onderdrukt. Zij waren er soms heel slecht aan toe. Tot hen zijn de zaligsprekingen gericht. Niet in de stadscultuur, maar in Judea, Galilea en Samaria zocht Jesjoea de verloren schapen, en wel op het platte land. De joden met hun Talmoedische traditie sloten de Samaritanen er buiten. Jesjoea niet. Hij wees de Samaritanen wel op hun fouten, maar stak hen wel Zijn reddende hand toe. Hij wees de vrouw bij de waterput erop dat zij wel vijf mannen had gehad -wat kan wijzen naar de vijf rollen van Mozes-, maar dat ze nu geen directe verbinding meer had met JHWH. JHWH was



haar enige échte man. De schare hield zich overigens niet aan de uitlegging van de wet zoals gedaan door de wetgeleerden. Volgens de Farizeeën viel dit arme volk buiten het bestaande jodendom. De Farizeeën en Sadduceeën hielden zich wel aan de wet(ten). De Farizeeën waren de feitelijke Talmudisten, de Charabim of bondgenoten. Uit het gewone volk geloofden velen in JHWH en gingen de Torah gehoorzamen, dat is Hem navolgen, wars van de Talmud-wetjes. Daardoor gingen zij een gerechtigheid doen die uitsteeg boven die der Farizeeën en Sadduceeën. De vreze van JHWH is immers veel meer dan starre wetsbetrachting, waarin veel menselijke geboden waren opgenomen, die moeilijk te onderhouden zijn. Het Heilige Huwelijk en inwijdingen in mysteries hielden oudtijds steeds verband met het leven en de dood, de

<sup>1</sup> Heidenen is een foutieve vertaling van ethnos, het moet zijn: de Israëlvolkere die aan de heidenen gelijk waren geworden, vervreemd,

voortplanting en het afsterven. De priesters golden als ingewijden die anderen vóór dienden te gaan. Het doel der inwijding is om het denken der mensen te verdiepen, het bewustzijn te verruimen.

Door deze inwijding zagen zij zich bevrijd van de gehechtheid aan de materie en de begoocheling daarvan, en van hun eigengerechtigheid. Vandaar dat er gesproken werd over een hergeboorte, een afleggen van het oude en aandoen van het nieuwe, het in-Christus-zijn. Vanaf de inwijding gaat men een nieuwe wereld binnen, ook wel het Rijk Gods genoemd, waar eigen wetten gelden. Door inwijding krijgt men kennis aan die wetten, welke leiden tot harmonie van het leven.

In de gelijkenissen van het Koninkrijk der hemelen gaat het in de meeste gevallen over Israël als de vrouw van JHWH. In Psalm 45 lazen de Israëlieten allegorisch het huwelijk van de Messias met Zijn volk. De vrouw van JHWH werd overspelig, door andere goden te dienen, zie Hosea 2, Jeremia 2:2, Ezechiël 16. Het overspelige Huis Israëls ontving de scheidbrief en werd daardoor een verlatene, een weduwe. Israël is de vrouw, de weduwe of verlatene, die weer wordt aangenomen en hertrouwt, nadat aan de Wet is voldaan. Israël is ook de wijngaard, zie Jesaja 5, en ook de wijnstok, zie Jeremia 2:21 en Psalm 80. Het gaat ons in dezen echter om Israël als de vrouw van JHWH. Israël is als volk aan een kudde schapen gelijk, die weliswaar verloren zijn en misleid zijn door ontrouwe herders, maar waarvoor de belofte is gegeven van een Enige goede Herder. In de eindtijd komt er een Davidische Herder over het herstelde volk, dat weer samengevoegd is. De huizen Israël en Juda zullen onder één Hoofd komen, die wordt genoemd: "Mijn Knecht David". Het gaat in de Schrift altijd weer om de verkiezing van Israël, de vrouw van JHWH. Hiervoor hebben de christelijke kerken weinig of geen oog. In Lucas 18 wordt gesproken over een weduwe, die haar recht zoekt. Wie anders is als weduwe in de Schrift aangewezen als het Huis Israëls? Zij zocht als weduwe naar recht, dat JHWH haar heeft verschaft op de Sinaï. Eeuwenlang is door de kern van Israël uitgezien en gebeden om herstel en vervulling van de belofte. Israël had als vrouw van JHWH immers een onvervreemdbaar recht ontvangen op het heil. Daarop heeft zij als weduwe gepleit, hoewel ze eeuwenlang geen direct gehoor kreeg bij de rechter. De tijd van verhooring is nabij!

### Enkele teksten over de Verkiezing van Israël

Deuteronomium 4:37 En omdat Hij uw vaders liefhad, en hun zaad na hen verkoren had, zo heeft Hij u voor Zijn aangezicht door Zijn grote kracht uit Egypte uitgevoerd;

Deuteronomium 7:6 14:2 Want gij zijt een heilig volk voor JHWH, uw God; u heeft JHWH, uw God, verkoren, dat gij Hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn uit alle volken, die op den aardbodem zijn.

Het Godsrijk is met Israël opgericht om te verwezenlijken. Via een verbond met Israël verbond JHWH Zich met het volk om de heerschappij over de aarde terug te winnen van de gevallen geesten en hun nazaten de boze lieden, het zogenaamde 'slangenzaad'. De aloude strijd in deze wereld is aangezegd in Genesis 3:15, met een uiteindelijke overwinning voor het zaad (nageslacht) van de vrouw, Eva, het vrouwenzaad.



### Herstel en eenwording van het Koningschap en Priesterschap

In Jesaja 60 en in verschillende andere hoofdstukken van het Oude Testament gaat het over het herstel van Israël in de eindtijd, wat tevens het herstel van de aarde en het Godsrijk insluit. In de profeet Zacharia gaat het met name over de eenwording van het koningschap en priesterschap, en wel in de persoon van Zerubbabel, de Davidische eindtijd Priester-Koning, zoals ook Melchizedek een Priester-Koning was. Volgens Jesaja 60:7 zal er in de eindtijd een altaar zijn en een Godshuis dat Rijk versierd is. Rondom dit huis zal het overblijfsel van Israël



worden verzameld. Het is een aparte plaats. Apart wil zeggen 'heilig' of afgezonderd, zoals in 60:13, 15 en 21 staat.

9 Want de eilanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot den Naam van JHWH uws Gods, en tot den Heilige Israels, dewijl Hij u heerlijk gemaakt heeft.

10 En de vreemden zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen; want in Mijn verbolgenheid heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd.

11 En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen des daags of des nachts niet toegesloten worden; opdat men tot u inbrenge het heir der heidenen, en hun koningen tot u geleid worden.

12 Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan; en die volken zullen gans verwoest worden.

13 De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de beuke boom en de busboom te gelijk, om te versieren de plaats Mijns heiligdoms, en Ik zal de plaats Mijner voeten heerlijk maken.

14 Ook zullen, zich buigende, tot u komen de kinderen dergenen, die u onderdrukt hebben, en allen, die u gelasterd hebben zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten; en zij zullen u noemen de stad van JHWH, het Sion van den Heilige Israels.

15 In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u henen ging, zo zal Ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van geslacht tot geslacht.

16 En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de borsten der koningen zuigen; en gij zult weten, **dat Ik JHWH ben, uw Heiland, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs.**

17 Voor koper zal Ik goud brengen, en voor ijzer zal Ik zilver brengen, en voor hout koper, en voor stenen ijzer; en zal uw opzieners vreedzaam maken, en uw drijvers rechtvaardigen.

18 Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, verstoring noch verbreking in uw landpale; maar uw muren zult gij Heil heten, en uw poorten Lof.

19 De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet lichten; maar JHWH zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot uw Sierlijkheid.

In Zacharia 3:8 wordt aan de Hogepriester Jozua beloofd dat er een man zal komen die Spruit wordt genaamd, een uitspruitsel van David, die in

het Hebreeuws Zemach wordt genoemd. JHWH had voor Jozua een steen neergelegd waarop 7 ogen gegraveerd waren. Wijst dit naar de zogenaamde 'levensbloem', het levensei wat uit 7 cirkels bestaat en wat wij in veel oude culturen terug kunnen vinden?

De eindtijd Zerubbabel zal deze hoofdsteen voortbrengen in het Noorderland waar de Geest van JHWH tot rust is gekomen, volgens Zacharia 6:8. Jozua ontvangt een kroon en ontvangt de volgende toezegging: vers 12 en 13:

12 En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt JHWH der heirscharen, zeggende: Ziet, een Man, Wiens naam is SPRUITE, Die zal uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal de tempel van JHWH bouwen.

13 Ja, Hij zal den tempel van JHWH bouwen, en Hij zal het sieraad dragen, en Hij zal zitten, en heersen op Zijn troon; en Hij zal priester zijn op Zijn troon; en de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen.

In de Spruit (Zemach) dat is Zerubbabel, wordt het Koningschap én het Priesterschap weer samengevoegd, zodat de cirkel rond is. De raad des vredes zal tussen het Koningschap en Priesterschap bestaan.

Daarna volgt de verlossing van het volk Israël, zie Zacharia 8:7-8.

7 Alzo zegt JHWH der heirscharen: Ziet, Ik zal Mijn volk verlossen uit het land des opgangs, en uit het land des nedergangs der zon.

8 En Ik zal hen herwaarts brengen, dat zij in het midden van Jeruzalem wonen zullen; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid.



Wij gaan -na een korte verdrukking- een geweldige mooie en gezegende tijd tegemoet! Hij die het beloofd heeft is getrouw dat Hij het ook zeker doen zal!

Jesaja 61:8 Want Ik, JHWH, heb het recht lief, Ik haat den roof in het brandoffer, en Ik zal geven, dat hun werk in der waarheid zal zijn; en Ik zal een eeuwig verbond met hen maken.

9 En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden der volken; allen, die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad, dat JHWH gezegend heeft.



