

### Inleiding

De Bijbel gaat over Israël, over de wording van het volk, het volk om het Rijk Gods te vestigen en de strijd aan te binden met het zogenaamde 'slangenzaad', zie Genesis 3:15.

Het volk Israël heeft een zeer bewogen geschiedenis,

ten eerste wat betreft haar afkomst,

ten tweede wat betreft haar wording,

ten derde wat betreft haar bestaan,

ten vierde wat betreft haar verstrooiing en schijndood,

ten vijfde wat betreft haar wederopstanding en toekomst.

Wij zullen in deze het Bijbelse verslag volgen over de afkomst en opbouw van het volk Israël. Er zijn ook andere verslagen o.a. van Zacharia Sitchin en Erich von Däniken die een andere visie op de schepping van de mens en het mensdom presenteren, hetgeen wij hier nu niet zullen bespreken.

### Israëls afkomst

Aan Adam werd gezegd dat het niet goed was dat hij alleen zou blijven. De aarde moet bewerkt worden, eerst de Hof van Eden. De aarde was woest en chaotisch geworden door kwade geesten (gevalen engelen) die de oorspronkelijke schitterende aarde tot een chaos maakten in hun opstand tegen de Scheppergod. Deze kwade geesten hadden zich ingenesteld in grote zeedieren en landdieren, als Behemoth, Leviathan en andere soorten, waarmee zij van de prachtige schepping een ruïne maakten, een aarde die woest en ledig werd. De Scheppergod nam dit niet en wilde Zijn heerschappij op aarde herstellen, niet via dieren die geen orde kunnen scheppen in de chaos. Via de Adam-mens(en) als zijnde Zijn 'heilige zaadlijn' zette Hij Zijn herscheppingswerk in gang. Dieren kunnen niet organiseren en orde scheppen zoals een Adam-mens dat kan, die daartoe met gaven en eigenschappen is toegerust. Adam werd geschapen en in de Hof van Eden geplaatst. Abusievelijk denken velen dat de Hof van Eden het Paradijs is, wat onjuist is. Het Paradijs moet nog tot stand komen en wordt in Genesis ook niet genoemd. Adam kreeg de opdracht om de Hof te bewaren en te bewerken. De Hof van Eden was een kleine cirkel in de grotere cirkel, de aarde. Buiten de Hof van Eden was het nog woest en chaotisch. Om de gehele aarde weer terug te winnen en er een Paradijs van te maken, zou het zaad van Adam en Eva -de

vrouwenzaadlijn- zich uit dienen te breiden. De aarde moet bevolkt worden om de reorganisatie in gang te zetten en tot een goed einde te brengen. Zie Genesis 1:28

*28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!*

De hemel is van JHWH, en de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven. De Adam-mens moest zich zuiver houden, recht van aard blijven, rechtvaardig en vaardig in het rechtdoen. Ergo, geen vermenging van rassen en soorten. Eva werd eerst om de tuin geleid en de eerste vermenging vond plaats door middel van Nachash, een rechtopstaand wezen met spraakvermogen, zie brochure 238.

De vermenging zette zich voort en na honderden jaren was in de dagen van Noach de aarde vol wrevel, vol onzuivere mensesoorten. Tijdens de zonde-vloed werd er een grote reiniging gehouden door JHWH. Na Noach begint de Adam-soort opnieuw, en bouwde JHWH uit Abraham een volk via Izaak en Jakob. Het volk bestond uit 12 stammen, naar de 12 zonen van Jakob, en werd genoemd naar de naam die JHWH aan Jakob gaf, nl. Israël, de dienaar van JHWH. Dat volk moest modelvolk staan voor de andere nakomelingen van Adam en Noach, de zogenaamde 'schaapvolkeren'. Tegenover



deze schaapvolkeren staan de bokvolkeren, de volkeren die o.a. uit Kaïn zijn ontsproten, en later de vermengden met de Nefilim uit Genesis 6. De herwinning van de aarde, de oprichting van de Godsregering, de vestiging van het Rijk Gods, dat heeft JHWH toebedacht aan een volk dat daartoe uitgerust werd door Hem met speciale eigenschappen. Dat volk zou de strijd aan kunnen binden tegen de tijdelijke en onrechtmatige bezetters van de aarde, het zogenaamde 'slangenzaad'. Als individu zou Adam het nooit voor elkaar hebben kunnen krijgen om de gehele aarde terug te winnen voor JHWH. De gevallen geesten waren in menigte groot en hun

zaadlijn zou ook aangroeien, meestal sneller dan de andere zaadlijn. Immers, onkruid -indien we van onkruid mogen spreken- probeert altijd het goede kruid te overwoekeren. De strijd van het vrouwenzaad tegen het slangenzaad begon al terstond nadat de eerste kinderen uit Adam en Eva waren geboren.

### Israëls wording

Het Huis Israëls ontving de scheidbrief en werd 'Niet meer Mijn volk'. Via diverse wegvoeringen (deportaties) werd het Huis Israëls onder de volkeren verstrooid, waarbij grote delen van het Huis Juda meegevoerd werden. Het Huis Juda ontving geen scheidbrief. De verstrooiden raakten hun identiteit kwijt en kwamen tenslotte in Noord West-Europa terecht na lange omzwervingen. In de kustlanden aldaar zouden zij de kracht vernieuwen en uitgroeien tot een menigte volkeren. Zij hebben in deze kustlanden zichzelf kunnen ontplooiën en de wereld verstedelijk doen staan van hun vindingrijkheid, kennis, cultuur, beschaving, hoewel dat gepaard ging met vele misstanden die gelijktijdig plaatsvonden, als de Inquisitie en heksenverbrandingen, slavernij, etc. Evenwel hebben zij de wereld voorzien van de beste technologische uitvindingen, vooruitgang in landbouw en veeteelt, normen en waarden. De beloften van Israëls God waren dat ze



door Hem zouden worden opgezocht en hersteld, als uit de doden zouden opstaan en de kracht vernieuwen. Israël (niet het zionistisch Israël dat deze naam ten onrechte zich heeft toegeëigend) zal zich weer bundelen als volkseenheid, om uiteindelijk de kop van het slangenzaad te vernietigen. Israël als volk heeft een volksziel. Elke ware zuivere Israëliet heeft deel aan deze volksziel die in hen woont. Zonder deel aan deze volksziel kan een ware Israëliet niet leven. Vandaar dat ook de gestorvenen bij hun vaders begraven wilden worden. Jozef wilde niet in het verre Egypte begraven worden, maar in Kanaän bij zijn voorvaders. Zie Exodus

13:19. Wanneer een ware Israëliet voelt dat zijn ziel geen deel meer heeft aan de volksziel, sterft hij geestelijk af. Zijn hart wordt erdoor versteend. Verwijderd te zijn van het erfdeel van JHWH is iets verschrikkelijks. Elke ware Israëliet voelt die pijn, en grijpt om zich heen naar andere Israëlieten.

Uit het boek van J. Mathijs Acket "De verborgen schat van 't wijze hart", p.235 het volgende stukje:

""Er was eens een man en die leed zoo van de onrust zijner ziel. Hij had zo vaak gebeden om eenzaamheid, stilte en rust. Toen plaatste hem een Geest op de Maan en liet hem daar alleen. Er was geen enkel levend wezen dan hij; geen geluid; en niets bewoog. Hij zag de aarde als een schijf, twaalfmaal zo groot als de maanschijf, aan de pikzwarten hemel glanzen. Hij zag er de werelddelen en de oceanen; de groenheid der grote wouden, en vermoedde enkele steden. Och, hoe bang en benauwd gevoelde hij zich spoedig daar op dien vreemden werelddel, hij alleen, en daar ginds ver weg alle mensen, van wie hij nu los was; hij kon niets aan ze zeggen, niets tot ze roepen. O, hoe gaarne zou hij ze zijn verbazing meedelen. Hoe gaarne zou hij terug. Hij droeg de menschen wel in zich, in zijn herinnering en in zijn gemoed, maar zijn stem kon niet bij hen zelf komen; hij zag ze niet meer; zij wisten niets van hem. En hij keek en keek en smeekte: O, Geest die mij hierheen hebt gevoerd, om Gods wil voer mij terug naar de aarde, naar de menschen. Die slechte menschen, die onrechtvaardige menschen, die dwaashoofden, die leugenaars, die zelfzuchtigen, die eeuwige wedstrijders en afgunstigen. Och, of hij asjeblijft toch maar weer bij ze mocht zijn. Hij wil alles van ze verdragen en ze alles vergeven en vriendelijk en goed voor ze zijn, en voor ze opzij gaan en voor ze onderdoen, als hij in godsnaam toch maar terug mocht. ....En de Geest kwam, die hem hierheen had gevoerd, en bracht hem terug, met de snelheid van het licht, bij de menschen. Hoe heerlijk! Hoe genoot hij van hun gemeenschap!"" (Tot zover het citaat)



We zien hieruit dat gelijk Adam niet alleen kon zijn, de mens, en zeker de Israëliet, er niet voor is om in z'n eentje net als Robinson Crusoe op een eiland te vertoeven. Er is behoefte aan gemeenschap met andere mensen, zeker met Israëlieten, met eigen soort en bloedbanden. De gehele aarde moet weer aan JHWH onderworpen worden.

### Israëls bestaan en volkseenheid

Israël groeide langzaam maar zeker. Van twaalf zonen/stammen tot een zeer grote volksmenigte, ontelbaar als het zand der zee en de sterren aan de hemelboog. De volkseenheid van Israël werd de kahal genoemd in het Hebreeuws, we zouden zeggen de volkskerk. In die volkseenheid was heel het volk afhankelijk van elkaar, en één misdadiger kon het hele volk schade aanbrengen, zie als voorbeeld Achan. Dat het hier om volkseenheid gaat is, omdat JHWH orde en herstel beoogde om orde te scheppen in de chaos die het slangenzaad gemaakt had. Dat kan alleen door middel van éénheid, volkseenheid. Wij zullen zien waarop dat wetenschappelijk is gebaseerd. De huidige wetenschap heeft het principe van harmonische resonantie ontdekt. Dat is het verschijnsel dat gelijkgestemde snaren met elkaar gaan meetrillen.

Ook de trilling van een stemvork zorgt ervoor dat een andere stemvork op dezelfde frequentie gaat meetrillen. Een trillend object laat een ander object dat op een andere frequentie trilt meetrillen op dezelfde frequentie, hetgeen door Christiaan Huygens werd ontdekt. Huygens -de Nederlandse wiskundige, fysicus en astronoom- ontdekte dat o.a. met klokken, wat u kunt lezen in het leerzame boek van Marja de Vries "De Hele Olifant". p.103vv

*"Christiaan Huygens. Het viel hem op dat een aantal klokken die aan dezelfde muur hingen allemaal exact gelijk bleven slingeren. In andere woorden, ze waren in fase met elkaar, terwijl de mechanismen van de klokken toch niet zo nauwkeurig (gelijk) konden zijn. Hij ontdekte dat wanneer het ritme van één klok werd verstoord, het zich daarna al snel weer aan het ritme van de andere aanpaste. Hoe groter het aantal klokken, des te stabielier het systeem en*



Christiaan Huygens  
(1629-1695)

*des te moeilijker bleek het om het ritme te verstoren. Kortom: een klok met een afwijkende frequentie lijkt gedwongen te worden om weer in de pas te geen lopen' met de andere. Christiaan Huygens vermoedde dat deze nauwkeurige coördinatie van de klokken werd veroorzaakt door resonantie, in dit geval door de trillingen die via het hout van de muur werd doorgegeven".*

Vervolgens schrijft Marja de Vries even verder:

*"Zo wordt langzamerhand duidelijk dat op basis van het Principe van Harmonische Resonantie interacties tussen objecten of individuen - zij het lichaamcellen, vuurvliegjes, klokken of mensen- vaak blijken te leiden tot het ontstaan van coherente acties en er zo in feite veel meer ordening blijkt te zijn dan we mogelijk dachten. Het beeld dat zo ontstaan is namelijk dat de natuur de neiging heeft om periodieke gebeurtenissen waarvan de frequenties dicht genoeg bij elkaar liggen, met elkaar in fase te laten gaan trillen, aangezien dat efficiënter is in termen van energie".*

Het is bewezen dat interacties tussen objecten en personen leiden zullen tot hechte eenwording en orde. Eendracht maakt macht. De natuur heeft de kracht in zich om gebeurtenissen en personen waarvan de frequenties niet al te ver uit elkaar liggen met elkaar te laten trillen, aangezien dit de voordeligste weg is die de energie verkiest. Dat is dus wat men noemt "harmonische resonantie".

Ons gehele universum en multiversum bestaat uit resonerende velden van trillende energie, ook wel morfogenetische velden genaamd. Dat zijn voor ons oog onzichtbare zelf organiserende principes van de natuur. Al deze velden van ons universum en multiversum trillen in interactie met elkaar, als trillende energie. In de natuur zien wij dat grote scholen dieren, o.a. vissen en vogels, bij elkaar blijven en niet met elkaar in botsing komen wanneer ze gezamenlijk hun capriolen maken. Als groep kunnen ze dikwijls schitterende beelden vormen. zie afbeelding.



Zij moeten deswege aangesloten zijn op een soort gemeenschappelijk geheugen in de energievelden die in en om de aarde zijn, anders zouden

ze voorzeker met elkaar in botsing komen. Ook lichamelijk/biologisch heerst de harmonische resonantie. Hartcellen, zenuwcellen en of andere cellen gaan in harmonie met elkaar trillen wanneer de frequenties niet al te ver uit elkaar liggen. Zij gaan alsdan synchroon en gelijkmatig hun functies vervullen. Dat is bij tweelingzielen voorzeker het geval, maar ook kan dat met anderen, die in een huwelijk een zekere gelijke harmonie opbouwen en eenheid vormen. Elektromagnetische velden buiten ons en stralingen via zendmasten verstoren deze samenwerking tussen de cellen in ons lichaam. Mobieltjes en ipads zijn dan ook schadelijk. Wij mensen leven -volgens de laatste wetenschappelijke inzichten- temidden van een omgeving die op energie is gebaseerd, waarmee wij energetisch verbonden zijn en die heel ons welzijn bevordert of schaadt. Ons fysieke lichaam kan worden beïnvloed door gedachten-energie, zodat de celfunctie om eiwitten te produceren kan worden geblokkeerd en of kan worden geactiveerd. Het is dus van groot belang dat een groep, een huwelijk, een volk, en ook de mensheid, hetzelfde in grote lijnen denkt ter verkrijging van eenheid. Satans huis is jammerlijk verdeeld, en vandaar dat dat huis geen overwinningskracht bezit over het vrouwenzaad. Satans huis kan geen hechte eenheid vormen, zo goed als de voeten van het beeld uit Daniël van ijzer en leem zich niet hecht kunnen verenigen.

Israël als volk diende een éénheid te zijn, gelijkgestemden, om alzo een gezamenlijke trilling te vormen waardoor het slangenzaad zou worden overwonnen. Niet alleen als volk, maar ook als individu moest er eenheid zijn. Een Israëliet moest lichamelijk zo goed mogelijk in harmonische resonantie verkeren. Daartoe moest hij leven naar de natuurwetten, in reinheid, in heiligheid, in gehoorzaamheid aan JHWH en Zijn geboden, dat is het verbond. Alsdan kon er een krachtige, onoverwinnelijke volksmenigte ontstaan, die de kop van het slangenzaad zou



kunnen vernietigen. We zien echter dat Israël JHWH verliet, steeds weer. Wanneer er een Godvrezende koning of leider was, resoneerde het gehele volk in volle sterkte met hem mee. Helaas, er waren ook vele goddeloze koningen en leiders, zodat het volk aan de afgoden offerde. We horen dan ook de klacht:

*Maar Mijn volk wou niet, naar Mijn stemme horen. Israël verliet, Mij en Mijn geboon, 't heeft zich andere goon, naar zijn lust verkoren*

De Schepper heeft in de natuur de factor 'herstel' ingebouwd, die klaarblijkelijk gebaseerd is op de harmonische resonantie. Eenheid maakt macht. Verdeeldheid gaat tot op het bot, maakt krachteloos. Daarom zien we de kwade machten die op het volk Israël worden losgelaten, zodat het verdeeld raakt. Wanneer echter het ééne middel met het volk Israël mislukt, gaat JHWH zijn eigen weg op een andere wijze. Hij probeert het eerste gemeenschappelijk met Israël als volkskerk, maar desnoods gaat Hij met een enkeling die het gehele volk vertegenwoordigt als 'Knecht' aan de slag, zoals in Jesaja staat aangegeven. De profeet noemt hem de Knecht van JHWH, zonder zijn naam te noemen. Hij als vertegenwoordiger resoneert in harmonie met de natuur en met JHWH en staat in voor het gehele volk. Hij staat waarborg voor de vernieuwing van geheel het volk, zoals in Jeremia 30-33 wordt aangezegd. Dan kan en zal JHWH zelf Zijn wet in het binnenste van de Israëlieten



schrijven. Hierdoor is de overwinning op het slangenzaad in zicht en verzekerd. Het slangenzaad zal ten ondergaan en nooit weer opstaan, doordat hun kop vernietigd is. Israël zál de kracht vernieuwen in kuststreken, om in één en dezelfde geest, één gedachtenkracht gezamenlijk tot JHWH terug te keren en als onoverwinnelijk uit het strijdperk naar voren te treden. Het gaat JHWH, het gaat de Israëliet, het gaat het volk .... niet om de hemel, noch om een hel, maar om de gezegende aarde, zie Jesaja 60

*21 En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit Mijner plantingen, een werk Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde.*

Ook is het waar dat, wanneer één lid lijdt, alle leden lijden. Dat is terecht mede-lijden. De tegenpool ervan is, wanneer één lid (de Knecht van JHWH) volmaakt resoneert met JHWH in harmonie, ánderen ook mee gaan trillen, zodat één machtig blok wordt gevormd, gelijk een orkest, dat weliswaar uit verschillende instrumenten bestaat, maar één geluid voortbrengt. Geloofd zij God, met diep ontzag. Hij overlaadt ons -Israël in het Westen aan kustlanden- dag bij dag, met Zijn gunstbewijzen!

### Israëls ondertrouw en zegen vanwege de eerstgeboorte

Jakob verkreeg rechtmatig de eerstgeboorte en de daaraan verbonden zegeningen. JHWH heeft Jakob lief vanaf het begin tot in alle eeuwen, zie:

*Jeremia 31:3 JHWH is mij verschenen van verre tijden! Ja, **Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde**; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.*

*Maleachi 1:2 **Ik heb u liefgehad**, zegt JHWH; maar gij zegt: Waarin hebt Gij ons liefgehad? Was niet Ezau Jakobs broeder? spreekt JHWH; nochtans **heb Ik Jakob liefgehad**.*

Jakob groeide uit tot een talrijk niet te tellen menigte, zoals aan Abraham reeds was beloofd, gelijk als de sterren des hemels en het zand der zee, zie

*Genesis 32:12 Gij hebt immers gezegd: Ik zal gewisselijk bij u weldoen, en Ik zal uw zaad stellen als het **zand der zee**, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden!*

*Jesaja 10:22 Want ofschoon uw volk, o Israë! is gelijk het **zand der zee**, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk besloten, overvloeiende met gerechtigheid.*

*Jeremia 33:22 Gelijk het **heir des hemels niet geteld**, en het **zand der zee** niet gemeten kan worden, also zal Ik vermenigvuldigen het zaad van Mijn knecht David, en de Levieten, die Mij dienen.*

*Hosea 1:10 Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het **zand der zee**, dat niet gemeten noch geteld kan worden; en het zal geschieden dat ter plaatse, waar tot hen*



*gezegd zal zijn: Gijlieden zijt Mijn volk niet; tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des levenden Gods.*

Fysieke dingen zijn meetbaar. Licht is niet meetbaar, en zo is het zaad Israëls gelijk het licht onmeetbaar, talrijk. Israël zál de zegeningen die beloofd zijn ontvangen, zie maar wat in Jesaja 62:8-9 staat

*8 JHWH heeft gezworen bij Zijn rechterhand, en bij den arm Zijner sterkte: indien Ik uw koren meer zal geven tot spijs voor uw vijanden, en indien de vreemden zullen drinken van uw most, waaraan gij gearbeid hebt!*

*9 Maar die het inzamelen zullen, die zullen het eten, en zij zullen den JHWH prijzen; en die hem vergaderen zullen, zullen hem drinken in de voorhoven Mijns heiligdoms.*

*10 Gaat door, gaat door, door de poorten, bereidt den weg des volks; verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken!*

*11 Ziet, JHWH heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt der dochter van Sion: Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.*

*12 En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlost des JHWH; en gij zult genoemd worden de gezochte, de stad, die niet verlaten is.*



Waren er aanvankelijk in Kanaän nog voorwaarden voor het volk om in de zegeningen te delen, in en na de verstrooiing geeft JHWH Zelf Zijn heil onvoorwaardelijk, dat houdt in bekering én aardse en hemelse zegeningen. Zie Ezechiël 36:36vv, 39:22-29,

*36 Dan zullen de heidenen, die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten, dat Ik, JHWH, de verstoorde plaatsen bebouw, en het verwoeste beplant. Ik, JHWH, heb het gesproken en zal het doen.*

*37 Alzo zegt JHWH: Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat Ik het hun doe; Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen, als schapen.*

*22 En die van het huis Israëls zullen weten, dat Ik, JHWH, hunlieder God ben, van dien dag af en voortaan.*

*23 En de heidenen zullen weten, dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat zij tegen Mij hadden*

overtreden, en dat Ik Mijn aangezicht voor hen verborgen heb, en heb ze overgegeven in de hand hunner wederpartijders, zodat zij altemaal door het zwaard gevallen zijn;

24 Naar hun onreinigheid en naar hun overtredingen heb Ik met hen gehandeld, en Ik heb Mijn aangezicht voor hen verborgen.

25 Daarom zo zegt JHWH: Nu zal Ik Jakobs gevangenen wederbrengen, en zal Mij ontfermen over het ganse huis Israëls, en Ik zal ijveren over Mijn heiligen Naam;

26 Als zij hun schande zullen gedragen hebben, en al hun overtreding, met dewelke zij tegen Mij hebben overtreden, toen zij in hun land zeker woonden, en er niemand was, die hen verschrikte.

27 Als Ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken, en hen vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden, en Ik aan hen geheiligd zal zijn voor de ogen van vele heidenen;



28 Dan zullen zij weten, dat Ik, JHWH, hunlieder God ben, dewijl Ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze weder verzameld in hun land, en heb aldaar niemand van hen meer overgelaten.

29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israëls zal hebben uitgegoten, spreekt JHWH.

In Jesaja 43:21 staat het volgende over dit volk beschreven:

*21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen.*

In Jeremia 31 staat het volgende over de geweldige zegeningen die ons ten deel zullen vallen in het nieuwe tijdperk:

*12 Dies zullen zij komen, en op de hoogte van Sion juichen, en toevloeien tot JHWH's goed, tot het koren, en tot den most, en tot de olie, en tot de jonge schapen en runderen; en hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en zij zullen voortaan niet meer treurig zijn.*

*13 Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in den rei, daartoe de jongelingen en ouden te zamen; want Ik zal hunlieder rouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten, en zal hen verblijden naar hun droefenis.*

*14 En Ik zal de ziel der priesteren met vettigheid dronken maken; en Mijn volk zal met Mijn goed verzadigd worden, spreekt JHWH.*

Zie ook Ezechiël 37:27

*27 En Mijn tabernakel zal bij hen zijn, en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.*

JHWH heeft onze voorvaders in de kustlanden rond de Noordzee gebracht en had daar voor ons een bestelde plaats uitgezocht om veilig in te wonen, een nieuw zeer vruchtbaar land, met Zijn verzekering dat we daar onder Zijn bescherming zouden staan. De meest ontzagwekkende en heerlijke uitspraak van JHWH voor ons als Israëlieten is die uit Jesaja 59:21. Hier staat met zoveel woorden dat JHWH onvoorwaardelijk Zijn verbond voor altijd aan ons heeft gegeven. Niet slechts aan ons die nu leven, maar ook aan onze nageslachten, de komende generaties! Niets ter wereld kan ooit dat verbond verbreken!

*Jesaja 59:21 Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen, zegt JHWH: Mijn Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van den mond van uw zaad, noch van den mond van het zaad uws zaads, zegt JHWH, van nu aan tot in eeuwigheid toe.*

Geboden kunnen wij overtreden, maar dit verbond weet van geen wijken noch wankelen. Al overtreden wij nog zo zwaar en al lappen wij al Zijn geboden (tijdelijk) aan onze laars, daardoor kunnen wij Gods verbond niet verbreken! Al ziet het er in ons Westers Israël nog zo goddeloos en donker uit, afwijkend en schijnbaar onherstelbaar, Zijn verbond staat waarborg voor liefde, vergeving, verlossing en ondertrouw. Deze vier zaken zijn ons toegezegd onder **eedzwering!** Zijn Geest is op ons en op ons nageslacht! Zijn woorden zijn in ons hart en in onze mond, en ook in ons nageslacht, voor áltijd! Wij hebben van JHWH de volgende vier grote gaven ontvangen, en zullen die in het vervolg nog overvloediger krijgen, namelijk Liefde, Vergeving, Verlossing en Ondertrouw!

Liefde, zie Jeremia 31:3

Vergeving zie Jesaja 44:21

Verlossing, zie Jesaja 43:1

Ondertrouw, zie Hosea 2:18

JHWH Zelf heeft deze grote en heerlijke zaken gesproken, zie maar: IK heb u liefgehad

IK delg uw overtredingen uit  
 IK heb u verlost  
 IK zal u mij ondertrouwen

Zullen wij ons hierover niet onuitsprekelijk verheugen? Zullen wij ons over deze God van Israël niet verblijden? Zelfs de hemelen en bomen des velds zijn er blij om, zie Jesaja 44:23.

*23 Zingt met vreugde, gij hemelen! want JHWH heeft het gedaan; juicht, gij benedenste delen der aarde! gij bergen! maakt een groot gedreun met vreugdegezang, gij bossen, en alle geboomte daarin! Want JHWH heeft Jakob verlost, en Zich heerlijk gemaakt in Israël.*

### Ondertrouw

Israël wordt vergeleken met een vrouw, zie:

*Jesaja 54:6 Want JHWH heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God.*

*Jeremia 3:20 Waarlijk, gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend, alzo hebt gijlieden trouwelooslijk tegen Mij gehandeld, gij huis Israels! spreekt JHWH.*

*Jeremia 6:2 Ik heb wel de dochter Sions bij een schone en wellustige vrouw vergeleken;*

*Hosea 2:2 (2-1) Twist tegen ulieder moeder, twist, omdat zij Mijn vrouw niet is, en Ik haar Man niet ben; en laat ze haar hoererijen van haar aangezicht, en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen.*

Er werken in de schepping twee krachten. Die twee scheppingskrachten worden in Genesis 1 'het Beginsel' genoemd. Genesis 1:1 is een foutieve vertaling. Er staat letterlijk in de grondtaal: "Door het Beginsel heeft God de hemel en aarde geschapen". Zie onze brochures 192 en 205.

Het gaat in deze om de Gulden Snede-verhouding, die de bron is van alle bestaan. Het betreft de natuurlijke vorm van groei, welke in de schepping overal zichtbaar is. U kunt het zien in schelpen, slakkenhuizen, horens van dieren, dennen- en sparrenappels,

$$\frac{b}{a} = \frac{a+b}{b} = \phi \approx 1,618$$

zaden, en wel heel bijzonder in de zonnebloem. In de schepping heerst harmonie en symmetrie, waarbij er echter tevens asymmetrie is waar te nemen. In een zonnebloem en dennenappel is dat heel duidelijk waarneembaar. Wij zien aldaar twee spiralen, wa a r v a n d e é é n l i n k s o m e n de ander rechtsom omhoog spiraalt. Deze spiralen zijn verschillend van elkaar, zodat de één als pi-spiraal en de ander als phi-spiraal wordt aangeduid. Pi = 3,14 en Phi is 1,618. wat beide irrationele of oneindige getallenreeksen zijn. Wanneer wij de zaden in de zonnebloem of de schubben van de dennenappel (ook van de spar en ceder, etc.) gaan tellen, zijn er aan de ene kant in een spiraal 5, en aan de andere kant 8 zaden of schubben, waarna vervolgens er 8 en 13, etc. zich vormen, wat wijst naar de Fibonaccireeks.



De Gulden Snede staat hierbij voor deze asymmetrie, die in de symmetrie van de zonnebloem en dennenappel aanwezig is. Deze asymmetrie wordt gezien als het vrouwelijke principe in de natuur, dat gelijktijdig verbindt én tegengesteld is aan het mannelijke principe. Bij 5 mannelijke zaden of schubben staan er 8 vrouwelijke tegenover. Bij een dennenappel vormt zich het nieuwe zaadje waar de spiraal van de 5 mannelijke de spiraal van de 8 vrouwelijke kruist. Hieruit blijkt dat aan de vorming en totstandkoming van nieuw leven de asymmetrie ten grondslag ligt.

Bij de zonnebloem zien we eerst de 5 en 8, daarna de 8 en 13, de 13 en 21, de 21 en 34, de 34 en 55, tot zelfs de 55 en 89.

De linker spiraal van bovenaf gezien van de zonebloem kromt zich meer dan de rechter spiraal. De linker wijst naar Pi, dat is 3,14, en de rechter naar Phi, dat





De Gulden Snede  
spiraal in de vorm  
van melkwegstelsels



De Gulden  
Snede spiraal in  
de vorm van de  
Nautiluschelp



De Gulden Snede als  
twee opeenvolgende  
getallen uit de Fibonacci-  
reeks bij een  
dennenappel: 8 spiralen  
en 13 spiralen in  
teggengestelde  
richtingen (13 : 8 = 1,  
625)



De Gulden Snede als  
twee opeenvolgende  
getallen uit de Fibonacci-  
reeks bij een  
zonnebloem: 34 spiralen  
en 55 spiralen in  
teggengestelde richtingen  
(55 : 34 = 1, 617647)

is 1,618. De linker is vrouwelijk, de rechter is mannelijk. Al spiralend komt het leven en de levende natuur naar buiten en ontvouwt het zich voor onze ogen. Beide spiralen zijn vanaf het begin tot aan het einde eindeloos, aangezien Pi en Phi irrationele getallen zijn, en de getallenreeksen eindeloos zijn achter de komma's. Hieruit blijkt dat wij in de schepping géén exact begin en einde kunnen aanwijzen, zoals de Staten Vertaling in Genesis 1:1 wél tracht te doen. Wij kunnen slechts het scheppingsbeginsel

a a n t o n e n e n  
waarnemen, waardoor  
alles tot stand is  
gekomen. Dit  
Beginsel wordt  
gevormd door twee  
a a n e l k a a r  
teggengestelde  
krachten, Noord en  
Zuid, Yin en Yang,  
m a n n e l i j k e n  
vrouwelijk, Pi en Phi.  
Het vrouwelijke is



teggengesteld aan het mannelijke, maar verbindt tegelijkertijd deze beide tegengestelde krachten tot één geheel. Door deze verbinding ontstaat er in de schepping een dynamisch evenwicht. Op gelijke wijze heeft JHWH Zijn volk Israël genomen als vrouwelijk aspect, als het vormende én samenbindende principe in de natuur en in de geest. Dit vrouwelijke principe richt zich naar binnen, terwijl het mannelijke principe zich naar buiten richt. Het vrouwelijke principe verbindt tegelijk de beide principes tot één geheel, zodat de

tegenstellingen in wezen op schijn berusten. Israël is het vrouwelijke principe op aarde voor de schaapvolkeren, het naar binnen kerende, maar tegelijkertijd het samenbindende. Israël geeft de relatie weer tussen de schepping en de Schepper, tussen de mens en God, tussen volk en volkeren. Israël vervult hierin de rol van het vrouwelijke, dat schijnbaar tegengesteld is aan het mannelijke, doch alles tot één geheel samenbindt en vorm



<http://members.chello.nl/~jlmbar/Uitleg/spiralen.htm>

geeft. Zoals de fysieke schepping is opgebouwd, is ook de mensheid opgebouwd om één geheel te vormen, zonder vreemde elementen, die verwijderd dienen te worden. Israël is de eersteling der volkeren, van de schaapvolkeren. De bokvolkeren dienen verwijderd te worden, als onkruid dat door de engelen in bosjes wordt gebonden om in het vuur geworpen te worden. De bokvolkeren hebben de harmonie in de schepping verstoord, een slecht voorbeeld gegeven aan de schaapvolkeren, die hen in hun schaapachtige onnozelheid zijn gevolgd. Zij hebben tezamen de aarde uitgebuit, tot een woestijn gemaakt. Israëls ogen zullen opengaan voor de natuurorden, om natuur getrouw te handelen, om de harmonie te herstellen. JHWH heeft Zijn volk lief met een altoosdurende liefde.



De eeuwige liefde van JHWH is niet te meten. Wanneer wij een lemniscaat bezien -dat heeft de vorm van een acht- zien we twee cirkels naast elkaar, tegen elkaar aan, wat het symbool is voor oneindigheid. Het oneindige is onmeetbaar, net als het licht. De twee cirkels zijn gelijk als de twee ogen in ons hoofd, waarmee wij kunnen zien, waarbij licht noodzakelijk is. Het zijn de twee vensters in ons hoofd om dingen buiten ons waar te nemen. De cirkels zijn meetbaar, de omtrek ervan is pi maal d. 3,14 x diameter. Het licht echter wat er door binnenvalt is onmeetbaar. Zo is JHWH en zo zijn wij als volk, onmeetbaar talrijk, gelijk het licht, ja wij worden zelfs kinderen des Lichts genoemd.



*Jesaja 60:9 Want de eilanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot den Naam van JHWH uws Gods, en tot den Heilige Israëls, dewijl Hij u heerlijk gemaakt heeft.*

*10 En de vreemden zullen uw muren bouwen, en hun koningen zullen u dienen; want in Mijn verbolgenheid heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd.*

*11 En uw poorten zullen steeds openstaan, zij zullen des daags of des nachts niet toegesloten worden; opdat men tot u inbrengt het heil der heidenen, en hun koningen tot u geleid worden.*

*12 Want het volk en het koninkrijk, welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan; en die volken zullen gans verwoest worden.*

*13 De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de beuke boom en de busboom te gelijk, om te versieren de plaats Mijns heilighdoms, en Ik zal de plaats Mijner voeten heerlijk maken.*

*14 Ook zullen, zich buigende, tot u komen de kinderen dergenen, die u onderdrukt hebben, en allen, die u gelasterd hebben zullen zich nederbuigen aan de planten uwer voeten; en zij zullen u noemen de stad van JHWH, het Sion van den Heilige Israëls.*

*15 In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, zodat niemand door u henen ging, zo zal Ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot een vreugde van geslacht tot geslacht.*

*16 En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de borsten der koningen zuigen; en gij zult weten, dat Ik JHWH ben, uw Heiland, en uw Verlosser, de Machtige Jakobs.*

*17 Voor koper zal Ik goud brengen, en voor ijzer zal Ik zilver brengen, en voor hout koper, en voor stenen ijzer; en zal uw opzieners vreedzaam maken, en uw drijvers rechtvaardigen.*

*18 Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, versterking noch verbreking in uw landpale; maar uw muren zult gij Heil heten, en uw poorten Lof.*

*19 De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet lichten; maar **JHWH zal u wezen tot een eeuwig Licht**, en uw God tot uw Sierlijkheid.*

*20 Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet intrekken; want JHWH zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen.*

*21 En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid de arde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit Mijner plantingen, een werk Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde.*

*22 De kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot een machtig volk; Ik, JHWH, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen.*



Al deze zegeningen, toezeggingen, beloften en loflijk woorden staan in de profeten geschreven. Men kan deze woorden wel gemakkelijk misverstaan en foutief toepassen, helaas. Iedereen kan ze echter lezen. Men dient ze letterlijk te nemen en niet te vergeestelijken, waardoor men de kracht er van wegneemt. JHWH gaat verder, en elke dag is ons nader tot het grote einddoel. Wij zullen het zien, het komt, dwars door alle hedendaagse weeën heen die over het mensdom worden uitgestort. Israël als volk zal herboren te voorschijn komen als het licht der volkeren, zoals de zon door donkere wolken heen breekt. Die geboorte staat voor de deur en laat niet lang meer op zich wachten. JHWH kan zelfs op één dag een heel nieuw volk doen geboren worden.

Zullen wij daarover niet juichen en jubelen van vreugde? Zie Jeremia 31:7

Op Internet, zoek bij Youtube en tik het woord 'Pentahof' in, daar vindt u een presentatie over de Noord West-Europese landen. Er wordt gewerkt aan een betere kwaliteit, en of een video-film over dit belangrijke onderwerp. U zult versteld staan over de enorme zegeningen die aan ons reeds zijn gegeven, door ons reeds zijn gebruikt en openbaar geworden.

Wanneer wij de volgende paar versen uit Jesaja 2 lezen, gaat het toch echt wel zingen in ons binnenste over het grote heil wat nog aanstaande is. Wij zijn aangekomen in dat tijdperk wat hier genoemd wordt 'Het laatste der dagen'. Wij zijn de generatie die hetgeen hier beschreven is in vervulling zullen zien gaan. O heerlijke tijd, ook al zal er een korte tijd van grote benauwdheid voor "Jakob" aan vooraf gaan.

*2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis van JHWH zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien.*

*3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg van JHWH, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en JHWH's woord uit Jeruzalem.*

*4 En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.*

*5 Komt, gij huis van Jakob, en laat ons wandelen in het licht van JHWH.*

Als slot het korte maar betekenisvolle gedeelte uit Jesaja, hoofdstuk 4

Jesaja 4:1 En te dien dage zullen zeven vrouwen een man aangrijpen, zeggende: Ons brood zullen wij eten, en met onze klederen zullen wij bekleed zijn, laat ons alleenlijk naar uw naam genoemd worden, neem onze smaadheid weg.

2 Te dien dage zal JHWH's SPRUIT zijn tot sieraad en heerlijkheid, en de vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen, die het ontkomen zullen in Israëel.

3 En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem;

4 Als de Heere zal afgewassen hebben den drek der dochteren van Sion, en de bloedschulden van Jeruzalem zal verdreven hebben uit derzelver midden, door den Geest des oordeels, en door den Geest der uitbranding.

5 En JHWH zal over alle woning van den berg Sions, en over haar vergaderingen, scheppen een wolk des daags, en een rook, en den glans eens vlammenenden vuurs des nachts; want over alles wat heerlijk is, zal een beschutting wezen.

6 En daar zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een toevlucht, en tot een verberging tegen den vloed en tegen den regen.

### **Pseudo-Israël**

Vanuit het slangenzaad is een poging ondernomen om de wederopstanding van de Israel-vrouwenzaadlijn na te bootsen. Dat is te zien in de oprichting van de zionistenstaat, die zich ten onrechte tooit met de naam Israël. Er zijn verschillende joden en groepen joden die deze staat niet erkennen als de vervulling van Israëls herstelprophetie. Veel christenen zijn in deze opgezette val gelopen en menen dat de huidige staat Israël door JHWH is opgericht. Zij komen bedrogen uit. Het zijn de Khazaarse en Edomitische dieven die Jakob beroven. Juist daardoor zal Jakob/Israel geheel vrij worden, zie:

"Je hebt uitsluitend macht over mensen zolang je niet alles van ze afneemt.

Maar wanneer je iemand van alles hebt beroofd, is hij niet langer in je macht,

Hij is weer vrij. (Alexander Solsjenitsin)



### Conclusies

Het overleven van een groep -in dit geval het vrouwenzaad, met name de eersteling 'Israël' - kan alleen als het volk samen leert werken, als alle leden een hechte eenheid vormen, zodat er harmonische resonantie ontstaat.

Israël zal tot haar eenheid terugkeren, als voorbeeld voor de mensheid en zegen voor de volkeren, zoals uit Jesaja 27:6 blijkt.

Ervoor zal de ware Israëliet zich leren kennen als een kleine kosmos, als medeschepper van JHWH. De Israëlieten kunnen niet overleven zonder lucht, water, aarde, vuur en aether als kosmische energie. Israël zal een voorbeeld geven om van de aarde weer een goed bewoonbare planeet te maken, een paradijs. Daarin zullen schone lucht zijn, schoon water, schone grond en geheiligd vuur, alles onder de zegen van de hemelse dauw, de kosmische energie uit de Galaxie.