

Inleiding

Met geweld los je geen problemen op, maar maak je de problemen steeds groter. Die leerles moet nog door de mensheid, in het bijzonder door de overheden en machthebbers, geleerd worden. Het zal tot hen moeten doordringen -zij het door schade en schande- dat geweld roept om geweld en géén bevredigende oplossing biedt.

Ook Petrus moest deze les leren, zie:

Mattheüs 26:52 Toen zeide Jezus tot hem: *Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.*

Zinloos geweld

Wij staan versteld ... van Puttens zinloze geweld
en dat door de gemeentelijke ambtenaren van Putten gedacht wordt dat geweld iets zou oplossen. Geweld lost niets op. Dat blijkt o.a. uit onderstaand nieuwsbericht:

Uit een Nieuwsbericht

Woede over de terreuraanslagen van 11 september 2001 hoort niet om te slaan in haat. Dat heeft paus Benedictus XVI vandaag gezegd in zijn Angelustoespraak in de Italiaanse havenstad Ancona.

Oproep aan leiders

"Ik vraag leiders van landen en de mensen van goede wil om **geweld altijd te weigeren als een oplossing voor problemen**", zei de Heilige Vader.

Vrede. In plaats van door haat en geweld zouden de wereldleiders zich moeten laten inspireren door "de principes van solidariteit, gerechtigheid en vrede", aldus Benedictus XVI

De **Gemeente Putten** regeerde laconiek op de Veluwe Israël-Vrijstaat. Vrijstaat of niet, men heeft met grof geschut de aanval geopend op deze vrijstaat op 21-12-2013. Andere vrijstaten in de wereld zijn vanaf dit moment ook niet meer veilig. De paus mag wel oppassen in het Vaticaan



dat de staat der Nederlanden geen aanval op haar gebouwen zal uitvoeren in het geniep.

De koningin van Engeland behoort tot de rijkste en machtigste vrouwen ter wereld. Wanneer zij een bezoek wil brengen aan "The City of Londen", dat een vrijstaatje is in hartje Londen, dient zij zich eerst aan te melden!

Zinloos geweld

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een jongen op straat aangevallen door een slagersjongen met een hakmes, 22 november 1806, Christiaan Andriessen. Onderschrift bij prent: Wat scheidt er aan jongen? Wel die jongen snijd me daar met een hakmes in mijn smoel. Zinloos geweld is een begrip waarmee een bepaald type geweldsmisdrijven wordt aangeduid. In een publicatie van het Nederlandse ministerie van Justitie werd het in 1999 als volgt omschreven: "In het algemeen wordt onder zinloos geweld verstaan: een spontane vorm van fysiek geweld (of dreiging) waarbij het opzettelijk verwonden of doden van iemand centraal staat (excessief geweld).

Introductie van het begrip

Het **lieveheersbeestje** is het symbool voor de actie tegen zinloos geweld. Het begrip 'zinloos geweld' werd in zijn huidige betekenis in 1997 geïntroduceerd door Cees Bangma, districtschef van het politiekorps Midden-Friesland. Voor die tijd werd zo nu en dan over grootschalig oorlogsgeweld gesproken als 'zinloos', maar de term had niet de morele lading die het nu heeft. Bangma schreef een ingezonden brief in de Leeuwarder Courant naar aanleiding van de dood van Meindert Tjoelker op 13 september 1997 in het uitgaanscentrum van Leeuwarden. Hij deed daarin een oproep om op de daarna volgende vrijdag om elf uur 's avonds een minuut stilte in acht te nemen "om iedereen duidelijk te maken dat de Friese samenleving niet



gedachteloos het oprukkende zinloze geweld aanvaardt" (Leeuwarder Courant, 16 september 1997). De reacties op het initiatief waren massaal en voor het eind van de week was het begrip 'zinloos geweld' gemeengoed geworden.

De stichting Zinloos Geweld heeft als ambassadrice Gella Vandecaveye. Het logo van de organisatie is een vlinder, met als motto: "Laat de vlinder overal rondfladderen, hij doet geen vlieg kwaad".

Slachtoffers: Het onderscheid tussen slachtoffers van zinloos geweld en sommige andere slachtoffers van geweldsmisdrijven is niet eenduidig te bepalen en lijkt soms tamelijk willekeurig. Het blijkt dat een geweldsincident veel kans heeft om als 'zinloos geweld' bekend te worden bij een groot publiek als dit direct



na het voorvallen als zodanig wordt benoemd, het liefst door een autoriteitsfiguur (zoals een politiewoordvoerder), en er geen reden is om het delict als een ander type misdaad te betitelen (roofmoord, racistische moord, lustmoord, kindermoord, uit de hand gelopen verkeersruzie etc.). Het organiseren van een stille tocht blijkt geen reden voor het opnemen van het slachtoffer in de lijst van beroemde gevallen van zinloos geweld.

Bekende slachtoffers van zinloos geweld, die tot een soort iconen in de sociale beweging tegen dit soort geweldpleging zijn geworden, zijn Meindert Tjoelker (1997), Marianne Roza met Froukje Schuitmaker (1999), Daniël van Cotthem (2000) en René Steegmans (2002). Met terugwerkende kracht zijn ook de namen Joes Kloppenburg (1996) en Kerwin Duinmeijer (1983) aan het collectieve geheugen toegevoegd. In België zijn vooral de moord op Joe Van Holsbeek, de moordpartij van Hans Van Themsche op Luna Drowart en Oulematou Niangadou en het voorval op de bus waarbij een 54-jarige Antwerpenaar omkwam bekend

bij het grote publiek. Deze drie laatste feiten vonden plaats in 2006, en gaven voer aan de perceptie dat zinloos geweld de laatste jaren toeneemt.

Zinloos geweld

1 De definitie van zinloos geweld

Alle vormen van geweld, behalve geweld dat je moet toepassen om jezelf of iemand anders uit een (levens)bedreigende situatie te redden.

Jongeren en geweld

1 Is er meer geweld onder de jongeren dan vroeger?

De auteur Van den Brink (2003) schrijft dat sinds de jaren zeventig het aandeel van minderjarigen in geweldsdelicten is gestegen. Sinds de jaren negentig is deze stijging zelfs erg sterk. Dit betekent dat het aantal minderjarige daders van geweld, ten opzichte van meerderjarige daders, groter wordt. Zo was de verhouding tussen meerderjarige / minderjarige daders:

- 90 / 10 in 1980;
- 83 / 17 in 1998.

Met behulp van de gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerd heeft, hebben wij berekend hoeveel geregistreerde geweldsmisdrijven er waren in de jaren 1995, 2000, 2001, 2002 en 2003 onder

jongeren. De aantallen die u ziet, geven het aantal daders per 100.000 minderjarigen (tussen de 12 en 18 jaar) weer. Type misdrijf 1995 2000 2001 2002 2003. Geweldsmisdrijven totaal 107 149 142 168 173

Misdrijven tegen het leven 2.0 1.5 3.0 2.6 1.8

Vernieling en openbare orde 92 165 159 177 198



- Tommy Douglas



**Al-Kindi Hospital,
before and after
the terrorist attack**

In Aleppo Syrië, links na een aanslag ziekenhuizen zijn het doel van NATO-gesteunde groepen.

Neutrale staten: Geweldloze Politiek in Zwitserland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De landelijke politiek in Zwitserland is qua opbouw vergelijkbaar met die van Nederland; er is geen partij die groot genoeg is om alleen te regeren en zodoende is er sprake van een coalitieregering.

Een verschil echter is dat Zwitserland zich in de wereldpolitiek neutraal opstelt. Zwitserland is geen lid van de NAVO en de EU. Het is pas lid geworden van de Verenigde Naties in 2002. De VN-toetreding werd per referendum goedgekeurd.

Vergeleken met de Nederlandse politiek valt op dat het politieke gebouw omgekeerd is. Politieke besluitvorming vindt principieel in de gemeente plaats, tenzij het onderwerp de gemeente noodzakelijkerwijs overstijgt, bijvoorbeeld provinciale wegen en onderwijs. Zulke zaken worden op kantonsniveau besloten. De Bond is primair voor buitenlandse politiek en defensie verantwoordelijk en deels voor coördinatie tussen de kantons.

Naast het landelijke parlement bestaan verschillende machtige overlegorganen van kantonale besluitvormers, bijvoorbeeld op het gebied van de gezondheidszorg. Zie ook het artikel Overheid van Zwitserland voor een uitgebreidere beschrijving.

Neutraliteit: Zwitserland heeft een strikte neutraliteitspolitiek.

Neutraal houdt hier in, het niet deelnemen aan gewapende conflicten tussen andere staten. Zwitserland moet zich daarbij onpartijdig opstellen en mag niet op enige wijze eraan deelnemen. Wapenleveranties aan één of beide landen is dan ook verboden. Een uitzondering op deze politiek is, wanneer de Verenigde Naties besluiten, juist om de internationale vrede te bewaren, dwingende maatregelen tegen een land op te zetten.

De neutraliteitspolitiek is geen doel op zich, maar meer een middel in de zelfverdediging van Zwitserland. Indien aansluiting bij een internationale organisatie de gelijke zekerheid zou kunnen geven is het opgeven van de neutraliteitspolitiek zonder meer bespreekbaar.

Overigens staat de neutraliteitspolitiek niet in de weg om ter bestrijding van de (internationale) criminaliteit de internationale samenwerking te versterken. Ook een deelname aan de vredesmissies is niet verboden. Zwitserland stelt een contingent soldaten ter beschikking voor de vredesmissie voor Kosovo. Daarnaast bestaat ook nog de Zwitserse garde ter verdediging van de Paus en Vaticaanstad.

Zwitserland is sinds 2002 lid van de Verenigde Naties. Hoewel door een groot gedeelte van de bevolking dit anders wordt gezien, is dit niet in strijd met de neutraliteitspolitiek. Ook andere neutrale naties als Oostenrijk, Zweden, Finland en Ierland zijn lid van de Verenigde Naties. Het



lidmaatschap is geen verplichting om deel te nemen aan vredesmissies of gebruik van het land of luchtruim aan andere lidstaten te verlenen.

Een neutraal land is een land dat in geval van oorlog geen partij kiest voor een van beide kanten, en in ruil daarvoor hoopt niet aangevallen te worden door een van beide partijen. Veel neutrale landen kiezen in vredetijd voor nietgebondenheid (verenigd in de Organisatie van Niet-gebonden Landen). De internationaalrechtelijke definitie van neutraliteit is vastgelegd tijdens de Vredesconferentie van Den Haag.

Nederland heeft lange tijd, tussen 1839 en 1940, een neutraliteitspolitiek gevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog is deze politiek echter verlaten ten faveure voor deelname in het NAVO-bondgenootschap. Ook België was neutraal sinds 1839, maar werd tijdens de Eerste Wereldoorlog aangevallen door het Duitse Rijk. Het Verdrag van Versailles hief de neutraliteit van België definitief op.

Huidige neutrale landen:

De volgende landen zijn op dit moment neutraal:

- Costa Rica
- Finland
- Ierland
- Liechtenstein
- Oostenrijk
- Turkmenistan
- Zweden
- Zwitserland



<http://www.vice.com/nl/Fringes/kingdom-of-germany>
 Bekijk bovenstaande video van een vrijstaat in Wittenberg, de stad van Maarten Luther.



Israehel sluit Palestijnse gevangenen -ook kinderen- op in kooien die buiten in weer en koude wind staan.



Een kort citaat uit het boek van de bekende radiodominee dr. Okke Jager "Oude beelden spreken een nieuwe taal", pagina 181:

"Op transport naar Auschwitz vroeg iemand zich af: wat is de waarde van

één mens? Hoeveel zou men voor ons geven? Is in het geheim ergens ter wereld de prijs vastgesteld? Natuurlijk geen prijs per individu, maar per dozijn Als Nederlanders een jood afleverden, betaalde de SS fl. 7,50 per kop. Iemand kreeg voor een hele joodse familie fl. 37,--. Op de kwitantie stond: dit bedrag is als voorschot uit



joods vermogen betaald. Men moest vooral niet denken dat de SS de zaak uit eigen fondsen financierde. Hitler was een mengeling van de Egyptische Farao en de Nicolaieten. Hij zou eeuwig heersen, maar hij vond het joodse geloof zo aardgericht dat hij zei: dit kun je toch geen religie noemen. Omdat de joden niet totaal iets anders wilden worden zoals "christenen", werden ze tot iets anders gemaakt: tot rook uit de schoorsteen. Geen

witte (keur)steen, maar een gele ster. Een etiket. Van nummer één tot nummer zes miljoen. Celan zegt in de Fuga des doods: eerst brengen ze je op een bepaalde noemer, dan ben je je naam kwijt, tenslotte word je verdeeld als ongedierte. De enige



uitweg uit het kamp is de schoorsteen. Ze strepen je naam door en schrijven: jood. Of: nikker. Of: communist. De naam gaat in rook op, als personen onderdeel worden van een soort - als middenveertiger, als kaalkop, als defect radertje, als overbodige opvreter".

Kijk aub even terug en lees nogmaals het citaat van dr. Okke Jager:

Wat is de waarde van één mens?

Wat is de waarde van één of twee Israëlieten zoals wij?

Wat staat er op onze kwitanties? Dat wij onze eigendommen slechts konden terugkrijgen na betaling van opslagkosten - ergo, ditzelfde vond plaats door de Duitse SS en Nazi's!

En waarom? Omdat Hitler vond dat de joodse religie geen religie was te noemen! Maar deze "gelovigen" slechts konden dienen als rook uit een schoorsteen.



Helaas, de schoorsteen van onze schafteek is vernield, en de dubbelwandige roestvaststalen schoorsteenpijpen van de houtkachel in het auditorium zijn spoorloos. Een antieke koperen kolenkit, en zwaar vergulde Menorah die wij als gift vanuit een Joodse gemeenschap verkregen hadden, zijn spoorloos verdwenen. De Gemeente Putten heeft tijdens de blitz-aanval op onze Veluwe Israël Vrijstaat niets ontzien en opdracht gegeven aan het sloopbedrijf Boverhoff uit Heerde om onze Loofhut en het Leerhuis te slopen, en diverse goederen af te voeren, waarbij grote schade is toegebracht aan deze goederen en het bosperceel.

Merkwaardig is het volgende fenomeen over Hitler en de joden, zie:

<http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/287908/de-joden-die-vochten-aan-de-zijde-van-hitler.html>

De joden die vochten aan de zijde van Hitler

Door Gerard Driehuis - dinsdag 11 maart 2014, 08:44 in categorie: Samenleving

Het is een ongemakkelijk verhaal en daarom zat het lang weggestopt, maar in de Tweede Wereldoorlog vochten Finse joden zij aan zij met de Duitse troepen en met de SS. Ze hadden een gemeenschappelijke vijand: de Russen. “We waren geen joden die vochten aan de zijde van Hitler, we waren Finnen die vochten voor ons vaderland,” zegt Aron Livson (97) tegen de Daily Telegraph. En inderdaad respecteerden de Duitsers de Finse wetten en werden de anti-Joodse Duitse wetten in Finland niet toegepast. Sterker: een Joodse dokter werd het IJzeren Kruis toegekend, namens Hitler, omdat hij tijdig een veldhospitaal wist te ontruimen waar ook tientallen SS'ers werden verpleegd. Hij nam de onderscheiding overigens niet aan.



De Finse joden wisten van de anti-Joodse wetten, van de Kristalnacht en vermoedden de rest. Maar ze streden mee omdat ze trouwe Finnen wilden zijn, gehoorzaam aan de wetten van het land. Ze werden in het Finland van destijds gezien als tweederangs burgers, zoals op zoveel plaatsen. En werkten dus des te harder om te bewijzen dat ze goede Finnen waren. Zelfs als dat betekende dat ze samenwerkten met de SS

Jezus Sirach hfst. 10:1-15.....

- 1 EEN wijs rechter onderwijst zijn volk, en de heerschappij des verstandigen is ordelijk aangesteld.
- 2 Gelijk als de rechter des volks is, zo zijn ook zijn dienaars; en gelijk de voorganger der stad is, zo zijn allen die deze bewonen.
- 3 Een koning, die niet onderwezen is, zal zijn volk verderven, maar een stad zal door verstand der machtigen bewoond worden.
- 4 De macht op aarde is in de hand des Heren, en hij zal te zijner tijd over haar verwekken een, die nuttig is.
- 5 In de hand des Heren is des mensen voorspoed, en op het aangezicht des schriftgeleerden zal hij zijn heerlijkheid stellen.

6 Vergram u niet op uw naaste over enig onrecht, en doe niets door smadelijke werken.

7 Hovaardigheid is hatelijk voor God en de mensen, en bij beide is hatelijk de misdaad der ongerechtigheid.

8 Een koninkrijk wordt van het ene volk tot het andere overgebracht, vanwege ongerechtigheden en moedwilligheden en rijkdommen, die door bedrog verkregen zijn; wat verhovaardigt zich toch aarde en as?

9 Daar is voorwaar niets onrechtvaardiger dan een geldgierige.

10 Want deze biedt ook zijn eigen ziel te koop, want zijn ingewanden werpen deze weg, terwijl hij nog leeft.

11 De medicijnmeester houdt een lange ziekte af, en heden is iemand koning, en morgen zal hij sterven.

12 Want wanneer een mens sterft, zo beërft hij kruipende en wild gedierte en wormen.

13 Het beginsel der hovaardigheid is, wanneer een mens van de Here afwijkt, en zijn hart afwijkt van degene die hem gemaakt heeft.

14 Want hovaardigheid is een beginsel der zonde, en die daarbij blijft, die bedrijft zeer gruwelijke moedwil, doch op het einde zal hij omgekeerd worden.

15 Daarom heeft de Here zeldzame straffen over hen gebracht, en heeft hen eindelijk omgekeerd.

16 De Here heeft de tronen der regeerders ternedergedrukt, en heeft zachtmoedigen in hun plaats daarin gezet.

17 De Here rukt de wortelen der hovaardige volken uit, en plant de nederigen in hun plaats met heerlijkheid.

