

Inleiding

Het Plakkaat van Verlatinghe, zie Wikipedia

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Eerste pagina van het Plakkaat van Verlatinghe

Het Plakkaat van Verlatinghe, ook wel Acte van Verlatinghe of akte van afzwering genoemd, ondertekend te Den Haag op 26 juli 1581 conform het besluit genomen op 22 juli 1581 door een vergadering van de Staten-Generaal van de Nederlanden in Antwerpen,[1] was de officiële verklaring van een aantal Nederlandse provinciën, waarin Filips II werd afgezet als hun heerser. Het kan dus worden gezien als de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring. Deze daad volgde op de Unie van Utrecht in 1579.

Plakkaat van Verlatinghe

Het plakkaat was gebaseerd op keuren van de verschillende vorstendommen, waarin de vrijheden van de steden en vorstendommen waren opgesomd, zoals het Charter van Kortenberg uit 1312 en de Blijde Inkomst uit 1356. De Staten verklaarden dat hun vorst, Filips II, deze vrijheden en rechten had geschonden en verklaarden hem vervallen van de troon. Zijn troon werd verlaten verklaard. Aanvankelijk werd nog gezocht naar een vervangende vorst, maar niemand bleek in staat (volgens de Staten-Generaal) om de nieuwe heerser te worden. Het zou nog tot 1588 duren, een jaar na de Deductie van Vrancken, voor de Staten besloten als een republiek door te gaan.

De volgende van de Zeventien Provinciën werden vermeld in de akte:

Brabant
Gelre en Zutphen
Vlaanderen
Holland
Zeeland
Friesland
Mechelen



Utrecht

Onafhankelijkheidsverklaring

In de praktijk kwam het plakkaat neer op een onafhankelijkheidsverklaring; dit was de eerste keer in de Tachtigjarige Oorlog dat men expliciet tegen de koning in opstand kwam. Voorheen werd, in het Wilhelmus, de Pacificatie van Gent en zelfs in de Unie van Utrecht zelf, altijd gezegd dat men de koning trouw bleef en enkel de Spaanse soldaten bevocht.



Aangezien men nu zonder vorst zat, gingen de Staten-Generaal op zoek naar een nieuwe vorst, maar na de mislukte pogingen om de hertog van Anjou, Willem van Oranje die in 1584 vermoord werd, koningin Elizabeth I van Engeland of Robert Dudley, graaf van Leicester, op de troon te zetten, besloot men uiteindelijk in 1587 door onder andere de Deductie van Vrancken om een republiek te worden. In 1588 werd dit een feit.

Tijdens die periode werden de grootste delen van Vlaanderen en Brabant en een klein deel van Gelre heroverd door Spanje. Tijdens het weer terug veroveren van deze gebieden op Spanje leidde tot het ontstaan van Staats-Vlaanderen, Staats-Brabant en Spaans Gelre.

Deze tekst diende tot inspiratie voor de onafhankelijkheidsverklaringen van de verschillende Zuidelijke Nederlanden tijdens de Brabantse Omwenteling.

Er zijn ook duidelijke overeenkomsten met de onafhankelijkheidsverklaringen van de Verenigde Staten van Amerika in 1776, zoals met name het principe dat de burgers het recht hebben om hun

vorst te verlaten als die de wetten en traditionele vrijheden van de burgers niet respecteert. In dit licht is het belangrijk te realiseren dat New York gesticht is als Nieuw-Amsterdam en dat velen van de immigranten, zoals Adriaen van der Donck, afkomstig waren uit de Nederlandse Republiek.[2][3]

**D'ONDERSATENEN ZYNNIET VANGODTGHESCHAPEN
TOTBEHOEF VANDEN PRINCE OMHEMIN ALLES WATHY BEVEELT
WEDER HET GODDELICK OFT ONGODDELICK RECHT OFT
ONRECHT IS
ONDERDANIGH TE WESEN ENDE ALS SLAVEN TE DIENEN
MAER DEN PRINCE OM D'ONDERSATEN WILLE
SONDER DEWELCKE HY EGEEN PRINCE EN IS
OM DESELVE MET RECHT ENDE REDENE TE REGEEREN**



Philip II op de melkkoe de Nederlanden
Alva melkt de koe namens Frankrijk trekt de
Hertog van Alencon aan de staart Koningin
Elisabeth voert stroo Willem de Zwijger
probeert kalm te blijven

Akte van Afzwering het Nieuwe Plakkaat van Verlatinghe 2014

De Soevereine Mensen der Lage Landen groeten allen, die dit zullen zien of horen voorlezen, en laten weten:

Het is aan ieder bekend dat een vorst, als dienaar van God, geacht wordt zijn onderdanen te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt. Het is ook aan ieder bekend dat de Staten-Generaal, als dienaar van de Kroon, geacht wordt haar burgers te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt.

De onderdanen zijn niet door God geschapen om de vorst en de Staten-Generaal in alles wat zij bevelen onderdanig te zijn en hen als slaven te dienen.

De vorst en Staten-Generaal regeren bij de gratie van hun onderdanen en burgers en moeten met recht en reden over hen regeren, hen beschermen en liefhebben zoals een vader zijn kinderen liefheeft en zoals een herder met hart en ziel zijn schapen beschermt. Als een vorst en de Staten-Generaal hun plichten niet nakomen, maar, in plaats van hun onderdanen en burgers te beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan zijn zij geen vorst en Staten-Generaal, maar een tiranniek bewind. In dat geval mogen zijn onderdanen en hun burgers hen afzweren en indien gewild een andere leider kiezen.

Dit recht hebben zij te meer als ze hun vorst en Staten-Generaal niet met vreedzame middelen van hun tirannieke neigingen hebben kunnen genezen. In dat geval hebben ze geen andere middelen om hun natuurlijke vrijheid, waarvoor men zich met hart en ziel dient in te zetten, veilig te stellen. Daarvan zijn diverse voorbeelden bekend uit deze en andere landen en andere tijden.

In het bijzonder in ons land moeten onderdanen hun eigen vrijheid veiligstellen, aangezien zij hier altijd geregeerd zijn krachtens de eed die door de vorst bij zijn intrede wordt gezworen.

De huidige Koning der Nederlanden heeft na het aftreden van Koningin Beatrix de Nederlanden geërfd. Hij en de Staten-Generaal hebben zich echter niets aangetrokken van de diensten, die hen door ons zijn bewezen. Voor deze diensten hebben zij zeer loffelijke winsten behaald, die hen in de hele wereld een grote naam hebben bezorgd. Hij en de Staten-Generaal

hebben eveneens de vermaningen van soevereine mensen in de wind geslagen en hebben daarentegen gehoor gegeven aan het bevel van de Vaticaanse Paus, de Engelse Koningin, de Orde van Malta, de Orde der Jezuiten, de Bilderbergclub, de Federal Reserve en andere minder bekende zogenaamde autoriteiten.

Deze zogenaamde autoriteiten hadden niet de macht om over deze landen te regeren; maar aangezien de meeste leden van deze zogenaamde autoriteiten de rijkdom, kennis en macht van ons land kenden, stonden ze afgunstig tegenover ons en hebben ze de macht naar zich toegetrokken.

Deze zogenaamde autoriteiten (of enkele van de belangrijkste leden) hebben de Koning en de Staten-Generaal verscheidene malen voor ogen gehouden dat het voor hun reputatie en waardigheid beter is ons land te corrumperen, ten einde als absoluut bewind te kunnen regeren, hetgeen betekent: onderdrukken.

Dat zou, volgens de zogenaamde autoriteiten, beter zijn dan te moeten regeren met de beperkingen die zij zich op grond van hun eed moest opleggen. De Koning heeft het bevel van de zogenaamde autoriteiten opgevolgd en heeft ons land beroofd van de onafhankelijkheid en overgeleverd aan de slavernij, onder het gezag van de Vaticaanse Paus.

De Koning heeft in overeenstemming met zijn voorgangers Beatrix, Juliana en Wilhelmina alsook met de Staten-Generaal alles in het werk gesteld om via onrechtmatige regelgeving onder andere met betrekking tot belastingen, voeding, opleiding, media en financiële wereld de burgers financieel leeg te zuigen, dom en ongezond te houden maar fit genoeg om de alle werkzaamheden als slaaf naar behoren uit te kunnen voeren.

Hoewel de Koning der Nederlanden zelf goede hoop had gegeven dat hij onze vrijheid zou eerbiedigen, via verschillende publieke toespraken, heeft hij door middel van zwijgen het ambtelijk apparaat dat werkt in naam van de Koning toestemming gegeven de inquisitie in te stellen door vrije mensen op te laten pakken dan wel uit eigen huis te laten zetten als gevolg van het niet betalen van onrechtmatige edoch gedwongen belastingen dan wel het niet betalen van frauduleuze en onrechtmatige hypotheek ofwel het niet willen identificeren met een natuurlijk persoon dat eigendom is van de Staat der Nederlanden. Deze ordonnantie is in vele opzichten strijdig met de Mensenrechten alsook de privileges van dit land.

Als dit alles het volk ter ore komt, ontstaat er grote beroering en neemt de genegenheid af die men als goede onderdanen steeds gevoeld had voor de Nederlandse Koning, de Staten-Generaal en hun voorgangers. Dit was in het bijzonder het gevolg van het feit dat zij niet alleen de bevolking onderdrukken, maar zich bovendien schuldig maken aan vrijheidsvervolging. Terwijl het volk juist altijd heeft gemeend dat men zich in dezen slechts tegenover de Schepper van al dat is behoeft te verantwoorden.

Uit mededogen met het volk hebben de meest vooraanstaande soevereine mensen in 2012 en 2013 een remonstrantie aangeboden, waarin zij de Koning verzoeken om een verstandiger optreden, in het bijzonder ten aanzien van de vrijheidsvervolging, ten einde een opstand van het volk te voorkomen. De soevereine mensen hoopten dat hij op die manier als een goedertieren vorst de liefde en genegenheid voor zijn onderdanen zou tonen. Ten einde de Koning duidelijk te maken hoe noodzakelijk het was voor ons welzijn en de rust in het land om dergelijke maatregelen achterwege te laten en de vrijheidsvervolging te laten vervallen, hebben de soevereine mensen de vorst aangeboden om met hen om de tafel te gaan. In plaats van gehoor te geven aan het protest en de nood te lenigen heeft de Koning, daartoe opgeruid door de Staten-Generaal en de zogenaamde autoriteiten, de mensen die de remonstrantie hebben ingediend, via onrechtmatige wetgeving en het ambtelijk apparaat hard aan te pakken dood gezwezen en daarmee in het aangezicht van al het slechte aangetoond zelf ook slecht te zijn. Bovendien heeft hij - in de veronderstelling verkerend dat hij ons land door de macht van de Staten-Generaal en het ambtelijk apparaat geheel en al had onderworpen – een aantal soevereine mensen gevangen genomen en hun bezittingen onteigend. Dit alles druist in tegen de rechten die zelfs door de meest wrede en tirannieke vorsten worden geëerbiedigd!

De beroering die in ons land had kunnen ontstaan, is door toedoen van media, slechte voeding en gebruik van fluor gesust, en tegen de chemtrails die o.a. barium bevatten wordt niets ondernomen. Velen, die zich hebben ingezet voor de onafhankelijkheid van dit land en de mensen, zijn weggehoond, financieel kapot gemaakt, opgepakt of anderszins monddood gemaakt. De Koning had derhalve geen enkele reden om ons land op nog slinksere wijze aan te vallen. Toch wilde hij alle privileges

van het land vernietigen en streefde hij ernaar als een tiran te kunnen heersen over dit land, zoals zijn collega Koningshuizen dat ook doen in andere landen die zij in de afgelopen eeuwen hebben veroverd. Daarom ook heeft hij de Staten-Generaal toestemming gegeven met een groot leger aan politie-eenheden de burgers te onderdrukken.

De politie is berucht wegens haar wreedheid en is tot een van de grootste vijanden van dit land geworden. Uit dit alles blijkt dat de Koning en de Staten-Generaal weinig genegenheid voelen voor hun goede onderdanen en burgers en handelen in strijd met de verplichtingen die zij als vorst, beschermers en herders dienen na te komen. Al zijn zij hier altijd eervol ontvangen door de arme inwoners, die van hen niets dan goedertierenheid verwachtten, zoals de Koning en de politici dikwijls in hun toespraken hadden geveinsd, ten einde de onderdanen en burgers te misleiden.

Aan vrouwen en kinderen wordt veel overlast bezorgd door politie-eenheden die ongewenst in hun domeinen binnendringen. De bewoners worden gedwongen tot het betalen van allerlei belastingen. Ze worden gedwongen nieuwe controle systemen te bouwen en de steden te voorzien van bijvoorbeeld camera's, die dienen voor hun eigen onderdrukking. Men wordt gekweld doordat men de zogenaamde honderdste, twintigste en tiende penningen moet opbrengen, waarmee de politie-eenheden worden betaald. Deze politie-eenheden bestaan (zijn) zowel uit buitenlanders als uit mensen die zij uit ons volk hebben gerekruteerd.

De Staten-Generaal zet hen in tegen hun landgenoten en tegen degenen die met gevaar voor eigen leven de onafhankelijkheid van het land en de mensen verdedigen. Dit alles doen zij om ervoor te zorgen dat de onderdanen geen enkel middel overblijft om hun plannen te dwarsbomen, zodat zij de opdracht die zij van de vorst hadden gekregen, namelijk het land te behandelen als veroverd gebied, des te beter konden uitvoeren.

Zij hebben ook in alle plaatsen de rechtsorde aangepast aan de gewoonten van de bankiers en daarmee de privileges van dit land geschonden. Zij hebben nieuwe raden in het leven geroepen en tenslotte de zogenaamde tiende penning ingesteld voor de handel en nijverheid, waarmee zij ons land, dat volledig op handel en nijverheid is aangewezen, naar de ondergang willen voeren. Dit alles hebben zij gedaan ondanks de talloze remonstranties die door alle soevereine mensen bij hen zijn ingediend.

De Staten-Generaal zouden deze maatregelen ook met geweld hebben doorgevoerd, ware het niet dat ze bewust het volk van de lage landen volledig dom en lusteloos hebben gekregen en houden door middel van het gebruik van onder andere fluor, amalgaam, slechte voeding (Monsanto gemanipuleerde zaden), chemtrails en valse verslaggeving door de media.

De Soevereine Mensen hebben, als goede mensen, na diverse remonstranties, de Nederlandse Koning verzocht het onheil dat reeds geschied was en nog stond te geschieden, onder ogen te zien. Ook is hem gevraagd om de mensenrechten schendingen door de Staten-Generaal en het ambtelijk apparaat ongedaan te maken en degenen te straffen die de ondergang van de Nederlandse Staat bewerkstelligen en andere vormen van groot overlast hadden veroorzaakt. Dit is hem verzocht als troost voor hen die geleden hebben en als voorbeeld voor anderen. De Koning reageerde door te zwijgen. Hij heeft nochtans geen recht gesproken of straffen opgelegd. Integendeel, alles bleek te zijn geschied met toestemming van de Koning en de zogenaamde autoriteiten, het zogeheten 'Bevoegd Gezag'..

Het voorafgaande heeft ons afdoende rechtmatige aanleiding gegeven om de Koning en de Staten-Generaal der Nederlanden af te zweren. Ons land heeft al meer dan 73 jaar in chaos verkeerd en is door zijn Koning in de steek gelaten. We zijn niet behandeld als onderdanen, maar als vijanden, die proberen hun eigen vorst en Staten-Generaal op gewelddadige wijze ten val te brengen.

De ervaring heeft ons geleerd dat we met remonstranties bij de Koning niets kunnen bereiken, aangezien deze slechts misbruikt worden om tweedracht in het land te zaaien. Door deze tweedracht kan hij des te gemakkelijker ons land onderwerpen en met de grootst mogelijke agressie zijn voornemens uitvoeren.

Later is zijn agressieve houding wel gebleken uit de banvloek die de media heeft uitgesproken, waarin zij alle soevereine mensen die zich inzetten voor de mensen der lage landen voor terroristen verklaart. Daardoor hebben wij ons leven en onze goederen zo goed als verbeurd.

Wij hebben dan ook de hoop op verzoening volledig opgegeven en zijn verder van elke hulp verstoken. Noodgedwongen hebben we andere

middelen gehanteerd om de rechten, privileges, tradities en vrijheden van de mens te beschermen. Dit was noodzakelijk om het leven en de eer van vrouwen, kinderen en nageslacht veilig te stellen en om te voorkomen dat ze slaven zouden worden van de Koning en de Staten-Generaal. We hebben dan ook met recht de Nederlandse Koning en de Staten-Generaal afgezworen.

Op grond van de voorafgaande overwegingen en door de nood gedwongen zijn we overeengekomen de Koning van Nederland en de Staten-Generaal der Nederlanden krachtens het recht vervallen te verklaren van zijn rechten ten aanzien van ons land. Van nu af aan zullen we hen niet meer moeien (betrekken) in kwesties betreffende deze landen. Ook zullen wij hun titels als vorst of Staat niet meer gebruiken of toestaan dat iemand deze gebruikt. We hebben dienovereenkomstig bij deze de ambtenaren, rechters, ambachtsheren, leenmannen en alle andere bewoners van dit land ontslagen van de eed die zij aan de Koning van Nederland, de Grondwet en de wetten van het land hebben gezworen.

De meeste soevereine mensen op dit land hebben geaccepteerd te zullen handelen in de geest van het handvest van compassie, het handvest van de aarde en de verklaring van de rechten van de mens en burger (1789) alsook te leven in de wetenschap gelijk te zijn aan de medemens, begiftigd te zijn met verstand en geweten en te zullen handelen naar de rechtsorde die we “Liefde” noemen. We eisen dan ook dat niemand voortaan de naam, de titel en het zegel van de Nederlandse Koning, de Staten-Generaal der Nederlanden en/of de Staat der Nederlanden meer zal gebruiken. Tevens dragen we aan alle mensen op om de titel en naam van landsheer te dragen en daarmee in overeenstemming met de schepper van al dat is domein over de aarde te voeren.

Alle brieven en bescheiden die niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen nietig verklaard worden. Ten einde dit alles beter te kunnen realiseren, bevelen we dat heden alle zegels van de Koning van Nederland, de Staten-Generaal der Nederlanden en de Staat der Nederlanden vernietigd worden, op straffe van tribunale correctie.

Wij bevelen bovendien dat in geen enkele munt de naam, de titel of het wapen van de Koning van Nederland, de Staten-Generaal der Nederlanden, de Staat der Nederlanden, de EU of Europa geslagen zal worden. Iedere andere muntslag en vorm, die door eenieder zelf

vastgesteld zal worden voor een nieuwe gouden, zilveren en/of anderssoortige penning, mag worden toegepast.

Voorts bevelen wij alle bestuurders op dit land zich te beschouwen als ontslagen van de eed die zij de Nederlandse Koning en Grondwet hebben gezworen. Voortaan zijn zij slechts verantwoording verschuldigd aan de mensheid of verplicht een nieuwe eed te zweren aan de mensheid.

Daarmee zweren zij alle mensen op de lage landen trouw tegen de Nederlandse Koning, de Staten-Generaal en hun aanhangers. Alle bestuurders en dienders worden per direct uit hun ambt ontheven. Er zal worden nagegaan of eventuele opvolgers de privileges van het land hebben geschonden dan wel zich aan onbetamelijk gedrag hebben schuldig gemaakt.

Aan alle bewindvoerders en hun plaatsvervangers alsook de media verzoeken we dringend deze ordonnantie in hun gehele rechtsgebied af te kondigen, zodat niemand kan voorwenden niet op de hoogte te zijn. We dringen erop aan deze ordonnantie volledig te doen navolgen en de overtreders onverwijld te straffen; immers, dit alles hebben wij gedaan in het belang van het land. Aan alle betrokkenen geven we de bevoegdheid en de opdracht om, als een herder die zijn schapen beschermt, bestraffend op te treden.

Aan deze oorkonde hebben wij ons zegel bevestigd.

Aangeboden in onze vergadering te Wijchen, 12 januari 2014, ter ordonnantie van de Koning der Nederlanden, de Staten-Generaal der Nederlanden en het ambtelijk apparaat van de Staat der Nederlanden..

Was getekend,

:maarten: van de familie lusink

:luca: van de familie van dinter

:bea: van de familie van kessel

De huidige Koning is illegaal, heeft geen regelrechte afstamming van Willem van Oranje, wat volgens de Grondwet vereist is. Bij Willem III is de lijn doodgelopen, die kinderloos was. Het koningshuis heeft ons verkocht aan de EU. Tijdens W.O.2 hebben zij ons grondgebied verlaten.

In de grondwet staat dat, wanneer een vorst zijn grondgebied verlaat ten tijde van oorlog, zijn heerschappij vervalt.