

De Grondwet van de Veluwse Israël Vrijstaat (afgekort als VIV)

Als grondwet van de VIV functioneert het Verbond van JHWH, dat is de Torah. Het betreft een Volksverbond, zie het artikel uit het informatieblad van het Israëlitisch Sjielo-genootschap, 3325 no.3, geschreven door de emeritus predikant Nico Kooren uit Apeldoorn, zie bijlage:....

Uit het artikel van Nico Kooren blijkt -wat wij als de VIV van harte onderschrijven- dat het Verbond als grondwet functioneert voor de natiestaat Jisraéel.

Burgers van deze verbondsstaat zijn aan niemand verantwoording schuldig dan aan de Almacht. Alle burgers zijn gelijkwaardig en dragen elk een persoonlijke verantwoordelijkheid jegens de almacht JHWH en elkaar (sociocratie). De VIV heeft de gelijkwaardigheid van alle burgers hoog in haar vaandel, en acht zich vrij als soevereine mensen van vlees en bloed om allereerst en boven alles gehoorzaamheid te geven aan de Verbondsgod. De oprichting van de VIV en het oprichten van het kerkgenootschap Het Lage Landen Leerhuis heeft geleid tot het maken van een strobale Loofhut en Auditorium/leerhuis als 'woongebouw' voor de almacht JHWH, wat verricht is uit nederige gehoorzaamheid. De VIV heeft niet in het geheim hierin gehandeld. Wij als oprichters van de VIV en het kerkgenootschap Het Lage Landen Leerhuis hebben de oprichtingsacte van de VIV door notaris M. Pool te Voorthuizen laten registreren, alsmede de kennisgeving ervan. De geregistreerde oprichtingsacte én de geregistreerde kennisgeving is verzonden per aangetekende post naar het Kabinet van de koning en naar de gemeente Putten. Beiden hebben niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om binnen zes weken na ontvangst erop te reageren met eventuele bezwaren.

Evenwel heeft de gemeente Putten in aller ijl besloten om op grond van de Wabowet onze religieus gewijde bouwsels met grof geweld op onze sabbatdag 21-12-2013 te slopen en af te voeren, dit alles onder het toezien van een forse politiemacht.

Door enkele politieagenten is met ons de spot gedreven en gewelddadig opgetreden. Men zag in welke diepe smart wij over ons terrein heenliepen en hoe wij machteloos moesten toekijken hoe met zwaar materieel van het sloopbedrijf Boverhoff uit Heerde ons bos werd omgeploegd en beschadigd, en de bouwsels in elkaar werden geramd en in grote containers per vrachtwagen werden afgevoerd.

Hiervan zijn door ons video-opnamen gemaakt en foto's.

U kunt de korte stukjes uit de video's zien op onderstaande link:

<http://www.veluwse-israel-vrijstaat.nl/>

<http://www.youtube.com/watch?v=WabmNBG3OHc>

<http://www.youtube.com/watch?v=9d7hZigXnok>

Wij hebben van geen enkele autoriteit die daarbij aanwezig was enig medeleven ontvangen in welke vorm dan ook. Wij werden gehouden voor Israëlitische booswichten, waarmee men moest afrekenen op onze sabbat en waarmee men de spot mocht drijven.

Dit tafereel of drama op 21-12-2013 als dag van de dood van de zon, vormt een substraat of voedingsbodem voor actief antisemitisme en openlijke discriminatie. Hoe kon dit plaatsvinden op de bodem van de SGP-gemeente Putten waar zoveel tranen zijn gelaten vanwege de Duitse razzia tijdens WOII ?

In onze brochure 750 bespreken wij wat antisemitisme is.

Het is in ons land immers vanzelfsprekend dat een dergelijk gedrag van gemeente en politie ontoelaatbaar is en om rehabilitatie roept,

met een uitkering van herstelleningen, zoals dat ook van Duitsland werd geëist na 1945.

De Gemeente Putten en de politie heeft zich blijkbaar laten gebruiken door onzichtbare duistere machten, die het gemunt hadden op het doden van een god of aan god gewijde bouwsels, zoals dat er in oude natuurreligies eveneens aan toe ging. Wij zien achteraf dan ook hierin een herhaling van oude mysterieuze rituelen der natuurvölkeren met betrekking tot het doden van de godheid, wat hen zou geweest hebben naar de eenwording van verwekking en dood, zoals dat door Joseph Campbell en Bill Mogers is beschreven in hun boek "Mythen en Bewustzijn", p.123.vv.

Op de dag van de dood van de zon, dat is op 21-december solstitium, heeft de gemeente Putten onze religieus gewijde bouwsels gedood en opgeruimd. Wij hebben als VIV en kerkgenootschap Het Lage Landen Leerhuis op die dag onze gewijde bouwsels verloren. Het basisthema van het universum is, dat wat sterft geboren wordt. De graankorrel sterft om te ontkiemen. De mythe van Osiris, Isis en Horus, en ook de mythe van Jezus wijzen hierop. Na drie nachten en drie dagen stonden de doden weer op, wat wijst naar de terugkeer van de zon en zonnegod Mithras, Apollo. Campbell en Mogers zien hierin de oorsprong van het koppensnellen.

Wij als oprichters van de VIV en Het LLL hebben geen geweld gebruikt, maar hebben met verdriet de gewelddadige actie gadeslagen en de spot verdragen zonder terug te schelden. Wel hebben wij een waarschuwend stem laten horen. Wij hebben het vertrouwen in JHWH dat uit deze dood iets nieuws geboren is.

Op bladzijde 128 van het boek van Campbell en Mogers staat een waar gebeurd verhaal van twee politieagenten uit Hawaii, waar de politiemensen uit de gemeente Putten een lesje van kunnen leren in

gedrag en moed. Campbell citeert uit een schitterend essay van Schopenhauer.

Campbell: Er bestaat een schitterend essay van Schopenhauer waarin hij vraagt hoe het komt dat een mens zo kan deelnemen aan het ongeluk of de pijn van een ander dat hij zonder na te denken, spontaan zijn leven voor iemand opoffert. Hoe kan het gebeuren dat wat we als de eerste natuurwet beschouwen, zelfhandhaving, plotseling is verdwenen?

Op Hawaaii deed zich vier, vijf jaar geleden iets buitengewoons voor dat dit probleem laat zien. Er is daar een plek die Pali heet, waar de passaat uit het noorden door een grote bergkloof waait. Mensen gaan daarheen om uit te waaien of soms zelfmoord te plegen, zoiets als van de Golden Gate-brug springen.

Op een dag reden er twee politiemannen over de Pali-weg en zagen vlak achter de vangrail een jongeman, klaar om te springen. De auto stopte en de rechts zittende agent sprong eruit om de man te grijpen, en greep hem net op het moment dat hij sprong; hij zou zelf zijn meegesleurd als de tweede agent ze niet op tijd allebei had teruggetrokken.

Besef je wat er plotseling in de agent was gevaar die zijn leven zou hebben gegeven voor die onbekende? Zijn hele leven was van hem afgevallen - zijn plicht tegenover zijn gezin, zijn baan, zijn eigen leven - alles waar hij in het leven naar verlangde was gewoon verdwenen. Hij was er bijna geweest. Naderhand vroeg een verslaggever hem: "Waarom liet u niet los? Het was uw dood geworden". "Ik kon niet loslaten. Als ik die jongen had laten vallen had ik geen dag langer kunnen leven", luidde het antwoord. Hoe komt dat? Het antwoord van Schopenhauer is dat zo'n psychische crisis het doorbreken is van een bovennatuurlijk besef, dat inhoudt dat jij en die ander één zijn, dat je twee aspecten bent van één leven en dat je schijnbare scheiding slechts een uitwerking is van de manier

waarop we vormen ervaren onder de omstandigheden van tijd en ruimte. Onze ware realiteit is onze identiteit en eenheid met alle leven. Dit is een bovennatuurlijke waarheid die men in crisissituaties spontaan kan gaan beseffen. Want het is, volgens Schopenhauer, de waarheid van je leven.

Het is de held die zijn leven heeft gegeven voor een zekere mate van verwerkelijking van die waarheid. Het begrip 'bemin uw naaste' moet je op één lijn stellen met dit gegeven. Maar of je je naaste liefhebt of niet, als het besef bezit neemt van ja kun je je leven riskeren. Die Hawaaiiaanse politiemannende de jongen voor wie hij zijn leven zou hebben gegeven niet. Schopenhauer verklaart dat je dit op elke dag op kleine schaal ziet gebeuren, voortdurend, mensen die onzelfzuchtig dingen voor elkaar doen.