

Vladimir Poetin en Rusland



Dit is uitgave nr. 766 van het Lage Landen Leerhuis
Pieter van der Meer jr.
Harskamperweg 5 3774JN Kootwijkerbroek
20-04-2014 www.pentahof.nl

Wat heeft de regering van Poetin allemaal gebracht voor Rusland?

Vladimir Poetin won de presidentsverkiezingen in 2000 en is in 2004 gekozen voor een tweede termijn tot 2008. In 2008 werd Dimitri Medvedev president en werd Poetin premier. In 2012 werd Poetin weer president met Medvedev als premier. In totaal is dus Poetin al 14 jaar aan de macht, er van uitgaande dat tijdens de presidentsperiode van Medvedev, Poetin eigenlijk degene was die de leiding had.

In de Europese en Amerikaanse media horen wij alleen maar negatieve zaken over Poetin. Poetin wordt aan alle kanten zwart gemaakt. Laten wij eens gaan kijken of er ook positieve zaken te noemen zijn. Hieronder volgt een opsomming van zaken die mijn inziens positief te noemen zijn van het beleid van Poetin met Rusland.

1. Het aantal abortussen in Rusland is onder het bewind van Poetin sterk afgenomen. Ook is er sinds kort een verbod op abortusreclames en een verbod op abortus na 12 weken.
 2. Poetin is tegen het samengaan van personen van hetzelfde geslacht. Ook is er een verbod op homoseksuele propaganda en mogen homo's geen kinderen adopteren.
 3. De openingstijden van drankverkoop **Geef mij leven!!!** is met 3 uren per dag verminderd, er mag bv geen alcohol meer verkocht worden na 7 uur 's avonds in een winkel en niet voor 10 uur 's morgens. De vorige tijden waren 8:00 tot 22:00 Daardoor is het drankgebruik met ongeveer 20% verminderd.
- Terugdringen van corruptie met onvoorwaardelijke gevangenisstraf.



- Godsdienst onderwijs verplicht sinds Januari 2014 op de scholen. Daarbij als prioriteit moraliteit en gezin als hoeksteen. Godslastering is verboden.
- Het Russische parlement heeft een wetsvoorstel aangenomen om godslastering te verbieden op de televisie en in films. Deze maatregel betekent dat men boetes op kan leggen voor vloeken in films, toneelstukken, concerten en shows. Daarnaast kan men boetes tot 2.500 roebel (££ 42, \$ 70) krijgen voor vloeken in het openbaar en wanneer ambtenaren deze wet overtreden moeten zij dubbel betalen. Indien de maatregel goedgekeurd wordt door de Eerste Kamer, zal het door Poetin ondertekend worden en van kracht worden per 1 Juli 2014.
- Poetin hersteld de christelijke wortels en het culturele erfgoed van vele generaties.
- Poetin heeft Amerikaanse programma's op de tv geblokkeerd zoals The Simpsons en South Park
- Voorstander van morele en zedelijke normen.
- Voorstander van sterke gezinswaarden en grote gezinnen.
- Rusland is actief in het stimuleren van traditionele familiewaarden, dat terwijl er hier in het westen en in Amerika precies het tegenovergestelde gebeurt: het aanmoedigen van homoseksualiteit, vrije liefde en abortus.
- Verbod op heiligschennende beledigingen aan gelovigen. (denk aan wat hij deed met de bandleden van Pussy Riot)

5 Poetin en Rusland.

- Poetin heeft 23.000 kerken laten herbouwen en heeft gezorgd dat ze weer midden in de Russische maatschappij zijn komen te staan.
- Poetin is uitgesproken voorstander van traditionele waarden en tegen de islamitische / immigrant invasie.
- Poetin is tegen de Westelijke en Amerikaanse invloed en bemoeienis.
- Poetin wil geen Genetically Modified Food (GMO) levensmiddelen of gemanipuleerde zaden in Rusland. De Russische minister-president Dmitry Medvedev kondigde onlangs aan dat Rusland niet langer GMO-producten zal importeren, waarbij hij zich uiterst diplomatiek uitliet, door te stellen dat er in Rusland "genoeg ruimte is, en genoeg bronnen beschikbaar zijn, om eigen, biologisch voedsel te verbouwen. Als de Amerikanen het lekker vinden om GMO-voedsel te eten, dan moeten ze dat maar doen. Wij hoeven dat niet te doen." Per Juli 2014 gaan alle GMO in de ban.
- Rusland heeft de schulden bij het IMF geheel afgelost.
- Sinds de Poetin regering is de economie verhoogd met 1000%.
- Poetin wil de bureaucratische druk op de kleine en middelgrote bedrijven reduceren.
- Poetin heeft de olievelden genationaliseerd.
- De geboortecijfers zijn sinds lange tijd weer in een stijgende lijn

6 Poetin en Rusland.



- Poetin heeft tot nu toe voorkomen dat Iran en Syrie aangevallen zijn.
- Poetin heeft veel joodse criminelen vervolgd.
- Poetin heeft vele joden uit de regering gewerkt.

- Zelf maakt Poetin waarschijnlijk geen deel uit van een joodse samenzwering.
- De Olympische spelen van 2014 in Rusland werden geroemd om zijn goede organisatie. Men spreekt zelfs van de beste spelen ooit.
- Rusland heeft een gratis onderwijssysteem voor alle burgers, gewaarborgd door de grondwet.
- Naar het schijnt is Poetin geheelonthouder.

We kunnen dus constateren dat er de afgelopen 14 jaar enorm veel verandert is in Rusland. Veel ten goede voor de bevolking, al zullen er altijd tegengeluiden zijn die anders beweren. Of Poetin degene is die al deze veranderingen teweeg gebracht heeft of dat er een andere macht achter Poetin is die Poetin als een loopjongen of mascotte gebruikt, is moeilijk te zeggen. Bijna de gehele wereld wordt achter de schermen geregeerd door de Askenazi joden, uitgezonderd enkele landen zoals, Iran, Syrie en Noord-Korea. Of Rusland ook het spel mee speelt met deze elite is de vraag. Het lijkt alsof Poetin niet langer mee werkt met de NieuweWereldOrde kliek, maar zijn eigen gang gaat. Feit is wel dat Poetin zich openbaart als een mannetjesputter, niet bang is en tot nu toe het beste voor heeft met zijn land.



De vlag van Rusland, wit, blauw en rood.

Het volgende komt van een artikel op het internet:

2012 was niet makkelijk voor de opnieuw tot president gekozen Vladimir Poetin. Zijn imago had te lijden onder Pussy Riot, demonstraties, anti-democratische wetgeving en een op de Kremlin-deur kloppende oppositie. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Onder Poetin wordt al jarenlang veel bereikt en dat bewijzen de volgende vijf punten:

1. Stabiliteit

Al meer dan een decennium het sleutelwoord voor Poetins bewind. Hij bracht stabiliteit. De roerige Jeltsin-jaren werden snel vergeten met de komst van de daadkrachtige, jonge en gezonde (!) Vladimir Poetin. De wereld keek even de kat uit de boom, maar moest al snel erkennen dat er met deze staatsman weer zaken gedaan konden worden. Buitenlandse investeringen namen toe, de Russische bevolking kreeg weer vertrouwen en hun land stond weer op de wereldkaart. En achteraf gezien gebeurde dat alles betrekkelijk snel.

2. Economie

Na de uitverkoop van staatsbedrijven aan zakenmensen door - jawel - Boris Jeltsin, was het voor Rusland bijna onmogelijk de staatskas te vullen. Belastingen werden niet of nauwelijks betaald en de enorme opbrengsten aan grondstoffen kwam vooral ten goede aan de nieuwe clan van oligarchen. Onder Poetin werd orde op zaken gesteld. Olie -en gasbedrijven, staal -en aluminiumfabrieken kwamen weer onder directe controle van het Kremlin. De vlaktax van 13% werd ingevoerd. De Russische economie groeit alleen maar en het land had in 2012 een begrotingsoverschot. De armoede is met 150% gedaald sinds 1990 en er is, vooral in de grote steden, een heuse middenklasse ontstaan. En dit allemaal ondanks de hoge inflatie, want de lonen en pensioenen stegen flink sneller onder Poetin.

3. Vrijheid

Je komt ze overal tegen, van India tot Egypte, van Amsterdam tot New York en Londen heeft niet voor niets als bijnaam Londengrad. Russen zijn gaan reizen en doen dat in grote getale. Ook het internet wordt

volop gebruikt door Russen, meer nog dan in Westeuropese landen en daarnaast heeft 99% van de bevolking de beschikking over een mobiele telefoon. Anders dan in China kent Rusland (bijna) geen internet-censuur. Voor veel Russen is deze vrijheid veel wezenlijker dan een onafhankelijke krant.

4. Sport

De Universiade 2013 in Kazan, de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji en het WK Voetbal in 2018, Rusland doet weer volop mee. Ook hier wil en gaat Rusland weer meedoen om de prijzen. Het is een van de prioriteiten van Poetin dat het land sportief weer mee kan draaien in de wereldtop. Geld noch moeite worden gespaard. Ook de clubteams draaien steeds meer mee in de Europese voetbalcompetities. Het wachten is op de medailles.

5. Aanzien

Rusland. Poetin. Het zijn bijna synoniemen geworden. En met beiden valt niet langer te spotten. Het land is grootleverancier van olie en gas. Het dwingt Georgië binnen enkele dagen op zijn knieën tijdens de Vijfdaagse oorlog van 2008 en houdt de Verenigde Staten vooralsnog af van een te bouwen raketschild in Europa. Nee, om Rusland en Poetin kan de wereld voorlopig niet heen.

Het wapenschild van Rusland.



Volgens een goede vriend van ons uit Tasmanie, heeft het wapenschild de volgende betekenis:

Meer dan 1100 jaar geleden vertrokken verscheidende Noorse (Israëlitische stammen voornamelijk van Dan) onder hun Leider Rus de Viking. Zijn volgelingen heten dus de Russen. Deze Viking Russen maakte nederzettingen in wat nu is de Oekraïne, Wit Rusland, en Rusland zelf. De naam van hun leider is duidelijk te zien in de naam van het land, Rusland.

De Rus regeerde over de plaatselijk Slaven en Finnen. De Finnen zijn afkomstig van een oer Adamiet stam en zijn onze bloed verwanten, net als de Rus. De zuiver Slaven zijn een zij tak van de Scythen welke verbonden zijn aan de Sakka oftewel de Saksen, dus verbannen Israëlieten.

Wat we dan zien is dat een meer adel tak (beter gezegd, met eenheids plan) van de Israëlieten via de Rus de meesters worden van de verbannen Israëlieten welke geen eenheids plan hadden en leefden als losse stammen met veel onenigheid en vaak met onderlinge ruzies, ze waren wetteloos.

Rond 988nChr., was de kern van de Russische staat bevestigd in Kiev en het volk bekeerde zich tot het Christelijk geloof. Rond die tijd was er maar een (dan wel wettelijk door de stelsel erkent) uitvoering van Christendom, de Katholieke kerk stelsel. Het Westelijk Romeinse Rijk was al bij die tijd van de Rus al lang vervallen en her opgestaan als de Heilige Romeinse Rijk, met de wetten van Justinia als de wet van de Kerk.

Maar er was veel onenigheid in de ‘kerk’ van besluiten van de ware tijd van Pasen tot de bron van Heilige Geest tot waar de ware zetel van macht eigenlijk was. Het laatste punt was omdat Constantijn al in 330 nChr., een Nieuwe Rome had gevestigd (Novo Roma) waar nou Istanbul is. Maar later begon mensen de stad na Constantijn te noemen, dus Constantinopel. Dit hield in dat de kern van Romeinse macht verschoof naar Byzantium (het Oost Romeinse Rijk). Deze punten uit de geschiedenis zijn heel belangrijk om een inzicht te krijgen in het staats wapen van Rusland.

Maar wie waren de oorspronkelijke Romeinen? Ten eerste dit, de eerste stukjes van oer Latijns bestaan, en taalkundigen waren verbaast om te ontdekken dat het echte een tak van Germaans was! Maar Latijn onderging 5 grote verbasteringen en verandering waardoor het Latijns dat wij nou erkennen als Latijns (waaruit Frans, Spaans, Portugese van stammen) niet meer te herkennen is van zijn oorsprong.

De reden waarom oer Latijn een uitvoering van Germaans is, is omdat de oer Romeinen, oer Kelten waren. Maar dat niet alleen, Israëlieten (dat ook Kelten zijn, van Abraham de Chaldee-er, dus Abraham de Kelt) bleven niet op een plekje zitten. Door de geschiedenis heen, was ‘land verlaten’ altijd aan de gang. Vele Israëlieten vertrokken lang voor de Assyrische invallen van rond 700 vChr.

Benjamieten en Daniëten waren daar vooral mee bezig. Een embleem van Benjamin was dat van een wolf, op roof. Het woord Roof in Engels

is Rove, een rove is een woord dat iets meer betekend dan roof, het houdt ook in, opzoek zijn door middel van te vertrekken, denk dus ook aan de betekenis van ‘veldtocht’. En dat is eigenlijk de reden waarom het wolf de embleem werd van Benjamin. Benjamitische dapperlingen ware aan her ‘Roven’ en deze werden de adellijk stand over de oer kelten in wat nou is noordelijk Italië. Daniëten van Troje kwamen er ook bij rond de jaar 800 vChr.

Het is dus niet toeval dat de embleem van Rome de wolf is van Rovende Benjamieten, en het volksverhaal van Romulus en Remus. In de Boeken van de Maccabëen groeten de Judahieten de Romeinen als stam broeders. En ook niet de adelaar van Dan.

Vele Daniëten van Troje vluchten rond de val van Troje naar Italië en gaven hun embleem, de Adelaar aan Rome.

Troje zelf werd gevestigd door Judahieten van de tak van Zarah. De tak van Zarah (1 Kron 2:6) breide uit met 5 zonen, een daarvan was Dara, welke ook Darda werd genoemd in de Eerste Boek van Koningen 4:31. Darda werd door Josephus, Dardanus genoemd en als Darius door vele van Troje. De Dardanellen dragen nog zijn naam.

Toen Rome een rijk werd, begon ze zich, net als alle rijken, zich uit te breiden, en in dit geval, naar het oosten en naar het westen. Dus naar links en rechts kijken, en dit werd gesymboliseerd met de adelaar dat naar links en dus ook naar rechts keek, dus de dubbel kop adelaar.

Maar de adelaar is niet alleen de embleem van Dan, de Bijbel praat ook van de adelaar van God en zijn volk dat wanneer ze weer bemachtigd zijn, ze als adelaars zullen zijn. Is 40:29-31, Ps 103:5, Is 40:31, Spr 23:5, en Deut 32:11.

Nu weer ver vooruit naar de tijd van Rus de Viking. De ‘Grote splitsing’ was nog niet gebeurd, en de symbool van de dubbel hoofdige adelaar werd ook het teken van de tweede Rome in Constantinopel, en Constantinopel was een grote handels stad voor de Vikingen. De Vikingen zeilden en roeide hun lang-boten door de rivieren van wat nu is de Oekraïne. Ook droegen ze wel hun boten over land tot dat ze weer de rivieren pakte waarmee ze verder tot Constantinopel konden varen. Zo dreven ze handel met het Oost Romeinse Orthodoxe Rijk, en daarom was hun bekering niet tot de Roomse uitvoering maar de Oosterse

uitvoering van Kerkdom. En dit brengt de geschiedenis nou tot rond de tijd van de “Grote Splitsing”. Uiteindelijk waren de verschillen niet meer te verzoenen tussen de twee Rome’s en de Kerk, en verzoening was het laatste dat men wou en de Grote-splitsing gebeurde in 1053 nChr., waardoor de Kerk splitste in tweeën, de Latijnse Kerk en de zogenaamde Griekse Kerk, dat later bekend stond als de Roomse Katholieke Kerk, en de Oosterse Orthodoxe Kerk.

Na deze splitsing zag men een menging van de overleveringen van de Rus, de Slave, en Byzantium welke legde de grondslag voor wat wij nou zien als Russische beschaving. Voor die reden werd Rusland ook wel het Derde Rome genoemd. Dus de dubbel koppige adelaar dat zijn oorsprong in de stam van Dan vind, werd de symbool voor de Rus. Maar eigenlijk was dat niet moeilijk voor de Rus om dat symbool te gebruiken want vele Vikingen zijn afkomstig van Dan! Zelfs de naam Tsaar is Russisch voor Caesar, en onze woord Keizer is ook daar van ontleend...maar wacht...dat woord Caesar is nog ouder...het is van Hebreeuwse bron, “Sar” of “Zar” welke “Prins” betekent! (en we zien dit ook in de naam, **Nebukadnezar**).

Met Kiev als Russisch hoofd gebied viel al snel in elkaar vanwege de barbaarse invallen van de Mongolen van 1237-1240 dat leide tot de dood van de helft van de Russen. Restanten van deze primaten (voor Adamieten), de Mongolen, zijn nog te vinden in de Tataar Mongolen en de gemenden die nog te vinden zijn in Rusland.

Vanaf de 13de eeuw werd Moskou de “kern stad” van de Russische beschaving.

Het is opvallend dat de symbool dus van Moskou, de Heilige Joris en de draak is, welke in Engels bekend is als George and the Dragon.

Vele mensen worden verteld dat de kruis een heidens teken is maar het is niet zo. Hoogleraar, Professor Waddel in zijn werk, Phoenician Origins, bewijst dat het woordje kruis afkomstig is van Summeria van het woord Garza, welke betekent, de Staf of Scepter van God, of de Scepter van de Koning. Alle oude beschaving gebruikte uitvoering van de kruis, ook een haken kruis dat de draaiende zon betekende, maar ontleend van het idee dat de ware Zon tot herleving zal komen en de draak zou doden.

Jezus was de tweede Adam, dat houd in dat Adam van Gen 2 de Adamiet was die de Adamieten van Gen 1 moest redden van hun wettenloosheid. Maar hij faalde daarin en dus was de hoop gericht op de tweede Adam. Dit besef gaf aanleiding tot de Scepter van de koning, de ware Zoon (want in Bijbels symboliek is beide Jezus en God een Zon, de bruid de maan, en de rest van de Israëlieten als sterren). Deze symbool werd verstaan door de eerste Christenen als vervult te zijn in Jezus, daarom is de kruis niet heidens, ook al bestond de symbool lang voor de dood van Jezus.

De Scotse kruis “X” is ook dat van de Russische zeemacht. De zogenaamde Heilig Andrew kruis.

De X is ook de strijdbijl van Thor. Israëlieten zijn ook wel genoemd, de Strijdbijl van God. In Phoenisisch is de X genoemd Xat. Dat woord Xat is afgeleid van een van de Israël stammen dat een deel uit maakte van de Phoenischi-ers, de Catti, oftewel, de stam van Gad. Het is van Gad dat vele troepen kwamen, oftewel “Thuide” en ze worden de Guute-thiude genoemd. Het deel woord Gutte werd Gothen, en Thuide werd Toetonen. Uit het woord Toetonen komen de namen, Diets en Duits.

Dus de strijd bijl van Thor. De oer Indiërs waren Arsyriers, Adamieten, en in de Indiesche Vedas lezen we, ""Met jou gespijkerde wapens, jou dodelijke pijl, O Indra, zal jij de draak doden.""

Professor Waddel toont aan dat de naam Andrew ontleend is van Indra, ook wel Indara. Indara was de Arysche naam voor God. Thor als naam komt uit In-DAR-a, de DAR is Thor. Dus de X van Andrew.

Maar wat dan van Joris of George?

De Engelse word Gore en gouge beteken, “in steken”, zoals met een speer. Deze woorden zijn verbonden met de woorden Gar, van Gure van het Phoenecisch, en die woord van het oude Summerische woord Garza, welke, kruis betekent. Deze waren allemaal symbolen die vooruit keken naar de belofte van de heropstanding en het einde van een stelsel van bedrog. George als naam is ontleend van Garza en gure; dood steken...in de geval van de symboliek, van de draak stelsel.

Dat is dan het symbool van Moskow.

Dus in de Russische staats symbool zien we de embleem van God, bemachtigde Israëlieten, en dat Dan als Adelaar de wereld zal innemen,

en in het midden daarvan, de heilige scepter van de Koning (Jezus) dat de draak stelsel (van Esau) doodt.

Uitleg van de naam: Vladimir Poetin, door EJ Poorterman.

Vladimir

VE LA DI MI IR/RE>

veel-aanleggen/leren-divers-beperken-vrouw/regelmaat

ER/RI IM ID AL E VE<

waardevol/realiseren-implant-identiek-alles-lichaam-veel

Deze man heeft veel aanleg tot leren. Hij is leergierig op divers gebied... beperkt vrouwelijk, dus erg mannelijk. Zijn vrouwelijke kant is beperkt en dat regelmatig en volgens de regels... ofwel hij is een mannetjesputter en wil dat beeld ook graag in stand houden. Daarvoor bepaald hij de regels en het gaat ook volgens zijn regels en met regelmaat.

Dat is waardevol voor hem. Hij wil dat alles realiseren. Dat is in hem geïmplanteerd (met deze naam) en identiek aan alles op fysiek gebied en dat veelvuldig. Dat lijkt cryptisch maar Poetin wil het beeld van mannetjesputter in stand houden en doet daar op fysiek gebied ook moeite voor; dus trainen op de sportschool. Dus alles in het werk stellen om getraind te zijn.



Verschillen tussen Poetin en Obama. Vrienden of vijanden?

- Rusland is onder Poetin een christelijke natie. Amerika is onder Obama hard op weg naar een islamitische natie.
- Obama beschuldigd Poetin ervan dat hij onrechtmatig de Krim ingenomen heeft. Maar wat hebben de Amerikanen gedaan met Irak, Afghanistan, Libie en Egypte?
- Wie hebben martelingskampen opgericht voor krijgsgevangenen, Guantanamo, Abu Graib? Dat waren de Amerikanen.
- Wie hebben ouderen, kinderen en vrouwen gedood met drones o.a. in Pakistan? Dat waren / zijn de Amerikanen.
- Wie dreigt er om Noord-Korea, Iran, Libanon en Syrië aan te vallen? Dat doen de Amerikanen.

- De huidige situatie in Oekraïne wordt volgens de media veroorzaakt door Poetin om zodoende Oekraïne in te kunnen nemen. Maar zéér waarschijnlijk zijn het niet de Russen, maar de Amerikanen die de onlusten veroorzaken om zodoende chaos te kweken en de Nieuwe WereldOrde in te kunnen voeren.

Zie verder de volgende websites:

http://www.tomatobubble.com/putin_obama.html

<http://www.welingelichtekringen.nl/beroemd-2/294495/de-veelzeggende-verschillen-tussen-poetin-en-de-paus-versus-obama-en-de-paus.html>

<http://www.powerlineblog.com/archives/2014/01/putin-vs-obama.php>

<https://www.youtube.com/watch?v=SiUYIm7M6vc>

Wie vormt er een bedreiging voor de wereldvrede? De VS of Rusland? De media probeert Rusland neer te zetten als de grootste bedreiging voor de wereldvrede, maar in werkelijkheid is het de VS met hun bondgenoten Engeland en Frankrijk die de grootste bedreiging vormen.