

Degeneratie



Door PF vd Meer jr

pentahof@planet.nl

www.pentahof.nl

Dit is uitgave no. 883 van het Lage
Landen Leerhuis

Datum 27-09-2015

De Degeneratie van het menselijk geslacht.

Het onderwerp wat ik nu wil behandelen kan nogal gevoelig en pijnlijk zijn. Er wordt niet veel over gesproken, het wordt een beetje in een hoek gehouden, maar we kunnen er niet omheen. Velen van ons worden er dagelijks mee geconfronteerd in hun gezin, werk of op straat. Ik wil het gaan hebben over de ergste vormen van menselijke degeneratie van zowel lichaam als geest. Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden, zullen wij u eerst wat beelden laten zien. Beelden die u liever niet ziet en waarvan u waarschijnlijk liever uw hoofd weg draait, maar dat lost niets op.

Veel van onderstaande tekst is afkomstig uit de boeken van J en M Henschel.





En zo zouden we nog honderden foto's kunnen laten zien..... van deze wezens. Kunnen we hier nog spreken van mensen? De mens is naar Gods beeld geschapen, gezond, sterk, volwaardig en rein. In de volksmond spreken we wel van gehandicapten, mongolen of onvolwaardigen.

Wat moeten we doen? Maar door gaan op de ingeslagen levensweg? Zodat er steeds maar meer en meer van deze gedegenereerde mensen komen? Het is de hoogste tijd om het mes diep in de levenswond der mensheid te zetten en de rotte plekken er radicaal uit te snijden. Er dient een diepgaande studie te worden verricht over de oorzaken van degeneratie, net zoals dierenfokkers werken aan het in stand houden van een gezond en sterk ras.

Elk ongehuwd stel dat plannen heeft voor een huwelijk, zou zich door een arts moeten laten onderzoeken op hun lichamelijke gesteldheid en of er in de familie soms zieke of gebrekkige kinderen voorkomen. Het ongehuwde stel zou de raad van de arts moeten opvolgen, hoe pijnlijk die ook mag zijn. Dit alles ter voorkoming van nog meer degeneratie kinderen. Wanneer een echtpaar een kind ontvangt wat zwak, ziek of gebrekkig is, zouden de ouders niet door moeten gaan met het verwekken van nog meer kinderen. Want de kans dat er nog meer gebrekkige kinderen komen of in volgende geslachten zich zal openbaren, is groot. Ouders zouden zelf zo verstandig moeten zijn en hun verantwoordelijkheid moeten nemen en besluiten om niet meer kinderen te verwekken. Ongehuwde stellen denken vandaag de dag niet meer na over de geslachten die mogelijk uit hun voort kunnen komen. Dit wordt ze ook niet geleerd. Welk kind krijgt nog van zijn ouders te horen hoe belangrijk het is voor de familie en voor het volk om een gezond en sterk iemand te trouwen en zo gezonde sterke kinderen voort te brengen? Waarom leren de kinderen op de scholen niets over erfelijkheidsleer? Of over regeneratie en degeneratie van de mens? Dat door deze levenshouding de grondslag onzer samenleving wordt ondermijnd, schijnen zelfs vele ernstige en weldenkende mensen niet in te zien. Het is te vrezen dat men het kwaad zo diep laat voortwoekeren, totdat de innerlijke verrotting der maatschappij zo duidelijk in het oog springt, dat er geen redding meer mogelijk is. In dat geval zal de mensheid, door de kwalen, die zij zelf voortbracht, worden gedecimeerd, waarna de overlevenden wel zullen moeten erkennen dat kuisheid een levensvoorwaarde betekent en noodzakelijk is om het mensdom gezond en de geslachten zuiver te houden.

“Gaat heen en vermenigvuldigt u en verspreidt u over de gehele aarde” is een tekst uit de Bijbel. Deze tekst wordt vaak aangehaald door christenen om maar grote gezinnen voort te brengen. Op zich is er niets mis met grote gezinnen, mits de kwaliteit gaat boven de kwantiteit.

Ondanks onze enorme toename van kennis op biologisch en ethisch gebied, wil de mensheid nog niet inzien dat het voortbrengen van ongelimiteerde aantallen ziekelijke, zwakke en gebrekkige kinderen beslist mensonwaardig is. Wie even nadenkt, moet begrijpen dat dit in strijd is met ieder zuiver Godsbegrip. Immers lezen wij in de Bijbel dat de mens naar Gods beeld geschapen werd, dus was de mens oorspronkelijk een volmaakt wezen die dit in stand diende te houden. Wij zijn van deze volmaaktheid afgeweken toen we de Goddelijke wetten hebben losgelaten. Sedertdien werden kinderen als ‘toevalligheidsproducten’ geboren en ontstonden de grote gezinnen. Als gevolg hiervan werden het huwelijk en geslachtsleven niet meer zuiver gehouden. Kinderen werden ‘in zonde’, d.w.z. in strijd met de voorschriften der Goddelijke Wetten geboren en de bastaardering van het menselijk geslacht nam een aanvang. Zedenverwildering en verwording van de jeugd nemen als maar toe, met gevolg dat er alleen maar nog meer zieke, zwakke en gebrekkige wezens bij komen. Van generatie op generatie degenerereert het menselijk geslacht en wordt steeds meer door ziekten en kwalen geteisterd. Dit drukt de bijbel uit in: “De zonden der vaders worden bezocht aan de kinderen, tot in het derde en vierde geslacht.” De bewijzen vermeerderen zich dagelijks. Gehandicapten zijn kennelijk wezens wier geboorte van het toeval afhing en voortbrengselen van ouders die zich niet aan de Levenswetten, Natuurwetten of Goddelijke wetten aangaande huwelijk, seksueel verkeer en lichamelijke gezondheid gehouden hebben. Ook zijn er uit de gevallen engelen vele vermengden en onvolwaardigen voortgekomen.

Wie evenwel wat dieper op de zaak ingaat, zal ontdekken, dat ofschoon het seksuele leven inderdaad een zeer intiem karakter draagt van zuiver persoonlijke aard, niettemin de gevolgen ervan de gemeenschap allerminst onberoerd laten. Want aangezien het geslachtsleven aan strikte wetten is gebonden, waardoor de kwaliteit van het nageslacht

wordt bepaald, zijn kinderen, die ziekelijk zijn of gebrekkig (en strikt genomen zijn ze zo allen) gevolgen van het overtreden dier wetten uit onbekendheid door ouders en voorouders. Zouden deze wetten aan de jeugd worden onderwezen, dan zou hiermee de mogelijkheid zijn gegeven uitsluitend kerngezonde en welgeschapen kinderen te doen geboren worden. Welke een gezegende invloed zou dit op de ganze samenleving hebben! Niet alleen zou hierdoor het aantal ziekenhuizen, sanatoria, gestichten en inrichtingen van allerlei aard, waarin thans honderdduizenden zieken en ongelukkigen worden verpleegd en verzorgd, geleidelijk verminderen, doch er zou heel wat leed minder worden geleden door ouders en kinderen.

Huwelijken tussen zieke, zwakke of gebrekkige mensen zouden geheel verboden moeten worden. Huwelijken tussen een gezond sterk mens en een zwak, gebrekkig mens, zouden geheel verboden moeten worden. Zieke, zwakke of gebrekkige mensen zijn niet geschikt voor een huwelijk, omdat zij onmogelijk sterke generaties voort kunnen brengen. De gezonde sterke mens moet zijn verstand gebruiken en niet zijn gevoelens. Dit zijn keiharde uitspraken maar hoogst noodzakelijk!

Elke geboorte van een ziek, zwak en gebrekkig kind, is in wezen een ongewenste geboorte die nooit de volle vreugde van een 9 maanden gedragen zwangerschap kan geven. Want er is toch geen ouderpaar dat een ziek, zwak of gebrekkig kind wenst? Elke geboorte van een zwakzinnig kind betekent jarenlange zorgen, spanning, inzet, tijd en aandacht aan iets dat toch nooit wat wordt. Jarenlang een bezoeken van artsen, ziekenhuizen, inrichtingen of operatiekamers. *Was ze maar doodgegaan', zei een moeder, 'een geestelijk gehandicapt kind is een aanslag op je ijdelheid, op je trots. Je kunt nooit met zo'n kind pronken. En laten we eerlijk zijn: niemand wil zo 'n kind' (Mochel, 1990).* In de natuur wordt een zwak jong uit het nest gekieperd, omdat het toch nooit wat wordt met zo'n zwakkeling. Wij mensen doen daarentegen ons best om met alle mogelijke middelen een gebrekkig kind in het leven

te houden omdat deze ook een recht op leven zou hebben. Waar deze stelling: 'recht op leven' vandaan komt is ons een vraag, de natuur leert zulks niet. Zwakzinnigen in het leven houden met alle mogelijke middelen, kost de samenleving handen vol geld en de ouders een hoop zorgen.

Het beste is om met alle mogelijke middelen de jeugd en de ouders te onderwijzen en voor te bereiden op het huwelijk, de seksuele omgang en de verwekking van een kind in overeenstemming met de natuurwetten, om zo de geboorte van een gebrekkig kind te voorkomen.

Wij moeten, of we willen of niet, durven bekennen, dat in de meeste gevallen het huwelijk wordt beschouwd als een vrijbrief voor ongebreideld geslachtsverkeer. Buitengewoon gering is het aantal dergenen, die beseffen dat het huwelijk in oorsprong als een instelling gold, welke monogaam karakter tot doel had zuiver en gezond nageslacht ter wereld te brengen. Binnen het geordende gezinsverband moest dit tot redelijk denken en zedelijk handelen worden opgevoed, ten einde aan de gemeenschap zodanige leden af te leveren, die in staat waren tot de bloei der cultuur bij te dragen.

Tot de grondslagen der cultuur zullen wij moeten wederkeren, door ons te verdiepen in de wetmatigheid der natuur. Dan zal ook het besef weer rijpen in de menselijke geest, dat het nageslacht geschapen in plaats van verwekt dient te worden. Scheppen veronderstelt een 'bewuste' daad. Hier komen de meeste echtparen niet aan toe, omdat zij de verhouding niet kennen, zoals die tussen levenspartners moet bestaan, om de geboorte van gave en gezonde nakomelingen mogelijk te maken. Bovendien kennen zij de gunstige tijden niet, welke voor dit doel in aanmerking komen. Geen arts of geestelijke zal hen op deze voorwaarden wijzen. Vandaar dat óók veel van de kerkelijke-ingezegende huwelijken stranden, en óók de kinderen van godsdienstige ouders met kwalen en gebreken worden geboren. Dit kan

ook niet anders, als men de geboorte van zijn kinderen van het toeval laat afhangen, die op hun beurt weer wisselvalligheidsprodukten voortbrengen, die hun leven lang van het lot (wat men hier ook onder wenst te verstaan) afhankelijk blijven. Geen ingenieur, architect of constructeur zou het in zijn hoofd halen een schip, brug, bouwwerk of machine te bouwen, zonder eerst allerlei berekeningen te maken, met behulp waarvan het beoogde project nauwkeurig kan worden ontworpen. Zijn de blauwdrukken of evtl. mallen en modellen gereed, waarna met de bouw wordt begonnen, dan is er 99 % zekerheid dat het project zal slagen. Gaat het daarentegen om het scheppen van een levend wezen , iets dat méér dan enig ding rechtstreeks verband houdt met het grote Mysterie, dat LEVEN heet ..., dan wordt er als regel geen enkele gedachte gewijd aan het wonder, dat zich zal gaan voltrekken. En waar ouders in spé hun gedachten bij dit wonder bepalen, weten zij doorgaans niet, dat óók bij het scheppen van kinderen door man en vrouw aan bepaalde, nauwkeurig omschreven natuurvoorwaarden voldaan moet worden; dat men niet zonder bepaalde berekeningen een mede-schepper kan worden van de natuur, en dat alleen door deze berekeningen te maken, gaaf en welgevormd nageslacht kan worden voortgebracht. Plato spreekt in de Timaeus als zijn overtuiging uit, dat alle verschijnselen berekenbaar zijn, al is het berekenen zelf niet ieders werk. Helaas wordt kinderen-krijgen nog algemeen beschouwd als een proces, dat 'van zelf' verloopt en waarop de ouders in 't algemeen en de moeder in het bijzonder generlei invloed zouden kunnen uitoefenen. Deze verkeerde opvatting is wel in hoofdzaak schuld aan de onbewuste wijze, waarop de seksualiteit wordt beleefd. In feite weet men niet, welke natuurkrachten in werking worden gesteld door de seksuele daad, en omdat men niet weet, wordt het geslachtsverkeer op zo onverantwoordelijke wijze beleefd, hetgeen op zijn beurt weer oorzaak is dat de meeste kinderen per toeval of per ongeluk worden geboren en -gezien hun slechte kwaliteit en hoedanigheid- beter niet geboren

hadden kunnen worden. Om paal en perk te kunnen stellen aan de te vele geboorten van inferieure kwaliteit, zullen wij onze toevlucht moeten zoeken bij eugeneze en eubiotiek, waarbij de ongeschreven natuurwetten als richtsnoer moeten dienen. De jeugd, als draagster van de komende generatie, zal de grote verantwoording moeten leren beseffen, die zij draagt voor de nog ongeboorenen. Want van haar houding, en gedragingen op seksueel gebied zal het in hoge mate afhangen of er nog meer zieken en gebrekkigen, dan wel gaaf en gezond nageslacht zal worden voortgebracht. Wat de mens zaait, zal hij oogsten, zeggen de heilige Boeken aller volken, alsook dat de overtredingen der vaderen worden bezocht aan de kinderen tot in het derde en vierde nageslacht dergenen, die de voorschriften van Moeder natuur, welke het seksuele leven beheersen, overtreden. De wijze waarop een geboorte tot stand komt, is alles bepalend. Geschiedt deze vanuit de dierlijk gerichte mens van wellust en sexuele driften, dan is het gevolg: Degeneratie. Geschiedt deze echter vanuit de hoger bewuste mens die leeft in zelfbeheersing volgens de Goddelijke Natuurwetten, dan is het gevolg: Regeneratie.

Degeneratie van het menselijk ras is een natuurlijk gevolg van het feit, dat mannen en vrouwen sexueel met elkaar verkeren, zonder acht te slaan op wetten, waaraan dit verkeer van nature is onderworpen. Alle ziekten, afwijkingen en gebreken naar lichaam, ziel en geest zijn hierop terug te voeren, gelijk ook de bijbel leert, die zegt dat de ongerechtigheid der vaderen wordt bezocht aan de kinderen en kindskinderen tot in het derde en vierde geslacht. Om deze degeneratie te stuiten, zal het nodig zijn de mensen met de verkeersregels van het seksuele leven vertrouwd te maken.

Wij mensen zijn druk om van alles en nog wat te veredelen, behalve onszelf. In plaats van mensenveredeling ontstaat nu een massateelt van

minderwaardigen. Het is hoogst bedroevend dat in ons land de veiligstelling van ons ras-erfgoed en de rasverzorging volkomen verwaarloosd worden.

Bij dieren en planten geeft men zich veel moeite, en worden grote kapitalen besteed om bestaande rassen te veredelen en vrij te maken van ziekten en gebreken. Waar het de mens betreft, doet men niet anders dan jaar op jaar meer geld besteden aan de bestrijding van symptomen, ziekten en gebreken, zonder dat dit tot merkbare verbetering van het menselijk ras heeft bijgedragen. Ondanks alle z.g. vooruitgang der wetenschap is men nog niet tot het inzicht gekomen dat het bestrijden van kwade gevolgen (als hoedanig ziekten, gebreken en afwijkingen zijn te beschouwen) niets baat, zolang men de OORZAAK waaruit ze ontstaan, laat voortduren. Deze oorzaak is gelegen in de overtreding der wetten, die het verkeer tussen de geslachten regelen. Ze bepalen dat slechts dan gezonde en welgeschapen kinderen worden geboren, waar hun ouders als gelijkwaardig verschillende typen een volmaakte natuur-eenheid vormen en op het kosmisch gunstige tijdstip tot de conceptie van het kind werd overgegaan. Momenteel wordt de ontvangenis, resp. geboorte van kinderen voor 99,99% aan het toeval overgelaten en met wetten, die invloed op het geboorte proces uitoefenen, wordt in het minst geen rekening gehouden.

Vandaar dat alle kinderen met de één of andere aanleg voor ziekte of gebrek zijn behept. Bovendien beschikt geen kind over een zodanig harmonisch lichaam, dat geest en ziel zich daarin volkomen kunnen uiten. Bijgevolg kan er uit zulke kinderen geen geestelijke elite in de ware zin van het woord worden gevormd. Om deze straks te kunnen vormen zal de jeugd van heden onderwezen moeten worden in de wetmatigheid der natuurorde ten einde de eigen natuur te leren beheersen. Zolang zij hiertoe niet in staat is, zal zij zich -door hartstocht gedreven- verbinden met een levens partner die qua karakter, aard en aanleg, temperament en levensritme niet bij hem/haar past, met het

gevolg, dat huwelijken op deze basis gesloten, na verloop van tijd door echtscheiding weer worden ontbonden, terwijl de kinderen uit deze chaotische combinaties geboren, niet volwaardig kunnen zijn. Opvoeding voor het leven wil in de eerste plaats zeggen, de juiste huwelijkspartner bewust leren kiezen. Bovendien wordt hierdoor inzicht bijgebracht in de wijze waarop de seksualiteit in het huwelijk beleefd dient te worden om de eigen gezondheid niet in gevaar te brengen en tevens aan de hoger planting van het menselijk geslacht deel te nemen. Speciaal het jonge meisje dient vroeg reeds het besef te worden ingeprent dat slechts op tijden wanneer de vrouw fysiek, psychisch en spiritueel een hoogtepunt heeft bereikt, zij in staat is de grondslag te leggen voor gezond en welgeschapen nakomelingen. Door zich aan de natuur ordening te houden werkt zij mede om de OORZAAK weg te nemen, waaruit op heden alle ziekten en gebreken zijn ontstaan, en aan de gezond-making van het menselijk ras naar lichaam, ziel en geest 'bewust' deel te nemen.

Wanneer een volk onvolwaardige mensen voortbrengt, is dit een bewijs dat zo'n volk in verval geraakt is. Wil een volk overleven, dan moet het bestaan uit sterke en gezonde mensen naar lichaam en geest. Als je alleen al kijkt naar de eetgewoontes van de mensen, is het dan verwonderlijk dat het nageslacht degenereert? De mens is immers wat hij eet. En het nageslacht wordt gebouwd uit de voedingsstoffen van de ouderlijke lichamen. Verslaafden aan alcohol, tabak, drugs, of wat dan ook voor middel, zouden niet in het huwelijk moeten treden en nageslacht verwekken.

Het mannelijk sperma bestaat voor 90% uit water en voor 10% uit vaste stof. Het drinken van gezuiverd en gevitaliseerd water is zéér belangrijk voor zowel de man als de vrouw. Als u bedenkt dat de meeste mannen de hele dag door koffie drinken, frisdrank en of alcohol, beseft u dan wat voor invloed dit heeft op het sperma? Is het dan verwonderlijk dat het nageslacht onvolwaardig is??? Dan vraag je er toch om?

Willen wij als blanke Nederlandse natie weer sterk en gezond worden, dan zullen er maatregelen genomen moeten worden om dergelijke gevallen, zoals de foto's aantonen, te voorkomen. Gebrekkige kinderen zijn een schande en schaamte voor een natie. Een schaamte ook voor de familie. Maar tegenwoordig kent men deze schaamte niet meer omdat het al zoveel voorkomt dat ouders een gebrekkig kind hebben. Een volk kan trots zijn als het bestaat uit sterke en gezonde mensen, evenzo een gezin. Een volwaardig mensengeslacht voortbrengen, dat is de taak die de jeugd heeft.

Wij moeten weer onze verantwoordelijkheid durven nemen en kennen. Binnen christelijke kringen heerst de gedachte: kinderen krijg je van God. Zou God dan ook zieke, zwakke of gebrekkige kinderen geven of willen? En waarom het ene echtpaar dan wel en het andere niet? Zo schuiven wij onze verantwoordelijkheid af op God en gaan ongeremd door met onze degenererende levenswijze. Dit kan niet langer zo doorgaan! De mens heeft het in eigen hand, door het seksuele leven overeenkomstig de natuurwetmatigheid te ordenen, gave en welgeschapen kinderen ter wereld te brengen, of door aan zijn begeerten, driften en instincten toe te geven, de natuurwetten te veronachtzamen en als gevolg hiervan kinderen in het leven te roepen, behept met ziekten, kwalen of gebreken; met geestelijke defecten en psychische storingen of een misdadige of minderwaardige aanleg, die hen vroeg of laat in aanraking brengt met politie en justitie. Door samenwerking met de geestelijke leiders, had zij de mensen moeten opvoeden tot een hogere graad van verantwoordelijkheid. Niet alleen tegenover zichzelf en de naasten doch bovenal tegenover het nog ongeboren leven. Dan was er ook een eind gekomen aan de dwaze gedachte als zouden ziekten en gebreken tot de 'normale' dingen des levens behoren. Dit is absoluut niet waar! Ziekten en gebreken zijn gevolgen van het seksuele verkeer tussen mannen en vrouwen, die van nature niet harmonisch op elkaar zijn afgestemd en hierom onvolwaardige

kinderen

voortbrengen.

Huwelijk en voortplanting dienen wederom in overeenstemming gebracht te worden met de Goddelijke Natuurwetten.

Vooraf 'christelijke' kringen staan afwijzend tegenover dit denkbeeld. Dit zijn zaken, die men liever aan God moest overlaten, zegt men daar. Maar heeft de chaos, waarop dit 'overlaten' is uitgedraaid, dan nóg niet voldoende aangetoond, dat het zó niet moet? Had men de symboliek der bijbelverhalen beter verstaan, ongetwijfeld zou men er een oplossing in gevonden hebben voor de huidige verwarring. Immers, reeds het z.g. Paradijsverhaal spreekt van tweeeërlei seksuele beleving, nl. naar het gebod des Heren (in overeenstemming met de geslachtswetten dus) waardoor zuiver en rein nageslacht wordt verkregen, ofwel door hartstocht geleid, (gesymboliseerd door den slang) op een verkeerd tijdstip dus en in verkeerde verhoudingen, waarvan kinderen het gevolg zijn met den aanleg voor allerlei kwalen en gebreken.

Wordt de seksualiteit momenteel 'geordend' beleefd, d.w.z. met in acht name der regels, waaraan het geslachtsverkeer van nature is onderworpen? Geen sprake van! Men zoekt er te allen tijde slechts bevrediging in van zijn laagste driften en zeldzaam zijn de gevallen, dat man en vrouw elkaar naderen in het besef van de heiligheid der geslachtsdaad, overwegende dat de procreatie tot 's mensen meest verheven functie behoort en hem voorbestemt om schepper te worden van hogere levensvormen.

Zeker, er is veel idealisme, veel goede wil en duizenden mensen zijn op velerlei gebied werkzaam aan de bestrijding van allerlei misstanden. Doch helaas schrikt men terug om te breken met vele verouderde en versleten opvattingen, meningen en dogma's op religieus, wetenschappelijk en maatschappelijk gebied en tot diep ingrijpende en radicale maatregelen over te gaan. Toch zal dit de enige mogelijkheid blijken te zijn: de oorzaken bij de wortel wegnemen. Die oorzaak is: de geboorte van de mens in strijd met de wetten der Natuur!

Wij moeten werken aan een harmonische samenleving van gezonde en sterke mensen waar niet langer de wanklanken van zieke, zwakke en gebrekkige wezens gehoord worden.

http://www.canonsociaalwerk.eu/1800_aanloop/Inge%20Mans%201997%20Wisselkinderen.%20over%20de%20ongewenstheid.pdf

Leest u ook eens de boeken van J en M Henschel:

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Het%20mysterie%20der%20Goddelijke%20geboorte2.pdf>

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/De%20wederkomst%20der%20Goden.pdf>

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/De%20jeugd%20en%20het%20seksuele%20probleem.pdf>

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Het%20spook%20van%20de%20overbevolking.pdf>

<http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Wedergeboorte%20der%20Mensheid.pdf>