

Verlangen.



Mijn hart brand van vurig verlangen...

door PF v.d Meer jr.

Dit is uitgave no. 893 van het Lage Landen Leerhuis 18-11-2015

pietermeer555@gmail.com

www.pentahof.nl

Verlangen.

Wat is verlangen?

Wanneer we kind zijn kunnen we ergens naar verlangen. Maar dit verlangen is anders als het verlangen wat we kunnen hebben als we volwassen zijn. Kinderlijk verlangen is eigenlijk altijd een verlangen naar goederen (speelgoed) of om ergens naar een bepaalde plek toe te gaan (speeltuin of dierentuin). Soms kan een kind ook wel verlangen naar een persoon, bijvoorbeeld als de vader een lange tijd van huis is geweest. Kinderen kennen nog niet het verlangen naar een samenvoeging met een vrouw of man, met een wederhelft, met die éne, de wáre. Ook kennen kinderen nog niet het verlangen naar geslachtsgemeenschap of nageslacht.

Het verlangen naar een vrouw, man of nageslacht begint zich te ontwikkelen in de pubertijd. En dit verlangen wordt steeds sterker naar mate de jaren voorbij gaan en het verlangde nog niet vervuld is. Wanneer je om je heen ziet hoe bij leeftijdsgenoten hun verlangen wel vervuld wordt en bij jou nog niet, wordt dit verlangen bij jou nog dieper en intenser, het gaat je leven vormen. Dit verlangen zal er nacht en dag zijn, gaat niet weg totdat het vervuld wordt. Het verlangen kan ten slotte zo diep gaan, dat het je krachten verteerd, je lichaam 'opvreet' en je ingewanden er pijn van gaan doen. Het is te vergelijken met het verlangen naar God, zoals in Psalm 84 beschreven staat.

“Mijn ziel bezwijkt van sterk **verlangen**, mijn hart roept uit tot God die leeft, en aan mijn ziel het leven geeft.” (Ps. 84:1)

“Mijn nieren **verlangen** zeer in mijn schoot.” (Job 19:27)

“Mijn ziel is bezweken van **verlangen** naar Uw heil; op Uw woord heb ik gehoopt. Mijn ogen zijn bezweken van **verlangen** naar Uw

toezegging, terwijl ik zeide: Wanneer zult Gij mij vertroosten?”
(Psalm 119:81-82)

Verlangen komt vanuit je hart, vanuit je ziel. Daarom spreekt men wel van hartsverlangen of zielsverlangen.

Maar wat is nu eigenlijk verlangen?

Verdriet en blijdschap kun je zien en horen. Verlangen kun je niet zien of horen, tenzij dat iemand het met woorden uitspreekt.

Verlangen kun je niet tekenen of fotograferen. Verlangen kun je niet vasthouden of loslaten met je handen. Verlangen kun je niet geven, nemen, ruilen of kopen. Verlangen is eigenlijk met geen pen of woorden te beschrijven. In de Nederlandse taal zijn er wel veel woorden die allen het zelfde uitdrukken als het woord verlangen, denk aan: hunkeren, begeren, hongeren, snakken, wensen en smachten. Maar wat verlangen nu eigenlijk is?

Verlangen is iets mysterieus, iets goddelijks wat heel ons leven beïnvloed. Verlangen wordt daarom weinig begrepen.

Toch probeer ik een voorzichtige poging te doen om verlangen te beschrijven.

Verlangen is een wens naar iets dat er volgens jou nog niet is. Het gemis aan iets, veroorzaakt het verlangen. Dit kan voor de één een vrouw of man zijn en voor de ander een groot huis, geld of aanzien, voor weer een ander kan er het verlangen zijn naar vrijheid. Toch is er wel een groot verschil in verlangen. Wanneer het verlangen naar een vrouw of



man vervuld wordt, geeft dit voldoening(mits er liefde is). Ook wanneer het verlangen naar nageslacht vervuld wordt, geeft dit voldoening. Daarentegen zal het vervullen van het verlangen naar geld, eer, aanzien of luxe goederen, geen échte voldoening geven. Dit is in ons wezen ingeschapen, want het verlangen naar een vrouw, man of nageslacht, is de natuurlijk ingeschapen gang van het leven en noodzakelijk tot overleving van de geslachten en van een volk. Daarentegen zijn geld en aanzien onnatuurlijke zaken die van binnen leeg laten, die het hart niet vervullen. Geld, aanzien en goederen geven geen liefde. Een vrouw, man of nageslacht kunnen wel liefde geven. En liefde is toch datgene waar ieder mens naar op zoek is, waar ieder mens naar verlangt?! Hierbij zij wel opgemerkt dat de meeste mensen een foutief beeld hebben van wat liefde is. Liefde zetelt in ons hart en het hart wil die liefde delen met anderen, maar vooral met de tweelingziel omdat daarmee de harten kunnen samensmelten. Toch zien we dat veel mensen zichzelf hun leven lang in beslag laten nemen door een verlangen wat leeg laat. De mammon-god aanbiddeers verlangen naar geld, altijd maar meer en meer, zelfs nog als ze al op hoge leeftijd gekomen zijn.

In een winkel kun je alles begeren, maar liefde is niet te koop.

Dus eigenlijk kun je zeggen dat LIEFDE datgene is wat verlangen nummer 1 is diep in elk mens. Liefde is het sterkste en diepste verlangen. Liefde staat naar vereniging die van twee weer een éénheid maakt d.m.v. een geestelijke en lichamelijke samensmelting. De wens van de liefde is altijd vereniging met het voorwerp dat we hebben lief gekregen.

Liefde kan niet zonder zelfverloochening en zelfovergave. *Ware liefde is daar waar de man het alleen-man-zijn in zich breekt en de vrouw het alleen-vrouw-zijn in zich breekt, zodat zij beiden tot elkander kunnen ingaan. Uit zulk een vereniging groeit kracht. Want in zulk een vereniging smelten niet alleen de lichamen samen, maar ook ziel en geest. Zij brengen het wezen voort dat de wereld verlicht (Jakob Boehme).* Helaas zien we vandaag de dag dat bij vele mensen hun verlangen naar een vrouw, man of nageslacht wel vervuld is geworden in het huwelijk maar dat het geen liefde heeft gegeven. Met gevolg dat het verlangen naar liefde blijft, men blijft zoeken naar de vervulling van het verlangen naar liefde. Vandaar dat velen vreemd gaan of weer uit elkaar gaan en relaties met anderen aangaan. Met alle gevolgen van dien... Dus kunnen we zeggen dat de oorzaak van bijna alle scheidingen is: dat de echtgenoten hun verlangen naar liefde niet vervuld zien worden in het huwelijk dat zij hebben. Ook zien we dit bij christelijke huwelijken, deze vormen hierin geen uitzondering. De christelijke jeugd wordt geleerd dat het het belangrijkste is dat je met je aanstaande echtgenoot op één lijn zit wat geloof betreft. Het op één lijn zitten wordt als een voorwaarde gesteld voor een goed huwelijk. Maar dat dit niet het belangrijkste is, blijkt wel uit de praktijk waarin we zien dat vele stellen die op één lijn zaten wat geloof betreft, later weer uit elkaar gaan. Vele jonge stellen hebben elkaar leren kennen via de kerk waarin ze opgegroeid zijn, dus wat geloof betreft waren er geen verschillen, zaten ze op één lijn. Maar toch zien we ook dat dergelijke huwelijken later weer uit elkaar gaan. “De liefde is weg”, zegt men dan. Alsof liefde een vogel is die zomaar weg kan vliegen. Nee, er is bij dergelijke huwelijken nooit geen

liefde geweest, want wáre liefde kan niet weggaan of stoppen. Dus het op één lijn zitten wat geloof betreft, is geen garantie voor de vervulling van het verlangen naar liefde, voor een gelukkig huwelijk. Het allerbelangrijkst is om in zelfverloochening en zelfovergave jezelf te verliezen in Gods wil en in je echtgenoot zodat er een driehoeksverhouding van liefde ontstaat. Wat ook wel wordt gezegd is het volgende: “Waar twee geloven slapen op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.” Dit veronderstelt dat als er één geloof slaapt op één kussen, dan slaapt God er tussen. Dat dit bijna altijd niet het geval is, blijkt wel uit het aantal gevallen van vreemd gaan, incest en de onderlinge strijd die er kan zijn tussen echtgenotes. We zien dus dat bepaalde gezegdes die de jeugd van jongen af aan te horen hebben gekregen, geen enkele inhoud hebben. Maar toch zien we dat de jeugd er zich door laat leiden en een behagen schept in der ouderen woord en gaat op ’t zelfde doolpad voort. (Psalm 49:5)

Het gemis van de vervulling van het verlangen naar liefde, kan grote gevolgen hebben. Een hele grote oorzaak van veel hedendaagse ziekten is; het gebrek aan liefde. Liefde geeft warmte, liefdeloosheid is koud. Van vele kanker gevallen ligt de oorzaak in het jarenlang leven zonder liefde, vaak al van de moederschoot af. Het is niet te zeggen hoe groot de gevolgen kunnen zijn wanneer een kind geen liefde ervaart als het op deze wereld komt en opgroeit. We zien de samenleving steeds liefdelozer, harder en onverschilliger worden. En helaas neemt het aantal kanker gevallen ook nog steeds toe. Men probeert wel om op allerlei manieren de kanker te bestrijden of te genezen,

zowel met chemische als met natuurlijke middelen maar, liefde is nog altijd de beste genezer.

Wanneer het huwelijk niet de vervulling van het verlangen naar liefde geeft, kun je wel kinderen verwekken, maar die zullen het gemis aan liefde met de echtgenoot niet kunnen compenseren. Wanneer het huwelijk wel de vervulling van het verlangen naar liefde geeft, zal de vervulling van het verlangen naar nageslacht een nog grotere liefde in het huwelijk geven. De kinderen zullen als het ware de kroon van liefde op het huwelijk zijn.



Het huwelijk kan dus wel of geen vervulling van het verlangen naar liefde geven. Om zeker te weten dat het huwelijk dat je aan wilt gaan, ook de vervulling van het verlangen naar liefde zal geven, moet je wachten en vertrouwen in zelfverloochening en zelfovergave op God, dat die je weer zal samenvoegen met de vrouw / man van je jeugd (de tweelingziel). Zie meer hierover: <http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/560-huwe-ptr1.pdf>

Een mens heeft altijd wel wat te verlangen. De hele dag door verlangen we. Je kunt verlangen naar eten, naar je werk, naar de ontmoeting met een persoon, naar de tijd die je aan je hobby gaat besteden, naar het contact met je lievelingsdier, om gezond oud te mogen worden en veel van de kleinkinderen te mogen genieten, enz. enz. Je zou dus kunnen zeggen dat de mens een verlangend wezen is. Zelfs als we baby zijn hebben we al verlangens. Deze komen tot uiting door te gaan huilen. De baby

verlangt dan naar voeding of om dicht bij de moeder of vader te mogen zijn. Zou het nog ongebooren kind ook al verlangens hebben? Zou het al verlangen om over te gaan van de moederschoot naar de nieuwe wereld? Toch blijft het grootste en diepste oer-verlangen van een mens: verlangen naar LIEFDE. Bepaalde verlangens kun je zelf vervullen. Bijvoorbeeld het verlangen om naar een bepaald land op vakantie te gaan of het verlangen om een familielid op te gaan zoeken. Er zijn ook verlangens waarvan het beter is om die in Gods hand te leggen en te wachten tot Hij ze vervuld. Bijvoorbeeld het verlangen naar een echtgenoot. De Hogere Machten weten precies wie er bij elkaar horen en wanneer de beste tijd is om ze samen te voegen. De mensen laten zich veelal leiden door hun hartstochten en gaan blindelings af op hun gevoelens, met alle gevolgen van dien.

Wanneer nu bij een man of vrouw werkelijk het wáre verlangen (de hartenwens) vervuld wordt, dus dat je werkelijk liefde kunt geven en terug ontvangt van je wederhelft, dan zal dat een grote rust geven. Je hebt de grote levensschat gevonden. Je begint dan pas écht te leven. Het zal een ongekennde vreugde geven en een loven en danken van het Opperwezen worden die altijd de hartenwens vervuld van degene die in oprechtheid, zelfverloochening en zelfovergave op Hem wacht. Je bent dan een eenheid geworden met elkaar, twee zielen, ene gedachte. Het zoeken en wachten op de vervulling van het verlangde is dan voorbij. Zal ook nooit meer terug komen. Al het andere aardse verlangen wat een mens kan hebben verdwijnt in het niet bij de vervulling van het verlangen naar liefde. Het vervullen van het verlangen door wáre liefde, kan alléén door de vrouw / man van uw jeugd, door je tweelingziel.

Liefde wil zien. Liefde verlangt er altijd naar om de geliefde te mogen zien, horen, ruiken, proeven en voelen. De ogen verlangen om te kijken in twee andere ogen van de geliefde. De ogen worden wel de poorten van de ziel genoemd. Via de ogen kun je in elkaars ziel kijken, en dat mag. Liefde wil voelen. De handen verlangen er naar om de geliefde te mogen vasthouden, te mogen strelen en te mogen omhelzen. Via de handen wordt er ook gecommuniceerd. Liefde wil horen. De oren verlangen ernaar om de stem van de geliefde te mogen horen. Liefde wil ruiken. De neus verlangt ernaar om de geliefde te mogen ruiken. Liefde wil proeven. De mond verlangt ernaar om de geliefde te mogen kussen. De lippen zijn zeer gevoelige organen. Hoe langer het duurt voor dat het verlangen vervuld wordt, hoe sterker en dieper het verlangen wordt. Heel je wezen wordt verlangen. Alle zintuigen verlangen, ja, het hele lichaam is één verlangen naar.....warmte = liefde! Alle zintuigen willen maar één ding: uiting geven aan de liefde. Daartoe hebben wij zintuigen gekregen en daartoe is toch de mens geschapen?!

Uit bovenstaande tekst blijkt maar weer eens hoe ontzettend belangrijk het huwelijk is. Het is de meest ingrijpende stap die een mens in zijn leven doet. En die hem, vooral wat zijn nageslacht betreft, een ontzagwekkende verantwoordelijkheid oplegt.

Wacht tot JHWH jouw verlangen vervult!

Wat zegt de Bijbel over verlangen of wensen?

- Maar 't vrome volk, in U verheugd,
Zal huppelen van zielevreugd,
Daar zij hun **wens** verkrijgen;
Hun blijdschap zal dan, onbepaald,
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,
Ten hoogsten toppunt stijgen.
Heft Gode blijde psalmen aan;
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;
Laat al wat leeft Hem eren;
Bereid den weg, in Hem verblijd,
Die door de vlakke velden rijdt;
Zijn naam is JHWH. Ps. 68:2
- O JHWH, Gij wilt, door goedheid aangespoord,
Den **wens** van Uw zachtmoedig volk voldoen;
Gij zult hun hart versterken naar Uw woord,
Verdrukten door Uw Godd'lijk recht behoeden,
En U, ter hulp van arme wezen, spoen;
Opdat een mens, uit nietig stof geboren,
Niet voortga door geweld de rust te storen. Ps 10:9
- Stel op JHWH in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;
Verlustig u met blijdschap in JHWH;
Dan zal Hij u in liefd en gunst aanschouwen,
U schenken, wat uw hart van Hem begeert. Ps. 37:2
- JHWH is recht in al Zijn weg en werk;
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk.
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht;
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht;
Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden,
Zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden;

Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen. Ps. 145:6

- Gij hebt hem zijns harten wens gegeven, en de uitspraak zijner lippen hebt Gij niet geweerd. Ps. 21:3
 - U mag men zalig heten,
Dien JHWH's vrees bekoort;
Die, met een goed geweten,
Steeds wandelt naar Zijn woord (de wet).
Gij zult uw nooddrift vinden
Door d' arbeid van uw hand;
Wat g' u moogt onderwinden,
Komt, naar uw wens, tot stand. Ps. 128:1
 - De goddeloze zal het zien en hij zal zich vertoornen; hij zal met zijn tanden knersen en smelten. De wens der goddelozen zal vergaan. Ps. 112:10
 - JHWH, Gij hebt den wens der zachtmoedigen gehoord;
Gij zult hun hart sterken, Uw oor zal opmerken. Ps. 10:17
 - Hij will' uw offerspijs gedenken!
De hemelvlam verteer',
Wat g' op het brandaltaar zult schenken,
Tot 's Allerhoogsten eer!
Hij geev' u, naar uw wens, t' ontvangen
Geluk in al uw daden!
Zijn gunst bestier', naar uw verlangen,
Al wat gij moogt beraden! Ps. 20:2
- Dan zal 't gejuich ten hemel dringen;
Dan zullen wij Gods eer,
Bij opgestoken vaandels, zingen;
Uw wens vervull' JHWH!

'k Weet nu, dat Gods gezalfden koning
Geen heilgoed zal ontbreken;
Want God zal, uit Zijn hemelwoning,
Hem sterken op Zijn smeken. Ps. 20:3

- Waar ik door ongerechtigheden
En haar aanlokselen bekoord;
Dan had JHWH naar mijn gebeden
En jammerklachten niet gehoord.
Maar nu, nu heeft, met gunstig oren,
Mijn God op mijnen wens gelet.
Hij, Die het al kan zien en horen,
Merkt op de stem van mijn gebed. Ps. 66:9

Verlangen is een mooi woord,
het wordt veel gezegd en gehoord.
Verlangen doen we de hele dag,
totdat het vervuld worden mag.
Verlangen beïnvloed ons hele leven,
het kan ons uiteindelijk de levensschat geven.
Verlangen naar goederen, geld of genot,
laat leeg tot op het bot.
JHWH kent ons verlangen,
en zal ze vervullen tot genoeg van beider belangen.