

Na alle media aandacht omtrent de datum 21-12-2012 en het zogenaamde 'einde der tijden' en er ogenschijnlijk niets gebeurd is, is het nu weer rustig en gaat het leven weer door in zn alledaagse gangetje. Volgens vele media kanalen zouden wij met zekerheid gesteld hebben dat wij ons voorbereiden op een grote catastrofe die plaats zou vinden op 21-12-2012. Dat is onjuist. (lees de brochures op onze website: www.pentahof.nl) De media zelf zijn het die enorm de nadruk gelegd hebben op deze datum omdat dat sensatie is. De media hebben ons verhaal ingekort, uit z'n verband gerukt en het onbelangrijke het publiek voorgeschoteld. Gelijk dhr. Roest in zijn column in de Barneveldse krant van 22-12-2012 opmerkt bereiden wij ons wel voor op grote calamiteiten die zeker over ons land zullen komen maar waarvan wij niet weten wanneer ze zullen komen. Die dag en ure weten wij niet. Maar komen zullen ze en daarom zijn wij waakzaam, daarom letten wij op tekenen in de wereld en in de natuur, daarom zorgen wij dat we er klaar voor zijn zodat het ons niet zal overvallen.

Vorige week woensdagavond laat kregen wij nog bezoek van enkele jongeren uit Kootwijkerbroek die, n.a.v. de eo-uitzending, meer wilde weten. Wij hebben ze toen verteld dat de wereld nooit zal vergaan maar dat er een nieuwe aarde zal komen waarin weer liefde, vrede en harmonie zal heersen gelijk door bijbelse profetieën en psalmen voorzeggd wordt. Wij hebben geen angst voor een hel, hemel of wereldvernietiging, maar wij maken ons klaar voor de overgang naar een nieuw tijdperk, een nieuwe aarde, wat gepaard zal gaan met grote catastrofes, wat eveneens voorzeggd is door bijbelse profeten en anderen en wat ook al vaker in het verleden heeft plaats gevonden. De wereld waarin wij nu leven zal eerst gereinigd moeten worden. We moeten ons oude onnatuurlijke leven zo spoedig mogelijk loslaten, voordat de natuur zich over ons zal wreken wat we nu al wereldwijd zien gebeuren door aardbevingen, overstromingen, sinkholes en andere weersextremen. Dit alles ten gevolge van de wet van oorzaak en gevolg.

Hoelang denkt u nog dat de mensheid op de huidige manier kan voortleven? Als we de ontwikkelingen zien van de afgelopen 100jaar en de enorme versnelling waarin zich dat allemaal heeft afgespeeld, zouden we dan nog 100jaar zo door kunnen gaan? Of 50 jaar? Of 15 jaar? Nu al is er nergens op de aarde meer een plekje waar nog zuivere lucht is, waar nog zuiver water is, waar nog zuivere grond is. De ganse aarde is vervuild door uitlaatgassen, pesticiden, chemicalien, chemtrails, enz. De ganse aarde is doorweekt met bloed van onschuldige mensen, van ongeboren kinderen, van kinderoffers, van massamoorden, van wereldoorlogen, van vervolgingen, van zinloos geweld, van onschuldige dieren die geproduceerd en vermoord worden voor onze dwaze eetgewoontes. Nog nooit in de menselijke geschiedenis is de dreiging van een nucleaire ramp of de ontploffing van een allesvernietigende atoombom zo groot geweest als nu. Ja, hoelang kan dit nog doorgaan? U denkt hier liever niet al te veel over na. U wilt het liefst niet geconfronteerd worden met al deze zaken die u leventje zouden kunnen beïnvloeden. U houdt het liefst u oogkleppen zo strak mogelijk op en doet alsof er geen leed, uitbuiting, misbruik, onrecht en geweld is. In uw leefwereldje gaat het waarschijnlijk allemaal nog goed. Uw leefwereld bestaat waarschijnlijk uit werken, geld verdienen, eten, drinken, slapen en feesten.

Doet het u geen leed dat er elke dag in Nederland 80 kinderen vermoord worden in de moederschoot? Dat er elke dag miljoenen dieren onnodig vermoord worden? Dat er elke dag vele hectares zuurstofrijke bossen verwoest worden? Dat er elke dag kinderen misbruikt worden? Dat er na al die oorlogen die er in het verleden geweest zijn, vandaag de dag de wereld nog vol is van oorlogsgeweld en de mens dus niets geleerd heeft van het verleden? Dat grote wereldbedrijven de macht in handen hebben en maar doen wat ze willen? Dat in Nederland 1 op de 3 huwelijken eindigt in een scheiding? Dat de mensheid steeds verder

degenereert? Dat de samenleving steeds harder, gewelddadiger en liefdelozer wordt? Dat een klein groepje psychopaten (de illuminati) de wereldmacht in handen hebben en de ganse mensheid tot hun slaven willen maken? Hoelang kan dit alles nog doorgaan?

Maak u daarom gereed voor de 'dag der gerichtten', 'de oordeelsdag', 'de dag des Heeren' of hoe u het ook noemen wilt. Neem nu u maatregelen om te kunnen overleven, om uzelf en anderen van voedsel en water te kunnen voorzien voordat het moment daar is dat je niet meer kunt kopen of verkopen zonder dat je het teken van het beest hebt. En wat is dat teken? Dat teken is niets anders dan de elektronische implanteerbare chip, ook wel RFID/chip genaamd, die de illuminati klaar hebben liggen om de ganse mensheid hiervan te voorzien, zodat ze alles van u weten en u overal kunnen volgen. Deze technieken liggen allemaal klaar en zijn ook al veelvuldig uitgetest. Zij willen één wereldregering, één wereldleger, één geldsysteem, en één wereldgodsdienst. Zorg dat u zich voorbereid om niet aan deze praktijken te hoeven deel te nemen, wat ook uitdrukkelijk verboden wordt in de bijbel om niet dit teken van het beest toe te laten in je lichaam. (zie Openbaringen 13:16-17)

Wij waarschuwen u om uw maatregelen te nemen om te kunnen overleven tijdens een aardbeving, overstroming, tsunami, ineenstorting van het financiële systeem, uitbraak van een derde wereldoorlog, uitval van satellieten, langdurige stroomuitval, vulkaanuitbarstingen, enz. Dat was ook onze oprechte intentie (op grond van Ezechiël 33) waarom wij de media ingeschakeld hadden om dit verhaal en deze serieuze waarschuwing te laten horen. Dat de meeste media kanalen ons verhaal bespottelijk gemaakt en verdraaid hebben, is voor hun verantwoording. Aan u de keuze om maatregelen te treffen nu het nog kan. U mag van ons denken wat u wilt, maar vergeet niet dat de mensen Noach ook jarenlang voor gek verklaard hebben en hem pas geloofden toen het begon te regenen, maar toen..... was het te laat! De deur was dicht en die 'gekke' Noach zat veilig in de ark met zijn gezin.

- De gelijkenis in de bijbel van de tien meisjes verhaalt ons van een aanstaande bruiloft. De meisjes wisten niet precies wanneer de bruidegom zou komen. Daarom waren er vijf meisjes die zorgden dat ze vaten met olie bij zich hadden om zodoende hun lampen, mocht het voor langere tijd nodig zijn, brandende te kunnen houden. De vijf dwaze meisjes deden dit niet, die namen alleen hun lampen vol met olie mee en dachten dat het wel genoeg zou zijn. Toen 's nachts opeens de bruidegom kwam, vulden de wijze meisjes snel hun lampen met olie, staken ze aan en gingen met de bruidegom mee naar de bruiloft. De dwaze meisjes wilden ook hun lampen aan steken maar constateerden dat hun lampen opgebrand waren, en moesten toen nog gaan zorgen voor olie om hun lampen aan te steken, maar toen ze dat voor elkaar hadden, was het te laat. De bruidegom was al naar binnen met de vijf wijze meisjes en de deur was dicht. De wijze meisjes hadden toch ook op God kunnen vertrouwen zonder een voorraad olie aan te leggen? Dat Hij hun lampen wel vol olie zou houden?
Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Mocht er iemand zijn die zich op wat voor manier dan ook gekwetst of beledigd gevoeld door het feit dat wij de media ingeschakeld hebben, dan bieden wij daarvoor onze verontschuldigen aan. Nooit is het onze opzet geweest om iemand te kwetsen en wij hebben ook nooit van tevoren kunnen bevroeden dat het allemaal zo zou gaan lopen, noch dat de media een oprecht verhaal zo kunnen verdraaien en verkrachten.

Met liefdevolle groet,
Fam. V.d Meer