

## **Aan onze zusters en broeders in Zuid-Afrika en alle andere Israëlieten wereldwijd.**

God heeft een verbond met Zijn volk, met de Israëlieten, opgericht. Dit zijn niet de inwoners van de staat Israël in het Midden-oosten, maar het zijn de blanke West-europese inwoners als nakomelingen van de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn gegaan en die vandaag de dag over de gehele aarde verspreid zijn. Wat vandaag de dag in de staat Israël woont, zijn merendeels vermengde Khazaren, Askenazen, Sefarden e.d.

Het verbond wat JHWH opgericht had met onze voorvaders en ook met ons, hield in dat JHWH van ons vraagt om te leven in gehoorzaamheid aan Zijn wetten en dan zal JHWH als dank ons beschermen op aarde tegen allerlei gevaren en rampen. Het teken van het verbond was de sabbat als rustdag.

*Ik steun op God, mijn toeverlaat,  
Dies heb ik niets te vrezen:  
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad;  
**Uw tent zal veilig wezen.**  
Hij zal Zijn engelen gebieden,  
Dat z' u op weg bevrijden;  
Gij zult hen, in gevaren, zien  
Voor uw behoudnis strijden. Ps. 91:5*

*De engel van JHWH legerd zich rondom degenen die Hem vrezen, en rukt hen uit. Smaakt en ziet, dat JHWH goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem vertrouwt. Psalm 34:8 en 9*

*Des Heeren engel schaaft  
Een onverwinb're hemelwacht  
Rondom hem, die Gods wil betracht;  
Dus is hij wél bewaard.  
Komt, smaakt nu en beschouwt  
De goedheid van d' Alzegenaar;  
Welzalig hij, die in gevaar,  
Alleen op Hem vertrouwt! Ps. 34:4*

Wanneer zal JHWH Zijn engelen gebieden om ons te beveiligen? Als wij Hem dienen, vrezen en het verbond gedenken. Hoe kan het dan dat er in Zuid-Afrika al duizenden blanken op de meest gruwelijke wijze vermoord zijn? Hoe kan het dat hun tenten niet veilig waren? Waar waren Gods engelen? Waarom heeft JHWH Zijn engelen niet gezonden naar al die vermoorde mensen om voor hun behoudenis te strijden? Waarom zien wij Gods engelen niet meer strijden in Zuid-Afrika en in de rest van de wereld?

Dit komt door verscheidene oorzaken, o.a.:

- omdat wij het verbond niet meer gedenken (de sabbat vieren)!
- vanwege de wetteloosheid en de ontrouw en ontrouw is een schandelijke daad!
- omdat wij JHWH verlaten hebben en andere goden zijn gaan dienen. Wie JHWH verlaat, heeft smart op smart te vrezen!
- omdat wij JHWH niet meer vertrouwen, op Hem niet meer steunen.
- omdat JHWH onze toeverlaat niet meer is.

Wij kunnen niet JHWH dienen en de Mammon of andere afgoden. JHWH gaat ons echt niet beschermen als wij Hem niet in alle oprechtheid en eenvoud dienen.

*Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, Ps.118:8* En toch worden er dagelijks blanke boeren door de vijand vermoord. Hoe kan dat? Wie kan en durft er nog te zeggen dat hij niet door 's vijands zwaard zal sterven?

Zuid-Afrika is in een oorlog en de vijand is met velen tegenover een klein aantal blanken. Toch hoeven de blanken niet bang te zijn. Vele geschiedenissen in de Bijbel verhalen van kleine legers die wonnen van grote legers. Enkel en alleen omdat JHWH met het kleine leger mee streed. Daarom is het enigste overlevingsmiddel voor de blanke Israëlieten in Zuid-Afrika om terug te keren naar Gods verbond en wetten en alsdan weer goede vruchten voort te brengen. Veel mensen nemen wel voorzorgsmaatregelen tegen al het geweld, dat is goed. Maar indien we er ons vertrouwen op gaan stellen en menen onszelf te kunnen beschermen, dan zullen we bedrogen uitkomen.

Ik werd benauwd van alle zijden,  
En riep den Heer' ootmoedig aan.  
De Heer' verhoorde mij in 't lijden,  
En deed mij in de ruimte gaan.  
De Heer' is bij mij; 'k zal niet vrezen;  
De Heer' zal mij getrouw behoeden.  
Daar God mijn schild en hulp wil wezen,  
Wat zal een nietig mens mij doen?

Wat moeten we doen? Bekeert U! Bekeert U! Keert terug naar het verbond.

PF v.d Meer jr.