

Italië



Seborga

ma 06 jan 2014, 15:37 | [5 reacties](#)

9 Europese landen die officieel niet bestaan

'Staat niet op de kaart'

Het zijn magische micronaties of radicale republieken. Officieel vind je ze niet terug op de kaart, maar de volgende negen bizarre 'non-landen' liggen wel degelijk verstopt ergens in Europa.

1. Seborga, Italië

Je hebt het Vaticaan. San Marino. Maar wist je dat er binnen de landsgrenzen van Italië nog andere bloeiende staten zijn? In de jaren '60 van de vorige eeuw besloot Giorgio Carbone, baas van een lokale bloemenkwekerij dat Seborga in de Middellandse Zee, vlakbij de Franse grens, z'n historische onafhankelijkheid moest terugkrijgen. De mensen dachten dat hij ergens op uit was en niet veel later werd Carbone Prince Giorgio I, prins van Seborga. Ondanks de dood van de prins in 2009, is de staat nog steeds een feit.

2. Neutral Moresnet, België

Voor gevochten en over geruzied door ooit machtige rijken. Een onbelangrijk stuk land ingesloten tussen België (ooit de provincie van Luik) en West-Duitsland (de Pruisische Rijn provincie) dat een neutrale staat werd in 1816, dankzij een overeenkomst tussen de twee. Het bleef neutraal tot 1920, toen België het zich opnieuw toeëigende. De geschiedenis was daarmee nog niet ten einde. Het werd zelfs uitgeroepen tot de wereldhoofdstad van de Esperanto gemeenschap. Nu behoort het tot de provincie Luik in België, maar je kunt nog altijd 50 van de toen 60 grensaanduidingen zien.



Neutral Moresnet Foto:

klassische-philatelie.ch

3. NSK, Slovenië

Kan een staat die eigenlijk niet bestaat en geen grenzen heeft wel ambassades in de wereld hebben? Blijkbaar wel. Dit geldt voor de staat NSK, de Slovenische Neue Kunst (Nieuwe Sloveense kunst). Populair gemaakt door een gemeenschap van artiesten en performers uit de Sloveense hoofdstad Ljubljana, met als bekendste inwoners de rockband Leibach. Een visum krijgt u wanneer u een concert van Leibach bijwoont. De NSK populatie heeft daardoor al duizenden fans.

4. Christiania, Denemarken

Misschien wel de beroemdste zelf verklaarde onafhankelijke gemeenschap in de wereld: Christiania. Een 'vrijplaats' in Kopenhagen. Oppericht in 1971 door een groep hippies en artiesten die zich afzetten tegen de controle van de staat. 'Wetloos' Christiania is officieel erkend door de Deense staat en is ironisch genoeg een van de belangrijkste toeristische trekpleisters.



Christiania Foto:

Wikimedia Commons

5. Mapsulon, Italië

Misschien werden ze geïnspireerd door het voorbeeld van Seborga. In 1996 riep het kleine bergdorpje Maresca in de Appenijnen nabij Florence de onafhankelijkheid uit en veranderde z'n naam in Mapsulon. Een van de eerste stappen als onafhankelijke staat was het uitbannen van alle moderne dingen zoals tv's en het verwijderen van asfalt van de wegen. Hierdoor is het nu alleen te bereiken te voet. Naast enige fitheid, word van je verlangd dat je 'Toscaans' beheerst, de taal van de lokale bevolking.

6. Kugelmugel, Oostenrijk

In 1984 bouwde artiest Edwin Lipburger een sfeervol huis op het Oostenrijkse platteland waaraan hij de naam Kugelmugel gaf (letterlijk: 'de bal op de heuvel'). Lipburger's werk viel niet in goede aarde bij de lokale autoriteiten. Om Kugelmugel te redden verklaarde hij het tot een onafhankelijke republiek en benoemde zichzelf tot president. Lipburger's 'opstand' werd een grote rechtszaak en uiteindelijk belandde hij in de gevangenis. Tot slot verhuisden degenen die het voor het zeggen hadden de bal naar het Prater park in Wenen, waar het nu een toeristische attractie is.



Kugelmugel Foto:

Wikimedia Commons

7. Uzupis, Litouwen

Een bord bij de ingang van deze microstaat zegt: Užupio Res Publika. Het bohemien district van Vilnius, Lithuania, bevolkt door artiesten, designers en galleries, verklaarde zichzelf onafhankelijk in 1998. Uzupis heeft een eigen president, een officieel volkslied en een grondwet met 41 wetten. Sommigen daarvan zijn enigszins onconventioneel. Bijvoorbeeld deze: Iedereen heeft het recht om ijdell te zijn.



Uzupis Foto: Wikimedia

Commons

8. Alcatraz, Italië

Kijk nog iets beter naar de kaart van [Italië](#) en het zal zich tonen als een waardige Verenigde Naties. Alcatraz in Umbria is een eco-dorp dat zichzelf eerst omdoopte tot republiek en daarna tot onafhankelijke natie. Zichzelf positionerende als 'een utopia in wording' past bij de Alcatraz-filosofie, gebaseerd op 'mijn erewoord en wederzijds respect'. Bevolkt door een kleine gemeenschap van ecovriendelijke dromers heeft het nu z'n eigen munt, paspoorten en postzegels.



Alcatraz Foto:

tripadvisor.it

9. Sealand, Verenigd Koninkrijk

Als het erkend zou worden door de Verenigde Naties zou dit het kleinste land ter wereld zijn, maar dat is het niet. Het prinsdom Sealand is door de bank genomen een roestend platform in de zee, op ongeveer 15 kilometer afstand van de kust van Suffolk. Het heeft een interessante geschiedenis. Het begon als een fort dat strategisch gepositioneerd was om Engeland te beschermen tegen Duitse luchtaanvallen in de Tweede Wereldoorlog en was bemand door Britse troepen. In 1967 richtte voormalige infanterie-majoor Roy Bates de staat op, waarvan hij Prince Roy was tot zijn overlijden

vorig jaar. Sealand geeft z'n eigen paspoorten uit en heeft een eigen munt met z'n motto: E Mare Libertas ('de zee geeft vrijheid'). Het heeft voor altijd een warm plekje veroverd in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk.



Sealand Foto:

[facebook.com/PrincipalityOfSealand](https://www.facebook.com/PrincipalityOfSealand)

Bron: **Skyscanner**