

Ingezonden artikel Reformatorisch Dagblad 05-04-2016

Christen en alcohol.

In de christelijke kringen is alcohol een veel gebruikt iets, door zowel jong als oud. Brengt alcohol ook iets goeds? Nee, alcohol brengt alleen maar ellende. Lees de geschiedenis van Noach, of van Lot. Alcohol beneveld je geest waardoor je niet meer helder en normaal kunt denken. Het zorgt ervoor dat de remmen van normen, waarden en zedelijkheid steeds losser raken, waardoor je wartaal gaat uiten en/of handtastelijk gaat worden. Wanneer de geest beneveld is, hebben de boze machten gemakkelijk ingang. En dit begint al bij één slok. Elke slok alcohol zet de deur steeds verder open. Gezien de tijd waarin wij leven is het van uiterst belang om nuchter te zijn en te waken en niet te verslappen. De tijd voor de boze machten is nog kort, des te heftiger zijn hun aanvallen. Van wie leren de kinderen alcohol drinken? Een ouder is onverantwoord bezig wanneer die alcohol drinkt, want hij behoort een voorbeeldfunctie te vervullen. Dat alcohol goed voor je zou zijn, is een fabel. Kijk maar naar een alcoholist wat het met je doet. Een mens kan best zonder alcohol leven, maar het drinken van alcohol is een gewoonte geworden waar maar weinig mensen van af kunnen stappen. De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig (Spr. 20)

PF v.d Meer jr.