

Geachte Redactie,

maandag 2 april 2012

Wilt u onderstaand ingezonden stuk plaatsen, wat van groot belang is voor de gezondheid van ons volk, en zeker voor het reformatorische volksdeel?

Alvast mijn grote dank

PF vd Meer sr.

Kanker

Het is een zeer goede zaak dat er in deze krant (31-03-2012) een katern gewijd is aan de zogenoemde 'gevroese ziekte'. De vraag die mij al jaren bezighoudt is: Hoe het komt dat wij ziek worden? Wáár gaat het mis? Wat is er te doen ter voorkoming? Heeft onze Schepper instructies gegeven om gezond te blijven? Is het waar dat de mens is wat hij eet? De oncoloog van de psycholoog David Servan-Schreiber gaf als antwoord of het wat uitmaakte wat hij at: 'Eet gewoon wat je lekker vindt'.

Wij beseffen toch wel dat wij geen allesbrander zijn, en ook dat wij niet alleen een fysiek bestaan hebben, maar ook een geestelijk. Daaruit volgt dat niet alleen ons eten van groot belang is, maar ook ons denken en handelen als voedsel voor onze geest. Wij vormen een onlosmakelijke eenheid van lichaam én geest. De vraag is of God het voedsel voor lichaam én geest aan ónze vrije keus heeft overgelaten? Wij zien toch wel in dat ons lichaam een uiterst gecompliceerd ingenieus systeem is, dat in samenwerking met de nóg ingewikkeldere geest een samenwerkingsverband vormt tot een gezond en menswaardig bestaan. Zou een aards ingenieur een hoogwaardige machine ontwikkelen en verkopen zónder een instructieboek? Zou hij garantie geven op de machine wanneer men zijn instructies niet opvolgde? Welnu, wij lezen in Genesis 1-3 hoe de Schepper ons formeerde, en daarbij instructies gaf om het zaadzaaiende kruid en de zaadzaaiende boomvruchten te eten (1:29).

Later, toen Israël in Egypte vertoefde at het mee van de 'vleespotten' aldaar. Eenmaal uitgeleid en drie dagen in de woestijn ontstond watergebrek. Het aanwezige water was bitter (Mara). Het volk werd boos. Mozes bad, het water werd gezond. En nú was het Gods tijd om Zich te openbaren als Israëls Geneesheer/Heelmeester! Zie Exodus 15-26.

Het blijkt dat er een prijskaartje aan gezondheid hangt, en wel: Gehoorzaamheid. Dán zal Hij ons water en brood zegenen, Exodus 23:25! Hieruit volgt dat Gods geboden een medicijn zijn voor het gehele vlees, Spreuken 4:22b. Immers, er is een duidelijk verband tussen zonde (ongehoorzaamheid) en ziekte. Na een genezing heette het: Ga heen en zondig niet meer!

Ons lichaam hoort net als een tempel rein te zijn. Zonde en ziekte, gezondheid en reinheid zijn beiden één. Alleen terugkeer tot Gods wetten -daartoe behoren ook de voedselwetten- zal ons de volksgezondheid doen herrijzen! Wanneer wij zien en lezen wat er tijdens paasfeest en kerst afgegeten wordt, en ook dagelijks, kan het niet uitblijven dat er velen ziek worden/zijn.

Dr. Servan-Schreiber zag dat er een bijna wiskundig verband bestaat tussen het menselijk brein en ziekteprocessen. Wat laten wij toe vandaag de dag dat ons brein binnenkomt via media, muziek en straling? Wij onderstrepen wat in deze krant stond 31 maart 2012 over Servan Schreiber: 'De kern van zijn boodschap is dat een verantwoorde levensstijl het verschil kan maken tussen leven en dood. Het menselijk afweersysteem kan nu eenmaal niet goed functioneren bij een tekort aan vitaminen en mineralen, maar ook niet bij stress, vergiftigd voedsel en een verziekt milieu, vv'. Servan-Schreiber stierf in 2010 en moest toegeven dat hij te weinig aan zijn eigen raadgevingen gevolg had gegeven. Hoeveel te meer zullen wij schuldig staan aan onze eigen ziekten wanneer wij geen gehoor geven aan de instructies van God? Over kanker, ziekte en gezondheid heb ik meer dan 50 boeken en honderden artikelen bestudeerd, en de neerslag ervan op de volgende website geplaatst, in de hoop u ermee van dienst te zijn: www.pentahof.nl (onder het kopje 'gezondheid')

PF vd Meer sr, Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek